

Geen goeroes meer maar leren samenwerken met jouw eigen hogere Zelf

Eén van de grondtonen van het nieuwe tijdperk is het leren samenwerken met de Ziel, het hogere Zelf. Het is de hoogste tijd om afscheid te nemen van allerlei bekende goeroes, heiligen en goden. Er zijn nu prachtige mogelijkheden om te leren vertrouwen op wat je op jouw beste momenten intuïtief kunt aanvoelen in de diepte van jouw hart. Het is nu van belang te leren afstemmen op jouw eigen innerlijke kompas.

***Als dit de uitgangspunten zijn voor het nieuwe tijdperk,
dan is het vreemd om hierbij een uitzondering te maken voor Maitreya.***

Als we het nieuwe tijdperk binnengaan, met voorop een nieuwe goeroe, die ditmaal Maitreya heet, dan is dat eigenlijk geen goed begin...

Mocht je op de conclusie zijn uitgekomen dat Christus misschien toch niet helemaal degene is op wie je had gehoopt en heb je het idee dat Maitreya beter aansluit bij jouw verwachtingen, dan heb je de naam van de ene goeroe vervangen door de naam van een andere goeroe.

Het is daarom beter Maitreya niet op een voetstuk te plaatsen en van hem geen volgende goeroe te maken, in een oneindig lange reeks. Het zou beter zijn afscheid te nemen van het principe van een goeroe, en een andere weg te volgen, de weg van het *zelf* leren, in hechte wisselwerking met jouw eigen hogere Zelf. De mogelijkheden om je op deze manier te ontwikkelen zijn nu groot, doordat ons evolutieproces in evenwicht is gebracht.

In de afgelopen paar maanden heb ik veel geschreven over Maitreya. Dit komt doordat hier in de afgelopen periode veel over is gesproken op de weide, de plaats waar ons bewustzijn naar toe gaat in de uren dat ons lichaam in slaapmodus is. De leraren van de mensheid die daar werkzaam zijn, waren gericht op de voorbereiding op de installatie van Maitreya tijdens de zonnwende op 21 juni. Dit punt markeerde een heel belangrijk moment in de geschiedenis van de mensheid, waarop het evolutieproces uiteindelijk helemaal in evenwicht is gebracht. Hoewel er al vanaf 2012 is gewerkt aan het in evenwicht brengen van ons evolutieproces, heeft het uiteindelijk nog tot de zonnwende van dit jaar geduurd, voordat alle nieuwe wetten en regels die ons evolutieproces bepalen, volledig in werking zijn getreden, en de donkere kant voldoende is teruggedreven om deze nieuwe wetten ook daadwerkelijk te kunnen handhaven.

Het heeft dus nog verscheidene jaren geduurd, gerekend vanaf 2012, voordat het hele nieuwe systeem van evolutie langzamerhand volledig in werking is getreden, maar uiteindelijk is dit punt tijdens de zomersonnwende van dit jaar bereikt. Er is nu een nieuw evenwicht, waardoor er veel meer ruimte is gekomen voor het leren samenwerken met de Ziel, het hogere Zelf, door te leren vertrouwen op het intuïtief aanvoelen in de diepte van het hart. De donkere kant is nog steeds aanwezig maar heeft niet meer zo veel macht als in de afgelopen duizenden jaren. Daardoor zijn de mogelijkheden om ons te ontwikkelen in de richting van het volgen van het innerlijke weten veel groter geworden.

***Vanaf de zonnwende is er een nieuwe oase van rust opgebouwd op de weide,
waar de mensen die in incarnatie zijn naar toe kunnen gaan,
in de uren dat hun lichaam in slaapmodus is.***

Hier kunnen mensen tot rust komen en bijtanken. Hier kan gesproken worden met de leraren en hier kan verder worden gewerkt aan genezingsprocessen en verwerkingsprocessen. De opbouw van dit nieuwe centrum is een direct gevolg van het in evenwicht brengen van ons evolutieproces. In de afgelopen eeuwen waren hier aanzienlijk minder mogelijkheden voor.

Omdat er in de afgelopen periode op de weide heel veel is gesproken over Maitreya, heb ik hier veel over geschreven in mijn artikelen van de afgelopen maanden, maar juist daardoor is het accent onbedoeld komen te liggen op één persoon. Eigenlijk is dat niet een goed begin van het nieuwe tijdperk, want het gaat er nu juist om alle spirituele autoriteiten los te laten en te leren vertrouwen op jouw eigen innerlijke kompas, jouw eigen intuïtief aanvoelen.

Enerzijds is het van belang te weten wat er gaande is op de weide, zeker als het gaat om hele belangrijke gebeurtenissen, maar tegelijkertijd is het van belang dat er wordt voorkomen dat de nadruk te veel komt te liggen op slechts één persoon.

Het zou bovendien heel mooi zijn wanneer je ook af en toe in een heldere droom, *zelf* iets zou kunnen ervaren van wat er zich op de weide afspeelt. Er zijn daarom plannen geweest om de installatie van Maitreya tijdens de zonnewende, zichtbaar te maken in een heldere droom bij honderden genodigden, maar dit is uiteindelijk anders gelopen.

Als een voorspelling (deels) anders loopt dan is aangekondigd, kan het raadzaam zijn in diepe meditatie te proberen hier meer zicht op te krijgen, en te proberen aan te voelen waarom het anders is gelopen. Jouw hogere Zelf weet wat er gaande is op de weide en als jij hier moeite voor doet, kan jouw hogere deel hier iets over aangeven wat jij intuïtief kunt aanvoelen. Je bent *niet* afhankelijk van uitspraken van anderen maar je kunt je richten op jouw eigen hogere Zelf, wanneer jij dit belangrijk vindt. Naarmate jij hier meer moeite voor wil doen, kan jouw hogere deel hier meer over aangeven. Er is een direct verband tussen de moeite die jij wil doen en de bevoegdheid van jouw Ziel om jou aanvullende informatie te geven.

Je had dan tijdens zo'n meditatie bijvoorbeeld het gevoel kunnen krijgen dat die heldere droom is uitgesteld maar dat de installatie van Maitreya op de weide wel is doorgegaan zoals is aangegeven.

***Er is binnen de groep spirituele leraren op de weide,
discussie geweest over de heldere droom tijdens de zonnewende.***

De oorspronkelijke plannen zijn gewijzigd en er is inmiddels een andere invulling gekozen. Er is grote behoefte bij de mensen in incarnatie aan meer duidelijkheid over wat er zich afspeelt op de weide en het is daarom van belang dat er af en toe heldere dromen komen waarin je fragmenten ziet van gebeurtenissen die zich “boven” afspelen. Dit zou bijvoorbeeld een fragment kunnen zijn van een gesprek dat je op de weide met iemand hebt, of een bijeenkomst van een groep of iets dergelijks.

Er is nu gekozen voor het geven van meerdere individuele heldere dromen, die afgestemd zijn op de eigen individuele situatie, in plaats van een eenmalige collectieve herinnering van honderden mensen aan dezelfde gebeurtenis op hetzelfde moment. Deze individuele heldere dromen over taferelen op de weide, mogen in de komende periode worden verwacht door degenen die zich inzetten voor het leren samenwerken met hun hogere Zelf. Enkelingen hebben al zo'n heldere droom over de weide gekregen. Voor de mensen die al zo'n ervaring hebben gekregen, is dit een hele mooie bevestiging van het begin van een nieuw tijdperk.

Het evolutieproces is bedoeld om jezelf beter te leren kennen.

Welke keuzes je ook maakt, uiteindelijk kunnen al deze keuzes bijdragen aan het beter leren kennen van jezelf. Als je ervoor kiest jouw eigen spirituele huiswerk te negeren en in plaats daarvan te kiezen voor het opbouwen van een sterke comfortzone, dan zal het waarschijnlijk langer duren voordat je jezelf beter leert kennen maar ook deze keuze kan op de lange termijn heel leerzaam zijn.

In het nieuwe tijdperk gaat het vooral om het leren samenwerken met de Ziel, het hogere Zelf, die je kunt leren aanvoelen door goed af te stemmen in je hartcentrum.

Samenwerken betekent samen met jouw hogere deel bijdragen aan een betere wereld, waaraan iedereen kan meewerken die dat wil. Het opbouwen van een betere wereld kun je het beste samen met jouw hogere Zelf doen. Als je hier op eigen houtje aan wil werken is de kans groot dat je uiteindelijk toch vooral jouw ego plannen volgt, de idealen van jouw ikje, zonder dat die zijn afgestemd op wat jouw hogere deel voor ogen heeft.

Samenwerken betekent ook gelijkgestemde Zielen bewust opzoeken en proberen daar aansluiting mee te maken waar dat zinvol is.

Samenwerken met jouw hogere Zelf betekent ook dat je jouw eigen spirituele huiswerk op je neemt, dat jou van binnenuit en van bovenaf wordt aangegeven. Dit vraagt van jou dat je ruimte maakt voor bijvoorbeeld het verwerken van oud zeer. Als je hier geen ruimte voor maakt en je altijd druk, druk, druk bent, dan blijft dit liggen. Deze keuze belemmert een verdere samenwerking met de Ziel, jouw hogere Zelf.

Pas als je bewust ruimte maakt om “niets te doen” geef je jouw hogere Zelf meer ruimte om te komen met oude pijnpunten. De Ziel schuift die dan naar voren, zodat die bij jou onder de aandacht worden gebracht. Jij hebt dan de mogelijkheid een keuze te maken of je hier ruimte voor wil maken of niet.

Jouw Ziel komt als het ware met een voorstel om oud zeer onder ogen te zien en te verwerken, maar jij beslist of je hierin mee wil gaan of dat je dit liever wil blijven wegstoppen. Ook dit is een vorm van samenwerking zoals het hogere Zelf dit ziet, want die komt met het initiatief, ook al zijn veel mensen zich er vaak niet van bewust dat dit zo gaat.

Verwerken betekent dat je ruimte geeft aan gevoelens die er dan langskomen.

Soms gaat dit vergezeld van beelden of van intuïtief aanvoelen hoe dingen in vorige levens ongeveer zijn geweest. Verwerken kan ook betekenen dat je ruimte maakt voor gevoelens van woede of misschien zelfs haat. Als deze gevoelens zijn vastgekoekt aan de bodem van jouw hart, dan is het beter die “gecontroleerd uit te laten branden” dan deze gevoelens voortdurend te onderdrukken of te ontkennen.

Nadenken over deze dingen helpt niet om te verwerken. Verwerken is een aangelegenheid van het hart, het heeft te maken met gevoel. Sommige mensen zijn bang voor dit soort dieperliggende gevoelens en zitten daarom liever in hun hoofd. Dit is vaak een soort van vermijdingsgedrag zoals dat bekend is in de psychologie.

*De verbinding met jouw hogere Zelf,
is de belangrijkste verbinding in je leven.*

Dit besef moet nog helemaal doordringen bij veruit de meesten van ons. Het is daarom belangrijk tijd vrij te maken om hiermee bezig te kunnen zijn. Het zou mooi zijn wanneer er in de toekomst meer scholen zouden komen die mensen proberen te begeleiden bij het leren samenwerken met hun hogere Zelf.

In dit nieuwe tijdperk gaat het vooral om het volgen van de weg van het hart, de weg naar binnen, de weg naar Zelfkennis en het leren samenwerken met gelijkgestemden, waarmee je samen kunt werken aan het verbeteren van onze wereld. Wanneer steeds meer mensen steeds beter aanvoelen wat de eigen bijdrage kan zijn aan een betere wereld en dit in alle eenvoud zo goed mogelijk op zich proberen te nemen, wordt onze wereld langzamerhand een betere plaats om te zijn. Ondertussen is het werken hieraan heel leerzaam voor de mensen die deze weg willen volgen.

*Als jouw loyaliteit ligt bij een goeroe, heilige of god(in),
in plaats van bij de Waarheid,
dan is dat een grote hindernis op de weg van Zelfkennis.*

Als deze loyaliteit doorschiet, dan ontstaat er onderwerping aan een goeroe of god(in). Deze houding belemmert het zoeken naar de Waarheid. Je beperkt daardoor *zelf* jouw innerlijke Vrijheid.

Door grote veranderingen “boven”, kun je allerlei thema’s sinds kort veel beter zien zoals ze in werkelijkheid zijn. Veel sluiers zijn nu weggehaald. Dit betekent dat er nu veel meer ruimte is om jouw eigen mening opnieuw te vormen, aan de hand van wat je innerlijk aanvoelt op jouw beste momenten.
