

Groepskarma voor de lichtwerkers

De groep lichtwerkers krijgt in de komende periode te maken met intensieve ervaringen op het gebied van seksualiteit en intiem lichamelijk contact. Dit thema staat op het programma voor de hele groep.

Voor *alle* mensen in incarnatie is het thema seksualiteit van groot belang om zorgvuldig te onderzoeken. Dit betekent niet per se dat je dan uitgebreide ervaringen zou moeten opdoen met alles wat er mogelijk is op dit gebied. Je kunt ook proberen dingen intuïtief aan te voelen, over hoe verschillende aspecten van dit uitgebreide terrein zijn, wanneer je dit fysiek zou gaan beleven.

Ieder van ons is bij het begin van de heel grote cyclus die nu afgerond wordt, uit de donkere kant gekomen. Toen de poort tussen de lichte kant en de donkere kant tijdelijk openstond - aan het begin van de heel grote cyclus die nu afgerond wordt - is ieder van ons losgebroken vanuit een heel donker verleden. De ervaringen die wij allen aan de donkere kant hebben opgedaan, zijn voor ons nu *niet* toegankelijk. Dit deel van onze herinneringen is tijdelijk geblokkeerd. We zouden hier eenvoudig niet goed mee om kunnen gaan. We zouden dit eenvoudig niet kunnen verdragen.

***We hebben “slechts” de beschikking
over herinneringen aan wat er is gebeurd
nadat we door de poort zijn gekomen
tussen de lichte en de donkere kant,
terug naar de lichte kant.***

Zoals er eerder een hele incarnatiecyclus is geweest op de Maan, zo zijn er meerdere grotere cycli geweest waarin de mensheid die nu op Aarde in incarnatie is, zich heeft kunnen ontwikkelen.

In de eerste incarnatiecyclus vanaf het moment dat de mensheid door de poort vanuit de donkere kant is gekomen, was het gedrag van ons allen nog vooral zoals dat eerder was toen iedereen nog aan de donkere kant zat. De normen en waarden die de groep lichtwerkers in de eerste grote incarnatiecyclus hanteerde, waren ronduit bedroevend wanneer we dit vergelijken met het innerlijke weten zoals de lichtwerkers dit nu ervaren.

In de tweede grote incarnatiecyclus, die al gauw enkele miljoenen jaren beslaat, kon de groep als geheel zich verder ontwikkelen in de richting van het innerlijke weten. De normen en waarden werden langzamerhand beter en minder in lijn met de donkere kant waar de groep lange tijd in heeft vastgezeten.

In de derde grote incarnatiecyclus op één van de planeten in het verre verleden, werd er nog meer vooruitgang geboekt en kon er nog meer afstand worden gedaan van de normen en waarden die in het verre verleden - toen de groep aan de donkere kant zat - gebruikelijk waren.

Zo worstelde de mensheid zich incarnatiecyclus na incarnatiecyclus door het eigen duistere verleden heen.

***Jezelf vrijvechten van de donkere kant
BEGINT pas wanneer je door de poort bent gekomen vanuit de donkere kant.***

***Daarvóór is er geen gevecht mogelijk;
je bent dan eenvoudig onderdeel van de donkere kant
en ondergaat wat er dan met je gebeurt.***

Iedere vorm van Genegenheid wordt dan systematisch kapot gemaakt, totdat er helemaal niets meer van over is. Zelfs de herinnering aan Genegenheid wordt volkomen uitgewist uit je geheugen wanneer je bent opgenomen in de donkere kant.

Wanneer je weer door de poort bent gekomen op de weg terug naar de lichte kant, dan *begint* het gevecht om jezelf steeds verder vrij te vechten van je eigen duistere verleden. Vanwege het karma waar je dan aan gebonden bent, betekent dit dat je dan nog voor miljoenen jaren vast zult zitten aan de donkere kant en nog onvoorstelbaar veel gevechten zult moeten leveren vóórdát je hier langzamerhand steeds verder vrij van komt te staan.

Een centraal thema in het ontwikkelingsproces van de mensheid is de manier waarop je met seksualiteit wil omgaan.

***Wanneer je de geslachtsorganen van jouw partner
zo veel mogelijk wil prikkelen
en zo veel mogelijk lust en opwinding wil opwekken,
dan zuig je daardoor jouw partner mee in het moeras.***

Je kiest dan voor de weg tegen beter weten in. Wanneer je deze weg langere tijd blijft volgen, dan betekent dit voor de lichtwerkers dan ze alsnog weer terug gezogen worden naar de donkere kant.

Voor de rest van de mensheid is er begrip voor de keuze om door te gaan op het pad van lust en opwinding, maar de lichtwerkers hadden inmiddels innerlijk geleerd moeten hebben dat ze deze weg beter kunnen verlaten om ruimte te maken voor andere en betere ervaringen op het gebied van intiem lichamelijk contact.

De lichtwerkers zijn de mensen in incarnatie die verbonden zijn aan de goede hogere goden Tweelingen, Vissen en Leeuw. Dit zijn de mensen die eigenlijk het goede voorbeeld zouden moeten geven aan de rest van de mensheid, maar dit in praktijk niet kunnen waarmaken, omdat ze om allerlei redenen hun eigen innerlijke weten NIET meer volgen.

***Aan het einde van de heel grote cyclus die nu afgerond wordt,
is er een collectief herexamen gepland
door de hogere leiding van ons evolutieproces,
degenen die ons al begeleiden vanaf het moment
dat wij vanuit de donkere kant door de poort kwamen.***

In een collectief herexamen moeten wij nu aantonen wat we inmiddels hebben geleerd op het gebied van intiem lichamelijk contact. In allerlei examens - die ook in de nachten op de weide plaatsvinden - doen wij onze examens op het gebied van omgaan met seksualiteit.

In het dagelijkse leven zullen er op allerlei manieren situaties op je weg komen waarop juist *dit* thema naar voren komt en er een reactie nodig is waaruit jouw normen en waarden worden aangetoond op dit gebied.

Wanneer deze normen en waarden voldoende in overeenstemming zijn met jouw innerlijke weten, je innerlijke kompas, dan zal dit pleiten voor een verdere ontwikkeling via de lichte kant.

Wanneer je tijdens deze herexamens duidelijk maakt dat je jouw eigen innerlijke weten NIET wil volgen en je aantoont dat je helemaal terug bent gegleden in oude en verkeerde gewoontes, dan pleit dit voor een verdere ontwikkeling via de weg van de donkere kant.

***Aan het einde van deze periode - eind 2028 -
is er voor ieder van ons een uitslag vastgesteld.***

Er is dan door de hogere leiding opgemeten hoe ieder van ons wil omgaan met het thema seksualiteit. Dit doormeten en vaststellen van wat er in iemand leeft, gebeurt zowel door proefnemingen in het gewone dagelijkse leven als door examens die in de nachten op de weide plaatsvinden. Soms zul je in de vorm van dromen merken dat je in aanraking bent met bekenden en in situatie belandt waarin het thema seksualiteit een belangrijke rol speelt en een duidelijke keuze vraagt.

***De lichtwerkers die kiezen voor de donkere kant
zullen in de komende periode
steeds meer aandacht en energie gaan zuigen
van alle mensen waarmee ze in aanraking komen.***

Voor veel vrouwen die meegezogen worden naar de donkere kant zal dit in praktijk betekenen dat ze zich steeds uitdagender gaan kleden, zodanig dat iemand die gevoelig is voor energie steeds meer een sterker wordende zuigende trekkracht gaat ervaren wanneer je op wat voor manier met zo iemand in aanraking bent. Zelfs het kijken naar een afbeelding kan al het effect hebben dat je een sterke, zuigende energiestroom voelt op zo'n manier dat je innerlijk aan kunt voelen dat je beter zo snel mogelijk kunt stoppen met het kijken naar een dergelijke afbeelding.

Wanneer je hier *niet* goed mee om kunt gaan, zul je grote hoeveelheden energie verliezen. Het gevolg hiervan is dat je voortdurend moe zult zijn, in een periode dat het toch al zwaar is voor alle lichtwerkers.

De gevoelige mensen onder ons zullen daarom moeten leren hier zo goed mogelijk mee om te gaan. Dit betekent in praktijk dat je steeds meer moeite zult moeten doen om goed af te stemmen en regelmatig rustmomenten in jouw dagelijkse leven in zou moeten bouwen om weer even beter af te stemmen in jouw eigen hartcentrum.

***De mensen die gevoelig zijn voor energie
zullen in de komende periode steeds sterker gaan merken
dat er vanuit hun medemensen steeds meer energie wordt gezogen
om verschillende redenen.***

Er zijn mensen die innerlijk merken dat ze in steeds grotere moeilijkheden terechtkomen en zich vast willen klampen aan anderen waarvan ze het idee hebben dat die sterk staan.

Dit vraagt het ontwikkelen van vaardigheden van de lichtwerkers die hun innerlijke weten volgen om hier zo goed mogelijk mee te leren omgaan. Het heeft geen enkele zin om toe te staan dat iemand zich aan jou vast gaat klampen, hoe moeilijk het misschien ook is.

Wanneer je toestaat dat iemand zich aan jou vastklampt, dan betekent dit dat jouw pakket aanzienlijk zwaarder zal worden en de kans steeds groter wordt dat jij dan niet meer goed in staat zult zijn om jouw eigen huiswerk nog op je te nemen.

***Je kunt een ander niet helpen
door toe te staan dat iemand zich aan jou vastklampt.***

Het zou beter zijn om een geschikte manier te vinden om te voorkómen dat je leeggezogen wordt door anderen die hetzij zich aan jou vast willen klampen, omdat ze het moeilijk vinden, hetzij energie slurpen omdat ze zelf steeds verder opgezogen worden in de donkere kant.

De lichtwerkers hebben in de komende jaren deze nieuwe vaardigheden nodig en zouden er goed aan doen deze zo snel mogelijk te ontwikkelen. Wanneer iemand hier bewust aan wil werken, wordt dit van binnenuit en van bovenaf begeleid door het eigen hogere Zelf. Die geeft dan aan hoe je in specifieke situaties het beste met allerlei heel praktische dingen om zou kunnen gaan. Voor de mensen in incarnatie betekent dit dat ze dan in zo'n situatie innerlijk *aanvoelen* hoe ze het beste kunnen reageren.

We bevinden ons in een periode die ieder volgend kwartaal moeilijker zal worden, hoe akelig het ook is om dit onder ogen te zien.

Het is mijn bedoeling om dingen aan te dragen die van belang zouden kunnen zijn voor de mensen die hun innerlijke weten willen volgen en zich zo goed mogelijk willen voorbereiden op wat er gaande is en op wat er nog komen gaat.

***Ik besef dat het vaak akelig is wat ik schrijf,
maar het is mijn bedoeling dingen aan te geven die belangrijk zijn
en dan helpt het niet om de moeilijke dingen dan maar liever achterwege te laten.***

***Wanneer onze toekomst “boven” gedetailleerd bekend is,
dan is het raadzaam je daar zo goed mogelijk op voor te bereiden.***

Ik beschouw het als mijn rol om iets te vertellen over wat er op de weide al bekend is over hoe het met ons zal gaan in de komende jaren. De dingen die ik schrijf, zijn bedoeld voor de mensen die innerlijk aanvoelen dat dit overeenkomt met hun innerlijke kompas, hun innerlijke weten.

De eindexamens zijn begonnen en ieder van ons heeft hiermee te maken, dat is waar het nu om gaat. Wanneer je weet wat er gaande is, kun je er vaak beter mee omgaan dan wanneer je geen idee hebt wat er speelt. Dit is de reden dat ik ook hier iets over wil vertellen.

*Dit artikel is bedoeld voor alle mensen die hun innerlijke weten willen volgen.
Het is kennis die aangeboden wordt aan alle lichtwerkers.*

*Door dit zorgvuldig met jouw hart te onderzoeken,
kom je sterker te staan in het leren samenwerken met jouw Ziel, jouw hogere Zelf.*