

# Over de terugkeer van de Boeddha



door

Johan Sinnema

# Over de terugkeer van de Boeddha

**Augustus 2020**

(Laatst bijgewerkt in April 2026)

*Over de dieperliggende achtergronden van de terugkeer van de Boeddha, een overkoepelende visie in verband met de gebeurtenissen rond 2012.*

## Voorwoord

Dit boek is bedoeld voor allen die geïnteresseerd zijn in de terugkeer van de Boeddha. De dingen die hier worden beschreven liggen in het verlengde van mijn boeken “Over de Ziel, het hogere Zelf” en “Over de Zieneressen”. Deze drie boeken vormen samen één geheel.

Het jaar 2012 ligt gevoelsmatig alweer ver achter ons, en toen er aan het einde van dat jaar zo op het eerste gezicht niets bijzonders was gebeurd, hebben velen de hoop op de terugkeer van de Boeddha maar weer losgelaten en zijn overgegaan tot de orde van de dag. Blijkbaar was dit een zoveelste onjuiste voorspelling, die je maar beter zo snel mogelijk weer kunt vergeten, zo dachten velen.

Het is moeilijk om meer zicht te krijgen op deze terugkeer. We hebben eigenlijk geen idee hoe we zoiets zouden kunnen herkennen en waar we dan op zouden moeten letten. Hoe zou je zoiets kunnen herkennen als dit in feite nieuw terrein is?

Op “de weide”, de plaats waar iedereen naar toegaat als het stoffelijk lichaam in slaapmodus is, is in de afgelopen jaren veel uitgelegd over de veranderingen die er in ons evolutieproces zijn gekomen sinds eind 2012. Omdat ik af en toe wordt uitgenodigd om bewust bij deze scholingsbijeenkomsten aanwezig te zijn, kan ik hier iets over vertellen. Wat ik mij hiervan kan herinneren, heb ik verwerkt in mijn boeken.

De visie zoals die op “de weide” door onze leraren wordt onderwezen aan genodigden, verschilt nogal met de visie die gebruikelijk is in onze maatschappij. De visie van de Ziel, het hogere Zelf, onze coach en leraar, is vaak heel anders dan de visie van de mens in incarnatie.

Het is niet mijn bedoeling mensen te overtuigen van mijn visie. Ik vertel eenvoudig over wat er op “de weide” wordt besproken, zodat deze visie onderzocht kan worden door wie dit zou willen.

Je kunt de dingen die hier beschreven worden “checken” bij wat je in de diepte van jouw hart kunt aanvoelen op jouw beste momenten. Zo kun je proberen intuïtief aan te voelen in hoeverre de dingen die hier worden beschreven Waarheid zijn. Als je goed bent afgestemd in jouw spirituele hartcentrum, in het midden van je borstkas, dan kun je de Waarheid intuïtief herkennen wanneer je die tegenkomt. Op die manier heb je een betrouwbaar instrument in handen om informatie te kunnen beoordelen.

Er is veel verwarring over wat er gaande is in onze generatie, en met dit boek probeer ik meer duidelijkheid te geven. Sommige dingen die op “de weide” worden besproken zijn terug te vinden in ons bestaan op het stoffelijk gebied. Er zijn allerlei “puzzelstukjes” terug te vinden in de theosofische en esoterische literatuur die de visie bevestigen zoals die op “de weide” wordt aangeboden. Ook in de Bijbel zijn allerlei “breadcrumbs” terug te vinden, als je de grote lijnen van het verhaal kent. Ik heb geprobeerd allerlei items te verzamelen, die de visie onderbouwen die ik hier ga beschrijven. Toch blijft het belangrijkste te vertrouwen op wat je hierover intuïtief kunt aanvoelen in de diepte van jouw hart, op jouw beste momenten.

In de loop van dit boek komt ook mijn visie naar voren op de meesters van de “Witte Broederschap” die op “de weide” worden beschouwd als vertegenwoordigers van de donkere kant, en zichzelf heel slim hebben gecamoufleerd, maar die in werkelijkheid Ilda Baoth dienen, de donkere heer.

De Boeddha is al zo lang hij op Aarde in incarnatie is, in hevig gevecht met deze meesters, zonder dat dit bekend is bij het grote publiek.

Ik besef dat mijn visie over deze “witte loge” nagenoeg nieuw terrein is, en het voor velen moeilijk is dit thema onbevooroordeeld te onderzoeken. Ook ik heb jarenlang gedacht dat deze Broederschap het goed met de mensheid vóór had.

In de loop van de jaren ben ik langzaam maar zeker tot de conclusie gekomen dat ik in eerste instantie niet goed had gezien wat deze Broederschap eigenlijk voor ogen heeft met de mensheid. Later begreep ik dat ik dit ook niet goed had *kunnen* zien, door de machtige vermogens van de meesters waarmee ze hun handelingen zorgvuldig kunnen camoufleren. Nu deze camouflage in de afgelopen jaren steeds meer is weggevallen, wordt het voor steeds meer mensen beter herkenbaar wat deze Broederschap van pan is, en in hoeverre dit doel inmiddels is bereikt.

Omdat ik op mijn zoektocht naar de Waarheid veel hulp heb gehad, kon ik langzamerhand een steeds bredere visie ontwikkelen, waar de gebeurtenissen in verband met 2012, de terugkeer van de Boeddha en de meesters van de “Witte Broederschap” onderdeel van zijn. Het is één verhaal, en dit verhaal wil ik in dit boek vertellen. Er is bij velen behoefte aan meer duidelijkheid over wat er “boven” gaande is in deze periode, en met dit boek probeer ik in deze behoefte te voorzien.

Door het aanpassen van de wetten en de regels van ons evolutieproces, komt er veel meer ruimte om het innerlijke weten te volgen en bewuster te leren samenwerken met het hogere Zelf. Dit aanpassingsproces vraagt tien jaar tijd maar velen merken nu al flinke vorderingen in hun eigen ontwikkeling. Dit is deels een gevolg van hun eigen inspanningen en deels een gevolg van de veranderingen in het evolutieproces, waardoor er nu prachtige mogelijkheden zijn om flink te groeien, en jouw eigen leven opnieuw in te richten, aan de hand van wat je innerlijk aanvoelt als de betere weg.

Het thema van de aanwezigheid van de Boeddha, te midden van de mensen waar hij vanuit zijn eigen incarnatielijn aan is verbonden, is iets waar nagenoeg alle mensen die hierin geïnteresseerd zijn, nog helemaal aan moeten wennen. Dit is gevoelsmatig zó onwerkelijk, dat er tijd nodig is om je hierop in te stellen, en je hier een beeld van te vormen dat praktisch werkbaar is. Het is niet gemakkelijk dit thema vanuit iets heel abstracts en iets wat gevoelsmatig heel ver weg is, te vertalen naar iets wat heel concreet is en heel dichtbij komt. Met dit boek hoop ik aan dit proces van het beter in je gevoel kunnen krijgen, een bijdrage te leveren.

Dit boek kan het beste worden gelezen met een open mind en een geopend hart. Het lezen met het hoofd alleen is niet genoeg om de dingen die hier worden beschreven goed te kunnen begrijpen.

De verschillende items kunnen los van elkaar worden gelezen. Er is geen noodzaak het boek van voor naar achter door te lezen. Je kunt dus gerust onderwerpen uitzoeken waarvan je aanvoelt dat die op dit moment voor jou interessant zouden kunnen zijn.

De items uit dit boek zijn vaak ontstaan als brieven die ik in de afgelopen jaren heb geschreven aan mensen die vragen hadden over hele specifieke onderwerpen. In reactie op zo'n vraag schreef ik dan soms een heel uitgebreid antwoord, waarbij ik het gevoel kreeg dat dit ook voor anderen waardevol zou kunnen zijn om te lezen. Zo is er in de afgelopen tien jaar een serie themabrieven ontstaan, die deels zijn gebundeld in dit boek. Er is daardoor regelmatig overlap.

Ik wil iedereen bedanken die op de één of andere manier heeft bijgedragen aan het tot stand komen en verbeteren van dit boek.

\*\*\*

## Inhoudsopgave

• Inleiding	6
• Een schets van de hele grote lijnen van het verhaal	8
• Een tijd van grote verwarring	19
• Zijn missie is al voltooid!	24
• Twee hele verschillende groepen	26
• Over Vissen en Genegenheid	27
• Over Tweelingen en Wijsheid	29
• Over de rol van de goden en over de proeven	31
• De missie van de Boeddha	37
• De maanperiode en het ontstaan van de “verloren Zielen”	40
• De Witte Broederschap	54
• Het plan van Ilda Baoth	63
• Over goden, deva’s en blauwdrukken	67
• Sleutels voor het lezen van de Bijbel	76
• Over de periode van 2000 jaar geleden	85
• Christus	91
• Judas	96
• Herkenning van de Boeddha	100
• Geen foto van de Ziel Maitreya!	106
• De werkwijze van de hogere goden	108
• Heldere dromen	110
• Een ontmoeting met jouw Ziel op “de weide”	111
• Waarom zoeken naar verlichting?	112
• Over de groep van Tweelingen	114
• Over de groep van Leeuw	116
• Eigen vermogens leren herkennen	118
• Over Stier en Schorpioen	120
• Leren omgaan met onvrede	122
• De gevolgen van moord voor de Ziel	124
• Rituelen	126
• De piramides	131
• Het feest van het Licht	133
• Het ontmantelen van Shamballa	135

• De leermodus	146
• Is het innerlijke aanvoelen nu 100% betrouwbaar?	152
• Oogkleppen op	158
• Voortdurend proeven	160
• Leren vertrouwen op de kracht van Genegenheid	167
• Het eindpunt van het menszijn	174
• Over de herder, zijn schapen en Maslow	176
• Eigen verantwoordelijkheid op je nemen	178
• Omgaan met aardse rijkdom	181
• Messiascomplex	184
• Meer over de compensatieregeling	189
• Loskomen van de donkere kant	190
• Over de tijdlijn vanaf eind 2012 en over de toekomst	204
• Johannes de Doper	210
• Ontbrekende stukjes over de man van Nazareth	216
• Over de installatie van de Boeddha op “de weide”	224
• Geen goeroes meer	232
• Het verhaal achter de god van de Bijbel	236
• Het achtvoudige pad of het eenvoudige pad?	244
• De Boeddha keert terug, maar ook allerlei anderen komen terug	246
• Een karmische kans	252
• Meer licht op meester Jezus	261
• De “heilige” geest	265
• Waar komt ons innerlijke weten vandaan?	274
• Samenvatting	282
• Over mijn missie	284
• Over de schrijver	289
• Omschrijving van enkele begrippen	292

## Inleiding

In dit boek ga ik proberen de achtergronden te beschrijven van de terugkeer van de Boeddha. We krijgen dan te maken met de wereld van de goden, die invloed uitoefenen op ons evolutieproces. Sommige goden maken het ons moeilijk om ons goed te ontwikkelen, terwijl andere goden ons helpen om Genegenheid (Liefde) en Wijsheid te ontwikkelen. De mensheid heeft te maken gekregen met een intense strijd tussen de verschillende groepen goden onderling, en is mede daardoor in een situatie terecht gekomen dat velen hun innerlijke weten niet meer willen volgen en voortdurend handelen tegen beter weten in. Hoe ondanks dat, het evolutieproces toch in evenwicht kon worden gebracht, wordt beschreven in dit boek.

Ik besef dat veel zoekers op het spirituele pad allang niet meer uitgaan van het bestaan van meerdere goden. Meestal is de reden hiervoor dat men redeneert dat *als* er goden zouden bestaan, onze maatschappij aanzienlijk beter zou zijn dan in werkelijkheid het geval is. Met andere woorden het onbewuste uitgangspunt is dat goden het goed met mensen vóór hebben en hun invloed op onze samenleving altijd positief zou zijn.

Het idee van goden die aanwezig zijn maar het *niet* goed met ons vóór hebben, is voor ons onbewust zo bedreigend, dat we dit gewoonlijk vrij snel weer verwerpen. Dit is een uitgangspunt dat we in feite niet goed kunnen hanteren. Er treedt dan een reactie op die onze psychologen “verdringing” noemen. Als we iets niet goed kunnen hanteren, omdat het eenvoudig te beangstigend is, dan stoppen we het liever weg en proberen het zo lang mogelijk te ontkennen. Dit is een gebruikelijke reactie en dit is één van de redenen dat het overgrote deel van de mensheid het bestaan van goden die het *niet* goed met ons vóór hebben, afwijst.

Toch verandert dit niets aan de situatie zoals die is. Ook als de mensheid het bestaan van deze goden afwijst, zijn zij nog steeds aanwezig en beïnvloeden zij onze maatschappij op allerlei manieren. Deze invloeden worden door onze manier van denken gewoonlijk volstrekt niet herkend. In dit boek worden deze invloeden geleidelijk beter zichtbaar gemaakt.

Verschillende goden worden besproken, waarvan sommige het goed met ons vóór hebben en andere het ons voortdurend moeilijk proberen te maken. In mijn visie bestaat er zoiets als de donkere kant en sommige goden zijn onderdeel van deze donkere kant. Gelukkig zijn er ook goden die ons verder helpen met onze ontwikkeling, want zonder deze hulp, zouden wij ons *niet* goed kunnen ontwikkelen.

Achter in dit boek is een item opgenomen waarin enkele begrippen die regelmatig in dit boek naar voren komen worden beschreven, zoals de Ziel, Ilda Baoth, de Oorsprong, goed en kwaad, en de Zieneressen. (Zie het item “Omschrijving van enkele begrippen”)

Aan het begin van dit boek wil ik een schets geven van de hele grote lijnen van het verhaal, zodat dit duidelijker wordt. Het verhaal is complex en het is daarom belangrijk dat er goed zicht is op de grote lijnen. In feite kan dit item worden beschouwd als een uitgebreide samenvatting van het hele boek.

In de items die daarop volgen, worden verschillende aspecten van deze schets van de hele grote lijnen van het verhaal, verder toegelicht. Aan de orde komen onder andere de “verloren Zielen”, die een andere achtergrond hebben dan de andere Zielen die in ons evolutieproces in ontwikkeling zijn. Het ontstaan en de toekomst van deze groep Zielen wordt in de loop van dit boek beschreven.

In de Bijbel wordt een god beschreven die het *niet* goed met mensen vóór heeft, ook al denken veel mensen hier anders over. In mijn visie is dit een kwaadaardige god, die gekenmerkt wordt door wraak, jaloezheid en eerzucht, motieven die volkomen botsen met het innerlijke weten. Deze god heeft zich tegen vrouwen gekeerd en heeft hen doelbewust vervloekt en onderworpen aan de man.

Deze god wil de mensheid aan zich onderwerpen en gevangen houden in de matrix, de gevangenis die hij voor de mensheid heeft gebouwd. Hij duldt niet dat de mensheid zich bewust wordt van andere goden, die het misschien beter met de mensheid vóór hebben. In de loop van dit boek komt dit uitgebreid aan de orde.

De goden en hun directe vertegenwoordigers maken voor ieder nieuw leven begint, een blauwdruk, waarin de grote lijnen van het komende leven al zijn vastgelegd. Wie je ouders zullen zijn, wie je vrienden zullen worden, welke opleidingen je gaat volgen, welk beroep je waarschijnlijk zult gaan uitoefenen, welke partner je zult krijgen en al dit soort belangrijke onderdelen van een leven, zijn gewoonlijk van tevoren zorgvuldig gepland, nog vóórdát iemand wordt geboren. In de loop van dit boek wordt duidelijker gemaakt hoe de goden dit beïnvloeden en wat zij hiermee voor ogen hebben.

Ook al is in het verlengde van de gebeurtenissen rond 2012 ons evolutieproces eind 2022 in evenwicht gebracht, de donkere kant bestaat daarna nog steeds, omdat die een eigen plaats heeft gekregen in ons leerproces. Het innerlijke aanvoelen kan daardoor in sommige situaties nog steeds door de donkere kant in de war kan worden gestuurd, wanneer hier sterke verbindingen mee zijn ontstaan in de loop van de incarnatiereeks. Ook dit thema wordt in de loop van dit boek verder toegelicht.

Mensen die zich in het verleden de vingers hebben gebrand aan de samenwerking met de donkere kant, zullen hier op de één of andere manier weer van los moeten proberen te komen. Vaak betekent dit dat er dan eerst “een prijs moet worden betaald”, voordat iemand weer verder kan met een intensievere samenwerking met de Ziel, het hogere Zelf. Er is dan een losmakingsproces nodig, dat altijd heel intensief is en veel van je vraagt. Ook dit thema wordt besproken, omdat veel mensen hier in deze periode bewust of onbewust mee te maken krijgen.

\*\*\*

## Een schets van de hele grote lijnen van het verhaal

Om de terugkeer van de Boeddha beter te kunnen begrijpen is er soort van raamwerk nodig. De afzonderlijke stukken kunnen daarna verder worden uitgewerkt in verschillende items die volgen. Ik wil daarom beginnen met een schets van de grote lijnen van de achtergronden van zijn komst.

Het doel van de mensen die op Aarde aanwezig zijn, is het ontwikkelen van Genegenheid (Liefde) en Wijsheid. Meestal zijn het vooral de Zielen die dit ontwikkelen maar wanneer een mens in incarnatie heeft geleerd samen te werken met zijn Ziel, dan zal ook hij worden beschouwd als een wijs mens. Wanneer het team van de mens in incarnatie met zijn hogere Zelf voldoende Genegenheid en Wijsheid heeft ontwikkeld, mag een mens terug naar de plaats waar hij vandaan kwam voordat hij op de Aarde is gekomen. Die plaats wordt in mijn boeken de Oorsprong genoemd. Dit is onze thuishaven.

Om de mensheid in de gelegenheid te stellen Genegenheid en Wijsheid te ontwikkelen, is er een leeromgeving ingericht waarbinnen dit leerproces van de mensheid zich afspeelt. Naarmate ons “klaslokaal” beter is ingericht, zal ook het leerproces beter verlopen. Als onze leeromgeving *niet* goed is ingericht, zal het leerproces stagneren en kan het zelfs zijn dat er in de onderlinge verbindingen tussen de verschillende leerlingen moeilijkheden ontstaan.

Degenen die onze leeromgeving inrichten zijn de goden. Het is hun taak om onze school zo goed mogelijk in te richten, zodat wij onze lessen zo goed mogelijk kunnen leren. Met dit doel voor ogen is er bijvoorbeeld een wet van karma ingesteld door de goden. Dit betekent dat er zoiets bestaat als oorzaak en gevolg. Dingen die in werking zijn gezet door keuzes te maken, hebben hun gevolgen. Door dit mechanisme worden er gevolgen gekoppeld aan oorzaken (keuzes), zodat er een leersituatie ontstaat voor ons als mensen. Zonder deze wetten van karma, zouden wij niet goed kunnen leren wat de gevolgen zijn van keuzes die wij ooit hebben gemaakt.

Degene die leert van deze wetten van karma is vooral de Ziel. Die kan overzien welke keuzes er door de mens in incarnatie, het ikje, zijn gemaakt in allerlei voorgaande levens, waardoor iemand nu in specifieke omstandigheden terecht is gekomen. Ook al is dit voor de persoon in incarnatie *zelf* zelden te begrijpen, de Ziel op haar eigen gebied, kan dit veel beter overzien en kan hiervan leren. Door dit leerproces kan de Ziel, het hogere Zelf, Wijsheid en mededogen ontwikkelen.

Mensen hebben vaak de neiging te denken dat *als* er goden zouden bestaan, die het altijd goed met mensen *vóór* hebben, maar dat is niet het geval. Net zoals er mensen zijn die hun innerlijke weten niet volgen, om wat voor reden dan ook, zijn er ook goden die hun innerlijke weten *niet* volgen. Sommige goden willen de mensheid liever *niet* helpen met haar ontwikkeling. Er zijn zelfs goden die de mensheid ronduit tegenwerken.

Zoals het licht bestaat naast het duister, zo bestaat er de lichte kant en de donkere kant. Beide streven naar bewustzijnsontwikkeling. De lichte kant richt zich op de ontwikkeling van Genegenheid en Wijsheid in ons bewustzijn. De donkere kant richt zich op ontwikkeling van haat en dwaasheid in ons bewustzijn. Haat is vaak betrekkelijk goed herkenbaar maar dwaasheid is meestal veel moeilijker herkenbaar, zeker als dit “de norm” is geworden in onze maatschappij.

In de situatie zoals die nu is ontstaan, is er veel dwaasheid ingeweven in onze maatschappij, zonder dat dit goed wordt herkend, omdat dit langzamerhand “de norm” is geworden, waardoor wij niet meer zo goed herkennen wat er eigenlijk gaande is. Zo ontstaan er soms normen en waarden in ons gewone dagelijkse leven die vanuit het standpunt van de Zielen absurd zijn, maar die wij als mensen eenvoudig niet meer goed herkennen, omdat dit voor ons heel gewoon is geworden.

Een voorbeeld hiervan is de huidige opvatting in onze maatschappij dat je prostitutie zou moeten beschouwen als een normaal beroep waar je als zzp'er prima de kost mee kunt verdienen.

Vanuit het standpunt van de Zielen is het absurd hier op deze manier mee om te gaan, en is dit een vorm van dwaasheid. Zo zijn er legio voorbeelden van normen en waarden die wij in onze maatschappij hebben aangenomen, die vanuit het standpunt van de Zielen, de hogere Zelfen, waanzin zijn, vaak zonder dat ons dit opvalt.

De visie van de Ziel is vaak volkomen anders dan de visie van de persoonlijkheid in incarnatie. Als iemand leert samenwerken met diens Ziel, diens hogere Zelf, dan betekent dit daarom vaak dat er in de jaren daarna een enorme verandering in visie komt.

Toen wij op weg zijn gegaan vanuit de Oorsprong om Genegenheid en Wijsheid te ontwikkelen in de leeromgeving op onze Aarde, hebben wij een kompas meegekregen voor onderweg. Dit is het Geweten, het innerlijke weten, dat altijd beschikbaar is voor iedereen. Als je belangrijke beslissingen moet nemen, dan kun je proberen je te richten op dit innerlijke kompas, in de diepte van jouw hart. Naarmate je hier meer moeite voor doet, kun je hier beter op leren afstemmen. Als je moeite doet om deze subtiele signalen in de diepte van het hart op te vangen, kun je hier je voordeel mee doen en kun je betere beslissingen nemen dan wanneer je je laat meeslepen door allerlei emoties zoals woede, onvrede of jaloezie. Betere beslissingen nemen wil zeggen beslissingen die beter aansluiten bij de Wijsheid van jouw hogere Zelf.

Eén van de kernpunten van ons leerproces is dit innerlijke weten, dit morele kompas zoals sommigen dit misschien zouden willen noemen. Juist dit innerlijke aanvoelen is door de goden met slechte bedoelingen vaak in de war gestuurd. Je kon dan in belangrijke situaties waarin je belangrijke keuzes moest maken, soms minder goed jouw eigen innerlijke kompas aanvoelen, waardoor het veel moeilijker werd om goede keuzes te maken, dat wil zeggen keuzes die in overeenstemming zijn met de Wijsheid van jouw hogere Zelf.

Soms gingen de goden met slechte bedoelingen nog een stuk verder en werd het innerlijke aanvoelen zodanig in de war gestuurd dat je het gevoel kreeg dat iets goed was, terwijl dit niet in overeenstemming was met de Wijsheid van de Ziel, maar werd ingegeven door het “overrulen” van het innerlijke kompas door de goden met slechte bedoelingen. Deze goden hebben vermogens waarmee ze het innerlijke kompas in de war kunnen sturen. Als deze goden heel veel invloed kunnen uitoefenen, kunnen wij als mensen veel moeilijker goede beslissingen nemen. Ons leerproces wordt dan in de war gestuurd. We kunnen dan veel moeilijker Genegenheid en Wijsheid ontwikkelen. We worden dan bovendien geconfronteerd met gevolgen van keuzes die wij schijnbaar zelf hebben gemaakt, die niet in overeenstemming waren met de Wijsheid van de Ziel, maar waar wij misschien wel verantwoordelijk voor worden gehouden.

Als de wetten van karma goed zouden werken, dan zou er bij de beoordeling van de gevolgen die ontstaan wanneer mensen verkeerde keuzes maken in situaties waarin hun kompas in de war wordt gestuurd, rekening worden gehouden met de versturende werking van de goden met slechte bedoelingen.

Als de wetten van karma *niet* goed werken, omdat de goden met slechte bedoelingen heel veel invloed hebben gekregen op onze leeromgeving, dan zullen mensen toch verantwoordelijk worden gehouden voor keuzes die ze hebben gemaakt in situaties waarin ze in alle redelijkheid niet meer vrij waren om een goede keuze te kunnen maken, dat wil zeggen een keuze in overeenstemming met de Wijsheid van de Ziel. Met andere woorden als de wetten van karma *niet* goed functioneren, dan wordt daarmee het leerproces volkomen ontwricht.

Als de wetten van karma niet eerlijk zijn, dan wordt er in feite haat gekweekt en worden er verkeerde normen en waarden aangeleerd. Eén van de dingen die de mensheid zich heeft aangeleerd in de afgelopen eeuwen is dat het onderzoeken van de eigen motieven om iets in werking te zetten vaak weinig zin heeft. Met andere woorden er is een overtuiging ontstaan dat het volgen van de weg van Zelfkennis weinig nut heeft omdat je daar niet verder mee zou komen.

Deze opvatting was een soort van echo van wat er op “de weide” bekend was over de ontwrichting van ons leerproces. Vanuit die achtergrond is het niet zo vreemd wanneer mensen op de conclusie uit zijn gekomen dat het niet zoveel zin heeft om je met zoiets als Zelfkennis bezig te houden, omdat je hier toch niet verder mee zou komen. In feite was deze overtuiging gebaseerd op wat er op “de weide” besproken was.

De goden met slechte bedoelingen, werken toe naar een situatie dat mensen steeds meer gaan lijden op allerlei mogelijke manieren. Juist door dit lijden wordt gemakkelijk haat gekweekt, met name wanneer dit lijden schrijnend onrechtvaardig is, vanuit het standpunt van de Ziel beschouwd, of vanuit het standpunt van de mens in incarnatie. Wanneer iemand langere tijd heel veel heeft geleden terwijl dit erg onrechtvaardig is, dan zal er zich gewoonlijk haat ontwikkelen in de diepte van het hart. Dit gebeurt niet alleen bij de persoonlijkheid in incarnatie maar ook bij de Ziel, het hogere Zelf, op de hogere gebieden.

Als het leerproces blijkbaar geen zin (meer) heeft, dan is het begrijpelijk wanneer mensen er dan maar voor kiezen om zo veel mogelijk plezier te maken, omdat dit schijnbaar het enige spoor is dat dan nog over is. Er ontstaat dan een maatschappij waarin allerlei kortdurende genoegens worden beschouwd als het hoogst haalbare ideaal om naar te streven. Als de weg naar binnen en naar de ontwikkeling van Genegenheid en Wijsheid in praktijk niet meer goed begaanbaar is, dan blijft er in feite maar één andere weg over en dat is de weg van eigenbelang, het uitleven van lust en het genieten van allerlei vormen van macht.

Onze leeromgeving was zodanig ingericht door de donkere kant, dat de ontwikkeling van Wijsheid en Genegenheid in praktijk weinig kans van slagen meer had. De goden met slechte bedoelingen hadden onze leeromgeving omgevormd tot een plaats waarin vooral haat zou worden gekweekt en waarin mensen veel zouden lijden. Als dit langere tijd doorgaat, dan worden mensen steeds onverschilliger voor het lijden van anderen en ontstaat er steeds meer eigenbelang. Het streven naar macht wordt op deze manier aangewakkerd.

Vanuit deze achtergrond heeft één van de goden die het goed met de mensheid vóór heeft, de groep Zieneressen samengesteld, en op missie gezonden naar de mensheid op Aarde, in een poging het tij te keren en mensen meer hulp te bieden bij het leren van hun lessen.

De Zieneressen zouden Genegenheid kunnen toevoegen waardoor het leerproces veel beter zou verlopen, zo was het uitgangspunt van de goden met goede bedoelingen. Deze Genegenheid zou vooral op het gebied van de Zielen een grote rol spelen maar in het verlengde daarvan zouden de mensen die in incarnatie zijn, hier ook af en toe iets van kunnen ervaren.

Er werd daarom een groep van enkele tienduizenden ver gevorderde Zielen aangewezen, die naar de Aarde werd gezonden om te helpen in een moeilijke situatie. Het uitgangspunt van de goden met goede bedoelingen was dat er hierdoor misschien een draai zou kunnen komen in het ontwikkelingsproces op Aarde, en mensen vanuit vrije wil meer zouden gaan kiezen voor de weg van Zelfkennis. Op het gebied van de Zielen zou er dan meer ruimte komen om Wijsheid en Genegenheid te ontwikkelen.

Er werd met deze missie een groot risico genomen voor de Zieneressen zelf. Als de mensheid *niet* goed zou reageren op de aangeboden hulp, en dit misschien zelfs ronduit af zou wijzen, dan zouden de Zieneressen daardoor weinig hulp kunnen bieden maar wel ondergedompeld worden in een oneerlijk systeem van evolutie. De ontwikkeling van de Zieneressen zou dan de verkeerde kant op kunnen gaan en in plaats van meer Genegenheid te ontwikkelen zouden ze dan af kunnen glijden. In het meest slechte geval zou er misschien bij sommigen zelfs haat kunnen ontstaan.

Dit risico was vooraf goed herkenbaar maar de belangen die er destijds op het spel stonden waren groot. De mensheid was aan het afglijden en de donkere kant had veel mensen al zover gekregen dat ze het nut niet meer inzagen van zoiets als een leerproces. Als er niets meer zou veranderen aan die situatie, dan zou de donkere kant na verloop van tijd kunnen claimen dat de mensheid dit spoor *zelf* wilde volgen, vanuit vrije wil, en de donkere kant daardoor het recht had om de mensheid op te nemen in diens gelederen.

Er zijn spelregels waar de goden zich aan moeten houden en één van die regels maakte het mogelijk dat de donkere kant de mensheid mocht inkapselen als er aangetoond kon worden dat de mensheid in feite *zelf* koos voor het spoor van ontwikkeling van haat en dwaasheid. In de lange geschiedenis heeft de mensheid vaak aangetoond bewust te kiezen voor vernietiging van zichzelf en anderen. Daardoor heeft de donkere kant “rechten” opgebouwd om de mensheid in diens gelederen op te nemen.

Door de Zieneressen toe te voegen aan de mensheid op Aarde, kon het tij misschien worden gekeerd voor de mensheid als geheel, en kon misschien worden voorkómen dat de mensheid langzamerhand zou worden opgenomen in de donkere kant. Maar als dit *niet* zou slagen, dan zouden de Zieneressen in grote moeilijkheden kunnen komen en langzamerhand kunnen afglijden naar een situatie dat zij steeds minder zouden kunnen werken vanuit Genegenheid en Wijsheid.

Als de mensheid goed zou reageren op de hulp van de Zieneressen en zou kiezen voor de weg van Zelfkennis en de ontwikkeling van Wijsheid en Genegenheid, dan zouden de goden met slechte bedoelingen hun grip op de mensheid verliezen. De wetten die ons evolutieproces besturen zouden dan verbeterd worden en weer eerlijk gaan verlopen, en de Zieneressen zouden na verloop van tijd niet meer nodig zijn en terug kunnen gaan naar de Oorsprong. Ze zouden dan veel hebben bereikt en veel hebben geleerd, onder moeilijke omstandigheden.

Als de mensheid *niet* goed zou reageren, dan zouden de Zieneressen in grote moeilijkheden kunnen komen en misschien niet meer zo gemakkelijk terug kunnen gaan naar de Oorsprong. Er waren vooraf regels afgesproken waarin was vastgelegd wanneer de groep terug zou mogen gaan naar de Oorsprong als de mensheid haar hulp zou afwijzen. Zolang de meerderheid van de Zieneressen zou kiezen voor het spoor van Genegenheid en Wijsheid op het gebied van de Zielen, zou de groep terug mogen naar de Oorsprong, zodra de god die deze groep had samengesteld dit zou willen. De hele groep zou dan terug mogen gaan naar de Oorsprong.

Maar zodra de meerderheid van de Zieneressen als Ziel niet meer het spoor zou volgen van het innerlijke weten en de ontwikkeling van Wijsheid en Genegenheid, zou de *hele* groep niet meer terug kunnen naar de Oorsprong, ook niet degenen die zich staande konden houden en die probeerden verder te gaan met de missie die de Ziel, het hogere Zelf, had gekregen. De groep zou dan gevangen raken in dezelfde omstandigheden als waarin de rest van de mensheid was afgeleden.

Als de donkere kant de overwinning zou opeisen en de mensheid zou inkapselen in diens gelederen, dan zouden ook de Zieneressen op dezelfde manier worden opgenomen in de gelederen van de donkere kant. Dit waren de afspraken die werden gemaakt, vóórdát de Zieneressen op pad gingen.

Het leek in eerste instantie onwaarschijnlijk dat er een situatie zou kunnen ontstaan waarin de meerderheid van de Zieneressen zover zou zijn afgegleden, dat er zou kunnen worden aangetoond dat men in feite voortdurend koos voor handelen tegen beter weten in. De Zieneressen hadden al veel opgebouwd toen ze naar de Aarde kwamen en de groep was samengesteld door één van de beginnende godinnen, onder leiding van een meer ervaren god van een hogere rang.

Het uitgangspunt was dat de groep zou kunnen standhouden en altijd zou kunnen terugkeren, ook als de mensheid de aangeboden hulp *niet* zou aannemen. De goden met goede bedoelingen vonden dat deze route moest worden geprobeerd om de mensheid te helpen, ondanks de risico's.

Toen de goden met goede bedoelingen de groep Zieneressen hadden toegevoegd aan de mensheid op Aarde, kwam er een tegenreactie van de goden met slechte bedoelingen. Die maakten de situatie op Aarde nog veel moeilijker, door meer ruimte te geven aan mensen die gevoelig zijn voor het streven naar macht. Er kwamen verdere aanpassingen in de wetten die het evolutieproces besturen, waardoor de leeromgeving *nog* oneerlijker werd ingericht. Er werd bovendien meer macht gegeven aan een groep helpers van de donkere kant die opgenomen waren in het mensenrijk, namelijk de groep “verloren Zielen”. Dit zijn Zielen die geen ingebouwd Geweten hebben zoals de anderen dat hebben maar die op een andere manier tot stand zijn gekomen, namelijk door inmenging vanuit de donkere kant. Deze Zielen zijn niet op de juiste manier tot stand gekomen en hadden geen onderdeel mogen zijn van ons evolutieproces, maar zijn dit wel geworden doordat de donkere kant allerlei hoge wetten eenvoudig negeerde en er niet werd ingegrepen door een hogere macht.

De donkere kant speelde dus gemeen spel en maakte het de Zieneressen bijzonder moeilijk. De ene na de andere Zieneres raakte in moeilijkheden in de loop van de eeuwen die volgden, nadat de groep op Aarde was gekomen. De ene na de andere werd gevangen in de verleidingen van de donkere kant, en bezweek voor de aangeboden macht om te heersen over anderen voor een kortere of een langere periode. De zwakke punten van de groep werden door de donkere kant ongenadig uitgebuit om de groep tegen elkaar op te zetten en elkaar te willen beschadigen vanuit jaloezie, haat, wraak en het streven naar macht. Zelfs de Zieneressen van de kerngroep, de dertig Zieneressen in het centrum van de groep, keerden zich vaak openlijk tegen elkaar en maakten het elkaar onmogelijk om nog verder te gaan met de missie die de Zielen hadden gekregen.

De Zieneressen werden op wrede manieren gebroken, in hun persoonlijkheden die in incarnatie waren maar eveneens op het gebied van de Zielen. Na verloop van tijd kwam een steeds groter deel van de groep in ernstige moeilijkheden, die niet meer zo eenvoudig konden worden opgelost. Het onvoorstelbare gebeurde uiteindelijk toch, namelijk dat de groep zó ver was afgegleden dat vanuit de goden werd vastgesteld dat de meerderheid van de Zieneressen had gekozen voor de weg van voortdurend handelen tegen beter weten in.

Toen dat werd aangetoond door de goden, was er geen mogelijkheid meer voor de Zieneressen om terug te keren naar de Oorsprong, ook niet als de mensheid hun hulp volkomen zou blijven afwijzen. De Zieneressen waren vanaf dat moment gevangen geraakt in de leeromgeving die door de goden met slechte bedoelingen was opgezet, en zouden na verloop van tijd worden ingekapseld door de donkere kant, net als de rest van de mensheid. Dit was de situatie die was ontstaan nadat de groep Zieneressen enkele tienduizenden jaren in incarnatie was geweest, vanuit hun veilige positie in de Oorsprong.

Er waren voorwaarden gesteld aan de redding van de mensheid en die kwamen erop neer dat de meerderheid van de mensheid zou bepalen waar het naartoe zou gaan met de mensheid als geheel. Als de meerderheid van de mensheid zou kiezen voor de ontwikkeling van Wijsheid en Genegenheid, dan zouden de wetten van het evolutieproces dáárop worden aangepast. Maar wanneer de meerderheid van de mensheid zou kiezen voor het voortdurend handelen tegen beter weten in, dan zouden de wetten dááran worden aangepast. Dit waren de afspraken die hierover door de goden onderling waren gemaakt.

Er was nog een andere mogelijkheid om het tij te keren maar dat was veel moeilijker en de kans dat dit zou slagen was bijzonder klein vanwege de hoge moeilijkheidsgraad, maar deze extra mogelijkheid was wel degelijk opgenomen in de contracten waar de goden aan zijn gehouden bij hun handelingen.

Er mocht door de goden met goede bedoelingen een kandidaat naar voren worden geschoven die door de goden op de proef mocht worden gesteld in hele specifieke situaties. Als die kandidaat goed door een serie proeven heen zou komen, dan zouden daardoor de wetten die het evolutieproces bepalen, voor *alle* mensen worden aangepast. De proeven van één persoon, zouden dus bepalend zijn voor de wetten die gelden voor *alle* mensen.

Maar die proeven waren eigenlijk een soort van examens voor een leerling uit een hogere klas. Met andere woorden de proeven hadden het karakter van een examen voor een leerling uit klas vijf, die je een examen laat doen voor een leerling uit klas zes. De moeilijkheidsgraad was dus heel hoog, maar *als* dit zou slagen, dan zou dit ertoe leiden dat de wetten van het evolutieproces voor de hele mensheid zouden verbeteren.

Als de proefpersoon *niet* goed door zo'n serie proeven heen zou komen, dan zou dat door de goden worden uitgelegd als een keuze om het innerlijke weten *niet* te volgen. De donkere kant zou dan het recht krijgen om meer invloed om zo'n persoon uit te oefenen.

De proeven waren dus niet zonder gevaar voor de kandidaat zelf. Als het *goed* zou gaan, dan zou dat het Lot van de hele mensheid verbeteren, maar als een kandidaat *niet* zou slagen, dan zou hij daardoor in grote moeilijkheden komen en nauwelijks nog kunnen werken aan de missie die de Ziel, het hogere Zelf, heeft gekregen toen die naar de Aarde kwam.

De risico's bij het selecteren van een kandidaat waren dus groot. Het selecteren van een kandidaat voor de proeven, was een keuze die door de goden met goede bedoelingen moest worden gemaakt. Dát zijn de keuzes waar de goden vóór komen te staan, op hún weg.

Zoals de mensheid nu op Aarde in incarnatie is, zo is een deel van de mensheid eerder op een andere plaats in incarnatie geweest. Vóórdát de leeromgeving op de Aarde is ingericht om mensen te kunnen herbergen, was er een leeromgeving op de Maan voor dit doel ingericht. Met andere woorden voordat de mensheid op Aarde kwam, heeft zij op de Maan geleefd.

In die periode speelde hetzelfde conflict tussen de goden onderling, waar ook toen de mensheid direct mee te maken had. Sommige goden probeerden de mensheid te helpen met de ontwikkeling van Wijsheid en Genegenheid, terwijl andere goden dit proces zo veel mogelijk verstoorden.

Ook toen werd er een groep Zieneressen uitgezonden vanuit de Oorsprong, om de mensheid van destijds te hulp te komen. In die periode heeft dat uiteindelijk geleid tot forse aanpassingen in de wetten die het evolutieproces besturen, waardoor de mensheid zich vanaf het einde van de Maanperiode weer veel beter zou kunnen ontwikkelen. Er kwam destijds, aan het einde van die periode, veel meer ruimte voor de ontwikkeling van Wijsheid en Genegenheid.

De groep Zieneressen was destijds heel succesvol en mocht daarna terug naar de Oorsprong om daar voor langere tijd te blijven. In die veilige plaats kon de groep uitrusten en genezen van verwondingen die tijdens de incarnatiereeks op de Maan waren ontstaan.

Sommige van die groep waren destijds al zo ver gevorderd dat ze niet meer terug hoefden naar de mensheid. De overgrote meerderheid van de groep zou vroeg of laat een volgende missie krijgen, waarbij ze zichzelf verder zouden kunnen ontwikkelen, terwijl ze anderen zouden kunnen helpen met hun ontwikkeling.

Eén van de Zieneressen die in de Oorsprong mocht blijven was degene die we nu kennen als de Boeddha. Hij was in de periode van de Maan de leidster van de Zieneressen, en was net als de anderen als vrouw in incarnatie. Zijn verdienste in de periode van de Maan was zó groot, dat hij niet meer terug hoefde te keren naar de mensheid. Toch was hij vanuit het gezamenlijke verleden heel nauw verbonden met de Zieneressen, en toen er een nieuwe missie kwam voor de Zieneressen om de mensheid opnieuw te hulp te komen, werd hij een vaste contactpersoon, hoewel hij in de Oorsprong mocht blijven. Vanuit zijn veilige positie in de Oorsprong kon hij contacten onderhouden met sommige Zieneressen die naar de Aarde waren gezonden, hij had contacten met sommige Zielen van de kerngroep van de Zieneressen, degenen die in het centrum van de groep staan.

De Boeddha had als leider van de Zieneressen een grote Genegenheid voor de groep. Er waren hele mooie persoonlijke contacten, met name met de leden van de kerngroep. Hij had miljoenen jaren direct met hen samengewerkt, en voelde zich met hen verbonden, ook al had hij het recht om in de Oorsprong te mogen blijven.

Toen hij zag dat de Zieneressen op Aarde in steeds grotere moeilijkheden kwamen, raakte dat iets aan in de diepte van zijn hart. Hij zag de ene na de andere struikelen en ten val komen. Hij zag dat sommige Zieneressen die waren geselecteerd voor de proeven, daarna heel vatbaar waren geworden voor de verleidingen vanuit de donkere kant.

Hij zag dat de mensheid er niet goed in slaagde om de aangeboden hulp vanuit de Zieneressen te benutten. Hij zag dat de mensheid ervoor bleef kiezen om voortdurend te handelen tegen beter weten in.

Hij zag dat na verloop van tijd de meerderheid van de Zieneressen zó ver was afgeleden, dat er door de goden was aangetoond dat zij niet meer het spoor volgden van het innerlijke weten. Daardoor was er voor de Zieneressen geen weg terug meer naar de Oorsprong. De Zieneressen waren gevangen geraakt tijdens een poging de mensheid te helpen, en waren langzaam ten onder gegaan in de uitermate moeilijke omstandigheden die door de goden met slechte bedoelingen doelbewust in werking waren gezet.

Er was op Aarde nog *niemand* goed door de proeven heen gekomen en alle geselecteerde kandidaten waren na afloop van de serie proeven veel vatbaarder geworden voor de inwerking door de donkere kant. De goden met goede bedoelingen zochten de beste Zielen uit voor de proeven, maar juist die Zielen, die hogere Zelfen, werden na afloop van zo'n serie proeven gebroken door de donkere kant, waardoor ze daarna vaak weinig meer konden doen om de mensheid te helpen.

De Boeddha moest dus onder ogen zien dat de meerderheid van de mensen blijkbaar *niet* de weg wilde volgen van het innerlijke weten. Op die manier zou de overwinning niet kunnen komen.

De Boeddha moest ook onder ogen zien dat de Zieneressen niet meer terug konden naar de Oorsprong, omdat de meerderheid van de groep het innerlijke weten *niet* wilde volgen.

Het gevolg hiervan was dat de mensheid en de Zieneressen langzaam maar zeker zouden worden ingekapseld in de gelederen van de donkere kant. De leeromgeving zou verder verslechteren en zodanig worden aangepast dat er steeds meer haat zou worden ontwikkeld in de harten van mensen, waarvan eigenbelang en het streven naar macht vaak de uiterlijke kenmerken zijn.

Er was nog een laatste mogelijkheid om het tij te keren. Dat was een vrijwillige indaling van de Boeddha, en een vrijwillige onderwerping aan de proeven. Als hij zou slagen om goed door de proeven heen te komen, dan zouden de wetten van het evolutieproces alsnog weer worden aangepast en zouden er gunstiger omstandigheden komen om Genegenheid en Wijsheid te ontwikkelen.

Als hij *niet* zou slagen om goed door de proeven heen te komen, dan zou hij eveneens gevangen raken in de leeromgeving die op Aarde was ontstaan. Hij zou dan zijn opgebouwde positie alsnog verliezen en net als de Zieneressen worden ingekapseld door de donkere kant. Dit was de keuze waar de Boeddha vóór stond, toen hij vanuit de Oorsprong keek naar wat er op Aarde gebeurde.

De Zieneressen waren in de periode van de Maan een kanaal voor Genegenheid geweest, en dit had ook de onderlinge contacten sterk gevormd. De onderlinge verbindingen tussen sommige Zieneressen was door het doorstromen van grote hoeveelheden Genegenheid heel sterk geworden. Dit speelde met name een grote rol bij de Zieneressen van de kerngroep. Vanuit die groep van dertig Zieneressen stroomde veel Genegenheid naar de anderen van de groep. In het centrum stond degene die we nu kennen als de Boeddha. Hij had sterke verbindingen van Genegenheid met de Zieneressen van de kerngroep.

Toen hij zag dat deze geliefde Zielen in de periode van de incarnaties op Aarde ten onder gingen en gevangen dreigden te raken in de webben van de donkere kant, besloot hij toch maar weer in te gaan dalen, in een laatste poging het tij alsnog te keren.

De keuze van de meerderheid van de mensheid zou waarschijnlijk niet veranderen maar misschien dat hij de Zieneressen zou kunnen helpen om weer op het betere pad te komen, zodat er een meerderheid zou komen die toch weer zou kiezen voor het volgen van het innerlijke weten. Op die manier zou er voor de groep Zieneressen een uitweg kunnen komen en zouden ze weer terug kunnen gaan naar de Oorsprong.

Als dit *niet* zou slagen, dan was er nog de mogelijkheid om via de proeven te voldoen aan de voorwaarden die waren afgesproken voor het aanpassen van de wetten en de regels die ons evolutieproces bepalen. Hoewel de risico's voor de proefpersoon groot waren, was er nog steeds een kans dat dit zou slagen.

De kansen op succes waren betrekkelijk klein en de moeilijkheden waren overweldigend, maar hij kon het niet verdragen om de Zieneressen ten onder te zien gaan en niets te kunnen doen om het tij te keren. Hij offerde daarom zijn veilige positie op, en keerde terug naar de groep Zieneressen, vanuit een sterke Genegenheid voor de groep in z'n geheel, en voor enkelingen in het bijzonder. Deze Genegenheid is er de oorzaak van geweest dat hij lange tijd heeft kunnen volhouden in zijn pogingen de groep te helpen, ook al waren zijn ervaringen bedroevend.

De Zieneressen herkende hem vaak niet goed, toen hij in incarnatie kwam en aansluiting zocht om hen te helpen. Steeds opnieuw probeerde de donkere kant de Zieneressen tegen hem op te zetten, zodat hij niet veel kon doen om de groep te helpen.

De Zieneressen waren niet goed in staat om onderscheid te maken tussen de Boeddha die als man in incarnatie moest komen en de “verloren Zielen”, de vertegenwoordigers van de donkere kant, die ook als man in incarnatie waren. De goden met slechte bedoelingen hadden bedongen dat als de Boeddha zou gaan indalen, hij als man in incarnatie zou moeten komen en niet als vrouw.

Dit leverde grote moeilijkheden op bij de aansluiting met de Zieneressen. Velen van deze groep hebben in de diepte van hun hart een intense haat tegen mannen en dit is één van de redenen dat de aansluiting in veel incarnaties moeizaam ging.

De Boeddha is al enkele duizenden jaren in incarnatie, ook al was hij aanvankelijk uitgegaan van slechts één incarnatie. Het uitgangspunt was, dat als hij eenmaal ter plaatse zou zijn en hij de groep zou helpen, er al vrij snel verbetering zou kunnen komen in de situatie van de groep.

De hoop en de verwachting was dat de Zieneressen het betere spoor dan weer veel beter zouden herkennen en dat zij daarna veel beter gemotiveerd zouden zijn om de missie op zich te nemen die aan de Ziel, het hogere Zelf, was gegeven. Hij zou dan de rol van een soort coach op zich kunnen nemen en de groep moed in kunnen spreken. Ondertussen zou hij kunnen helpen met genezingsprocessen, waardoor er in één enkel leven heel veel zou kunnen worden hersteld.

Daarna zouden er waarschijnlijk voldoende vorderingen zijn gemaakt, waardoor hij met een gerust hart terug zou kunnen gaan naar de Oorsprong. Als de goden met goede bedoelingen het nodig zouden vinden dan zouden ondertussen de proeven kunnen plaatsvinden, zodat ook deze mogelijkheid zou worden benut.

Maar het liep volkomen anders. De donkere kant slaagde er al spoedig in hem uit te schakelen, zodat hij al bij zijn eerste poging om aan te sluiten bij de groep, na korte tijd niet meer verder kon. De goden met goede bedoelingen hadden zonder dat hij dat wist de proeven in werking gezet, maar deze proeven konden niet worden afgerond omdat hij inmiddels was vermoord.

Daardoor kon hij de groep niet meer helpen met genezingsprocessen en kon hij ook geen onderwijs meer geven. De groep raakte daardoor nog meer in verwarring en kwam steeds meer in een situatie terecht dat de ene Zieneres zich openlijk tegen de andere keerde.

De groep had niet goed in de gaten dat de donkere kant de Zieneressen tegen elkaar opstookte. Er was onvoldoende kennis van zaken op dit gebied en er waren te weinig vaardigheden om goed met dit soort dingen om te gaan. Het gevolg hiervan was dat de groep Zieneressen steeds meer uit elkaar begon te vallen.

De Boeddha mocht in principe teruggaan naar de Oorsprong wanneer hij dat zou willen. Hij was gekomen om te helpen maar de aansluiting bij de Zieneressen verliep buitengewoon moeizaam. Steeds opnieuw stond hij voor de keuze om terug te gaan naar de Oorsprong en zijn pogingen om te helpen dan maar op te geven, of verder te gaan, ondanks de enorme tegenwerking vanuit allerlei kanten.

Een sterke uitwisseling van Genegenheid met enkele leden van de kerngroep, heeft hem geholpen toch maar verder te gaan, eeuw na eeuw, hoewel hij het recht had na afloop van iedere volgende incarnatie, om terug te gaan naar de Oorsprong.

Hij is herhaaldelijk vermoord in zijn incarnatiereeks, zelfs door leden van de kerngroep, die hiertoe werden opgezet door de donkere kant en hier onvoldoende weerstand aan konden bieden.

De donkere kant heeft alles in het werk gezet om hem tot stoppen te brengen, maar vanwege zijn sterke verbinding met enkele Zielen van de kerngroep, heeft hij ervoor gekozen toch maar te blijven, hoe moeilijk de situatie ook was geworden.

De proeven werden vaak in werking gezet, maar werden steeds opnieuw niet afgerond omdat de donkere kant hem in de loop van zo'n serie proeven tot stoppen bracht door hem dood te maken. De hele serie proeven duurt verscheidene jaren en heeft het karakter van allerlei kleinere proefwerken en een soort van examenperiode aan het einde van zo'n traject.

De donkere krachten waren vaak bang dat hij zou slagen voor de proeven, en wilden het risico niet nemen dat zij hun grip op de mensheid daardoor kwijt zouden raken. Daardoor besloot de donkere kant hem dan maar te vermoorden tijdens de proeven, ook al was dat vanzelfsprekend niet toegestaan binnen de afspraken die van toepassing waren op de proeven.

De donkere kant houdt zich vaak niet aan de wetten en de regels, en deze situatie is hier een voorbeeld van. Soms wordt er dan direct ingegrepen door een hogere macht en soms blijft dit voorlopig achterwege.

Herhaaldelijk is de serie proeven in allerlei levens, om die reden uiteindelijk toch niet helemaal afgerond, hoewel de Boeddha daarin niets te verwijten viel. De donkere kant speelde voortdurend gemeen spel, maar er werd steeds opnieuw *niet* ingegrepen door een hogere macht, totdat men vond dat de uiterste grens was bereikt.

In een oude afspraak was vastgelegd dat vóór eind 2012 de proeven moesten zijn afgerond. Als er na eind 2012 nog steeds niemand door deze proeven heen was gekomen, dan was daarmee het tijdvak afgerond waarbinnen er via deze route, aanpassingen van de wetten van ons evolutieproces zouden kunnen komen. Met andere woorden de tijd zou dan verstreken zijn. De donkere kant zou dan de absolute overwinning hebben kunnen claimen en de hele mensheid zou verder zijn ingekapseld door de donkere kant en dit na verloop van tijd niet eens meer in de gaten hebben.

De donkere kant heeft in onze generatie opnieuw geprobeerd de mens die aan de proeven werd onderworpen te vermoorden, nadat de laatste examens waren afgelegd. Deze keer besloot een hogere macht in te grijpen en ervoor te zorgen dat hij voldoende werd afgeschermd om in leven te kunnen blijven.

Deze keer werden de proeven volledig doorlopen en slaagde de Boeddha erin hier goed doorheen te komen. Hiermee was voldaan aan de voorwaarde waaronder de wetten en de regels van ons evolutieproces weer konden worden aangepast, in het voordeel van hen die het innerlijke weten willen volgen.

Dit aanpassingsproces kon beginnen vanaf eind 2012, omdat toen het tijdvak voor de proeven was afgelopen en de uitslag bekend was, en bindend was voor alle partijen. Vanaf toen konden de goden in onderling overleg bepalen hoe de wetten het beste zouden kunnen zijn, om de ontwikkeling van de mensheid in betere banen te leiden.

Het heeft een aantal jaren geduurd voordat er voldoende overeenstemming was binnen de goden die hierover gaan, om nieuwe wetten en regels in te kunnen stellen. De datum waarop alle nieuwe wetten zouden ingaan is 1 januari 2020, hoewel sommige wetten al eerder waren ingegaan.

De goden met goede bedoelingen hadden bedongen dat de groep Zieneressen weer terug mocht naar de Oorsprong wanneer de Boeddha erin zou slagen goed door de proeven heen te komen.

Nu hij goed door de proeven heen is gekomen, mag de groep weer terug naar de Oorsprong, en kan daar herstellen van de zware verwondingen die in de afgelopen duizenden jaren zijn ontstaan. Ook al kan er nu een *begin* worden gemaakt met processen van genezing, de schade die is ontstaan binnen de groep is enorm, en kan niet in enkele tientallen jaren worden hersteld. Het is daarom nodig dat de groep veel rust krijgt en voldoende ruimte om te kunnen herstellen.

De Zieneressen die bewust, intensief en langdurig hebben samengewerkt met de donkere kant, gaan *niet* mee terug naar de Oorsprong.

De missie die aan de groep is gegeven is bijzonder zwaar geweest, in een situatie dat de mensheid ten onder dreigde te gaan en ingekapseld dreigde te worden in de donkere kant. De groep Zieneressen kan nu grotendeels weer terug naar haar thuishaven en de mensheid kan zich onder veel betere omstandigheden ontwikkelen in de komende periode. Daardoor zullen er waarschijnlijk steeds meer mensen komen die het innerlijke weten zullen proberen te volgen in het gewone dagelijkse leven.

Door de grote aanpassingen in de wetten en de regels die ons evolutieproces besturen, zijn er nu prachtige mogelijkheden voor de mensen die hun innerlijke weten willen volgen. Daardoor zijn er nu weer gunstige omstandigheden voor de ontwikkeling van Genegenheid en Wijsheid.

Het gevaar voor de mensheid om verder ingekapseld te worden door de donkere kant, is voorlopig geweken en er komt nu een periode waarin zij zich veel beter kan ontwikkelen en zich langzamerhand bewuster kan worden van haar verleden, zodat de noodzaak steeds duidelijker zal worden om de donkere kant beter te herkennen en zich daarvan los te maken.

De donkere kant is goed te herkennen door te letten op motieven van waaruit je dingen doet. Als je merkt dat je dingen doet vanuit verkeerde motieven, motieven die botsen met het innerlijke weten, dan ontstaan er raakvlakken met de donkere kant.

Het is daarom belangrijk jezelf voortdurend te observeren en de weg van Zelfkennis te volgen, zodat je in de loop van de tijd steeds vrijer komt te staan en steeds meer ruimte krijgt voor een bewustere samenwerking met het hogere Zelf, om gezamenlijk de Rijkdom van de Ziel uit te dragen, die je dan steeds meer kunt ontvangen van binnenuit en van bovenaf. Dit is een toekomst waar nu heel veel ruimte voor is gekomen, voor de mensen die hun innerlijke weten willen volgen.

Dit is in grote lijnen het verhaal van de Boeddha. Hij zal aan het einde van deze overgangsperiode van tien jaar, weer tussen de mensen aanwezig zijn waar hij vanuit zijn eigen incarnatielijn aan is verbonden, hoewel hij voor de grote massa niet herkenbaar zal zijn. Hij zal er de voorkeur aan geven zo veel mogelijk in het verborgene te werken, omdat hij vanuit die positie de meeste ruimte heeft om de hulp te bieden die nodig is.

\*\*\*

## Een tijd van grote verwarring

Eén van de kenmerken van deze periode is dat het een tijd is van grote verwarring. Dit thema speelt vooral onder de mensen die zich op het spirituele pad begeven maar het speelt ook voor veel andere groepen een belangrijke rol.

Als iemand heeft gekozen voor de weg van Zelfkennis en het leren samenwerken met de Ziel, het hogere Zelf, dan krijg je als gevolg van die keuze af en toe nieuwe inzichten.

***Jouw Ziel kan allerlei dingen veel beter overzien dan jij,  
en vaak zal jouw visie botsten met de visie van jouw hogere Zelf.***

Als je steeds meer in contact komt met jouw Ziel, dan krijg je daardoor ook steeds meer te maken met nieuwe inzichten waar je waarschijnlijk flink aan moet wennen. Het kan gaan om dingen die je jarenlang hebt beschouwd als vaststaande uitgangspunten in jouw dagelijkse leven, die door de Ziel volkomen anders worden beschouwd en misschien als minder juist worden gezien.

De Ziel geeft af en toe haar inzicht maar het is aan jou wat je daar mee wil doen. Je kunt dit negeren of ontkennen en proberen net te doen of er niets aan de hand is. Het kan ook zijn dat je voelt dat je hier mee aan de slag zou moeten en dit zou moeten onderzoeken in de diepte van jouw hart.

Dat betekent hard werken en de tijd nemen om dingen in de diepte uit te zoeken. Ondertussen gaan andere onderdelen van jouw dagelijkse leven gewoon door en kan het zijn dat je in botsing komt met wat anderen in jouw omgeving van jou verwachten.

In zo'n situatie zijn er duidelijke keuzes nodig. Als je werkelijk ruimte wil maken voor de samenwerking met jouw Ziel, dan heeft dat gevolgen voor de besteding van jouw kostbare tijd. Je zult dan innerlijk steeds duidelijker gaan voelen dat je dan andere dingen zult moeten afbouwen en misschien zelfs zult moeten stopzetten. Je kunt eenvoudig niet alles. Leren samenwerken met de Ziel vraagt dus om bewuste keuzes te maken in de besteding van jouw tijd. Als je niet gewend bent tijd vrij te maken voor jouw eigen spirituele ontwikkelingsproces, dan is het belangrijk om dit aan te leren en ruimte in te bouwen in jouw dagelijkse leven.

Als je als gevolg van de instroom van jouw Ziel, jouw hogere Zelf, allerlei nieuwe inzichten krijgt, dan kan dit heel verwarrend zijn. Er is dan misschien veel tijd nodig om dit nieuwe inzicht te laten bezinken en de Wijsheid hiervan langzamerhand te leren begrijpen.

Nieuwe inzichten zijn niet altijd prettig! Vaak betekent dit dat je pijnlijk duidelijk krijgt dat je lange tijd iets niet goed hebt gezien, dat wil zeggen dat je niet had herkend dat iets botste met jouw innerlijke weten. Soms is er misschien een vaag aanvoelen geweest dat hier meer onderzoek nodig was maar er kunnen veel redenen zijn waarom dit diepgaander onderzoek er niet van is gekomen. Als je dan een helder inzicht krijgt vanuit jouw Ziel hoe iets in elkaar zit, dan kan dat heel bedreigend zijn voor ons als mensen. Het kan betekenen dat je dan dingen waar je jarenlang op hebt vertrouwd, gaat zien als iets wat niet betrouwbaar is en wat je beter los kunt laten.

***Wanneer je inzicht krijgt vanuit jouw hogere Zelf,  
dan betekent dit niet dat je hier altijd blij van wordt.***

Het kan zijn dat de persoonlijkheid, het ikje, jij dus, zich in eerste instantie in alle hevigheid verzet tegen het inzicht dat vanuit de Ziel, het hogere Zelf, wordt ontvangen.

Zo'n soms nogal botte afwijzende reactie komt veel voor, hoewel mensen zich daar later vaak voor schamen. Dit is een gebruikelijk onderdeel van het leerproces. Het komt vaak voor bij mensen die proberen samen te werken met hun Ziel. Met name sterke Zielen hebben vaak ook sterke persoonlijkheden, sterke ikjes, die gewend zijn hun eigen gang te gaan. Dit botst vaak met het leren luisteren naar de subtiele signalen van de Ziel, het hogere Zelf.

De meeste mensen zijn volkomen overbelast. Er wordt veel van hen verwacht en de druk is op allerlei gebieden groot. Je wil in zo'n situatie dan graag dat jouw uitgangspunten stabiel en betrouwbaar zijn, zodat je daar op kunt steunen.

Als je in contact komt met de Ziel, dan zijn het vaak deze uitgangspunten die van binnenuit en van bovenaf worden belicht. Het gaat dan om fundamentele dingen zoals het doel dat je voor ogen hebt. Als dit soort dingen door de Ziel worden belicht omdat die vindt dat dit nodig is, bijvoorbeeld omdat je al langere tijd een kant op gaat die niet in overeenstemming is met de Wijsheid van de Ziel, dan kan het heel verwarrend zijn om dit onder ogen te zien.

Eén van de aspecten die je tegenkomt bij de samenwerking met de Ziel, het hogere Zelf, is dat jij niet meer volledig grip hebt op de dingen die je tegenkomt. Er is een andere invloed gaande die blijkbaar ook nog eens veel sterker is dan jij. Dat vraagt een volkomen andere houding dan veel sterke ikjes gewend zijn. Als je gewend bent alles onder controle te hebben, dan vraagt dat een grote aanpassing waarin je leert om je open te stellen voor de instroom vanuit de Ziel.

***Alles onder controle willen houden,  
botst met de samenwerking met de Ziel.***

Voor mensen die gewend zijn dat ze er *alleen* voor staan, kan het heel onwettelijk zijn wanneer er opeens hulp op hun weg komt. Ook dit kan verwarrend zijn en zal in eerste instantie vaak met wantrouwen worden bekeken. Wanneer mensen beschadigd zijn in hun vertrouwen in anderen en in de overwinning van het goede in het algemeen, dan kan het heel verwarrend zijn wanneer er hulp op hun weg komt. De eerste reactie op de aangeboden hulp zal dan vaak argwanend of zelfs afwijzend zijn.

***Als mensen (nog) in de overlevingsmodus leven,  
kan het heel verwarrend zijn wanneer er hulp op hun weg komt.***

Het kan in zo'n situatie helpen om je te realiseren dat jouw eigen Ziel soms probeert hulp te organiseren via bevriende Zielen. Jouw eigen Ziel kan dus proberen iemand op jouw weg te brengen die jou met iets belangrijks kan helpen op de één of andere manier. Als mensen leven vanuit diepe angst en traumatische ervaringen hebben meegemaakt toen zij sterk afhankelijk waren van iemand anders, is het soms heel moeilijk om de hulp die op hun weg komt aan te nemen en te zien als iets wat in het verlengde ligt van wat de Ziel probeert bij te dragen aan verbetering van jouw situatie.

Een andere groep die in verwarring is, is de groep die zich wereldwijd voorbereidt op de wederkomst van Christus. Voor hen zal het heel verwarrend zijn dat er lange jaren niets gebeurt wat er op zou kunnen wijzen dat dit gaande is of misschien aanstaande is.

Er zijn wereldwijd ook veel mensen die hopen op de komst van Maitreya of de Boeddha, in de veronderstelling dat er dan opeens heel veel gaat veranderen in de wereld. De mensen die hele hoge verwachtingen hebben op dit gebied, zullen onvermijdelijk teleurgesteld raken.

Als de Boeddha eenmaal op beperkte schaal is verschenen tussen de mensen waar hij vanuit zijn eigen verleden aan is verbonden, dan is het grote werk van het in evenwicht brengen van het evolutieproces al voltooid. Het is dan aan de mensheid *zelf*, om binnen de nieuwe spelregels zichzelf zo goed mogelijk te ontwikkelen. Als mensen verwachten dat hij de mensheid zal leiden naar een betere toekomst, dan kan het een teleurstelling zijn om er achter te komen dat mensen *zelf* in beweging moeten komen en voor zichzelf en elkaar een betere toekomst op moeten bouwen, voor zover ze daar aan zouden willen werken.

De Boeddha heeft het mogelijk gemaakt dat mensen hier nu *zelf* mee aan de slag kunnen gaan. Dan is het aan de mensheid, om dit aan te voelen en te reageren op de kansen voor spirituele ontwikkeling die nu geboden worden.

Voor veel zoekers op het spirituele pad zal dit verwarrend zijn om onder ogen te zien. Velen zijn op zoek naar een leider buiten zichzelf, terwijl het er in de komende periode om gaat, te leren samenwerken met de innerlijke leiding, die je ontvangt vanuit jouw eigen hogere Zelf, jouw Ziel.

Er is heel veel verkeerde kennis in omloop op het spirituele gebied. De bekende spirituele maandbladen staan vol met onzinnige dingen, die mensen blijkbaar grif geloven. Als er na verloop van tijd andere en betere visies komen op dezelfde onderwerpen, dan zal dit in eerste instantie bijdragen aan het vergroten van de verwarring.

***Over deze periode is lang geleden al geschreven  
dat er vele valse leraren zullen zijn,  
die veel mensen zullen misleiden.***

Deze voorspelling gaat vooral over de spirituele leraren die diep in hun hart eigenlijk wel *weten* dat de dingen die zij vertellen *niet* waar zijn, maar die dat toch blijven roepen, tegen beter weten in. Daarnaast zijn er allerlei spirituele leraren die *menen* andere mensen te helpen met soms goed bedoelde adviezen maar die zelf feitelijk ook niet goed weten hoe dingen in elkaar zitten. Zij handelen te goeder trouw en zijn vaak ooit leerling geweest van bekende en gerespecteerde leraren, die hun kennis aan hen hebben overgedragen, al dan niet voor heel veel geld. Deze grote groep spirituele “helpers” draagt vaak ook bij aan het verspreiden van onjuiste kennis. Deze mensen herkennen zichzelf meestal niet als valse leraren.

Ilda Baoth, de donkere heer, is lange tijd in staat geweest om op grote schaal mensen te misleiden en doelbewust veel verkeerde kennis in omloop te brengen. De donkere kant is lange tijd in staat geweest met occulte vermogens het denken van grote massa's mensen te beïnvloeden. De mogelijkheden van de donkere kant om op deze grote schaal mensen te beïnvloeden, zijn bij de komst van de Boeddha niet meer aanwezig. De invloed van de donkere kant is dan zover teruggedrongen dat dit niet meer mogelijk is. Daardoor kunnen mensen de dingen weer veel beter zien zoals ze in werkelijkheid zijn.

Dit betekent dat grote massa's mensen dingen geleidelijk anders beginnen te zien, nadat ze jaren zijn beïnvloed door de donkere kant, zonder zich hiervan bewust te zijn. Dit betekent dat de publieke opinie in verband met allerlei maatschappelijke thema's in de komende jaren flink kan veranderen. Veel mensen zullen zich afvragen waarom ze al die jaren dingen hebben gezien zoals ze dit hebben gezien. Met name waar groepen mensen tegen elkaar zijn opgezet door de inwerking van de donkere kant, zullen mensen tot hun eigen verbazing hun vermeende “tegenstander” opeens heel anders kunnen zien.

Zoals een individu door de donkere kant tegen een ander individu kan worden opgezet, zo kan ook een groep tegen een andere groep worden opgezet. Op dezelfde manier kan ook een land tegen een ander land worden opgezet. Door het wegvallen en verminderen van veel van deze vermogens van de donkere kant, kunnen veel van dit soort conflicten worden afgebouwd en tot stoppen worden gebracht. Het inzicht dat de vermeende vijand opeens niet meer een vijand blijkt te zijn, kan voor veel mensen heel verwarrend zijn. Op de langere termijn geeft dit betere mogelijkheden voor een meer stabiele samenleving.

De donkere kant bestaat nog steeds bij de komst van de Boeddha maar heeft niet meer zo verschrikkelijk veel kracht, zoals dat lange tijd zo is geweest. Er is dan een beter evenwicht gekomen tussen de lichte kant en de donkere kant.

Eerder heb ik iets geschreven over het moeilijke onderwerp vervloekingen. Dit is een moeilijk onderwerp omdat het voor de meesten van ons volstrekt niet zichtbaar is wat er gaande is, hoe dit ontstaan is en hoe je hier verder mee kunt komen. Er is een groot gebrek aan kennis hierover.

Bij de komst van de Boeddha zijn allerlei vervloekingen inmiddels afgebroken, hoewel lang niet allemaal. Als een individu geleidelijk vrij wordt gemaakt van een vervloeking, dan kan dit in eerste instantie heel verwarrend zijn. Voor zo iemand zijn er dan innerlijk grote veranderingen gaande die moeilijk uit te leggen zijn naar andere mensen toe. Hoewel het eindigen van een vervloeking op zichzelf goed nieuws is, kan het nog best moeilijk zijn met deze nieuwe Vrijheid te leren omgaan. Dit oplossen van eeuwenoude vervloekingen is nu gaande bij relatief veel mensen. Daardoor kunnen mensen dingen anders zien en kunnen ze anders reageren dan in de periode hiervoor.

Soms kan een vervloeking ervoor zorgen dat je jezelf niet goed meer kunt herkennen. Als zo'n vervloeking is afgebroken, zijn er grote mogelijkheden om je te ontwikkelen. Er is dan een enorme groei mogelijk die op zichzelf al heel verwarrend kan zijn, juist door de snelheid waarmee je dan dingen anders kunt gaan zien.

***Een vogel die lange tijd is opgesloten in een kooi,  
zal meestal niet direct wegvliegen als het deurtje open wordt gezet.***

In grote lijnen komt het erop neer dat mensen vanaf de komst van de Boeddha innerlijk veel meer Vrijheid hebben dan daarvoor. Toch wil dit niet zeggen dat iedereen daar direct goed mee om kan gaan. Sommigen zullen er misschien voor kiezen om gewoon helemaal niets te doen, zoals een vogel in een kooi soms ook gewoon niets doet als het deurtje van de kooi na lange tijd open wordt gezet. In principe kan de vogel de kooi verlaten en wegvliegen, maar dit is zo ongebruikelijk dat het heel goed kan zijn dat de vogel stil blijft zitten als het deurtje open gaat, en eenvoudig afwacht wat er gaat gebeuren.

Veel mensen zullen in eerste instantie op ongeveer dezelfde manier reageren. Hoewel sommigen zullen voelen dat ze opeens veel meer ruimte hebben gekregen, wil dit niet zeggen dat iedereen die ruimte ook gaat invullen met het eigen spirituele ontwikkelingsproces. Het kan heel goed zijn dat het langere tijd duurt, voordat iemand hier gestructureerd en bewust mee aan de slag gaat. De eeuwenlange ervaringen van je niet goed kunnen ontwikkelen op dit gebied, liggen nog vers in het geheugen, zodat het niet vanzelfsprekend is om de ruimte die er nu is, te benutten. Als je lange tijd hebt ervaren dat het weinig zin heeft om te proberen samen te werken met de Ziel, het hogere Zelf, omdat dit in praktijk te moeilijk is, dan is het niet vanzelfsprekend dat je dit nu opeens *wel* wil proberen.

*Een oude voorspelling zegt dat de Boeddha zal terugkeren  
wanneer de oorspronkelijke leer van de Boeddha grotendeels verloren is gegaan.*

*Dit is een pijnlijke voorspelling voor de boeddhisten!*

Het geeft immers aan dat zij massaal de verkeerde kant op zullen lopen, en na verloop van tijd zo ver zullen afwijken van de oorspronkelijke leer, dat je zou kunnen stellen dat de boeddhisten als groep, niet meer het spoor volgen zoals dat door de Boeddha is aangeraden.

Met andere woorden het was al lang voorzien, dat juist de groep die meent het spoor te volgen van de Boeddha, volkomen misleid zou worden. Dit maakt het voor de boeddhisten moeilijk om de aanwezigheid van de Boeddha op te merken, voor zover hij daar contact mee zou willen zoeken. Zij zouden dan immers moeten toegeven dat het moment gekomen is waarop hun leer niet meer is wat de Boeddha heeft geprobeerd uit te dragen.

De vraag komt dan naar voren waarom hij de boeddhisten zou benaderen, terwijl zij zó ver zijn afgeweken van zijn oorspronkelijke leer, dat hier in feite nog maar weinig van over is. Het is ook maar helemaal de vraag of zij open zouden staan voor zijn aanwijzingen. De kans is vrij groot dat zij niet open zouden staan voor de inzichten van een “buitenstaander” zoals zij de Boeddha ongetwijfeld zouden beschouwen. Het is reëel te veronderstellen dat ze zijn ideeën volkomen zouden afwijzen en dit zouden beschouwen als iets wat in strijd is met hun “heilige” opvattingen.

Het zal daarom ongetwijfeld niet zijn doel zijn om het boeddhisme te vernieuwen. Dat is iets wat de boeddhisten zelf zouden moeten doen, als zij innerlijk aanvoelen dat dit nodig is.

De Boeddha is niet gekomen om een nieuwe wereldreligie tot stand te brengen. Hij is evenmin gekomen om aanpassingen op gang te brengen, in de bestaande stromingen binnen het boeddhisme. Mensen zijn vrij om hun religie zo in te richten zoals zij dat willen. Hij zal zich hier naar alle waarschijnlijkheid *niet* in mengen en dit in alle eenvoud overlaten aan de leiders van deze spirituele stromingen. Het is daardoor zeer waarschijnlijk dat de komst van de Boeddha volkomen voorbij zal gaan aan de boeddhisten.

Voor hen zal dit heel verwarrend zijn. Innerlijk zullen zij misschien aanvoelen dat het tijd is voor grote veranderingen in de manier waarop zij met hun religie omgaan, maar in hun dagelijkse leven hebben zij te maken met hun spirituele leiders, de talloze boeken die uitleggen hoe het boeddhisme volgens de schrijvers zou zijn bedoeld, en de vele voorschriften en regels die inmiddels onderdeel zijn geworden van deze stroming. Misschien dat enkelingen zich los kunnen maken van deze religie maar het boeddhisme als geheel, zal vermoedelijk niet veel veranderen in de komende periode.

*Het is blijkbaar het Lot van de boeddhisten dat zij de Boeddha niet zullen herkennen.*

De christenen die wachten op de wederkomst van “hun” Christus, zullen teleurgesteld zijn en geen tekenen zien van zijn verschijnen tussen de mensen, maar ook de boeddhisten zullen “hun” Boeddha niet kunnen herkennen, omdat hij niet zal voldoen aan hun verwachtingen. Daarnaast zijn er veel mensen bij wie de blauwdruk is aangepast zoals beschreven in mijn boek over de Zieneressen. Ook dat geeft innerlijk veel verwarring.

Zo zullen er allerlei groepen in onze maatschappij zijn die diep in hun hart in (grote) verwarring zijn en geen goede antwoorden hebben op de vragen waar ze mee rondlopen. De mensen die proberen samen te werken met hun Ziel kunnen in de loop van de tijd steeds meer antwoorden van binnenuit ontvangen en krijgen daardoor steeds meer zekerheid over de belangrijkste vragen.

## **Zijn missie is al voltooid!**

De Boeddha is gekomen om de mensheid te helpen bij haar spirituele ontwikkeling. Nu het systeem van evolutie in betere banen is geleid, is daarmee zijn missie voltooid. De wetten en regels zijn aangepast, zodat wij meer mogelijkheden krijgen om ons innerlijke weten, ons Geweten, te blijven volgen in het gewone leven van alle dag.

De wetten van karma zijn aanzienlijk bijgesteld, zodat er weer eerlijke blauwdrukken komen, waarin er een reële kans is om de lessen te leren die ieder mens meekrijgt voordat hij geboren wordt.

Als de randvoorwaarden zijn aangepast waarbinnen mensen zich kunnen ontwikkelen, dan is het aan iedereen zelf, om van het leven te maken wat men wil. Als er vrijheid is om te kiezen en er is een reële mogelijkheid om Genegenheid en Wijsheid te ontwikkelen door het innerlijke weten, het Geweten, te volgen, dan is er aan de basisvoorwaarden voldaan voor alle mensen om zich in principe goed te kunnen ontwikkelen. Het is dan aan mensen zelf om daarin hun keuzes te maken.

Deze strijd om de wetten en de regels die van toepassing zouden zijn op het menselijke proces van evolutie, is “boven” uitgevochten, waarbij de rol van de Boeddha doorslaggevend was. Nu deze strijd is beslist in het voordeel van degenen die het Geweten willen volgen, is de missie van de Boeddha afgerond.

***Bij de verschijning van de Boeddha,  
is de missie al voltooid waarvoor hij is gekomen.***

Hij kan daarom nu weer terug naar zijn hoge positie in de Oorsprong, waar hij vandaan kwam voordat hij aan zijn moeizame missie op Aarde begon. Als hij de mensheid straks weer achterlaat op Aarde, zal de situatie in de kern aanzienlijk beter zijn dan toen hij lang geleden naar de Aarde kwam om te helpen.

De strijd heeft zich in de afgelopen jaren “boven” afgespeeld, zonder dat de mensheid zich hiervan bewust was. De gevolgen van de aanpassingen van de wetten en de regels zullen in de komende jaren steeds duidelijker worden. Dit heeft tijd nodig om beter zichtbaar te worden. Belangrijk gevolg is dat mensen dingen die in onze samenleving gaande zijn veel beter zullen kunnen zien. Allerlei misstanden zullen aan het licht worden gebracht door talloze klokkenluiders, zodat mensen zich hier een mening over kunnen vormen en hierop kunnen reageren.

De Boeddha heeft ervoor gezorgd dat het mogelijk werd de wetten en de regels van ons evolutieproces aan te passen. Het is aan de mensheid zelf om haar voordeel te doen met de mogelijkheden die er nu zijn in het evolutieproces om zich beter te ontwikkelen dan in de afgelopen duizenden jaren mogelijk was. Er is nu veel meer vrijheid om je te ontwikkelen in overeenstemming met het innerlijke weten, het Geweten.

***Nu zijn missie is voltooid,  
zou de Boeddha in principe terug kunnen gaan  
naar de plaats waar hij vandaan is gekomen.***

Zijn missie is buitengewoon zwaar geworden en heeft een hoge tol gevraagd. Toch heeft hij ervoor gekozen nog even te blijven om specifieke situaties te verbeteren en aansluiting te zoeken bij mensen waar hij vanuit het verleden aan is verbonden. Het is een soort van uitloop van zijn missie, waarin hij volkomen vrijwillig, extra taken op zich neemt.

Misschien mag het zo worden verwoord dat nu hij hier eenmaal is, hij probeert zo veel mogelijk te helpen bij de overgang die nu gaande is naar een heel nieuw tijdperk. Met andere woorden het is een praktische overweging om te kijken wat hij op Aarde nog kan doen om mensen te helpen, nu hij de handen steeds meer vrij heeft. Hij had ook gewoon weer terug kunnen gaan naar zijn hoge positie “boven” maar dat doet hij nog niet.

***De Boeddha heeft ervoor gekozen extra taken op zich te nemen,  
voordat hij na verloop van tijd weer terug gaat naar de plaats waar hij vandaan komt.***

Er is een veel voorkomende misvatting bij mensen in de new age beweging die zich bezighouden met de komst van de Boeddha, dat er vanaf het moment van zijn verschijning, veel activiteit vanuit zijn kant te verwachten zou zijn in de zin van lezingen etc. maar dat zal niet het geval zijn. Als hij eenmaal terug is gekomen bij de relatief kleine groep waar hij hecht aan is verbonden vanuit zijn eigen verleden, dan is dit niet bedoeld om een nieuwe wereldreligie of iets dergelijks te stichten. De dingen waar hij zich dan voor gaat inzetten zullen niet zichtbaar zijn voor het grote publiek.

Als je weet dat er op “de weide” al heel veel onderwijs wordt gegeven, dan is het reëel om te veronderstellen dat dit onderwijs niet volledig zal worden herhaald op het stoffelijk gebied maar dat hij hier andere dingen zal gaan doen.

Herkenning van de Boeddha is een aangelegenheid van het hart en niet van de stoffelijke ogen. Mensen die hun hart voldoende hebben geopend door hun spirituele huiswerk op zich te nemen, zullen hem kunnen herkennen wanneer hij hen dat toestaat.

Mensen die hun hart niet hebben geopend, zullen hem niet kunnen herkennen. Deze mensen met een gesloten hart zullen ook hun eigen Ziel, hun hogere Zelf, *niet* herkennen, wanneer die op een geschikt moment contact probeert te maken.

***De verbinding tussen Ziel en persoonlijkheid in incarnatie,  
is een heilige verbinding.***

Het opbouwen van bewuste samenwerking met jouw eigen hogere Zelf, jouw Ziel, is daarom één van de belangrijkste dingen die je zou kunnen doen, in de tijd die je op Aarde doorbrengt. Als je die weg volgt, ontwikkel je jouw eigen bewustzijn. Jouw spirituele waarnemingsvermogen zal zich dan steeds verder uitbreiden. De samenwerking met de Ziel zal dan steeds sterker worden.

Deze samenwerking is de kern van bewustzijnsontwikkeling. Als mensen deze weg volgen, kan het bewustzijn van de mensheid als geheel, zich ontwikkelen in overeenstemming met het innerlijke weten, het Geweten. Op die weg wordt in de loop van de tijd Wijsheid en Genegenheid ontwikkeld door de Ziel. Dit is het doel van ons evolutieproces.

Op eigen kracht zouden wij dat niet kunnen bereiken, hiervoor is de samenwerking nodig met de Ziel, ons hogere Zelf. Daarom zullen in dit boek allerlei dingen worden besproken die kunnen bijdragen aan het bewust verder opbouwen van de samenwerking met de Ziel.

\*\*\*

## Twee hele verschillende groepen

Er zijn twee hele verschillende partijen die in de loop van de geschiedenis van de mensheid steeds opnieuw met elkaar in botsing zijn geweest. Omdat dit thema buitengewoon belangrijk is heb ik enkele kenmerken van beide partijen hieronder verzameld. Dit is van groot belang bij het lezen van de Bijbel, bij het lezen van allerlei andere boeken en bij het onderzoeken van allerlei fenomenen die je in onze hedendaagse maatschappij tegenkomt. Vaak is iets te herleiden tot een actie van één van deze twee partijen, die hiermee de eigen doelen wil bevorderen.

De ene partij, Ilda Baoth, de donkere kant, wil de mensheid onderwerpen en op de weg proberen te krijgen die bekend staat als “Gaat heen en vermenigvuldigt u” en “Pluk de dag”. Voor deze groep is seksualiteit heel belangrijk om haar doelen te bereiken. Dit zijn de mensen die seksualiteit beschouwen als een uiting van Liefde (Genegenheid). Dit is de groep die heel tolerant is ten opzichte van homofiliteit (sodomie) en vindt dat dit “moet kunnen”. Dit is de groep die het niet zo nauw neemt met de Waarheid en daar graag een eigen draai aan geeft. Dit zijn de mensen die erg vatbaar zijn voor het thema ontkenning en vaak werken met misleiding en macht. Motieven zijn hier vaak eigenbelang, jaloezie, woede en wraak, “oog om oog, tand om tand”. Dit is de groep die ervan uitgaat dat mensen zondig en slecht zijn, en het niet heel erg vindt wanneer anderen lijden. Wanneer je jezelf beschouwt als slecht en zondig, dan zie je anderen ook op die manier. Dit is de partij die mensen aanleert dat je het beste degene kunt volgen die veel macht heeft en dat het geen zin heeft om het innerlijke weten, het Geweten, te volgen. Dit is de groep die anderen afhankelijk wil maken.

De andere partij bestaat uit de hogere goden Vissen, Tweelingen en Leeuw, die proberen Genegenheid, Wijsheid, Moed, Leiderschap en Kracht te ontwikkelen. Dit is de partij die Zelfkennis wil stimuleren (Mens kent uzelve) en die de Waarheid probeert te onthullen. Dit is de groep die overal in de geschiedenis onwetendheid heeft bestreden door juiste kennis aan te bieden. Men wil mensen aanleren *niet* te vertrouwen op een machtsbasis buiten jezelf maar je te richten op de innerlijke kracht. Dit is de partij die mensen leert dat ze zichzelf kunnen bevrijden van misleiding en onwetendheid, door op zoek te gaan naar de Waarheid, die ze op hun beste momenten in de diepte van hun hart kunnen aanvoelen. Deze groep leert dat ze een innerlijk kompas hebben dat ze kunnen raadplegen als ze belangrijke beslissingen moeten nemen. Dit is de groep die mensen leert dat ze verbonden zijn met een hoger deel, de Ziel, het hogere Zelf, waar ze mee kunnen leren samenwerken. Dit is de stroming die mensen leert dat wij allen in de kern waardevolle mensen zijn, die hier gekomen zijn om veel te leren. Dit is de groep die vindt dat seksualiteit iets heel anders is dan Genegenheid. Dit zijn de mensen die een vervelend gevoel krijgen bij homofiliteit (sodomie) en vinden dat dit botst met het innerlijke weten. Dit is de groep die altijd op zoek is naar de Waarheid, ook als dat in eerste instantie ongemakkelijk is. Dit zijn de mensen die bereid zijn de eigen verantwoordelijkheid op zich te nemen voor hun eigen doen en laten.

Volgens de christelijke leer is de ergste godsdienstige dwaling die van de antichrist, omdat in die leer de mens *zichzelf* verheerlijkt, in plaats van god te eren. Vanuit die visie kan de tweede partij worden beschouwd als de antichrist, de groep die weigert een macht buiten zichzelf te aanbidden en zich daaraan te onderwerpen.

Als de spirituele zoekers die op zoek zijn naar hun innerlijke kracht (de Ziel, het hogere Zelf), dit het christusbeginsel noemen, dan is dit buitengewoon verwarrend. Het zou volgens mij beter zijn om die naam daar niet voor te gebruiken, omdat Christus een macht is *buiten* jezelf. Het innerlijke weten, het innerlijke kompas, wijst je de juiste weg naar jouw Oorsprong en naar je bestemming. Dit is de weg naar de innerlijke Vrijheid.

## Over Vissen en Genegenheid

In deze brief wil ik proberen mijn visie onder woorden te brengen over genezing van mensen die diep in hun hart beschadigd zijn geraakt, door de ervaringen die het leven hen heeft gebracht.

Als mensen in akelige omstandigheden terecht komen, dan kunnen ze verbitterd raken. Vaak sluiten mensen zich dan zo veel mogelijk af, om zich zo te beschermen tegen een wereld die als bedreigend wordt ervaren. Het kan dan aanvoelen alsof Liefde (Genegenheid) en Wijsheid ver weg zijn. Meestal verliest iemand dan het vertrouwen in de uiteindelijke overwinning van het goede. Gewoonlijk is de situatie dan schijnbaar volkomen uitzichtloos en is er geen hoop meer op verbetering. Het kan dan zelfs zo zijn dat er een zodanig gevoel van onrechtvaardigheid wordt ervaren dat bitterheid langzaam over gaat in haat. Als dit langere tijd duurt, dan raakt iemand daardoor beschadigd in de diepte van het hart. Het wordt dan steeds moeilijker om de verbondenheid te ervaren met de innerlijke bron, de Ziel, het hogere Zelf.

Er is in zo'n droevige situatie vaak maar heel weinig wat echt helpt. Een arts bijvoorbeeld kan veel genezen maar een beschadigd hart vraagt meer dan een arts kan bieden. Ook het geven van geld of iets dergelijks zal vaak onvoldoende zijn om een beschadigd hart te genezen. Er is in zo'n situatie iets anders nodig en daarover gaat deze brief.

Als iemand beschadigd is in de diepte van het hart, dan is er vaak in niemand meer vertrouwen. Het is dan van groot belang dat er een veilige omgeving wordt gevonden waarin iemand tot rust kan komen. Er zijn dan betere ervaringen nodig waar iemand hoop uit kan putten en waardoor iemand weer vertrouwen kan opbouwen. Vertrouwen in andere mensen maar vooral ook vertrouwen in het innerlijke kompas, dat de juiste weg aan kan geven in de dagelijkse omstandigheden. Vertrouwen dat je zelf in staat bent goede inschattingen te maken van de mensen met wie je in contact bent.

Wanneer iemand met een beschadigd hart een ander tegen komt waarvoor Genegenheid wordt gevoeld, dan komt er diep van binnen een stroompje op gang van genezende energie. Als iemand Genegenheid voelt voor een ander, dan brengt dit een reactie op gang in de diepte van het hart. Er gaat dan energie stromen vanuit het hogere Zelf, de Ziel. Zo wordt iemand een kanaal waardoor genezende energie stroomt. Daardoor wordt iemand zelf genezen.

Degene met een beschadigd hart geneest uiteindelijk zichzelf door Genegenheid te voelen voor iemand anders. Dit is in de kern broederschap zoals het ooit is bedoeld. Dit is ook de dieperliggende bedoeling achter een huwelijk.

Dit is een geneeswijze die hoort bij Vissen, één van de goden van de Dierenriem. Dat een beschadigd hart op deze manier kan genezen mag worden beschouwd als een geschenk aan de mensheid. Dit principe wordt uitgebeeld in het symbool van Vissen. (Zie onderaan deze brief)

### *De god Vissen staat in verband met Genegenheid (Liefde).*

Als iemand in een situatie terecht is gekomen dat er voor niemand meer Genegenheid wordt gevoeld, dan is genezing van het hart onmogelijk geworden. Als iemand een beschadigd hart heeft dan blijft dat zo, net zolang tot iemand een ander tegen komt en daar Genegenheid voor voelt. Dan gaat de deur naar het innerlijke leven weer open en komt er genezing. Genezing van het hart komt dus uiteindelijk van binnenuit maar de omstandigheden moeten dit wel mogelijk maken.

*Al is er maar één persoon in je leven waarvoor je echt Genegenheid voelt,  
dan is dit genoeg om een beschadigd hart te helpen genezen.*

Zoals sommige mensen door hun gedrag irritatie en soms zelfs haat opwekken bij anderen, zo zijn er ook mensen die Genegenheid versterken bij anderen. Dit zijn degenen die genezing mogelijk maken voor mensen met een beschadigd hart. Soms werkt dit door de confrontatie met de onschuld, de zuiverheid en de kwetsbaarheid van een kind. Dit haalt bij sommigen het beste in zichzelf naar boven. Hoe meer mensen er zijn die Genegenheid versterken bij anderen, des te groter zijn de mogelijkheden voor genezing van beschadigde harten.

Genezing is het mogelijk maken dat de ander weer de verbondenheid gaat ervaren met diens eigen innerlijke bron, de Ziel, het hogere Zelf. Het is het mogelijk maken dat iemand weer kan genezen van de verwondingen die zijn opgelopen. Het is het scheppen van de voorwaarden die nodig zijn om weer goed bij zichzelf te kunnen komen. Het is het mogelijk maken dat er betere ervaringen kunnen worden opgedaan.

Iemand die bewust wil helpen, kan vaak niet meer doen dan gunstige omstandigheden creëren waardoor degene met een beschadigd hart zichzelf weer kan terugvinden en weer Genegenheid kan voelen. De genezer maakt het mogelijk, maar degene met een beschadigd hart kan zelf veel doen als de omstandigheden eenmaal gunstig zijn geworden.

Genegenheid (Liefde) is de energie die door iemand heen stroomt vanuit de eigen innerlijke bron, het hogere Zelf, de Ziel. Deze energie kan alleen stromen via mensen die goed zijn verbonden met hun innerlijke bron, hun Ziel. Deze verbondenheid wordt opgebouwd door te leren samenwerken met het innerlijke kompas. Mensen die het spoor van het innerlijke weten afwijzen, hebben daardoor ook geen idee wat Genegenheid is.

De omstandigheden maken het mogelijk dat mensen kunnen genezen. De genezer is eenvoudig aanwezig en doet wat innerlijk wordt gevoeld dat goed is. Dat kan zich vertalen in een goed gesprek, een wandeling, een knuffel, het geven van geld of wat dan ook. De genezer probeert aan te voelen wat voor de ander het beste is. Daardoor kunnen er betere ervaringen worden opgedaan. Soms is dat misschien eenvoudig rust en stilte. Vanuit de eigen verbondenheid met de innerlijke bron, het hogere Zelf, kan dit worden gevoeld. Zo helpt de genezer mee om het mogelijk te maken dat degene met een beschadigd hart zichzelf weer terug kan vinden in de eigen verbondenheid met de innerlijke bron. Zo kan iemand worden genezen.

Mensen kunnen een beschadigd hart soms op eigen kracht genezen wanneer de omstandigheden dit mogelijk maken. Vaak zijn er andere mensen nodig om te genezen, terwijl ze het toch zelf doen.



## Over Tweelingen en Wijsheid

In deze brief gaat het over de rol van één van de hogere goden in ons evolutieproces, Tweelingen. Het doel van ons evolutieproces is de ontwikkeling van Liefde (Genegenheid) en Wijsheid. Het stimuleren van Liefde (Genegenheid) is vooral het werk van de god Vissen. Dit is één van de hogere goden, die het goed voor heeft met de mensheid. Het ontwikkelen van Wijsheid en het vinden van de juiste kennis, is vooral het werk van de god Tweelingen.

Tweelingen heeft samen met Vissen een toonaangevende rol gekregen in ons zonnestelsel. Beide goden hebben heel veel goeds gedaan voor de mensheid. De bekende uitspraak “Mens kent uzelve”, is gegeven door Tweelingen. Deze god stimuleert Zelfkennis. Hij probeert mensen te leiden op het pad naar de juiste kennis. Zonder de juiste kennis blijven mensen vaak dolen in het duister en zijn ze meer vatbaar voor allerlei soorten misleiding. Door onwetendheid kiezen mensen vaak de verkeerde weg.

Toch is het verzamelen van heel veel kennis niet altijd per se nodig voordat iemand in Wijsheid kan handelen. Wijsheid heeft te maken met doen wat nodig is in de situatie waarin je terecht bent gekomen. Het heeft niet zo zeer te maken met volmaakte kennis of met het eindeloos op zoek zijn naar nog meer kennis.

Kennis zou geen “hebbeding” moeten worden. Het eindeloos verzamelen van nog meer kennis zal vaak botsen met het innerlijke weten. Misschien is het dan beter om te kijken naar wat je voor iemand anders zou kunnen betekenen of gewoon rust te nemen en ontspanning te zoeken. De juiste weg wordt van binnenuit zichtbaar gemaakt en kan worden aangevoeld in het hart.

De Boeddha is een voorbeeld van iemand die Wijsheid in zichzelf heeft ontwikkeld. Hij kan daarom in verband worden gebracht met Tweelingen. Hij heeft aangetoond waar een mens toe in staat is als de juiste weg eenmaal is gevonden.

### *Tweelingen is vooral een Leraar.*

Tweelingen stimuleert mensen om Wijsheid in zichzelf te ontwikkelen terwijl Vissen mensen stimuleert om Genegenheid (Liefde) tot uitdrukking te brengen.

Tweelingen staat in verband met de handen. Het gaat bij dit teken vooral om de juiste handelingen. Dat wil zeggen handelingen die in overeenstemming zijn met het innerlijke kompas, dat kan worden aangevoeld in de diepte van het hart. Soms betekent dit dat het goed zou zijn om actie te ondernemen in de situatie waarin je terecht bent gekomen. Soms betekent dit dat je beter eerst even kunt afwachten of dingen misschien beter los kunt laten. Het juiste pad kan worden gevonden door je te richten op dat innerlijke aanvoelen.

Zoals Vissen Liefde (Genegenheid) toevoegt wanneer je Genegenheid voelt voor een ander, zo kan Tweelingen de juiste kennis toevoegen wanneer je eenvoudig probeert te doen wat het meest nodig is in de situatie waarin je terecht bent gekomen. In praktijk betekent dit dat je soms prachtige inzichten kunt krijgen wanneer je dingen meer loslaat. Tweelingen kan de juiste kennis op jouw pad brengen als het juiste moment is gekomen en de geschikte omstandigheden zijn ontstaan. De juiste kennis komt dan op de één of andere manier op jouw weg.

Wijsheid kan zich ontwikkelen als mensen zich blijven richten op hun eigen morele kompas, dat kan worden aangevoeld in de diepte van het hart. Als iemand deze weg langere tijd probeert te volgen dan rijpt er vanzelf zoets als Wijsheid.

Juist hierdoor kunnen mensen betere beslissingen nemen dan voorheen, dat wil zeggen beslissingen die meer in overeenstemming zijn met het innerlijke weten, het Geweten. Op deze weg kom je ook in aanraking met de juiste kennis die nodig is om dingen die je tegen komt beter te kunnen begrijpen. Met andere woorden de juiste kennis komt vaak vanzelf op je weg als een soort van reactie op pogingen om het eigen innerlijke kompas in het hart te blijven volgen in het gewone leven van alle dag. De juiste kennis word je dan na verloop van tijd eenvoudig geschonken.

Bij sommige thema's kan het soms heel lang duren voordat iemand de juiste kennis krijgt. De lange weg naar de juiste kennis loopt bovendien vaak via onwetendheid en misleiding. Toch wordt het ontvangen van de juiste kennis door Tweelingen gestimuleerd wanneer de zoeker naar de Waarheid handelt vanuit goede motieven.

Als de juiste kennis eenmaal is ontvangen, dan kan iemand daardoor vaak ook beter begrijpen wat innerlijk misschien allang was aangevoeld. Met andere woorden de juiste kennis maakt mentaal begrip mogelijk. Toch kan het heel goed zijn dat iemand in het hart al lang wist hoe iets zit, zonder het te kunnen begrijpen. Dit innerlijke weten kan eenvoudig een gevoel zijn dat sterk genoeg is om beslissingen op te kunnen baseren. Aan dit gevoelsmatige weten kan later een bewust mentaal weten worden toegevoegd als iemand eenmaal in aanraking is gekomen met de juiste kennis.

Tweelingen staat ook in verband met het uitwerken van karma. Met andere woorden het gaat hier ook over het verband tussen oorzaak en gevolg. Het maken van keuzes is te beschouwen als een oorzaak. Die keuze, die oorzaak, heeft altijd een gevolg. Door dit principe zorgvuldig te bestuderen kun je veel leren. Zo kan iemand Wijsheid ontwikkelen.

### ***Tweelingen staat ook in verband met genezing.***

Genezing staat vaak in verband met juiste kennis, een heldere visie en een karmische achtergrond waarin er geen belemmeringen zijn om genezing mogelijk te maken. Tweelingen is degene die hier wetten en regels voor heeft opgesteld maar dit is in de afgelopen eeuwen in de war gestuurd door de donkere kant. Als Tweelingen meer ruimte krijgt, zullen veel ziekten worden beteugeld.

In het symbool van Tweelingen komt het getal twee naar voren. Het gaat hier om de verbinding tussen de mens in incarnatie en zijn hogere Zelf, de Ziel. Dit hogere deel is te beschouwen als de leraar van de persoonlijkheid, het ikje. Langs deze weg kan Wijsheid worden ontwikkeld. Dat de mensheid dit in zichzelf kan ontwikkelen, is een geschenk van Tweelingen.

Vissen (Genegenheid) en Tweelingen (Wijsheid) werken beide via het diepe gevoel in het hart. Bij Vissen gaat het om de energie die kan stromen wanneer Genegenheid voor iemand wordt gevoeld. Bij Tweelingen gaat het om het aanvoelen wat je het beste kunt doen in de situatie waarin je terecht bent gekomen. Je kunt dan kennis krijgen waarmee je anderen beter zou kunnen helpen. Deze kennis staat niet op zichzelf maar heeft een hoger doel, namelijk het helpen van anderen. Kennis wordt niet zomaar gegeven. Er is een hoger doel nodig en een goede motivatie.



## Over de rol van de goden en over de proeven

Mensen krijgen in ons evolutieproces de gelegenheid zich vanuit vrije wil te ontwikkelen, in hechte wisselwerking met het hogere Zelf, de Ziel. Dat is het uitgangspunt. Ook goden hebben invloed op dit leerproces. Deze invloed kan zowel verstorend als stimulerend zijn. Over het algemeen zijn mensen zich niet bewust van de invloed van de goden maar vanwege de grote verschuivingen die er gaande zijn in de rol van de goden wil ik in deze brief toch mijn visie geven op dit thema. Dit kan een dieperliggende herkenning mogelijk maken van de ervaringen van de afgelopen tientallen jaren. Ik besef dat dit voor de meeste lezers een terrein is wat gevoelsmatig heel ver weg is, maar zonder hier iets van te weten is niet goed te begrijpen wat er “boven” is veranderd in de afgelopen periode. Ik heb er daarom voor gekozen hier toch iets over te schrijven. De lezer kan mijn visie toetsen met behulp van het eigen innerlijke weten. De Waarheid kan vaak intuïtief worden herkend, wanneer je die ergens tegen komt, ook als het gaat om dingen die betrekkelijk onbekend zijn.

Er zijn in ons heelal ontelbare zonnestelsels. Ieder stelsel heeft eigen wetten en een eigen unieke bedoeling. De dieperliggende bedoeling van ons zonnestelsel is de ontwikkeling van Liefde (Genegenheid) en Wijsheid in de diepte van het hart. Wanneer iemand dit voldoende heeft ontwikkeld, komt er een keer een punt dat het genoeg is geweest. Iemand mag dan terug naar de bron waar hij oorspronkelijk vandaan kwam voordat zijn reis door dit zonnestelsel begon.

Het kompas dat iemand tot zijn beschikking heeft gekregen op deze lange weg is het innerlijke weten, dat kan worden gevoeld in de diepte van het hart. Als iemand er voor kiest om dit spoor zo goed mogelijk te volgen, zal de weg relatief kort zijn. Als iemand er voor kiest om voortdurend tegen beter weten in te handelen, zal de weg eindeloos lang zijn. Het innerlijke weten is er voor iedereen, en beschikbaar in alle belangrijke situaties. Ook mensen die lange tijd handelen tegen beter weten in, krijgen toch nog steeds signalen vanuit hun Geweten.

Een belangrijke sleutel is de vrije wil. Uitgangspunt is dat iedereen vrij is om eigen keuzes te maken. Men mag kiezen om het spoor van het innerlijke weten te volgen of dat juist niet te doen en dit te negeren. Door de gevolgen van jouw eigen keuzes zorgvuldig te onderzoeken, kun je veel leren.

### *Ons evolutieproces wordt bestuurd door verschillende groepen goden.*

Zij bepalen de wetten en de regels in een zonnestelsel binnen zekere grenzen. De goden zelf hebben hun eigen leerproces door het opstellen en uitvoeren van deze wetten. Ook de goden hebben een innerlijk kompas en ook de goden kunnen kiezen om te handelen in overeenstemming met dit innerlijke weten of dit niet te doen en te handelen tegen beter weten in.

Goden volgen een andere lijn van evolutie dan de mensheid, hoewel zij voortkomen uit dezelfde bron. Zij hebben als taak iets waardevols toe te voegen aan het proces van menselijke evolutie. Zij hebben vanwege die taak een enorme macht. De bron waar zowel mensen (Zielen) als goden uit voortkomen wordt door mij de Oorsprong genoemd. Vanuit die Oorsprong zijn er uiterste grenzen vastgesteld waarbinnen het evolutieproces zich moet afspelen.

Wanneer je voortdurend probeert te handelen in overeenstemming met het innerlijke weten, kun je steeds beter overzien wat er gaande is in de wereld waarin je terecht bent gekomen. De weg wordt dan symbolisch steeds meer belicht van binnenuit en van boven af. Je kunt dan ook steeds beter zien voor welke keuzes je staat, en aanvoelen waar je voor hebt gekozen in het verleden. Je herkent dan ook steeds beter de motieven van waaruit anderen handelen. Door meer samen te werken met de Ziel, kom je na verloop van tijd steeds vrijer te staan.

Tijdens de afdaling in de stof, komt een mens in aanraking met allerlei ervaringen. Dit is onvermijdelijk en wordt sterk beïnvloed door de verschillende groepen goden. Sommige goden proberen mensen zo lang mogelijk vast te houden op Aarde door allerlei listen toe te passen. Ondertussen hebben mensen hun innerlijke weten dat hen de weg wijst door dit doolhof. Dit kompas is een geschenk vanuit de Oorsprong aan de mensheid.

***Niet alle goden hebben het goed met de mensheid vóór.***

In vele mythologische verhalen wordt deze strijd tussen mensen en goden beschreven. De lagere goden zoals Mars, Venus en Saturnus werkten vaak met misleiding, list, bedrog, macht, geweld en dwang. Mensen hebben in principe hun vrije wil en hun innerlijke kompas om mee te werken en moeten daarmee deze strijd met de lagere goden proberen te winnen. Wanneer zij hebben overwonnen staan zij vrij en kunnen zij terug naar hun Oorsprong.

De lagere goden proberen mensen op het pad te brengen dat bekend is als “Gaaf heen, en vermenigvuldigt u”. Hogere goden zoals Vissen en Tweelingen proberen mensen op het pad van Zelfkennis te brengen. Deze weg is bekend onder de naam “Mens, kent uzelve”. Voor degenen die dit spoor willen volgen is de innerlijke Waarheid van groot belang.

De hoogste goden waken over de spelregels en kijken erop toe dat alles eerlijk verloopt. Als deze toezichhouders constateren dat er vals wordt gespeeld door één van de goden, dan is het een kwestie van tijd voordat er wordt ingegrepen. In eerste instantie krijgt zo’n valsspeler dan de gelegenheid om dit zelf op te lossen. Doet hij dat niet dan wordt er na verloop van tijd ingegrepen door een hogere god, en zo verder, net zolang tot het hele proces van evolutie weer eerlijk verloopt. Als er schade is ontstaan dan zal de verantwoordelijke dat moeten herstellen en moeten compenseren. Zo zijn de regels. De hoogste goden waken over het hele proces.

De Ziel, het hogere Zelf, heeft “boven”, op de hogere gebieden, een zelfstandig bestaan. Naarmate mensen in de loop van de tijd vorderen op hun weg, wordt de Ziel sterker en krijgt zij geleidelijk meer spirituele vermogens. Naarmate de Ziel sterker is, zal ook de bewuste persoonlijkheid in incarnatie in principe over meer vermogens kunnen beschikken.

Mensen (Zielen) krijgen deze vermogens van de goden. Goden die het goed met mensen voor hebben, geven vermogens aan mensen die met hen willen samenwerken om anderen te leren zich te richten op hun innerlijke kompas. Goden die het niet goed met mensen voor hebben, geven mensen die voor hen willen werken vermogens waarmee men macht krijgt over anderen en waarmee men veel schade kan aanrichten. Als men vermogens heeft gekregen van de goden, heeft men nog steeds een keuze om deze vermogens al dan niet te gebruiken.

Als een hoger Zelf (een Ziel) een hele lange periode faalt om te handelen in overeenstemming met het Geweten en veel schade veroorzaakt bij anderen, dan maakt zo iemand de weg voor zichzelf heel moeizaam en lang. Uiteindelijk zal de schade die toegebracht is aan anderen zo veel mogelijk gecompenseerd moeten worden en zullen de noodzakelijke lessen alsnog geleerd moeten worden.

Een heel andere situatie is een Ziel die in feite geen goede aansluiting heeft gekregen met het Geweten bij het ontstaan van de Ziel zelf. Dit zijn de “verloren Zielen” die bekend zijn in de literatuur. Dit thema wordt verder uitgewerkt in mijn brief over de Maan en de achtergrond van de meesters. Dit zijn Zielen die in feite niet echt kunnen leren en niet echt kunnen verbeteren. Deze “verloren Zielen” manifesteren zich vaak door middel van gewetenloos gedrag. Kenmerken zijn haat en dwaasheid, het tegenovergestelde van Liefde (Genegenheid) en Wijsheid.

Als een mens de weg terug naar de Oorsprong eenmaal heeft gevonden en gedurende langere tijd heeft gevolgd, dan kan er een punt komen dat vanuit die Oorsprong wordt beslist dat iemand in verschillende fasen terug mag naar die bron. De val in de stof wordt dan weer ongedaan gemaakt en zo iemand wordt dan weer opgenomen in zijn bron.

Een voorbeeld van iemand die dit punt heeft bereikt is de Boeddha. Symbolisch heeft iemand dan de strijd tegen de lagere goden gewonnen.

Als goden zien dat mensen gelukkig zijn en de weg terug hebben gevonden, dan kunnen zij jaloers worden op dit succes. De goden zelf zijn eveneens afgedaald vanuit de Oorsprong en moeten via de weg van dienst in het evolutieproces weer terug zien te komen. Als zij een waardevolle bijdrage leveren aan het evolutieproces van de mensheid dan kunnen zij na verloop van tijd weer terug naar die bron. Als de goden de mensheid *niet* helpen maar tegenwerken, dan zullen ze vroeg of laat hun verkeerde houding moeten inzien. Als er schade ontstaat aan mensen waar zij verantwoordelijk voor zijn, dan zullen zij dat eerst moeten herstellen en moeten compenseren voordat zij verder mogen op hun weg terug naar de Oorsprong. Mensen hebben vaak een hele lange weg te gaan voordat zij uiteindelijk weer terug mogen naar de Oorsprong maar ook de goden hebben soms een hele lange weg te gaan voordat zij weer terug mogen.

De lagere goden in ons zonnestelsel zijn jaloers op het succes van sommige mensen op hun weg terug naar de Oorsprong. Zij probeerden deze mensen daarom zo veel mogelijk te hinderen. Zij stuurden het innerlijke kompas in de war, zodat mensen het spoor van het innerlijke weten niet goed meer konden aanvoelen. Daardoor kwamen veel mensen in moeilijkheden terecht. Velen verloren het vertrouwen in de overwinning van het goede.

Goden hebben heel veel macht en konden mensen vaak dwingen dingen te doen die ze niet wilden, zonder dat mensen dit in de gaten hadden. De goden met slechte bedoelingen maakten bij hun kwaadaardige plannen vaak gebruik van mensen die jaloers waren op het geluk van anderen. Sommige goden gaven deze jaloerse mensen macht om anderen te kunnen misleiden en te kunnen onderwerpen, vaak zonder dat de slachtoffers zich hiervan bewust waren. Zo schaarden sommige mensen zich vanuit jaloezie achter de slechte bedoelingen van sommige goden. Deze machtsbeluste mensen keerden zich daardoor tegen hun medemensen en handelden daarmee soms lange tijd tegen beter weten in.

Omdat de lagere goden jaloers waren en wraak namen omdat sommige mensen hen afwezen, werden de mensen die het spoor volgden van het innerlijke weten vaak tegengewerkt en beschadigd. Hierdoor werden de mensen die het spoor probeerden te volgen van het innerlijke kompas toch ongelukkig hoewel hen niets te verwijten valt. Met andere woorden de mensen die het innerlijke weten trouw probeerden te blijven werden niet gelukkig hoewel dat in principe wel zo had moeten zijn als onze leeromgeving goed zou zijn ingericht.

Er was lange tijd geen reële mogelijkheid meer voor werkelijk geluk in de diepte van het hart, noch voor het opbouwen van vertrouwen op het innerlijke kompas. Mensen konden daardoor de juiste weg niet meer vinden en raakten innerlijk in verwarring. Velen zijn het vertrouwen kwijtgeraakt in zichzelf en in anderen.

***Er was grote behoefte aan aanpassingen in het proces van evolutie  
maar om dat mogelijk te maken,  
moest er eerst wel aan de voorwaarden worden voldaan.***

Er waren afspraken gemaakt door de goden onderling over het verloop van het evolutieproces van de mensheid. Zolang de meerderheid van de Zielen zou kiezen voor de weg van “Gaaf heen en vermenigvuldigt u” en “Pluk de dag”, zou de manier van werken van de afgelopen tweeduizend jaar in principe verder kunnen gaan. Er werd door de hogere goden vastgesteld dat de meerderheid van de Zielen heeft gekozen voor die weg.

***De meerderheid van de Zielen  
kiest voor het regelmatig handelen tegen beter weten in.***

Daardoor zou er niet worden voldaan aan de voorwaarde om het evenwicht te kunnen herstellen. De kleine minderheid die het innerlijke weten trouw wilde blijven zou het hierdoor heel moeilijk blijven houden en zou naar alle waarschijnlijkheid langzaam verder ten onder gaan.

Vanuit de Oorsprong was er echter ook een bindende afspraak gemaakt over een andere mogelijkheid om de situatie te verbeteren. Als de meerderheid van de mensen zou blijven kiezen voor handelen tegen beter weten in, dan zou er toch een mogelijkheid zijn om het evenwicht alsnog te herstellen. Daarvoor moest iets worden aangetoond door een vertegenwoordiger van de mensheid. Met andere woorden er zou een vertegenwoordiger moeten komen vanuit de mensheid die zou moeten aantonen hoe die zou reageren in uitermate principiële keuzesituaties. Als dit zou wijzen op het volgen van het innerlijke weten, dan zou daarmee alsnog aan de voorwaarden zijn voldaan.

Het resultaat van deze proeven zou voldoende zijn om het hele evolutieproces aan te passen, zelfs als de meerderheid van de Zielen zou willen handelen tegen beter weten in. Dit was de afspraak die door de hogere goden onderling was gemaakt onder het toezicht van de Oorsprong.

***Al was er maar één mens te vinden die de proeven zou kunnen doorstaan,  
dan zou dit voldoende zijn om het evenwicht te herstellen, zo was de afspraak.***

De mensheid zou beslissen over haar eigen Lot. De toekomst van het evolutieproces lag in handen van iemand die zou worden onderworpen aan zware beproevingen. De kans op succes voor deze persoon was klein maar als die toch zou slagen dan zouden ook de hogere goden zoals Schorpioen daaraan worden gehouden. Er zou dan alsnog een flinke aanpassing komen in het evolutieproces.

***Als de persoon die zou worden onderworpen aan de testen niet zou slagen,  
dan zou die, juist door het extreme karakter van de beproevingen,  
voor langere tijd zijn beschadigd.***

Zelfs de eigen Ziel zou zo iemand dan misschien niet meer kunnen herstellen. De risico's voor de deelnemer waren dus groot. Als de persoon zou slagen dan was daarmee de hele mensheid in een betere positie gekomen. De opbrengsten waren dan heel groot. Maar als de persoon niet zou slagen dan was de schade voor die mens enorm. Zo iemand zou dan voor langere tijd beschadigd zijn.

Er zouden bovendien slechts af en toe tijdvakken zijn waarin deze proeven zouden mogen worden gehouden. Dit was dus niet voortdurend mogelijk maar slechts eens in de zoveel duizend jaar.

***De hogere goden mochten iemand uitkiezen  
en voordragen voor de proeven.***

Vanwege de grote risico's voor de persoon die werd voorgedragen, beschouwden de hogere goden dit als een soort van laatste redmiddel, dat pas zou worden ingezet als andere mogelijkheden om het evolutieproces te verbeteren niet zouden helpen.

In de loop van het evolutieproces zijn er al meerdere mensen ingezet om deze zware proeven te ondergaan. Omdat de Zieneressen veel verder zijn ontwikkeld dan de meeste andere mensen, zijn er verscheidene van deze groep ingezet voor deze proeven. Tot nog toe is geen van de Zieneressen erin geslaagd om hier goed doorheen te komen, ook niet de leden van de binnenste ringen. Vanwege de moeilijkheden die iemand tegenkomt tijdens deze zware proeven, zijn juist de leden van deze groep hierdoor beschadigd geraakt.

Dit speelde zich af in de loop van de hele lange geschiedenis. Vóórdat de Boeddha opnieuw afdaalde naar de Aarde vanuit zijn hoge positie in de Oorsprong, waren deze proeven al vaak gedaan. Er was gebleken dat deze route weliswaar theoretisch een mogelijkheid was om het evolutieproces alsnog in betere banen te leiden voor de gehele mensheid, maar dat de kans op succes in praktijk buitengewoon klein was en het risico op beschadiging groot.

In mijn brief over de missie van de Boeddha wordt meer geschreven over de reden voor zijn terugkeer naar de Aarde. Toen hij terugkwam in het incarnatieproces hadden de hogere goden de mogelijkheid hem in te zetten voor de proeven, maar dat konden zij maar eenmaal doen. Als ook hij niet zou slagen dan zou daarmee hun belangrijkste troefkaart zijn uitgespeeld. De hogere goden hebben daarom alle mogelijke moeite gedaan op andere manieren te proberen het evolutieproces in betere banen te leiden binnen de mogelijkheden die zij daarvoor hebben, maar toen dat niet slaagde, hebben zij alsnog gebruik gemaakt van de route van de proeven voor één persoon, hoewel alle voorgaande kandidaten voor deze proeven hier niet in waren geslaagd en als gevolg van deze zware proeven waren beschadigd. De risico's die de hogere goden hebben genomen waren dus groot, maar zij zagen geen andere mogelijkheid meer dan dit toch te proberen.

De Boeddha werd daarom voorgedragen voor het ondergaan van de proeven. Als dit niet zou slagen, dan zou er voorlopig geen andere mogelijkheid meer zijn om het evolutieproces in betere banen te leiden. De Boeddha zelf zou dan alsnog in grote moeilijkheden komen.

Maar deze keer werden de proeven goed doorstaan en daardoor kon het evolutieproces in evenwicht worden gebracht volgens de afspraken die de hogere goden daar onderling over hadden gemaakt onder het toezien van de Oorsprong.

***Hoewel deze weg van beproevingen grote risico's met zich meebrengt,  
is de Boeddha hier toch voor gevraagd  
en is hij hier goed doorheen gekomen.***

Dit geeft de vertegenwoordigers van de hogere goden Vissen en Tweelingen het recht om het evenwicht op Aarde te herstellen. Dit is de manier waarop er wordt gewerkt door de hogere goden.

Er is meer vrijheid nodig om het innerlijke weten te kunnen volgen. Er is bovendien meer bescherming nodig voor mensen die trouw blijven aan hun innerlijke weten. Deze dingen zijn nu toegevoegd aan het evolutieproces. Daardoor komt er weer meer ruimte voor ervaringen van geluk in de diepte van het hart. Daardoor komt er ook meer ruimte om dingen anders te gaan zien.

In de mythologische verhalen over Ilda Baath, de donkere kant, wordt beschreven dat er eerder een periode is geweest van het tegenwerken van het evolutieproces van de mensheid door sommige van de hogere goden. Dit was in de periode van de Maan.

Ook toen kwam er een grote aanpassing van het evolutieproces. Deze goden moesten destijds uiteindelijk toegeven dat de mensheid was ontwikkeld tot een redeloos dier, zonder reële mogelijkheden om de weg terug te vinden naar de Oorsprong. Dit is heel ver terug in de geschiedenis.

Er moesten ook toen aanpassingen komen op gezag van een hogere instantie, Ennoia, de Oorsprong. Er moest toen een mogelijkheid komen voor mensen om een innerlijk kompas te volgen en zo de uitweg te vinden uit de moeilijkheden van het gewone dagelijkse leven. De teksten in de theosofische literatuur waarin dit wordt beschreven zijn weergegeven in de themabrief over het plan van Ilda Baoth, de donkere kant.

Dit innerlijke kompas is er gekomen maar het is door sommige lagere goden zo veel mogelijk in de war gestuurd. Met andere woorden het proces van evolutie is destijds weliswaar aangepast maar er was daarna in praktijk vaak nog onvoldoende vrijheid om dit innerlijke weten te blijven volgen. In praktijk werden mensen op grote schaal gedwongen dingen te ondergaan die ze volstrekt niet wilden, met tussenkomst van (verloren) Zielen die zich hiervoor hebben geleend. Het proces van evolutie was weliswaar aangepast maar mensen waren in praktijk vaak nog steeds niet vrij om het spoor dat ze innerlijk aanvoelden ook daadwerkelijk te volgen.

De Boeddha heeft de mensheid geleerd hoe mensen zichzelf zouden kunnen bevrijden van de matrix, en gelukkiger zouden kunnen zijn. Hoewel zijn oorspronkelijke leer in de loop van de eeuwen is vervormd, is zijn voorbeeld nog steeds van grote waarde voor in de komende periode.

Lijden wordt deels veroorzaakt door keuzes die mensen in een eerder stadium hebben gemaakt maar dat is niet het hele verhaal. Lijden werd voor een ander deel veroorzaakt door keuzes van sommige goden die onze leeromgeving op een wrede manier hadden ingericht. Met name de wetten van karma zijn de afgelopen eeuwen op zo'n manier door de lagere goden toegepast dat de mensheid weinig kon leren en veel zou lijden.

In de afgelopen tweeduizend jaar hielp zelfs het volgen van de aanwijzingen van de Boeddha niet meer om gelukkiger te worden in de diepte van het hart. Er waren andere factoren gaande waardoor het evolutieproces werd verstoord. Deze verstoringen worden weer weggewerkt waardoor er een beter evenwicht kan ontstaan. Daardoor komt er nu een periode waarin oude wonden kunnen worden genezen en waarin er weer meer ruimte is om betere ervaringen op te doen.

Omdat er weer meer ruimte komt om in alle Vrijheid het spoor van het innerlijke weten te volgen, komt er ook weer meer ruimte om in alle eenvoud gelukkig te zijn. Hierdoor ontstaat er een betere leeromgeving waarin de oorspronkelijke leer van de Boeddha weer van meer betekenis zal zijn.

De rol van de gidsen, de spirituele begeleiders buiten incarnatie, is inmiddels volkomen veranderd in het nieuwe systeem. Het uitgangspunt is dat mensen er goed aan zouden doen om zich in alle eenvoud te richten op de samenwerking met de eigen Ziel. Het afstemmen op het eigen innerlijke kompas is een betere route om Wijsheid en Genegenheid te ontwikkelen dan het afstemmen op de gidsen. De gidsen zullen werken langs de lijnen van het innerlijke weten, en niet meer volgens de lijnen van de oude blauwdrukken die door de Geestelijke Hiërarchie zijn gemaakt. Dat is een heel groot verschil. In praktijk komt het erop neer dat je je beter niet bezig kunt houden met wat jouw gids wel of niet doet. Samenwerking met de Ziel, het hogere Zelf, is het belangrijkste. Daar zou de aandacht op gericht moeten zijn.

## De missie van de Boeddha

In deze brief wil ik meer achtergrondinformatie geven over de missie van de Boeddha. Ik besef dat deze brief en andere brieven over de achtergronden van het evolutieproces, erg theoretisch zijn, maar zoals het voor mij aanvoelt is het toch zinvol deze dingen op te schrijven, zodat mensen die hier naar op zoek zijn dit kunnen lezen. Zonder deze nogal technische informatie is het niet mogelijk te begrijpen wat er de afgelopen jaren “boven” is gebeurd. Er blijven dan veel belangrijke vragen onbeantwoord. Ik besef dat er tijd nodig is om al deze dingen rustig te laten bezinken en op jouw eigen manier te verwerken.

*De Boeddha is lange tijd onderdeel geweest van de groep Zieneressen.*

*Hij had toen het stoffelijke lichaam van een vrouw,  
net als de andere Zieneressen.*

Hij heeft alle vier scholen doorlopen, aarde, water, vuur en lucht. Hij kan werken met vermogens op al die vier gebieden.

Ooit stond hij in het centrum van de groep, hij was de leidster van de groep. Hij is daarom hecht verbonden met de Zieneressen, met name met de binnenste ringen.

Aan het einde van een incarnatiereeks in het verre verleden, mocht de groep Zieneressen terug naar de Oorsprong. Daar werd van sommigen vastgesteld dat zij niet meer hoefden te incarneren. Anderen moesten opnieuw in incarnatie, proberen tussen de andere mensen te gaan staan en proberen belangstellenden verder te helpen met hun spirituele leerproces.

*De Boeddha hoefde niet meer terug in incarnatie  
en bleef op zijn hoge plaats in de Oorsprong.*

Vanuit die plaats zag hij hoe anderen van de groep Zieneressen teruggingen naar de mensheid op Aarde. Er kwam een nieuwe leidster van de groep, iemand die daarvoor al onderdeel was van de binnenste ringen. Iemand die heel nauw verbonden is aan de Boeddha.

Hij zag dat de groep het moeilijk had op Aarde. Hij zag dat het grootste deel van de mensheid spirituele ontwikkeling afwees en koos voor de weg van “Gaaf heen en vermenigvuldigt u” en “Pluk de dag”. Hij zag dat de tegenwerkende krachten de leerschool volkomen uit evenwicht hadden gebracht. Er werd haat gekweekt en mensen pijnigden elkaar en zichzelf, vanuit een volkomen vrije wil.

De groep Zieneressen kwam in grote moeilijkheden en raakte steeds meer betrokken bij de conflicten van de mensheid onderling. De groep kreeg te maken met venijnige aanvallen van de donkere kant en had daar geen goed antwoord op. De situatie werd eeuw na eeuw slechter.

De Boeddha zag dit alles vanuit zijn plaats in de Oorsprong. Hij zag dat een groot deel van de mensheid koos voor de verkeerde weg, de weg van handelen in strijd met het innerlijke weten. Hij zag dat de groep Zieneressen steeds meer verstrikt raakte in het evolutieproces en vanuit karmisch standpunt beschouwd, steeds meer vastgeketend raakte aan de Aarde. De situatie was van bovenaf gezien bedroevend.

De hogere goden grepen niet in, omdat er vooraf afspraken waren gemaakt tussen de goden onderling. Zolang de meerderheid van de mensen als Ziel zou kiezen voor handelen tegen beter weten in, zou het experiment op Aarde door mogen gaan dat één van de hogere goden die het slecht met de mensheid voor heeft in werking had gezet. Zolang de mensheid er voor zou kiezen om zichzelf en anderen vanuit vrije wil te beschadigen, zou dit experiment door mogen gaan.

Theoretisch was er de mogelijkheid dat één van de Zieneressen zou worden onderworpen aan zware proeven om zo alsnog het evenwicht in het evolutieproces te kunnen herstellen, maar dit was al verscheidene keren geprobeerd en niet geslaagd. (Dit thema wordt verder uitgewerkt in mijn brief “Over de rol van de goden en over de proeven”) Er was daarom voor de Zieneressen geen uitweg meer. De groep kon niet uit de situatie worden gehaald.

***Hoewel de Boeddha niet terug hoefde in incarnatie,  
had hij wel de mogelijkheid om het evolutieproces in evenwicht te brengen.***

Hij zou dan terug moeten gaan naar de Aarde en zware beproevingen moeten doorstaan, maar als hij goed door de test zou komen, dan zou het evolutieproces alsnog worden aangepast en zou het evenwicht worden hersteld. Hij zou dan ook de groep Zieneressen weer mee terug mogen nemen naar de Oorsprong.

Hij zou dan als man naar de Aarde moeten gaan. Dat was de afspraak die boven was gemaakt, voor hij aan zijn afdaling begon.

Zijn missie was van boven af gezien afschrikwekkend. Hij zou worden onderworpen aan zware beproevingen terwijl hij bovendien de volle razernij van de tegenwerkende krachten zou ervaren. De donkere kant zou werkelijk alles in het werk stellen om hem tegen te houden en proberen zijn missie onmogelijk te maken. Ze zouden niet schuwen om de meest afgrijselijke dingen met hem te doen en ze zouden er alles voor over hebben om hem zo veel mogelijk te misleiden. Ze zouden zo gemeen mogelijk te werk gaan en alle regels en wetten overtreden als hen dat beter uit zou komen.

Als hij contact zou zoeken met de groep Zieneressen, dan zou die hem vaak niet herkennen omdat hij als man in incarnatie zou komen. Ze zouden hem gemakkelijk kunnen verwarren met één van de mannen van de groep “verloren Zielen” waar de groep intens mee in botsing was gekomen. Een groot deel van de mensheid zou zijn ideeën afwijzen en hem niet serieus nemen. Dit alles was van tevoren goed te overzien.

***De kans op succes was klein en de moeilijkheden waren zodanig groot,  
dat het van boven af gezien afschrikwekkend was om hieraan te beginnen.***

**Maar hij deed het toch, en daalde af, vanuit een volkomen vrijwillige keuze.**

Zijn weg is verschrikkelijk geworden. Er zijn geen geschikte woorden om dit goed te beschrijven. De confrontaties met de donkere kant zijn afschrikwekkend geweest. Toch is hij doorgegaan op zijn weg. De mensheid heeft hem vaak afgewezen en ook de Zieneressen begrepen hem vaak niet. Uiteindelijk zagen de hogere goden die het goed met de mensheid vóór hebben, geen andere mogelijkheid meer dan hem toch maar voor te dragen voor de proeven. Daardoor werd er alsnog voldaan aan de voorwaarden om het hele systeem te kunnen aanpassen.

Zijn missie is inmiddels geslaagd. Het proces van evolutie is aangepast en daarmee is het evenwicht hersteld. Het omschakelen van het hele systeem heeft tijd nodig maar de strijd is “boven” uitgevochten en het implementeren van de nieuwe wetten waarmee het evolutieproces wordt bestuurd, is slechts een kwestie van tijd.

De groep Zieneressen is zwaar beschadigd maar mag weer terug naar de Oorsprong. Daar wordt later bepaald of iemand terug moet naar de mensheid in incarnatie of boven mag blijven om van daaruit te helpen. Dit is de dieperliggende reden dat sommige Zieneressen al aanvoelen dat dit (voorlopig) hun laatste incarnatie is.

Het verhaal van de Boeddha is enerzijds volkomen onbekend maar is tegelijkertijd terug te vinden in allerlei hele bekende films zoals “The Matrix” en “Lord of the Rings”. Deze films zijn geïnspireerd. Dat wil zeggen dat de verhalen door de spirituele begeleiding zijn aangegeven. De schrijvers van de verhalen voor deze films werkten dus feitelijk direct samen met spirituele begeleiding, waarschijnlijk zonder zich daarvan bewust te zijn.

Omdat deze films zijn gebaseerd op wat er zich in werkelijkheid heeft afgespeeld, raakt dit veel mensen in de diepte van het hart. Veel mensen vinden dit hele interessante films, zonder zich er van bewust te zijn dat ze hier in feite kijken naar een symbolische weergave van wat er zich in de afgelopen jaren heeft afgespeeld.

De verhalen van de films zijn geschreven in een periode dat de proeven die de Boeddha heeft ondergaan nog volop gaande waren. Er zijn daarom “boven” inschattingen gemaakt van de meest waarschijnlijke uitkomst. Deze situatie is in verschillende films vanuit verschillende kanten belicht. De verhalen komen daarom niet helemaal met elkaar overeen maar bevatten toch ieder hele waardevolle aspecten die de werkelijkheid symbolisch weergeeft.

Neo uit “The Matrix” komt overeen met de Boeddha. Hij wordt geconfronteerd met een grote meerderheid aan mensen die reageren als automaten. Dit staat symbolisch voor mensen zonder hart, mensen die hun innerlijke weten niet volgen, mensen in wie het spirituele leven niet is geactiveerd. Zij zijn mechanisch. Zij komen overeen met de “Orks” uit de film Lord of the Rings.

Neo wordt herkend door Morpheus die hem beschouwt als degene die het evenwicht kan herstellen. Hij biedt Neo daarom mogelijkheden aan om zichzelf te ontwikkelen. Langzamerhand leert Neo zichzelf beter kennen en beseft hij beter wie hij is. Hij krijgt kennis en ervaringen die hij nodig heeft om zijn rol op zich te kunnen nemen.

Neo besluit na verloop van tijd dat hij niet anders kan dan naar “machinecity” gaan, de plaats waar de vernietigende machines worden gemaakt, hoewel er nog nooit iemand levend terug is gekomen uit deze akelige plaats. Hij gaat naar het hart van het kwaad en weet dat daar een ultieme confrontatie zal plaatsvinden. Daar zal de beslissing vallen, ook al heeft hij geen idee hoe hij het gevecht zou kunnen winnen. Toch gaat hij deze donkere toekomst tegemoet omdat dit de enige mogelijkheid is om de situatie in de wereld te verbeteren. Hij gaat op weg naar een schijnbaar uitzichtloze situatie met nauwelijks kans op succes. Onderweg sterft zijn geliefde (Trinity).

In de film “Lord of the Rings” is het Frodo die op een schijnbaar uitzichtloze missie gaat. De kans dat hij zal slagen om de ring in het vuur bij Mordor te krijgen is buitengewoon klein. In feite is het zo goed als zelfmoord om dit te proberen maar hij gaat toch, omdat dit de enige mogelijkheid is om de situatie in de wereld te verbeteren.

Frodo is hier symbolisch de Boeddha, die de proeven moet ondergaan en die zuiver genoeg is om de macht van de ring te kunnen weerstaan. Hij wordt voortdurend gekweld door misleiding van Golem (Sméagol), die nota bene zijn gids is op deze akelige reis. Mordor komt overeen met “machinecity” in de film “the Matrix”. Symbolisch is dit Shamballa uit de theosofische literatuur. Dit is de plaats waar de god van onze planeet, Ilda Baath, zetelt. De Boeddha heeft in de afgelopen jaren direct te maken gehad met Shamballa. Dit is het hart van het kwaad op onze planeet. Hier verblijven de hoogste ingewijden van de groep “verloren Zielen”. Dit wordt uitgebeeld in de film.

Gandalf heeft een directe confrontatie met de witte tovenaars Saruman. Dit is symbolisch Christus, die trouw is aan Sauron, de heer der Wereld, de god van onze planeet. Gandalf is nauw verbonden aan Frodo. Gandalf is symbolisch het hogere deel, de Ziel, het hogere Zelf, van de mens Frodo. Ze horen bij elkaar en ze hebben beide hun eigen ultieme gevechten op hun eigen terrein. Aan het einde van de film verlaten zij beide de mensheid.

## De maanperiode en het ontstaan van de “verloren Zielen”

In ons zonnestelsel is de leiding in principe in handen van Vissen en Tweelingen. Zij bieden een leeromgeving aan waarin Genegenheid (Vissen) en Wijsheid (Tweelingen) kan worden ontwikkeld, als mensen hun innerlijke weten volgen in het gewone dagelijkse leven. Dat is het uitgangspunt.

Binnen de groep hogere goden volgen sommigen het pad van het innerlijke weten terwijl er ook enkele hogere goden zijn die het pad volgen van handelen tegen beter weten in. Schorpioen is een god die het innerlijke weten afwijst. Hij volgt het donkere pad, hij wijst “het licht van Sophia” af.

Deze god heeft heel veel macht. Hij heeft geprobeerd ons zonnestelsel om te vormen tot een leeromgeving waarin haat en dwaasheid zouden worden ontwikkeld. Met andere woorden hij probeerde onze leeromgeving zodanig in te richten dat mensen uiteindelijk vanuit vrije wil zouden kiezen voor handelen vanuit haat. Daardoor zouden mensen zichzelf en elkaar beschadigen. Dit is precies het tegenovergestelde van wat Vissen en Tweelingen willen aanbieden aan de mensheid.

Er is een periode geweest dat de mensheid leefde op de Maan. In die periode waren er globaal twee verschillende groepen mensen. Er was een minderheid die in zichzelf een innerlijk kompas had, een innerlijk weten, een Geweten. De meerderheid had dit Geweten niet, en maakte daardoor vaak andere keuzes. Als er geen ingebouwd Geweten is, zullen mensen ook niet handelen volgens dat innerlijke weten. Mensen zullen dan vaak veel schade veroorzaken en weinig leren van hun ervaringen. Het leerproces wordt dan heel moeilijk en feitelijk nagenoeg onmogelijk.

De mensen die tijdens de maanperiode in die leeromgeving terecht zijn gekomen, hebben een andere opbouw dan de mensen die daarvoor al waren ontstaan. De oudere generatie mensen had al een ingebouwd Geweten, dat hen de weg wees in het gewone dagelijkse leven.

***De mensen die in de periode van de Maan in ons evolutieproces kwamen, kregen geen Geweten, geen innerlijk weten, geen moreel kompas.***

Deze groep Zielen, werd gemaakt door de god Schorpioen. De andere groep, de minderheid, was eerder al gemaakt en geautoriseerd vanuit de Oorsprong. De groep Zielen die gemaakt was onder leiding van Schorpioen, was niet geautoriseerd vanuit de Oorsprong. Deze meerderheid had geen ingebouwd Geweten en kon zich daardoor *niet* goed ontwikkelen. Deze groep mensen was gemaakt in overeenstemming met het karakter van hun schepper, ze hadden soortgelijke eigenschappen als deze god. Ze handelden gewoonlijk vanuit haat en het streven naar status, positie en macht, en brachten veel schade toe aan anderen. Zij zochten steeds opnieuw de strijd op en probeerden anderen te onderwerpen. Seksualiteit is voor deze groep van hele grote waarde, feitelijk is men hieraan verslaafd en kan hier niet meer zonder.

***Zoals mensen experimenteren met mutaties in het plantenrijk en het dierenrijk, zo experimenteren goden soms met verschillende soorten mensen.***

In de periode van de Maan was er een felle strijd tussen de goden onderling, en als gevolg daarvan ook tussen de beide groepen mensen. Uiteindelijk moest Schorpioen wel toegeven dat mensen zoals hij die had gemaakt, niet zouden leren, en slechts voorbestemd waren om heel veel schade te veroorzaken. Deze groep mensen was mislukt en het evolutieproces kon zo niet verder. Deze groep maakte het leerproces voor de andere mensen, die *wel* een ingebouwd Geweten hadden, heel moeilijk en verstoorde in feite hun ontwikkelingsproces.

Er werd afgesproken dat er geen nieuwe mensen meer op deze manier zouden mogen worden gemaakt en dat de bestaande mensen, die op deze manier al waren gemaakt, zouden moeten verdwijnen uit onze leeromgeving. Deze mensen hadden immers geen reële mogelijkheid om zich op een goede manier te ontwikkelen. Het waren spiritueel gezien monsters, die slechts uit waren op strijd, eigenbelang en het beschadigen van anderen, in navolging van hun schepper. Dit zijn de “verloren Zielen” uit de theosofische literatuur. In de symboliek van de film “Lord of the Rings” zijn dit de “orks”. Ze zijn heel gevoelig voor macht.

Vanuit de Oorsprong, waar ook de hogere goden vandaan komen, was dit experiment tijdelijk toegestaan, omdat ook de hogere goden de gelegenheid krijgen zich in Vrijheid te ontwikkelen, net zoals de mensen. Er is daarom enige ruimte om ervaringen op te doen en daarvan te leren, ook als iets helemaal verkeerd loopt en er veel schade ontstaat.

Ook de goden hebben een vrije wil en kunnen daardoor kiezen voor gevaarlijke experimenten, die botsen met hun innerlijke weten maar die ze toch doen, meestal door de verleidingen vanuit de donkere kant, waar ook de goden voortdurend mee te maken hebben.

***Ook goden krijgen de ruimte ervaringen op te doen,  
zelfs als dat in eerste instantie ten koste gaat  
van de mensen die daar mee te maken krijgen  
en daar de dupe van worden.***

Na verloop van tijd werd de god Schorpioen tot de orde geroepen en werden er afspraken gemaakt door de hogere goden onderling, onder het toezien van de Oorsprong. Dit is bekend geworden in de theosofische literatuur onder de naam Ilda Baoth en Ennoia, waarbij Ennoia dezelfde is als de Oorsprong. Ilda Baoth is een soort van verzamelnaam voor donkere krachten waar ook Schorpioen en de heer der wereld toe behoren, de god van onze Bijbel. Deze tekst wordt geciteerd in mijn brief over het plan van Ilda Baoth.

Na afloop van de maanperiode werd een deel van de toenmalige mensheid volgens afspraak verdreven, omdat ze niet goed waren gemaakt en geen geschikte mogelijkheden hadden om zich te verbeteren. Toch hield de god Schorpioen, tegen de gemaakte afspraken in, een groep van tienduizenden “verloren Zielen” achter de hand. Hij probeerde deze groep verborgen te houden en stelde deze Zielen weliswaar op non-actief maar verdreef hen niet. Hij had met deze groep hele andere plannen en wachtte op een geschikt moment.

***Deze groep “verloren Zielen” uit de maanperiode die bewaard werd,  
vormde destijds het hogere kader van de mensheid,  
die door de grote god Schorpioen was gemaakt.***

Dit waren vanuit zijn standpunt de beste mensen die hij had gemaakt, degenen die hem trouw waren gebleven in de lange en felle strijd die hij al lange tijd in de maanperiode had uitgevochten met de andere grote goden.

Het evolutieproces van de mensheid was in de maanperiode eigenlijk vastgelopen, ook al kwam er ook toen een overwinning voor de lichte kant door middel van de proeven, net als nu. Toch werden er waardevolle lessen geleerd door de hogere goden en werden er afspraken gemaakt over hoe het verder zou moeten gaan. De mensheid kon niet verder op de Maan, er was te veel schade ontstaan, en er werd een nieuwe leeromgeving gemaakt. Dit werd de Aarde zoals wij die nu kennen.

De Aarde werd ingericht om Genegenheid en Wijsheid tot ontwikkeling te brengen. Er werden nieuwe mensen gemaakt, die geautoriseerd werden vanuit de Oorsprong. Deze nieuwe mensen kregen weer een ingebouwd Geweten, waardoor ze beter zouden kunnen leren en zichzelf beter zouden kunnen ontwikkelen. Juist door bewust keuzes te maken, al dan niet in overeenstemming met dit Geweten, zouden mensen veel kunnen leren, zelfs als daardoor in eerste instantie keuzes zouden worden gemaakt waaruit veel schade zou ontstaan. Zo werd het evenwicht in de leeromgeving hersteld, en kwamen er goede mogelijkheden voor mensen om Genegenheid en Wijsheid te ontwikkelen.

De grote god Schorpioen zag de ontwikkeling van de mensheid en knarsetandde. Hij wilde dat de mensheid zich in een andere richting zou ontwikkelen, en dacht na over hoe hij dit zou kunnen bereiken. Hij had nog een groep “verloren Zielen” uit de maanperiode achter de hand, en die ging hij nu inzetten. Deze groep Zielen stond op de lijst om verdreven te worden maar kreeg nu een kans aangeboden om terug te keren in het incarnatieproces, en daar taken te volbrengen die hun schepper hen had toebedeeld. De god Schorpioen plaatste deze mensen zonder Geweten, opnieuw in ons leerproces, dwars tegen alle afspraken in.

*De “verloren Zielen”, zijn in feite stukjes van de hogere god Schorpioen,  
die in ons mensenrijk zijn ingebracht, zonder Geweten, zonder innerlijk weten,  
terwijl de andere mensen die uit de Oorsprong komen  
een ingebouwd Geweten hebben gekregen, een innerlijk kompas.*

Er zijn dus meerdere types mensen in incarnatie geweest in de afgelopen duizenden jaren, de meesten met een ingebouwd Geweten, maar sommigen zonder zo'n ingebouwd Geweten. De mensen zonder Geweten, zijn gewetenloos, zij handelen zonder rekening te houden met een Geweten. Zij schamen zich er niet voor om te liegen en nemen het niet zo nauw met de Waarheid.

*Schorpioen nam ongevraagd en ongewenst,  
de leiding over onze Aarde  
over van Vissen, Tweelingen en Leeuw,  
en stelde een nieuw bestuur in.*

*Hij kon dit doen, door de machtige hulp vanuit de donkere kant.*

Hij veranderde de organisatie. Hij paste de manier aan waarop karma werd uitgewerkt, zodat er een systeem werd toegepast waarin de mensheid veel zou lijden en weinig zou leren. Hij ging steeds meer invloed uitoefenen op de blauwdrukken, die vóór iedere incarnatie worden gemaakt voor ieder mensenleven, waarin de hoofdlijnen al worden gepland.

Hij ontwierp een andere organisatiestructuur, die in de theosofische literatuur (de boeken van Alice Bailey) terug te vinden is onder de naam “Geestelijke Hiërarchie”. Hij plaatste de “verloren Zielen” binnen deze hiërarchie op alle strategische plaatsen, hoewel er ook enige ruimte werd gegeven aan Zielen met een ingebouwd Geweten, die hadden gekozen voor de donkere kant, de kant van de god Schorpioen.

Deze hiërarchie is bij het grote publiek bekend als de “Witte Broederschap”. Binnen deze hiërarchie zijn de meesters gehuisvest, zoals die alom bekend zijn in de literatuur.

*De “verloren Zielen”,  
kennen wij als de meesters van de “Witte Broederschap”,  
en stammen uit de periode van de Maan.*

*Destijds hadden ze al gekozen voor het donkere pad,  
in overeenstemming met hun schepper, de god Schorpioen.*

*Zij zijn meesters in camouflage  
en zijn erin geslaagd hun ware motieven en hun ware doelstelling,  
lang verborgen te houden voor het grote publiek.*

Zij zijn door de donkere goden voorzien van heel veel kennis en vermogens, waardoor de meeste mensen niet in de gaten hebben wat deze meesters in feite doen. Zij zijn de vertegenwoordigers van de goden die het niet goed met mensen vóór hebben. Zij hebben vermogens waarmee zij hun daden verborgen kunnen houden voor het grote publiek. Zij zijn degenen die de afgelopen vijfduizend jaar veel macht hebben kunnen inzetten om hun doelen gewetenloos te bevorderen.

Het plan van deze meesters kan worden samengevat in de bekende woorden “Gaaf heen en vermenigvuldigt u”. Zij verkondigden dat Liefde hetzelfde zou zijn als seksualiteit, hoewel dit twee volkomen verschillende thema’s zijn. De meesters hebben dit misleidende idee in onze samenleving geïntroduceerd. Zij hebben vermogens om deze gedachten in de denkvermogens van de mensheid te prenten. Dit is een soort van collectieve hersenspoeling.

De god Schorpioen wist dat dit een verkeerd plan was, maar hij kreeg enige ruimte vanuit de Oorsprong om hier toch mee verder te gaan, binnen zekere grenzen. Er kwam een wreed systeem van uitwerken van karma, waardoor de mensheid zich niet goed meer kon ontwikkelen en een deel van de mensheid (onbewust) in verzet kwam tegen de zinloosheid van deze situatie.

*Door de onredelijke manier van het uitwerken van karma,  
kon de mensheid in feite weinig meer leren.*

*Dit heeft met name in de afgelopen 5000 jaar een grote rol gespeeld.*

In andere items van dit boek wordt dit door praktische voorbeelden duidelijker gemaakt. Mensen hadden weliswaar een Geweten maar konden ondanks dat weinig leren van de ervaringen die ze meemaakten.

Schorpioen had de slag nipt verloren in de periode van de Maan. Er kwamen destijds grote aanpassingen in het evolutiesysteem van de mensheid en er werden daarna nog slechts nieuwe mensen gemaakt met een ingebouwd Geweten. Toch had hij de strijd nog niet opgegeven. Hij probeerde alsnog de mensheid zodanig te (mis)leiden dat mensen vanuit vrije wil zouden kiezen voor een leven van handelen tegen beter weten in.

Wat hij in feite probeerde was het onderbrengen van de mensheid in zijn systeem, waardoor de mensen de aansluiting met de Oorsprong kwijt zouden raken en onderdeel zouden worden van zijn groep. Hij zou daardoor machtiger worden en de Oorsprong, zijn leidinggevende, zou daardoor zwakker worden.

Zijn streven kan daardoor worden gezien als een poging de macht over te nemen van zijn meerdere, de Oorsprong, waar ook Schorpioen uiteindelijk uit vandaan is gekomen. Daarom wordt de Oorsprong in de theosofische literatuur beschouwd als zijn moeder, zijn meerdere en zijn schepper.

*De grote god Schorpioen gaf allerlei vermogens aan deze “verloren Zielen”,  
die verzameld werden in de “Geestelijke Hiërarchie”.*

*Deze groep is beter bekend als “de Witte Broederschap”.*

Dit zijn vermogens waarmee andere mensen op allerlei manieren konden worden bestuurd, zonder dat ze dit in de gaten hadden. Zo werden mensen vaak opgezet tegen andere mensen, zonder dat ze door hadden waardoor dit werd veroorzaakt. Zo leerden mensen verkeerd gedrag aan (handelen tegen beter weten in), zonder te beseffen waarom ze dit zo deden.

In de Mahatmabrieven wordt hier iets over uitgelegd door de meester Koot Hoomi. Het boek dat ik bedoel is “De Mahatmabrieven aan A. P. Sinnett” van A. Trevor Barker, brief nummer 28, bladzijde 238. Degenen die dit uitermate leerzame voorbeeld willen onderzoeken, kunnen dit boek gemakkelijk vinden bij de onlineliteratuur die de theosofie beschikbaar heeft gebracht voor belangstellenden. Hierin wordt duidelijk gemaakt dat de meesters iemand alles kunnen laten doen wat zij willen, zonder dat iemand dit in de gaten heeft.

Door deze invloed deden mensen dingen die ze helemaal niet van plan waren, zonder zich daar bewust van te zijn, alsof ze onder hypnose waren, hetgeen in feite ook zo was. De vermogens waarmee de “Witte Broederschap” kon werken, gaf hun onvoorstelbaar veel macht. Omdat deze mogelijkheden nagenoeg onbekend zijn bij het grote publiek, werd dit zelden herkend.

Mensen gingen hierdoor vaak twijfelen aan zichzelf. Men vroeg zich dan af waarom men *zelf* schijnbaar bepaalde keuzes had gemaakt, waaruit veel schade was ontstaan. Mensen die hierover na dachten begrepen zichzelf vaak niet. Er kwamen geen antwoorden op de vragen die men hierover had. Het hele onderwerp van beïnvloeding door anderen was bovendien zo beangstigend, dat mensen hier liever niet al te veel over na wilden denken. Er was geen mogelijkheid om zich hieraan te onttrekken. De macht van deze “broederschap” was eenvoudig overweldigend.

Binnen de groep “verloren Zielen” die georganiseerd werd in deze geestelijke hiërarchie, werden er individueel strategische keuzes gemaakt. Degenen die zich fanatiek inzetten om het doel van hun schepper te bevorderen, kregen steeds meer macht. Sommige van deze Zielen kregen zo veel macht, dat ze als goden werden beschouwd. Sommige lagere goden zoals Mars zijn in feite deze zelfde “verloren Zielen”, die ondertussen heel veel macht hadden gekregen van de god Schorpioen.

*Zoals er mensen zijn gemaakt in de periode van de Maan,  
die niet zijn geautoriseerd door de Oorsprong,  
zo zijn er tijdens het evolutieproces op Aarde  
lagere goden gemaakt  
die evenmin zijn geautoriseerd vanuit de Oorsprong.*

Deze goden en godinnen, hebben *geen* ingebouwd Geweten. Ze zijn slechts gemaakt om hun schepper (de god Schorpioen) te dienen.

Ook de “verloren Zielen” konden bij iedere stap op de weg kiezen voor het vergroten van hun macht of het niet doen, en het laten zoals het was. Ook al hebben zij *geen* ingebouwd Geweten zoals de andere mensen dat hebben, toch wisten zij heel goed wat zij deden.

Zij wisten heel goed dat het systeem van karma uitwerken niet eerlijk was en het er slechts om ging mensen onder te dompelen in lijden en ellende, zodat er haat zou worden gekweekt, en eigenbelang en hebzucht zouden worden aangewakkerd. Toch werkten de meesters actief mee aan het toepassen van deze wetten.

***De god Schorpioen greep de gelegenheid  
om op Aarde een andere leeromgeving in te richten  
waarin eigenbelang, haat en het streven naar macht zouden worden gekweekt.***

Ook al hadden mensen deze keer een ingebouwd Geweten, toch gleed de mensheid geleidelijk steeds meer af naar het aanvaarden van het handelen tegen beter weten in, vanuit vrije wil.

Als mensen het gevoel krijgen dat het toch allemaal geen zin (meer) heeft wat ze aan pogingen doen om het goede te volgen (het Geweten), dan zijn ze veel meer vatbaar voor motieven zoals eigenbelang, hebzucht, lust, etc. Vanuit het standpunt van evolutie beschouwd, is dit dan uiteindelijk toch een vrije keuze, ook al is het onder uiterst moeilijke omstandigheden, hoe oneerlijk dit in eerste instantie misschien ook mag klinken.

Er was daarom een nieuwe oplossing nodig, waardoor het evenwicht zou kunnen worden hersteld. Deze oplossing is er inmiddels gekomen waardoor het leerproces van de mensheid opnieuw in betere banen is geleid. De “verloren Zielen” die verzameld zijn in de “Geestelijke Hiërarchie” worden alsnog verdreven, zoals dat volgens afspraak al veel eerder had moeten gebeuren.

Het uitwerken van karma wordt zodanig aangepast dat mensen hier weer van kunnen leren. De mensheid wordt niet meer zoals voorheen bestuurd door de machtige vermogens van de “Witte Broederschap”, zodat mensen in de komende periode, weer in alle Vrijheid hun eigen keuzes kunnen maken.

Daardoor kunnen mensen weer leren vertrouwen op hun innerlijke kompas. Er komt daardoor weer veel meer ruimte om betere ervaringen op te doen.

Ondertussen zijn veel mensen beschadigd geraakt. Er is weinig vertrouwen meer in de overwinning van het goede. Er is weinig vertrouwen meer in de waarde van het innerlijke kompas. De strijd tussen de goden is zwaar ten koste gegaan van de mensheid.

De mensheid heeft heel veel geleden, en er is veel tijd nodig om te begrijpen wat er is gebeurd, diepe wonden te helen en het karma weg te werken dat is ontstaan door het eigen handelen tegen beter weten in, in de afgelopen duizenden jaren, waarin velen van ons er niet in zijn geslaagd buiten de verleidingen van de donkere kant te blijven, en de aangeboden macht standvastig te blijven afwijzen.

***De leeromgeving op onze Aarde wordt opnieuw ingericht,  
maar het aanpassen van de hele organisatie, vraagt tien jaar tijd.***

De goden Wissen, Tweelingen en Leeuw, hebben weer de leiding gekregen, en het evenwicht is hersteld, hoewel de krachten die mensen proberen te verleiden om te handelen tegen beter weten in, nog altijd aanwezig zijn, maar nu veel minder macht hebben. Er is een beter evenwicht ontstaan waardoor mensen weer vanuit hun eigen vrije wil keuzes kunnen maken en daarvan kunnen leren.

*De strijd tussen de hogere goden Schorpioen, Stier en Ram aan de ene kant  
en Vissen, Tweelingen en Leeuw aan de andere kant,  
is voorlopig in rustiger vaarwater terecht gekomen.*

De mensheid krijgt voorlopig de gelegenheid zich in veel meer rust te ontwikkelen, waarbij de “verloren Zielen”, de stukjes bewustzijn die eigenlijk onderdeel zijn van de hogere god Schorpioen, verdreven worden uit onze leeromgeving, zodat er weer veel meer rust komt in ons “klaslokaal”. We kunnen ons daardoor voorlopig onder veel betere omstandigheden ontwikkelen.

De Oorsprong heeft de leiding over de hogere goden en wanneer er één van de hogere goden is zoals Schorpioen, die zijn lessen niet goed heeft begrepen, dan kan die binnen de groep hogere goden enorme moeilijkheden veroorzaken, waar de mensheid zwaar de dupe van kan worden.

Toch krijgen de hogere goden binnen redelijke grenzen de gelegenheid dit soort conflicten zo veel mogelijk *zelf* op te lossen, binnen de afspraken die daarover zijn gemaakt. Dit betekent dat de Oorsprong niet direct met macht ingrijpt, zodra één van de hogere goden het verkeerde pad in gaat. Het ingaan van de verkeerde weg, is onderdeel van het leerproces van zo’n hogere god, die in dit geval probeerde zijn meerdere, de Oorsprong, te ontronen, door ook mensen in het incarnatieproces te willen brengen, net zoals dat vanuit de Oorsprong in werking wordt gezet.

De hogere god Schorpioen probeerde dus eigenlijk iets te doen wat niet hoort bij een hogere god maar onderdeel is van de werkzaamheden van een hogere ring, die ik in mijn boeken de Oorsprong noem.

Door dit toch te doen, stuurde deze hogere god het leerproces van de mensheid op Aarde in de war en probeerde hij zelf de macht over te nemen en alles naar zich toe te trekken. Het ging hem uiteindelijk om de macht en niet om het dienstbaar zijn om de mensheid een gunstige leeromgeving aan te bieden, waarin zij Wijsheid en Genegenheid zouden kunnen ontwikkelen.

Toch is deze keuze onderdeel van het leerproces van de hogere goden, en leerzaam voor de anderen om hier beter mee te leren omgaan. Dit conflict is nu voorlopig in rustiger vaarwater gekomen, waarbij het de vraag is in hoeverre de hogere god Schorpioen inmiddels verder is gekomen met het leren van zijn lessen.

De god van de Bijbel, onze plaatselijke god, degene die namens de goden de dagelijkse leiding heeft over de mensheid op Aarde, werkte oorspronkelijk onder direct toezicht van Vissen, maar is in de loop van de tijd verschoven naar een gerichtheid op de grote god Schorpioen. Daardoor gleed de god van de Bijbel steeds verder af naar de donkere kant en raakte hij verstrikt in de strijd tussen de hogere goden, hoewel de god van de Bijbel een middelgrote god is van de vijfde categorie. De goden Vissen, Tweelingen, Leeuw en Schorpioen, zijn goden in de negende categorie. Zij hebben veel meer macht dan de god van de Bijbel, onze heer der wereld. Hij heeft in praktijk de rol van een soort van stadhouders op onze Aarde, maar vanwege zijn keuzes is hem deze bevoegdheid ontnomen. Hij heeft ervoor gekozen gedurende een hele lange periode de donkere kant te volgen en kan daarom niet verder als een vertegenwoordiger van de goede goden. Zijn mandaat is hem eenvoudig ontnomen.

Nu de “verloren Zielen” alsnog worden verdreven omdat er is voldaan aan de voorwaarden die daarvoor gelden, wordt de situatie in de komende periode fundamenteel beter. Zo goed als het er nu in de kern uitziet, is in lange tijd niet gezien.

In feite is de situatie nu in de kern beter dan aan het einde van de Maancyclus. Misschien zou je kunnen zeggen dat de strijd destijds nog niet over was, en pas in onze generatie is beslist. In de tussenliggende periode zijn er miljoenen jaren verstreken en is er een intense strijd geweest.

De Oorsprong heeft in de afgelopen honderdduizenden jaren schijnbaar vele nederlagen geleden, in situaties waarin de donkere kant allerlei wetten en regels overtrad, maar juist door al deze overtredingen van de donkere kant, ontstond er uiteindelijk een situatie dat er voldoende redenen waren voor een hogere macht om alsnog in te grijpen. Dit is de manier waarop het evolutieproces werkt. Er is altijd een macht die nog hoger is maar juist die hogere macht werkt volgens strikte wetten en regels die voor ons als mensen volstrekt onbekend zijn. Daardoor hebben wij meestal geen idee wat er gaande is en waarom het zo loopt.

Als de Boeddha niet had overwonnen, dan zou het evenwicht verder zijn afgegleden naar de kant van het handelen tegen beter weten in. Er zou dan een punt kunnen komen dat de donkere kant in diens hogere geledingen, het buitensporig kwaad, zou claimen de strijd om de mensheid te hebben gewonnen. In feite was deze kracht dicht bij dit punt.

***Als de donkere kant de overwinning had kunnen opeisen,  
zouden alle Zielen die het innerlijke weten nog hadden willen volgen,  
volkomen zijn gebroken.***

In praktijk zouden zij door de donkere kant worden ingekapseld en worden ontdaan van hun meest waardevolle eigenschappen. Er zou dan een situatie ontstaan waarin ook de mensen die het innerlijke weten wilden volgen, volkomen gevangen zouden zijn in een wereld waarin de donkere kant alles aan Wijsheid en Genegenheid volkomen zou uitbannen.

Er zou dan geen moed meer zijn om nog in verzet te komen tegen dit buitensporig kwaad. Er zou na verloop van tijd nauwelijks nog juiste kennis zijn over werkelijk belangrijke onderwerpen. Mensen zouden dan innerlijk passief worden en willoos. Mensen zouden dan spiritueel gezien sterven en uiteindelijk “dood” zijn. Dit betekent dat ze automaten zouden zijn geworden, robotten, die gevoelloos toneelspelen en doen wat er van hen verwacht wordt, zonder zich bewust te zijn van hun Oorsprong en hun bestemming, hun doel.

Na verloop van tijd zouden mensen niet meer weten wat Genegenheid eigenlijk is. Men zou dit vanuit eigen ervaring niet meer kennen. Men zou ook Wijsheid niet meer herkennen en volkomen verzadigd zijn met onjuiste kennis. Als gevolg daarvan zou men een onjuiste visie ontwikkelen, met alle gevolgen van dien.

Er zou dan nog slechts een leeromgeving overblijven die geschikt zou zijn voor de ontwikkeling van nog meer dwaasheid en de ontwikkeling van een nog groter streven naar status, positie, macht. De mensen die daarin gevangen zouden worden gehouden, zouden elkaar steeds gemakkelijker beschadigen als hen dat op de één of andere manier in een betere positie zou brengen.

***In de setting die de donkere kant voor ogen heeft,  
zou seksualiteit een sleutelrol spelen.***

***Dit zou worden aangeleerd als een vorm van “verbroedering”.***

Dit is de leeromgeving die de donkere kant voor ogen heeft. Het buitensporige kwaad is naar mijn idee heel ver gekomen om onze Aarde op deze manier in te richten.

Van de oorspronkelijke innerlijke Vrijheid om het innerlijke weten te kunnen volgen, was nog maar heel weinig over. Zelfs het begrip voor wat Vrijheid eigenlijk is, is in onze maatschappij volkomen verloren gegaan. De grote meerderheid beschouwt Vrijheid vooral als het ongehinderd kunnen uitleven van je eigen driften.

Het kan heel leerzaam zijn om voor jezelf te onderzoeken in hoeverre de donkere kant al was gevorderd met de inrichting van de leeromgeving zoals deze kant die voor ogen heeft.

Het verzet van de laatste mensen van de groepen van Vissen, Tweelingen en Leeuw, die het innerlijke weten nog zouden willen volgen, zou waarschijnlijk binnen afzienbare tijd volkomen zijn uitgedoofd, wanneer de donkere kant zou hebben gewonnen.

***De situatie is bijzonder zorgelijk geweest,  
beschouwd vanuit het standpunt van de goden.***

De mensheid als groep heeft in de meest praktische zin, geen idee meer wat Genegenheid (Liefde) is. Er is eenvoudig geen ervaring mee. De hoeders van Genegenheid, de groep van Vissen (de Zieneressen), herkennen zichzelf nauwelijks nog en zijn nauwelijks nog in staat te dienen als kanalen voor Genegenheid. Het overgrote deel van deze groep is het doel van de Ziel en van de groep, volkomen uit het oog en het hart verloren.

De groep van Tweelingen kan worden beschouwd als de hoeder van juiste kennis, maar deze groep worstelt *zelf* met de vraag welke kennis juist is en welke kennis onjuist is. Zelfs deze groep heeft de grootste moeite een juist onderscheid te maken in de berg kennis die in omloop is gebracht. Theoretisch weet deze groep dat de ware kennis van binnenuit kan komen maar in praktijk is hier vaak nog maar weinig van over.

De groep van Leeuw is voorbestemd het gevecht aan te gaan met de georganiseerde misdaad in onze maatschappij, maar het ziet er naar uit dat de zware criminaliteit op flinke voorsprong staat. Uit deze groep kunnen ook de grote leiders voortkomen maar het is alsof de geboren leiders uit deze groep, nog vooral in de schaduw werken.

Uit deze drie groepen zou veel goeds voort kunnen komen maar deze groepen hebben zwaar te lijden gehad onder de inwerking van de donkere kant in de afgelopen duizenden jaren.

In de film “Lord of the Rings” wordt de situatie van de mensheid beschouwd als hopeloos, door heer Elrond, de leider van de elfen van Rivendel. Dit is de reden dat deze groep ging vertrekken uit hun toevluchtsoord. Vanuit hun standpunt was er geen hoop meer, en zij hebben goed zicht op wat er speelt in de wereld.

Dit geeft de situatie aan zoals die is geweest op onze Aarde. In deze film worden allerlei aspecten van de werkelijkheid uitgebeeld, zonder dat de makers ervan beseften hoe nauwkeurig de situatie zoals die was, hiermee in beeld werd gebracht. Vele miljoenen mensen hebben deze films gezien en vinden dit “mooie” films, zonder te beseffen dat hier de werkelijkheid wordt uitgebeeld op een symbolische wijze.

Ook in de film “the Matrix” wordt duidelijk dat de mensheid er slecht voor staat. De overmacht van de donkere kant is overweldigend, en alleen Neo kan haar nog op tijd redden van totale vernietiging.

Sommigen hebben hun hoop gevestigd op Neo, die op de één of andere manier de situatie kan veranderen, ook al weet niemand wat er nodig is om dit voor elkaar te krijgen.

Ook Neo zelf weet niet goed hoe hij zou kunnen overwinnen. Ook deze film geeft nauwkeurig weer hoe de situatie is geweest.

Er is onvoorstelbaar veel schade ontstaan maar in de kern is de strijd nu voor lange tijd gewonnen door degenen die het innerlijke weten willen volgen, en kan er een begin worden gemaakt met het genezen van oude en diepe wonden.

Het vertrouwen in het innerlijke weten kan weer worden opgebouwd en in het verlengde daarvan het vertrouwen in de hogere goden die het goed met mensen vóór hebben. Op de verre achtergrond kan het vertrouwen in de Oorsprong weer worden opgebouwd, want ook dat was voor het overgrote deel verloren gegaan.

Hoewel bijna niemand zich hiervan bewust is in het dagelijkse leven, is dit op de weide heel anders. Daar is een grote groep mensen zich goed bewust van de schijnbare afwezigheid van de Oorsprong in situaties waarin men dit wel had verwacht en had gehoopt. Veel mensen zijn zeer teleurgesteld in deze macht ten goede, en hebben zich lang afgevraagd waarom er niet veel eerder is ingegrepen.

Deze vragen worden opgevangen door de goden en daar is sinds kort een helder antwoord op gekomen. In de afgelopen duizenden jaren waren er op de weide geen antwoorden op deze dringende vragen. Gelukkig komen die antwoorden er nu wel, zodat er meer begrip kan ontstaan voor de situatie waarin wij allen terecht zijn gekomen.

De belangen die de Oorsprong voor ogen heeft, kunnen wij als mensen niet goed overzien. Wij zijn vaak teleurgesteld omdat de macht ten goede blijkbaar niet zo snel wordt ingezet om schade voor ons op de korte termijn te voorkomen, omwille van veel grotere belangen op de lange termijn. Als het gaat om de lange termijn, dan gaat het om de hele grote cycli die soms vele honderdduizenden jaren omvatten. Wij zijn gewoonlijk vooral gericht op de schade die er op de hele korte termijn ontstaat.

Wij zijn niet goed in staat te oordelen over de hogere goden die het goed met mensen vóór hebben. We zijn al helemaal niet in staat te oordelen over de keuzes van de Oorsprong, voor zover wij zouden weten welke die keuzes zijn. Wij hebben eenvoudig geen flauw idee welke keuzes zij voor staan en hoe zij hier mee omgaan.

Om tegemoet te komen aan allerlei vragen die mensen bezighouden op “de weide” is er een heldere reactie gekomen vanuit de hogere goden, die door de leraren van de mensheid op de weide wordt uitgelegd aan belangstellenden.

Het is moeilijk tevreden te zijn met een situatie waarin er gedurende een hele lange periode heel veel schade ontstaat, terwijl de goden die het goed met mensen vóór hebben, schijnbaar afwezig of anderszins blijkbaar machteloos zijn. Het is moeilijk te vertrouwen op goden die het goed met ons vóór hebben terwijl zij blijkbaar niets doen, om welke reden dan ook. Bij veel mensen is het vertrouwen in goden die het goed met ons vóór hebben diep in het hart volkomen gebroken.

Deels is dit veroorzaakt door extreme gebeurtenissen en deels is dit op een sluwe manier aangewakkerd en ingewreven door de donkere kant, die schijnbaar volkomen gelijk had als zij mensen die probeerden te vechten voor het goede, influisterden dat de goden die het goed met mensen vóór hebben, blijkbaar niets doen in situaties waarin mensen dringend bescherming nodig hadden.

Dit zijn schrijnende situaties waarin er in de diepte heel veel schade is ontstaan in het vertrouwen van de mensheid in de goden die het goed met ons vóór hebben. Er is heel veel voor nodig om dit in de loop van de tijd langzaam weer op te kunnen bouwen. Met het schrijven van dit boek probeer ik hieraan bij te dragen.

Door meer uit te leggen over hoe de goden werken en waarom zij op die manier werken, hoop ik dat er meer begrip kan ontstaan voor de keuzes die zij hebben gemaakt.

Juist doordat de hogere goden die het goed met mensen vóór hebben, zich niet hebben laten verleiden tot het werken met macht, in situaties waarin dit niet is toegestaan binnen de wetten, kon nu de overwinning alsnog worden binnengehaald. De mensen die zijn benadeeld, zullen na verloop van tijd hun compensatie krijgen. Veel diepe wonden die zijn ontstaan, kunnen nu worden geheeld, met name op de weide in de uren dat het lichaam in slaapmodus is.

We leven in een periode dat langzamerhand begint te dagen hoe zorgelijk onze situatie is geweest. Het verwerken van de dingen die je dan steeds duidelijker begint te zien en begint aan te voelen, heeft tijd nodig.

### ***De kern van ons evolutieproces bestaat uit de ontwikkeling van bewustzijn.***

Bewustzijn is in de kern neutraal. Zowel de donkere kant als de lichte kant hebben bewustzijn en werken aan de ontwikkeling hiervan.

Bewustzijn dat wordt ontwikkeld door de lichte kant, krijgt steeds meer zicht op allerlei dingen zoals ze in werkelijkheid zijn. Dit heeft te maken met visie. Dit heeft ook te maken met in het hart aanvoelen hoe iets is. Naarmate iemand beter kan plaatsnemen in het hart, kan er zich ook een betere visie ontwikkelen. Dat wil zeggen, een visie die meer overeenkomt met de werkelijkheid.

Bewustzijn dat wordt ontwikkeld door de donkere kant, wordt steeds meer een kant opgedreven die weggaat bij de werkelijkheid. Dit bewustzijn wordt langzamerhand een wereld ingeleid die steeds minder overeenkomt met de werkelijkheid. Dit bewustzijn wordt allerlei dingen aangeleerd die niet de werkelijkheid zijn maar verworpen versies van die werkelijkheid. Er wordt een soort van alternatieve werkelijkheid gecreëerd, die na verloop van tijd steeds meer de plaats inneemt van de oorspronkelijke werkelijkheid. De visie die dan ontstaat is een volkomen onjuiste visie. Deze visie is steeds meer het gevolg van allerlei kronkelige redeneringen die in feite kant nog wal raken maar die onder druk van de omstandigheden wel wordt overgenomen.

In onze maatschappij zijn wij deels vervreemd van de realiteit. Het is zelfs zo ver gegaan dat velen ontkennen dat er zoiets als de realiteit bestaat. Velen gaan er van uit dat er slechts zoiets bestaat als perceptie en dat het niet mogelijk is de werkelijkheid te leren kennen zoals die is.

Daarmee wordt de weg afgesneden voor de ontwikkeling van bewustzijn naar de lichte kant. Als je er van uit gaat dat de werkelijkheid niet bestaat, dan ben je in feite al ondergedompeld in de donkere kant.

De donkere kant heeft geprobeerd ons alternatieve normen en waarden aan te leren, waarin bijvoorbeeld Liefde (Genegenheid) en seksualiteit hetzelfde zouden zijn. Als mensen al een hele lange periode geen directe en persoonlijke ervaringen meer hebben met Genegenheid, dan zijn ze meer vatbaar voor een alternatieve uitleg hiervan. De donkere kant heeft eerst zorgvuldig de ervaringen met Genegenheid geprobeerd volkomen uit te bannen uit de levens van mensen in de loop van vele eeuwen.

Toen dit voldoende uit de geheugens was gewist, hebben ze heel subtiel de mensheid geprobeerd aan te leren dat je die Liefde eigenlijk zou moeten zien als seksuele aandacht die je voor elkaar hebt.

Zo is er een verwrongen versie van Genegenheid ontstaan in de manier van denken van de mensheid. In de loop van de eeuwen is seksualiteit behoedzaam naar voren geschoven en heeft langzaam de plaats ingenomen van Genegenheid.

De donkere kant probeerde mensen aan te leren dat prostitutie en sodomie (homofiliteit) heel normaal zijn, dat dit “moet kunnen” en dat je dit moet zien als uitingen van Liefde. De donkere kant probeerde mensen aan te leren dat je mensen hier “vrij in moet laten” en dat je hier niet over moet “oordelen”. Naar mijn idee is de donkere kant ver gevorderd met deze collectieve hersenspoeling, met name in Nederland.

Toen de groep van Vissen (de Zieneressen) was uitgeschakeld, was er in feite niemand meer om aan de mensheid duidelijk te maken wat Genegenheid eigenlijk is. Als er niemand meer is die Genegenheid heeft ervaren en dit kan laten doorstromen, dan verdwijnt het vanzelf uit het denken en uit de harten van de mensheid.

Dit is de manier waarop de donkere kant langzamerhand het bewustzijn van mensen probeert om te vormen naar een alternatieve werkelijkheid, die steeds meer wordt overgenomen door de grote massa, hetzij vanuit vrije wil, hetzij onder grote druk van de omstandigheden. Dit is de manier waarop de mensheid lange tijd is misleid.

De samenwerking met de Zielen is op allerlei mogelijke manieren belemmerd en tot stoppen gebracht, waardoor hulp vanuit die kant nauwelijks meer mogelijk was. De Zielen zelf hadden op hun eigen hogere niveau de handen vol aan de directe confrontaties met de donkere kant, waardoor zij hun persoonlijkheden in incarnatie niet meer goed konden bereiken en niet meer goed konden beschermen tegen allerlei onheil. Veel Zielen kozen bewust en vanuit vrije wil voor het meegaan met de zuigende kracht van de donkere kant. Andere Zielen probeerden uit alle macht zich zo goed mogelijk staande te houden, ook al was de overmacht overweldigend op het niveau van de Zielen.

***De mensheid is zich nog niet goed bewust  
van de eigen benarde situatie.***

Als je geen ervaringen hebt met Genegenheid en je weet in feite niet wat het is, dan komt er een keer een tijd dat je dit niet meer gaat missen. Het is dan volkomen uit je herinnering gewist. Je hebt dan niet meer in de gaten hoe anders de wereld zou kunnen zijn als je weer Genegenheid zou kunnen ervaren.

Genegenheid is nodig voor het ontwikkelen van bewustzijn naar de lichte kant. Als er geen Genegenheid meer is, dan wordt het heel moeilijk bij een betere visie te komen en weer meer zicht te krijgen op de werkelijkheid. De route om je te ontwikkelen naar de lichte kant wordt daarmee afgesneden. Toen de donkere kant de Zieneressen had uitgeschakeld, was het daarmee in de meest praktische zin onmogelijk geworden voor de mensheid om nog te ervaren wat Genegenheid eigenlijk is. Dit speelde niet alleen in het dagelijkse leven maar evengoed op de weide. Dat wil zeggen dat er in het hiernamaals evengoed nauwelijks ervaringen mogelijk waren met Genegenheid. Dit is duizenden jaren zo geweest. Pas in deze periode wordt op de weide weer een centrum opgebouwd waar Genegenheid kan worden uitgewisseld met iedereen die daarvoor open staat.

***Genegenheid (Liefde) is nodig voor de ontwikkeling naar de lichte kant.***

Er is eeuwenlang een situatie geweest waarin Genegenheid in de meest praktische zin nauwelijks meer aanwezig was. Vanuit het rijk van de goden was dat een zeer zorgelijke situatie.

***De Zieneressen vormen als groep  
het symbolische hartcentrum van de mensheid op Aarde.***

Toen zij waren verslagen, was er daardoor een zeer zorgelijke situatie ontstaan. Nu in deze periode de Zieneressen weer worden geactiveerd en zij weer kunnen herstellen van oude en diepe wonden, kan het centrum waar Genegenheid kan stromen weer worden opgebouwd op de weide.

Hierdoor kan de mensheid weer veel beter leren, en zich weer beter ontwikkelen in de richting van de lichte kant. Het waarnemingsvermogen kan zich daardoor weer uitbreiden naar de kant van de werkelijkheid.

Vanuit het rijk van de goden beschouwd, staat de mensheid er daarom in de kern aanzienlijk beter voor dan in de afgelopen duizenden jaren. De mensheid heeft nu weer een reële kans zich te ontwikkelen naar de lichte kant en een visie te ontwikkelen die aansluit bij het innerlijke weten.

Als de bewuste samenwerking met de Ziel om allerlei redenen in de meest praktische zin voor het overgrote deel van de mensheid niet meer mogelijk was, dan was er ook geen reële mogelijkheid meer je te ontwikkelen naar de lichte kant.

***Als er veel lijden en ellende is,  
dan is dit een ongeschikte uitgangspositie  
om bewustzijn te ontwikkelen naar de lichte kant.***

Dit lijden ontstaat door dingen te willen (hebben) die helemaal niet nodig zijn. Maar dit lijden ontstond ook door volkomen verkeerde blauwdrukken die werden gemaakt door de donkere kant voordat iemand werd geboren. Daarin lagen de hoofdlijnen van een incarnatie al vast, zonder dat je daar vrije keuzes in had.

Lijden ontstond ook door het bewust verkeerd toepassen van de wetten van karma, waardoor mensen werden geconfronteerd met zeer onredelijke karmische verplichtingen. Dit zijn dingen die je diep in je hart absoluut niet wilde maar die je door de omstandigheden wel werden opgedrongen door de donkere kant.

De donkere kant gebruikte oneerlijke meetinstrumenten om vast te stellen wat iemands karmische verantwoordelijkheid volgens hen zou zijn. Zo werden mensen karmische verplichtingen in de schoenen geschoven die volstrekt oneerlijk waren. Er waren twee systemen om te bepalen wat iemands karma was. Het ene systeem werd gehanteerd door Vissen, Tweelingen en anderen, terwijl er ook een ander systeem gaande was, dat werd gehanteerd door de donkere kant. Als de donkere kant op de weide met hun oneerlijke meetinstrumenten kon aantonen dat iemand in principe in staat was een moord te plegen, dan werd dat regelmatig verwerkt in iemands karma, ook al had zo'n persoon zo'n moord niet gepleegd of was de persoon niet verantwoordelijk voor de moord omdat de donkere kant iemand had gedwongen zo'n moord te plegen.

De mensheid was zich volstrekt niet bewust van de eigen situatie en herkende niet hoever de donkere kant al was gevorderd met het opeisen van de overwinning, omdat de grote meerderheid van de mensheid er vanuit vrije wil voor koos, veelvuldig te handelen tegen beter weten in.

De mensheid heeft geen weet van de ernst van de situatie waarin zij terecht was gekomen. Als je geen instroom meer hebt vanuit de Ziel en er is geen Genegenheid meer en veel onjuiste kennis, dan is het heel moeilijk te overzien hoe de situatie is waarin je terecht bent gekomen.

Als er veel pijn en lijden is en er is weinig tijd om je bezig te houden met het verwerken van oud zeer en je te ontwikkelen op het spirituele pad, dan kan het bewustzijn zich niet goed ontwikkelen.

*Als in ons land ongeveer 90 % van de mensen zegt gelukkig te zijn met deze situatie, dan is dit uitermate zorgelijk vanuit het standpunt van de goden.*

*Dit maakt duidelijk dat veel mensen innerlijk “dood” zijn gegaan, en nog slechts toneelspelen en doen wat er van hen verwacht wordt.*

Dit betekent dat het niet meer opvalt wat er ontbreekt aan onze maatschappij. Dit betekent dat fundamentele begrippen zoals innerlijke Vrijheid, Wijsheid en Genegenheid niet echt meer worden gemist. Dat betekent dat deze begrippen vage kreten zijn geworden waaraan iedereen een eigen invulling heeft gegeven die al lang niet meer overeenkomt met de Wijsheid van de Ziel. Dat betekent dat het zicht op de realiteit voor de grote massa verloren was gegaan.

Het is niet vreemd dat de meesters, de “verloren Zielen”, niet zijn herkend voor wie zij zijn door de grote massa. Hoe zou je zonder hulp van de Ziel, het hogere Zelf, de meesters kunnen herkennen, wanneer zij vermogens hadden waarmee zij zichzelf konden camoufleren?

In praktijk kwam dit er niet van en werden juist de meesters met groot enthousiasme begroet door de mensen die hier mee in contact zijn geweest. Hoe zou de mensheid deze Witte Broederschap kunnen herkennen voor wie zij in werkelijkheid is, als de macht om te misleiden zo onvoorstelbaar groot was en de mogelijkheden voor mensen om een goed onderscheid te maken zo klein?

*De meesters van de Witte Broederschap zijn door de mensheid verwelkomd  
als haar steun en toeverlaat en haar redder,  
maar juist zij zijn de “verloren Zielen”  
die de mensheid naar de afgrond hebben gesleept,  
in ruil voor meer macht,  
die hen door de donkere kant werd aangeboden.*

*Zonder hulp vanuit het hogere Zelf,  
kan de mensheid deze “verloren Zielen” niet goed herkennen,  
vanwege hun onvoorstelbaar grote macht om zichzelf te camoufleren.*

Nu de meesters minder macht hebben en de mensheid de bewuste samenwerking weer kan opbouwen met de Ziel, het hogere Zelf, kan ook het onderscheidingsvermogen weer worden ontwikkeld. De Ziel kan jou dan van binnenuit zichtbaar maken wat er al lange tijd gaande is geweest. Veel mensen zullen zich dan verbazen over de dingen die ze steeds duidelijker kunnen waarnemen. Dingen die al heel lang gaande zijn geweest maar die niet werden herkend. Als jouw waarnemingsvermogen zich uitbreidt, dan is er tijd nodig om dit alles rustig te laten bezinken en op de één of andere manier te verwerken in jouw mensbeeld en in jouw visie op wat er gaande is in de wereld.

\*\*\*

## De Witte Broederschap

Zoals sommige mensen hun fundament hebben gebouwd op een mooi huis, een goede baan of een fijne partner, zo hebben veel zoekers op de spirituele weg, hun fundament gebouwd op de “Witte Broederschap”. Dit is een groep die de mensheid schaamteloos heeft misleid.

In de boeken van Alice Bailey die door de meesters zijn gedicteerd, wordt beschreven hoe deze Broederschap is georganiseerd. Aan het hoofd van deze organisatie staat Christus. Direct daaronder staan een drietal hoofden die leidinggeven aan drie grote afdelingen. In ieder van deze drie afdelingen zijn vele meesters werkzaam in verschillende rangen. Zo bestaan er meesters in de rang van de zesde graad en zijn er ook meesters in de rang van de vijfde graad. Daaronder zijn er vele zogenaamde “ingewijden” in de rang van de eerste tot en met de vierde graad. Deze ingewijden zijn georganiseerd in zeven verschillende groepen. Deze organisatie wordt ook wel de Geestelijke Hiërarchie genoemd, vanwege de sterk hiërarchische structuur.

Er is slechts een beperkt aantal namen vrijgegeven waaronder de meester Koot Hoomi (die eigenlijk de nieuwe wereldleraar had moeten worden), de meester R. en de meester Moria. Daarnaast zijn er nog enkele namen bekendgemaakt maar het overgrote deel van de namen van de meesters is niet vrijgegeven.

*Alle gidsen, dat wil zeggen spirituele begeleiders die niet in incarnatie zijn,  
werden aangestuurd vanuit deze Geestelijke Hiërarchie.*

Vanuit die hiërarchie werden de levens van de mensen in incarnatie begeleid. Met andere woorden de gidsen waar mensen in de afgelopen eeuwen mee te maken hebben gekregen, werden aangestuurd vanuit deze Broederschap. Het gaat hier dus om een hele grote organisatie met onvoorstelbaar veel macht.

Vanuit deze organisatie werd in de afgelopen eeuwen af en toe kennis vrijgegeven aan het grote publiek via verschillende schrijvers. Vaak waren de schrijvers de directe leerlingen van de meesters, waarbij niet altijd zo duidelijk was waar de invloed van de meester ophield en waar de mening van de leerling begon. Vanuit deze achtergrond is ook het boegbeeld van de theosofie ontstaan, de Geheime Leer. Dit boek is geschreven door H.P. Blavatsky in samenwerking met enkele meesters die dit hebben begeleid.

In een wereld waarin veel dingen als bedreigend kunnen worden ervaren, is het verleidelijk om je vast te klampen aan iets wat schijnbaar goed en betrouwbaar is. Dit is een gebruikelijke reactie. Een probleem hierbij is dat het moeilijk is om een goed onderscheid te maken tussen wat waar is en wat niet. Het onderscheid tussen juiste kennis en onjuiste kennis is vaak moeilijk, met name wanneer het innerlijke weten blijkbaar gemakkelijk in de war kon worden gestuurd, door vermogens waarover de meesters van deze Broederschap konden beschikken.

In het boek “De Mahatmabrieven aan A.P. Sinnett” van A. Trevor Barker, wordt openlijk door de meesters beschreven dat men het Geweten van iemand gemakkelijk kon beïnvloeden. Onderstaand de tekst waarin dit wordt beschreven.

In deze brief (Nummer 28, blz. 238) is de meester Koot Hoomi in gesprek met de heer Hume over een nieuwe afdeling binnen de theosofie. De heer Hume weigert in te gaan op het voorstel van meester Koot Hoomi. De beoogde nieuwe wereldleraar is dan duidelijk “not amused” en schrijft in zijn brief dat hij de heer Hume binnen 24 uur alles kan laten doen wat hij wil, zonder dat hij (de heer Hume) dit zelf in de gaten heeft.

*“Ik zou morgen naar U toe kunnen komen, en door mij op Uw uitnodiging in Uw huis te installeren, binnen 24 uur Uw gehele denken en lichaam kunnen beheersen, zonder dat U dit ook maar een ogenblik gewaar werd”.*

Dit is naar mijn idee een ernstige bedreiging en getuigt niet van Liefde (Genegenheid) of Wijsheid. Van iemand die eigenlijk de nieuwe wereldleraar had moeten worden, zou men een andere houding mogen verwachten. Het is een openlijke uiting van de overheersende macht waarmee de Geestelijke Hiërarchie lange tijd heeft gewerkt.

In deze brief wordt duidelijk gemaakt dat het Geweten door de meesters gemakkelijk kon worden omgebogen en kon worden “overruled” door de vermogens waarover de meesters konden beschikken. Onderstaand de tekst waar ik op doel.

*“U bent misschien met hem van mening, dat de MENS onder alle omstandigheden, en zelfs bij volslagen afwezigheid van bepaalde godsdienstige begrippen, en nu en dan zelfs zonder enig duidelijk besef van goed en kwaad, steeds een betrouwbare gids heeft in zijn eigen innerlijke morele gevoelens of het geweten?’ Een grotere vergissing bestaat er niet!”*

*“En niets dan juist dat geweten kan gemakkelijker in slaap worden gesust en zelfs volkomen worden verlamd door een geofende wil, die sterker is dan die van de bezitter. Uw geweten zal U NOOIT aantonen, of de beoefenaar van het mesmerisme een echte adept of een zeer handige bedrieger is, wanneer hij eenmaal Uw drempel heeft overschreden en de aura, die Uw persoon omringt, onder controle heeft.”*

Dit is zeer fundamenteel. Als de meesters vermogens hadden waarmee zij het innerlijke weten, het Geweten, konden ombuigen en konden uitschakelen, dan betekent dit dat leerlingen hier niet meer op konden vertrouwen. Dit is een zeer ernstige aantasting van de menselijke vrijheid. Het gemak waarmee de meesters dit volgens de meester Koot Hoomi konden doen, is naar mijn idee afschrikwekkend.

Het is voor mij duidelijk dat dergelijke vermogens niet zijn bedoeld om mensen de weg te wijzen naar de ontwikkeling van Zelfkennis, Liefde (Genegenheid) of Wijsheid. Deze vermogens zijn bedoeld om het plan van de god achter deze Geestelijke Hiërarchie aan de mensheid op te leggen. De god die op deze manier de vrije wil van de mensheid afneemt is Ilda Baoth. Naar mijn idee is dit zwarte magie.

In dit boek, “De Mahatmabrieven”, zijn allerlei brieven vrijgegeven die door enkele meesters van de zesde graad, de Mahatma’s, zijn geschreven. In feite wordt in dit boek openlijk door de meesters toegegeven dat zij over deze misleidende vermogens konden beschikken. Mensen worden op deze manier niet vrijgelaten. Het gaat hier over onderwerping, door de inzet van machtige vermogens.

Dit komt goed overeen met de vermogens die dezelfde meesters in eerdere levens toepasten, zoals beschreven is in het boek van Jozef Rulof, met de titel “Tussen leven en dood”, dat gaat over de periode van de farao’s en de hogepriesters in het oude Egypte. Het zijn dezelfde personen, die dezelfde vermogens leven na leven inzetten. In het oude Egypte werden deze mensen hogepriesters genoemd, in onze generatie noemen we dezelfde personen de meesters van de Witte Broederschap. Ook deze meesters hebben vele vorige levens, iets wat vaak wordt vergeten.

Deze meesters hebben veel kennis in omloop gebracht die onjuist is. Zij hebben bovendien verzuimd cruciale informatie beschikbaar te brengen voor het grote publiek. De specifieke kennis die zij hebben vrijgegeven in boeken als de Geheime Leer, is grotendeels nutteloos omdat het lezen van dergelijke boeken niet bijdraagt aan het beter leren kennen van jezelf. Het is vooral een imponerend machtsvertoon van de kennis waarover de meesters konden beschikken. Het is over het algemeen van weinig praktische waarde bij de spirituele ontwikkeling van de mensheid.

Hoewel de meesters goed op de hoogte zijn van hun eigen achtergrond in verband met het thema van de “verloren Zielen”, werd daar om begrijpelijke redenen weinig over gezegd. Ook over het leren samenwerken met de Ziel, het hogere Zelf, werd bewust verkeerde informatie gegeven.

Mensen werden niet geholpen om de juiste weg te vinden. Er werd volkomen ten onrechte de nadruk gelegd op allerlei soorten meditatie, die weliswaar kan bijdragen aan het ordenen van je gedachten maar die niet helpen om vanuit betere motieven het dagelijkse leven in te gaan.

Het accent kwam te liggen op controle en beheersing, en niet op de ontwikkeling van Genegenheid en Wijsheid. De meesters camouflerden hun eigen afkomst op een hele sluwe manier door zichzelf te presenteren als de Witte Broederschap.

***De naam “Witte Broederschap”  
is op grote schaal toegepast om mensen te misleiden.***

Veel mensen zijn erg oppervlakkig in hun dagelijkse leven en volgen deze zelfde lijn in hun spirituele zoektocht. Als massa’s mensen geloven in een Witte Broederschap die het goed voor zou hebben met de mensheid, en die over heel veel kennis kan beschikken, dan nemen veel mensen al gauw aan dat het dan wel goed zit met zo’n Broederschap. Zo’n groep krijgt dan een uitstraling die men als positief ervaart en waar men graag bij wil horen en zich aan wil verbinden.

De neiging ergens bij te willen horen is een puur menselijke neiging, die zorgvuldig in kaart is gebracht door de gedragswetenschapper Maslow. Het is daarom niet verwonderlijk dat veel mensen zich aangetrokken voelen tot deze “witte loge”. Toch is juist dit de groep die de mensheid op een gewetenloze manier heeft misleid. In mijn brieven over de rol van de goden, over het plan van Ilda Baath en over de maanperiode, wordt dit verder uitgewerkt.

In het verlengde hiervan kan het nuttig zijn een paar woorden te schrijven over de Arcane School. Deze school is opgericht door de meesters, hoewel zij dit hardnekkig ontkennen, om zo de belangenverstrengeling zo veel mogelijk te camoufleren. Het doel hiervan is mensen op te leiden in het spoor dat door de lagere goden is uitgestippeld om de mensheid te vervreemden van haar innerlijke weten.

Ik ben ervan overtuigd dat een groot deel van de studenten en het onderwijzend personeel van deze school, te goeder trouw is, maar de stilzwijgende onderwerping aan de meesters is in mijn ogen griezelig en gevaarlijk. Enerzijds wordt verkondigd dat iedere student *zelf* moet leren denken in de juiste richting maar tegelijkertijd heerst er een cultuur waarin mensen die anders denken dan de meesters, worden beschouwd als mensen die niet passen binnen de school en mensen die het niet goed hebben begrepen.

In praktijk worden leerlingen van de school geacht alles te reproduceren wat de meesters hebben geschreven in hun boeken, die via Alice Bailey zijn geschreven.

De Arcane School leert studenten dat zij tijdens de meditatie in de periode van volle maan, in staat zouden zijn om energie van de tekens van de Dierenriem over te brengen naar de mensheid. Met andere woorden een persoonlijkheid, een ikje, zou volgens deze school in staat zijn om de energie van de hogere goden om te leiden naar een bestemming die volgens het ikje beter is dan waar de hogere goden kennelijk voor hadden gekozen.

Dit is een volkomen absurde gedachte. De enige reden waarom de studenten geloven dat dit mogelijk is, is dat de meesters dit zelf hebben gezegd....

Er zou dan een keer een punt moeten komen dat je innerlijk aan gaat voelen dat dit niet waar kan zijn. Er zou dan een periode moeten komen dat je aanvoelt dat je misleid bent.

Deze situatie heeft veel overeenkomst met het sprookje van de kleren van de keizer. Zolang iedereen blijft roepen dat het prachtig is, durft niemand hardop te zeggen dat hij hier eigenlijk al langere tijd twijfels over heeft.

Misschien heeft de lezer het idee dat dit weliswaar lachwekkend is maar zeker niet schadelijk voor een student. Zoals ik het zie is dit wel degelijk schadelijk, op een hele venijnige manier. De student wordt op deze manier aangeleerd het innerlijke weten te negeren. In mijn ogen is dat funest voor de spirituele ontwikkeling. De samenwerking met de Ziel wordt hierdoor belemmerd. De student wordt in feite gevraagd om of solidair te zijn met de medestudenten en de meesters, of te vertrekken. Er is geen Vrijheid om er een andere mening op na te houden.

Met andere woorden in feite is er niet werkelijk Vrijheid van meningsuiting maar wordt er een onvoorwaardelijke gehoorzaamheid gevraagd aan de meesters. De student wordt in feite geleerd om te handelen tegen beter weten in en zich te onderwerpen aan de visie van de meesters.

Dit is een voorbeeld van de sluwe manier waarop misleiding door deze meesters eeuwenlang in werking is gezet. Zo op het eerste gezicht gebeurde er vaak weinig opzienbarends maar ondertussen hadden zij hun eigen agenda en probeerden zij de samenwerking met het innerlijke weten zo veel mogelijk te belemmeren.

Volgens de Arcane School is de wederkomst van Christus te verwachten in de voor ons liggende periode. Een voor hen belangrijk jaar is 2025 waarin zij de eerste zichtbare stappen verwachten op de weg van de komst van een nieuwe wereldleeraar. Zij gaan ervan uit dat de Witte Broederschap, de Geestelijke Hiërarchie, zich dan openlijk op het stoffelijk gebied zal organiseren, en van daaruit haar plan voor de mensheid zal proberen te bevorderen. Het plan waar het hier over gaat is het plan dat Ilda Baoth, de donkere kant, met de mensheid voor heeft.

Vanwege de grote strijd die er in de afgelopen jaren “boven” is uitgevochten, zal er van deze planning weinig meer terechtkomen. De Boeddha heeft namelijk ondertussen zijn missie volbracht en daardoor is er “boven” een nieuw evenwicht ontstaan.

De wederkomst van Christus zal als gevolg hiervan niet meer doorgaan. In plaats daarvan wordt deze zogenaamde “Witte Broederschap” ontmanteld en is het hele systeem “boven” aangepast.

Over dit onderwerp is meer te vinden in mijn brieven over de goden en over de missie van de Boeddha. Door de grote aanpassingen in ons evolutieproces is de macht van deze meesters aanzienlijk verminderd. Wanneer deze grote reorganisatie eind 2022 is voltooid, hebben zij geen invloed meer op de blauwdrukken die voor ieder mensenleven wordt gemaakt.

***Als gevolg van de reorganisatie “boven”,  
is ook de begeleiding door de gidsen  
volkomen veranderd in de afgelopen jaren.***

Via verschillende stadia van inwijding kwam men steeds hogerop in de organisatie en kreeg men meer vermogens en daarmee meer macht over andere mensen. Bij de vierde inwijding onderging men een uitgebreid “louteringsproces”, dat in de kern neerkwam op intens lijden. Bij de hogere inwijdingen die daarop volgden, werd dit lijdenproces steeds verder verdiept en uitgebreid.

Vanuit die achtergrond is het misschien beter te begrijpen dat ook bij de hoogste inwijdingen, veel lijden de grondtoon is. Het ging er in zo'n inwijdingsperiode om, aan te tonen, dat je jouw eigen vrije wil, ondergeschikt wil maken aan de wil van god, de heer der wereld, wat die ook van je zou vragen. Dit betekende in feite een directe confrontatie met je innerlijke weten, die steeds duidelijker signalen afgeeft in zo'n situatie, dat je beter niet verder kunt gaan op die weg. De god van de Bijbel, de donkere Heer, vroeg dan eigenlijk om dit innerlijke weten te negeren, en te doen wat hij van de ingewijde verwachtte, namelijk een onderwerping aan zijn wil, de wil van god.

Het is vanuit deze achtergrond misschien beter te begrijpen waarom Jezus Christus veel moest lijden voor hij de nieuwe wereldleraar kon worden en daarmee het hoofd van de Geestelijke Hiërarchie werd. Hij moest door dit lijden zijn loyaliteit aantonen aan deze god, die hem doelbewust aan deze beproeving onderwierp om hem te testen, vóórdat hij een hogere positie kon krijgen binnen de geestelijke hiërarchie.

Ik begrijp dat de dingen die ik hier beschrijf, voor veel lezers in eerste instantie ongemakkelijk zullen overkomen. Als iemand het eigen fundament heeft gebouwd op het geloof in een Witte Broederschap die het goed met mensen vóór zou hebben, dan is het bijzonder onaangenaam om dingen te onderzoeken die in de richting van het tegendeel zouden kunnen wijzen. Je wil dan immers liever niets horen wat jouw fundament zou kunnen ondermijnen.

Als zelfs de Witte Broederschap niet betrouwbaar blijkt te zijn, dan is dat voor veel mensen in eerste instantie een enorme teleurstelling. De andere kant van de medaille is dat er daardoor hele belangrijke lessen kunnen worden geleerd, waardoor je niet meer zo snel achter iets of iemand aanloopt, zonder alles eerst zorgvuldig te onderzoeken, in de diepte van jouw eigen hart, waarin je probeert aan te voelen in hoeverre iets overeenkomt met jouw eigen innerlijke weten.

***Het ijkpunt om te bepalen of iets waar is of niet,  
zou het innerlijke weten moeten zijn,  
en niet zozeer wat de massa zoekers ergens van vindt.***

Als je aanvoelt dat dit thema voor jou van belang is om verder te onderzoeken, dan is het richten op het eigen intuïtief aanvoelen in de diepte van jouw hartcentrum, de beste weg om jouw eigen visie verder te ontwikkelen. Ik hoop met deze brief bij te dragen aan discussie over dit onderwerp.

In het boek "Licht op het pad" dat geschreven is door meester Hilarion via één van zijn leerlingen (Mabel Collins), wordt verteld dat het belangrijkste dat een leerling kan doen, is te streven naar macht. Op bladzijde 4 staat bij voorschrift 13 het streven om vurig te verlangen naar macht. Hier geeft deze meester openlijk aan wat voor hem het belangrijkste is. Vanwege de onvoorstelbare loyaliteit van veel mensen ten opzichte van de meesters, zien veel mensen dit streven naar macht blijkbaar niet als een probleem. Als de betovering weg is gevallen, zullen veel mensen zich vast afvragen waarom ze dit niet eerder hebben herkend.

In een latere toelichting op de hoofdregels in dit boek, hebben de meesters dit streven naar macht handig gecamoufleerd met misleidende teksten, over wat men hier volgens hen eigenlijk mee zou bedoelen. Dit is een typisch voorbeeld van de manier waarop de meesters hun eigen teksten camoufleren. Ze zeggen het één en ontkennen het dan vervolgens weer zodat de lezer nooit precies weet wat er eigenlijk wordt bedoeld. Mocht een lezer inhaken op de ene kant en de meesters daar op aanspreken, dan kunnen zij verwijzen naar precies het tegenovergestelde dat zij ergens anders hebben geschreven. Zo dekken de meesters zichzelf in door een hele eenvoudige techniek toe te passen waarin men meerdere dingen aangeeft die niet tegelijkertijd waar kunnen zijn.

Deze techniek heeft men ook toegepast in de boeken van Alice Bailey. Daar beweert men tegelijkertijd dat homofiliteit niet goed is maar toch het evolutionaire eindpunt is. Dat kan niet beide waar zijn maar zij schrijven dit toch. Dit voorbeeld van een dubbele moraal is verder uitgewerkt in mijn brief over het plan van Ilda Baoth.

Als het gaat om het geven van onderwijs, dan is dit een volstrekt uitzichtloze manier van werken waarin de lezer verward achterblijft. Maar het *ging* de meesters feitelijk helemaal niet om het geven van onderwijs. Het achterliggende doel was het zorgvuldig opbouwen van een imago van onvoorstelbaar veel kennis waarbij hier en daar fragmenten van het plan werden voorgehouden aan nieuwsgierige lezers. Zo konden de meesters vaststellen in hoeverre er belangstelling was voor de plannen van Ilda Baoth.

Zo probeerden zij in te schatten wat hun volgende stap het beste zou kunnen zijn, om het plan onder de aandacht van de mensheid te brengen en geaccepteerd te krijgen bij het grote publiek.

Het doel van de meesters is dus gewoonlijk *niet* het aanbieden van onderwijs. Het gaat meestal om hele andere dingen. Het gaat gewoonlijk om het werven van leerlingen die gevoelig zijn voor de macht van de meesters. Het gaat om het opbouwen van hun eigen positie. Het gaat om het implementeren van het plan in de manier van denken van hun volgelingen.

De meesters hebben gewoonlijk een dubbele agenda en misschien zelfs een driedubbele agenda. Zij hebben meestal doelen voor ogen met hun contacten met mensen die voor anderen volstrekt niet duidelijk zijn.

***Het idee van bedrog en misleiding door de meesters is nu nog betrekkelijk nieuw maar na verloop van tijd zal dit beter zichtbaar worden voor het grote publiek.***

Het is moeilijk dit te doorgronden maar er mag worden verwacht dat in de komende jaren dit soort dingen veel beter herkenbaar zal zijn, omdat onze collectieve hersenspoeling langzamerhand verder zal afnemen. Er zullen tegen die tijd ongetwijfeld veel meer overtuigende voorbeelden worden gevonden van de sluwheid waarmee zij te werk gingen. Wat ik nu kan aangeven is slechts een soort van beginpunt. Later kan dit aanzienlijk verder worden uitgebreid. *Het is bovendien niet ondenkbaar dat er ooit nog eens een serie oude boekrollen zal worden gevonden die goed bewaard is gebleven in de afgelopen tweeduizend jaar, die meer duidelijkheid zal geven over wat er rond het begin van onze jaartelling allemaal nog meer is gebeurd dan wat we daar nu van weten.*

Misschien heeft de lezer het idee dat de Witte Broederschap een mannenbolwerk is maar er zijn ook verscheidene vrouwen opgenomen in de hogere graden van deze Geestelijke Hiërarchie. Dit zijn leden van de groep Zieneressen, die gekozen hebben voor het spoor van macht.

Vaak is dit geboren vanuit afgunst, haat en jaloezie ten opzichte van de andere Zieneressen. Voor sommigen was de verleiding te groot om de macht te weerstaan die hen werd aangeboden door de meesters van de Geestelijke Hiërarchie, in ruil voor “klusjes” die men dan voor hen moest opknappen.

***Sommige Zieneressen hebben zich als Ziel, volkomen bewust aangesloten bij de Geestelijke Hiërarchie, de donkere kant.***

Hoewel deze Zieneressen wel een Geweten hebben, volgden zij een ander spoor, vanuit een volkomen vrije wil.

De Witte Broederschap heeft vanzelfsprekend alle mogelijk moeite gedaan om jaloezie en afgunst aan te wakkeren binnen de Zieneressen, en geprobeerd hen zo veel mogelijk tegen elkaar op te zetten. Veel Zieneressen zijn als Ziel, bezweken onder deze druk.

Als de Ziel eenmaal heeft gekozen voor deze weg van samenwerking met de Witte Broederschap, de donkere kant, dan is dit niet iets wat zo maar weer ongedaan kan worden gemaakt. Daar zijn regels voor, zoals er overal regels voor zijn in ons evolutieproces.

Binnen de groep Zieneressen is juist door deze keuzes van een deel van de groep, een grote breuk ontstaan tussen de Zieneressen die het spoor van het innerlijke weten probeerden te blijven volgen, en degenen die dat niet deden, en zich aansloten bij de meesters van de Geestelijke Hiërarchie. Dit maakte de situatie van de Zieneressen nog dramatischer.

Een voorbeeld van iemand die onderdeel is van de groep Zieneressen en zich heeft aangesloten bij de meesters van de Geestelijke Hiërarchie, is Maria Magdalena. Zij heeft gekozen voor trouw aan Jezus Christus in ruil voor veel macht. Zij werd daarom tweeduizend jaar geleden gered van steniging, terwijl Ananias en Saffira blijkbaar moesten sterven. Zij deed in die periode allerlei dingen die de bevolking destijds sterk afwees. Zij volgde niet haar innerlijke weten maar handelde tegen beter weten in.

Zij introduceerde normen en waarden die voor die periode ongebruikelijk waren en niet aanvaard werden door de bevolking. Zij deelde haar lichaam met allerlei mannen, zij was een prostituee. Deze rol past precies in het plan van Ilda Baoth om een “wereldbroederschap” op te bouwen waarin seksualiteit de grondtoon is.

Met andere woorden Maria Magdalena was zeer geschikt als “rolmodel” voor de vrouwen, in het plan van Ilda Baoth. Zoals zij destijds was, zo wilde Jezus Christus dat alle vrouwen zouden worden. Zij was het grote voorbeeld dat aan de mensheid werd gesteld.

Vanuit deze achtergrond heeft Christus haar gered van steniging. Vanuit zijn perspectief was zij zeer nuttig in het plan en daarom wilde hij haar beschermen, hoewel zij de wetten van het volk had overtreden en handelde tegen beter weten in.

Ananias en Saffira daarentegen kregen geen enkele bescherming. Deze mensen waren blijkbaar niet de moeite waard om te redden van de dood, terwijl deze mensen *niet* de geldende wetten van het volk hadden overtreden.

De redding van Maria Magdalena was een doelbewuste keuze om een rolmodel veilig te stellen zodat het plan van Ilda Baoth verder kon gaan. Zo zijn er in de Bijbel allerlei Zieneressen beschreven waarvan een deel heeft gekozen voor de bewuste samenwerking met de donkere kant, de Geestelijke Hiërarchie.

Krishnamurti heeft veel geleden, in de periode dat hij werd voorbereid om de drager van Christus te kunnen worden. Ook in zijn situatie, zie je de directe relatie tussen het aantonen dat je loyaal bent aan de heer der wereld, de god van de Bijbel, en het ondergaan van helse pijnen waar je dan mee te maken krijgt.

Krishnamurti heeft een boek geschreven met de titel: “Aan de voeten van de meesters”. Dit maakt duidelijk hoezeer hij zich vanuit een vrije wil volkomen heeft onderworpen aan deze meesters, die hem tegelijkertijd intens lieten lijden bij zijn voorbereiding om nader in verbinding met Christus te kunnen zijn.

De meesters van de Witte Broederschap leefden rond 1880 in zuid oost Azië, toen zich daar belangrijke dingen afspeelden zoals het ontstaan van de theosofie, zoals we die nu kennen. Deze zelfde meesters hebben hiervóór allerlei andere incarnaties gehad en leefden gewoonlijk te midden van allerlei andere mensen in allerlei verschillende landen. Ten tijde van de Franse Revolutie waren velen van hen geïncarneerd in Frankrijk en hadden zij hun eigen rol in dat land, in die bijzondere periode.

Tweeduizend jaar geleden, leefden sommigen van hen in Israël, waaronder de meester Jezus, maar wanneer hij ergens is geboren, dan zullen zijn vrienden vanuit diezelfde Broederschap eveneens in zijn directe omgeving en in ditzelfde land zijn geboren, want mensen worden nagenoeg altijd in groepsverband geboren.

Tweeduizend jaar geleden waren er verscheidene meesters in incarnatie, waarvan sommigen waren verzameld in zijn groep aanhangers terwijl anderen op strategische posities in dat land waren neergezet, zodat zij van daaruit hun invloed konden uitoefenen om de hele gang van zaken in banen te leiden die de geestelijke hiërarchie voor ogen had.

In onze generatie werd de komst van Christus verwacht. Het is daarom niet vreemd dat er in onze generatie vele meesters in incarnatie zijn, waaronder in Nederland. Op de één of andere manier heeft ons land een belangrijke rol bij de wederkomst van Christus, zoals de Witte Broederschap dit voor ogen heeft. Dit is de reden dat de meester Jezus in Nederland is geboren en al jaren een goed herkenbare plaats heeft ingenomen als trance medium voor de Witte Broederschap, waar hij al vele jaren via trance sessies mee in contact is, zodat iedereen die hierin geïnteresseerd is, dit kan volgen.

***De meester Jezus,  
woont en werkt nu in Nederland,  
als trance-medium voor de Witte Broederschap.***

De meester Jezus is een bekende paragnost in onze generatie en als je hem zou willen raadplegen, dan is hij gemakkelijk te bereiken via de gebruikelijke route die we daar in onze generatie voor hebben.

***De meester Jezus heeft in onze generatie gewoon een mailadres,  
net zoals andere mensen.***

Hij wacht in feite al jaren op “groen licht”, waardoor hij verder naar voren zou treden en zijn ware identiteit bekend zou maken aan de groep die zich aan hem verbonden voelt. Hij was zorgvuldig voorbereid om deze rol uiteindelijk opnieuw op zich te kunnen nemen, wanneer er vanuit de Witte Broederschap zou worden vastgesteld dat de tijd hiervoor gekomen zou zijn. Hij was een uiterlijk zichtbare tussenpersoon van de Witte Broederschap, die als een soort van voorportaal al jaren openlijk aan het werk is.

Nu de wederkomst van Christus niet meer door gaat, wordt ook de rol van de meester Jezus volkomen anders. In de komende jaren zal hij steeds duidelijker worden herkend door de mensen die hun innerlijke weten volgen, zodat ze dit goed kunnen onderzoeken en zich hier een mening over kunnen vormen.

***We leven in een hele bijzondere periode  
en de openlijke herkenning van de meester Jezus  
is één van de dingen die gaande zijn in onze generatie.***

De meesters werken niet alleen op het spirituele gebied, sommigen van hen zijn werkzaam in de politiek en kunnen vanuit die positie heel veel macht uitoefenen.

Deze politici werken vanuit het streven naar macht en zijn niet geïnteresseerd in het behartigen van de belangen van een volk. Ze genieten eenvoudig van de enorme macht die ze vanuit de politiek kunnen uitoefenen.

Ook in Nederland werken sommige meesters in de politiek, net zoals dat ook in andere landen zo is, in onze generatie. Zij hebben vaak enige moeite met de Waarheid en volgen niet het innerlijke weten, het Geweten. Sommige mensen herkennen hen soms vaag maar de echte herkenning moet nog helemaal op gang komen in de vóór ons liggende jaren, waarin de camouflage steeds meer zal wegvallen en de meesters met hun eigen karma worden geconfronteerd, waardoor ze een zwakke gezondheid zullen krijgen en de meesten van hen zullen degenereren, waardoor hun imago flinke deuken zal oplopen. De mensen die hun innerlijke weten volgen en leren samenwerken met hun Ziel, hun hogere Zelf, zullen hen steeds beter kunnen herkennen, als onderdeel van hun leerproces.

Sommige meesters werken in de entertainment branche, ook al zal dit velen in eerste instantie misschien verbazen maar de meesters zorgen voor afleiding zodat de mensen NIET aan de slag gaan met hun eigen spirituele huiswerk. De meesters hebben vermogens waarmee zij kunnen uitzoeken wat mensen “leuk” vinden en geven daar graag invulling aan. Alles wat mensen “bezig kan houden” is voor de meesters interessant, zo lang mensen maar niet aan de slag gaan met hun eigen spirituele huiswerk en het bewuster leren samenwerken met hun hogere Zelf.

Sommige meesters werken als entertainer en kunnen met hun vermogens grote aantallen mensen in hun greep houden, zonder dat dit wordt herkend, alsof mensen dan tijdelijk onder een soort van hypnose raken en in feite is dit precies wat er gebeurt. Mensen ervaren dit als “gezellig” en hebben gewoonlijk volstrekt niet in de gaten dat ze op die manier ver bij zichzelf vandaan worden gevoerd.

***De meesters willen NIET dat mensen hun innerlijke kracht ontwikkelen en steeds bewuster leren samenwerken met hun hogere Zelf.***

Sommige meesters werken in de wereld van de georganiseerde misdaad of zijn leiders van legeronderdelen of van volken. Vaak hebben meesters enorme machtsposities.

Eén van de bekendste meesters is opnieuw in incarnatie in een land waar het in de winter flink koud kan worden. In een vorige incarnatie werd deze meester Dzejngis Khan genoemd en de overeenkomsten met die incarnatie zijn treffend. Deze meester is regelmatig op de tv te zien, eenvoudig op ons achtuurjournaal. Wanneer je zijn gezicht ziet, dan straalt de hardheid je al van verre tegemoet. Deze meester mag in de uitgebreide periode van herexamens tussen eind 2012 en eind 2022, aantonen wat hij nu gaat doen in de enorme machtspositie waarin hij terecht is gekomen. Zijn handelen van de afgelopen jaren, is het antwoord op deze vraag. Hij kiest opnieuw voor het onderwerpen van andere volken, om zo zijn machtspositie verder uit te breiden, onder het mom van broederschap en eenheid.

***Een bekend ritueel om in verbinding te komen met de Witte Broederschap is het visualiseren van “wit licht” waar je jezelf mee vult, en het uitspreken van “De grote aanroep”, een ceremoniële tekst.***

## Het plan van Ilda Baoth

In deze brief wil ik proberen meer helderheid te scheppen over wat Ilda Baoth, de donkere kant, van plan is met de mensheid. Hoewel er “boven” forse aanpassingen zijn in het hele systeem van evolutie, is het buitengewoon belangrijk om goed te herkennen wat de invloed is vanuit Ilda Baoth op onze maatschappij zoals die nu is. Door beter te herkennen wat er gaande is, kun je je meer losmaken van deze krachten. Er komt dan meer ruimte voor samenwerking met het hogere Zelf.

Onze samenleving is in grote mate beïnvloed door deze krachten. Dit is al vele duizenden jaren gaande maar dit is in de afgelopen tweeduizend jaar in een stroomversnelling geraakt. Het resultaat hiervan is heden ten dage duidelijk zichtbaar maar omdat mensen hieraan gewend zijn geraakt, is het niet meer goed herkenbaar wat hun eigen keuzes hierin zijn geweest en welke elementen zijn geforceerd door de inwerking van vermogens van de goden die het niet goed met de mensheid voor hebben. Deze vermogens konden worden ingezet om mensen idealen in te prenten, op ongeveer dezelfde manier als iemand onder hypnose vatbaar is voor suggesties van een hypnotiseur.

Op allerlei plaatsen in de literatuur zijn elementen te vinden die het plan van Ilda Baoth kunnen verduidelijken, hoewel het waarschijnlijk nergens overzichtelijk bij elkaar is gezet, om begrijpelijke redenen. Enerzijds wordt het plan enigszins bekendgemaakt door de meesters maar tegelijkertijd wil men dat omzichtig doen, zodat mensen niet schrikken wanneer ze het hele plan goed kunnen overzien. Onderstaand heb ik verschillende van deze puzzelstukjes verzameld uit verschillende boeken. Er ontstaat dan een duidelijker beeld van wat dit plan in praktijk inhoudt.

In de Bijbel lezen we over de eigenschappen van de god die onze planeet bestuurt. Kenmerken van deze god zijn hartstocht, trots, woede, jaloezie en afgunst. We lezen bovendien over wraak (“oog om oog, tand om tand”). Dit zijn aspecten die deze god probeert aan te wakkeren in de mensheid.

In de boeken van de meesters die via Alice Bailey zijn geschreven wordt meer uitleg gegeven over zijn plan. Belangrijk aspect hierin is dat de meesters Liefde beschouwen als seksualiteit en seksualiteit als Liefde. Met andere woorden Liefde en seksualiteit zijn, wat de meesters betreft, gelijkwaardig. Het zijn volgens hen twee verschillende woorden waarmee hetzelfde wordt bedoeld. Dit wordt beschreven in het boek “Een compilatie over seksualiteit” van A. Bailey blz. 35.

Belangrijk aspect van dit plan is een “wereldbroederschap” waarin de grondtoon van “Liefde” het doel is. Als de meesters Liefde en seksualiteit gelijkwaardige begrippen vinden (De meesters schrijven: *“In wezen is liefde en seksualiteit hetzelfde begrip”*), dan mogen we dit dus vertalen in een wereldbroederschap waarin de grondtoon seksualiteit over de hele wereld zal worden verspreid.

### ***De meesters streven naar een maatschappij waarin seksualiteit de grondtoon is.***

Als je probeert onbevooroordeeld te kijken naar onze maatschappij, dan kun je voor jezelf vaststellen in hoeverre de meesters er in zijn geslaagd dit plan te implementeren in onze samenleving. Naar mijn idee zijn ze hier zeer ver mee gevorderd. Zoals ik het zie is de ongekende stijging van de wereldbevolking naar ongeveer 7,5 miljard mensen hier een rechtstreeks gevolg van. Volgens mij zijn er nu veel te veel mensen, en zou het veel beter zijn wanneer er meer ruimte zou zijn per persoon. Zoals het voor mij aanvoelt zou er daardoor een betere leeromgeving ontstaan.

De kerngedachte die de meesters hebben geïntroduceerd komt overeen met de bekende uitspraak uit de Bijbel: “Gaaf heen en vermenigvuldigt u”. Dit zijn andere woorden om hetzelfde pad aan te geven. Juist doordat er zo veel mensen zijn gekomen ontstaan er enorme problemen op Aarde.

In onze maatschappij wordt het van groot belang gevonden dat mensen kinderen krijgen. Het krijgen van kinderen wordt beschouwd als een soort van universeel recht, zelfs als de ouders in alle redelijkheid nauwelijks mogelijkheden hebben hun kinderen een geschikt plekje aan te bieden om zich goed te kunnen ontwikkelen, en zich in de loop van de jaren voor te bereiden op hun volwassenheid. Als vrouwen geen kinderen kunnen krijgen dan wordt dat door velen gezien als een mislukking. Naar mijn idee zijn er allerlei situaties waarin het veel beter zou zijn wanneer mensen zich niet zouden voortplanten. Volgens mij wordt het krijgen van kinderen sterk overgewaardeerd.

Hartstocht zoals dat in de Bijbel wordt genoemd als eigenschap van de god die onze planeet heeft bestuurd, kan in termen van mijn boek wordt omschreven als lust. Eerder heb ik beschreven dat lust en Genegenheid elkaar uitsluiten. Waar veel lust is (zoals bij onze planetaire god) daar zal weinig Genegenheid zijn.

***Het gaat de god van de Bijbel niet om het ontwikkelen van Genegenheid  
maar om het stimuleren van lust.***

Door veel aandacht te besteden aan het opwekken van lust, is er veel minder ruimte voor Genegenheid. Door te focussen op het voortbrengen van kinderen, is er minder ruimte voor andere aspecten van intiem lichamelijk contact. In onze samenleving delen “geliefden” vooral in elkaars lust. Soms is er daarnaast ook nog enige ruimte voor Genegenheid, soms is die ruimte er niet.

***Wij vinden het normaal dat binnen een relatie lust wordt opgewekt in het zogenaamde  
“liefdesspel”. Dit is het tegenovergestelde van het ontwikkelen van Genegenheid.***

Daar waar het gaat om seksualiteit is er volgens de meesters een bijzondere rol weg gelegd voor homofiliteit. Volgens de meesters is homofiliteit iets waar de mensheid naar toe onderweg is. Zij hanteren hierin een dubbele moraal. Enerzijds beschrijven zij homofiliteit als iets wat niet goed zou zijn maar tegelijkertijd roemen zij dit als de “evolutionaire vervulling”, zeg maar het eindpunt van evolutie, het absolute toppunt. Hieronder enkele relevante teksten uit de boeken van Alice Bailey.

In het boek over Seksualiteit van Alice Bailey wordt homofiliteit beschreven als “iets wat een ziekelijke neiging is, een smet, een restant van seksuele uitspattingen in Lemurische tijden” (compilatie over seksualiteit blz. 115). Enerzijds wordt homofiliteit beschreven als iets wat niet goed is terwijl anderzijds homofiliteit wordt geroemd als een hoogstaande fase van ontwikkeling. Op bladzijde 24 staat: “Door de eeuwen heen vinden wij hier en daar de echte homoseksueel die zich, wanneer de wereldcyclus afgelopen zal zijn en de twee helften weer in hun wezenlijke eenheid zullen zijn opgegaan, als een waarborg van de ver voor ons liggende rassen en evolutionaire vervulling toont”.

Deze uitspraken verwoorden het standpunt van de Witte Broederschap, namelijk dat uiteindelijk alle mannen homoseksueel zullen worden. Men beschouwt dit als “evolutionaire vervulling”. Anders gezegd homofiliteit is het eindpunt in het plan van Ilda Baath. De lezer kan zelf vaststellen in hoeverre het thema homofiliteit inmiddels ingang heeft gekregen in onze maatschappij.

***Er is een direct verband tussen de meesters en homofiliteit.***

De “echte homoseksueel die door de eeuwen heen hier en daar wordt gevonden” is een verwijzing naar de meesters zelf, die af en toe in incarnatie zijn als voorbeeld van waar het later (volgens hen) naar toe zou moeten gaan met alle mannen. Dit werpt ook een ander licht op de uitspraak van meester DK in het boek Mensen- en Zonne inwijding dat de Mahatma’s in Tibet leefden in “intieme omgang”.

In het boek “Een compilatie over Seksualiteit” van Alice Bailey wordt het verband gelegd tussen Sodom en Gomorra en de sadistische neigingen en seksuele perversies van mensen die daar gevoelig voor zijn.

Op bladzijde 109 wordt openlijk geschreven: *“Ook moet men onthouden dat hun invloed in Lemurische tijden opbouwend was, want in die tijd vormde het onderricht in het geslachtelijke, en het intelligent nota nemen van smart, een factor in het stelsel van hen, die poogden de dier mens tot menselijk bewustzijn te brengen”.*

Met andere woorden meester DK beschrijft hier openlijk hoe de Geestelijke Hiërarchie, de goden van Sodom en Gomorra te hulp riep om de mensheid “te onderwijzen” en verder te leiden op het pad van “Evolutie”. De witte loge verdedigt hier ook de weg van smart en lijden zoals die door Ilda Baoth wordt toegepast op de mensheid. De meesters verdedigen deze weg als iets waar veel goeds uit voort kan komen. Zij beschouwen dit als een doelstelling van god. Met dit gegeven voor ogen kan de lezer misschien ook de kruisiging van Christus in een ander perspectief zien. Onderstaand een andere tekst uit de boeken van Bailey die verwijst naar dit lijden.

Uit het boek “Stralen deel V”, Het geheim van smart en lijden, bladzijde 195: ***“Er zijn 7 doeleinden van de godheid waaronder het mysterieuze doel dat genoodzaakt heeft het beginsel van smart tot activiteit te brengen. Het vermogen tot lijden, dat de mensheid kenmerkt, is de op de voorgrond tredende bewuste reactie op de omgeving van het vierde natuurrijk, de mensheid. Het staat in verband met het vermogen tot denken en om op bewuste wijze oorzaak en gevolg met elkaar in verbinding te brengen. Het is een aan de gang zijn proces naar iets waarvan men tot nog toe niet gedroomd heeft. [ ] Het staat in verband met een aspect van de scheppende intelligentie, een aspect en een kenmerk eigen aan de mensheid. Dit aspect trof men niet aan in het vorige stelsel, waarin de andere aspecten van de scheppende intelligentie functioneerden. In dit zonnestelsel is het ontwikkeld en vanuit een latente toestand tot activiteit gebracht met betrekking tot de stoffelijke bestanddelen der menselijke lichamen door middel waarvan de menselijke Ziel haar ervaringen opdoet. Het houdt het geheim in zich van schoonheid in openbaring en de eerste uiting ervan kan men opmerken in de scheppende volmaaktheid van enkele fasen van kunst waarvoor de mens, en de mens alleen, verantwoordelijk is.”***

Dit is een kenmerkend voorbeeld van de sluwe manier waarop de meesters hun onderwijs geven. Met heel ingewikkelde woorden zeggen ze hier dat de god van onze planeet er voor heeft gekozen om de mensheid te laten lijden en dat zij dat een goed plan vinden. Dat is de kern van het verhaal. De rest is camouflage zoals dat gebruikelijk is in de boeken van de meesters.

Terwijl de meesters het lijden verdedigen, probeerde de Boeddha de mensheid de weg te wijzen om los te komen van dit lijden. Hierin is duidelijk te zien dat er hele grote verschillen zijn in visie tussen de meesters en de Boeddha.

Het plan van Ilda Baoth werd niet *aangeboden* en in overweging gegeven aan de mensheid maar het werd eenvoudig van boven af opgelegd. Met andere woorden de mensheid werd onderworpen aan dit plan. Er was geen vrije wil. Onderstaand een tekst over dit onderwerp, geciteerd uit het boek “De wederkomst van Christus” van Alice Bailey. Op bladzijde 37 staat: *“De dag zal aanbreken waarop Gods aanvankelijke idee en Zijn oorspronkelijke bedoeling niet langer door menselijke vrije wil [en door kwaad, door puur materialisme en zelfzucht] zullen worden gedwarsboemd”.*

Met andere woorden de vrije wil van de mensheid werd genegeerd. Deze god kon zijn plan gewoon afdwingen vanwege zijn vermogens en de vele helpers die hem bijstonden in het onderwerpen van de mensheid.

***Het plan van Ilda Baoth werd opgelegd aan de mensheid,  
er was geen vrije wil.***

In de Geheime Leer is terug te vinden dat Ilda Baoth zich tegen de mensheid heeft gekeerd. Onderstaand de teksten die hiernaar verwijzen. Ilda Baoth wordt hier bovendien beschreven als de god van Mozes. Met andere woorden dit is de god van de Bijbel. In mijn brieven over “De maanperiode” en over “De rol van de goden” wordt dit thema verder uitgewerkt.

Geheime Leer deel II, blz. 274 *“De Elohim waren scheppende krachten die in staat waren om mensen voort te brengen vanwege hun hogere scheppende vermogens. Zij spraken de wrede woorden zie, de mens is geworden als één van ons, en kent goed en kwaad; en nu, laat hij niet zijn hand uitsteken en ook van de boom van het leven nemen en eten en eeuwig leven... dit was **Ilda Baoth, de Demiurg, die vervuld was van woede en jaloezie ten opzichte van zijn eigen schepsel. Deze God van Mozes was geen zuivere geest. Hij was eerzuchtig en trots. Terwijl hij het geestelijke licht van Sophia afwees, probeerde hij een eigen wereld te scheppen. Geholpen door de zes planetaire genii vormde hij de mens maar dit bleek een mislukking te zijn.** Het was een monster zonder ziel onwetend en kruipend als een beest. Ilda Baoth was gedwongen om zijn moeder om hulp te vragen. Zij zond hem een straal en schonk zo de mens leven en verleende hem een ziel. **Toen begon de vijandschap tussen Ilda Baoth en zijn eigen schepsel.** Doordat de mens de impuls van het goddelijke licht volgde steeg de mens hoger en hoger in zijn aspiraties. Al heel snel begon hij het beeld te vertonen van het opperste wezen, de oorspronkelijke mens, Ennoia en niet van zijn schepper Ilda Baoth. **Toen raakte de Demiurg vervuld van woede.** Uit zijn weerkaatste spiegelbeeld ontstond de slang, Ophiomorphos – de belichaming van jaloezie en sluwheid. Hij is de vereniging van alles wat het laagste is in de stof, met haat, de jaloezie en de list van een geestelijke intelligentie.”* {Het geestelijke licht van Sophia is het Geweten, het innerlijke weten.}

Venus, de thuisbasis van de “Heren van de Vlam”, is onderdeel van Ilda Baoth. In het boek “ISIS ontsluit” van H.P. Blavatsky is hierover het volgende te lezen: *“Ilda-Baoth, the "Son of Darkness," and the creator of the material world, was made to inhabit the planet Saturn, which identifies him still more with the Jewish Jehovah, who was Saturn himself, according to the Ophites, and is by them denied his Sinaitic name. From Ilda-Baoth emanate six spirits, who respectively dwell with their father in the seven planets. These are Saba — or Mars; Adonai — Sol, or the Sun; Ivo — the Moon; Eloï — Jupiter; Astaphoi — Mercury (spirit of water); and Ouraios — **Venus**, spirit of fire.”* (Vol. 2, Page 294, ISIS UNVEILED). **De meesters geven in de boeken van Alice Bailey zelf aan, sterk verbonden te zijn met Venus.**

Als deze “breadcrumbs” worden verzameld dan ontstaat er een duidelijker beeld van wat Ilda Baoth met ons voor heeft. In mijn ogen is het afschrikwekkend om te zien hoe ver deze krachten zijn gevorderd met het beïnvloeden van onze samenleving. De mensheid is als het ware gehypnotiseerd door deze krachten. Deze betovering is nu aan het afnemen en de gevolgen hiervan zien we terug in de ontwikkeling van de bevolkingsgroei in Europa in de afgelopen jaren.

***In Nederland wil men ons laten geloven dat prostitutie een volstrekt normaal beroep is, waar je als zzp'er prima de kost mee kunt verdienen.***

In mijn ogen is dit absurd en botst dit volkomen met het innerlijke weten, het Geweten. Ik zie dit als een voorbeeld van een collectieve hersenspoeling door de donkere kant.

Vanwege de vele Zielen die in ons land zijn verzameld in verband met het naar buiten treden van de Geestelijke Hiërarchie, is het niet vreemd dat ons land voorop loopt met de acceptatie van homofiliteit en prostitutie. Dit is immers onderdeel van het plan dat Ilda Baoth met de mensheid voor ogen heeft. We mogen er van uit gaan dat deze schijnbare acceptatie van homofiliteit (sodomie) en prostitutie deels vrije keuze is en deels werd opgelegd door de meesters. Het zou mij daarom niet verbazen wanneer over dit thema de komende jaren veel discussie komt.

## Over goden, deva's en blauwdrukken

De goden bepalen gezamenlijk onze leeromgeving. Zij organiseren ook onze persoonlijke levens door het opstellen van blauwdrukken. Hierin worden de hoofdlijnen aangegeven zoals waar je geboren wordt, welke mensen je gaat ontmoeten, wie waarschijnlijk jouw partner gaat worden, welk beroep je waarschijnlijk gaat kiezen, etc. Juist in het opstellen van deze blauwdrukken is de afgelopen jaren heel veel veranderd. In de afgelopen tweeduizend jaar werden er blauwdrukken gemaakt die niet in lijn waren met wat de hogere goden Vissen (Genegenheid) en Tweelingen (Wijsheid) voor ogen hadden. Deze blauwdrukken werden heel venijnig ingericht, door goden die het niet goed met de mensheid vóór hebben.

De goden hebben hun eigen specifieke rol in ons evolutieproces. Zij bepalen in grote lijnen de omstandigheden waarin wij als mensen onze lessen kunnen leren. Als de goden een geschikte leeromgeving aanbieden, dan kunnen wij als mensen onze lessen zo snel mogelijk leren. Als de goden het ons moeilijk maken, dan zal het veel langer duren voordat wij de noodzakelijke lessen hebben geleerd en zullen wij onderweg veel moeilijkheden tegen komen.

Sommige goden proberen mensen te helpen met het ontwikkelen van Liefde (Genegenheid) en Wijsheid. Andere goden hebben hele andere doelstellingen en proberen mensen zo lang mogelijk vast te houden in de incarnatiecyclus. De goden hebben hier keuzemogelijkheden in. Ook de goden hebben net als wij, een innerlijk kompas, dat ze kunnen volgen of niet.

Als de goden handelen in overeenstemming met hun innerlijke weten, dan kan er ook voor hen een punt komen dat ze verder kunnen gaan op hun weg van evolutie. Ze gaan dan terug naar hun Oorsprong. Dit is dezelfde als onze Oorsprong, ook al ontwikkelen wij ons via een andere weg. Een overeenkomst tussen mensen en goden is dat beide de keuze krijgen om zich te richten op het innerlijke weten of dat niet te doen. Dat is een fundamentele vrijheid van keuze.

### ***De goden maken voor ieder leven van ieder mens, een blauwdruk.***

Zij worden hierin bijgestaan door hun vertegenwoordigers. Dit zijn Zielen die nauw samenwerken met deze goden. Deze Zielen zijn door de goden geïnstalleerd op hun posities en voorzien van vermogens om de goden te kunnen helpen.

Een voorbeeld van zo'n vertegenwoordiger van de goden was Petrus. Hij kreeg ongeveer tweeduizend jaar geleden de sleutels van de hemel en kreeg daarmee de bevoegdheid om blauwdrukken te maken volgens het schema dat sommige goden met de mensen vóór hadden. Petrus op zijn beurt was bevoegd om een groep helpers te kiezen aan wie hij bevoegdheden kon overdragen om eveneens blauwdrukken op te stellen voor menselijke levens op Aarde.

Petrus en zijn groep vertrouwelingen, volgden het spoor dat de lagere goden hadden uitgezet voor de mensheid. Hun plan is bekend onder de woorden "Gaat heen en vermenigvuldigt u". De blauwdrukken van de incarnaties hadden dit thema als leidraad in de afgelopen tweeduizend jaar. De enorme bevolkingsgroei in deze periode is hiervan het directe gevolg.

Petrus is een vertegenwoordiger van goden die het niet goed met de mensheid vóór hebben. Omdat het evenwicht "boven" inmiddels is hersteld, zijn hem de sleutels van de hemel weer afgenomen.

***Als er goden aan de macht zijn die het niet goed vóór hebben met de mensheid,  
dan zal dit tot uitdrukking komen in de blauwdrukken.***

Zij zullen bovendien vertegenwoordigers kiezen die het eveneens niet goed vóór hebben met de mensheid. Deze vertegenwoordigers zullen blauwdrukken maken die heel anders zijn dan wanneer er goden aan de macht zijn die proberen de ontwikkeling van Liefde (Genegenheid) en Wijsheid te stimuleren.

Wanneer er goden aan de macht zijn die het niet goed vóór hebben met mensen, dan zullen er levens worden gepland waarin mensen zullen ervaren dat het goede het niet kan winnen van het kwade, en dat verzet zinloos is. Mensen ervaren dan dat ze weliswaar een innerlijk kompas hebben dat hen aangeeft hoe zij het beste kunnen handelen in overeenstemming met hun innerlijke weten, maar ze ervaren tegelijkertijd dat als ze deze route willen blijven volgen, de moeilijkheden zo groot worden dat ze deze koers schijnbaar beter los kunnen laten.

Door middel van akelige blauwdrukken konden de goden die het niet goed met mensen vóór hebben, “leersituaties” aanbieden waarin duidelijk zou worden dat het volgen van het innerlijke weten zinloos is en slechts zal leiden tot heel veel moeilijkheden. Zo werd het verzet van mensen tegen deze slechte goden langzaam gebroken in de afgelopen eeuwen. Leven na leven doofde de hoop verder uit dat er verbetering zou komen.

Zoals er mensen zijn die gedurende lange tijd handelen tegen beter weten in en daardoor heel veel schade veroorzaken voor andere mensen, zo zijn er ook goden die hetzelfde spoor volgen. Zoals mensen op het pad van “verloren Zielen” terecht kunnen komen, zo is deze route er ook voor de lagere goden. Ook goden kunnen terecht komen op het pad van “verloren Zielen” op het niveau van de goden. Zoals mensen op non actief kunnen komen te staan als onderdeel van de procedure voor “verloren Zielen”, zo kunnen ook de lagere goden op non actief komen te staan, en kan hen de macht weer worden afgenomen.

De hogere goden Tweelingen en Vissen stimuleren het ontwikkelen van Wijsheid en Genegenheid (Liefde). Zij worden daarin tegengewerkt door andere goden. De goden die de mensheid tegenwerken worden in de theosofische literatuur Ilda Baoth genoemd. Alle lagere goden horen bij deze groep. Zij krijgen hierin steun van één van de hogere goden die medeverantwoordelijk is voor de evolutie van de mensheid. De naam van deze god is Schorpioen. Deze hogere god is in staat geweest om het werk van Tweelingen en Vissen in de afgelopen tweeduizend jaar volkomen in de war te sturen. Ondanks dat zijn de normen en waarden van de hedendaagse mensheid aanzienlijk meer in overeenstemming met het innerlijke kompas dan in de middeleeuwen. Er is dus weliswaar vooruitgang geboekt sinds de middeleeuwen als het gaat om het volgen van het Geweten bij de mensheid als geheel, maar het had ondertussen veel verder kunnen zijn als de verstorende invloed van sommige goden eerder zou zijn ingeperkt.

Tweelingen stimuleert de ontwikkeling van Wijsheid en staat ook in verband met het uitwerken van karma. Hij kan gevolgen zichtbaar maken van handelen waardoor mensen zichzelf beter kunnen leren kennen. Door de gevolgen van het eigen handelen goed te bestuderen kunnen mensen zichzelf beter leren kennen. Daardoor kan iemand veel leren en steeds betere oorzaken in werking zetten. Keuzes die je maakt, zijn oorzaken die je in werking zet. Oorzaken krijgen altijd gevolgen. Het bestuderen van het verband tussen oorzaak en gevolg is een belangrijk thema. Zo kan er Wijsheid rijpen in de loop van vele levens.

Juist het uitwerken van karma door Tweelingen, is in de afgelopen tweeduizend jaar volkomen in de war gestuurd. Er was meestal geen herkenbaar verband meer tussen de moeilijkheden die mensen tegen kwamen in hun dagelijkse leven als gevolg van de blauwdrukken, en de oorzaken die hieraan ten grondslag lagen in het verre verleden.

Het uitwerken van karma kreeg daardoor vaak het karakter van het ondergaan van straf, terwijl het volstrekt niet duidelijk was welke reden hiervoor is. Dit gaf mensen het gevoel van zinloosheid en onredelijkheid.

Het verband tussen oorzaken en gevolgen was door goden met slechte bedoelingen in de war gestuurd, waardoor het voor mensen nagenoeg onmogelijk was geworden om te begrijpen waarom allerlei dingen gebeurden in hun persoonlijke leven. Het was daardoor nagenoeg onmogelijk geworden om te leren en Wijsheid te ontwikkelen. Onze leeromgeving was ontregeld door goden die het niet goed vóór hebben met de mensheid.

Zoals er altijd een einde komt aan de macht van iemand die hier helemaal verkeerd mee omgaat, zo komt er ook een einde aan de overheersing van goden die de leeromgeving van de mensheid moedwillig zodanig moeilijk hebben gemaakt dat het leren van de meest noodzakelijk lessen nagenoeg onmogelijk was geworden.

Het gevolg van dit herstellen van het evenwicht is dat Tweelingen en Vissen weer meer ruimte krijgen om een betere leeromgeving in te richten. Er zullen daardoor betere blauwdrukken komen in de vóór ons liggende periode. Het doel van de blauwdrukken zal dan weer zijn om Liefde (Genegenheid) en Wijsheid te ontwikkelen, en te herstellen van verwondingen die zijn opgelopen in voorgaande levens. De ervaringen zullen dan zodanig zijn dat kan worden ervaren dat het goede uiteindelijk toch zal winnen. Hierdoor kan veel oud zeer worden genezen en kan veel goeds worden toegevoegd.

De goden plannen de blauwdrukken van menselijke levens in combinatie met deva's. Deze deva's krijgen instructies om specifieke ervaringen in te weven in het dagelijkse leven zoals ziekte of juist een goede gezondheid. Beide ervaringen kunnen onderdeel zijn van een leerproces en beide ervaringen kunnen bewust worden gepland, al vóór de incarnatie is begonnen.

De deva die een menselijke incarnatie begeleidt, zorgt voor de groei, de instandhouding en de afbraakprocessen van het stoffelijke elementaal, het stoffelijke lichaam. Gewoonlijk weet de deva ook vooraf al wanneer de incarnatie gaat eindigen en hoe dat zal gaan. De deva voert dit uit volgens de instructies die hij hiervoor heeft gekregen van de goden en diens vertegenwoordigers.

Als iemand bijvoorbeeld honderd jaar oud moet worden volgens de blauwdruk, en in een goede gezondheid moet blijven, dan zal de deva er voor zorgen dat dit de ervaring is die iemand opdoet. Als in de blauwdruk is gepland dat iemand op vijftigjarige leeftijd zal sterven aan een akelige ziekte, dan zal de deva zorgen dat dit in werking wordt gezet. Deze deva's kunnen heel veel ervaringen verzorgen op het stoffelijk gebied.

Dezelfde deva's kunnen ook bescherming bieden. Als iemand bijvoorbeeld plannen heeft om zelfmoord te plegen, dan kunnen de deva's dit verhinderen. Zij kunnen het leven op het stoffelijk gebied beschermen als zij daar de opdracht voor hebben gekregen. Zij kunnen soms stoffelijke lichamen genezen, al naar gelang de instructies die zij hiervoor hebben gekregen.

Als het ikje 's nachts slaapt, bewaakt de deva het stoffelijke lichaam. Deze zorgt ervoor dat processen als ademhaling en bloedsomloop automatisch doorgaan, zonder dat de bewuste persoonlijkheid daar met zijn vrije wil nog invloed op heeft.

Als er goden aan de macht zijn die het niet goed met mensen vóór hebben, dan zullen de blauwdrukken hele andere ervaringen in zich hebben dan wanneer er goden aan de macht zijn die het goed met mensen vóór hebben. Het uitwerken van karma door middel van een akelige ziekte bijvoorbeeld, is iets wat veel is toegepast in de afgelopen tweeduizend jaar.

Er mag worden verwacht dat er in de komende periode andersoortige blauwdrukken komen waarin veel minder gebruik wordt gemaakt van deze route om karma weg te werken. Allerlei akelige ziektes zullen worden teruggedrongen en zullen veel minder voorkomen.

Als mensen in voorgaande levens goed zijn omgegaan met hun stoffelijke lichaam, dan zal iemand in dit leven in principe een mooi en gezond stoffelijk lichaam krijgen. Dat is de hoofdlijn. In praktijk loopt het vaak anders en krijgen mensen die goed met hun lichaam zijn omgegaan in voorgaande levens, toch een lichaam met allerlei ongemakken en onvolkomenheden zoals pukkeltjes, vatbaarheid voor ziektes, etc. Door mensen niet te geven waar ze eigenlijk recht op hebben, werd eveneens karma weggewerkt. Mensen kunnen dit ervaren als onredelijk waardoor het moeilijker wordt om te vertrouwen op de leiding van het innerlijke kompas. Het is dan alsof dit niet brengt wat men er van had verwacht.

Omgekeerd kunnen mensen die heel slecht met hun stoffelijke lichaam zijn omgegaan in voorgaande levens (dat wil zeggen mensen die toen heel bewust tegen beter weten in hebben gehandeld met hun stoffelijke lichaam), toch een heel mooi en gezond lichaam krijgen. Dit komt vaak voor bij vrouwen die doelbewust voorop hebben gelopen om andere vrouwen op het pad te brengen van het uitgebreid opdoen van ervaringen op het gebied van seksualiteit, vanuit het plan van de lagere goden dat bekend is als “Gaat heen en vermenigvuldigt u”. Hoewel deze vrouwen soms op grove wijze tegen beter weten in hebben gehandeld, hebben zij van de lagere goden toch een mooi lichaam gekregen, juist om de doelstelling van deze goden te bevorderen. Dit wil overigens niet zeggen dat alle vrouwen met een mooi lichaam dezelfde achtergrond hebben.

De deva's kunnen diverse soorten pijnen veroorzaken in het stoffelijke elementaal (het stoffelijke lichaam) vaak zonder dat hier medische oorzaken voor te vinden zijn. Een bekende variant hiervan is hoofdpijn maar deze deva's kunnen op ieder plekje in het stoffelijke elementaal pijn veroorzaken volgens de instructies die zij hiervoor hebben gekregen. Vaak werd op deze manier karma weg gewerkt, gewoonlijk zonder dat iemand weet wat er gaande is.

Sommigen herkennen hierin de wraak van de lagere goden, die bewust een leeromgeving hebben gecreëerd waarin lijden en angst voor lijden kenmerkende tonen zijn geworden.

Als mensen zijn benadeeld door de goden en een leeromgeving hebben gekregen die feitelijk volkomen ongeschikt is om Liefde (Genegenheid) en Wijsheid tot ontwikkeling te brengen, dan zal dat vroeg of laat op de één of andere manier moeten worden gecompenseerd. Zo zijn de hoge wetten die het hele proces van evolutie besturen. Als mensen voor een langere periode een ongeschikte leeromgeving hebben gekregen, dan zal er vroeg of laat een tijd komen dat er een betere leeromgeving wordt aangeboden. Dat wil zeggen een leeromgeving waarin er betere mogelijkheden zijn om Liefde (Genegenheid) en Wijsheid tot ontwikkeling te brengen.

***Omdat het evenwicht “boven” is hersteld,  
kunnen er nu betere blauwdrukken komen.***

Voor de meeste mensen die nu al enkele tientallen jaren in incarnatie zijn en voor wie de blauwdrukken oorspronkelijk zijn opgesteld door de lagere goden, zijn er inmiddels aanpassingen gekomen. Hierdoor konden er grote veranderingen plaatsvinden in vele persoonlijke levens. Daardoor komen er betere mogelijkheden om te leren en te herstellen van de ervaringen van de afgelopen periode. Vanwege deze veranderingen in de blauwdruk kunnen mensen soms een onbestendig gevoel krijgen omdat het anders loopt dan men had verwacht.

Het is misschien zinvol nog enkele praktische voorbeelden te geven van blauwdrukken zoals die gemaakt werden door de Witte Broederschap. De gevolgen hiervan zijn heden ten dage nog gaande voor heel veel mensen, mogelijk ook voor de lezers van dit boek. Ik zal daarom een paar voorbeelden geven die in praktijk vaak voorkomen.

Stel dat er ooit in het verleden een situatie is geweest waarbij een man een vrouw heeft misbruikt en de vrouw in reactie daarop die man heeft vermoord door hem bijvoorbeeld te vergifigen. Onder de regels van de Geestelijke Hiërarchie werd dit vaak verwerkt in een blauwdruk waarin die man en die vrouw elkaar opnieuw zouden ontmoeten en een relatie met elkaar zouden aangaan. Hoewel veel mensen hele romantische ideeën kunnen hebben bij het aangaan van een relatie, is de realiteit dat dit meestal “boven” eenvoudig zo werd gepland. Met andere woorden voordat iemand was geboren stonden dit soort dingen vaak al vast. Dit werd dan het uitwerken van karma genoemd. In jargon werd dit beschouwd als het “streven naar harmonie” in een situatie van “conflict” tussen de man en de vrouw.

Met andere woorden de man en de vrouw zouden beide moeten leren om beter met de situatie om te gaan. Omdat de man was vermoord door de vrouw, had de vrouw in zo'n situatie nog heel veel goed te maken. De man was daardoor in staat op te eisen wat hij wilde, onder de wetten van karma. Dit waren de regels die de Witte Broederschap eeuwenlang heeft toegepast. Met andere woorden als de man iets wilde opeisen, dan had hij daar karmisch gezien rechten voor, zelfs als dat iets zou zijn wat de vrouw per sé niet wilde. Vanwege de karmische rechten van de man kon hij dat dan toch voor elkaar krijgen. Als deze man seksualiteit wilde opeisen bij zijn vrouw, dan had hij daar karmische gezien alle rechten voor. De dingen die de man nog moest leren, kregen in die blauwdrukken minder aandacht. Dit had voor de “witte loge” geen prioriteit.

De vrouw had in een voorgaande incarnatie al duidelijk gemaakt aan deze man dat zij niet gediend was van seksuele toenadering door hem. In het leven waarin deze nieuwe blauwdruk zou worden uitgerold, zou zij opnieuw te maken krijgen met iets wat zij *niet* wil. Omdat de relatie eenvoudig van bovenaf zou worden opgelegd, zou zij hierin toch geen keuze hebben.

Theoretisch was dit een manier om “harmonie” te bereiken in een verbinding tussen deze man en deze vrouw. In praktijk zal dit er niet van komen. De vrouw wilde eerder geen seksualiteit beleven met deze man en wil dit waarschijnlijk nog steeds niet, maar haar wil zou worden gebroken, door de blauwdruk die was gemaakt. Vanwege het achterliggende karma kon dit toch op deze manier in werking worden gezet.

Ergens in diepte van het hart ontstaat er in dit soort situaties vaak haat bij een vrouw, hoewel velen zich daar niet zo van bewust zijn. Deze vrouwen voelen dan in de diepte van hun hart dat ze deze seksuele contacten binnen hun relatie eigenlijk helemaal niet willen maar dat ze daar op de één of andere manier niet goed vanaf kunnen komen.

Omdat de wetten “boven” inmiddels zijn veranderd, zijn er veel vrouwen die inmiddels vrij staan om in dit soort situaties seksualiteit te weigeren binnen een relatie, of zelfs nog een stap verder te gaan en een scheiding in werking te zetten. Dit is een voorbeeld dat in praktijk vaak voorkomt in deze periode.

Je zou je af kunnen vragen hoe in een dergelijke situatie er dan toch een relatie ontstaat terwijl de achterliggende karmische verbinding eigenlijk heel slecht is. Als de blauwdrukken eenmaal zijn opgesteld en zijn goedgekeurd door de meesters dan waren de gidsen gehouden aan deze blauwdruk. Met andere woorden de gidsen moesten er dan aan bijdragen dat er een relatie tot stand zou komen. Daar hadden zij zo hun eigen mogelijkheden voor.

Soms kregen mensen in zo'n situatie te horen dat ze tweelingZielen zouden zijn. Hoewel er niet zoiets bestaat als tweelingZielen is dit voor veel mensen een heel overtuigend argument om een relatie aan te gaan. De gidsen hadden dus de gewoonte om mensen "een handje te helpen" met het aangaan van een relatie door dit soort misleidende informatie te geven via bijvoorbeeld paragnosten. Als iemand dan op consult ging bij een paragnost, kon een gids ervoor zorgen dat iemand precies die informatie kreeg die de gids wilde dat er zou worden gegeven. Zo werden mensen aan elkaar gekoppeld terwijl er in de diepte misschien een hele moeizame verbinding was ontstaan vanuit voorgaande levens.

Binnen de nieuwe regels wordt de eerder beschreven uitgangspositie anders behandeld. De vrouw uit ons voorbeeld zal ooit nog eens iets goed moeten maken ten opzichte van de man. Zij kan daarom worden gevraagd taken op zich te nemen die op de één of andere manier gunstig zijn voor deze man. Misschien dat de vrouw in kwestie onderwijs zou kunnen geven aan de dochter van deze man of andere taken op zich zou kunnen nemen die passen bij de kwaliteiten van de vrouw. Er is binnen de huidige wetten de mogelijkheid om te kiezen uit verschillende opties om deze karmische verplichtingen in te vullen. Deze keuzes worden "boven" gemaakt. De vrouw hoeft dus binnen de huidige regels niet meer een relatie aan te gaan met de man als zij dat niet wil. Zij kan in plaats daarvan specifieke taken op zich nemen.

Omgekeerd zal de man zijn lessen moeten leren en moeten begrijpen dat hij niet meer zomaar zijn lusten kan uitleven op een vrouw die hier niet van gediend is. Het is daarom niet verwonderlijk dat de "#MeToo" beweging juist in deze periode is begonnen. Het is ook niet verwonderlijk dat veel misbruikzaken uit de kerkelijke wereld juist in de afgelopen jaren zijn belicht. Dit past allemaal binnen de veranderingen die er "boven" gaande zijn. De hersenspoeling zoals die er lange tijd is geweest, wordt steeds verder afgebroken en het wordt voor veel mannen steeds duidelijker dat een vrouw geen lustobject is, waar iedereen zomaar van alles mee kan doen. Als de Witte Broederschap het nog voor het zeggen zou hebben, dan zouden deze dingen ongetwijfeld anders zijn gelopen en zou er anders over zijn gedacht door de grote massa. De witte loge had geen enkel belang bij het leerproces van de man, om te leren de grenzen van een vrouw te respecteren. Dit leerproces begint voor veel mannen daarom pas nu goed op gang te komen.

Een ander voorbeeld dat veel voor komt is dat de man uit onze case die ooit is vermoord, terugkomt in een volgend leven als de zoon van de vrouw. De moeder zal dan het gevoel krijgen dat deze zoon enerzijds haar kind is maar dat zij tegelijkertijd diep in haar hart een zekere afkeer voor hem voelt. De verbinding tussen moeder en zoon zal in zo'n situatie moeizaam zijn, zonder veel kans op verbetering.

Theoretisch was dit binnen de wetten van de Witte Broederschap een mogelijkheid om de relatie tussen de man en de vrouw te verbeteren, maar in praktijk zou dit vanzelfsprekend meestal niet werken. De moeder werd dan eenvoudig opgezadeld met de zorg voor een jongen die zij eigenlijk niet wilde. Doordat de moeder in zo'n situatie werd gedwongen om de zorg voor deze jonge man toch op zich te nemen, kon er haat ontstaan in de diepte van haar hart, omdat zij eigenlijk werd gedwongen om dingen te doen die zij diep in haar hart helemaal niet wilde.

Dit is een venijnige manier om vrouwen te onderwerpen aan hun lot. Schijnbaar onschuldig maar in de diepte zeer venijnig en bedoeld om de wil van de vrouw te breken en in de diepte van haar hart haat te zaaien. Dit was de manier waarop de Geestelijke Hiërarchie deze blauwdrukken heel bewust plande. De lessen die de man nog moest leren in verband met zijn houding ten opzichte van vrouwen, werden eenvoudig niet verwerkt in de blauwdrukken.

Aangezien veel van deze blauwdrukken die gemaakt zijn voor mensen die nu de volwassen leeftijd hebben bereikt, al zijn gepland in een periode dat de Witte Broederschap hierover kon beslissen, is dit mechanisme in veel levens nog terug te vinden. Er mag worden verwacht dat deze manieren om karma uit te werken in de komende periode niet meer voor zullen komen. Er komt daarmee een einde aan het bewust haat zaaien door mensen (met name vrouwen) in een blauwdruk neer te zetten, waarin het ontwikkelen van haat de meest waarschijnlijke uitkomst was.

Voor de Zieneressen die nu in incarnatie zijn en de volwassen leeftijd hebben bereikt, zullen er in veel gevallen sporen terug te vinden zijn van dergelijke situaties. Dit kan er de oorzaak van zijn dat veel lezers van dit boek ernstige moeilijkheden hebben ondervonden in hun dagelijkse leven in de afgelopen jaren, waar in principe niet zo gemakkelijk een oplossing voor te vinden was.

In veel situaties komen er aanpassingen in de komende jaren. In sommige situaties zijn deze aanpassingen er nu al. Soms zijn dit drastische veranderingen, soms gaat dit geleidelijk en in goed onderling overleg.

### ***Voor alle Zieneressen, zijn de blauwdrukken aangepast in de afgelopen jaren.***

Dit maakt het mogelijk dat mensen *zelf* hun levens kunnen inrichten aan de hand van wat je innerlijk aanvoelt dat het betere spoor is. Als mensen dit spoor wel *voelen* maar het niet willen volgen om wat voor reden dan ook, dan kan het zijn dat er alsnog weinig verandert in de situatie. Waar het om gaat is dat alle Zieneressen in principe vrij worden om uit een relatie te stappen als zij innerlijk voelen dat dit voor hen veel beter zou zijn. Dat deze vrijheid er nu is gekomen, is een direct gevolg van de grote veranderingen “boven”. Voor sommigen is een toekomst binnen een relatie de meest geschikte manier om zich verder te ontwikkelen. Dit is iets wat je *zelf* in de diepte van jouw hart kunt aanvoelen op jouw beste momenten. Waar het om gaat is de vrije keuze hierin.

De meesters van de Witte Broederschap zijn in de afgelopen duizenden jaren ook regelmatig *zelf* in incarnatie geweest. In zulke situaties is er ook voor hen “boven” een blauwdruk gemaakt. Men zou misschien verwachten dat dit hele mooie levens zijn met veel luxe en comfort, omdat men dit immers zelf kon plannen voor mensen van hun eigen groep. Toch blijkt dit in praktijk lang niet altijd het geval te zijn, met name niet wanneer iemand werd geacht klaar te zijn voor een volgende “inwijding”. Zo is er een voorbeeld bekend uit de middeleeuwen waarin één van de hogere meesters wordt onderworpen aan één van de hoogste inwijdingen.

Velen gaan er (net als ik) van uit dat Jacques de Molay, de laatste grootmeester van de tempeliers, één van de meesters van de Witte Broederschap is. Sommigen gaan er van uit dat dit in feite de meester Moria is. Hij is na zeven jaar marteling in het jaar 1314 op de brandstapel ter dood gebracht. Naar mijn idee is dit een voorbeeld van een inwijdingsritueel, waarbij één van de meesters in de hogere graden, onderweg is naar een hogere positie binnen de gelederen van de witte loge.

Als zij hadden gewild, hadden zij dit intense lijden gemakkelijk kunnen verlichten, hetzij door hem te bevrijden, hetzij door hem veel eerder te laten sterven. Maar dat deden zij bewust niet, omdat dit onderdeel was van een inwijdingsritueel. Op deze manier kon iemand aantonen volkomen afstand te doen van al het stoffelijke. Daardoor kon een meester hogerop komen in de organisatie van de Geestelijke Hiërarchie. Daardoor kreeg een meester nog meer macht.

Dit voorbeeld past in het systeem van inwijdingen waarbij iemand steeds dichterbij god komt, de god van onze planeet. Onderweg hiernaartoe krijgt iemand steeds meer te maken met intens lijden en volledige onderwerping, op een manier die voor buitenstaanders moeilijk voor te stellen is.

Dit idee van inwijdingen past ook bij de kruisiging van Christus tweeduizend jaar geleden. Als deze god dit per sé niet had gewild, dan had hij kunnen ingrijpen, maar dat deed hij niet. Christus kon zieken genezen, over water lopen en broden en wijn vermenigvuldigen maar zichzelf bevrijden van het kruis kon hij blijkbaar niet, omdat er door de Witte Broederschap was besloten dat dit een inwijdingsritueel zou worden. Doordat deze keuze "boven" was gemaakt, liep het zoals het is gegaan.

De meesters die in Tibet waren gestationeerd rond 1880, leefden onder zeer primitieve omstandigheden. Dit zou men misschien in eerste instantie niet verwachten voor meesters die zo veel macht hebben. In het kader van inwijdingen en in het kader van het met opzet iemand laten lijden, krijgt dit een andere betekenis. Het past bij de doelstelling van Ilda Baoth.

De meesters van de Witte Broederschap beweren in hun boeken dat iemand vanaf de vierde inwijding geen karma meer heeft. Het proces van lijden dat voorafgaat aan die vierde inwijding is volgens hen voldoende om alle resterende karma weg te "branden", zoals dat wordt genoemd. Met dit gegeven in het achterhoofd is het vreemd dat Christus tweeduizend jaar geleden is gekruisigd. Als hij vrij zou staan van karma, waarom zou hij dan toch de ervaring krijgen van het kruisigen? Dit is niet logisch en niet redelijk. Dit maakt duidelijker dat er in die situatie iets anders gaande is geweest. Ook het argument dat hij door de kruisiging het karma van andere mensen op zich zou nemen is onlogisch omdat iedereen verantwoordelijk is voor de eigen daden. Het zou bovendien merkwaardig zijn dat de kruisiging van één persoon voldoende gewicht in de schaal zou leggen om de zonden (het zwarte karma) van alle mensen goed te maken. Zo'n redenering is absurd. Het is bovendien onredelijk om te veronderstellen dat dit ook zou gelden voor toekomstige zonden.

H.P. Blavatsky en Alice Bailey waren directe leerlingen van de meesters. Zij werkten nauw met hen samen. Van mevrouw Blavatsky is bekend dat zij diverse spirituele vermogens had waarmee zij zelfstandig kon werken. Zij wordt beschouwd als iemand die de vierde inwijding is gepasseerd. Toch heeft zij heel veel geleden door een zwak lichaam dat geteisterd werd door langdurige ziektes, die haar af en toe op het randje van de dood brachten. De meesters knapten haar dan weer een beetje op, zodat zij verder kon gaan met haar werk. De blauwdruk voor het leven van Blavatsky is "boven" door de meesters gemaakt. Zij hadden haar dus ook een veel gemakkelijker leven kunnen geven als zij dat hadden gewild, maar dat hebben zij bewust niet gedaan. Hoewel zij alles heeft opgeofferd om verder te kunnen gaan met haar werk, kreeg zij een heel zwaar leven terwijl zij de vierde inwijding al was gepasseerd. Ook met dit voorbeeld wordt aangetoond dat het karma niet weg is gewerkt bij de vierde inwijding.

Ook Alice Bailey heeft een zwaar leven gehad. Zij werd eveneens gekweld door lichamelijke ziektes die veel van haar hebben geëist. Ook zij is op het punt gekomen op of rond de vierde inwijding. Ook haar leven is door de meesters 'boven' gepland. Als men had gewild dan had men het haar een stuk gemakkelijker kunnen maken, maar dat deden zij niet. Dit maakt duidelijk hoe de meesters omgaan met mensen uit hun eigen gelederen en met hun directe leerlingen.

Mensen die zich hebben verdiept in dit systeem van inwijdingen en die zelf al jarenlang de boeken van Alice Bailey bestuderen, kunnen in de verleiding komen te denken dat zij misschien als Ziel al in de buurt zijn gekomen van de vierde inwijding, en dat dit de reden is dat zij veel lijden in hun dagelijkse leven. Met andere woorden lijden wordt dan stilzwijgend beschouwd als een teken van spiritueel succes. Dit is een bijzonder gevaarlijke ontwikkeling. Het kan er gemakkelijk toe leiden dat mensen grenzen gaan opschuiven in de richting van abnormaliteiten. Het kan er toe leiden dat mensen extreme normen en waarden aanleren als iets wat past bij hun vermeende spirituele ontwikkeling.

De Boeddha wees mensen de weg om los te komen uit dit lijden en een heldere visie te ontwikkelen door af te stemmen op het innerlijke weten. De Witte Broederschap leert mensen dat lijden een teken is van welslagen op het spirituele pad. Dat is precies het tegenovergestelde.

Als mensen voortdurend pijn ervaren dan wordt het steeds moeilijker om af te stemmen op het innerlijke weten in de diepte van het hart. Mensen worden dan steeds kwetsbaarder en steeds minder weerbaar. Mensen gaan dan steeds vaker verkeerde beslissingen nemen, dat wil zeggen beslissingen die botsen met het innerlijke weten. Als zo'n situatie lang duurt, dan worden mensen vanzelf verdoofd door de pijn die ze ervaren.

Lijden is een belangrijke factor in het plan van Ilda Baoth. Door middel van het systeem van inwijdingen komen de leden van de Witte Broederschap hier intensief mee in aanraking. Als iemand ooit intens heeft geleden zoals de laatste grootmeester van de tempeliers, dan vormt dat iemand. Zoiets raak je niet meer zo snel kwijt, in de zin dat je dit kunt verwerken. Dergelijke ervaringen maken innerlijk fundamentele dingen kapot, waardoor je ook naar andere mensen toe, anders gaat reageren. Lijden en pijn worden na dergelijke ervaringen steeds meer als normaal beschouwd. Zo wordt iemand langzaam opgenomen in de gelederen van Ilda Baoth, waarbij je het ook steeds minder erg gaat vinden wanneer andere mensen lijden. Zo kun je uiteindelijk één van de meesters worden die blauwdrukken maakt voor andere mensen waarin pijn, lijden en onderworpen worden de grondtonen zijn. Zo werd het systeem van inwijdingen ingezet om de doelen van Ilda Baoth te verwezenlijken. Zo is het in de afgelopen tweeduizend jaar gegaan.

De wederkomst van Christus werd voorbereid voor deze periode. Dit is wat de meesters hebben aangegeven in hun boeken die via Alice Bailey zijn geschreven. Ik heb geen reden om hieraan te twijfelen. Dit waren hun plannen, ook al loopt het nu anders.

Als een dergelijke grote gebeurtenis wordt voorbereid door de Geestelijke Hiërarchie, dan betekent dit dat in de regio waar dit zal plaatsvinden, allerlei leden van die Witte Broederschap in incarnatie zullen komen, al ver voordat zo'n grote gebeurtenis zal gaan plaatsvinden. Zoiets wordt zeer zorgvuldig gepland en georganiseerd vanuit deze loge. Daar heeft men zeer veel ervaring mee. Het is onderdeel van hun expertise.

Als Nederland een belangrijke rol zou gaan spelen in het proces van het naar buiten treden van de Geestelijke Hiërarchie, met in het verlengde daarvan de wederkomst van Christus, dan mogen we er daarom van uitgaan dat in ons land diverse leden van die Witte Broederschap zijn geïncarneerd. Dit zullen mensen zijn die ondertussen op strategische posities terecht zijn gekomen waaronder een flink aantal paragnosten. Zij zouden hierdoor allerlei mensen aanwijzingen kunnen geven die passen bij wat de donkere kant vóór had met de mensheid. Nu deze Geestelijke Hiërarchie zijn macht in hoog tempo aan het verliezen is, zullen ook de bijbehorende paragnosten hun mogelijkheden zien verminderen om mensen informatie te kunnen geven.

Als "boven" de blauwdrukken van veel mensen zijn veranderd, dan is het goed denkbaar dat ook de blauwdrukken van de leden van de Geestelijke Hiërarchie die in incarnatie zijn, zullen worden aangepast door degenen die daar nu over gaan. (Vissen en Tweelingen) Dit betekent dat er grote en plotselinge veranderingen mogelijk zijn in veel levens, die vóór hun geboorte niet waren voorzien door deze Zielen. Dit betekent dat zelfs de directe leden van de Witte Broederschap niet meer zo'n goed zicht hebben op hun eigen toekomst. Vaak zullen deze mensen hun machtspositie kwijtraken, die ze hebben gekregen vanuit de Geestelijke Hiërarchie.

## Sleutels voor het lezen van de Bijbel

De Bijbel is een heel bijzonder boek dat heel veel invloed heeft gehad op ons denken in de afgelopen eeuwen. Naar mijn idee gaat het hier niet om het woord van één god maar zijn er meerdere goden aan het woord, die ieder via hun eigen spreekbuizen hun standpunt duidelijk proberen te maken.

Er wordt gewoonlijk van uit gegaan dat de Bijbel is geïnspireerd door de Heilige Geest, wat dat dan ook moge zijn. In praktijk zijn er tientallen schrijvers geweest die hun bijdrage hebben geleverd aan de verschillende boeken die later zijn opgenomen in de Bijbel. Van deze schrijvers wordt verondersteld dat ze zijn geïnspireerd. Met andere woorden er wordt verondersteld dat zij een hogere macht vertegenwoordigen. De teksten die zij hebben geschreven hebben zij dus niet zelf bedacht maar hebben zij ontvangen vanuit de één of andere hogere bron, die de Heilige Geest wordt genoemd.

De mensen die de Bijbel lezen, worden geacht dit te beschouwen als het woord van god. Met andere woorden er wordt verondersteld dat de visie van god door enkele tientallen verschillende schrijvers is opgeschreven zodat andere mensen hier kennis van zouden kunnen nemen. De vraag is dan welke hogere macht deze schrijvers heeft geïnspireerd.

Naar mijn idee lopen er in de Bijbel verschillende lijnen dwars door elkaar heen, op zo'n manier dat ze volkomen met elkaar verstrengeld zijn geraakt en niet meer zo gemakkelijk zijn te herkennen in hun afkomst. Het is moeilijk geworden om een goed onderscheid te maken tussen de verschillende bronnen van waaruit de schrijvers werken.

Eén van de inspirators van de Bijbel is Ilda Baoth. Dit is degene die de mensheid wil onderwerpen en wil laten lijden. Voorbeelden van deze invloed zijn de verhalen over de executie van Ananias en Saffira, en Abraham die werd gevraagd zijn zoon te offeren.

Dit is de god die overal de strijd aanwakkert op Aarde. Dit is ook degene die aan het woord is in Jesaja 45:7 waarin hij zegt: *"Ik formeer het licht, en schep de duisternis; Ik maak den vrede en schep het kwaad, Ik, de HEERE, doe al deze dingen."*

### ***God zegt hier dat hij zelf het kwaad heeft geschapen...***

Naar mijn idee zou een god die het goed met mensen vóór heeft zoiets niet doen. Ik zie dit als een bevestiging dat deze god het *niet* goed met mensen vóór heeft. Er wordt op deze plaats bovendien duidelijk aangegeven dat er wel degelijk zoiets als kwaad bestaat, hoewel er tegenwoordig veel mensen zijn die vinden dat het kwaad op zichzelf niet echt bestaat en dat dit zou moeten worden beschouwd als onzuiverheden in het denken van de mens die hiermee te maken heeft. Het gaat hier dus om kwaad dat zich buiten iemand afspeelt maar waar iemand mee in aanraking kan komen.

Ik ben van mening dat kwaad in de kern het handelen tegen beter weten in is. Met andere woorden dan komt er de factor bij van de vrije wil. Als god het kwaad heeft geschapen, dan nog is er zoiets als de vrije wil, waardoor iemand in principe een keuze kan maken hoe op dit kwaad te reageren.

Als god aangeeft het kwaad (de duivel) te scheppen, dan is daarmee nog niet duidelijk gemaakt welke mogelijkheden hij daar dan precies mee gekregen heeft. Met andere woorden als een mens hier niet aan mee wil doen, welke mogelijkheden heeft god dan om zo'n mens te beïnvloeden?

Waar moeten we aan denken als god aangeeft het kwaad te scheppen? Worden hier demonen mee bedoeld die mensen angst aanjagen of gaat het veel verder dan dit, en kan het zijn dat mensen worden beïnvloed om dingen te doen die zij niet willen maar onder invloed van kwade machten misschien toch doen. Op deze vragen wordt door hem geen antwoord gegeven. Er wordt slechts een globaal beeld gegeven dat god ervoor heeft gekozen om het kwaad doelbewust te scheppen. Er wordt bovendien niet uitgelegd *waarom* god het blijkbaar nodig vindt om het kwaad te scheppen. Met andere woorden op welke manier zou dit kunnen bijdragen aan onze spirituele ontwikkeling?

Uitgaande van de ontwikkeling van Genegenheid (Liefde) en Wijsheid van de Ziel, het hogere Zelf, zie ik niet hoe het doelbewust scheppen van het kwaad hieraan zou kunnen bijdragen. Naar mijn idee is dit vooral het tegenwerken van de ontwikkeling van Genegenheid en Wijsheid. Alleen al het doelbewust aangeven via één van zijn spreekbuizen dat hij blijkbaar in staat is om het kwaad (Satan) te scheppen en hij er voor heeft gekozen om dat ook daadwerkelijk te doen, is op zichzelf al heel beangstigend. Er is dan immers sprake van een god die het ons als mensen bijzonder moeilijk maakt in onze leeromgeving en hier overduidelijk heel bewust voor kiest. Hij werkt ons tegen.

Een ander punt in dit verband is de vraag wat precies wordt bedoeld met “vrede”? Is dat een toestand waarin er geen oorlog is? Is dat een toestand waarin iedereen zich gehoorzaam onderwerpt aan het gezag van de Bijbel zonder vragen te stellen en zonder hier diepgaand over na te denken? Is deze vrede te beschouwen als een toestand waar wij als mensen mee zijn geholpen op onze weg van ontwikkeling of is dit vooral een passieve toestand die kan worden omschreven met de bekende woorden “Stil maar wacht maar, alles komt goed”.

Misschien klinkt vrede voor veel mensen in eerste instantie als iets wat ze graag willen, maar er is een groot verschil tussen onderwerping en zoete slaap aan de ene kant, en aan de andere kant de Vrijheid om de Waarheid in jouw eigen leven te zoeken, en jouw eigen oorsprong en bestemming te vinden.

Misschien ben je verbaasd over de openheid waarmee in de Bijbel wordt beschreven dat god zelf degene is die de duivel (het kwaad) heeft geschapen maar in de boeken van Alice Bailey en in de Mahatmabrieven schrijven de meesters van de Witte Broederschap dezelfde soort dingen. Dit sluit naadloos op elkaar aan.

***Naast Ilda Baoth is er minstens één andere god aan het woord in de Bijbel  
en misschien zelfs meerdere.***

Deze andere god schuift Elia naar voren in de periode van koning Achab en koningin Izebel. In die periode volgt er een directe confrontatie tussen twee goden. De ene partij is Baäl. De andere partij maakt duidelijk aan het volk dat men deze god beter niet kan volgen. Er wordt aan het volk aangetoond dat er een andere god is die uiteindelijk meer macht heeft en in staat is Baäl tot stoppen te brengen. De profeet Elia is de gekozen spreekbuis van de ene partij. Achab en Izebel horen bij de andere partij, evenals de priesters van Baäl. In de Bijbel wordt aangegeven dat deze Elia later terug is gekomen als Johannes de Doper. (Mattheus 11:14)

***Johannes de Doper mag worden beschouwd als een reïncarnatie van Elia.***

Elia is in de periode van koning Achab en koningin Izebel de verlosser van het volk. Naar mijn idee ging het destijds om een rechtstreekse confrontatie tussen Ilda Baoth (Baäl) en Vissen/Tweelingen. In dit verhaal wordt duidelijk dat Ilda Baoth het gevecht hier verliest.

Dit brengt ons op een ander interessant aspect van de Bijbel namelijk de reïncarnatiegedachte. Wanneer dat thema in gedachten wordt gehouden, in de wetenschap dat er enkele tientallen verschillende schrijvers zijn geweest die in de loop van de geschiedenis hebben meegewerkt aan het schrijven van de verschillende geïnspireerde boeken die later zijn opgenomen in de Bijbel, dan zou het zomaar kunnen zijn dat sommige van die schrijvers reïncarnaties zijn van andere schrijvers, op dezelfde manier als Johannes de Doper een reïncarnatie is van de profeet Elia.

Met andere woorden als Elia en Johannes de Doper feitelijk verbonden zijn aan dezelfde Ziel, dan zou het aantal schrijvers en profeten in werkelijkheid beperkt kunnen zijn tot slechts enkele Zielen, die steeds opnieuw in de geschiedenis dezelfde rol hebben gekregen, namelijk het zijn van een spreekbuis van de god waaraan zij zijn verbonden in hun specifieke tijd.

***Het zou zomaar kunnen zijn dat er niet een hele rij profeten is geweest,  
maar in werkelijkheid slechts enkele Zielen  
die steeds opnieuw terugkeren, onder andere namen.***

Omdat de meesters van de Witte Broederschap al heel lang de rol hebben van het vertegenwoordigen van Ilda Baoth, is het zeer waarschijnlijk dat zij als Zielen dezelfde zijn als het grootste deel van de schrijvers van de Bijbel. Zij zijn ook de priesters van Baäl in de tijd van koning Achab en koningin Izebel. Naar mijn idee zijn deze meesters ook degenen die hebben gezorgd voor de samenstelling van de Bijbel zoals wij die nu kennen. Met andere woorden de meesters hebben vaak de rol gehad van paus en andere hoge kerkelijke autoriteiten. Het zijn steeds dezelfde Zielen in dezelfde soort rollen, in de loop van de geschiedenis. Het zijn eenvoudig de vertegenwoordigers van de goden, in hun specifieke tijd.

Het is bovendien merkwaardig dat de Boeddha nergens in de Bijbel voorkomt. Juist hij is immers een sterke vertegenwoordiger van de hogere goden. Als de Bijbel de geschiedenis van de mensheid beschrijft vanaf het begin, dan is het vreemd dat hij daar niet in voorkomt. Hij is immers bij uitstek de ziener, degene die in contact staat met de goden en daar zijn inspiratie van ontvangt. De Boeddha is bovendien slechts de naam die aan één enkele incarnatie is gegeven. Vanzelfsprekend is hij veel vaker in incarnatie geweest, hoewel daar weinig over bekend is.

***Het is niet ondenkbaar dat de Boeddha in andere incarnaties,  
de rol van profeet heeft gekregen in de verhalen van de Bijbel.***

Met andere woorden de Boeddha komt niet *direct* voor in de Bijbel onder die naam, maar wel als Ziel, onder andere namen, met ongeveer dezelfde rol, namelijk het vertegenwoordigen van één van de goden. De god die hij vertegenwoordigt is niet Ilda Baoth maar een hele andere god. Misschien beter gezegd goden, namelijk Vissen en Tweelingen, degenen die zich inzetten voor de ontwikkeling van Genegenheid en Wijsheid. In die zin is er ook voor de Boeddha een plaats in de Bijbel, hoewel niet goed herkenbaar.

Naar mijn idee zijn er verschillende goden die hun invloed hebben uitgeoefend op het tot stand komen van de Bijbel, net zoals er ook verschillende goden zijn die hebben meegewerkt aan het tot stand komen van vele andere geïnspireerde boeken zoals “de Geheime Leer” die geschreven is door H.P. Blavatsky en “ISIS ontsluit” van dezelfde schrijver.

***De ene partij wordt vertegenwoordigd door Mozes, Petrus en Christus,  
de andere partij wordt vertegenwoordigd door Elia, Johannes en de Boeddha.***

Er valt iets voor te zeggen om ook Blavatsky te beschouwen als een moderne profeet, iemand die geïnspireerd schreef en probeerde kennis beschikbaar te brengen voor een groot publiek. Hoewel zij veel inzichten en conclusies probeert te onderbouwen met feiten uit andere boeken, is het voor mij duidelijk dat er een bepaalde leiding is bij het schrijven van haar boeken die overeenkomt met de manier waarop de schrijvers in het verleden hun Bijbelboeken schreven.

Waar het naar mij idee om gaat is de grote lijnen in de gaten te houden namelijk het bestaan van twee verschillende groepen goden die ieder hun eigen vertegenwoordigers hebben gekozen in de loop van de geschiedenis. Door alle beschreven verhalen in de Bijbel opnieuw te bekijken met in het achterhoofd de aanwezigheid van deze twee partijen, kan alles in een nieuw licht worden gezien.

De kerken hebben mensen diep ingewreven dat ze zondig zijn. Naar mijn idee is dit veel te ver doorgeschoten. Het is zinvol om je eigen zwakheden goed te herkennen en daaraan te werken maar het is ook zinvol je bewust te zijn van allerlei kwade invloeden die gaande zijn in onze leeromgeving.

Als iemand zichzelf onterecht verwijten maakt, dan kan dit de doorstroom van Genegenheid belemmeren. Als iemand zichzelf als slecht en zondig beschouwt, dan is dat moeilijk te combineren met Genegenheid voor jezelf. Zo leren mensen zichzelf aan om zichzelf te kwellen. Als deze zelfkwellendheid ver doorschiet dan kan er zelfs zoiets als zelfhaat ontstaan. Het voelen van Genegenheid voor anderen is dan heel ver weg. Zolang er geen Genegenheid is voor jezelf, is er ook geen Genegenheid voor anderen. De kerken hebben hierin naar mijn idee een afbrekende rol gespeeld in de afgelopen eeuwen. Op deze manier werd eigenwaarde systematisch afgebroken.

***Als de kerk mensen aanpraat dat ze in de kern erg slecht zijn,  
dan is dit een manier om mensen te onderwerpen en te laten lijden.***

Het is vanzelfsprekend belangrijk dat mensen hun eigen verantwoordelijkheid op zich nemen voor wat ze zelf in werking zetten en dit niet proberen te ontlopen door al te snel te wijzen op het kwade om ons heen. Zelfkennis en zelfonderzoek is van groot belang.

Aan de andere kant is het niet terecht om jezelf voor allerlei dingen verantwoordelijk te houden als die dingen worden veroorzaakt door kwade invloeden zoals vervloeking, collectieve hersenspoelingen en andere soorten van beïnvloeding.

***Als je door ontkenning van het kwade (uit angst) of door onwetendheid,  
dit soort invloeden uitbant uit je manier van denken,  
dan kan het zijn dat je jezelf daar erg mee tekort doet.***

Als iemand door kwade invloeden af en toe bijvoorbeeld heel vervelend reageert op andere mensen, dan zou zo iemand zichzelf daarvoor kunnen “veroordelen”. Iemand neemt dan de eigen verantwoordelijkheid op zich voor het eigen gedrag. Maar als dit gedrag wordt veroorzaakt door een oude vervloeking of door de inwerking van vermogens van de meesters, zoals beschreven in de Mahatmabrieven, dan oordeelt iemand feitelijk verkeerd over zichzelf en doet iemand zichzelf hiermee zwaar tekort.

Het helpt mensen niet om ze in te wrijven dat ze erg slecht zijn. Dat leidt niet tot begrip, het geeft geen inzicht in wat er gaande is in een specifieke situatie. Het helpt wel om dingen zorgvuldig te onderzoeken en daarbij rekening te houden met zoiets als beïnvloeding door externe factoren, dingen waar je *zelf* feitelijk weinig of niets aan kunt doen. Je hebt dan wel de juiste kennis nodig, waardoor je weet dat zoiets mogelijk is.

Als er een profeet of schrijver naar voren komt in de Bijbel, is het raadzaam om jezelf af te vragen welke partij deze vertegenwoordigt. Is dit een spreekbuis van Ilda Baoth of is dit een kanaal voor Vissen of Tweelingen?

Daniël bijvoorbeeld, is een vertegenwoordiger van de god Tweelingen. Er spreekt Wijsheid uit zijn woorden en zijn handelen. Op die manier zouden alle schrijvers en profeten beoordeeld moeten worden, om hun rol in het grotere geheel duidelijker te krijgen.

### ***Waarom wordt Judas beschouwd als een slecht mens?***

Is het niet zo dat hij heeft gehandeld volgens zijn diepgaande innerlijke overtuiging dat dit het beste was dat hij zou kunnen doen voor zijn volk? Is het niet zo dat hij vanuit Wijsheid heeft gehandeld en de autoriteiten voor een eerlijke keuze heeft geplaatst hoe zij op deze situatie zouden willen reageren? Naar mijn idee is dit een mooi voorbeeld van de invloed van de hogere god Tweelingen. Zoals ik het zie is er geen enkele gegronde reden om Judas niet als een profeet te beschouwen.

Ik beschouw Judas evengoed als een profeet, net zoals Johannes de Doper en Elia. Judas was eenvoudig degene die verder ging met het werk van Johannes de Doper toen die was uitgeschakeld. Met andere woorden toen Johannes de Doper niet meer beschikbaar was om te dienen als een spreekbuis voor Tweelingen, werd die rol overgenomen door Judas.

Als de definitie van een profeet iemand is die dient als spreekbuis van god, dan is Judas naar mijn idee als een profeet te beschouwen. Men kan hem bovendien onmogelijk verantwoordelijk houden voor de dood van Jezus Christus. Hij heeft immers slechts de autoriteiten ingelicht en hen gevraagd om een oordeel. Hij is door de kerken op een verschrikkelijke manier verketterd en het is naar mijn mening de hoogste tijd voor eerherstel van deze moedige Ziel, die we in onze generatie misschien een klokkenluider zouden noemen.

Naar mijn idee zijn de samenstellers van de Bijbel niet erg objectief geweest bij de keuze van de verhalen die zij wilden opnemen en die zij wilden wegmoffelen. Het is voor mij duidelijk dat de samenstellers van de Bijbel een bepaalde bedoeling hadden met het scheppen van dit boek. Het ging hen *niet* om het vertellen van de Waarheid maar om het maken van een machtsbasis voor de kerken en hun vertegenwoordigers. De Bijbel moest autoriteit uitstralen en gezag krijgen. Daarom vond men het destijds raadzaam om bepaalde verhalen daar doelbewust in te plaatsen, zoals het afschrikwekkende verhaal van Ananias en Saffira. Er werden destijds zorgvuldige inschattingen gemaakt hoe het grote publiek daar waarschijnlijk op zou gaan reageren.

Het is voor mij ook zonneklaar dat sommige verhalen doelbewust *niet* de Bijbel zijn gehouden omdat de samenstellers bang waren dat die hun machtsbasis zouden kunnen ondermijnen. Sommige van deze verhalen zijn teruggevonden (in de Nag Hammadi geschriften) maar het is zeer waarschijnlijk dat allerlei hele waardevolle verhalen, verloren zijn gegaan.

Het is nogal arbitrair welke verhalen men wel en niet toelaat in de Bijbel. Naar mijn idee was hier een bepaalde bedoeling achter werkzaam van waaruit de verhalen werden gewogen in hun kracht om bij te dragen aan dit doel.

Het samenstellen van de Bijbel was feitelijk vooral een soort van promotie voor Ilda Baoth en zijn werk, waarbij men sommige oudere gebeurtenissen niet goed meer kon verwijderen zoals het verhaal over Elia. In feite is dit een heel vreemd verhaal in het geheel, omdat juist hier de strijd met Ilda Baoth wordt beschreven in een situatie dat die het gevecht verliest. Men heeft het destijds waarschijnlijk niet aangedurfd om dit verhaal achterwege te laten bij het samenstellen van de Bijbel.

Het is bovendien niet ondenkbaar dat Jezus en Johannes de Doper elkaar vaker hebben ontmoet in hun incarnatiereeks. Als Johannes aanwezig was in de periode van koning Achab, dan is het niet ondenkbaar dat ook Jezus in die periode aanwezig was. Naar mijn idee is hij te plaatsen in de groep van de priesters van Baäl, maar ik kan dat niet bewijzen. De strijd die destijds is uitgevochten verliep dramatisch voor deze priesters. In de periode van het begin van de jaartelling waren de rollen omgekeerd en verliep de strijd dramatisch voor Johannes de Doper en Judas.

***Als we uitgaan van de reïncarnatiegedachte  
dan kan het niet anders dan dat ook Judas vaker in incarnatie moet zijn geweest.***

Als hij destijds een profeet is geweest, dat wil zeggen een vertegenwoordiger van god, dan zal hij dat waarschijnlijk vaker zijn geweest in de loop van de geschiedenis. Het is dus niet ondenkbaar dat de Ziel van degene die we kennen als Judas, op een andere plaats in de Bijbel voorkomt als één van de profeten. Als hij blijkbaar hecht is verbonden aan Johannes de Doper, dan is het bovendien niet ondenkbaar dat hij in de loop van de geschiedenis vaker hecht aan hem verbonden is geweest.

Als Judas de spreekbuis is geweest van de god Tweelingen, degene die gaat over kennis en Wijsheid, dan is het logisch dat deze Ziel vaker terug is gekomen in onze samenleving en daarin de rol heeft gekregen van de bringer van nieuwe kennis aan de mensheid.

Veel mensen hebben de neiging wetenschappers niet te beschouwen als profeten maar als mensen die op een hele andere manier hun bijdrage leveren aan de vooruitgang van onze samenleving. Ik zie dat anders. Naar mijn idee is iemand die nieuwe kennis brengt waar de mensheid mee geholpen wordt, eveneens aan het werk als een vertegenwoordiger van god. Als de grote massa door het vrijkomen van nieuwe kennis kan worden geholpen hun dagelijkse leven in een breder perspectief te zien, dan heeft dat naar mijn idee een opvoedkundig aspect. Het heeft daarmee een positief effect op spirituele ontwikkeling.

Ik beschouw daarom bekende wetenschappers zoals Newton, Galileo en Einstein evengoed als vertegenwoordigers van god. De term profeet is naar mijn idee ook op hen van toepassing. Naar mijn idee is ook hier de god Tweelingen werkzaam op de achtergrond.

Het is bovendien vreemd dat de geschiedenis van de Bijbel eenvoudig ophoudt terwijl de ontwikkeling van de mensheid gewoon doorgaat. Met andere woorden er zou eigenlijk een soort van aanvulling op de Bijbel moeten komen, waarin de belangrijkste gebeurtenissen van de afgelopen tweeduizend jaar worden toegevoegd aan het geheel.

Als er een brede verwachting is dat Christus zou terugkeren of in een andere variant Maitreya of de Boeddha, dan is daarmee duidelijk geworden dat het verhaal nog niet afgelopen is, dat in de Bijbel wordt beschreven. Het verhaal is nog niet compleet en er zou eigenlijk een soort van update moeten komen.

Als er in de afgelopen honderdvijftig jaar allerlei meesters in incarnatie zijn gekomen, zoals dat in de boeken van Alice Bailey wordt beschreven (Koot Hoomi, Moria en anderen), dan is het niet ondenkbaar dat ook de andere partij zijn eigen vertegenwoordigers heeft geprobeerd te bereiken.

Als er in onze generatie een soort van titanenstrijd wordt uitgevochten, dan is het logisch dat beide partijen op volle sterkte aanwezig proberen te zijn. De ene partij zal vooral werken via de meesters van de Witte Broederschap. De andere partij zal proberen te werken via de Zieneressen en via de groep die verzameld is rond de thema's Zelfkennis, gnosis en samenwerking met de Ziel.

*De strijd tussen de gnostici en de kerken in de afgelopen tweeduizend jaar,  
ligt exact in het verlengde van de strijd tussen de god Tweelingen en Ilda Baoth.*

In de Bijbel wordt een tamelijk negatief beeld geschetst van de Schriftgeleerden en anderen die het niet eens waren met de visie van Jezus en zijn volgelingen. Met in het achterhoofd de doelbewuste poging om de beeldvorming van de massa gelovigen zo veel mogelijk te beïnvloeden, kunnen deze discussies in een heel ander licht worden gezien. Net zo goed als in de Bijbel wordt gesuggereerd dat het volk door de duivel tegen Christus werd opgezet en daardoor koos voor zijn kruisiging, terwijl er naar mijn mening eenvoudig sprake is van een vrije en weloverwogen keuze van het volk, zo kan men ook de verdachtmakingen van deze Schriftgeleerden beschouwen als stemmingmakerij en onderdeel van een doelbewust gekozen propaganda voor Jezus en zijn groep. Dit soort verhalen kon men later gemakkelijk invlechten in de Bijbel, toen die enkele eeuwen later werd samengesteld. Naar mijn idee waren deze Schriftgeleerden eenvoudig mensen met veel kennis, die het volstrekt niet eens waren met de ideeën van Jezus en zijn volgelingen.

Als door deze voorbeelden duidelijk is geworden dat de kerk de neiging heeft om de verhalen in de Bijbel sterk in te kleuren, dan kan men zich afvragen welke verhalen in de Bijbel nog meer zijn ingekleurd. Dit vraagt van een lezer van de Bijbel dus een waakzame houding waarin niet zomaar alles voor waar zou moeten worden aangenomen.

*Het is merkwaardig om in het boek Jesaja aan te geven  
dat god zelf het kwaad, de duivel, heeft geschapen,  
en dan vervolgens deze zelfde duivel er de schuld van te geven  
dat het Joodse volk er voor koos om Jezus te laten kruisigen.*

Het fenomeen nepnieuws is van alle tijden en naar mijn idee zijn hier allerlei voorbeelden van terug te vinden in de Bijbel. Er wordt wel eens gezegd dat in een oorlog de Waarheid de eerste is die sneuvelt. Zoals ik het zie wordt deze uitspraak bevestigd door dit soort verhalen uit de Bijbel. In hun strijd om het volk te onderwerpen gaven de samenstellers van de Bijbel een flinke draai aan de feitelijke gebeurtenissen en probeerden ze de massa gelovigen ervan te overtuigen dat alleen de kerk goed zicht heeft op wat waar is en wat niet. De massa gelovigen werd voorgehouden de interpretatie van de Bijbel vooral over te laten aan de vertegenwoordigers van de kerk, omdat mensen dat zelf niet zouden kunnen. In feite werd hiermee tegen mensen gezegd dat ze dom waren. Zo werden mensen gekleineerd, onderworpen en op grote schaal misleid.

Er is een interessant verhaal in de Bijbel te lezen waaruit blijkt dat Jezus blijkbaar een woedeaanval kreeg toen hij ooit in de tempel dingen zag gebeuren waar hij het niet mee eens was. Dit wordt verondersteld een uiting te zijn van zijn “grote liefde voor zijn vader”, zijn god en schepper, maar in de kern is het naar mijn idee vooral een uiting van de energie van Ilda Baoth namelijk woede. Misschien is dit zelfs te zien als een karaktertrek van Jezus, met in het verlengde hiervan zijn “Vader” die ook bekend staat om zijn “toorn”.

Er is ook een verhaal waarin Christus een vijgenboom tegenkomt op zijn weg. Hij had blijkbaar zin om iets te eten maar de vijgenboom droeg op dat moment geen vrucht. Hij werd toen kwaad en vervloekte de vijgenboom. (Mattheüs 21 en Markus 11) Als je zo'n verhaal leest in de Bijbel over Christus die een vijgenboom vervloekt, dan zou je je af kunnen vragen of dit past bij het beeld van een kalme en vriendelijke man, die het goed met andere mensen voor zou hebben.

In deze zelfde teksten wordt ook gezegd dat als je in een gebed iets vraagt, dat je dat dan zult ontvangen. (“En al wat gij zult begeren in het gebed, gelovende, zult gij ontvangen”).

Dit klinkt prachtig maar in praktijk werkt het zo niet, zoals miljoenen mensen dagelijks ervaren. Er zijn veel mensen die dagelijks vol vuur bidden voor allerlei nobele dingen, maar het niet krijgen. Met andere woorden hier belooft Christus iets wat hij in de verste verte niet waar kan maken. Je zou je af kunnen vragen wat je er van vindt dat iemand zoiets belooft, terwijl hij het volstrekt niet kan nakomen.

***De geschiedenis van de mensheid wordt voor een deel beschreven in de Bijbel  
maar het verhaal is nog niet afgelopen. Er gaat nog meer gebeuren.***

Er zijn naast het oude en het nieuwe testament nog andere afdelingen nodig. Eén afdeling zou kunnen gaan over de strijd tussen de kerken en de gnostici in de afgelopen tweeduizend jaar. Daarin zou ook de rol van de wetenschap kunnen worden beschreven die de mensheid veel kennis heeft gebracht waardoor de relatie met god is veranderd. De mensheid is veel meer *zelf* gaan nadenken en minder afhankelijk geworden van de vertegenwoordigers van de kerken. Naar mijn idee is dit te danken aan de invloed van de god Tweelingen, degene die probeert juiste kennis aan te reiken waarmee mensen hun innerlijke Vrijheid kunnen bevorderen.

Een andere nieuwe afdeling van de Bijbel zou kunnen gaan over de eindstrijd die in deze periode wordt uitgevochten tussen twee verschillende groepen goden.

Als mensen actief zijn in het spirituele wereldje dan is het raadzaam om goed te onderzoeken met welke stroming men in contact is. Het kan daarbij van groot belang zijn om te weten dat er in praktijk twee verschillende bronnen zijn namelijk Ilda Baoth en Vissen/Tweelingen. Op de gebruikelijke paranormale beurzen en in het circuit van talloze alternatieve therapeuten lopen beide stromingen volkomen door elkaar heen, zonder dat de massa zoekers op dit gebied herkent vanuit welke achtergrond een therapeut aan het werk is. Vaak is de therapeut zich hier zelf ook niet goed van bewust.

Ook in de Bijbel komen verscheidene waarzeggers naar voren. Dit verschijnsel is blijkbaar al zo oud als de mensheid. Zowel Ilda Baoth als Vissen/Tweelingen hebben in de loop van de geschiedenis altijd hun spreekbuizen gehad. De Zieneressen hebben vaak de rol van spreekbuis van de goden ingevuld. In de Bijbel is hier betrekkelijk weinig van terug te vinden maar toch zijn deze verhalen niet helemaal verloren gegaan.

De Zieneressen die beschreven zijn in de Bijbel werken niet allemaal vanuit de lijn van Tweelingen en Vissen. Soms werkte een Zieneres voor Ilda Baoth zoals koningin Izebel in de tijd van Elia.

In dit verband is het misschien ook interessant om opnieuw te kijken naar de Egyptische goden en daarin onderscheid te maken tussen de vertegenwoordigers van de goden Vissen en Tweelingen aan de ene kant en anderzijds de vertegenwoordigers van Ilda Baoth.

Naar mijn idee is het de hoogste tijd om niet alleen de Bijbel maar de hele geschiedenis van de mensheid opnieuw te bekijken, maar dan vanuit de voortdurende strijd tussen de hogere goden Vissen en Tweelingen enerzijds en aan de andere kant Ilda Baoth. Volgens mij levert dit hele waardevolle inzichten op.

***In Exodus 20 en 23 wordt beschreven dat de god van de Bijbel er een hekel aan heeft  
wanneer mensen zich tot andere goden wenden.***

De god van de Bijbel wil graag alleenheerser zijn en verwacht dat alle mensen zich vanuit vrije wil aan hem onderwerpen. Deze god is bijzonder jaloers en wil absoluut niet dat mensen hun vertrouwen stellen in andere goden. Door zich op deze manier uit te spreken maakt deze god duidelijk dat er wel degelijk andere goden zijn. Bovendien beschouwt hij deze goden blijkbaar als zijn concurrenten hoewel hij het liefst zou zien dat hij de enige god zou zijn. Met andere woorden hoewel hij het liefst zou zien dat er geen andere goden zouden bestaan, geeft hij toe dat er wel degelijk andere goden bestaan, maar wil hij niet dat mensen hierop gaan vertrouwen. Dit zegt iets over het karakter van deze god.

***De god van de Bijbel,  
laat mensen absoluut niet vrij en duldt geen concurrentie.***

Met het aanleveren van dit soort opvallende dingen probeer ik bij te dragen aan het verbreden van de visie op de geschiedenis van de mensheid. De lange strijd is bovendien nog niet afgelopen maar is nog iedere dag gaande, ook al is er nu een beter evenwicht gekomen.

***Zoals de Ziel, het hogere Zelf,  
via de persoonlijkheid in incarnatie kan werken,  
zo kunnen de goden werken via de Ziel.***

Goden kunnen via mensen werken, soms zelfs zonder dat iemand zich daar van bewust is. Dit maakt het bijzonder gecompliceerd de Bijbel te duiden. Dit maakt het voor ons als mensen onmogelijk om er zeker van te zijn wie precies wat heeft gezegd en met welke bedoeling.

Hoewel het uitzonderlijk is dat goden zich direct mengen in de interactie tussen mensen, is dit op zichzelf heel goed mogelijk en komt dit ook wel degelijk voor in de loop van de geschiedenis. Het is daarom belangrijk er rekening mee te houden dat zoiets mogelijk is.

We leven in een periode dat allerlei sluiers wegvallen en met dit schrijven probeer ik bij te dragen aan het ontwikkelen van een betere visie, een visie die beter aansluit bij het innerlijke weten.

Zoals ik het zie is de Bijbel een verzameling verhalen met hele verschillende achtergronden, die eigenlijk helemaal niet zo goed bij elkaar passen maar die toch zijn verzameld in één boek. Ik raad de lezer bovendien aan er rekening mee te houden dat veel verhalen in de Bijbel sterk zijn ingekleurd door de samenstellers en misschien zelfs ernstig zijn vervormd.

***De Bijbel is een doolhof geworden,  
waar je zonder kompas gemakkelijk in kunt verdwalen.***

Het innerlijke weten is het kompas dat nodig is om de uitweg in dit doolhof te kunnen vinden. De Bijbel kan daarom naar mijn idee het beste worden gelezen met het hart en niet met het hoofd. Er kan dan innerlijk worden gevoeld hoe de situatie in elkaar zit waarover wordt geschreven.

Ik hoop met deze brief ook bij te dragen aan het ontwikkelen van een bredere visie op de Bijbel en op het thema van de oorsprong van het kwaad. Door hier mee bezig te zijn en hier over na te denken, kan een visie zich ontwikkelen. Door het aangeven van interessante gezichtspunten hoop ik het nadenken over dit thema te stimuleren.

## Over de periode van 2000 jaar geleden

Er is veel verwarring over wat er is gebeurd aan het begin van onze jaartelling in Israël. In de afgelopen tweeduizend jaar is hier betrekkelijk veel onduidelijkheid over geweest. Ik wil daarom mijn visie geven op deze gebeurtenissen, zodat dit onderzocht kan worden door wie dit wil. Je kunt deze informatie “checken”, door goed af te stemmen op jouw innerlijke weten in de diepte van jouw hart. Zo kun je intuïtief aanvoelen in hoeverre dit overeenkomt met jouw innerlijke weten. Dit innerlijke weten kan beschouwd worden als degene die kan beoordelen in hoeverre iets de Waarheid is.

In die periode stonden er opnieuw proeven op het programma zoals eerder beschreven in mijn vorige boeken. Degene die deze keer zou worden onderworpen aan de proeven was Johannes de Doper. Hij zou moeten aantonen tijdens een hele reeks proeven, in hoeverre hij zijn innerlijke weten zou blijven volgen in hele specifieke situaties, waarin het er in feite om ging of hij vanuit vrije wil, het plan van Ilda Baoth zou willen volgen of niet.

Als er tijdens de proeven zou worden aangetoond dat hij het plan van de donkere kant *niet* zou willen volgen, dan zou dit als gevolg hebben dat daarmee formeel zou zijn voldaan aan de voorwaarden waaronder het systeem van evolutie zou mogen worden aangepast door Vissen.

In die periode had Vissen in theorie nog de leiding over ons evolutieproces maar had de donkere kant al heel veel invloed. De wetten en de regels die Vissen ooit had opgesteld, werden met voeten getreden door de donkere kant. Toch was Vissen gebonden aan de afspraken die er lagen op een hoger niveau, waarin een grotere donkere macht de Aarde als proeftuin had ingericht binnen de ruimte die hij daarvoor had bedongen. Zolang deze kracht kon aantonen dat de overgrote meerderheid van de mensen dit spoor wilde volgen, mocht dit zwarte experiment doorgaan.

Omgekeerd mocht Vissen dit experiment beëindigen, zodra hij kon laten zien dat er één iemand had aangetoond dat hij dit niet wilde, terwijl de druk van de omstandigheden dan buitengewoon groot zou zijn. Met andere woorden de keuze van slechts één persoon, zou de toekomst kunnen bepalen voor de hele mensheid, maar de moeilijkheid van de proeven voor deze persoon, zou dan buitengewoon groot zijn.

In praktijk was de moeilijkheidsgraad zó hoog, dat het in de hele lange geschiedenis van de mensheid nog niemand was gelukt om hier goed doorheen te komen. Omdat met name tijdens de examenperiode de proeven zeer intensief zijn, was het gevaar voor de deelnemers die hieraan werden onderworpen, groot. Als iemand *niet* zou slagen, dan zou de donkere kant daarna sterke troefkaarten in handen hebben om zo iemand in volgende levens aan zich te binden. Iemand had dan immers aangetoond, het innerlijke weten uiteindelijk niet te willen volgen. In praktijk zou iemand daardoor gebroken zijn voor vele toekomstige levens.

### *Tweeduizend jaar geleden werd Johannes de Doper onderworpen aan de proeven.*

Tweeduizend jaar geleden werd er opnieuw een serie proeven voorbereid door de goden, waarbij Johannes de Doper werd onderworpen aan deze proeven, zonder dat hij zich hiervan bewust was. Deze proeven begonnen al in zijn jeugd en liepen door zijn hele leven heen. Dit waren vele kleinere en grotere proeven, die uiteindelijk leidden tot een eindresultaat, nog voordat de examenperiode zou gaan beginnen.

Op “de weide” is deze situatie in de afgelopen periode uitgebreid toegelicht en dit is de reden dat ik hier iets over kan vertellen.

***De uitslag van de hele serie proeven vóór de eindexamens zouden beginnen,  
was dat Johannes heel goed door de proeven heen was gekomen.***

Vissen kon zich daardoor voorbereiden op een aanpassing van de wetten en de regels, en kon zich verheugen op het herstel van het evenwicht, omdat de overwinning zeker leek. Er was in feite nog slechts een formele examenperiode nodig om de proeven af te ronden volgens de procedure die daarvoor was afgesproken, maar het eindresultaat van de voorgaande serie kleine proeven was al zó goed, dat de laatste proeven nog slechts een formaliteit waren.

Het buitensporig kwaad kwam hierdoor voor een belangrijke keuze te staan. Als de proeven zouden worden afgerond met het voorgeschreven examen, dan zou het vrijwel zeker zo gaan dat er daardoor voor het eerst in de geschiedenis iemand goed door de proeven heen zou zijn gekomen.

Het buitensporig kwaad zou dan het experiment moeten afbreken en zou vervolgens worden teruggedreven naar waar het vandaan kwam. Vissen zou dan het evenwicht herstellen en de mensheid zou zich veel beter kunnen ontwikkelen, in een leeromgeving die veel beter geschikt zou zijn om Wijsheid en Genegenheid tot rijpheid te brengen.

Het buitensporig kwaad zou dan op zoek moeten gaan naar een ander plekje om dit experiment voort te zetten, om bewustzijn zodanig te ontwikkelen dat mensen vanuit vrije wil steeds meer gaan kiezen voor het beschadigen van zichzelf en anderen, door voortdurend tegen beter weten in te handelen.

Het buitensporig kwaad besloot niet af te wachten totdat de laatste examens zouden zijn afgerond, maar eerder al, die examens onmogelijk te maken. Er zou dan weliswaar tegen de regels worden gehandeld door de examens te saboteren, maar de hoop van de donkere kant was dat dit zou worden beschouwd als een proef die niet netjes volgens de regels was afgerond, en daardoor ongeldig zou worden verklaard door de “scheidsrechters”. De donkere kant wist dat dit weliswaar zou worden gezien als een grove overtreding van de regels, maar hoopte daar toch voorlopig mee weg te kunnen komen.

Dit was de achterliggende reden dat de donkere kant besloot heel bewust toe te werken naar de dood van Johannes de Doper. Er werd een plan in werking gezet waardoor hij uiteindelijk zou worden vermoord, zodat de examens niet volgens de regels voor de proeven konden worden afgerond.

De hogere goden Vissen en Tweelingen, kónden niet ingrijpen, omdat dit hen onmogelijk werd gemaakt door het buitensporig kwaad, die onvoorstelbaar veel kracht heeft. De vertegenwoordigers van de lichte kant die waken over deze hele gang van zaken, de “scheidsrechters”, lieten dit gebeuren en grepen niet in. Er werden wel afspraken gemaakt over hoe het verder zou gaan.

Dit is de manier waarop de hogere machten werken, ook al is het voor ons als mensen moeilijk in het gevoel te krijgen waarom het zo gaat. De macht ten goede die nodig is om het buitensporig kwaad te bedwingen, wordt niet zomaar ingezet. Er zijn dan meestal al vele zware overtredingen geweest. Pas als het *echt* niet anders kan, komt er een hogere macht in actie.

***Johannes werd door de donkere kant op een zijspoor geleid  
en korte tijd later vermoord door een list.***

Johannes de Doper werd op een zijspoor geleid, door het plan van de donkere kant om hem uit te schakelen, en daardoor te voorkomen dat hij de proeven af zou kunnen ronden.

In een eerdere fase was Johannes de centrale figuur, die van jongs af aan de rol had gekregen om een groep op te bouwen en mensen te verzamelen, die mee wilden gaan met het herstellen van het evenwicht in het plan van evolutie.

De invloed van de donkere kant zou worden weggewerkt en de wetten en de regels zouden in ere worden hersteld, zoals die al lang geleden door de god Vissen waren opgesteld voor de mensheid. Het ontwikkelen van Wijsheid en Genegenheid zou weer veel meer ruimte krijgen.

De groep bereidde zich daarom voor op een mooie toekomst. De vooruitzichten waren goed en de goden voorzagen dat het deze keer goed zou gaan, ook al waren deze proeven in het lange verleden altijd verkeerd afgelopen door gemeen spel van de donkere kant.

Er was een grote groep rond Johannes de Doper maar daarnaast waren er allerlei kleinere groepen, waaronder een groep rond Jezus. Vaak liep dit in elkaar over omdat er veel onderling contact was. In de Bijbel wordt een beeld geschetst van groepen die grotendeels los van elkaar stonden maar dit is pas ontstaan in een latere fase van het verhaal. In de beginperiode liepen de groepen voortdurend in elkaar over.

Het uitgangspunt was een omvorming van de samenleving naar een situatie waarin het ontwikkelen van Genegenheid en Wijsheid veel meer ruimte zou krijgen, daar kwam het op neer. Alle mensen die hier aan meededen, waren zich bewust van deze overkoepelende doelstelling. Daarbinnen waren er kleinere groepjes, die hun eigen visie ontwikkelden op onderdelen.

In de loop van het verhaal, probeerde het buitensporig kwaad steeds meer invloed uit te oefenen. De uitstraling van Johannes de Doper was intens, en velen volgden de aanwijzingen die hij op grote schaal had gegeven gedurende vele jaren. Hij is weliswaar vaak in de woestijn geweest maar zeker niet altijd, en er waren periodes dat hij heel goed bereikbaar was voor een groot publiek.

Hij wordt soms beschouwd als “een roepende in de woestijn” in de betekenis dat er niet naar hem werd geluisterd, maar dit was *niet* het geval. Er werd veel naar hem geluisterd, zowel in de letterlijke zin als in figuurlijke betekenis. De omstanders voelden meestal heel goed aan dat er veranderingen nodig waren, en er was veel bereidheid hier in mee te gaan.

Dit was één van de redenen dat de inschatting van Vissen was dat het deze keer zou lukken om het evenwicht te herstellen in het evolutieproces. Er was overduidelijk draagvlak voor veranderingen en Johannes was al heel ver gekomen met de proeven, ook al was hij zich hier niet van bewust.

***Het buitensporig kwaad zag zich genoodzaakt zwaardere maatregelen te nemen om het tij te keren en het evenwicht te laten overhellen naar de donkere kant.***

Jezus werd naar voren geschoven als degene waar het eigenlijk om zou gaan en Johannes werd eenvoudig aan de kant gezet. De doop in de Jordaan van Jezus was in feite een enorme manifestatie van macht door de donkere kant. Men liet Johannes de Doper Jezus dopen en hem vertellen dat Jezus degene was op wie de mensheid wachtte.

Dit was een enorme inbreuk op de vrije wil van Johannes, maar er werd niet ingegrepen door degenen die het evolutieproces proberen te bewaken.

Johannes had het ritueel van de doop ingevoerd als symboliek van het reinigen van mensen, het afspoelen van de ervaringen uit hun verleden, waardoor ze een nieuwe start zouden kunnen maken en andere prioriteiten zouden kunnen volgen. Een soort symbolische verwerking van oud zeer vanuit het verleden, waardoor men verder zou kunnen op een nieuwe weg. Water staat ook in verband met aanpassen aan het innerlijke weten, het soepel meebewegen met de stroom die je in de diepte van jouw hart kunt voelen op jouw beste momenten. Water heeft te maken met gevoel.

***De symboliek van water kan in verband worden gebracht met Vissen, degene die formeel de leiding had over ons evolutieproces.***

Juist deze ceremonie werd door de donkere kant misbruikt om Jezus te installeren en Johannes op een zijspoor te leiden. Dit was een enorme machtsvertoning vanuit het buitensporig kwaad. In feite kondigde Johannes hiermee zijn eigen vertrek aan, zonder dat hij dit wilde.

Hoewel hijzelf degene was die voor de proeven was uitgenodigd en hij daardoor degene was op wie de mensheid had gewacht, werd Jezus naar voren geschoven, nota bene door Johannes zelf. Het zal duidelijk zijn dat dit destijds tot een enorme innerlijke verwarring heeft geleid bij Johannes, en hij aan alles voelde dat er toen iets helemaal verkeerd ging, hoewel hij daar niets tegen kon doen.

***Johannes droeg de fakkel over aan Jezus, zonder dat hij dit wilde. De donkere kant kon dit afdwingen, tegen zijn vrije wil in.***

Omdat Johannes een hele goede reputatie had opgebouwd, was het niet gemakkelijk voor de donkere kant iemand anders te installeren, die qua populariteit hier bovendien zou stijgen. Het buitensporig kwaad besloot daarom zijn toevlucht te nemen tot onorthodoxe maatregelen. Men besloot dat Jezus wonderen zou gaan doen, om daarmee aan te tonen dat hij degene was op wie de mensheid wachtte.

Het doen van wonderen is gebonden aan wetten en regels, en het zal misschien gevoelsmatig duidelijk zijn dat dit niet zomaar kan. De donkere kant overtrad door het doen van deze wonderen met hun voorman Jezus, opnieuw allerlei wetten die hiervoor gelden, maar men zag zich genoodzaakt dit toch te doen om de positie van Jezus te verstevigen.

***Als Jezus geen wonderen had gedaan, zou hij waarschijnlijk weinig volgelingen hebben gekregen.***

De donkere kant kan mensen heel goed inschatten en weet heel goed wat ze graag willen zien en graag willen horen. De mensheid heeft een ingeboren zwakheid voor macht, en de donkere kant heeft al vaak met succes mensen hiermee kunnen verleiden.

Als Jezus zou worden voorzien van heel veel macht, dan zouden mensen bereid zijn om hem te volgen in plaats van Johannes de Doper, zo was de inschatting vanuit de donkere kant. Dit is de reden dat er allerlei wonderen hebben plaatsgevonden in de periode nádat het buitensporig kwaad door een harde ingreep, Johannes op een zijspoor had gezet, en na verloop van tijd had uitgeschakeld.

Door het doen van wonderen van Jezus, werd de aandacht afgeleid van alles wat Johannes eerder had geleerd aan de grote groep belangstellenden, om vooral hun innerlijke weten te volgen en zich niet te laten misleiden door wat ze aan de buitenkant konden zien.

De grote groep volgelingen van Johannes raakte in verwarring en wist niet meer hoe het verder zou moeten. Johannes werd kort na de doop van Jezus in de Jordaan, gevangengenomen, en kon daardoor niet verder gaan met de proeven en met het werk waarvoor hij was gekomen. Het heeft niet heel lang geduurd voordat hij in de gevangenis werd onthoofd.

Het buitensporig kwaad had hierdoor de proeven onmogelijk gemaakt. Het herstel van de wetten werd daardoor eveneens onmogelijk gemaakt. De donkere kant had in plaats daarvan Jezus geïnstalleerd, en voorzien van heel veel macht, waardoor veel mensen die eerder belangstelling hadden voor de idealen die Johannes bracht, later volgelingen werden van Jezus.

***Het machtsvertoon van het buitensporig kwaad  
is buitengewoon groot geweest in de afgelopen tweeduizend jaar.***

De hogere god Vissen, was niet in staat om dit gevecht te winnen. Het buitensporig kwaad overtreedt voortdurend allerlei wetten en regels, zonder dat Vissen daar iets tegen kon doen. Het duurt dan vaak lange tijd, voordat er vanuit een hogere macht wordt ingegrepen.

We leven nu in een periode waarin de proeven uiteindelijk *toch* goed zijn afgerond. De hele serie proeven is deze keer zodanig begeleid door hogere machten, dat ze *dóór* konden gaan, en ook de examens konden plaatsvinden, zonder dat het buitensporig kwaad dit nog kon voorkómen.

In de periode van de Franse Revolutie zijn er ook proeven gehouden en zijn de laatste examens eveneens onmogelijk gemaakt. Ook degene die destijds werd onderworpen aan de proeven, is in die periode vermoord. Er is ook toen blijkbaar *niet* ingegrepen. Ook in andere levens zijn er proeven ingezet, die uiteindelijk nooit goed zijn afgerond, door gemeen spel van de donkere kant.

Er is in onze generatie bescherming gekomen vanuit een hogere macht, omdat anders de laatste examens opnieuw niet door waren gegaan, en de proefpersoon eerder zou zijn overleden. De druk die er op deze proeven heeft gestaan, is buitengewoon groot geweest, en het belang van het buitensporig kwaad om dit te saboteren is eveneens ongekend groot geweest.

In feite was dit de zoveelste poging sinds de periode van tweeduizend jaar geleden, toen er een hogere macht mocht worden ingeroepen door degenen die de leiding hebben over ons evolutieproces. Juist omdat er destijds was aangetoond dat de lichte kant hier op eigen kracht niet meer uit kon komen, was men gerechtigd een hogere macht in te roepen.

Deze macht is hoger dan de Oorsprong. Deze hogere macht begint dan in feite opnieuw en stelt het buitensporig kwaad eerst in de gelegenheid dit volgens de regels op te lossen. Als dit aantoonbaar niet lukt, omdat het buitensporig kwaad de wetten niet respecteert, dan wordt er uiteindelijk ingegrepen met de macht ten goede.

Er zijn dan in praktijk al meerdere kansen gegeven aan het buitensporig kwaad om de situatie binnen de bestaande wetten op te lossen. Pas als dit allemaal niet heeft geholpen, wordt de macht ten goede ingezet.

Over dit soort gevoelige situaties wordt zelden iets aan de mensheid verteld, ook niet op “de weide”, maar vanwege de uitzonderlijke situatie die is ontstaan, wordt hier nu toch iets over gezegd, door de leraren die op “de weide” aanwezig zijn. Dit is de reden dat ik hier iets over kan schrijven. Ik besef dat dit volkomen nieuw terrein is, maar het is naar mijn idee beter om dit toch maar gewoon op te schrijven, zodat het onderzocht kan worden, door wie dit zou willen.

De donkere kant was in feite aan de winnende hand in ons stelsel. Omdat de god Vissen op Aarde een groep Zieneressen had geïnstalleerd, die Genegenheid kon doorgeven aan de mensheid, is de ondergang vertraagd. Zonder de aanwezigheid van Genegenheid, zou de mensheid al eerder ten onder zijn gegaan. Juist door Genegenheid toe te voegen, aan een hele moeilijke situatie die op Aarde was ontstaan, bleef er hoop bestaan in de diepte van het hart, bij velen.

De aanval van het buitensporig kwaad op de mensheid op Aarde, was in feite een aanval op de thuisbasis van de mensheid, namelijk de Oorsprong *zelf*. Via de mensheid werd de Oorsprong uitgedaagd om of veel risico te nemen om de mensheid te helpen, of toe te zien hoe de mensheid zou worden losgemaakt van haar thuisbasis en opgenomen zou worden in de donkere kant. De donkere kant wilde in de afgelopen periode de overwinning opeisen, juist omdat de overgrote meerderheid van de mensheid het innerlijke weten voortdurend negeert.

De Oorsprong zou daardoor op termijn de strijd gaan verliezen en zou de mensheid op Aarde niet langer kunnen helpen. De mensheid zou dan opgenomen worden in de donkere kant en zou daar voor onbepaalde tijd niet van los kunnen worden gemaakt. De Oorsprong zelf zou dan directer onder vuur komen te liggen en de handen vol hebben aan het verdedigen van de eigen positie. Het buitensporig kwaad zou dan een grote slag hebben gewonnen en de Oorsprong voor een hele lange periode hebben beschadigd. De Boeddha zou dan niet terug hebben kunnen gaan naar de Oorsprong en zou met de mensheid ten onder zijn gegaan. De mensheid zou volkomen ingekapseld zijn door de donkere kant, en innerlijk volkomen worden gebroken.

De gebeurtenissen van tweeduizend jaar geleden, liggen in het verlengde van wat er in onze generatie gaande is. Wat destijds onmogelijk is gemaakt, wordt deze keer alsnog in werking gezet, door de goden die nu het evenwicht kunnen herstellen.

***De mensen die 2000 jaar geleden gevoelig waren voor macht en uiterlijk vertoon,  
krijgen nu een nieuwe kans om hun innerlijke weten te volgen,  
en zich niet meer te laten misleiden.***

Het is begrijpelijk dat er in deze periode veel verwarring is. Er zijn hele grote veranderingen gaande zoals dat maar zelden zo is in de loop van een incarnatierEEKS. Dit is vanuit menselijke standpunt niet goed te bevatten, en kan hooguit worden aanvoeld in de diepte van jouw hart, op jouw beste momenten, als je daarvoor open staat. Ik vertel hierover omdat dit kan bijdragen aan meer begrip voor wat er gaande is in onze generatie.

Allerlei dingen zullen zich herhalen in omgekeerde volgorde. Waar het buitensporig kwaad in de periode van tweeduizend jaar geleden de macht over heeft genomen van de god Vissen, daar is nu het buitensporig kwaad weer verdreven en heeft Vissen weer de leiding in handen.

Waar de wetten en de regels die Vissen had ingesteld, tweeduizend jaar geleden zijn aangepast door de donkere kant, zijn deze weer in ere hersteld.

De Zielen, de hogere Zelfen, hebben veel meer mogelijkheden gekregen om hun persoonlijkheden in incarnatie te helpen met het leren van hun lessen. De hogere Zelfen van de kerngroepen van de goden Vissen, Tweelingen en Leeuw, zijn ondertussen veel dichterbij hun persoonlijkheden in incarnatie gekomen, en kunnen daardoor veel betere hulp bieden. Daardoor kunnen juist deze mensen zich in een veel hoger tempo ontwikkelen dan in vele eeuwen hiervóór.

## Christus

Het gedachtengoed van de christelijke kerken wordt door steeds grotere groepen mensen niet meer automatisch gevolgd. Er komt steeds meer verzet tegen het idee dat iemand de zonden van andere mensen zo maar over zou kunnen nemen en dat daarmee het hele probleem van de eigen verantwoordelijkheid zou zijn opgelost. Voor veel mensen klinkt dit idee niet (meer) logisch. Anders gezegd dit idee komt niet overeen met het innerlijke weten van velen. De oplossingen die de kerk heeft verkondigd, hebben velen niet gebracht waarop ze hadden gehoopt.

Christus heeft zichzelf uitgeroepen tot de “zoon van god”. In esoterisch taalgebruik betekent “zoon van” meestal dat iemand dan diens leerling is. Vanuit die achtergrond betekent deze uitspraak dat Christus de leerling is van god.

In de Bijbel worden allerlei eigenschappen van deze god genoemd. Zo lezen we dat deze god jaloers is en wraakzuchtig. We lezen ook dat hij gedreven wordt door hartstocht. Naar mijn mening zijn dat geen goede eigenschappen. Het zijn eigenschappen die botsen met het innerlijke weten. Toch zijn dat wel de kenmerken van deze god.

In de Bijbel lezen we ook dat Christus wonderen kon doen, dingen die gewone mensen niet kunnen. Mensen die wonderen kunnen verrichten zijn in feite tovenaars. Christus kon broden tevoorschijn toveren evenals vissen. Hij kon ook over water lopen. Hij maakte daarmee duidelijk dat hij een enorme macht heeft. Hij toonde daarmee aan dat hij inderdaad in contact was met een god, anders had hij deze dingen niet kunnen doen. Toch zegt dat niets over de motieven van waaruit hij handelde. Wonderen kunnen doen is één, maar het goed met mensen voor hebben is iets heel anders.

***Wanneer iemand wonderen kan doen,  
dan wil dit niet automatisch zeggen dat zo iemand het goed met mensen vóór heeft,  
noch dat hij een heldere visie heeft.***

Zo is er bijvoorbeeld een merkwaardig verhaal bekend uit diezelfde tijd over Petrus, die ook wonderen kon verrichten. Waar ik op doel is het verhaal van Ananias en Saffira, een echtpaar dat onderdeel was van de eerste christelijke gemeenschap. Dit verhaal wordt in de Bijbel beschreven in Handelingen 5. Aan dit stel werd gevraagd hun bezittingen te verkopen en in te brengen in de gezamenlijke pot. Deze twee gehoorzame mensen deden dit maar hielden een klein deel van de opbrengst voor zichzelf. Toen Petrus hierachter kwam werd hij razend en werden beide mensen ter plekke geëxecuteerd, zonder enige vorm van proces. Petrus had blijkbaar bijzondere gaven om mensen te doden. Volgens mij heeft dit niets te maken met Liefde (Genegenheid) of Wijsheid. Toch is het deze zelfde Petrus die de sleutels van de hemelen heeft gekregen. Hij wordt beschouwd als de hoeksteen van het christelijke bouwwerk. Met andere woorden de normen en waarden van Petrus zijn een belangrijk uitgangspunt voor de kerken.

Zoals er goede goden zijn, zo bestaan er ook slechte goden. Zoals er goede tovenaars zijn, zo bestaan er ook slechte tovenaars. Enkel en alleen het feit dat iemand in staat is om wonderen te verrichten is voor mij geen bewijs dat iemand gedreven wordt door Genegenheid of Wijsheid.

Het verhaal van Ananias en Saffira is in mijn ogen afschrikwekkend. Het is een poging om mensen te onderwerpen aan het gezag van iemand die in contact staat met een zeer kwaadaardige god. De christelijke kerk wil mensen laten geloven dat deze god het goed met ons vóór heeft, maar ik betwijfel dat. Ik ben van mening dat een god die dit soort tovenarij van Petrus mogelijk maakt, geen goede god is en het niet goed met mensen voor heeft.

De macht die Petrus blijkbaar van god had gekregen om mensen ter plekke te executeren, past in het beeld dat ook in allerlei andere verhalen in de Bijbel van deze god is geschetst. Volgens mij gaat het er hier om duidelijk te maken wie de baas is, en wat er gebeurt als iemand “ongehoorzaam” is.

Het gaat hier over macht, onderwerping en gehoorzaamheid. Het is daarom niet verwonderlijk dat de kerken steeds verder leeglopen. Steeds meer mensen krijgen het gevoel dat Christus, Petrus en de kerk hen weinig zinvol te bieden hebben.

In het boek “De Nag Hammadi Geschriften” van Jacob Slavenburg en Willem Glaudemans, is beschreven hoe Petrus met zijn dochter omgaat (Handelingen van Petrus, 128 ev.). Zij is invalide en hij heeft de mogelijkheid haar te genezen. Als de omstanders hem dat vragen dan geneest hij haar in eerste instantie maar draait dat onmiddellijk weer terug, tot onvrede van de omstanders. Petrus vindt het beter dat zijn dochter invalide is. De meeste vaders zouden blij zijn als zij hun dochter zouden kunnen helpen om van haar invaliditeit af te komen, maar Petrus weigert dit. Hij maakt duidelijk aan de omstanders dat dit een weloverwogen keuze is. Dit zegt iets over de normen en waarden die er leefden in deze man. Naar mijn idee getuigt dit niet van Wijsheid of Genegenheid. Naar mijn idee getuigt dit van dwaasheid en de wil om iemand doelbewust te laten lijden, terwijl hij in de positie is om dit lijden ongedaan te maken.

Als iemand wordt gekruisigd en dan roept: “Niet mijn wil geschiedde maar uw wil geschiedde”, dan geeft iemand daar volgens mij mee aan dat hij dat kruisigen eigenlijk helemaal niet wil, maar zich toch onderwerpt aan de wil van iemand die deze kruisiging in werking heeft gezet. Met andere woorden Jezus gaf tijdens de kruisiging volkomen bewust zijn eigen vrije wil uit handen aan een god die hem wilde laten lijden. Zoals het voor mij aanvoelt is het beter om je zelf niet aan zo’n god te onderwerpen. Vrije wil is één van de fundamenteën van het menszijn.

***Het is niet in overeenstemming met het innerlijke weten, het Geweten,  
om jezelf te onderwerpen aan een god die jou wil laten lijden.***

Veel christenen hebben dit uitgelegd als iets wat hij deed om andere mensen te helpen maar volgens mij werkt het niet op die manier en zouden mensen hier niets van leren. Ieder is verantwoordelijk voor z’n eigen daden en als je iemand ernstig hebt benadeeld dan zal daar op de één of andere manier ooit iets tegenover moeten komen te staan. Als iemand anders die verantwoordelijkheid over zou nemen, dan zou daardoor het leereffect volkomen in de war worden gestuurd. Met andere woorden het idee dat Christus zou zijn gestorven voor onze zonden, is niet logisch en niet juist. Dit idee botst met het innerlijke weten.

***Ieder is verantwoordelijk voor het eigen handelen.***

***Jezus Christus kan dit niet overnemen,  
dit zou het leereffect volkomen in de war sturen.***

Ieder zal ooit zelf de eigen lessen moeten leren en ooit de eigen verantwoordelijkheid voor de eigen daden op zich moeten nemen. Iemand anders kan dat niet overnemen. Dat is een illusie, een prettige illusie misschien maar toch niet meer dan een wensgedachte. Veel mensen vinden het blijkbaar prettig om niet meer zelf verantwoordelijk te hoeven zijn voor wat ze ooit in werking hebben gezet. Daar wordt op deze manier handig op ingespeeld. Iemand die deze (valse) gemoedsrust kan bieden, wordt al snel in het hart gesloten bij velen, zelfs als men innerlijk voelt dat dit niet de Waarheid is. Zo negeert men het innerlijke weten en koestert men een illusie.

Er zijn meer opvallende verhalen in de Bijbel waarin er een merkwaardige uitleg wordt gegeven aan een gebeurtenis. Ooit was er een stamvader die door zijn god werd gevraagd om zijn zoon te offeren als teken van zijn “gehoorzaamheid”. Ik zie dit vooral als een teken van onderwerping aan deze god. Volgens mij zou een god die gedreven wordt door Liefde (Genegenheid) en Wijsheid zoiets niet vragen aan één van zijn “leerlingen”. Ik zie dit als machtsvertoon van een kwaadaardige god, die hiermee de wil van een onderdaan wil breken. Het maakt duidelijker waarom Jezus aan het kruis werd genageld. Het past in het rijtje van Abraham, Ananias en Saffira.

Zacharias kon een paar maanden niet praten toen hij weigerde te geloven wat een vertegenwoordiger van god had gezegd, namelijk dat zijn echtgenote, Elisabeth, op hoge leeftijd toch nog zwanger zou worden en een zoon zou krijgen. Deze man werd dus gestraft voor zijn “ongelovigheid” terwijl hij in mijn ogen niets verkeers deed. Hij kreeg een onwaarschijnlijke boodschap te horen en had daar eenvoudig zijn twijfels over. Naar mijn idee getuigt deze straf, die hem door god werd opgelegd, niet van Wijsheid of Genegenheid. Zoals ik het zie werd hier een soort van onderwerping gevraagd aan de vertegenwoordiger van god. Zacharias weigerde dit en toen maakte deze god duidelijk dat hij deze houding niet tolereerde.

Christus onderwierp zich vanuit vrije wil aan een god die hem wilde laten lijden. Hij vraagt ons zijn voorbeeld te volgen en ons ook aan deze god te onderwerpen. Dit is een schrill contrast met de Boeddha die de mensheid juist de weg wees om los te komen van het lijden op Aarde.

### ***De leer van Christus botst fundamenteel met de leer van de Boeddha.***

De christenen wordt gevraagd te vertrouwen op het oordeel en de visie van de kerken. De Boeddha onderwees de weg van het individueel zoeken naar de eigen innerlijke Waarheid in het hart.

Naar mijn idee gebeurde er bij de kruisiging in feite iets heel anders dan wat de kerken ons willen laten geloven. Zoals ik het zie waren de omstanders hierbij getuige van een inwijdingsritueel waardoor Christus het hoofd van de Geestelijke Hiërarchie kon worden. Door zich vanuit vrije wil te onderwerpen aan zijn god, en aan te tonen dat hij alles zou accepteren wat deze god met hem zou willen doen, kon hij de positie krijgen van de leider van deze broederschap. Met andere woorden de kruisiging was een ceremonie waarin Christus werd geïnstalleerd als het nieuwe hoofd van de Witte Broederschap. Naar mijn idee is dit een voorbeeld van zelfvernietiging en dwaasheid. Zoals ik het zie is dit precies het tegenovergestelde van Wijsheid en Genegenheid.

In mijn brieven “over goden, deva’s en blauwdrukken” en over “de Witte Broederschap” wordt meer geschreven over het systeem van inwijdingen waardoor iemand steeds dichterbij god komt te staan. De god die op deze manier te werk gaat is Ilda Baoth. In mijn brief over het plan van Ilda Baoth wordt meer geschreven over wat deze god met de mensheid voor ogen heeft en hoe hij te werk gaat.

Ik besef dat mijn visie door sommige mensen als schokkend kan worden ervaren maar ik nodig iedereen die hierin geïnteresseerd is uit om dit op een geschikt moment zorgvuldig te onderzoeken.

Ik begrijp dat mensen die hun hele leven hebben gebouwd op hun geloof in Jezus Christus, in eerste instantie veel weerstand kunnen ervaren bij het lezen van deze beschrijving. Als jouw fundament is gebouwd op het geloof in iemand, dan wil je immers liever geen dingen horen over zo’n persoon die jouw fundament zouden kunnen ondermijnen. Dit is een volstrekt menselijke reactie.

Als je zelf een sterk fundament hebt opgebouwd dat volkomen los staat van welke andere persoon dan ook, dan is er een betere uitgangspositie om dingen die je tegenkomt onbevooroordeeld te onderzoeken en je af te vragen of dit overeenstemt met jouw eigen innerlijke weten.

Ik besef dat er veel mensen zijn die hun fundament hebben gebouwd op wat zij geloven over Christus. Het onderzoeken van een andere werkelijkheid vraagt in zo’n situatie veel moed. Gelukkig zijn er steeds meer mensen die innerlijk aanvoelen dat het niet klopt wat de kerken ons willen laten geloven over Christus en zijn volgelingen. Dat maakt het voor anderen gemakkelijker om dit opnieuw te onderzoeken.

Als je in de loop van de dag bent afgestemd op het innerlijke kompas, dan kun je de Waarheid innerlijk herkennen wanneer je die tegenkomt. Er is dan overeenstemming met wat je voelt in de diepte van jouw hart. Je kunt dan voelen wanneer jouw visie overeenkomt met het innerlijke weten.

Ik hoop met deze brief een bijdrage te leveren aan het beter herkennen van de innerlijke Waarheid in verband met Christus en zijn groep. Ik hoop zo bij te dragen aan de discussie hierover.

Tweeduizend jaar geleden was er aanvankelijk veel overeenstemming tussen de groep rond Jezus en de groep rond Johannes de Doper. Na de doop in de Jordaan groeiden deze beide groepen verder uit elkaar. Er ontstond steeds meer twijfel en verwarring in de jaren die volgden.

In de eeuwen daarna gingen de tegenstanders van de christelijke leer vaak in het verborgene hun eigen gang. Zoals het voor mij aanvoelt zal juist over de rol van Christus veel in beweging komen in de voor ons liggende jaren. Enerzijds wordt dit veroorzaakt door het wegvallen van de collectieve hersenspoeling die heel lang gaande is geweest op dit gebied, waardoor mensen eenvoudig niet goed *konden* herkennen wat er gaande was. Anderzijds wordt dit veranderen in visie mogelijk gemaakt doordat er in de komende jaren meer instroom vanuit de Ziel mogelijk is, waardoor mensen hun visie beter kunnen afstemmen op hun innerlijke weten.

Het thema dat ik hier aangeef is niet nieuw. Ook in het boek "ISIS Ontsluierd" deel II van H.P. Blavatsky, wordt melding gemaakt van verschillende groepen met volkomen verschillende opvattingen. De Ophieten met in het verlengde daarvan de Mandaeërs, de leerlingen van Johannes de Doper, beschouwden Jezus Christus als een bedrieger en beschouwden zijn vader, Jehovah, als 'een valse God,' Ialdabaoth. In deze teksten wordt ook de overeenkomst duidelijk gemaakt tussen de lijn van Johannes de Doper en de Boeddha.

Het is merkwaardig dat dit boek deze titel heeft gekregen. ISIS wordt namelijk vaak als synoniem gezien van Venus, en die is onderdeel van Ilda Baoth. De meesters beweren bovendien zelf dat er een direct verband is tussen Venus en hun eigen achtergrond. Deze titel heeft dus (waarschijnlijk onbedoeld) iets in zich wat wijst op het ontsluiten van Ilda Baoth. Een wonderlijke speling van het lot! Ik zie dit als een bevestiging dat er naast de meesters ook een andere partij werkzaam is, die erin geslaagd is via deze titel een "broodkruimel" in te weven in dit boek.

De teksten waar ik op doel zijn te vinden in Isis deel II, hoofdstuk 7 "Vroegchristelijke ketterijen en geheime genootschappen", blz. 340 ev. Deze teksten zijn van belang voor het beter begrijpen van de tegenstelling tussen Christus en Johannes de Doper, en bevestigen mijn visie. Ik heb deze "breadcrumbs" hier verzameld zodat de lezer hier *zelf* over kan oordelen. Dit boek is te vinden bij de online literatuur, die onze theosofen beschikbaar hebben gesteld voor alle geïnteresseerden.

Rond de persoon van Christus is nog iets anders aan de hand wat ook vraagtekens oproept. Er is een oude profetie uit het Bijbelboek Jesaja (7:14 en 8:10) uit de tijd van koning Achab, waarin wordt aangekondigd dat er ooit een verlosser zal komen die Immanuël zal worden genoemd. Van hem wordt gezegd dat hij "boter en honing zal eten, totdat hij in staat is om het kwade te verwerpen en het goede te kiezen", met andere woorden totdat hij een goed onderscheidingsvermogen heeft.

Volgens deze profetie van Jesaja zou er dus iemand moeten komen met de naam Immanuël maar in praktijk heet degene die door velen wordt beschouwd als de verlosser "Jezus" en geen "Immanuël". Met andere woorden het ziet er naar uit dat Jezus niet dezelfde is als degene die zou komen met de naam Immanuël. Ze hebben immers verschillende namen.

In het Bijbelboek Mattheüs 1:21 spreekt de engel tot Jozef: "Zij zal een zoon baren en gij zult Hem de naam Jezus geven." In Lukas 1:31 zegt Gabriël tegen Maria: "En zie, gij zult zwanger worden en een zoon baren, en gij zult Hem de naam Jezus geven." De vertegenwoordigers van god kiezen hier heel duidelijk voor een andere naam dan Immanuël, waardoor de oude profetie van Jesaja NIET in vervulling gaat. Er is hier dus iets heel merkwaardigs aan de hand.

***Jezus en Immanuël zijn niet dezelfde.  
Ze hebben immers verschillende namen.***

Er is bovendien een andere profetie in de Bijbel waarin wordt verwezen naar de terugkeer van Elia. Jezus zegt tegen zijn discipelen dat Johannes de Doper de profeet Elia is, die terug zou keren. Met andere woorden Johannes de Doper is een reïncarnatie van de profeet Elia. (Mattheus 11:14)

In de tijd van koning Achab was Elia degene die het toenmalige conflict kon oplossen en het volk kon bevrijden van de aanbidding van verkeerde krachten (Baäl) waar koning Achab zich destijds mee ingelaten had, onder invloed van zijn vrouw, koningin Izebel. Met andere woorden in de periode van koning Achab was er een verlosser met de naam Elia en Johannes de Doper was degene die nota bene door Jezus werd aangewezen als deze zelfde Elia. Anders gezegd Jezus zelf maakte duidelijk dat Elia, de verlosser, terug was gekomen in de persoon van Johannes de Doper.

Conclusie hieruit mag volgens mij zijn dat er destijds veel verwarring is geweest en dat allerlei verschillende profetieën tot aan de dag van vandaag nooit helemaal duidelijk zijn geworden. Het is alsof er vitale stukjes informatie ontbreken waardoor het moeilijk is om het geheel goed te kunnen overzien. Ieder kan deze voorspellingen dus uitleggen naar eigen inzicht zonder dat er overeenstemming is over de juiste duiding van de teksten.

Volgens mij zijn er twee partijen werkzaam geweest bij het schrijven en samenstellen van de Bijbel, net zoals dat ook is gebeurd bij het schrijven van allerlei boeken van H.P. Blavatsky. Zoals ik het zie gaat het in de Bijbel NIET over slechts één god maar zijn er in werkelijkheid verschillende goden die ieder hun eigen profeten naar voren proberen te schuiven. Naar mijn idee wordt de strijd tussen enerzijds de goden Vissen en Tweelingen en anderzijds Ilda Baoth, beschreven in de Bijbel, ieder met hun eigen vertegenwoordigers. Jezus Christus is verbonden aan Ilda Baoth evenals Mozes, terwijl Elia en Johannes de Doper verbonden zijn aan Vissen en Tweelingen.

***Immanuël is een verwijzing naar de profeet Elia.  
Hij was de verlosser in de periode van koning Achab.***

Als Christus de zonden op zich zou hebben genomen van alle christenen in de hele wereld, dan zou daarmee het lijden van deze groep volgelingen tot het verleden moeten behoren. In praktijk is dit niet het geval en lijden ook de christenen nog steeds iedere dag, net als alle andere mensen. De verlossing die tweeduizend jaar geleden is beloofd, heeft dus niet gewerkt.

***De “verlossing” zoals die door de kerken wordt gepredikt, bestaat in feite niet.***

***Het is een illusie.***

Het is iets wat mensen graag willen horen en graag “willen hebben” maar in werkelijkheid is dit een voorbeeld van “gouden bergen” die de donkere kant vaak voorspiegelt om mensen een bepaalde kant op te sturen. Omdat onze collectieve hypnose nu steeds meer oplost, als gevolg van de verbeteringen in ons evolutieproces, kunnen we allerlei hele fundamentele dingen weer veel beter zien zoals ze zijn. De vóór ons liggende periode is daarom heel geschikt om dit hele thema opnieuw te bekijken en zorgvuldig te onderzoeken, met behulp van het eigen intuïtief aanvoelen in de diepte van het hart, dat ook hierin de juiste weg kan aangeven.

Wanneer je goed bent afgestemd, in jouw hartcentrum in het centrum van de borstkas, dan kun je de Waarheid beter aanvoelen en beter herkennen wanneer je die ergens tegenkomt op jouw weg.

## Judas

Er is over de historische Judas maar heel weinig bekend in de literatuur. In deze brief wil ik mijn visie geven over dit onderwerp, waarbij ik mij realiseer dat dit voor veel mensen heel gevoelig ligt. Ik kan mijn visie niet bewijzen en ik beseft dat sommigen dit als speculaties zullen beschouwen. Toch is het naar mijn idee waardevol om ook over dit thema mijn visie te geven. Dit kan bijdragen aan de heroriëntatie op de beeldvorming over deze bijzondere figuur. Zoals ik het zie heeft hij een hele mooie rol op zich genomen in een hele bijzondere periode in de geschiedenis.

Volgens mij is Judas vaak trouw gebleven aan zijn innerlijke kompas. Hij volgde de lijn van het innerlijke weten in zijn hart. Hij deed wat volgens hem nodig was in zijn situatie. Hij kreeg daardoor een belangrijke rol in de geschiedenis, waarschijnlijk zonder dat hij zich daar zo van bewust was.

Hij heeft de ontwikkeling van de groep rond Jezus waarschijnlijk al van jongs af aan gevolgd en van dichtbij meegemaakt. Hij had direct toegang tot de hoofdpersonen in die tijd. Hij wist waar hij het over had. Ik vermoed dat hij geleidelijk tot de conclusie was gekomen dat er in de loop van de tijd iets helemaal verkeerd ging met Jezus en zijn volgelingen.

Ik denk dat we in alle redelijkheid mogen aannemen dat er diverse discussies zijn geweest tussen hem en de groep rond Jezus over allerlei fundamentele kwesties. De conclusie zal zijn geweest dat men geen overeenstemming kon bereiken en dat Judas met het grote dilemma bleef zitten om deze groep z'n eigen gang te laten gaan en er eenvoudig uit te stappen, of te proberen deze groep voor het gerecht te brengen zodat er vanuit de autoriteiten een oordeel zou komen over deze groep.

De uitkomst van deze worsteling van Judas is bekend. Hij zag Jezus en zijn volgelingen blijkbaar als een gevaar voor de toenmalige samenleving. Daarom besloot hij deze groep aan te geven bij de autoriteiten. Hij had er ook gewoon uit kunnen stappen maar dat was in zijn ogen blijkbaar niet voldoende. Hij voelde zich geroepen om nog een stap verder te gaan en de leider van deze groep voor het gerecht te brengen.

Zoals het voor mij aanvoelt volgde hij hiermee het spoor dat hij diep in zijn hart kon aanvoelen als juist. Het zou dan aan de autoriteiten zijn om te beslissen hoe het verder zou moeten gaan. Hij zou dan zijn stukje hebben ingevuld, ongeacht de uitkomst. Zo ongeveer is het volgens mij gegaan.

### *Judas was een man met een missie.*

Een belangrijke vraag is dan waarover er zo veel verschil van mening was tussen Judas en Jezus, dat Judas het nodig vond om tot deze drastische actie over te gaan. Als een volgeling van het innerlijke kompas, zou hij in principe andere mensen immers gewoon vrijlaten in hun opvattingen. Er moeten dus zwaarwegende redenen zijn geweest dat juist hij, toch tot deze conclusie kwam.

Er zijn hardnekkige geruchten dat Jezus en zijn discipelen onderling veel intiem lichamelijk contact hadden. Er zijn al eeuwen geluiden te horen dat homofiliteit op de één of andere manier een belangrijke rol speelt in de wereld van Jezus. Formeel is het standpunt van de kerken dat homofiliteit wordt afgewezen maar de geruchten over allerlei ongewenste vormen van intiem lichamelijk contact achtervolgen de kerkelijke wereld al eeuwen. In de Bijbel is een verhaal bekend van een man in de hof van Gethsémané die bij de gevangenneming van Jezus een mantel droeg maar daaronder niets (Marcus 14:51). Dit soort verhalen bevestigen deze eeuwenoude geruchten. Dit sluit ook naadloos aan bij wat de meesters in hun boeken schrijven over homofiliteit.

Ook andere groepen zoals de tempeliers en de vrijmetselarij zijn omgeven met een waas van losbandigheid en homofiliteit. Dit bevestigt het beeld dat ik schets in mijn boek. Het zijn steeds dezelfde Zielen die terugkomen in dit soort spirituele groepen in de loop van de geschiedenis, terwijl zij hun overtuigingen meenemen vanuit voorgaande levens.

Ik denk dat dit een hele diepe achtergrond heeft die te maken heeft met de opbouw van een broederschap waarin er stilzwijgend toch plaats wordt gemaakt voor veel intiem lichamelijk contact tussen mannen onderling. Enerzijds wordt dit naar buiten toe voortdurend ontkend maar tegelijkertijd wordt dit binnen de eigen gelederen beschouwd als een hogere vorm van “Liefde” die door buitenstaanders nu eenmaal niet goed begrepen kan worden. Naar mijn idee is hier vaak sprake van een dubbele moraal waarin de linkerhand ontkent wat de rechterhand doet. In mijn brief over het plan van Ilda Baoth wordt hier meer over geschreven.

In die periode was er ongetwijfeld een felle discussie tussen Judas, die zijn innerlijke kompas volgde, en Jezus en zijn groep, die de “liefde” ook lichamelijk met elkaar wilden beleven. Judas was waarschijnlijk van mening dat Jezus en zijn groep het pad van sodomie volgden, en die leer in feite wilden overbrengen naar de mensen van die tijd. Men wilde dit anderen aanleren als iets wat in overeenstemming zou zijn met de wil van god. Men preeste dit als “broederlijke liefde” waaruit niets dan goeds voort zou kunnen komen, geïnspireerd door “de heilige geest”.

Judas zag hierin ongetwijfeld het herleven van de priesters van Baäl en andere periodes in de geschiedenis, zoals de aanbidding van het gouden kalf. Met andere woorden hij zag dit als een teruggang naar oude gewoontes waar het volk in die periode inmiddels van los was gekomen.

In die periode werd homofiliteit beschouwd als ongewenst en was dit strafbaar. Voor prostitutie gold hetzelfde. Judas was bezorgd dat het volk door de invloed van Jezus en zijn volgelingen weer af zou glijden naar normen en waarden waar het eerder al van losgekomen was.

Judas stond daardoor voor de dramatische keuze om toe te kijken hoe het volk weer terug zou glijden op de verkeerde weg (het handelen tegen beter weten in), en daardoor onherroepelijk veel ellende over zichzelf af zou roepen (karma), of in te grijpen en een officieel oordeel te vragen aan de autoriteiten. Door dit aan te kaarten bij de overheid, had hij zijn stukje ingevuld en zou het aan het landsbestuur zijn om te beslissen hoe het verder zou moeten gaan. Meer kon hij niet doen. Het eindresultaat zou niet zijn verantwoordelijkheid zijn. Juist omdat hij trouw was aan zijn innerlijke kompas kwam hij in deze situatie terecht. Zijn reactie was weloverwogen, volkomen bewust en vanuit een groot gevoel voor zijn verantwoordelijkheid hierin.

In de Bijbel wordt gesuggereerd dat hij alleen stond. Er wordt het beeld geschetst van iemand die een afwijkend standpunt had. Dit is misleidend en onjuist. Er waren in die periode de Mandaëers. Deze groep volgde de lijn van Johannes de Doper. Deze groep was uit eigen onderzoek tot de conclusie gekomen dat de god die Jezus (later) aanbad, een verkeerde god was. (Ilda Baoth) Deze groep herkende steeds beter dat Jezus niet zijn Geweten volgde. In mijn brief over Christus wordt dit thema verder uitgewerkt. Sodomie botst met het innerlijke weten en het is daarom niet goed om mensen dit aan te leren. Op die weg zouden mensen worden verbonden aan een god die het niet goed met hen vóór heeft. Op die manier gaat men de verkeerde kant uit. Dit is één van de redenen dat homofiliteit soms “de verkeerde kant” wordt genoemd.

Er was een groot verschil in opvattingen tussen Jezus en Johannes. In de Bijbel is hier heel weinig van terug te vinden maar dit boek is pas enkele eeuwen na het begin van onze jaartelling samengesteld. De samenstellers konden toen heel bewust passages invoegen of schrappen. De volgelingen van Christus hadden toen al heel goed in de gaten wat voor mensen aanvaardbaar zou zijn en wat niet. Zij konden daardoor de inhoud van de Bijbel gemakkelijk manipuleren. Zij lieten doelbewust passages achterwege waaruit zou blijken dat er verschil van mening was tussen Johannes en Jezus.

Judas stond dus *niet* alleen in zijn opvattingen. Er was een flinke groep die op dit standpunt was uitgekomen. Feitelijk vertegenwoordigde Judas het standpunt van de groep rond Johannes de Doper. Toen die was onthoofd voelde Judas zich geroepen zijn werk voort te zetten.

Hoewel Johannes de Doper al van jongs af aan werkte aan de voorbereiding van de komst van iemand die grote verandering zou brengen in de wereld, en lange tijd in de veronderstelling was dat deze lang verwachte persoon zijn neef Jezus was, begon hij daar later toch aan te twifelen. In de gevangenis sprak hij zelfs de woorden: “Heer, zijt gij het op wie wij wachten? “. Zo op het eerste gezicht een vreemde vraag voor iemand die z'n hele leven lang al werkt aan de voorbereiding van de komst van een wereldverlosser. Naarmate de tijd vorderde werd het echter steeds duidelijker dat zijn neef Jezus er nogal afwijkende ideeën op na begon te houden, waar Johannes sterk afstand van nam. Daardoor kwam Johannes uiteindelijk uit op zijn vraag of Jezus eigenlijk wel degene was op wie de mensheid werd voorbereid. Johannes had duidelijk het idee dat er iets helemaal fout ging maar hij kon weinig meer doen omdat hij inmiddels was opgesloten in een gevangenis.

Na de doop in de Jordaan leek het alsof de missie van Johannes met succes was voltooid. Jezus was immers geïnstalleerd als de leider van de groep. Toen Jezus en zijn groep steeds openlijker begonnen af te wijken van de lijn die Johannes had aangegeven, ontstond er bij Johannes en zijn groep steeds meer twijfel over de vraag of dit nu eigenlijk wel de echte wereldverlosser was zoals zij aanvankelijk dachten.

Het antwoord werd uiteindelijk door Johannes en zijn groep gevonden. Het was een duidelijk nee, dit is niet de persoon die ons gaat helpen de goede kant op te gaan. Dit is een bedrieger, een valse leraar, die het volk verkeerde dingen wil aanleren. Na verloop van tijd ontstond er steeds meer innerlijke zekerheid dat Jezus op het verkeerde spoor was uitgekomen. Maar vanwege alles wat er aan vooraf was gegaan, was het in zekere zin al te laat. Johannes had immers in een eerder stadium zijn steun uitgesproken voor deze Jezus. Hij had Jezus nota bene in het zadel geholpen....

Toen Johannes tot deze conclusie was gekomen kon hij weinig meer doen. Hij was gevangen genomen en nagenoeg uitgeschakeld. Hij had de verkeerde in het zadel geholpen en zag pas wat er gaande was toen het eigenlijk al te laat was.

Vanuit deze achtergrond besloot Judas in actie te komen. De autoriteiten zouden moeten beslissen hoe het verder zou moeten gaan. Die vonden deze zaak blijkbaar ook ingewikkeld en besloten tot een soort van referendum. Het volk mocht beslissen over het lot van Jezus. Het volk besliste dat de moordenaar vrij moest worden gelaten en Jezus moest worden gekruisigd.

In de Bijbel wordt beweerd dat het volk door de duivel is opgezet om een verkeerde keuze te maken. Ik ben het daar niet mee eens. Ik denk dat het volk inmiddels heel goed wist wat Jezus en zijn groep aan ideeën had, en daar eenvoudig niet in mee wilde. Het volk wilde geen sodomie, en beschouwde iemand die dit toch wilde uitleven met zijn groep als een groot gevaar. Men beschouwde dit als een groter gevaar dan het vrijlaten van een moordenaar. Met andere woorden dit was een volkomen bewuste en vrije keuze van het volk destijds.

***Judas ging verder met het werk van Johannes de Doper,  
toen die was uitgeschakeld.***

Er is bovendien iets vreemds aan de hand met het woord “verrader”. De Christelijke kerk ziet Judas als een “verrader” maar een verrader is iemand die iets aangeeft wat feitelijk wel de Waarheid is maar wat moreel als ongepast wordt beschouwd.

Als een kind stiekem een snoepje uit de snoeptrommel heeft gepakt, en zijn broertje zegt dit tegen mama, dan kan dit broertje worden gezien als een verrader. Toch is hetgeen hij zegt feitelijk wel juist. Hij had het alleen beter niet tegen mama kunnen zeggen, volgens het andere kind. Het andere kind vindt het dus niet leuk dat zijn broertje dit heeft gezegd hoewel het wel de Waarheid is. Zijn broertje heeft als het ware een geheim verklapt aan mama. Het broertje kan worden gezien als een verklikker maar vertelt wel de Waarheid.

Als een kind uit eigen initiatief de afwas heeft gedaan zodat mama dat niet meer hoeft te doen, en zijn broertje zegt dat tegen mama, dan wordt hij niet als “verrader” gezien. Hij vertelt dan gewoon iets over de gang van zaken in het gezin. Hij is dan geen verklikker.

Met andere woorden alleen wanneer er sprake is van iets wat *niet* goed is gegaan en wat eigenlijk geheim had moeten blijven volgens de betrokkene, terwijl het toch bekend wordt gemaakt, is er sprake van het woord “verrader”. Als er sprake is van iets wat goed gedaan is, dan is er geen sprake van “verraad” als dat wordt doorverteld aan anderen.

*Als Jezus iets te verbergen had,  
terwijl dat door iemand anders toch werd doorverteld,  
dan kan dit worden beschouwd als “verraad”.*  
*Als Jezus niets te verbergen had, en uitsluitend goede dingen deed,  
dan kan er ook geen sprake zijn van “verraad”.*

De schrijvers en de samenstellers van de Bijbel zijn geen onderzoeksjournalisten maar eenvoudige mensen die hun goeroe zo goed mogelijk in het licht proberen te brengen. Met alles wat zij schreven hadden zij een bepaalde bedoeling, namelijk het zorgvuldig opbouwen van een goed imago van hun helden. Het ziet er naar uit dat de schrijvers van de Bijbel hier een pijnlijke vergissing hebben gemaakt die onbewust precies het tegenovergestelde bevestigt, namelijk dat Jezus en zijn groep dingen hadden gedaan die volgens de destijds geldende wetten volstrekt niet door de beugel konden. Binnen de groep had dit geheim moeten blijven maar Judas heeft er heel bewust voor gekozen om deze donkere geheimen toch prijs te geven aan de autoriteiten, zodat die daarover zouden kunnen oordelen.

Sommige mensen gaan ervan uit dat het “verraad” te maken heeft met het bekendmaken aan de autoriteiten wie Jezus was. Als je deze manier van denken volgt, dan ga je er van uit dat de geheime diensten van die tijd niet wisten wie Jezus was en waar hij zou zijn. Dit is niet redelijk en niet logisch, zeker niet als je bedenkt dat er enkele tientallen jaren daarvoor sprake was van de kindermoord, juist omdat de autoriteiten op zoek waren naar een gevaarlijke man die het hele bestuur omver zou kunnen werpen. Het is daarom veel aannemelijker dat de autoriteiten precies wisten wie Jezus was en waar hij te vinden zou zijn. Met andere woorden daar hadden ze Judas niet voor nodig. De situatie zou anders worden als Judas bij de autoriteiten zou gaan getuigen over de onwettige praktijken die Jezus en zijn groep erop na hielden. Pas dan zou er sprake zijn van verraad.

Dit is een belangrijk puzzelstukje dat mijn visie bevestigt. Als je eenmaal de grote lijnen van het hele verhaal duidelijk voor ogen hebt, dan is het veel gemakkelijker om dit soort merkwaardige versprekingen te herkennen. Zolang je de grote lijnen van het verhaal niet kunt overzien, vallen dit soort dingen niet op. Tezamen met allerlei andere puzzelstukjes toont dit aan wat er in werkelijkheid heeft gespeeld in die periode. Later is door de volgelingen van Jezus geprobeerd hier een draai aan te geven maar daar zijn onhandige fouten mee gemaakt. Het gebruik van het woord “verrader” is een typisch voorbeeld van zo’n denkfout van de volgelingen van Jezus.

In de afgelopen eeuwen was het moeilijk dit soort merkwaardigheden op te sporen, omdat het denken over dit soort dingen onmogelijk werd gemaakt door de inzet van machtige vermogens van de donkere kant, waardoor mensen bepaalde dingen niet zelf konden bedenken. Het was eenvoudig onmogelijk om dit soort dingen te zien voor wat het is. Nu er inmiddels veel van dit soort begrenzingen zijn afgebroken door het ontmantelen van de donkere krachten, krijgen mensen steeds meer vrijheid om ook dit soort dingen te herkennen voor wat ze zijn, namelijk scheurtjes in de camouflage die door de donkere kant met grote zorgvuldigheid is aangebracht waardoor de Waarheid steeds beter zichtbaar wordt. Ik hoop met het opschrijven van mijn visie mensen te stimuleren de rol van Judas opnieuw te onderzoeken.

## Herkenning van de Boeddha

Hoewel de Zieneressen zich over het algemeen (nog) niet zo veel bezighouden met de terugkeer van de Boeddha, wil ik in deze brief toch een aantal dingen over dit thema verzamelen.

Wereldwijd zijn er mensen die uitgaan van de komst van een wereldverlosser in deze periode maar zelfs als dat zo zou zijn, wat zouden wij dan mogen verwachten van zo iemand, als duidelijk is dat ieder verantwoordelijk is voor de eigen keuzes en verantwoordelijk is voor het eigen karma dat is ontstaan?

Stel dat er een wereldleraar zou komen, wat zou die dan kunnen doen, in een situatie waarin de overgrote meerderheid van de mensheid kiest voor de weg van “Gaaf heen en vermenigvuldigt u” en “Pluk de dag”? Wat zou hij kunnen inbrengen om deze situatie te verbeteren? Wat zou hij kunnen doen om mensen te motiveren hun innerlijke weten, hun Geweten, te gaan volgen?

Het evolutieproces gaat langzaam. Er is meestal heel veel voor nodig voordat een Ziel fundamenteel andere keuzes maakt. Meestal verandert er maar heel weinig in de visie en de keuzes van het hogere deel, de Ziel, in de loop van één enkel leven van de persoonlijkheid. De kenmerkende koers voor iedere Ziel wordt in de loop van duizenden jaren gevormd.

***Stel dat er een nieuwe wereldleraar zou komen,  
zou die dan nieuwe inzichten kunnen aanbieden?***

Is het niet zo dat allerlei theorieën feitelijk al wel eens zijn belicht door allerlei wijze mensen in de loop van de geschiedenis? Zou er nog iets nieuws aan toe te voegen zijn of zou het feitelijk niet veel anders zijn dan wat ooit al eens eerder door iemand naar voren is gebracht maar mogelijk uit het oog is verloren? Zouden er nog fundamenteel nieuwe inzichten zijn, in een periode waarin er zo veel bekend is over wijze raadgevingen van allerlei wijze mensen uit het verre verleden? Het is moeilijk voor te stellen dat er iemand komt met nieuwe theorieën waardoor mensen opeens andere keuzes gaan maken en op een andere manier met elkaar om zouden gaan.

Stel dat een wereldleraar zou aanraden om het innerlijke weten, het Geweten, te volgen dan is dat in principe niets nieuws. Stel dat hij zou adviseren om niet voortdurend gericht te zijn op het zoeken naar het eigen genot en het behartigen van de eigen belangen maar meer te kijken naar waar je anderen zou kunnen helpen met hun spirituele leerproces, dan kan men dit toch nauwelijks als iets nieuws beschouwen.

Het zal inmiddels ook duidelijk zijn geworden dat een wereldverlosser niet in staat is om het opgebouwde karma van mensen zomaar te veranderen. Als iemand ooit in het verleden slechte keuzes heeft gemaakt, dat wil zeggen keuzes die volkomen botsten met het innerlijke weten, dan zal iemand daar ooit iets tegenover moeten stellen. Er is niemand die daar iets aan kan veranderen.

Stel dat de Boeddha ooit terug zou keren tussen de mensen, wat zou hij dan kunnen doen om de situatie te verbeteren? We zullen eenvoudig moeten afwachten wat hij ons dan te bieden heeft.

Kun jij je iets voorstellen bij een terugkerende Boeddha die zijn plaats gaat innemen in onze maatschappij waarin de media zo ongeveer alles uitbuit wat hoge kijkcijfers zou kunnen opleveren?

Dit zal voor hem ongetwijfeld geen prettig vooruitzicht zijn. Hoe zou een terugkerende Boeddha publiciteit zo veel mogelijk kunnen vermijden, terwijl hij tegelijkertijd probeert aansluiting te maken met oude vrienden die hij kent vanuit zijn eigen incarnatielijnen?

Als de Boeddha terugkomt in onze maatschappij, dan zal hij vast en zeker “high sensitive” zijn. Het zal daarom voor hem vast niet prettig zijn om aanwezig te zijn tussen massa’s mensen die voortdurend kiezen voor het handelen tegen beter weten in, en daardoor veel schade veroorzaken. We mogen er bovendien van uitgaan dat er niemand zal komen die roept dat hij de nieuwe Boeddha is. Zoiets zou immers dwaasheid zijn, dit zou op zichzelf al een signaal zijn dat hij het *niet* is.

Zou hij bij zijn komst contact opnemen met allerlei boeddhistische organisaties of overheden? En als hij dat zou gaan doen, wat zou hij daar dan mee willen bereiken?

Wat mogen we verwachten als het gaat om zijn concrete verschijnen? Zou er op een bijzondere dag iemand worden geboren met hele speciale eigenschappen die dan na bijvoorbeeld zeven jaren ongekende wijsheden gaat verkondigen? Zou er iemand uit het niets verschijnen en opeens een stoffelijke vorm aannemen zodat hij kan communiceren met andere mensen? Met andere woorden zou hij materialisatie toepassen om terug te keren tussen de mensen? Zouden mensen niet enorm schrikken als hij dit zou gaan doen?

Als we weten dat de Zieneressen in de afgelopen periode ernstig zijn beschadigd, wat zouden dan de ervaringen zijn die de Boeddha bij zijn terugkeer zou kunnen verwachten? Zouden de “verloren Zielen” en de lagere goden, er niet alles voor over hebben om verschrikkelijk wraak te nemen op degene die het evenwicht kon herstellen? Als deze donkere krachten weten dat hun dagen zijn geteld en zij hun ondergang tegemoet gaan, zou juist *dat* niet het aller slechtste in hen naar boven halen? Zouden deze krachten niet alles doen om hem tegen te werken en hem te vernietigen?

Er wordt gezegd dat de Boeddha uit een lotus is geboren, en een lotus groeit door de modder heen. Als we dat vertalen naar zijn verschijnen, dan betekent dit volgens mij dat het een langzaam proces zal zijn en dat hij eerst op een verschrikkelijke manier door de modder zal worden gehaald, voordat hij zijn plaats weer kan innemen. De tegenwerkende krachten zullen alles doen om hem zo veel mogelijk te beschadigen, terwijl de hogere goden zullen waken over de uiterste grenzen. Het zal een ware krachtmeting zijn die waarschijnlijk tussen de goden onderling zal worden uitgevochten. Er zullen veel akelige ervaringen voor hem zijn bij zijn terugkeer. Er zal veel aan voorafgaan voordat hij weer in zijn kracht tussen de mensen kan staan, waar hij voor teruggekomen is.

***Zijn terugkeer zal voor hemzelf een afschrikwekkende ervaring zijn.***

Naar mijn idee is de beeldvorming over zijn komst helemaal de verkeerde kant op gegaan. Zoals het voor mij aanvoelt is er een heel onrealistisch beeld ontstaan bij degenen die zich hier actief mee bezig houden. Zoals ik het zie zou de Boeddha er bij zijn komst geen enkel belang bij hebben om door velen te worden herkend. Ik kan mij niet voorstellen dat dit zou passen in zijn plannen.

Ik vermoed dat hij bij een eventuele terugkeer het liefst zo veel mogelijk in stilte contact zou proberen te maken met de mensen waar hij op de één of andere manier aan verbonden is. Het zou mij ook niet verbazen wanneer hij na een relatief korte periode weer afscheid zou gaan nemen van de mensheid en op een andere manier zijn weg zou voortzetten.

De komst van de Boeddha is omgeven met sluiers en misschien is dat voor hem het meest gunstig. Ik probeer de beeldvorming over dit thema te verhelderen door logische vragen te stellen en door aan te geven hoe het volgens mij ongeveer zou kunnen gaan.

***Als ons hogere Zelf vindt dat wij over dit onderwerp meer informatie nodig hebben, dan zal dit langzamerhand naar beneden sijpelen in ons dagbewustzijn.***

Als de Boeddha terugkomt en contact zal proberen te maken met zijn oude vrienden, hoe zullen zij dan reageren? Zullen zij hem herkennen voor wie hij is of zullen zij hem niet herkennen en hem eenvoudig voorbijlopen, zonder zich te realiseren wie hij is. Zijn er herkenningspunten waaraan wij de Boeddha zouden kunnen herkennen, mochten we ooit op de één of andere manier met hem in contact komen?

***We hebben geen van allen ervaring met zoiets als de herkenning van de Boeddha.***

Het is daarom niet vreemd dat herkenning niet zo voor de hand liggend is. Hoe zou je iemand kunnen herkennen als je daar in feite helemaal geen ervaring mee hebt? We zijn nu eenmaal niet bekend met wie hij is en hoe hij zal zijn bij zijn komst.

Wat als de Ziel contact maakt met de mens in incarnatie? Hoe zullen de persoonlijkheden, de ikjes, dan reageren? Zullen zij dankbaar zijn dat de Ziel na lange tijd weer veel beter contact kan maken onder de nieuwe regels en wetten van ons evolutieproces, of zullen de persoonlijkheden de Ziel niet echt opmerken en andere dingen belangrijker vinden?

De uitkomst laat zich raden. Alle persoonlijkheden zijn in mindere of meerdere mate beschadigd, vol van onverwerkte traumatische ervaringen die niet zijn begrepen. De ikjes hebben er meestal voor gekozen om “door” te gaan en alles wat hindert maar liever zo veel mogelijk weg te stoppen. Wanneer de Ziel haar intrede doet, komt als eerste al het oude zeer weer naar boven. De persoonlijkheden zullen dit als onaangenaam ervaren. De ikjes zullen bezwaar maken tegen het instromende licht van de Ziel. De ikjes, de ego's, zullen vinden dat hierdoor alles overhoop wordt gehaald en dat niets meer hetzelfde is. De ikjes zullen zich heftig verzetten en vaak proberen de Ziel weg te bannen uit hun leven. Velen zullen er de voorkeur aan geven om alles weg te stoppen en niet meer bezig te willen zijn met wat hen ooit diep heeft geraakt. Er zal veel cynisme zijn en weinig vertrouwen, misschien zelfs woede. Velen zullen het gevoel hebben dat zij in de steek zijn gelaten door de Ziel en door de goden die het goed met de mensen vóór hebben.

***De reactie van de Zieneressen op hun eigen hogere Zelf, zal meestal evenwijdig lopen aan de reactie op de Boeddha.***

Als een Zieneres geen ruimte wil maken voor de samenwerking met haar Ziel, dan zal er ook weinig herkenning zijn van de Boeddha. Degenen die toch moeite willen doen en ruimte willen maken voor de samenwerking met de Ziel, zullen ook de Boeddha beter herkennen wanneer hij zou proberen aansluiting te maken.

Naarmate een Zieneres meer moeite doet om oude traumatische ervaringen te verwerken, door er mee bezig te zijn wanneer dat nodig is, komt er meer ruimte in het hart, en kan de Ziel verder indalen. Iedere keer als een Zieneres een brok oud zeer aanpakt en onder ogen durft te zien, is dat akelig. Misschien duurt het zelfs enkele dagen voordat de rust weer enigszins is hersteld, maar daarna is er meer ruimte gekomen in het hart en is de aansluiting met de Ziel beter geworden.

De beloning is dus groot. Na een paar moeizame dagen kun je merken dat er meer ruimte is gekomen en er meer samenwerking mogelijk is met de Ziel. Hoe meer moeite jij doet om de dingen te doen waarvan je innerlijk aanvoelt dat die nodig zijn, des te beter is de aansluiting met de Ziel.

Zo kan er een soepele samenwerking worden opgebouwd met de Ziel. In het verlengde daarvan is er een betere aansluiting mogelijk met de Boeddha, mochten we daar op de één of andere manier mee in aanraking komen.

***Er is een bewustere samenwerking nodig met het hogere Zelf,  
voordat er meer herkenning mogelijk wordt van de Boeddha.***

Nu de Boeddha zijn bijzondere missie heeft voltooid, zal zijn volgende stap waarschijnlijk zijn om zich voor te bereiden op zijn terugtocht naar de Oorsprong. Hij mag dan de groep Zieneressen met zich meenemen. Ook de Zieneressen zullen daarom ongetwijfeld zorgvuldig worden voorbereid op hun terugtocht naar de Oorsprong.

Dit proces verloopt in verschillende fasen. De eerste fase is de intrede van de Ziel in de levens van de Zieneressen. Naarmate de persoonlijkheden daar meer voor open staan, wordt de samenwerking soepeler. Als de ikjes (jij dus) daar niet echt voor open staan, duurt het proces veel langer om in wisselwerking te komen met de eigen Ziel. Toch zal er na verloop van tijd bij iedere Zieneres een soort van samensmelting gaan plaatsvinden tussen de Ziel en de persoonlijkheid. Met andere woorden de ikjes zullen langzamerhand worden opgenomen in het veld van de Ziel. Dit proces is alleen mogelijk in uitzonderlijke situaties zoals nu, waarin de hele incarnatielijn wordt afgerond. De tweede val in de stof wordt dan heel langzaam weer ongedaan gemaakt.

Wat je daarvan kunt merken is dat je als persoonlijkheid, als ikje, gaat veranderen in de loop van de tijd. De meesten zullen rustiger worden en een beter onderscheid gaan maken tussen hoofdzaken en bijzaken. De minder belangrijke dingen zullen langzamerhand minder aandacht krijgen, door de coachende rol van de Ziel.

De ikjes zullen steeds beter gaan begrijpen hoe hun eigen situatie is en hoe de situatie “boven” is. Er zal steeds meer begrip ontstaan voor het in evenwicht komen van het systeem van evolutie. Het onderwijs dat over dit thema “boven” wordt verzorgd, zal steeds meer doorsijpelen in het dagbewustzijn.

Er zal meer behoefte komen om over dit soort dingen te praten met anderen die ook in dit proces terecht zijn gekomen. Dit betekent niet dat er heel veel bijeenkomsten in groepsverband zouden moeten worden georganiseerd. Het zullen vaak contacten zijn van enkele Zieneressen onderling, mensen die elkaar min of meer toevallig hebben leren kennen en voelen dat ze grotendeels op dezelfde golflengte zitten. Er zal veel tijd nodig zijn om met deze dingen bezig te zijn.

Bijeenkomsten in groepsverband hebben naar mijn idee veel bezwaren en bijwerkingen. Het is volgens mij beter om dit niet te doen. Zoals het voor mij aanvoelt kunnen mensen zich over het algemeen beter individueel ontwikkelen dan in groepsverband. Toch kan er behoefte ontstaan om met gelijkgestemde Zielen te praten en met elkaar in contact te zijn. Het is belangrijk dat daar op de één of andere manier een geschikte invulling voor komt.

***Voor de Zieneressen betekent dit dat er grote verschuivingen kunnen komen,  
in hun persoonlijke levens in de komende jaren.***

Er is nog een andere kant van deze ontwikkeling, een kant die vaak wordt vergeten maar die heel fundamenteel is. De hele reorganisatie van het systeem van evolutie begint op de hogere gebieden. Dat wil zeggen op het gebied waarop de Ziel zijn eigen bestaan heeft, is de reorganisatie begonnen. Daar zijn de vorderingen al veel verder dan op de gebieden daaronder.

Op het gebied waarop het bovenbewuste ervaringen opdoet, is de reorganisatie volop in ontwikkeling. Dit is het gebied dat soms “de groene weide” wordt genoemd. Ons bovenbewustzijn is het bewustzijn dat wij hebben wanneer ons lichaam in slaapmodus is.

De reorganisatie op dit gebied loopt een stuk achter op de reorganisatie van de gebieden waarop de Ziel gewoonlijk werkzaam is, maar loopt een stuk vóór op de ontwikkelingen in het gewone dagelijkse leven.

Op het niveau van “de weide” werd in de afgelopen eeuwen eveneens karma uitgewerkt. Dit is de reden dat mensen ’s nachts soms heel vervelend wakker werden. Op het gebied van de groene weide waren er regelmatig akelige ervaringen, die net als in het dagelijkse leven, tot doel hadden om karma weg te werken binnen de regels van het oude systeem van evolutie, het systeem zoals dat heeft gefunctioneerd in de afgelopen eeuwen.

Op het gebied van de groene weide, het bovenbewuste gebied, zijn er in deze periode forse aanpassingen, waardoor de mensen die het innerlijke weten volgen, veel gemakkelijker met elkaar in contact kunnen komen. Deze groep kan daardoor veel van elkaar leren en zich in een veel hoger tempo ontwikkelen dan hiervoor mogelijk was.

Het ondergaan van akelige ervaringen op het gebied van de groene weide wordt steeds meer afgebouwd. Dit is onderdeel van de aanpassingen van het systeem van evolutie en meer specifiek onderdeel van het aanpassen van het uitwerken van karma. De ervaringen op dit gebied worden veel milder. Ondertussen worden hier nu hele waardevolle contacten opgebouwd. In de afgelopen eeuwen lukte dit vaak niet, en werd dit volkomen in de war gestuurd. Met andere woorden net zoals de donkere kant de mogelijkheid had om de ene mens tegen de andere mens op te zetten in ons gewone dagelijkse leven, zo gebeurde dit ook op het niveau van de groene weide. Ook daar werden mensen tegen elkaar uitgespeeld, zonder dat men dit in de gaten had en zonder dat men daar iets tegen kon doen. Zo werden mensen bij elkaar vandaan gehouden, zelfs als de Zielen van deze mensen op de hogere niveaus hecht aan elkaar zijn verbonden.

Dit betekent dat de groep Zieneressen op het niveau van de groene weide in de afgelopen eeuwen evenmin in staat was om zich te organiseren en elkaar te helpen met genezing of met het leren van de lessen die ieder van ons zich nu eenmaal onvermijdelijk eigen moet maken.

In deze periode is er inmiddels voldoende vordering gemaakt met de reorganisatie van het systeem van evolutie om het mogelijk te maken dat de Zieneressen zich nu, op het niveau van de groene weide, kunnen groeperen en elkaar kunnen helpen met het opdoen van betere ervaringen. Daar kan ook een begin worden gemaakt met genezingsprocessen, met hulp vanuit de Ziel.

De Zielen *zelf* zijn eveneens ernstig belemmerd in de afgelopen eeuwen om aansluiting te maken met de “bovenbewuste eenheden” (wij, zoals we op “de weide” zijn), maar krijgen daar nu veel ruimte voor, met name waar het gaat om de groep Zieneressen. De regels hiervoor worden opgesteld door de hogere goden Vissen en Tweelingen. Het zou de Zieneressen daarom niet hoeven te verbazen wanneer zij in de komende periode af en toe herinneringen krijgen aan wat zij in de uren van slaap meemaken op het gebied van de groene weide. Daar kunnen allerlei ontmoetingen zijn met andere Zieneressen. Daar wordt veel onderwijs gegeven en daar kunnen veel heilzame ervaringen worden opgedaan.

### ***De werkzaamheid van de Boeddha begint op de hogere gebieden.***

Op het niveau van de Ziel zal hij het eerst bekend zijn en zijn plaats kunnen innemen. Op het gebied waarop de Zielen gewoonlijk werkzaam zijn, zal hij het eerst in staat zijn om de mensen om zich heen te verzamelen die aan hem zijn verbonden. Ook dit is lange tijd onmogelijk geweest.

De Zielen *zelf* kunnen op die manier aansterken en ervaring opdoen met het nieuwe systeem van evolutie. Ook voor hen is dit nieuw en er is dus tijd nodig om hieraan te wennen. Zij hebben nu aanzienlijk meer ruimte om aansluiting te maken met de bovenbewuste eenheden, de bewustzijnseenheden van de mensen in incarnatie, die aanwezig zijn op de groene weide.

De Boeddha is net als alle andere mensen die in incarnatie zijn, ook actief op de groene weide, wanneer zijn lichaam in slaapmodus is. Hij ontwikkelt zich ook op dit gebied en wordt daar voortdurend sterker. Dit betekent dat hij op het gebied van de groene weide steeds meer zijn plaats kan innemen als leraar en als iemand die kan helpen met genezing. Dit is de fase die nu gaande is. Hij kan dáár in toenemende mate zijn plaats innemen, te midden van de groep Zieneressen. Dáár kan hij helpen met onderwijs en met het opdoen van betere ervaringen. Dáár wordt zijn invloed steeds groter.

Degenen die daar het meest van profiteren zijn de Zieneressen. Zijn terugkeer is inmiddels zo ver gevorderd dat hij dáár al veel kan doen. Waar het naar toe gaat is dat de Boeddha volop werkzaam zal zijn op het gebied van de groene weide. Vanwege zijn positie “boven” heeft hij nu deze mogelijkheid. Hij heeft er voor gekozen om deze weg zo veel mogelijk te benutten. Zo kan hij heel veel doen voor de groep Zieneressen als geheel.

***Hij kan op het gebied van “de groene weide” volop werkzaam zijn,  
zonder het bezwaar te worden herkend.***

In een volgende fase zal hij proberen op het stoffelijk gebied mensen op te zoeken die aan hem zijn verbonden, maar daar zijn aanzienlijk minder mogelijkheden voor. Alles wat hij doet vraagt grote behoedzaamheid en grote zorgvuldigheid. Hij zal ongetwijfeld willen vermijden dat mensen hem te vroeg zullen herkennen. Als hij wordt herkend, dan brengt dit steeds opnieuw het risico met zich mee dat mensen hier verkeerd mee om zullen gaan.

Hij zal naar alle waarschijnlijkheid liever niet willen dat grote groepen mensen zullen weten wie hij is. Het kan daarom bijna niet anders dan dat hij zal proberen zoveel mogelijk in stilte en achter de schermen contact te zoeken met mensen die vanuit het verleden aan hem zijn verbonden.

In het gewone dagelijkse leven is er grote voorzichtigheid nodig en zal hij zich waarschijnlijk onopvallend willen bewegen in onze maatschappij. Buiten de groep Zieneressen zullen er daarom hoogstwaarschijnlijk slechts enkelingen zijn die met zijn komst te maken zullen krijgen. Het is zelfs heel goed mogelijk dat hij later niet terug te vinden zal zijn in de geschiedenisboeken die geschreven zullen worden over deze periode.

Het verlossen van de mensheid heeft te maken met het verlossen van de oneerlijke wetten die het evolutieproces duizenden jaren hebben bestuurd. Als mensen niet bereid zijn om hun innerlijke weten te volgen, dan nog hebben ze er voordeel van dat onze leeromgeving nu eerlijker is ingericht.

De mensen die *wel* bereid zijn hun innerlijke kompas te volgen, kunnen zich nu in hoog tempo ontwikkelen richting een bewustere samenwerking met hun Ziel, hun hogere Zelf. Dan nog zullen zij dit helemaal *zelf* moeten doen. De Boeddha heeft het mogelijk gemaakt dat het evolutieproces nu weer in evenwicht wordt gebracht. *Dat* is de redding die hij heeft gebracht. Er zullen maar weinig mensen zijn die dit herkennen en die begrijpen wat zijn rol hierin is geweest.

## Geen foto van de Ziel Maitreya!

Er zijn veel mensen die in staat zijn allerlei helderziende waarnemingen te doen. Deze informatie kan afkomstig zijn uit allerlei verschillende bronnen. Het vraagt daarom grote voorzichtigheid deze waarnemingen te duiden.

Zoals de donkere kant dromen kan geven, zo kan die ook teksten influisteren. Deze teksten kunnen zowel misleidend of afbrekend zijn, als iemand helemaal ophemelen, op zo'n manier dat hij daardoor op een voetstuk wordt gezet.

De donkere kant kan mensen ook beelden geven. Deze beelden kunnen zowel afbrekend zijn als iemand helemaal op een voetstuk zetten.

*Als je beelden kunt ontvangen,  
dan wil dit niet zeggen dat dit altijd de Waarheid is.*

Als je niet helderziend bent en geen beelden kunt ontvangen, dan vinden veel mensen dit eigenlijk best wel jammer. Vaak is men dan jaloers op mensen die *wel* allerlei beelden kunnen ontvangen. Maar tegen de tijd dat je zelf beelden kunt ontvangen, heb je daardoor een extra moeilijkheid gekregen, namelijk het leren onderscheiden uit welke bron de beelden komen, die jij hebt gezien.

*Zowel de donkere kant als de Ziel, het hogere Zelf,  
kunnen jou beelden geven.*

Het is belangrijk te weten dat beelden *niet* altijd de Waarheid zijn en evengoed misleiding kunnen zijn vanuit de donkere kant. Het is daarom riskant om jouw visie te baseren op het één of andere beeld, dat je ooit zelf hebt gekregen of dat ooit door een paragnost voor jou is opgevangen.

Als je jouw visie enkel en alleen baseert op één enkel beeld dat je hebt ontvangen, dan is dit een hele smalle basis. Het zou beter zijn wanneer een visie is onderbouwd door meerdere aspecten, die allemaal dezelfde kant op wijzen en die elkaar onderling bevestigen.

Als je een goede samenwerking hebt opgebouwd met jouw hogere deel, jouw Ziel, jouw hogere Zelf, dan zul je vaak kunnen *aanvoelen* of de beelden die je hebt ontvangen Waarheid zijn. Als de samenwerking met jouw Ziel nog niet zo sterk is, dan kun je gemakkelijker worden misleid door de donkere kant, dan wanneer je in de loop van de jaren een sterke samenwerking hebt opgebouwd met jouw hogere deel.

De donkere kant is nog steeds aanwezig en zal blijven proberen de mensen die willen leren samenwerken met hun Ziel, hun hogere Zelf, zo veel mogelijk te misleiden en in de war te sturen.

Het thema van de wederkomst is een zwaarbeladen onderwerp. De meeste mensen die zich hiermee bezighouden zijn hier heel emotioneel bij betrokken. Als je dan beelden opvangt die hier op de één of andere manier mee te maken schijnen te hebben, dan kan dit veel onrust veroorzaken. Het vraagt daarom grote voorzichtigheid met dit soort beelden te leren omgaan. Als het gaat om de komst van Maitreya en de Boeddha, dan zal de donkere kant blijven proberen dit zo veel mogelijk te verstoren, in te kleuren en te misvormen.

*Maitreya is een Ziel, een hoger Zelf,  
en kan daarom niet worden gefotografeerd.*

***Maitreya is eenvoudig de Ziel, het hogere Zelf,  
van de Boeddha.***

***Samen vormden zij een team.***

De naam van de Ziel, het hogere Zelf, is in de loop van de incarnatiereeks steeds dezelfde. De naam van de persoonlijkheid in incarnatie wisselt, bij iedere volgende incarnatie krijgt iemand een andere naam. De Boeddha is één van de namen die deze persoon, die gekoppeld is aan de Ziel, het hogere Zelf, met de naam Maitreya, ooit heeft gehad, in één van zijn vele levens in de afgelopen vijfduizend jaar. In andere levens droeg hij andere namen.

Het team van Ziel, hoger Zelf, en persoonlijkheid in incarnatie komt terug, zoals dit al vaak zo is geweest in de afgelopen vijfduizend jaar, vaak zonder dat dit goed werd herkend.

Een Ziel kan niet worden gefotografeerd. Met andere woorden het is niet mogelijk een foto te maken van Maitreya. Als er toch foto's worden gepubliceerd van iemand die zegt Maitreya te zijn, dan weet je zeker dat dit onjuist is. Dit botst met het innerlijke weten. Op jouw beste momenten kun je in de diepte van jouw hart aanvoelen dat er geen foto's van Maitreya kunnen zijn.

De foto's die in omloop zijn gebracht van Maitreya, zorgen voor veel verwarring. Het zou beter zijn ervan uit te gaan dat dit niet het uiterlijk is van deze Ziel. Er worden bovendien allerlei uitspraken gekoppeld aan deze foto, die schijnbaar door Maitreya zouden zijn gedaan. Als je goed bent afgestemd in jouw spirituele hartcentrum, kun je aanvoelen in hoeverre dit overeenkomt met de Waarheid. Zowel de foto die in omloop is, als de informatie die hieraan wordt gekoppeld, zijn onjuist. Dit is een verdraaide versie van de werkelijkheid en sluit aan bij wat veel mensen verwachten. Omdat het op deze manier in de ether is gebracht, belemmert dit het werk van de Boeddha.

***De foto van Maitreya die in omloop is gebracht,  
is niet juist, het is een dwaalspoor.***

Het zou beter zijn geen waarde te hechten aan foto's van Maitreya, en slechts als Waarheid aan te nemen wat je op jouw beste momenten in de diepte van jouw hart kunt aanvoelen als juist, dat wil zeggen in overeenstemming met jouw innerlijke weten. Mocht je tot de conclusie komen dat je de informatie die je hebt gekregen niet goed kunt checken bij jouw innerlijke weten, dan zou je er goed aan doen die informatie dan maar even ergens te "parkeren" en *niet* voor waar aan te nemen.

***Er bestaat geen foto van de Ziel Maitreya,  
net zoals er ook geen foto is van jouw eigen Ziel,  
en die komt er ook niet!***

Het is belangrijk te weten hoe de donkere kant werkt en hoe je hier het beste mee om kunt gaan. Als jouw Ziel, jou dingen duidelijk wil maken, die misschien in verband staan met Maitreya, dan heeft zij hier allerlei andere mogelijkheden voor dan enkel en alleen helderziende waarnemingen.

Het leren omgaan met beelden zoals de Zieneressen en anderen die kunnen ontvangen, vraagt dus grote voorzichtigheid en goede kennis van zaken. In het verleden werden de jonge Zieneressen daarom opgeleid door oudere en meer ervaren Zieneressen, maar tegenwoordig is deze luxe er meestal niet. De Zieneressen en anderen zullen veel op eigen kracht moeten opbouwen en dit gaat vaak gepaard met vallen en opstaan. Met het schrijven van deze dingen hoop ik bij te dragen aan het opbouwen van goede kennis op dit gebied.

## De werkwijze van de hogere goden

Wij hebben als mensen over het algemeen geen idee hoe de hogere goden werken. Er is geen kennis over dit gebied beschikbaar voor ons als mensen. Omdat ik in de afgelopen jaren af en toe achter de sluiers heb mogen kijken, kan ik ook over dit gebied toch iets schrijven. Ik besef dat de lezer deze informatie nergens kan checken en “slechts” kan vertrouwen op hoe dit aanvoelt in het hart. Toch wil ik ook over dit onderwerp iets schrijven om meer begrip hiervoor mogelijk te maken.

De hogere goden werken strikt volgens de wetten die ons evolutieproces besturen. Overal zijn regels voor, ook al schijnt onze samenleving voor veel mensen af en toe één grote chaos te zijn. Als de goden die het niet goed met mensen voor hebben de wetten overtreden, dan zijn ook daar wetten voor. Er zijn dus wetten voor situaties waarin goden de regels en de wetten overtreden.

Over het algemeen werkt het zo dat als één van de goden die het niet goed met mensen voor heeft een wet overtreedt, waardoor er schade ontstaat voor een individu of voor een groep, dat dit dan gewoon plaats kan vinden zonder dat er wordt ingegrepen door een andere god. Dit is vergelijkbaar met een situatie waarin een mens op het punt staat een ander mens of een dier, ernstige schade te berokkenen of misschien zelfs te doden. In principe is een mens vrij om te handelen tegen beter weten in, zelfs als daardoor veel schade ontstaat of daar iemand aan dood zal gaan. Dit is onderdeel van de leerschool van de mensheid.

Met andere woorden als een kind bijvoorbeeld doelbewust de poten uit het lijf trekt van een klein insect en het dier als gevolg van deze wrede handelwijze uiteindelijk doodgaat, dan wordt er over het algemeen niet ingegrepen. Soms ziet een ouder dat en zegt hier iets van. Meestal zal niemand hier iets tegen doen en zal het insect lijden en sterven, eenvoudig omdat het kind hier plezier aan beleeft. Het insect is dus de dupe van het leerproces van het kind.

Op een veel hogere plaats in ons evolutieproces, gebeurt ongeveer hetzelfde bij de goden. Als de goden mensen bewust laten lijden, dan wordt dit meestal gewoon toegestaan binnen de wetten die daarvoor gelden. De goden krijgen zo de gelegenheid te ervaren en te leren van hun ervaringen, op ongeveer dezelfde manier als mensen de gelegenheid krijgen om te ervaren en hiervan te leren.

***Als een mens door de goden wordt benadeeld, dan zal die na verloop van tijd compensatie krijgen voor het leed dat is ondervonden.***

Het ontstane leed is dan niet het gevolg van het eigen handelen maar is het gevolg van verkeerde neigingen van sommige goden. Dat is de reden dat er vroeg of laat compensatie zal komen op de één of andere manier. Ook daar zijn wetten voor.

In de lange loop van de geschiedenis zijn de Zieneressen vaak degenen geweest die in contact waren met de hogere goden. Met name de kerngroep heeft de rol van ontvanger van de boodschappen van deze goden.

Het opvangen van deze boodschappen was een levenstaak. De Zieneres probeerde eenvoudig beschikbaar te zijn om deze boodschappen zo goed mogelijk op te vangen, ook al was meestal volstrekt niet duidelijk wanneer dit mocht worden verwacht en hoe vaak zo iets zou voorkomen. Toch was het hele leven van een zieneres hierop ingesteld. Dit was voor de kerngroep en met name voor de drie in het centrum, de belangrijkste reden om in incarnatie te zijn.

Als er een boodschap kwam van de hogere goden, dan was dat altijd van groot belang, meestal voor heel veel mensen.

Probleem was soms dat na verloop van tijd bleek dat de situatie zich anders ontwikkelde dan de hogere goden hadden aangegeven. Er ontstond dan veel deining in de groep. Wantrouwen kreeg hierdoor de kans zich volop te ontwikkelen en degene die de boodschap had gekregen, wist dan meestal niet meer hoe het verder zou moeten gaan. Het zelfvertrouwen was dan vaak volkomen gebroken, evenals het vertrouwen in de goden.

De hogere goden zetten zorgvuldig hun lijnen uit via de mensen die daarvoor gekozen zijn. Toch liep het op Aarde soms anders, juist door de verschrikkelijk inwerking van Ilda Baoth. Dit veroorzaakte enorme problemen binnen de kerngroep van de Zieneressen.

Als het je levensdoel is om de ontvanger te zijn van de boodschappen van de goden en deze informatie blijkt achteraf beschouwd niet te kloppen, dan stort daarmee alles in elkaar. Als dit in meerdere incarnaties gebeurt, dan is er op den duur weinig vertrouwen meer in de hogere goden. Er zal dan ook weinig vertrouwen meer zijn in jezelf. Deze verwondingen kunnen in sommige situaties zó diep zijn, dat je dit op eigen kracht niet meer op kunt lossen.

Als daaraan wordt toegevoegd de voortdurende strijd met de mannen van de Geestelijke Hiërarchie in incarnatie, plus de bijzonder oneerlijke blauwdrukken voor de Zieneressen, plus de uitnodiging voor de proeven die de leden van de kerngroep hebben ondergaan, dan is het duidelijk dat deze groep het zwaar te verduren heeft gehad gedurende de hele incarnatiereeks. Het is eenvoudig te zwaar geworden voor deze kleine groep.

Er ontstaat dan een situatie waarin er weliswaar grote fouten worden gemaakt door de Zieneressen zelf, maar dit gebeurt in een leeromgeving die volkomen gedomineerd wordt door de donkere kant, met als enige doel de Zieneressen ten val te brengen en hen steeds meer in te kapselen in de gelederen van de donkere kant. De hele situatie is dan schrijnend oneerlijk.

***De mensheid is de dupe geworden van een intense strijd tussen de goden,  
die op Aarde is uitgevochten en pas nu tot een beslissing is gekomen.***

Er kunnen daardoor situaties zijn waarin een Zieneres van de kerngroep in incarnatie, zichzelf niet goed meer herkent en waarbij zelfs de samenwerking met de Ziel, het hogere Zelf, nog helemaal op gang moet komen, terwijl de hogere goden toch vaststellen dat de Ziel weinig te verwijten valt en die er eenvoudig het beste van heeft gemaakt onder extreem zware omstandigheden. Het zou dan toch zo kunnen zijn dat sommige Zieneressen van de kerngroep, als Ziel voldoende hebben bijgedragen aan de ontwikkeling van de mensheid, waardoor ze niet meer terug hoeven naar de Aarde, wanneer zij na verloop van tijd eenmaal weer terug zijn in de Oorsprong.

Dit betekent heel concreet dat een Zieneres die dit boek leest, zichzelf misschien nog niet herkent in alles wat hierover in dit boek is geschreven terwijl zij “boven” als Ziel toch voldoende is gevorderd om in de toekomst “boven” te mogen blijven bij onder ander de Boeddha en anderen die ditzelfde punt van ontwikkeling hebben meegemaakt.

Omdat er zo veel schade is ontstaan en er zo weinig vertrouwen meer is in de goden die het goed met de mensen voor hebben, kan er nauwelijks worden verwacht dat het vertrouwen in de goden in de komende jaren weer snel zal worden opgebouwd. Er is eenvoudig te veel aan akelige ervaringen meegemaakt. De groep wordt daarom na verloop van tijd terug gehaald naar boven en kan daar verder herstellen en betere ervaringen opdoen. Er is heel veel tijd nodig om dit vertrouwen in de goden weer langzaam op te bouwen.

## Heldere dromen

Dromen kunnen waardevolle informatie geven over dingen die belangrijk zijn. Dromen ontvangen is onderdeel van de manier waarop de Ziel met jou kan communiceren. Tegelijkertijd zijn niet alle dromen zinvol en kun je sommige dromen maar beter weer zo snel mogelijk vergeten. Het maken van onderscheid in de verschillende types dromen die je kunt ontvangen, is iets wat veel ervaring vraagt en juiste kennis. Het vraagt bovendien veel ervaring om dromen op een juiste manier te kunnen duiden. Dromen zijn immers vaak symbolisch en het is daarom belangrijk dat je de taal leert begrijpen waarmee de afzender jou iets duidelijk wil maken.

Zowel jouw Ziel als jouw gids als de donkere kant, kunnen jou dromen geven. Ieder doet dat op een eigen specifieke manier.

Als je in een droom mensen tegenkomt, dan zal dit vaak symbolisch zijn. Met andere woorden het zijn dan geen echte ontmoetingen maar symbolische ontmoetingen. Je komt dan iemand tegen in een droom maar die persoon zelf weet dat niet en is daar in werkelijkheid misschien helemaal niet bij betrokken. Het is meestal slechts symboliek.

Toch zijn er ook situaties waarin je wel degelijk met iemand een gesprek kunt voeren op de weide, waar je je bij het wakker worden flarden van kunt herinneren. De vraag zou dan naar voren kunnen komen hoe je onderscheid kunt maken tussen een echte ontmoeting met iemand op de weide en een droom die je hebt gekregen, waarin er een symbolisch gesprek heeft plaats gevonden.

Als er een symbolische droom is, dan heeft de persoon die je tegen komt meestal geen bijzondere uitstraling. Met andere woorden de uitstraling van de persoon is neutraal. Anders gezegd, je ziet het uiterlijk van iemand en herkent daardoor de persoon met wie je dan te maken hebt.

Als je op de weide een echt gesprek hebt met iemand, dan merk je bij zo'n persoon ongeveer dezelfde uitstraling als iemand in het dagelijkse leven heeft. Aan de hand van die uitstraling kun je iemand herkennen en weet je dat het een echte ontmoeting is en geen symbolische droom.

***Een heldere droom is een “droom” waarin je op “de weide”  
in contact bent met iemand waarvan je de uitstraling herkent.***

Dit is feitelijk een ontmoeting met iemand op de weide zoals dat iedere nacht voorkomt maar waarvoor je meestal geen toestemming krijgt om je daar iets van te herinneren. Als in de komende periode de Boeddha weer aanwezig zal zijn, dan komen er betere mogelijkheden voor sommige mensen om zich meer van dit soort ontmoetingen te kunnen herinneren. Het is dus belangrijk om te weten dat dit gaande is.

Op deze manier kun je flarden meekrijgen van ontmoetingen met anderen of van dingen die op de weide worden uitgelegd. In de afgelopen duizenden jaren was dit vaak voorbehouden aan de leden van de Geestelijke Hiërarchie en hadden de Zieneressen en anderen deze faciliteiten niet, maar in de komende periode wordt dit anders en kunnen de Zieneressen en anderen dit ook ervaren. Dit komt doordat de nieuwe leiders hier dan weer toestemming voor kunnen geven. Zij zijn van plan regelmatig gebruik te maken van deze mogelijkheid. Hierdoor kunnen allerlei mensen ervaren hoe het op de weide is, in de uren dat hun lichaam in slaapmodus is. Deze faciliteit wordt niet alleen gegeven aan de Zieneressen maar ook aan anderen.

## Een ontmoeting met jouw Ziel op “de weide”

Iedere nacht ga je naar de weide als jouw lichaam in slaapmodus is. Je krijgt daar onderwijs van allerlei verschillende leraren. Als je verbonden bent aan een vergevorderde Ziel, dan zou jouw Ziel één van die leraren kunnen zijn, die op de weide lesgeven aan groepjes genodigden. Je kunt jouw Ziel, jouw hogere Zelf, dus op de weide tegenkomen als één van de leraren.

Je kunt op de weide ook een soort van privé ontmoeting krijgen met jouw Ziel, jouw hogere deel, zonder dat er anderen bij betrokken zijn. Daar zijn in deze periode veel betere mogelijkheden voor dan in de lange periode hiervóór.

Heel soms wordt het je toegestaan om je iets te herinneren van zo’n directe ontmoeting met jouw Ziel, jouw hogere Zelf. Je krijgt dan een “heldere droom”, waarin je bewust ervaart dat je in contact bent met een soort van oudere broer of een oudere zuster. Als je als man in incarnatie bent, dan kun je jouw Ziel als een soort van oudere broer ervaren. Als je als vrouw in incarnatie bent dan kun je jouw hogere Zelf als een soort van oudere zuster ervaren.

Tijdens een heldere droom ervaar je ook heel bewust de uitstraling van degene waar je dan mee in aanraking bent. Als je een ontmoeting hebt met jouw Ziel op “de weide”, dan ervaar je ook heel direct de energie van jouw Ziel, jouw hogere Zelf.

De Zielen van de Zieneressen hebben vaak een hele zachte uitstraling. Dit is afhankelijk van wat de Ziel heeft opgebouwd in de duizenden jaren die hieraan vooraf zijn gegaan. De uitstraling van nu, is een soort van uitkomst van het ontwikkelingsproces van de Ziel van vele duizenden jaren. Deze uitstraling verandert over het algemeen niet zo snel. Zoals iemand nu aanvoelt, zo voelt iemand meestal ook aan over honderd jaar.

Als je deze uitstraling eenmaal hebt ervaren, dan helpt dit om iemand later weer te kunnen herkennen. Het is als een specifieke geur, waaraan je een gerecht herkent.

De uitstraling van een Ziel is heel complex. Er bestaan maar een beperkt aantal kleuren maar er zijn heel veel variaties in uitstraling van de Ziel. Dit komt doordat het hogere Zelf gevormd wordt door diens unieke ervaringen, ongeveer zoals de jaarringen van een boom een specifieke boom uniek maken.

De uitstraling van de Zielen van de Zieneressen is heel anders dan de uitstraling van de Zielen van de groepen van Tweelingen en van Leeuw. Bij de Zieneressen gaat het vooral om Genegenheid in allerlei variaties. Bij Tweelingen gaat het vooral om Wijsheid. Bij Leeuw gaat het om moed, leiderschap en kracht. De uitstraling van de Zielen van de verschillende groepen, is daardoor onderling heel verschillend. Hun eigenschappen zijn verweven met hun uitstraling.

Als je je iets mag herinneren van een ontmoeting met jouw Ziel op “de weide”, dan is dit een geschenk dat jou wordt gegeven. Er zijn dan altijd bijzondere redenen waarom je deze mogelijkheid krijgt. Meestal heeft dit te maken met een soort van bemoediging, in een moeilijke situatie waarin je terecht bent gekomen.

### ***De nieuwe leiders kunnen toestemming geven om je zo’n ontmoeting te kunnen herinneren.***

Zo’n directe herinnering aan een ontmoeting met jouw Ziel, is een heel krachtig middel om de samenwerking met jouw hogere Zelf te stimuleren en vertrouwen op te bouwen. Je weet dan zeker dat jouw Ziel heel dichtbij is en vanaf die ontmoeting zul je een heel stuk sterker staan. Zo’n herinnering is blijvend en is een hele grote steun bij alles wat je daarna nog tegenkomt. Je kunt vanaf dan de aanwezigheid van jouw Ziel ook beter herkennen in het gewone dagelijkse leven.

## Waarom zoeken naar verlichting?

Het is een merkwaardige misvatting dat de boeddhisten ervan uitgaan dat de Boeddha op zoek zou zijn geweest naar verlichting. Waarom zou hij daarnaar streven?

Welk nut zou het kunnen hebben als de Boeddha onder een boom zou gaan zitten mediteren en zich druk zou maken over zijn eigen spirituele ontwikkeling?

Meer waarschijnlijk is het, dat hij daar volstrekt niet mee bezig is geweest, maar dat dit later in de verhalen is gevlochten, met wat voor bedoeling dan ook. De Boeddha is eenvoudig op zoek geweest naar antwoorden op vragen waar hij tegenaan liep, zoals vóór hem en na hem, ook allerlei anderen op zoek zijn geweest naar antwoord op vragen die belangrijk waren, voor henzelf of voor anderen.

Meditatie is geen doel op zichzelf maar het is slechts een middel om verder te komen met de ontwikkeling van Wijsheid of Genegenheid. Als meditatie erop gericht is om macht te krijgen over gedachten, dan heeft dit gevaarlijke componenten in zich. Controle willen over iets, kan gemakkelijk ontaarden in macht willen over iets.

De Egyptische priesters in de periode van de farao's konden door middel van concentratie heel veel voor elkaar krijgen. Zij konden niet alleen hun eigen gedachten onder controle houden maar ze konden op diezelfde manier door extreme concentratie ook bijvoorbeeld een python besturen. In het verlengde daarvan konden zij ook op mensen een zeer sterke invloed uitoefenen, zeker wanneer zij in groepsverband hun concentratie gingen bundelen om één persoon te beïnvloeden.

Meditatie krijgt dan het karakter van een wapen waarmee macht kan worden uitgeoefend. Een bekend spreekwoord in dit verband zegt dat macht corrumpeert. Het is nooit genoeg. Iemand die op zoek is naar macht, wil gewoonlijk steeds meer macht. Je komt dan vanzelf in contact met allerlei "engelen" die jou heel subtiel iets aanbieden waar jij eigenlijk naar op zoek bent.

Als meditatie een techniek gaat worden om je gedachten te willen controleren, dan kan het van belang zijn te beseffen dat spirituele ontwikkeling zou moeten gaan om het leren samenwerken met de Ziel, om hierdoor anderen beter van dienst te kunnen zijn met hun leerproces. Wanneer meditatie slechts bedoeld is om controle uit te oefenen over jouw eigen gedachten, dan is er een risico dat dit een eigen leven gaat leiden en doorslaat naar steeds meer grip willen hebben en steeds meer controle willen uitoefenen. Met andere woorden het willen versterken van de concentratie wordt dan een doel op zichzelf. Het wordt een soort van machtsinstrument.

Dit onderscheid lijkt in eerste instantie misschien maar heel klein te zijn maar het is heel fundamenteel. De motieven van waaruit iemand mediteert, zijn van groot belang voor de uitkomst. Als iemand mediteert met als enige reden daardoor meer macht uit te kunnen oefenen over de eigen gedachten, dan is dat een hele andere situatie dan wanneer iemand mediteert om zo de weg vrij te maken voor meer instroom vanuit de Ziel.

Het is naar mijn idee een volkomen verkeerde voorstelling van zaken om je een Boeddha voor te stellen die onder een boom zit te mediteren totdat hij volledige grip heeft op zijn gedachten en als gevolg daarvan verlichting heeft bereikt. Deze voorstelling van zaken is vooral het werk van sluwe priesters, die op die manier mensen de verkeerde kant op probeerden te lokken. Door de Boeddha op deze manier te presenteren, probeerden ze anderen te motiveren ook deze beheersing van gedachten te bereiken. De Boeddha werd volkomen ten onrechte als een soort van rolmodel naar voren geschoven door de valse priesters, met zeer kwaadaardige bedoelingen.

De Boeddha heeft zich bezig gehouden met vragen die destijds belangrijk waren voor veel mensen. Daar zijn in die periode de bekende vier edele waarheden uitgekomen. Zo eenvoudig is het.

Door een onjuiste voorstelling van zaken, zijn de valse priesters er al lang geleden in geslaagd, het werk van de Boeddha om betere inzichten te brengen, te ondermijnen. Nu we inmiddels twee en een half duizend jaar verder zijn, is er van de oorspronkelijke bedoeling van zijn leer maar weinig meer over gebleven. Met andere woorden het boeddhisme is volkomen doordrongen door de misleidende invloeden van vele generaties valse priesters, die de eenvoudige uitgangspunten van de Boeddha, stukje bij beetje hebben misvormd, totdat er weinig meer van over is.

***De Boeddha is niet op zoek geweest naar verlichting  
en andere mensen zouden dat beter ook niet kunnen doen!***

Het is beter je gewoon bezig te houden met het leren samenwerken met de Ziel, door het innerlijke weten zo goed mogelijk te volgen. Dat is in feite het Dharmapad. Als je die weg volgt, krijg je vanzelf meer zicht op de dingen die voor jou van belang zijn om te weten. Welke dingen dat zijn, wordt bepaald door jouw Ziel. Misschien vindt jouw Ziel het niet zo belangrijk dat jij inzicht krijgt in technische bijzonderheden van het meditatieproces maar krijg je wel hele waardevolle inzichten in hoe je mensen die op jouw pad zijn gekomen zou kunnen helpen met hun leerprocessen. Dat is waar het om gaat. Zo eenvoudig werken deze dingen.

Sommige mensen zullen misschien geneigd zijn de Boeddha te vereren en te aanbidden. Het kan zinvol zijn je af te vragen of dat in overeenstemming is met jouw innerlijke weten. Naar mijn idee heeft hij er geen enkel belang bij te worden aanbeden. Zoals het voor mij aanvoelt zou hij graag zien dat mensen hem niet aanbidden. Het is zinvoller je te richten op jouw eigen hogere zelf, jouw Ziel, om te proberen daar mee samen te werken.

Er zijn in deze periode leraren die van zichzelf vinden dat zij verlicht zijn. Je zou je af kunnen vragen wat je je daar precies bij voor moet stellen. Bedoelen zij met verlichting een intense controle over hun gedachten, waarmee zij in feite hun macht aantonen op dit gebied? Naar mijn idee draagt dit niet bij aan de ontwikkeling van Wijsheid of Genegenheid.

Bedoelen zij met verlichting het bereiken van een soort van gelukzalige toestand, in een periode dat nagenoeg alle mensen die in de afgelopen duizenden jaren het innerlijke weten wilden volgen in mindere of meerdere mate zijn beschadigd door afschuwelijke ervaringen met de donkere kant?

Mocht je leraren tegenkomen die van zichzelf vinden dat zij geheel of gedeeltelijk in een gelukzalige toestand terecht zijn gekomen vanwege hun grote succes op de weg van spirituele ontwikkeling, dan is dat naar mijn idee een betrouwbare indicator om zo iemand sterk te wantrouwen.

Er is in de afgelopen periode een intense strijd uitgevochten tussen de donkere kant en de lichte kant, waarin er onvoorstelbaar veel schade is ontstaan. Vanuit deze achtergrond past het niet om nu te pochen over het bereiken van verlichting of gelukzaligheid. Mocht iemand dit niet goed aanvoelen, dan is dat naar mijn idee een duidelijke bevestiging van het pad dat zo iemand loopt. Mensen die pochen over hun eigen verlichting en over hoe gelukkig ze zich voelen, leven in een bubbel. Ze missen eenvoudig de aansluiting met de strijd die in de afgelopen periode “boven” is uitgevochten. De mensen die het innerlijke weten proberen te volgen zullen af en toe de instroom van de Ziel kunnen voelen, hetgeen hun een heel goed gevoel zal geven, maar dit is slechts tijdelijk en onderdeel van het ritme van de Ziel. Het is geen eindpunt en het is niet permanent.

## Over de groep van Tweelingen

Er zijn allerlei goden die hun invloed hebben op ons evolutieproces. Sommige van deze goden hebben groepen medewerkers gekozen om hen te helpen. Hierover worden al afspraken gemaakt voordat een incarnatiereeks begint, net zoals er ook afspraken worden gemaakt voordat er één volgende incarnatie gaat beginnen.

In het boek “Over de Zieneressen” heb ik veel geschreven over de groep Zieneressen, die in verband staat met Vissen, één van de hogere goden, die als doel heeft de ontwikkeling van Genegenheid te stimuleren. Naast Vissen heeft ook de god Tweelingen een eigen groep, die als doel heeft de juiste kennis aan de mensheid aan te bieden en de ontwikkeling van Wijsheid te stimuleren.

Er is dus een groep Zielen die nauw samenwerkt met de hogere god Tweelingen. Deze Zielen zullen in deze bijzondere periode voor een deel in incarnatie zijn. Een deel van de groep die in incarnatie is, is in ons land geboren en zal vanuit die startplaats een bijdrage proberen te leveren aan het grotere geheel. In het begin zal dit vaak zijn zonder dat de ikjes, de persoonlijkheden die hier aan zijn verbonden, zich bewust zijn van de missie van hun Ziel. Zelfs de bewuste samenwerking met de Ziel zal eerst nog moeten worden opgebouwd. Er zal in het begin weinig besef zijn van het in evenwicht brengen van het proces van evolutie in onze generatie.

Net zoals de groep van Vissen zich over het algemeen nog niet goed bewust is van haar bestaan op het stoffelijk gebied, zo geldt dit ook voor de groep die als Ziel verbonden is aan Tweelingen.

Deze groep bestaat uit mannen en vrouwen. Ze zijn te vinden in alle lagen van onze samenleving. Het zijn mensen die een groot gevoel hebben voor rechtvaardigheid. Het zijn mensen die onvermoeibaar op zoek zijn naar juiste kennis en naar dieperliggende Waarheid. Ze nemen geen genoegen met oppervlakkige uitspraken en volgen vooral hun eigen intuïtie.

Het zijn mensen die waarde hechten aan zelfkennis en zelfonderzoek. Het zijn mensen die zich dienstbaar opstellen in onze maatschappij, mensen die oog hebben voor het grotere geheel en willen werken aan het opbouwen van een betere toekomst.

Ook deze groep krijgt in de komende periode veel meer faciliteiten om zich te organiseren op de weide. Dit is te vergelijken met faciliteiten die de Zieneressen hiervoor krijgen. De mogelijkheden die de Zieneressen nu krijgen zijn heel groot, juist omdat zij heel veel klappen hebben gekregen in de afgelopen duizenden jaren, maar ook de groep van Tweelingen heeft veel geleden en krijgt nu meer mogelijkheden om weer aan te sterken en te genezen van oude en diepe wonden.

Sommige mensen van de groep van Tweelingen zullen werken via de lijn van gnosis, anderen zullen werkzaam zijn als bestuurder of adviseur. Sommigen zullen werkzaam zijn als genezer of als uitvinder. Sommigen van deze groep werken als paragnost of gaan in de komende jaren als paragnost werken. Er zal in de komende jaren veel behoefte zijn aan mensen die anderen kunnen helpen met hun spirituele groeiprocessen. De groep van Tweelingen kan hier goed mee helpen.

Tweelingen is typisch een bron van waaruit vernieuwing komt. Deze god geeft nieuwe inzichten op wetenschappelijk gebied en zorgt voor nieuwe dingen die waardevol zijn in een bepaalde periode. Het kan heel nuttig zijn te weten dat dit gaande is, en je hier misschien zelf aan bent verbonden op de één of andere manier. Iemand kan bovendien aan meerdere groepen zijn verbonden. De Boeddha bijvoorbeeld is zowel verbonden aan de groep van Vissen als aan de groep van Tweelingen.

Net als de Zieneressen, heeft ook deze groep te maken met forse aanpassingen in de blauwdrukken, die voor de incarnatie begon, zijn gemaakt door degenen die daar toen over gingen. Dit zullen dus blauwdrukken zijn waarin er over het algemeen veel te weinig tijd was om je bezig te houden met de dingen die passen bij de Ziel.

Ook de groep van Tweelingen zal dus moeten proberen het dagelijkse leven zo in te richten dat er voldoende ruimte is om bezig te zijn met de ontwikkeling van het eigen spirituele leven en het leren samenwerken met de Ziel. Na verloop van tijd ga je dan het doel van de Ziel steeds beter aanvoelen.

Ook hier geldt dat wanneer er in de loop van de jaren een sterke samenwerking wordt opgebouwd met een sterke Ziel, er hele mooie dingen kunnen worden toegevoegd aan onze maatschappij. Als je een beetje zicht hebt gekregen op jouw eigen verleden in de loop van de eeuwen, dan kun je vaak beter begrijpen wat het doel is van jouw Ziel. Binnen de groep van Tweelingen kan dit heel verschillend zijn omdat het werkterrein van deze groep veel breder is dan dat van Vissen.

De leider van deze groep is vanuit zijn eigen verleden sterk verbonden met de Boeddha. Hij is in feite de vertegenwoordiger van Wijsheid op onze Aarde, vanaf het begin. De Boeddha is pas veel later gekomen en onder normale omstandigheden zou hij helemaal niet zijn gekomen. Tweelingen had dus een ander dan de Boeddha, als eerste aanspreekpunt op Aarde. Nu de nieuwe wetten en regels in werking zijn getreden en daarmee het evenwicht is hersteld, is hij weer in zijn oorspronkelijke plaats geïnstalleerd. Door de inwerking van de donkere kant was de groep versplinterd geraakt maar in deze periode wordt deze groep weer in ere hersteld.

Door de afschrikwekkende inwerking van de donkere kant op deze groep, konden ook de mensen van Tweelingen betrekkelijk weinig doen in de afgelopen duizenden jaren, ook al zijn er nog allerlei voorbeelden waarin het wel is geslaagd een kanaal te zijn voor wat de god Tweelingen wilde bieden aan de mensheid. Net zoals de Zieneressen, is het ook de mensen van Tweelingen bijzonder moeilijk gemaakt in de afgelopen duizenden jaren. Ook zij werden zwaar tegengewerkt om het werk te doen waarvoor zij op Aarde zijn gekomen.

De leider van de groep heeft af en toe direct samengewerkt met de Boeddha. In de Bijbel is hij terug te vinden in de rol van de profeet Elisa, de opvolger van de profeet Elia. Later in de geschiedenis volgt hij de lijn van de groep rond Johannes de Doper en gaat hij in feite verder met de taak die Johannes op zich had genomen. Toen Johannes was uitgeschakeld nam hij diens taak over. Hij droeg destijds de naam Judas. Hij was destijds een directe vertegenwoordiger van de god Tweelingen. Verderop in de geschiedenis komt hij terug als Galileo, de man van de wetenschap. Ook toen was hij een directe vertegenwoordiger van Tweelingen, die op die manier hele waardevolle kennis bracht aan de mensheid als geheel, waardoor er een hele nieuwe visie zou kunnen ontstaan.

De donkere kant heeft geprobeerd hem te breken in de periode rond het begin van onze jaartelling. Er is een enorme hetze tegen hem gevoerd in de Bijbel. Dit maakt duidelijk hoe belangrijk zijn werk destijds is geweest. Deze man heeft enorm geleden, juist vanwege zijn positie als leider van de groep van Tweelingen. Nu de Boeddha weer tussen de mensen aanwezig zal zijn waar hij vanuit het verleden aan is verbonden, zal er zeker contact zijn tussen deze twee.

Net zoals de Boeddha onbekend zal zijn bij het grote publiek, zal de leider van de groep van Tweelingen dat waarschijnlijk ook zijn. Op die manier kunnen zij het beste het werk doen waarvoor zij gekomen zijn.

## Over de groep van Leeuw

Zoals de goden Vissen en Tweelingen op Aarde hun helpers hebben, zo heeft de god Leeuw dat ook.

*Leeuw staat in het teken van Visie, Leiderschap, Moed en Daadkracht.*

Daar waar deze eigenschappen nodig zijn, daar komt Leeuw in beeld. Met andere woorden Leeuw probeert deze eigenschappen te ontwikkelen.

In mijn boeken schrijf ik vaak dat ons evolutieproces draait om de ontwikkeling van Wijsheid en Genegenheid maar dat is niet een compleet beeld. Ook de ontwikkeling van de eigenschappen van Leeuw, is onderdeel van wat wij als mensen kunnen leren op Aarde. In een ver ontwikkeld mens zijn daarom ook deze eigenschappen terug te vinden. Met andere woorden iemand heeft dan specifieke eigenschappen die in verband staan met diens verbondenheid met deze drie goden.

De mensen die verbonden zijn aan Leeuw, hebben vaak te maken met de belangen van grote groepen mensen. Soms heeft dit te maken met bescherming, op de één of andere manier.

De dingen waar Leeuw mee bezig is, zijn vaak groots van karakter. Het gaat vaak om beslissende dingen voor het grotere geheel. Leeuw werkt meestal niet met kleine en onbelangrijke dingen maar met precies het omgekeerde. Daar waar Leeuw actief is, daar gaat het om grootse dingen.

Leeuw is vaak in gevecht met de donkere kant, als het niet goed gaat in de maatschappij. Als je beseft dat er een enorme strijd is geweest in de afgelopen duizenden jaren, dan zal het duidelijk zijn dat Leeuw daar voortdurend bij betrokken is geweest. De mensen in de geschiedenis die nieuwe kennis en inzichten brachten, kregen vaak te maken met enorme tegenwerking, zoals bijvoorbeeld de eerste sterrenkundige die beweerde dat de Zon niet om onze Aarde draait, maar dat de Aarde om de Zon draait. Er is dan moed nodig om door te gaan op de weg waarvan je innerlijk aanvoelt dat die de juiste is.

Als het brengen van vernieuwing of het belichten van wantoestanden enorme moeilijkheden voor jezelf oplevert, zoals veel klokkenluiders in onze periode en in het lange verleden hebben ervaren, dan heb je hulp nodig van Leeuw.

Leeuw begeleidt vaak ook de leiders en bestuurders van een land. Zij worden vaak geïnspireerd vanuit deze god, via hun Zielen. Omdat de donkere krachten die ons evolutieproces in de war hebben gestuurd, in de komende periode op veel grotere afstand worden gehouden, kan Leeuw zijn invloed weer veel beter laten gelden. Daardoor kunnen bestuurders weer veel betere beslissingen nemen, dat wil zeggen beslissingen die meer in overeenstemming zijn met hun innerlijke weten, hun Geweten.

Leeuw heeft ook te maken met de bestrijding van de (zware) misdaad. Leeuw is degene die het gevecht aangaat en hier niet voor terugdeinst, ook niet als dat grote consequenties heeft. Dit gaat daardoor vaak gepaard met offers en grote verliezen, tot aan de dood aan toe. Mocht iemand als gevolg van een dergelijke missie het leven op het stoffelijke gebied verliezen, dan komt daar na verloop van tijd altijd compensatie voor. De Ziel kent deze wetten en schrikt daarom meestal niet terug voor de dood als offer bij een hoge missie. Voor ons als mensen is dit veel minder goed te overzien en daarom zijn wij meestal heel voorzichtig en terughoudend. De mensen van Leeuw gaan gewoonlijk heel voortvarend te werk, als zij eenmaal het gevoel hebben zich in te zetten voor een belangrijke missie. Het deert hen dan minder wanneer hun eigen leven soms op het spel staat.

De missie waar de Boeddha ooit aan is begonnen, vraagt een bijzonder soort moed. Deze moed had hij al verworven in zijn lange bestaan tussen de mensen voordat hij naar de Aarde kwam.

Ook sommige Zieneressen zijn verbonden met Leeuw, net zoals sommige mensen van de groep van Tweelingen ook verbonden zijn met dit teken. De leider van de groep van Tweelingen is ook verbonden met Leeuw.

Deze groep bestaat uit mannen en vrouwen. Ook deze groep heeft zwaar geleden in de afgelopen duizenden jaren, net als de groep van Tweelingen en de groep van Vissen. Ook deze groep heeft te maken met oneerlijke blauwdrukken die in de afgelopen jaren zijn aangepast. Daardoor ontstaat er nu ook voor deze groep veel meer ruimte om het dagelijkse leven meer in overeenstemming te brengen met het innerlijke weten.

Ook deze groep krijgt op de weide weer de mogelijkheid een eigen centrum op te bouwen. Ooit heeft dit centrum op de weide bestaan maar in de loop van de tijd is dit verloren gegaan, net als het centrum van de Zieneressen. In dat centrum kan veel praktische kennis worden uitgewisseld over lopende zaken. Dit heeft veel overeenkomst met wat wij in het dagelijkse leven “netwerken” noemen. Op die manier kun je kennis met elkaar delen over belangrijke ontwikkelingen. Dit is uitermate praktisch en heel efficiënt. Een deel van deze kennis kan doorsijpelen naar het dagbewustzijn. Allerlei dingen die je dan niet van iemand hebt gehoord, kunnen je dan toch heel logisch en vanzelfsprekend voorkomen. Het is alsof je dit dan intuïtief al had gevoeld, zonder dat iemand je iets had verteld. Dit centrum wordt in de komende jaren weer opgebouwd.

***De leider van deze groep is een vrouw.  
Zij is eveneens verbonden aan de Zieneressen.***

Zij kan dus zowel werken met Genegenheid als met moed, visie, leiderschap en daadkracht. Deze vrouw is in de geschiedenis onder andere bekend geworden als ***Kenau van Hasselaar***.

Zij kan net als de leider van de groep van Tweelingen en de leider van de Zieneressen, het beste achter de schermen werken. Zij zal net als de leider van Tweelingen, hecht aan de Boeddha zijn verbonden. Zij is net als de leider van de groep van Tweelingen, opnieuw geïnstalleerd op het gebied van de Zielen, toen de nieuwe wetten en regels in werking zijn getreden. Deze installatieceremonie is onderdeel van het herstellen van het evenwicht.

Het zal duidelijk zijn dat de donkere kant ook intensief heeft geprobeerd haar te breken, net zoals er ook geprobeerd is de leiders van de andere twee groepen te breken. De donkere kant wilde vanzelfsprekend niet dat de Boeddha hulp zou bieden aan de leiders van deze drie groepen. Je mag er dus vanuit gaan dat de donkere kant er alles aan heeft gedaan zo veel mogelijk moeilijkheden te veroorzaken in deze verbindingen. Nu de nieuwe wetten en regels zijn ingegaan en de macht van de donkere kant wordt ingeperkt tot aanvaardbare proporties, kan de verbinding tussen de leiders van deze groepen en de Boeddha, weer worden opgebouwd op de weide.

Ook op de weide werden deze contacten in de afgelopen duizenden jaren bijzonder moeilijk gemaakt en vaak in de war gestuurd. Bovendien hadden niet alleen de Zieneressen maar ook de mensen van Leeuw en van Tweelingen vaak te maken met akelige vervloekingen. Pas sinds het ingaan van de nieuwe wetten en regels, waren er aanzienlijk betere mogelijkheden om hier vanaf te komen. Dat betekent dat nu ook de mensen van de groepen van Leeuw en van Tweelingen hier vanaf kunnen en voor een groot deel al vanaf zijn.

## Eigen vermogens leren herkennen

In deze periode kunnen de Zielen veel doen om samen te werken met hun lagere delen in incarnatie, met jou dus. De gevorderde Zielen beschikken gewoonlijk over allerlei geestelijke vermogens. Dit zijn mogelijkheden die op de één of andere manier behulpzaam kunnen zijn bij het bevorderen van het doel van de Ziel.

Als een Ziel als missie heeft om onderwijs te geven bijvoorbeeld, dan zal een Ziel die deze weg probeert te volgen, in de loop van de hele lange tijd, vermogens krijgen om beter onderwijs te kunnen geven. Deze vermogens zijn verbonden aan de Ziel, het hogere Zelf.

*Als de Ziel toenadering zoekt tot jou, dan krijg je vaak ook te maken met geestelijke vermogens die aan de Ziel zijn gegeven.*

Deze vermogens leer je in de loop van de jaren geleidelijk kennen als je de weg volgt van het innerlijke weten en het leren samenwerken met de Ziel. Meestal leer je deze vermogens kennen door concrete ervaringen. Je merkt dat iets blijkbaar op een bepaalde manier werkt. Vaak denken mensen dan in eerste instantie dat dit ook bij andere mensen wel ongeveer zo zal werken, totdat ze erachter komen dat dit niet het geval is. Pas dan worden ze er bewust mee geconfronteerd dat ze blijkbaar iets speciaals hebben, iets wat andere mensen over het algemeen niet hebben. Zo leren mensen geleidelijk de vermogens kennen die de Ziel tot haar beschikking heeft.

Als de Ziel om wat voor reden dan ook, niet in staat is om in hechte wisselwerking met jou samen te werken, dan zul je ook weinig merken van de vermogens die de Ziel heeft verworven in de loop van de vele tienduizenden jaren, voor goed gedaan werk. Maar als de Ziel zoals in deze periode veel mogelijkheden heeft om met jou samen te werken, dan krijg je ook zicht op deze vermogens als de samenwerking weer voldoende is opgebouwd. Naarmate de samenwerking met de Ziel sterker is geworden, kan de Ziel met meer vermogens werken. Als de samenwerking met de Ziel op maximale sterkte is gekomen, dan kan zo'n Ziel heel veel doen via de persoon die dit heeft opgebouwd. Zo iemand zal dan veel vermogens beschikbaar krijgen om het doel van de Ziel te bevorderen.

Er is meestal veel tijd nodig om de samenwerking met de Ziel weer op te bouwen. Als er voldoende is opgebouwd aan vertrouwen en aan goede ervaringen, dan kan de Ziel ook steeds meer vermogens zichtbaar maken voor het lagere deel in incarnatie, zodat die daaraan kan wennen en daar bewust mee kan leren omgaan. Er is dus eerst een soort van begin nodig, voordat de Ziel haar vermogens zichtbaar gaat maken voor het lagere deel, voor jou dus. Als er voldoende voorbereiding is geweest, zal de Ziel er voor kiezen om duidelijker te maken met welke vermogens jij mag leren werken.

Als het gaat om de sterke Zielen van de groepen van Tweelingen, Vissen en Leeuw, dan hebben die bijzondere vermogens, die over het algemeen niet bij het grote publiek bekend zijn. Er zijn tientallen soorten vermogens. Meestal is het beter om maar zo veel mogelijk te zwijgen over dit soort vermogens als je er langzamerhand achter bent gekomen dat jij blijkbaar zelf zo'n vermogen mag leren hanteren in hechte samenwerking met de Ziel. Als het gaat om bijzondere vermogens waarvan je eigenlijk niet wist dat die bestaan, kun je beter niet al te veel ruchtbaarheid geven aan zoiets, als je hebt gemerkt dat jij over zo'n bijzonder vermogen mag beschikken, in samenwerking met jouw hogere Zelf. Omdat dit thema veel zal voorkomen in de voor ons liggende jaren wil ik hier alvast iets over schrijven, zodat je weet dat dit mogelijk is.

Als je hebt gemerkt dat jij zo iemand bent die mag leren werken met een speciaal soort vermogen dat eigenlijk nieuw is voor jou, dan zal de Ziel, jouw hogere Zelf, jou leren hier mee om te gaan. Het is dus in principe niet nodig hiermee naar iemand anders te gaan en hulp te vragen bij het leren omgaan met zo'n vermogen. In principe zal de Ziel die hiermee wil gaan werken, ook de opleiding verzorgen die hiervoor nodig is.

Belangrijk punt bij de opleiding is dat het inzetten van zo'n bijzonder vermogen altijd vergezeld zou moeten gaan van Genegenheid en Wijsheid. Dat is de beste uitgangspositie.

De mensen die verbonden zijn aan de groep van Tweelingen, zouden heel goed genezende vermogens kunnen krijgen wanneer er eenmaal weer een stevige samenwerking is opgebouwd met de Ziel. Als het gaat om genezing dan is er heel veel verschil in genezende vermogens. De naam genezende vermogens is dus eigenlijk een soort van containerbegrip. Daarbinnen zijn er veel verschillende mogelijkheden. Vanuit deze groep zouden er ook informatiekkanalen kunnen ontstaan die anderen kunnen helpen met hun spirituele ontwikkeling. Deze mensen kunnen anderen cruciale informatie aangeven die voor hun ontwikkelingsproces van groot belang kan zijn. Voor sommige mensen is dit iets wat in deze periode misschien nog helemaal op gang moet komen. Het zou zelfs kunnen zijn dat iemand kortgeleden nog van zichzelf vond dat hij of zij hier volstrekt niet voor geschikt is. Door de samenwerking met de Ziel worden er allerlei dingen mogelijk die jij zelf, op eigen kracht, niet had kunnen bereiken.

De mensen die verbonden zijn aan Leeuw, zouden heel goed vermogens kunnen krijgen waarmee ze hun voordeel kunnen doen bij het aanpakken van de zware misdaad of bij het leiding geven aan grote groepen mensen.

De mensen die verbonden zijn aan Vissen zouden heel goed vermogens kunnen krijgen waarmee ze de ontwikkeling van Genegenheid kunnen stimuleren bij mensen die dat nodig hebben.

Vaak worden dit soort dingen in dromen aangekondigd. Het kan ook zijn dat je dit krijgt te horen via een informatiekanaal dat heeft geleerd samen te werken met de Ziel en met het innerlijke weten. Je krijgt dan misschien te horen wat in de komende jaren op jouw weg zal komen. Je hebt dan een richtpunt. Hoe dit concreet in z'n werk zal gaan is in principe een zaak tussen de Ziel en jou.

Gewoonlijk duurt het jaren voordat je soepel met een belangrijk vermogen kunt werken. Hier is dus veel voorbereiding voor nodig.

De Zielen werken hier heel bewust naartoe omdat er nu grote noodzaak is om met zo veel mogelijk kracht te werken als maar beschikbaar is. Er zijn talloze beschadigde mensen die op de één of andere manier ten onder zijn gegaan aan de ervaringen van de afgelopen eeuwen, zonder ruimte om te herstellen van de klappen die ze hebben gekregen. Er is dus een zeer grote behoefte aan mogelijkheden om deze mensen zo goed mogelijk te helpen.

Dit is één van de redenen dat de Zielen nu hun uiterste best doen om samen te werken met hun lagere delen, met jou dus, om op die manier zo veel mogelijk te kunnen doen voor mensen die zijn beschadigd. Het is daarom van groot belang dat mensen die daarvoor door hun Zielen worden benaderd, leren omgaan met deze vermogens. Op die manier kunnen de Zielen veel meer doen dan zonder deze vermogens. Het leren omgaan met deze vermogens heeft dus als gevolg dat de Zielen daardoor met veel meer kracht kunnen werken aan het herstel van beschadigde mensen.

## Over Stier en Schorpioen

Verskillende goden hebben hun invloed op ons evolutieproces. Sommige goden hebben het goed met ons voor zoals Tweelingen en Vissen. Andere goden hebben het niet goed met ons voor maar hebben wel veel invloed op ons dagelijkse leven.

*Stier en Schorpioen zijn goden die het niet goed met mensen vóór hebben.*

Als je als mens op de één of andere manier met deze goden verbonden bent geraakt, dan zul je hier vroeg of laat mee aan de slag moeten om je hier weer van los te maken. Meestal is het niet gemakkelijk om je van de invloed van deze goden los te maken. Eén van de eerste fasen is dan dat je herkent dat je te maken hebt met de invloed van één van deze goden.

*Schorpioen is voortdurend op zoek naar strijd.*

Deze god wakkert overal de strijd aan, ook als daar geen enkele reden voor is, beschouwd vanuit het standpunt van het innerlijke weten. Als er in de wereld conflictgebieden zijn, dan zijn dat meestal gebieden waar deze god actief bij is betrokken.

Een venijnig voorbeeld van zo'n conflict is het probleem van de Joden. In principe zou het mogelijk moeten zijn dat verschillende volken ieder een eigen stuk grond hebben om op te leven, in een vreedzame wisselwerking met andere volken in omringende gebieden. Door de inwerking van deze god, is dit bij de Joden tot nog toe niet goed geslaagd, uitgezonderd enkele kortere periodes in de loop van de hele lange geschiedenis. Met name dit volk is geteisterd door heel veel gewapende conflicten met andere volken. Dit heeft de geschiedenis van de Joden ingekleurd en hun normen en waarden sterk beïnvloed. De vele akelige ervaringen hebben hun visie op de wereld sterk ingekleurd.

Deze god Schorpioen heeft het voorzien op dit volk. De reden hiervoor is dat dit een volk is met een veel rijpere ontwikkeling dan andere volken. Het Joodse volk is veel ouder en in principe veel verder gevorderd dan de meeste andere volken. Dat is de reden dat het Joodse volk veel te lijden heeft gehad van de inwerking van deze god.

Nu het evenwicht in de wetten is hersteld, zal er ook meer rust kunnen komen voor dit veelvuldig gekwelde volk, als ze in staat zijn hun eigen houding aan te passen aan de mogelijkheden die er nu zijn om in veel meer harmonie samen te leven met andere volken.

Zoals de mogelijkheden nu groot zijn voor individuele mensen die het innerlijke weten willen volgen, zo zijn de mogelijkheden nu ook groot voor volken die een gevorderde ontwikkeling hebben meegemaakt en op de weide en op de gebieden daarboven gesteund worden door goden die het goed met mensen vóór hebben.

De invloed van Schorpioen zal blijven in de voor ons liggende jaren maar de kracht van deze god zal niet meer zo groot zijn als in de afgelopen duizenden jaren. Deze god heeft enorm veel strijd op Aarde ontketend in de loop van de geschiedenis. Dit zal in de komende periode veel milder zijn omdat de kracht er nu vanaf wordt gehaald.

Het kan zinvol zijn voor iets te vechten maar door de manier waarop deze god aan het werk is, wordt de strijd een doel op zichzelf.

### *Stier trekt de aandacht bij het innerlijke weten vandaan.*

Stier veroorzaakt een koppige houding in mensen, waarbij de aandacht vooral gericht wordt op materiële dingen en waarbij lust en hebzucht worden versterkt. De invloed van deze god zorgt er voor dat mensen dingen niet meer goed kunnen zien zoals ze zijn. Er ontstaan dan vaak situaties dat het innerlijke weten flink in botsing komt met de visie die je er dan als mens op nahoudt. Als iemand sterk wordt beïnvloed door deze god, dan wil je vaak niet toegeven dat jouw eigen visie onjuist is. Er ontstaat dan vaak een koppige houding van stug ontkennen van wat je diep in jouw hart kunt aanvoelen op jouw beste momenten.

Voordat je je hier langzaam van los kunt maken, zul je eerst grondig moeten herkennen hoe jouw eigen situatie is. Zolang je niet herkent dat je voortdurend wordt beïnvloed om te handelen tegen beter weten in, kun je je hier niet goed van losmaken.

Deze god sluit heel nauw aan bij wat de meeste mensen graag willen horen. Met andere woorden deze god sluit goed aan bij het persoonlijkheidsleven. Het gaat niet om hogere idealen maar om eenvoudige dingen uit het gewone dagelijkse leven waar je dan heel veel aandacht aan gaat besteden. Hierdoor kom je niet meer toe aan andere dingen zoals jouw eigen spirituele ontwikkeling.

In eerste instantie ziet de invloed van deze god er misschien tamelijk onschuldig uit, maar het gevaar is dat je dan jouw kostbare tijd en aandacht in grote mate gaat besteden aan de dingen die jou niet verder helpen met jouw spirituele ontwikkeling. Na verloop van tijd is de tijd op, die jou gegeven is om je te ontwikkelen. Als je je mee hebt laten slepen door deze god, dan zal er veel kostbare tijd verloren zijn gegaan. Tijd die je ook had kunnen besteden aan jouw eigen spirituele ontwikkeling of aan het helpen van anderen met hun leerproces.

Als je kijkt naar de invloed van deze god, dan zie je dat die veel invloed heeft op het Nederlandse volk. Het ziet er in eerste instantie heel onschuldig uit maar het houdt mensen in feite helemaal gevangen in een houding waarin ze geen ruimte meer hebben voor de ontwikkeling van Wijsheid en Genegenheid.

Zowel Schorpioen als Stier hebben hun eigen mensen uitgezocht waar zij mee willen samenwerken. Dit zijn mensen die vatbaar zijn voor deze invloeden. De goden weten dit heel nauwkeurig omdat die de dossiers van mensen kunnen lezen die bewaard worden op de hogere gebieden. Zo kunnen goden heel gemakkelijk uitzoeken wie vatbaar is voor hun energie. Zo kunnen zij doelbewust mensen benaderen en proberen te verleiden om voor hen te gaan werken.

Dit alles past binnen de wetten van ons evolutieproces. Nu er een eerlijker evenwicht is ontstaan kunnen mensen beter keuzes maken maar de goden die het niet goed met mensen vóór hebben, blijven actief werkzaam en zullen voortdurend mensen blijven benaderen om voor hen te gaan werken. Dit is onderdeel van onze leeromgeving. Wij zullen dus op de één of andere manier hier mee moeten leren omgaan. Dit is de reden dat ik hier iets over schrijf.

\*\*\*

## Leren omgaan met onvrede

Er zijn veel redenen waarom je onvrede zou kunnen ervaren in de diepte van jouw hart en het is belangrijk hier goed mee te leren omgaan. Omdat veel mensen die willen samenwerken met de Ziel dit tegenkomen, wil ik hier iets over schrijven.

Als je steeds duidelijker gaat zien dat de meerderheid van de mensen het innerlijke weten niet als uitgangspunt hanteert maar vaak handelt tegen beter weten in, dan zou dat op zichzelf al een reden kunnen zijn om je ongelukkig te voelen.

Als je merkt dat veel mensen het niet zo nauw nemen met het veroorzaken van overlast voor anderen, dan zou dat een reden kunnen zijn voor onvrede. Het woongenot van veel mensen bijvoorbeeld wordt ernstig aangetast door de geluidshinder die door hun directe burens wordt veroorzaakt. Dit soort overlast is schijnbaar gemakkelijk op te lossen. Maar als je je realiseert dat de meerderheid het eigen morele kompas niet als uitgangspunt hanteert maar in plaats daarvan vindt dat alles “moet kunnen” en “we in een vrij land leven waarin anderen zich niet met jou zaken moeten bemoeien”, dan wordt het duidelijker dat dit soort situaties niet zo gemakkelijk zijn op te lossen.

Mensen storen zich vaak aan “het egoïsme van de burens” maar beseffen meestal niet dat zij zelf ook regelmatig onvoldoende rekening houden met anderen.

Het is moeilijk dit soort dingen onder ogen te zien en daar voortdurend mee te worden geconfronteerd, zonder dat je daar veel tegen kunt doen. Met andere woorden dit zou een reden kunnen zijn om je ontevreden te voelen, maar dat gaat niet helpen om de wereld te verbeteren.

Als je ziet dat bestuurders vaak niet het algemeen belang voor ogen hebben maar zich laten meeslepen door andere motieven zoals macht, status, positie, aanzien, roem, geld, eer, etc. dan is dat bedroevend om te zien maar de situatie wordt er niet beter van als je daardoor in een spiraal van onvrede terecht komt.

Als je allerlei valse leraren op spiritueel gebied ziet, die zonder schaamte hun misleidende informatie verkopen aan talloze mensen die dat volstrekt niet in de gaten hebben, dan is het moeilijk om daar vrede mee te hebben maar het gaat niet helpen daar boos of verdrietig over te worden. Het is beter ervoor te zorgen dat je zelf dingen grondig onderzoekt die je tegen komt.

Als je ziet dat de zware misdaad zo veel macht heeft gekregen dat de overheid nauwelijks meer in staat is dit binnen de perken te houden, dan zou dit een reden voor onvrede kunnen zijn maar dat helpt niet bij de bestrijding hiervan.

Als je weet dat de donkere kant zo onvoorstelbaar veel macht heeft gehad in de afgelopen duizenden jaren, dan zou dat een reden voor onvrede kunnen zijn maar het is belangrijk om ook dit weer los te laten en verder te gaan met het leren samenwerken met de Ziel.

Als je ziet dat veel mensen die jouw dierbaar zijn, in de diepte van hun hart beschadigd zijn geraakt door de ervaringen die het leven hen heeft gebracht, dan kan dit een reden zijn om droevig en ontevreden te zijn, maar daar wordt niemand mee geholpen. Er is tijd nodig om deze dingen te verwerken maar het is van groot belang hier niet in te blijven hangen.

Naarmate je steeds beter ziet wat er gaande is in onze wereld, kan het zijn dat je steeds meer onvrede gaat voelen. Het is moeilijk de situatie onder ogen te zien en daar vrede mee te hebben.

In het verlengde hiervan is het daarom niet mogelijk langere tijd geluk te ervaren in een wereld waarin zo onvoorstelbaar veel schade is ontstaan aan zo veel mensen.

Enerzijds is het heel nuttig al deze dingen onder ogen te zien maar anderzijds is het noodzakelijk dat je je hier toch zo veel mogelijk van los maakt en probeert te voorkomen dat je wordt meegesleept door gevoelens van onmacht, woede en onvrede. Het vinden van het juiste evenwicht hierin is op zichzelf al een moeilijkheid in deze periode.

Als je meer verbinding krijgt met de Ziel, ga je steeds beter zien wat er speelt in de wereld. De Ziel bepaalt wat voor jou zichtbaar wordt gemaakt. Als de Ziel vindt dat het nodig is om dingen meer te belichten, dan zal zij dat zeker doen, op een geschikt moment. Er is dan vaak ruimte nodig om dit soort dingen te verwerken.

De Ziel zal meestal rustig aan doen met het geven van zicht op wat er in onze samenleving gaande is, om mensen niet al te veel te belasten. De meesten hebben meer dan genoeg aan hun eigen dagelijkse leven. Toch kan het waardevol zijn in een boek als dit, hier toch iets over aan te geven, zodat je op hoofdlijnen weet wat er speelt.

Op de weide worden dit soort dingen openlijk besproken. Daar zijn geen taboes en worden allerlei dingen benoemd zoals ze zijn. In ons dagelijkse leven zijn wij geneigd sommige dingen liever niet te willen zien en liever niet te willen bespreken. Deze houding is vooral gebaseerd op het zo goed mogelijk proberen door te komen van de tijd, maar het helpt niet om meer zicht te krijgen op wat er gaande is. Het liever niet willen zien van moeilijke dingen, is vaak een overlevingsstrategie.

***Het onder ogen zien van wat er gaande is,  
zonder je mee te laten slepen door onvrede,  
is één van de moeilijkheden van onze tijd.***

We leven in een bijzondere tijd. Door hier iets over te schrijven hoop ik bij te dragen aan het leren beter hiermee om te gaan. Mijn advies is om dingen niet weg te stoppen en niet de kop in het zand steken. Mijn advies is om niet bang te zijn dingen te zien zoals ze zijn, ook niet als dingen bijzonder onaangenaam zijn, maar blijven kijken en leren hiermee om te gaan. De Ziel kan ook hierin helpen om een goed evenwicht te vinden.

\*\*\*

## De gevolgen van moord voor de Ziel

In de afgelopen eeuwen zijn de mensen die probeerden zich te richten op het innerlijke weten, vaak met mensonterende taferelen geconfronteerd. Het is in zo'n situatie bijzonder moeilijk om goed te reageren, dat wil zeggen te reageren in overeenstemming met de Wijsheid van de Ziel.

Als mensen dan vanuit wraak een moord plegen, dan claimt de donkere kant dat iemand eigenlijk handelt tegen beter weten in en dus niet het spoor wil volgen van het innerlijke weten. De donkere kant voelde zich dan gemachtigd zo'n persoonlijkheid een stukje te isoleren van de Ziel. Met andere woorden er kwam dan een hindernis (bij) in de verbinding tussen Ziel en persoonlijkheid. Daardoor kon de persoonlijkheid (jij dus) in de levens daarna, een klein beetje minder goed aanvoelen wat de Ziel duidelijk probeerde te maken.

Als iemand de Ziel minder goed kan aanvoelen en in het eigen systeem heeft opgenomen dat wraak toegestaan is in een situatie van groot onrecht zoals verkrachting, dan wordt daarmee de stap steeds kleiner naar een volgende moord. Op die manier wordt de verbinding met de Ziel steeds moeilijker.

*Door een moord te plegen,  
werd de verbinding met de Ziel moeilijker.*

Deze wet is door de donkere kant in werking gezet in de afgelopen duizenden jaren. Het effect hiervan is dat er steeds meer hindernissen zouden komen voor de mensen die zouden proberen samen te werken met hun Ziel, hun hogere Zelf. Het morele kompas zou steeds minder goed voelbaar zijn en de leiding van de Ziel zou steeds minder goed kunnen worden aangevoeld. Met name mannen die in de afgelopen duizenden jaren keer op keer op het slagveld hebben gestaan om andere mannen te doden, hebben in sterke mate met deze wet te maken gekregen. Voor deze mannen is het heel moeilijk geworden om zich goed te richten op hun innerlijke weten.

Deze wet is als onderdeel van de veranderingen in het evolutieproces, tot stoppen gebracht. Dat betekent dat mensen die hindernissen hebben ondervonden in de samenwerking met hun Ziel als gevolg van de uitwerking van deze wet, nu van deze gevolgen af kunnen en hun verbinding weer op kunnen bouwen met hun hogere deel.

Dit is een voorbeeld van de manier waarop de donkere kant door het instellen van verkeerde wetten, het evolutieproces sterk kon beïnvloeden. Door deze wet werden er ernstige hindernissen in werking gezet voor de mensen die hadden willen samenwerken met de Ziel, maar die door schrijnende omstandigheden over de grenzen heen gingen van hun innerlijke weten. De donkere kant was zelf degene die zorgde voor situaties waarin mensen "het bloed onder de nagels vandaan werd gehaald". Als mensen zich in hartverscheurende situaties niet meer in konden houden, dan werden zij als het ware dubbel gestraft. Enerzijds door de ervaringen met de extreme situatie waarmee zij dan werden geconfronteerd, en anderzijds door de gevolgen van het nemen van wraak, wat dan vaak voor kwam.

Er zijn in de afgelopen duizenden jaren veel situaties geweest waarin je feitelijk niets anders meer kon doen dan te proberen akelige taferelen toch zo veel mogelijk los te laten, hoe moeilijk dat ook is. In de vóór ons liggende periode kan er weer worden samengewerkt met de Ziel als mensen dat echt willen. De keuzes die gemaakt zijn in voorgaande levens om andere mensen te doden, zijn hier dan niet meer direct op van invloed. Dat betekent dat mensen een eerlijke kans krijgen om de samenwerking met hun hogere Zelf weer op te bouwen.

Als je van jezelf weet of voelt dat je in de afgelopen duizenden jaren wraak hebt genomen en als gevolg daarvan mensen hebt vermoord, begrijp je misschien ook beter waarom de samenwerking met de Ziel voor jou moeilijker is geweest dan voor anderen die geen wraak hebben genomen. Ook dit is een aspect van het leren kennen van jezelf.

Als je vaak een vredelievende monnik bent geweest die eenvoudig zijn lot onderging zonder wraak te nemen op wie dan ook, dan kwamen er daardoor geen extra hindernissen bij in de samenwerking met de Ziel.

Als je heel vaak een soldaat bent geweest of een officier in het leger, dan draag je hierdoor zware verantwoordelijkheden met je mee, die tot uitdrukking komen in de samenwerking met de Ziel. Het wordt dan steeds moeilijker om jouw innerlijke weten te volgen.

Als je in de loop van de eeuwen voortdurend te maken hebt gehad met de zware misdaad en je reageerde daarop met wraak, dan kwam je daardoor geleidelijk steeds meer in moeilijkheden. Het is bijzonder moeilijk de confrontatie met de donkere kant aan te gaan die je overal zag in de afgelopen duizenden jaren, zonder je mee te laten slepen in (buitensporig) geweld.

Enerzijds is het noodzakelijk dat er op de één of andere manier wordt opgetreden tegen de zware misdaad en andere praktijken die onze maatschappij ontwrichten, maar tegelijkertijd moet iedereen er voor waken niet meegesleurd te worden in het nemen van wraak. Waar het om gaat is het motief in de diepte van het hart. Daar ligt de sleutel.

De bestrijding van de zware criminaliteit in onze periode bijvoorbeeld, vraagt een bijzondere mentaliteit, waarin je enerzijds begrip hebt voor de noodzaak om handelend op te treden als je voelt dat dit de missie is van jouw Ziel, maar waarbij je er tegelijkertijd voor waakt dat jouw motieven zo schoon mogelijk blijven en je uit de buurt blijft van haat en wraak.

Het bestrijden van de georganiseerde misdaad is zeer noodzakelijk maar er zijn maar weinig mensen die hier geschikt voor zijn. Veel mensen die werkzaam zijn op dit gebied, zijn zelf kwetsbaar vanuit het oogpunt van verkeerde motieven. Het zou goed zijn wanneer juist deze moedige mensen meer kennis van zaken zouden hebben over hoe dit soort dingen werken, van boven af bezien. Dit zijn daarom dingen die speciaal voor deze groep in deze periode op de weide worden besproken. Daardoor kunnen deze mensen in de komende periode eerder herkennen wat er gebeurt als ze merken dat ze meegezogen worden in een spiraal van haat en geweld.

Dit is een voorbeeld van de dingen die pas in deze periode worden toegelicht op de weide. In de afgelopen duizenden jaren was hier nagenoeg geen ruimte voor.

Juist de mensen die de zware misdaad bestrijden, zouden beter eerst kunnen leren om heel goed samen te werken met hun Ziel. Als dat in toenemende mate slaagt, krijgen deze mensen ook steeds meer relevante informatie over hun werkerrein van binnenuit zoals aanvoelen wanneer zij zelf of een collega in gevaar zijn, en intuïtief aanvoelen hoe een misdaadorganisatie in elkaar zit. Het zou dan zo maar kunnen zijn dat je allerlei dingen die belangrijk zijn voor dit gevaarlijke werk, intuïtief gaat aanvoelen. Dit is iets wat eigenlijk pas in deze periode goed op gang kan komen. In de afgelopen eeuwen waren hier maar heel weinig mogelijkheden voor.

## Rituelen

Mensen die zich proberen te ontwikkelen op het spirituele pad kunnen als onderdeel van hun ervaringen in aanraking komen met het fenomeen rituelen. Dit is gevaarlijk terrein. Als je meedoet met rituelen heb je meestal niet goed in de gaten wat je precies in werking zet. Zonder dat je het in de gaten hebt, nader je hier het terrein van samenwerking met de goden. Omdat er op dit gebied maar heel weinig bruikbare kennis beschikbaar is, wil ik ook over dit onderwerp iets schrijven.

De hoofdlijn is eigenlijk heel eenvoudig. Je kunt je beter *niet* bezighouden met rituelen en daar beter niet aan meedoen. Als je dit als uitgangspunt hanteert, kun je veel moeilijkheden voorkomen.

Mensen doen vaak mee aan rituelen om daar het één of ander resultaat mee te bereiken. Met andere woorden het ritueel is bedoeld om iets voor elkaar te krijgen. Men probeert op de één of andere manier iets aan te zwengelen wat men graag voor elkaar wil hebben. In feite betekent dit dat er een hogere macht wordt ingeroepen om iets te bereiken. Dit zoeken naar macht, maakt je bijzonder kwetsbaar voor contacten met de donkere kant.

Wij zijn hier in onze samenleving zo vergroeid mee geraakt, dat het ons eenvoudig niet meer opvalt dat hierdoor steeds opnieuw macht wordt opgezocht. We zijn dit als normaal gaan beschouwen, door de ervaringen van de afgelopen duizenden jaren. Dat wij dit zoeken naar macht als normaal zijn gaan beschouwen, wordt in aanzienlijke mate versterkt door de donkere kant, die ons dit zorgvuldig heeft aangeleerd. Als je los wil komen van de donkere kant, zul je afstand moeten doen van ALLE rituelen.

Als je om een gunst vraagt, dan kan de donkere kant dit opvangen en dit voor jou invullen. De donkere kant kan dan claimen dat zij iets voor jou hebben gedaan op jouw verzoek. Zij zullen dan vinden dat zij daardoor het recht hebben gekregen ooit een “tegenprestatie” van jou te kunnen “vragen”. Als zij ooit in de toekomst om zo’n tegenprestatie vragen, dan kunnen zij dat eenvoudig opeisen, binnen de wetten en de regels die daar nog steeds voor gelden.

Dit betekent dat zij dan samen met jou dingen doen die botsen met jouw innerlijke weten maar die zij dan toch in werking kunnen zetten door het samenwerkingsverband dat eerder door zo’n ritueel in werking is gezet. Je doet dan dingen die je niet wil en je zegt dan dingen die je niet wil, maar waar je niet onderuit kunt doordat de donkere kant hier recht op heeft gekregen doordat je ooit je de vingers hebt gebrand om mee te doen met een donker ritueel. Iedere keer dat je bewust meedoet met zo’n ritueel, lever je weer een stukje van jouw vrije wil in.

Er zijn in onze generatie veel mensen die vast zitten aan oude contracten met de donkere kant, waarin ze ooit in het verre verleden, waaronder de lange Egyptische periode, vanuit vrije wil om allerlei gunsten hebben gevraagd aan donkere krachten, waardoor ze nu gevangenen zijn van deze zelfde krachten. In de komende jaren zal steeds duidelijker worden hoe dit in praktijk werkt, bij allerlei bekende mensen in onze samenleving, die vaak belangrijke posities hebben ingenomen in het spirituele wereldje of op andere plaatsen in onze maatschappij. Daar waar er grote aantallen volgers zijn, daar is vaak iets bijzonders aan de hand en kun je vaak al herkennen dat er hogere machten aan het werk zijn.

***Het principe van een ritueel is  
dat je samenwerking zoekt met een hogere macht,  
die je dan vraagt om een gunst voor jou in te vullen.***

***Hierdoor ontstaat er een contract,  
waar je aan vast komt te zitten.***

Over het algemeen hebben mensen niet goed in de gaten wat ze hiermee in werking zetten. Het ontbreekt op dit gebied aan juiste kennis. Bovendien is het in onze samenleving zó gebruikelijk geworden hieraan mee te doen, dat mensen het gevaar hiervan niet meer zien.

Een voorbeeld kan misschien helpen om de gang van zaken te verduidelijken. Stel dat iemand zich zorgen maakt over iemand anders en in het verlengde daarvan een kaarsje gaat branden. Dit is iets wat nog steeds veel voorkomt in onze tijd. Het uitgangspunt is dan dat degene waar op die manier aan gedacht wordt, hier op de één of andere manier steun aan heeft.

Vaak zal dit niet helpen, hoe vervelend dit misschien in eerste instantie ook klinkt. Degene die in moeilijkheden is gekomen, zal gewoonlijk zijn eigen lessen moeten leren. Het helpt daarbij niet als iemand ergens anders op de wereld een kaarsje gaat branden. De persoon waar het over gaat, krijgt op deze manier geen inzicht.

Als degene die een kaarsje gaat branden zich tot een hogere macht gaat richten en om een gunst vraagt, dan begeef je je op riskant terrein. Als de donkere kant zo'n gunst voor jou invult, dan ontstaan er ongemerkt verbindingen, waar je vroeg of laat mee wordt geconfronteerd.

***Samenwerking met de donkere kant,  
begint vaak “in jouw hoofd”.***

Als jij contact zoekt met hogere machten met het verzoek dingen voor jou te doen, dan loop je het risico dat donkere krachten zo'n situatie aangrijpen om naderbij te komen en een ingang bij jou krijgen, die jij vanuit vrije wil toestaat, misschien zonder dat je beseft wat hier de gevolgen van kunnen zijn.

Een veel voorkomende situatie is dat iemand aan hogere machten vraagt om licht naar iemand te sturen, vaak bedoeld als hulp bij het proces waar iemand in terecht is gekomen. Feitelijk wordt er dan contact gezocht met hogere machten, zonder dat je precies weet met wie je te maken hebt.

In het gewone dagelijkse leven zou je dat meestal niet doen. Stel dat je een brood wil kopen om op te eten, dan ga je meestal eerst goed kijken waar je precies dit brood wil gaan halen, welke soort brood het moet zijn en of het personeel hier goed mee omgaat. Als alles naar wens is kun je met een gerust hart het brood kopen, waarvan je voelt dat dit een juiste keuze is.

Als het gaat om spirituele aangelegenheden dan handelen mensen opeens heel anders. Er wordt dan als het ware een algemeen verzoek over de schutting gegooid bij de goden, in de hoop dat die daar iets goeds mee doen.

Was het bij het kopen van een brood nog zo, dat je zorgvuldig kijkt of dit het brood is van jouw keuze, als het gaat om spirituele zaken, dan is het net alsof het niet nodig zou zijn hier gericht mee om te gaan. Het is net alsof op het gebied van spirituele aangelegenheden dit soort communicatie met de hogere machten automatisch goed zal gaan. Dit is een grote misvatting.

***Het is belangrijk bij het aanroepen van allerlei krachten,  
voor jezelf na te gaan of je daar werkelijk een overeenkomst mee aan wil gaan,  
waardoor deze krachten een contract met jou krijgen,  
waar je voor onbepaalde tijd aan vast zit.***

***Je verliest op die manier jouw Vrijheid.***

Als je contact zoekt met donkere machten en je spreekt de nadrukkelijke wens uit dat iemand een ernstig ongeval zal krijgen, dan is het volkomen duidelijk dat je kiest voor iets wat botst met het innerlijke weten. Als je vraagt aan hogere machten om iemand “licht” te sturen, dan is het vaak moeilijker om aan te voelen vanuit welke motieven je nu eigenlijk contact zoekt.

***Je zou je af kunnen vragen tot wie iemand zich precies richt met de vraag om “licht” naar iemand te sturen.***

De hogere goden die het goed met mensen vóór hebben, passen eenvoudig de wetten van ons evolutieproces toe en zullen niet ingaan op individuele verzoeken van mensen om sommige medemensen een specifieke gunst te verlenen. Als de wetten en de regels goed zijn die ons evolutieproces besturen, dan heeft iedereen een eerlijke kans om in de eigen situatie een uitweg te vinden uit de moeilijkheden waarin iemand terecht kan zijn gekomen. Wanneer iemand het eigen spirituele huiswerk geduldig en zorgvuldig op zich neemt, dan zal iemand de lessen leren die in diens situatie dan mogelijk zijn geworden. Dit is wat iemand zelf op zich kan nemen en op zich zou moeten nemen. Wanneer iemand liever niet met het eigen huiswerk aan de slag zou gaan, dan is dit een vrije keuze.

Als je het gevoel hebt dat je iemand wil helpen die jij op jouw weg tegen bent gekomen, dan staat jou in principe niets in de weg om de hulp te bieden die jij wil geven, in overeenstemming met jouw innerlijke kompas. Met andere woorden je kunt daarin gewoon jouw eigen gang gaan, zonder de inmenging te vragen van hogere machten.

Ieder mens heeft bovendien een Ziel, een hoger Zelf. Die zal altijd proberen te helpen zo veel als maar mogelijk is. Als je durft te vertrouwen op de aanwezigheid van het hogere Zelf in het leven van iemand die het moeilijk heeft, dan kan het zijn dat je zo’n situatie beter los kunt laten. Niemand staat er helemaal alleen voor. Iedereen heeft een hoger Zelf, een Ziel, die mag helpen, die wil helpen en die kan helpen. Als je daar op durft te vertrouwen, dan kun je zo’n situatie anders zien.

Het gevaar van kaarsjes branden en vragen om gunsten is dat juist dáár donkere krachten op af komen, en aansluiting met jou proberen te maken, waardoor je daar aan vast komt te zitten.

Als iemand ernstig ziek is bijvoorbeeld, en je richt je dan intens tot een hogere macht om genezing te vragen, dan loop je het risico dat donkere krachten zich hierin gaan mengen. Als donkere krachten zo’n wens voor jou invullen, dan kun jij hierdoor in grote problemen komen, omdat je dan, volgens hen, een overeenkomst bent aangegaan.

Als iemand heel ernstig ziek is, dan is de Ziel, het hogere Zelf, van zo iemand, volledig op de hoogte van zo’n situatie. De Ziel weet bovendien *waarom* iemand ziek is en of er genezing mogelijk is.

Het hogere Zelf zal proberen er het beste van te maken in de situatie waarin iemand terecht is gekomen. Het heeft daarom weinig zin je hierin te mengen, door met macht te gaan werken door hogere machten aan te roepen. Daar wordt zo’n situatie alleen maar slechter van.

Wat je in zo’n situatie wel zou kunnen doen, is kijken waar je zo iemand kunt helpen in de meest praktische zin van het woord. Het innerlijke kompas geeft ook hier de juiste weg aan.

***Rituelen zoals de sjamanen gewend zijn te doen, zijn afgestemd op de krachten waarmee men dan verbinding zoekt. Dit zijn altijd krachten die botsen met het innerlijke weten, het is altijd een vorm van macht die je dan zoekt.***

Als iemand zo'n ritueel uitvoert zoals een hogere macht heeft aangegeven, dan maakt iemand daarmee duidelijk dat er heel bewust contact wordt gezocht met deze krachten. Kan iemand die een kaarsje brandt en een schietgebedje mompelt, nog zeggen dat hij niet precies weet met wie hij contact zoekt, als je als sjamaan heel specifiek een ritueel volgt waarmee je doelbewust met een bepaalde kracht contact zoekt, dan heb je dat excuus niet meer.

De kracht waarmee je dan contact zoekt, kan dan claimen dat je weet met wie je contact zoekt. Zo'n kracht claimt dan dat je vanuit vrije wil naar hem toe bent gekomen en om een gunst hebt gevraagd. Zo zijn de wetten nog steeds. Je gaat dan vanuit vrije wil een overeenkomst aan met zo'n kracht, waardoor je hieraan vast komt te zitten.

Als je in de loop van de vele levens steeds opnieuw met dezelfde krachten in aanraking komt en die vraagt om allerlei gunsten, dan kom je daardoor steeds verder in de problemen. De contacten met deze krachten worden dan steeds intensiever. Je kunt dan nieuwe rituelen krijgen die de verbinding nog intensiever maken met zo'n kracht, waarmee je nog belangrijker dingen voor elkaar kunt krijgen. De rituelen zelf worden langzaam maar zeker steeds donkerder.

Als het gaat om donkere krachten met veel macht, dan zullen die in rituelen die zij aanreiken aan hun volgelingen, steeds meer dingen opeisen. Na verloop van tijd kunnen deze donkere krachten vragen om offers van allerlei aard. Als het gaat om sterkere donkere krachten dan kunnen die vragen om offers van dieren. Als het gaat om nog hogere krachten dan kunnen die vragen om offers van mensen.

Voorbeelden hiervan zijn terug te vinden bij de Inca's in het verre verleden. Meer recente voorbeelden hiervan zijn de offers die werden gebracht tijdens de volle maan rituelen in de periode van de Franse Revolutie. Daar werden baby's geofferd aan de goden om hen gunstig te stemmen. Tijdens zo'n ritueel kon men na het brengen van de vereiste offers een wens uitspreken. Een priester was dan de tussenpersoon tussen een groep volgelingen van zo'n god en de kracht waarmee men dan in contact was. In de periodes van de piramides in het oude Egypte werden er talloze rituelen uitgevoerd waarbij vaak mensen werden geofferd.

In het verlengde hiervan kun je ook kijken naar het verhaal van Abraham die door zijn god werd gevraagd om zijn zoon te offeren, als teken van zijn loyaliteit, zijn gehoorzaamheid.

***Donkere krachten vragen vaak offers in rituelen,  
hoe hoger de macht, des te groter het offer dat wordt gevraagd.***

Goden die het goed met mensen vóór hebben, gaan niet op die manier met mensen om. Het is niet nodig deze goden gunstig te stemmen. Deze goden waken zo goed mogelijk over de mensheid omdat zij hun eigen innerlijke weten volgen, hoe vreemd dat misschien ook klinkt. Deze goden hebben er geen belang bij om aanbeden te worden. Zij zijn hier niet naar op zoek.

Als de donkere kant nog verder wil gaan met de samenwerking met één van zijn volgelingen, dan worden de rituelen nog akeliger. Was het in de eerdere stadia voldoende een dier te offeren of een baby, in de verder gaande rituelen die nodig zijn om grotere dingen voor elkaar te krijgen, zijn grotere offers nodig. De donkere kant zal dan uiteindelijk eisen dat je iets van jezelf offert, het gaat dan niet meer om het offeren van iemand *buiten* jezelf, het gaat dan om het in mindere of meerdere mate offeren van jouw eigen lichaam. De donkere kant zal op de weg van verdergaande samenwerking, vragen om jezelf te kwellen en te pijnigen.

Dit ritueel is terug te vinden in de kerkelijke wereld, waarin sommige nonnen en priesters zichzelf fysiek pijnigden, door het dragen van speciale kettingen en banden die in het eigen vlees sneden. Dit is een vorm van zelfkwelling en zelfvernietiging, die in de middeleeuwen regelmatig voorkwam in de kerkelijke wereld.

Zodra er dit soort offers worden gevraagd om dichterbij een hogere macht te komen, zou je heel voorzichtig moeten zijn. De ingewijden van de Witte Broederschap hebben ervoor gekozen de weg van inwijding te gaan en zo “dichterbij god” te komen. Bij iedere volgende inwijding worden de offers groter, die voor deze god moeten worden gebracht. Dit komt bij de vierde inwijding al op een punt dat dit het bevattingsvermogen van de meeste mensen te boven gaat. Bij iedere volgende inwijding worden de offers die worden gevraagd groter en is het lijden dieper.

Een god die het goed met mensen vóór heeft, zou zoiets niet vragen. Als je dit weet, dan is het ook duidelijk dat *alleen* de donkere kant dit soort dingen vraagt. Zodra er een ritueel wordt verwacht om verbinding te maken met een hogere macht, dan heb je te maken met de donkere kant. Door mee te doen aan zo'n ritueel, onderwerp je je in feite al aan de wil van zo'n kracht. In het begin ziet dit er onschuldig uit maar de achterliggende principes zijn dan al werkzaam. Het gaat om onderwerping vanuit vrije wil, in ruil voor een gunst die zo'n kracht verleent. Als je op deze manier macht zoekt, dan krijg je onvermijdelijk te maken met de andere kant hiervan, en dat is de onderwerping aan deze zelfde macht. Iedere keer wanneer je hierin meegaat, raak je een klein stukje Vrijheid kwijt.

De goden die het goed met mensen vóór hebben, communiceren niet op die manier met mensen. Het is daarom raadzaam *niet* deel te nemen aan dit soort rituelen. Het lijkt zo op het eerste gezicht misschien heel onschuldig maar dat is het niet. Zelfs het branden van een kaarsje voor iemands “heil”, is volkomen overbodig en kan een eerste stap zijn op de weg naar aansluiting bij een donkere kracht, die claimt dat hij voor jou een gunst heeft ingevuld die jij hem hebt gevraagd. Ook glaasje draaien kan als een ritueel worden gezien waarmee je kunt communiceren met donkere krachten.

***Het is raadzaam niet deel te nemen aan welk ritueel dan ook,  
waarmee je in contact probeert te komen met hogere machten.***

Door allerlei kerkelijke rituelen kom je nader in contact met de god van de kerk. Ook dit zijn rituelen waar je beter niet aan mee zou kunnen doen. Als je zo veel mogelijk vrij wil staan van de goden die het niet goed met mensen vóór hebben, dan kun je beter niet meedoen aan rituelen. De goden die het goed met mensen vóór hebben werken niet met rituelen.

Door het toepassen van de reiki symbolen, maak je contact met de krachten die hierachter werkzaam zijn. Naarmate je dit vaker doet, kom je hier steeds meer aan vast te zitten. Dit komt tussen jou en jouw hogere Zelf in te staan. Ook dit is een ritueel waarmee je vraagt om een gunst, namelijk het laten stromen van energie. Je krijgt hierdoor te maken met de donkere kant, die deze gunst kan verlenen, op jouw verzoek en vanuit jouw vrije wil. Daardoor word je een gevangene van de krachten die hierachter werkzaam zijn. Je werkt dan uiteindelijk met macht.

***Door mee te doen met geslachtsgemeenschap,  
stem je vanuit vrije wil in met dit ritueel,  
waardoor je te maken krijgt met de krachten die hierachter werkzaam zijn.***

Geslachtsgemeenschap, seksualiteit, is het domein van de donkere kant. De grote god Schorpioen, vraagt dit van mensen om dichterbij hem te komen. Als je vrij wil staan van deze god, zou je beter kunnen stoppen met dit ritueel.

## De piramides

Er is al veel geschreven, gedacht en gespeculeerd over de piramides in Egypte en andere bijzondere bouwwerken in de wereld zoals Stonehenge in Engeland. Deze monumenten zijn al enkele duizenden jaren oud en de kennis over de achtergronden hiervan is grotendeels verloren gegaan. We weten eenvoudig niet goed wat de bedoeling van deze kunstwerken is geweest en hoe ze tot stand zijn gekomen.

Het feit dat we deze bouwwerken eigenlijk niet goed kunnen plaatsen in ons begrip van de geschiedenis, zou een bevestiging kunnen zijn van mijn visie dat er nog veel meer kennis is die in de loop van de tijd eenvoudig verloren is gegaan. De piramides passen in feite totaal niet bij het beeld dat historici hebben van ons verleden.

Als je uitgaat van de primitieve Diermens die in de loop van de geschiedenis langzamerhand is geëvolueerd tot de moderne mens dan past dat niet bij complexe bouwwerken die al duizenden jaren vóór het begin van onze jaartelling zijn gebouwd, op een manier die voor onze hedendaagse wetenschap niet goed te begrijpen is. Dit maakt duidelijk dat de gangbare theorie over de evolutie van de mens niet het hele verhaal kan zijn maar hoogstens een stukje van een groter verhaal.

Blijkbaar was er duizenden jaren geleden al een groep mensen die veel kennis had op het gebied van sterrenkunde, wiskunde, bouwkunde, materiaalkunde, geologie, etc. De piramides maken duidelijk dat deze kennis destijds aanwezig was bij de grondleggers van deze bouwwerken.

Naast de primitieve Diermens moet er dus ook een andere groep mensen zijn geweest die tegelijkertijd heeft geleefd en die heel veel kennis had. Over deze groep weten we maar heel weinig. De conclusie zou moeten zijn dat de kennis over deze groep blijkbaar volkomen is verdwenen.

***Het feit dat we nu niet goed begrijpen hoe de piramides zijn gebouwd  
en waarom ze zijn gebouwd,  
maakt duidelijk  
dat er veel kennis over ons eigen verleden verloren is gegaan.***

Het is naar mijn idee belangrijk dat hier enigszins duidelijkheid over ontstaat. Daarom wil ik over deze bouwwerken hier iets schrijven. Het is niet mijn bedoeling de lezer te overtuigen van mijn visie en ik besef dat ik niet in staat ben mijn visie te bewijzen. Ik laat het dus opnieuw aan de lezer over om kennis te nemen van mijn visie als je dit interessant vindt om te lezen en dit dan vervolgens te vergelijken met wat je intuïtief kunt aanvoelen in de diepte van jouw hart op jouw beste momenten.

De piramides die we nu nog zien staan, zijn al vele duizenden jaren oud. Ze zijn gebouwd om contact te onderhouden met de goden. Ze dateren uit een periode dat deze goden nauwkeurig hadden aangegeven hoe zij wilden dat er contact met hen zou worden onderhouden. Met andere woorden deze bouwwerken zijn feitelijk onderdeel van rituelen waarmee deze goden werden geëerd.

In het verlengde hiervan kwamen ook de voorschriften voor het bouwen van deze kunstwerken direct vanuit de goden die op deze manier op Aarde een soort van “heilig huis” wilden bouwen. Ditzelfde principe vind je ook terug bij het bouwen van de tempels in de Bijbel en later bij het bouwen van vele rijkversierde kerken overal in de wereld.

Goden die het goed met mensen vóór hebben, zijn niet op zoek naar aanbidding. Ze hebben daardoor ook geen belang bij het stichten van een heilig gebouw of het maken van een mooie kerk of iets dergelijks.

De goden die aanbeden willen worden, die willen een mooi gebouw voor zichzelf, liefst zo groot mogelijk. De piramides maken duidelijk met welke krachten de mensen in die periode in contact waren. Deze krachten gaven hen kennis en mogelijkheden om deze imposante bouwwerken te voltooien. Zonder hulp vanuit de goden was dit niet mogelijk. De primitieve Diermens zou dit nooit op eigen kracht kunnen doen.

***Piramides zijn gebruikt in oude rituelen,  
waarin er aansluiting werd gemaakt met krachten  
die het niet goed vóór hebben met de mensheid.***

Eenmaal in de zoveel duizend jaar worden de wetten in ons evolutieproces aangepast. Dit is binnen het evolutieproces een normale gang van zaken. In de periode dat deze indrukwekkende bouwwerken zijn gemaakt, waren er speciale mogelijkheden die er nu niet meer zijn. De wet van de zwaartekracht bijvoorbeeld werkte in die periode anders dan nu. Beter gezegd er waren toen veel meer mogelijkheden om ontheffing te krijgen in verband met deze wetten. Er waren destijds veel mogelijkheden om de werking van de zwaartekracht voor een groot deel ongedaan te maken. De hogere goden wisten hoe dit moest en gaven die kennis door aan hun volgelingen. In ons modern spraakgebruik zouden we deze mogelijkheid misschien levitatie noemen.

Omdat de wetten op dit gebied al lange tijd geleden zijn veranderd, is dit nu niet meer mogelijk op de manier waarop dat destijds gebeurde. Dat is ook één van de redenen dat de wetenschap nu niet goed kan begrijpen hoe deze bouwwerken tot stand zijn gekomen. Er ontbreekt eenvoudig kennis van de natuurkundige wetten om dit goed te kunnen begrijpen.

Als je weet dat deze gebouwen zijn gebruikt om rituelen in te houden die de verbinding zouden versterken tussen mensen en goden die het niet goed met mensen vóór hebben, dan wordt het misschien duidelijker dat je beter niet naar deze plaatsen toe zou kunnen gaan. Het zijn plaatsen waar verschrikkelijke dingen zijn gebeurd in het verre verleden. De energieën die daar zijn geweest, zijn buitengewoon kwaadaardig. Zeker mensen die “high sensitive” zijn, zouden beter niet naar deze plaatsen toe kunnen gaan. In principe geldt dit voor al dit soort bouwwerken, inclusief de hunnebedden zoals we die in ons land kennen. Dit zijn plaatsen die specifiek waren ingericht voor rituelen om aansluiting te maken met kwaadaardige krachten.

De bouwmeesters van de piramides zijn degenen die het contact met deze goden hebben onderhouden. Dit zijn dezelfde als de priesters van destijds. In latere tijden zijn deze Zielen bekend geworden als de meesters van de Witte Broederschap. Het zijn steeds opnieuw dezelfde Zielen in dezelfde rollen namelijk het vertegenwoordigen van de goden op Aarde.

Als je deze achtergrond kent, geeft dat naar mijn idee voldoende informatie over dit terrein. De vele mensen die hier met groot verlangen naar toe willen, hebben vaak in hun lange verleden hier heel direct mee te maken gehad en hebben dit destijds niet als negatief ervaren. Met de kennis van nu, zouden ze dit thema misschien beter opnieuw kunnen bekijken.

## Het feest van het Licht

Al duizenden jaren voor het begin van onze jaartelling bestond er een feestelijke viering van het punt in de tijd waarop de dagen weer langer werden. Dit was in feite het begin van een nieuw jaar. De eerste dag van dit feest werd lange tijd gevierd op 25 december van de kalender die we nu hanteren. Dit feest duurde bij de Germanen meerdere dagen, soms zelfs twaalf. Dit feest van het Licht bestond al duizenden jaren vóór de geboorte van Jezus.

Vanwege de draaiing van de Aarde om zijn eigen as (precessie), verschuift deze dag in de loop van de eeuwen. In onze tijd is 25 december niet meer het exacte punt waarop de dagen weer langer worden maar gebeurt dit al enkele dagen eerder, namelijk rond 21 december. De kortste dag is bovendien niet ieder jaar op precies dezelfde dag. Soms is dit op 21 december, soms op 22 december.

Dit punt in de tijd is in principe een volkomen logisch en natuurlijk begin van een nieuw jaar. Dit heeft dus een sterrenkundige achtergrond. Het heeft niets te maken met religie of het geloof in welke heilige of god dan ook. Het is eenvoudig het punt waarop de dagen weer langer worden. Toch is deze datum niet het begin van ons nieuwe kalenderjaar geworden. Daar is een goede reden voor.

De tijdrekening is al diverse keren bijgesteld in de loop van de geschiedenis. Ongeveer vijftienhonderd jaar geleden is deze opnieuw aangepast. Dit komt niet helemaal overeen met de kortste dag (21 december). Het komt ook niet helemaal overeen met de datum van het Lichtfeest. (25 december) Toch is dit nieuwe systeem wel in overeenstemming met andere tijdlijnen.

Numerologie is deels gebaseerd op de koppeling tussen de getallen en de aardse tijdrekening. Als er een onjuiste begindatum zou zijn gekozen, dan zou de numerologie niet goed werken. De levenslessen zouden dan allemaal onjuist zijn.

Opvallend is dat de numerologie goed werkt, terwijl je misschien zou verwachten dat de begindatum 1 januari van het jaar één, willekeurig is gekozen. Als je ziet dat de numerologie goed werkt, dan mag de conclusie zijn dat deze begindatum precies in lijn is met andere cycli.

***Numerologie werkt goed  
omdat de begindatum van onze jaartelling goed is gekozen.***

Deze begindatum is gekozen door de mensen die destijds de nieuwe tijdsrekening hebben geïntroduceerd in onze maatschappij. Dit zijn mensen geweest die (onbewust en via hun Zielen) in direct contact stonden met de goden. Zij handelden geïnspireerd, met andere woorden zij konden intuïtief aanvoelen welke begindatum geschikt zou zijn. Zij wisten heel goed wat zij deden.

Dit zijn dingen die je als mens niet kunt overzien. Hier is kennis voor nodig van de manier van werken van de goden en hun vertegenwoordigers. Het “resetten” van de kalender is dus in overeenstemming geweest met cycli die op de weide worden toegepast. Daar wordt een cyclus gehanteerd die overeenkomt met 1 januari van de kalender zoals wij die nu kennen.

***Op 1 januari van onze kalender,  
begint er op de weide een nieuwe cyclus.***

De datum 1 januari past beter bij sommige cycli die op de weide worden toegepast dan 25 december of 21 december. Als één van die twee dagen het begin van onze kalender zou hebben gemarkeerd (in plaats van 1 januari), dan zou de numerologie niet goed hebben gewerkt. Maar de numerologie werkt wel goed en dat is te beschouwen als een bevestiging van de juistheid van de keuze om 1 januari het begin te laten zijn van een nieuwe jaarcyclus.

***Aan het einde van de overgangperiode van tien jaar vanaf eind 2012,  
zullen allerlei vervloekingen weg zijn gehaald.***

Sommige vervloekingen zijn na de overgangperiode nog steeds werkzaam maar kunnen worden opgeheven met hulp van anderen of door hier zelf hard aan te werken. In principe zijn er oplossingen mogelijk in iedere situatie, hoewel men hier soms heel veel voor zal moeten doen. Als iemand het innerlijke weten volgt, zijn er flinke verbeteringen mogelijk voor alle mensen. Als iemand tegen beter weten in blijft handelen, dan zullen allerlei hindernissen niet worden opgelost en wordt de weg aanzienlijk moeilijker.

Vanwege het enorme belang van het in werking treden van de nieuwe wetten en regels, zou er eigenlijk een hele nieuwe jaartelling moeten beginnen. Dit zal er in praktijk niet van komen maar het geeft wel de richting aan. Er is inmiddels een draaipunt gekomen in de geschiedenis van de mensheid. De weldadige gevolgen hiervan zullen in de komende jaren steeds duidelijker zichtbaar worden.

Naast de gebruikelijke jaarlijkse cyclus bestaan er ook allerlei grotere cyclussen. Zo is er een cyclus van ongeveer 2.000 jaar die ook rond 2012 is verstreken. Daarnaast zijn er de nog grotere cyclussen waarvan er ook één is verstreken rond deze datum. Dit maakt hele grote verschuivingen mogelijk in allerlei wetten zoals de wetten die invloed hebben op de Aarde zelf.

In het Oera Linda Boek is het joelfeest terug te vinden. Dit is een verwijzing naar het punt in de tijd waarop de dagen weer beginnen te lengen. Het zonnewiel is dan op zijn laagste punt en gaat daarna weer klimmen. In mijn boek over de Zieneressen is meer terug te vinden over de achtergronden van dit oude boek, waarin oude kennis bewaard is gebleven uit ver vervlogen tijden.

De installatie van de Boeddha op de weide in de functie die hij nu heeft gekregen, is bijgewoond door vele genodigden. De genodigden zijn mensen die het innerlijke weten willen volgen. Deels zijn dit mensen die niet in incarnatie zijn en deels zijn dit mensen die nog wel in incarnatie zijn. De mensen die nog wel in incarnatie zijn, konden hierbij aanwezig zijn als hun lichaam in slaapmodus was op het moment van de installatie ceremonie. Als mensen op dat moment niet konden slapen, konden ze hier dus ook niet bij aanwezig zijn. In zo'n situatie kan het zijn dat je dan later in dromen alsnog een soort van bevestiging krijgt van wat er op de weide is gebeurd in verband met de Boeddha.

Er zijn ook mensen die in die nacht wel konden slapen en aanwezig zijn geweest bij deze ceremonie maar hier toch geen bewuste herinneringen aan hebben overgehouden. Dit komt doordat de donkere kant deze herinneringen zo veel mogelijk heeft tegengehouden. De bewuste herinnering aan de installatie van de Boeddha, is voor de mensen op de weide een enorme stimulans. De donkere kant heeft dit daarom zo veel mogelijk verdoezeld voor de mensen die nog in incarnatie zijn. Toch zullen er na verloop van tijd vanzelf dromen komen waarin de situatie op de weide duidelijker zal worden gemaakt. Op dezelfde manier zal de donkere kant ook proberen het in werking treden van de nieuwe wetten en regels zo veel mogelijk tegen te werken.

## Het ontmantelen van Shamballa

Op 1 januari 2020 was het ontmantelen van Shamballa voltooid. Dit is één van de belangrijkste dingen die in de afgelopen jaren in werking zijn gezet door de krachten die het proces van evolutie in evenwicht hebben gebracht.

Shamballa is het centrum waar de “Heer der Wereld” zetelde. Het is het centrum van macht van de groep die zichzelf de “Witte Broederschap” heeft genoemd. De naam die vaak gebruikt wordt in de boeken van Alice Bailey om deze groep aan te duiden is “Geestelijke Hiërarchie”. Dit is het centrum waar de meesters werden opgeleid en waar ze hun inwijdingen ondergingen.

Dit centrum van macht is in de afgelopen tienduizenden jaren gesteund door hoge goden die het niet goed met mensen vóór hebben. Omdat er op Aarde een experiment gaande is geweest waarover afspraken zijn gemaakt door de goden onderling, werd dit centrum toegestaan. Nu het evenwicht is hersteld, is er geen plaats meer voor een dergelijk bolwerk van de donkere kant. Dit is daarom zorgvuldig afgebroken in de afgelopen jaren.

Het afbreken van Shamballa is één van de meest belangrijke processen van de afgelopen zeven jaar. Nu dit is voltooid, kan de donkere kant zich niet zo gemakkelijk meer organiseren op onze Aarde.

De donkere kant heeft gebruik gemaakt van de vrije wil van de “verloren Zielen” (de meesters) om hen zo ver te krijgen dat zij vrijwillig mee zouden werken om een bijzonder oneerlijk systeem van evolutie toe te passen op de mensheid. De meesters kregen daardoor heel veel macht over de mensheid. Zij waren de dienaren van het kwaad, vanuit een volkomen vrije wil. De vermogens die zij kregen vanuit de donkere kant, maakten hen oppermachtig en onaantastbaar.

Zij konden binnen zekere grenzen de blauwdrukken van mensen zodanig plannen dat mensen veel zouden lijden, weinig zouden leren en nagenoeg geen tijd zouden overhouden om tot rust te komen of oud zeer te verwerken. De blauwdrukken werden bewust zodanig gepland, dat mensen niet verder zouden komen met het ontwikkelen van Genegenheid en Wijsheid.

Theoretisch werd dit gemotiveerd door het argument dat mensen eerst meer karmische verplichtingen zouden moeten wegwerken en dat daarna misschien betere mogelijkheden zouden ontstaan voor het leren van de meest noodzakelijke lessen.

In praktijk ging het er om mensen doelbewust in een setting te plaatsen waarin zij geen vorderingen zouden kunnen maken en waarin de kans groot zou zijn dat er nog meer schade zou ontstaan.

De “verloren Zielen” waren zich volkomen bewust van wat zij deden. Ook zonder een ingebouwd Geweten was het volkomen duidelijk dat de regels die werden toegepast door de donkere kant, bijzonder oneerlijk waren. Er waren zelfs allerlei instrumenten om “door te meten” wat mensen zouden willen in belangrijke situaties. Deze instrumenten werden toegepast op de weide en niet in het gewone dagbewustzijn. Aan de hand van de uitslagen van deze instrumenten werd door de “verloren Zielen” een aantekening gemaakt in de dossiers van de mensen die zij op die manier “onderzochten”. Deze instrumenten waren volstrekt oneerlijk. Daarmee kon niet goed worden vastgesteld wat mensen werkelijk wilden maar deze “keuzes” werden vaak wel de basis voor de blauwdruk van een eerstvolgende incarnatie.

Zo ontstond er feitelijk een soort van nevensysteem om karmische verplichtingen te bepalen, naast het systeem dat door de hogere goden wordt gehanteerd die het goed met mensen vóór hebben. Er waren dus feitelijk twee verschillende systemen om te beoordelen wat iemands karmische positie was.

Zo ontstond er een systeem binnen een systeem. Er werd in de loop van tienduizenden jaren langzamerhand een alternatief systeem van evolutie toegepast dat steeds meer afweek van wat er ooit door Vissen en Tweelingen in werking was gezet om de mensheid een leeromgeving aan te bieden waarin Genegenheid en Wijsheid zou kunnen worden ontwikkeld. Het hele systeem van evolutie raakte in de loop van de tijd steeds meer uit balans. De donkere kant zag kans om het systeem steeds verder om te buigen totdat het nog vooral diende om mensen te kwellen en hen onnodig te laten lijden in een nagenoeg uitzichtloze situatie.

De meesters van de Witte Broederschap worden vaak beschouwd als superieur in hun intellect en hun occulte vermogens maar dit is eenvoudig een gevolg van wat zij hebben gekregen van de donkere kant. Zonder deze vermogens zijn het hele gewone mensen die slechts opvallen door hun voortdurende handelen tegen beter weten in. Ook intellect kan worden gezien als een vermogen.

Er zal veel tijd nodig zijn om het vertrouwen van de mensheid te herstellen in het systeem van evolutie. Er zijn veel mensen die geen vertrouwen meer hebben in de zin van het leerproces. Er zijn veel mensen die allang hebben geconstateerd dat de grote meerderheid van de mensheid het innerlijke weten niet wil volgen en vooral leeft om de eigen belangen zo goed mogelijk te behartigen.

Het experiment van de goden is zwaar ten koste van de ontwikkeling van de mensheid gegaan. Als mensen langere tijd in een verkeerde leeromgeving terecht komen, ontstaan er allerlei akelige gevolgen. Als mensen bewust of onbewust tot de conclusie komen dat het leerproces feitelijk weinig zin heeft, dan beïnvloedt dit hun keuzes in het dagelijkse leven. Er is veel tijd nodig voordat dit vertrouwen in het nut van het leerproces zich weer geleidelijk kan herstellen.

Er zijn betere ervaringen nodig met het leerproces op zichzelf en met het toepassen van de wetten van karma, waar ieder van ons mee te maken krijgt in het gewone dagelijkse leven. Er zijn meer voorbeelden nodig waarin het goede het wint van het kwade in onze maatschappij. Er zijn betere ervaringen nodig waarin je merkt dat je verder bent gekomen met de bewuste samenwerking met jouw Ziel.

Dit alles heeft tijd nodig. Het is daarom belangrijk dat er op wereldniveau een bepaalde stabiliteit ontstaat waardoor iedereen zich zo goed mogelijk kan ontwikkelen. Nu het centrum van het kwaad op onze planeet is afgebroken, zijn er veel betere mogelijkheden voor meer stabiliteit in onze maatschappij. Er kunnen dan weliswaar nog allerlei kleinere conflicten zijn maar de grootschalige en meest gevaarlijke conflicten kunnen dan veel beter worden beteugeld. Vanuit Shamballa is vaak geprobeerd de strijd tussen volken aan te wakkeren. Dit centrum is betrokken geweest bij beide wereldoorlogen. Het ontmantelen van Shamballa is daarom een hele belangrijke stap in het herstellen van het evenwicht op onze planeet. Dit vergroot de veiligheid op grote schaal.

Ik besef dat deze informatie niet goed te verifiëren is. Het enige dat je in handen hebt is jouw eigen innerlijke aanvoelen in de diepte van jouw hart of dit waar zou kunnen zijn. Je kunt dit in onze maatschappij onmogelijk ergens checken. Toch is het naar mijn idee zinvol te beschrijven hoe ik de situatie zie, zodat je dit kunt vergelijken met jouw intuïtief aanvoelen in het hart.

De Boeddha is lange tijd gevangengehouden in dit centrum. Er is intensief en langdurig geprobeerd hem daar te breken. Vanuit dit centrum zijn ook de proeven gehouden waarover ik iets heb verteld.

***Toen op 1 januari 2020 alle nieuwe wetten en regels van kracht werden,  
was Shamballa volledig ontmanteld.***

In onze maatschappij wordt soms lang gepraat over het beleid dat het beste kan worden gevoerd op het één of ander terrein. Als er dan heel lang is “gepolderd” en allerlei inspraakprocedures zijn gevolgd, dan komt er na verloop van tijd vaak een beleid uit waar iedereen zich dan in principe aan houdt. Het beleid wordt van kracht en verankerd in wetten die na korte of langere tijd ingaan. Zo wordt het beleidsvoornemen werkelijkheid. Waar nodig wordt het beleid gehandhaafd door de politie. In geval van conflicten is er de mogelijkheid van de gang naar de rechter. Na verloop van tijd wordt de hele gang van zaken vaak geëvalueerd door een onderzoekscommissie die dan meestal ook komt met voorstellen voor verbetering. Zo ongeveer gaan mensen om met veranderingen in de maatschappij en in de wetten.

In de wereld van de goden gaat het er veel minder vredelievend aan toe. Er is een situatie ontstaan waarin extreem kwaad zich heeft gevestigd op onze planeet en al lange tijd probeert mensen aan te moedigen de weg te volgen van eigenbelang, agressie, haat, machtswellust en het pijnigen en beschadigen van zichzelf en anderen. Dit extreme kwaad houdt zich niet aan de wetten en de regels van de goden die het goed met mensen vóór hebben.

In de afgelopen zeven jaar zijn er op verschillende momenten nieuwe wetten en regels in werking getreden. Op 1 januari 2020 zijn alle nieuwe wetten en regels van kracht die gezamenlijk het nieuwe systeem van evolutie vormen. Hierover is overeenstemming bereikt in een algemene vergadering waar allerlei hogere goden bij aanwezig zijn geweest. Maar het buitensporige kwaad accepteerde de nieuwe wetten en regels niet en wilde gewoon doorgaan met het oude systeem. Er is dan een hogere macht nodig die het extreme kwaad tot stoppen brengt en dit teruggedrijft naar waar het vandaan kwam. Het gaat hier over een hogere laag in de donkere regionen, die niet thuishoort in het natuurlijke evolutieproces op onze planeet.

In principe heeft de donkere kant een eigen plaats in ons evolutieproces, hoe moeilijk dat ook voor ons als mensen kan zijn. Waar het hier over gaat is een kracht uit een hogere groep donkere krachten, die niet thuishoort in het evolutieproces op onze Aarde.

Zoals er goede goden zijn in verschillende categorieën, zo zijn er ook slechte goden in verschillende categorieën. De goden die wij kennen vanuit onze Dierenriem zijn gelijkwaardig in kracht. Daarboven bestaan hogere groepen goden die meer macht hebben. Eén van deze hogere groep goden, heeft lange tijd het evolutieproces op onze Aarde in de war gestuurd. Deze donkere kracht is zo machtig dat de hogere goden Vissen en Tweelingen niet in staat waren deze kracht te verdrijven. Dit is het buitensporige kwaad.

De Oorsprong zag wat er gaande was op onze Aarde maar heeft dit toegestaan binnen de afspraken die daarover waren gemaakt. Toen de Boeddha goed door de proeven heen was gekomen, kon de situatie op Aarde fundamenteel worden veranderd. De hogere donkere laag, het buitensporige kwaad, kon vanaf toen langzaam worden teruggedreven van onze Aarde. Er is op 1 januari 2020 dus al ongeveer zeven jaar gewerkt aan het verdrijven van dit buitensporig kwaad van onze Aarde.

Dit extreme kwaad heeft bij zijn afscheid geprobeerd nog zo veel mogelijk strijd aan te wakkeren op Aarde, vlak voordat het werd teruggedreven naar de plaats waar het vandaan kwam. De Oorsprong probeert deze hogere donkere macht terug te drijven met de macht ten goede. Geen van de hogere goden kan dit, ook niet in een gezamenlijke krachtsinspanning, omdat deze donkere kracht eenvoudig te sterk is voor hen. Dit vraagt daarom hulp vanuit de Oorsprong.

De Oorsprong mengt zich in principe niet in het evolutieproces van een individuele planeet zoals onze Aarde. De Oorsprong heeft een hogere functie en laat de evolutieprocessen in principe over aan de hogere goden, tenzij er uitzonderlijke redenen zijn om in te grijpen zoals nu.

Voordat de Boeddha is vertrokken vanuit zijn hoge plaats in de Oorsprong, zijn er afspraken gemaakt over zijn missie en wat er zou gaan gebeuren als hij zou slagen. Nu hij is geslaagd in zijn missie, worden deze afspraken uitgevoerd door de Oorsprong. Als deze afspraken niet zouden worden gehandhaafd vanuit de Oorsprong, zou het weinig nut hebben gehad aan zijn missie te beginnen. Er werden daarom vooraf bindende afspraken gemaakt voor zowel de situatie dat hij zou slagen, als voor de situatie dat hij niet zou slagen.

Nu hij is geslaagd, zijn de wetten en de regels aangepast door de goden die daarover gaan en werd het extreme kwaad dat hier lange tijd aanwezig is geweest, weer teruggedreven naar de plaats waar deze kracht vandaan kwam. In het nieuwe systeem van evolutie is er nog steeds ruimte voor de donkere kant, maar niet meer voor het buitensporige kwaad dat hier lange tijd is geweest.

De Oorsprong werkt in principe niet met macht, tenzij het echt niet anders kan. De macht van de Oorsprong is ontzagwekkend groot, maar wordt zelden op deze manier ingezet. De Oorsprong zet deze macht ten goede alleen in als er geen andere mogelijkheden meer zijn om de gemaakte afspraken te handhaven.

Toen de Oorsprong had vastgesteld dat dit extreme kwaad niet vanuit vrije wil wilde vertrekken en de goden Vissen en Tweelingen niet in staat bleken deze donkere macht te verdrijven omdat die eenvoudig te sterk was, werd alsnog de macht ten goede toegepast vanuit de Oorsprong, om het evolutieproces in goede banen te leiden. Daardoor kregen de goden Vissen en Tweelingen de handen vrij om alle nieuwe wetten en regels te handhaven. Daardoor kreeg ook de Boeddha alsnog de gelegenheid om met meer kracht te gaan werken. Hij kan op de weide nu heel veel doen maar zal in het dagelijkse leven meestal niet herkenbaar zijn. Dit is de manier waarop hij het beste kan werken.

Ooit was hij een gevangene van Shamballa maar uiteindelijk is hij vrij komen te staan, is hij geïnstalleerd in een nieuwe functie, en is het machtscentrum van de donkere kant ontmanteld. De donkere kant die nu nog aanwezig is, heeft het recht hier te zijn maar heeft geen eigen machtscentrum meer zoals voorheen. Daardoor is er een nieuw en beter evenwicht gekomen.

De donkere kant wilde absoluut niet dat er een voorbeeld zou komen van iemand uit het mensenrijk die zou beginnen aan de afschrikwekkende missie waar de Boeddha ooit aan is begonnen, vanuit zijn veilige positie in de Oorsprong. Maar de Boeddha heeft er lang geleden voor gekozen toch aan deze missie te beginnen, hoe moeilijk die ook zou worden.

De donkere kant heeft er alles aan gedaan hem zo veel mogelijk tegen te werken en is er niet voor teruggedeinsd allerlei hoge wetten te overtreden als hen dat beter uitkwam. Met andere woorden er is al vele duizenden jaren gemeen spel gespeeld door de donkere kant, waarbij de hogere goden die het goed met mensen vóór hebben, vaak weinig konden doen om hem te beschermen op beslissende momenten.

De serie proeven die hij zou moeten doorstaan om aan te tonen dat er op z'n minst één iemand is die niet bezwijkt onder de verleidingen en de misleidingen van de donkere kant (ook niet als de druk flink wordt opgevoerd), zijn in de afgelopen tweeduizend jaar op een bijzonder gemene manier ingericht door de donkere kant, waarbij hij meerdere keren werd vermoord, vlak voordat de allerlaatste proef kon worden gehouden, in een situatie dat er overduidelijk was aangetoond dat hij goed door de serie proeven heen zou komen. Ook tijdens de Franse Revolutie is er zo'n serie proeven geweest. Toen tijdens de examenperiode bleek dat hij dit goed zou doorstaan, koos de donkere kant voor het vermoorden van zijn persoonlijkheid in incarnatie, zodat de allerlaatste proeven niet door zouden kunnen gaan.

Daardoor zou de hele serie proeven niet volgens afspraak kunnen worden afgerond. De donkere kant beriep zich dus op een “procedurefout”, waar men zelf verantwoordelijk voor was. Omdat de Boeddha destijds opnieuw werd vermoord, kon de serie proeven niet worden afgerond volgens de voorgeschreven procedure. Daarom wilde het buitensporige kwaad de tussentijdse uitslag niet accepteren.

Dit is de manier waarop de donkere kant vaak omgaat met de wetten en de regels. Het is moeilijk hier goed op te reageren. De hogere goden Vissen en Tweelingen *konden* niet ingrijpen omdat hun macht hiervoor onvoldoende is. De Oorsprong *wilde* niet ingrijpen omdat zij zich in principe niet mengt in het evolutieproces op een individuele planeet.

Toen de Boeddha enkele jaren vóór 2012 opnieuw in een serie proeven werd geplaatst, was dit al de zoveelste keer in de afgelopen tweeduizend jaar. Toen hij opnieuw goed door de eerste serie proeven heen kwam, heeft de donkere kant opnieuw geprobeerd hem te vermoorden. Deze keer heeft de Oorsprong alsnog ingegrepen en gezorgd dat hij de proeven kon afronden volgens de procedure die daarvoor geldt.

De Oorsprong heeft deze keer ingegrepen omdat er geen andere mogelijkheid meer was. Dit is de manier waarop er wordt gewerkt met de macht ten goede vanuit de Oorsprong. Vanuit menselijk standpunt beschouwd is dit moeilijk te begrijpen. Als mens zou je graag zien dat er veel eerder zou worden ingegrepen maar zo werkt dat meestal niet bij de hogere goden. De Oorsprong is nog veel voorzichtiger met ingrijpen dan de hogere goden.

***Nadat de Boeddha de hele serie proeven met goed gevolg had doorlopen,  
heeft de donkere kant geprobeerd hem volkomen kapot te maken.***

De donkere kant wilde een voorbeeld stellen dat als iemand zich aan zou melden voor de missie zoals de Boeddha dat heeft gedaan, hij daar later verschrikkelijk veel spijt van zou krijgen en hier nooit weer aan zou beginnen. De donkere kant heeft dus op een afgrijselijke manier wraak genomen op de Boeddha, waarbij de hogere goden Vissen en Tweelingen niet in staat waren hem goed te beschermen. De Oorsprong werd daardoor gedwongen toch zelf in te grijpen en hem alsnog zo goed mogelijk bescherming te bieden. Dit ingrijpen gebeurt in praktijk pas als voldoende is aangetoond dat de hogere goden Vissen en Tweelingen dit niet op eigen kracht kunnen. In praktijk betekent dit dat er dan al heel veel schade is ontstaan.

De Oorsprong wil liever niet zo direct betrokken raken bij een individuele planeet en zeker niet bij een individuele menselijke Ziel. Naarmate de goden verder zijn in hun ontwikkeling, leveren zij hun bijdrage aan het evolutieproces vooral via het opstellen van zo goed mogelijke wetten en regels. Zij zijn over het algemeen niet direct betrokken bij individuele Zielen. Vanwege de extreme situatie die op onze Aarde is ontstaan, loopt het deze keer in sommige gevallen anders. De hogere goden en zelfs de Oorsprong, zijn nu heel direct betrokken bij het lot van de Boeddha en enkele anderen.

De positie van de Boeddha is ná het slagen van de proeven, bijzonder akelig geworden. Het buitensporige kwaad heeft op alle mogelijke manieren wraak genomen, zonder dat Vissen en Tweelingen hier veel tegen konden beginnen. Dit geeft een klein beetje zicht op de problemen die de hogere goden tegenkomen bij hun inspanningen om de mensheid te helpen.

Onder gewone omstandigheden weet de mensheid niets van dit soort dingen, maar vanwege de extreme situatie die is ontstaan, wordt dit nu op “de weide” besproken met de mensen die hier relatief dicht bij zijn betrokken. Dit zijn de mensen die proberen het innerlijke weten te volgen en op de één of andere manier zijn verbonden met de Boeddha vanuit zijn lange incarnatiereeks.

De Oorsprong zal proberen een voorbeeld te stellen waarin duidelijk wordt gemaakt dat als iemand vanuit vrije wil een bijzonder moeilijke missie op zich neemt zoals de Boeddha dat heeft gedaan, en daar uiteindelijk in slaagt, er een evenredige beloning zal volgen waardoor alle ontberingen die zijn ondergaan, niet voor niets zijn geweest. Dit voorbeeld zal een aanmoediging zijn voor de hele mensheid om zich in te zetten voor het welzijn van anderen en het innerlijke weten zo goed mogelijk te volgen, ook als dat betekent dat er moeilijke keuzes moeten worden gemaakt waarbij het eigen belang ondergeschikt moet worden gemaakt aan het belang van het grotere geheel.

***Zowel het buitensporig kwaad als de Oorsprong,  
wilden via de Boeddha een voorbeeld stellen voor de rest van de mensheid.***

De ene partij wilde duidelijk maken dat je beter nooit aan zo'n missie kunt beginnen. De andere partij wilde duidelijk maken dat ondanks alle ellende die je dan onvermijdelijk tegenkomt, er uiteindelijk veel goeds tot stand kan komen. De druk op de Boeddha was daardoor enorm, ook nadat de fase van de proeven was afgerond.

***De donkere kant is een bijzonder slechte verliezer.***

De donkere kant handelt van nature al gewetenloos en overtreedt allerlei wetten als hen dat beter uitkomt. Maar zodra deze kracht beseft te gaan verliezen, komt het aller slechtste naar voren. Er is dan nog slechts de neiging om alles te willen vernietigen.

Misschien zou je verwachten dat het moeilijkste stuk voor de Boeddha de serie proeven is geweest, waar nog niet eerder iemand goed doorheen was gekomen. Het buitensporige kwaad heeft er alles aan gedaan deze proeven zo gemeen mogelijk in te richten maar de Boeddha slaagde er in hier goed doorheen te komen.

Je zou misschien verwachten dat hij opgelucht adem kon halen toen de serie proeven uiteindelijk toch met goed gevolg was afgerond, maar dat was niet het geval. Vanwege de wraak die daarna op hem is genomen door de donkere kant, heeft hij nog verschrikkelijke jaren meegemaakt.

Misschien zou je verwachten dat hij veilig was toen de proeven eind 2012 waren afgerond, maar dat was niet zo. Toen het extreme kwaad beseftte dat er een definitief einde zou komen aan het experiment op onze Aarde om hier een kweekvijver in te richten voor het ontwikkelen van haat en de neiging om zichzelf en andere mensen te beschadigen vanuit vrije wil, kwam het aller slechtste in deze kracht naar voren en is er een ervaring van dit buitensporige kwaad geweest. Met andere woorden zelfs na 1 januari 2013 was de Boeddha niet veilig en was de situatie zodanig ernstig dat hij opnieuw vernietigd dreigde te worden door het extreme kwaad op onze planeet. Vissen en Tweelingen konden hem niet goed beschermen vanwege de onvoorstelbare kracht van dit buitensporige kwaad. Toen de situatie volkomen dreigde te escaleren is er uiteindelijk opnieuw ingegrepen vanuit de Oorsprong.

Dit maakt duidelijk hoe venijnig de strijd op de weide en daarboven op het niveau van de Ziel is geweest in de afgelopen periode. Degenen die hier dichterbij betrokken zijn, worden hier af en toe over geïnformeerd op de weide.

De tussenpersonen waar het buitensporige kwaad lange tijd mee heeft gewerkt, de “verloren Zielen”, de meesters van de Geestelijke Hiërarchie, hadden allang moeten verdwijnen in de periode van de Maan, toen destijds de strijd was uitgevochten. Hier waren afspraken over gemaakt maar die zijn niet nagekomen. De hogere goden Vissen en Tweelingen waren niet in staat deze afspraken te handhaven.

Het buitensporige kwaad heeft deze groep “verloren Zielen” beschermd en in stand gehouden, om ze op Aarde opnieuw in te kunnen zetten. De Oorsprong heeft lange tijd niet ingegrepen maar heeft er nu voor gezorgd dat ook de laatsten van deze groep “verloren Zielen” zullen verdwijnen uit ons evolutieproces.

Er wacht deze groep een hele lange en akelig weg, voordat hun karma is vereffend. Ook na het proces van verdwijnen uit ons evolutieproces blijft hun karma bestaan. Een mens, een persoonlijkheid, kan worden ontbonden en zelfs een Ziel kan worden ontbonden maar bewustzijn, wat de Ziel in essentie is, kan niet worden vernietigd.

Het kwaad heeft deze Zielen *zelf* gemaakt en opgetuigd met veel vermogens, waardoor zij zichzelf zo goed konden camoufleren dat zij voor het grote publiek niet meer herkenbaar waren in hun werkelijke bedoelingen.

***De groep “verloren Zielen” heeft lange tijd een sleutelrol gespeeld  
in het evolutieproces van de mensheid.***

Zij slaagden er in de mensheid te misleiden en te verleiden de verkeerde kant op te gaan, dat wil zeggen steeds meer te handelen tegen beter weten in.

De mensen die vooral afgaan op het uiterlijke vertoon, waren gewoonlijk diep onder de indruk van de schijnbare vriendelijkheid, de kennis en de vermogens van de meesters, en bleken hier vaak heel gevoelig voor te zijn. De veronderstelling was dan vaak dat als iemand zo veel kennis heeft en zo veel macht heeft, hij dan wel heel goed bezig zal zijn, omdat hij anders vast niet zo veel kennis en vermogens zou hebben gekregen. In feite betekende dit vaak dat de mensen die hier gevoelig voor zijn, *zelf* diep in hun hart eigenlijk ook op zoek zijn naar veel kennis en veel macht. Met andere woorden dat wat de “verloren Zielen” al hadden, namelijk kennis en macht, was precies wat hun bewonderaars ook graag wilden hebben.

De meesters zijn erg goed in het presenteren van zichzelf en hebben daar veel vaardigheden in ontwikkeld gedurende lange periodes. Zij kregen hierover instructies vanuit de donkere kant, die hen trainde in alles wat er maar nodig was om het plan van deze donkere broederschap te bevorderen. De donkere kant had allang gezien dat veel mensen erg gevoelig zijn voor macht. Als mensen iemand zien die veel macht heeft zoals de “verloren Zielen”, dan is dat voor veel mensen een reden om zo iemand te willen volgen, in de hoop later ook meer macht te krijgen. Zo werden velen bewust of onbewust volgelingen van degenen die macht hebben.

***Blijkbaar is dit zoeken naar macht  
een soort van ingeboren zwakheid van de mensheid.***

In de film “Lord of the Rings” is dit thema prachtig uitgewerkt. In praktijk zijn er maar heel weinig mensen in staat goed met macht om te gaan. Op de één of andere manier verandert macht mensen. Zodra mensen het gevoel hebben dat ze macht kunnen krijgen over iets, is het net alsof dat iets bij mensen aanraakt en ze onder een soort van hypnose komen.

Er zijn nog steeds allerlei spirituele cursussen die hier heel handig op inspelen en mensen beloven of suggereren dat ze door die cursus te volgen een soort van macht krijgen over iets. Voor veel mensen op het spirituele pad heeft dit een haast magische aantrekking.

Dit is de manier waarop de donkere kant werkt. Nu Shamballa is ontmanteld en het buitensporige kwaad grotendeels is weggedreven van onze planeet, is de donkere kant nog steeds aanwezig en zal nog steeds proberen mensen te verleiden op zoek te gaan naar macht op de één of andere manier. Dit is één van de redenen dat ik probeer duidelijker te maken hoe deze dingen werken, zodat je dit beter kunt herkennen en je jezelf hier beter van los kunt maken.

Een manier om jezelf los te maken van het streven naar macht, is het eerlijk onderzoeken van jouw eigen motieven in het gewone dagelijkse leven. Veel mensen hebben zich in de loop van vele duizenden jaren allerlei normen en waarden eigen gemaakt waarin er uiteindelijk toch allerlei sporen terug zijn te vinden van het werken met macht om de eigen belangen te behartigen. Dat is precies het punt waarop je voorzichtig zou moeten zijn en jezelf zou moeten afvragen in hoeverre je handelt in overeenstemming met jouw innerlijke weten, jouw Geweten.

Ook nu Shamballa is afgebroken, is de mensheid vatbaar voor allerlei soorten van macht, die overal in de wereld worden aangeboden. Het afbreken van Shamballa is iets wat de mensheid niet kan doen, daarvoor is de hulp nodig van de hogere goden en in dit geval zelfs de hulp vanuit de Oorsprong. Het afbreken van de neiging om zelf met macht te werken, moet iedereen zelf doen. De goden doen hun stukje en wij als mensen zullen ons eigen stukje daarin zo goed mogelijk moeten doen.

***Naarmate er steeds meer mensen zijn die geen macht meer willen uitoefenen over anderen, kan de donkere kant steeds minder doen om mensen te beïnvloeden.***

Er zijn in de loop van de geschiedenis mensen geweest die Shamballa hebben geprobeerd te vinden in de Himalaya, dat wil zeggen op het stoffelijk gebied, maar daar is dit centrum van macht niet te vinden. De donkere kant is bijzonder slagvaardig in zijn optreden en heeft dit centrum van macht gevestigd op de weide en op de hogere niveaus, waar de Ziel gewoonlijk aanwezig is. Vanuit deze hogere niveaus organiseren zij hun activiteiten. Mensen hebben daardoor geen mogelijkheden om dit centrum op te zoeken en te betreden.

Toen dit machtscentrum van de donkere kant actief werkzaam was, belemmerde dit ook de uitwisseling van Genegenheid op “de weide”. Vanuit Shamballa werd er alles aan gedaan dit tegen te werken. Het nieuwe centrum dat op de weide wordt opgebouwd voor de Zieneressen, om daar Genegenheid te kunnen ervaren en te kunnen doorgeven aan mensen die daarnaar op zoek zijn, kon pas op kracht komen nadat de verstorende invloed vanuit Shamballa was afgebroken.

In praktijk betekent dit dat er op “de weide” en op de gebieden daarboven in de afgelopen periode een intense strijd is uitgevochten tussen de Oorsprong en het buitensporige kwaad, dat zich permanent had willen vestigen op onze Aarde.

De “verloren Zielen”, de meesters, mochten in de afgelopen jaren nog op beperkte schaal karma doorwerken met een beperkt aantal mensen, waaronder de Zieneressen. Ondertussen werd aan de meesters duidelijk gemaakt welke keuzes zij hierin maakten en vanuit welke motieven zij hiervoor hadden gekozen. De meesters hebben tot in het allerlaatst de gelegenheid gekregen in te zien dat hun handelwijze verkeerd is. Ondertussen werd hun macht ingeperkt totdat zij niet meer het werk konden doen dat zij duizenden jaren hebben gedaan.

Waar het om gaat is dat de meesters aan het einde van hun incarnatiecyclus (want dat is het), vlak voordat zij het proces in gingen van het worden ontbonden en het helemaal opnieuw moeten beginnen, voor zichzelf tot een conclusie moesten komen.

Als iemand het pad volgt van de “verloren Zielen” en daarvan leert dat dit de verkeerde weg is, dan is zo’n onvoorstelbaar lange en moeizame omweg, uiteindelijk toch te zien als onderdeel van een veel groter leerproces, hoeveel schade er ondertussen ook is ontstaan bij anderen en bij zichzelf. Het draagt dan uiteindelijk bij aan een dieper begrip voor het betere pad.

Als iemand het pad volgt van de “verloren Zielen” en in het allerlaatste stadium daarvan verhardt en per sé niet wil inzien dat dit de verkeerde weg is, dan wordt de situatie nog zorgelijker.

Het was dus buitengewoon belangrijk zeer nauwkeurig vast te stellen op welke conclusies deze groep “verloren Zielen” uitkwam in de periode dat hun macht werd ingeperkt.

Vanuit menselijk standpunt zou je graag zien dat de macht van de meesters zo snel mogelijk wordt afgenomen en het dan klaar is maar vanuit de Oorsprong wordt er niet op die manier gewerkt.

Het voorkomen van nog meer schade is weliswaar heel belangrijk en ook hier wordt zorgvuldig rekening mee gehouden, maar het was ook bijzonder belangrijk zorgvuldig te inventariseren wat de conclusies zijn van de “verloren Zielen”, vlak voordat zij werden ontbonden en helemaal uit elkaar werden gehaald. Dat is van doorslaggevend belang voor hun verdere toekomst.

Op “de weide” werd hier af en toe verslag over uitgebracht door leraren die hier iets meer van weten. Daaruit blijkt dat de groep “verloren Zielen”, de meesters van de Geestelijke Hiërarchie, voor het overgrote deel eindigden in een intense haat en de neiging alles te vernietigen wat men nog te pakken kon krijgen zolang men nog enige macht had. Er zijn slechts enkelingen waarbij deze neiging om te vernietigen minder sterk aanwezig was. Dit maakt in praktijk enorm verschil in het pad dat ooit in de toekomst zal worden gevolgd.

***Naarmate de macht van Shamballa verder was afgebroken,  
kwam er op “de weide” meer ruimte om Genegenheid met elkaar uit te wisselen.***

Het gevolg hiervan is ook dat allerlei vervloekingen die kunnen worden doorbroken wanneer er voldoende Genegenheid is, steeds gemakkelijker kunnen worden doorbroken. Het doorbreken van dit type vervloekingen kan daarom nu op veel grotere schaal plaatsvinden dan hiervoor.

Vervloekingen die gaande zijn in het dagelijkse leven, zijn ook werkzaam op “de weide”. Als je door een vervloeking in het dagelijkse leven in een isolement terecht bent gekomen, dan ben je ook geïsoleerd op de weide. Als deze vervloeking op de weide kan worden doorbroken, dan maakt dat iemand ook in het dagelijkse leven hiervan vrij. Dat is één van de redenen dat sommige mensen in deze periode innerlijk grote veranderingen merken alsof er een grote last is weggevallen. Vaak zullen mensen zich niet goed bewust zijn van hun eigen situatie als het gaat om vervloekingen. Soms krijg je hier bericht van via dromen. Het belangrijkste is dat er in de komende periode voor veel mensen hele mooie mogelijkheden zijn om los te komen van veel oude vervloekingen die op de weide kunnen worden doorbroken omdat daar nu steeds meer Genegenheid is.

Maria Magdalena is onderdeel van de Zienersessen maar was ook onderdeel van de Geestelijke Hiërarchie. Zij was door haar keuzes opgeschoven naar de hogere rangen van de meesters en was daardoor onderdeel geworden van Shamballa. De hogere ingewijden van de Witte Broederschap werkten vanuit dit centrum.

Maria de Ziel, het hogere Zelf, was het rolmodel voor alle vrouwen vanuit het plan van de donkere kant en daarom was zij onderdeel van dit centrum van macht. Ook zij heeft bij het ontmantelen van dit machtscentrum gedurende verscheidene jaren mogen aantonen op welke conclusies zij uit zou komen, nadat haar in de jaren daarvóór zorgvuldig door de hogere goden Vissen en Tweelingen was uitgelegd hoe de situatie is, en wat haar keuzes zijn geweest in de afgelopen duizenden jaren.

Zij heeft een ingebouwd Geweten, dat door de donkere kant zo veel mogelijk onbruikbaar was gemaakt. Deels is dit gebeurd met nadrukkelijke instemming van Maria zelf. Zij is geen verloren Ziel zoals de mannelijke meesters maar komt daar in praktijk gevaarlijk dicht in de buurt.

Op “de weide” wordt hier af en toe verslag over uitgebracht en dat is de reden dat ik hier iets over kan schrijven. Het is een akelig onderwerp maar het is naar mijn idee waardevol hier toch iets over te vertellen, zodat duidelijker kan worden hoe zoiets in praktijk werkt.

Natuurlijk zou je graag zien dat alle Zieneressen aan het einde van hun incarnatiecyclus op de conclusie uitkomen dat het ontwikkelen van Genegenheid voor hen de beste weg is om zich langs te ontwikkelen, maar in praktijk is dit niet het geval, hoe jammer dat ook is. In praktijk zijn er Zieneressen die blijven volharden in haat en de neiging anderen te willen onderwerpen.

Net zoals bij de “verloren Zielen”, wordt ook bij de Zieneressen zorgvuldig geïnventariseerd waar iemand aan het einde van deze incarnatiecyclus op uitkomt, als conclusie uit alle voorafgaande ervaringen.

In hoeverre is er bij de Ziel meer begrip gekomen voor de weg van Genegenheid? Dat is een belangrijke vraag voor de hogere goden in verband met toekomstige incarnatiecyclussen van de Zieneressen.

Het afronden van een incarnatiereeks is dus niet iets wat zomaar gebeurt. Degenen die hierover gaan, inventariseren eerst heel zorgvuldig hoe de situatie nu is, en maken dan hun keuzes welke maatregelen er worden genomen in verband met hoe het verder zal gaan met iemand. Sommige Zieneressen zullen daardoor in de komende periode veel ruimte krijgen oude en diepe wonden zo veel mogelijk te herstellen. Dit geldt voor degenen die het innerlijke weten willen volgen. Die krijgen op “de weide” veel ruimte hier verder aan te werken. Degenen die kiezen voor haat en onderwerping van anderen, zullen een ander programma krijgen en zullen bij de anderen van de groep Zieneressen vandaan worden gehaald.

Maria Magdalena is nu nog heel populair bij miljoenen mensen in onze samenleving. Zij heeft een enorme status van “heiligheid” opgebouwd bij de grote massa. Beter gezegd, de meesters hebben haar reputatie zorgvuldig opgebouwd, met groot succes.

Op “de weide” is de situatie volkomen anders. Daar is bij de grote massa bekend welke rol zij heeft gespeeld. Het overgrote deel van de groep Zieneressen wil daarom liever niets meer met haar te maken hebben en ook anderen reageren vol afschuw als zij zich eenmaal bewust zijn van hoe de situatie in werkelijkheid is. Het gevolg hiervan zal zijn dat de populariteit van Maria in de komende jaren ook in het gewone dagelijkse leven aanzienlijk zal verminderen, ook al zullen de meesten niet beseffen waar dat door komt. Wat op “de weide” bekend is, sijpelt soms langzaam door naar het dagbewustzijn. Daardoor kan de publieke opinie over sommige onderwerpen soms flink veranderen, zonder dat duidelijk is waardoor dit komt.

Het is mogelijk dat Maria Magdalena in de komende periode alsnog tot inzicht gaat komen op “de weide”, op het niveau van de Ziel, omdat de mogelijkheden om te kiezen voor het volgen van het innerlijke weten nu groter zijn dan voorheen.

Vanwege haar verwevenheid met de donkere kant, is het voor haar bijzonder moeilijk geweest hieruit los te breken zolang de meesters nog zoveel macht hadden. Misschien dat zij alsnog gaat veranderen nu de macht van de donkere kant steeds verder wordt ingeperkt.

Het afbreken van Shamballa heeft een enorme krachtsinspanning gevraagd vanuit de Oorsprong maar was noodzakelijk omdat er anders een te sterke positie zou zijn voor de donkere kant. Het buitensporige kwaad zou dan te veel invloed kunnen uitoefenen op de mensheid, ook als de wetten en de regels zijn aangepast. Het ontmantelen van Shamballa en het aanpakken van de “verloren Zielen”, de meesters van de Geestelijke Hiërarchie, waren daarom noodzakelijke stappen op de weg van het in evenwicht brengen van het evolutieproces voor de mensheid.

\*\*\*

## De leermodus

Er zijn in deze periode prachtige mogelijkheden om je te ontwikkelen op het spirituele pad, maar dan is het wel nodig dat je in de leermodus komt en blijft. Juist dat is bij veel mensen een groot probleem. Omdat dit principe heel belangrijk is, wil ik hier iets over schrijven.

Als je in hele moeilijke omstandigheden terecht bent gekomen, dan glijd je (vaak onbewust) in een soort van overlevingsmodus. Als je niet veilig bent in je eigen huis, door bijvoorbeeld huiselijk geweld, dan komt er van spirituele ontwikkeling meestal weinig terecht.

Als je voortdurend geldzorgen hebt, dan is er geen goede basis in je leven, en is het moeilijk om in de leermodus te komen en te blijven.

Als je de zorg hebt voor meerdere kleine kinderen (al of niet met beperkingen) dan is de kans groot dat die het overgrote deel van jouw aandacht opvragen, waardoor er maar heel weinig ruimte over blijft voor spirituele ontwikkeling.

Zo zijn er allerlei omstandigheden die er voor kunnen zorgen dat er weinig ruimte is voor jouw eigen leerproces.

Als je voldoende veilig bent in jouw eigen huis, geen geldzorgen (meer) hebt en voldoende tijd hebt voor jezelf, dan heeft het meer kans van slagen om structureel te werken aan jouw eigen groei.

### ***De leermodus begint pas als je in jouw dagelijkse leven de twee verschillende sporen herkent en daar bewust keuzes in gaat maken.***

Dat betekent dat je jouw eigen innerlijke kompas opmerkt, van waaruit je voortdurend signalen krijgt. Dat betekent ook dat je bewust registreert welke keuzes jij zelf maakt, en dat je herkent wanneer je een keuze maakt die botst met jouw innerlijke weten en de Wijsheid van jouw Ziel.

Het is daarbij van belang volkomen eerlijk tegenover jezelf te zijn en zo veel mogelijk jouw eigen verantwoordelijkheid op je te nemen. Deze houding is nog betrekkelijk zeldzaam maar is wel noodzakelijk. Oppervlakkigheid en gemakzucht staan spirituele ontwikkeling in de weg.

Als mensen hun dagelijkse leven bewust of onbewust als bedreigend ervaren, dan zijn ze in de overlevingsmodus. Soms is dit onbewust al vele jaren gaande. Als je iets weet van jouw eigen vorige levens, dan kan het zelfs zijn dat je in feite al eeuwen in een overlevingsmodus functioneert, zonder dat in de gaten te hebben. Pas als je in de leermodus bent gekomen, herken je beter dat je daarvoor in de overlevingsmodus was. Zolang je vooral aan het overleven bent, zijn allerlei deuren in het hart gesloten en komt er daardoor weinig terecht van spirituele ontwikkeling en het genezen van oude wonden.

Als mensen hun eigen dagelijkse leven als bedreigend ervaren, dan is er vaak de neiging om veel kritiek te hebben op wat anderen wel of niet doen. In zo'n situatie is het vaak moeilijk om heel eerlijk naar jezelf te kijken en te onderzoeken wat je *zelf* in werking zet en waarom je dat doet. Als je het leven bewust of onbewust als bedreigend ervaart, dan ben je meestal niet bereid om de eigen verantwoordelijkheid op je te nemen voor wat je zelf in werking zet.

Voordat spirituele ontwikkeling meer kans van slagen heeft, is het daarom van belang dat er een soort van basisveiligheid is.

Als de donkere kant overweldigend sterk aanwezig is en je bent je daar op de hogere gebieden volkomen van bewust, dan is het een gebruikelijke reactie om het bestaan van die donkere kant dan maar zo veel mogelijk te ontkennen. Als iets heel groot en heel machtig is, en je kunt er in feite weinig tegen doen, dan komt er bij veel mensen een proces op gang dat de psychologen “verdringing” noemen.

Als iets zo bedreigend is dat je het niet meer kunt hanteren, dan gaan veel mensen dit wegstoppen en ontkennen, in een poging de innerlijke rust zo veel mogelijk te handhaven en daardoor redelijk “normaal” te kunnen functioneren. Dit betekent dan meestal dat er deuren in het hart dicht gaan, waardoor je allerlei andere dingen ook niet goed meer kunt waarnemen zoals de instroom vanuit de Ziel. Met andere woorden als je vanuit angst voor de donkere kant dit hele thema wegstopt, dan komt dit tussen jou en een hechtere verbinding met jouw hogere Zelf in te staan. Als je in een later stadium de samenwerking met jouw Ziel weer bewust wil opbouwen, dan is het nodig zo’n thema als de donkere kant opnieuw te onderzoeken, zodat dit geen hindernis meer is in de samenwerking met jouw hogere Zelf. Ditzelfde principe geldt ook voor allerlei andere dingen die je hebt weggestopt in een periode dat je dit niet kon hanteren. Al deze dingen worden hindernissen in de bewuste samenwerking met jouw Ziel. Vroeg of laat zul je dit dus aan moeten pakken als je verder wil met de samenwerking met jouw hogere deel.

Als er een grote onbewuste angst is voor de donkere kant, terwijl die dagelijks met grote kracht aanwezig is, dan is dat een volstrekt ongeschikte uitgangspositie om daar eens rustig over na te denken. De omstandigheden maken het dan onmogelijk dat je zo’n thema goed zou kunnen onderzoeken. Er is dan geen veilige omgeving.

Het onderzoeken van het bestaan van de donkere kant, heeft pas meer kans van slagen wanneer het evenwicht in ons evolutieproces is hersteld en de donkere kant niet meer zo overweldigend veel kracht heeft als in de afgelopen duizenden jaren.

***Er is pas vanaf begin 2020 een geschikte uitgangspositie  
om diepgaand na te denken over de donkere kant.***

Vóór die tijd was de kans groot dat je weg zou glijden in de overlevingsmodus omdat het hele onderwerp eenvoudig te bedreigend was. Pas wanneer mensen in hun dagelijkse leven in de leermodus zijn aangekomen, heeft het vanaf 2020 meer kans van slagen om diepgaand over de donkere kant na te denken. Vóór deze periode waren de omstandigheden eigenlijk volstrekt ongeschikt om diepgaand met dit thema bezig te zijn.

Alle mensen die in de afgelopen eeuwen hebben geprobeerd het spoor van de Ziel te volgen, zijn verschrikkelijk tegengewerkt door de donkere kant. Voor nagenoeg alle betrokkenen heeft dit geleid tot traumatische gebeurtenissen, die ook in dit leven nog hun uitwerking hebben. Het is daarom heel begrijpelijk dat de meeste mensen die willen leren samenwerken met de Ziel, het bestaan van de donkere kant hardnekkig proberen te ontkennen. Deze overlevingsstrategie is in de afgelopen eeuwen vaak gevolgd en er waren tot nog toe weinig mogelijkheden hier verder mee te komen. Pas in deze periode kan er een *begin* worden gemaakt met het helen van oude en diepe wonden die zijn ontstaan door akelige confrontaties met de donkere kant in de afgelopen eeuwen.

***Het ontkennen van de donkere kant,  
is onderdeel van de overlevingsmodus.***

Het bewust onderzoeken van de invloed van de donkere kant, is onderdeel van de leermodus. Als de confrontaties met de donkere kant in de afgelopen eeuwen heftig zijn geweest, is er moed nodig om dit thema bewust onder ogen te zien en dit grondig te onderzoeken. Je zou hier dan misschien het liefst niet mee bezig zijn maar dan blijft dit tussen jou en jouw Ziel in staan.

Wanneer de Ziel haar intrede doet in het leven van haar persoonlijkheid in het dagelijkse leven, dan is de meest gebruikelijk reactie dat het ikje (jij dus) zich fel verzet. Het ikje wil vooral met rust worden gelaten.

De Ziel probeert mensen aan te moedigen dingen opnieuw te bekijken en grondig te onderzoeken, maar het ikje is vaak moe en wil vooral rust. De Ziel heeft regelmatig een hele andere visie en het ikje wil graag alles handhaven zoals het is, ook als je in de diepte van het hart heel duidelijk aanvoelt dat je eigenlijk beter flink aan de slag zou kunnen gaan met allerlei dingen die al heel lang zijn blijven liggen.

***Het ikje probeert in eerste instantie vaak (bewust of onbewust),  
de instroom vanuit de Ziel te negeren en daar vooral niet op te reageren.***

Als iemand op deze manier in het leven staat, dan zal vaak op dezelfde manier worden gereageerd op de goedbedoelde adviezen van vrienden. Er is moed nodig om het eigen spirituele huiswerk op te pakken en gewoon maar te beginnen, ook al kun je volstrekt niet zien waar je dan uit gaat komen.

Veel mensen zijn in de afgelopen eeuwen door vervloekingen ernstig gehinderd om zich te ontwikkelen op het spirituele gebied. Vanaf 2020 is het overgrote deel van deze vervloekingen afgebroken, hoewel niet alles. Als je zelf ooit bewust hebt onderhandeld met de donkere kant om iets voor elkaar te krijgen en je hebt afgesproken dat je daar een prijs voor zou betalen, dan zul je daar nu nog steeds mee worden geconfronteerd. In deze situaties zijn er ook in 2020 nog steeds hindernissen in de bewuste samenwerking met jouw Ziel. Het kan dan zelfs nog steeds heel moeilijk zijn om in de leermodus terecht te komen.

**Een voorbeeld** kan helpen om deze gang van zaken te verduidelijken. Stel dat iemand ergens in de middeleeuwen macht wilde over een ander, en aan de donkere kant heeft gevraagd om dit te verzorgen, dan kan het zijn dat die donkere kant dit verzoek heeft ingewilligd maar daar als prijs voor heeft gevraagd dat iemand dan voortaan niet meer goed verbonden zou zijn aan het eigen lichaam. Soms werd dit tijdens de onderhandelingen openlijk uitgesproken en soms vertelde de donkere kant *niet* wat de prijs zou zijn die opgeëist zou worden.

Vanaf 2020 is het deel van de vervloeking waarin de persoon uit ons voorbeeld macht kreeg over die ander volkomen afgebroken maar het andere deel van de vervloeking, de prijs die betaald moest worden, werkt nog steeds door. Dit betekent dat in de situatie uit ons voorbeeld de ene persoon geen macht meer heeft over de andere, terwijl degenen die de donkere kant om hulp heeft gevraagd, nog wel de prijs betaalt van het niet goed verbonden zijn aan het eigen lichaam.

Ook al zijn de wetten en de regels nu aangepast, als je zelf hebt onderhandeld met de donkere kant, dan heb je daarmee jouw eigen toekomst geschapen. Dit wordt niet ongedaan gemaakt door de nieuwe wetten. In zo'n droevige situatie kan iemand zich dus ook vanaf 2020 nog steeds niet goed ontwikkelen op het spirituele gebied omdat je een goede verbinding met jouw lichaam nodig hebt voor een bewuste samenwerking met jouw Ziel. Je kunt dan bovendien meestal ook geen goed onderscheid maken tussen verschillende krachten waar je mee in contact kunt komen. Met andere woorden je kunt dan vaak moeilijk onderscheid maken tussen de donkere kant en de lichte kant.

Zelfs als iemand verbonden is aan een sterke Ziel, die misschien op “de weide” en daarboven een hoge positie heeft opgebouwd, dan kan het voorkomen dat zo iemand zich toch nog steeds niet goed kan ontwikkelen in het dagelijkse leven, als gevolg van de prijs die is afgesproken met de donkere kant in ruil voor macht die iemand ooit heeft gevraagd. In zo’n situatie komt iemand dus nog steeds niet in de leermodus, ook niet als er een hele sterke Ziel werkzaam is.

***Door oude afspraken met de donkere kant,  
kan het zijn dat iemand nu nog steeds niet goed in de leermodus kan komen.***

De donkere kant claimt dan dat iemand vanuit vrije wil heeft ingestemd met een deal die met hen is gesloten, en zal de prijs opeisen die is afgesproken. Het ingaan van de nieuwe wetten verandert daar niets aan. Kern van het evolutieproces is de vrije wil en het leren door middel van oorzaak en gevolg. Als iemand heeft ingestemd met een deal met de donkere kant, dan kun je daar niet zomaar weer vanaf, zo werkt het niet in ons evolutieproces. Daardoor kan het in praktijk gebeuren dat iemand in deze periode zich toch niet goed kan ontwikkelen, ondanks de prachtige mogelijkheden die er nu zijn. Zo iemand komt dan niet in de leermodus. Als je in deze periode iemand ziet die niet in de leermodus kan komen, dan zijn daar meestal hele droevige redenen voor.

Stel dat iemand niet in de leermodus kan komen door een vervloeking die iemand zelf in werking heeft gezet, dan kan iemand zich in feite niet goed ontwikkelen. Op de weide spelen dan precies dezelfde moeilijkheden. Dat wil zeggen dat als iemand na afloop van een incarnatie weer op de weide is, ook daar het leerproces niet goed verloopt. Zolang iemand zich niet kan ontwikkelen in visie, is het meestal ook onmogelijk een begin te maken met het genezen van oude en diepe wonden vanuit voorgaande incarnaties. Ondanks de prachtige mogelijkheden die er nu zijn voor genezing, gaat dit dan aan zo iemand voorbij, hoe wrang dit ook is.

Het zou mooi zijn wanneer zo’n persoon dan uiteindelijk toch weer verder kan en daar komen nu mogelijkheden voor. De donkere kant zal zijn rechten opeisen maar degene die nu de leiding heeft over ons evolutieproces, mag in een soort van onderhandelingsproces bepalen welke prijs redelijk is per situatie, om toch weer vrij te kunnen komen van de donkere kant.

***Mensen kunnen nu weer van oude afspraken af  
die ooit zijn gemaakt met de donkere kant.***

***Ze betalen dan de prijs en staan daarna vrij.***

Stel dat iemand macht heeft gevraagd aan de donkere kant en dat heeft gekregen in ruil voor een hele slechte verbinding aan het eigen lichaam, dan zal de hogere god Vissen in die situatie bepalen wat een redelijke prijs is die betaald moet worden om weer vrij te komen van deze oude afspraak.

Soms betekent dit dat iemand dan gedwongen wordt door te gaan met een relatie, hoewel de Ziel dat absoluut niet wil en er binnen zo’n relatie veel schade ontstaat. Soms betekent dit dat iemand alsnog een akelige ziekte krijgt en daar misschien zelfs aan gaat overlijden. Soms betekent dit dat iemand een ernstig ongeluk krijgt of wat dan ook. Als het gaat om grote gunsten die ooit zijn verleend, dan zal de donkere kant meestal de dood als prijs vragen. Iemand verliest dan het leven op het stoffelijk gebied maar gaat daarna naar de weide en staat dan vrij. Op de weide kan dan alsnog gewerkt worden aan de opbouw van verbinding met de Ziel. Op de weide kan dan ook een begin worden gemaakt met het genezen van oude en diepe wonden die zijn ontstaan in de afgelopen eeuwen.

***Er zijn op de weide regelmatig onderhandelingen  
tussen de lichte kant en de donkere kant.***

Dit zijn een soort van rechtszaken met een rechter, die de beslissingen neemt. Dit is niet nieuw maar is al duizenden jaren gaande. Dit is de gebruikelijke werkwijze in ons evolutieproces. Hele belangrijke beslissingen worden meestal op de weide genomen. In het dagelijkse leven ontvouwt het zich dan zoals het op de weide is afgesproken.

Vanuit het standpunt van de goden die ons evolutieproces nu leiden, is het van groot belang dat mensen in de leermodus kunnen komen. Als daarover moet worden onderhandeld met de donkere kant en de prijs van de dood moet worden betaald, dan is dat voor degenen die ons evolutieproces leiden, meestal goed aanvaardbaar. Van boven af bezien is de dood slechts een incident en is het bereiken van de leermodus dat meer dan waard. Het alternatief is een stilstand in ontwikkeling, en dat is voor de leiding van ons evolutieproces meestal onaanvaardbaar.

***In principe overkomt mensen die het innerlijke weten volgen,  
vanaf 2020 geen groot onheil meer, tenzij het gaat om situaties  
waarin iemand wordt vrijgekocht van de donkere kant.***

Het bereiken van de leermodus is van boven af bezien zó belangrijk, dat het vaak aanvaardbaar is dat iemand op deze manier door de dood wordt vrijgekocht en zich daarna op de weide verder kan ontwikkelen. Dit geldt dus zowel voor de Zieneressen als voor anderen die zich de vingers hebben gebrand aan de samenwerking met de donkere kant. Voor allen is het hoogste doel weer terug te komen in de leermodus, zodat de eigen ontwikkeling weer op gang kan komen.

Soms zijn er afspraken gemaakt over de prijs die betaald moet worden om vrij te komen, maar is er uitstel voordat die afgesproken prijs daadwerkelijk kan worden opgevraagd door de donkere kant. Dit uitstel kan bijvoorbeeld te maken hebben met taken die iemand nog op zich wil nemen of met ervaringen die iemand in de periode op Aarde nog kan opdoen. Soms wordt er rekening gehouden met zorgtaken voor bijvoorbeeld de eigen kinderen. Als iemand uitstel krijgt, dan is dat onderdeel van de onderhandelingen. Soms zijn er voorwaarden verbonden aan het krijgen van uitstel. Als er niet wordt voldaan aan die afgesproken voorwaarden, kan het zijn dat het uitstel komt te vervallen en de donkere kant de afgesproken prijs eerder zal opeisen.

***Soms krijgt iemand uitstel om de afgesproken prijs te betalen,  
mits aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan.***

Mijn boeken zijn bedoeld voor mensen die al in de leermodus zijn gekomen of die goede mogelijkheden hebben hier op korte termijn in terecht te komen. Mensen die nog helemaal in de overlevingsmodus zitten, zullen over het algemeen niet zo veel kunnen doen met deze boeken.

Mensen die in de leermodus zijn gekomen, zijn bereid moeite te doen voor hun eigen processen van verwerking en onderzoek. Voor hen is dit geen hobby meer maar een fundamenteel onderdeel van hun leven. Mensen in deze modus zijn bereid eerlijk te zijn tegenover zichzelf, en lopen niet (meer) weg voor hun eigen verantwoordelijkheid. Ze lopen ook niet meer weg voor de confrontatie met akelige stukken verleden en zijn bereid die onder ogen te zien als dat nodig is voor hun genezing.

Misschien klinkt dit in eerste instantie heel logisch maar in praktijk levert dit bij velen toch grote moeilijkheden op, als er ooit in het verleden zware traumatische ervaringen zijn geweest zoals de moord op een geliefde of afschrikwekkende ervaringen met de donkere kant. In die situaties zijn mensen vaak niet meer bereid diepgaand te onderzoeken wat er in het verleden is gebeurd, omdat ze onbewust heel bang zijn voor wat ze dan tegen zullen komen. Het kan zelfs zo zijn dat als iemand in vorige levens een hele grote fout heeft gemaakt, met rampzalige gevolgen voor heel veel mensen, er in dit leven geen bereidheid meer is het eigen functioneren diepgaand te onderzoeken. Er is dan vaak een onbewuste angst voor het beter leren kennen van jezelf.

Deze onbewuste angst voor het verleden, kan er dan zelfs de oorzaak van zijn, dat mensen liever een oppervlakkig leven leiden en zich niet meer bezig willen houden met spirituele ontwikkeling. Er is vaak moed nodig om het eigen verleden onder ogen te zien.

Bij het genezen van diepe wonden die in de afgelopen eeuwen zijn ontstaan, is het meestal van belang dat er eerst helder inzicht komt in de gebeurtenissen die hiermee te maken hebben. Dit inzicht draagt bij aan het verwerken van oud zeer. Dit inzicht is al onderdeel van de genezing.

Het genezen van deze oude wonden kan pas *beginnen* wanneer iemand uit de overlevingsmodus is overgegaan naar de leermodus. Als iemand heeft aangetoond goed met de leermodus om te kunnen gaan, kan de begeleiding er voor kiezen meer ruimte te geven voor het genezen van oude en diepe wonden.

***De “genezingsmodus” is te beschouwen  
als een verdergaande fase van ontwikkeling dan de leermodus.***

Mensen die voortdurend handelen tegen beter weten in, en vooral leven om hun eigen belangen zo goed mogelijk te behartigen, leven niet in de leermodus. Dit is veruit het grootste deel van onze bevolking. Deze hele grote groep zal weinig kunnen doen met de prachtige mogelijkheden die nu worden geboden voor spirituele ontwikkeling.

In feite kunnen mensen zich eigenlijk pas vanaf 2020 voluit ontwikkelen in de leermodus. In de zeven jaren hiervóór, was er sprake van een soort overgangsfase, waarin de mogelijkheden voor spirituele ontwikkeling langzaam beter werden. In de jaren vóór 2013, waren de mogelijkheden voor bewuste samenwerking met de Ziel maar heel beperkt.

De meeste mensen zijn zich er niet van bewust hoe deze processen werken, en dit is één van de redenen dat ik hier iets over schrijf.

\*\*\*

## **Is het innerlijke aanvoelen nu altijd 100% betrouwbaar?**

Eén van de hoofdlijnen van mijn boeken is het bestaan van een innerlijk kompas, een innerlijk aanvoelen, dat de juiste weg aangeeft bij belangrijke beslissingen. Eén van de hoofdlijnen in mijn visie is ook dat dit kompas lange tijd in de war kon worden gestuurd door de donkere kant, waardoor je verkeerde beslissingen nam, dat wil zeggen beslissingen die botsen met de Wijsheid van de Ziel.

Als het evenwicht in het evolutieproces ondertussen is hersteld en het buitensporig kwaad volkomen is verdreven, dan is het logisch te veronderstellen dat vanaf nu dit innerlijk aanvoelen weer altijd 100 % betrouwbaar is. Helaas is dit niet het geval. Dat is de reden dat ik hier iets over wil schrijven.

***In principe is het innerlijke aanvoelen vanaf 2020 helemaal betrouwbaar  
maar er zijn wel een paar uitzonderingen.***

Als iemand in het lange verleden bewust heeft samengewerkt met de donkere kant, dan kan er afgesproken zijn dat het innerlijke kompas mocht worden “overruled” door de donkere kant. Als iemand de donkere kant om hulp vraagt, dan vindt zo iemand het meestal geen bezwaar om deze afspraak te maken. Het belang van het kunnen volgen van het innerlijke weten wordt dan niet zo hoog ingeschat en dat is waar de donkere kant in zo’n situatie handig gebruik van maakt. Deze afspraken worden vaak gemaakt voor onbepaalde tijd en de donkere kant maakt het iemand hiermee moeilijk om in volgende levens terug te keren naar het volgen van het innerlijke weten. Iemand verkoopt hiermee in feite het recht het eigen innerlijke weten goed te kunnen voelen. Dit is een akelige afspraak, die de donkere kant veel mogelijkheden geeft om iemands leven op een hele vervelende manier te beïnvloeden. Soms betekent dit dat je dan op een volkomen verkeerde visie uitkomt en dit niet goed kunt aanvoelen, omdat je niet goed bij je innerlijke kompas kunt komen. Dit kan hele grote moeilijkheden veroorzaken. Toch is dit ooit in werking gezet vanuit vrije wil.

Ook in 2020 kan de donkere kant je nog steeds tegen een ander opzetten, als dit onderdeel is van de onderhandelingen die je ooit zelf in een vorig leven hebt gevoerd met de donkere kant. Als je ooit aan de donkere kant hebt gevraagd om macht over iemand te krijgen of iemand dood te maken bijvoorbeeld, dan kan het heel goed zijn dat de donkere kant jou als gevolg van die “gunst”, nog steeds kan beïnvloeden en bijvoorbeeld tegen zo iemand kan opzetten. Je hebt hier dan vanuit vrije wil in het verleden ooit zelf voor gekozen. De rechten die de donkere kant daardoor heeft gekregen, lopen gewoon door, ook na het in evenwicht brengen van ons evolutieproces.

Als dit jouw situatie is, dan is er vanaf 2020 in het beste geval een sterke instroom vanuit een sterke Ziel, die af en toe aangeeft hoe iemand in werkelijkheid is, terwijl er tegelijkertijd de donkere kant is die jou regelmatig probeert op te zetten tegen diezelfde persoon, hoewel hier in feite niet echt gegronde redenen voor zijn.

Dit betekent dat je in zo’n situatie regelmatig impulsen krijgt om je tegen iemand te keren, terwijl je af en toe andere impulsen krijgt waardoor je dezelfde persoon in een heel ander licht kunt zien. Met andere woorden de impulsen die je dan krijgt in verband met één persoon, wijzen in zo’n situatie niet allemaal dezelfde kant op maar zijn onderling sterk verschillend.

***De ingekleurde visie die het gevolg is van de inwerking vanuit de donkere kant,  
kan soms tijdelijk worden opgeheven door een sterke Ziel.***

Als je in de situatie zit als hiervoor beschreven maar niet verbonden bent aan een sterke Ziel of je hebt hier nog maar weinig verbinding mee opgebouwd, dan kan de Ziel jou minder goed bereiken. Er zal dan minder tegenwicht kunnen worden geboden door de Ziel. Je bent dan kwetsbaarder en kunt door de donkere kant gemakkelijker worden opgezet tegen iemand.

Omdat mensen in praktijk meestal niet goed herkennen waar de impulsen vandaan komen die ze voortdurend ontvangen, komt het er dan op neer dat het innerlijke kompas in zo'n situatie schijnbaar niet goed werkt. Dit is dan het gevolg van afspraken die je ooit zelf hebt gemaakt met de donkere kant, waar je vanaf 2020 nog steeds aan vast kunt zitten.

Ook al zijn de wetten nu in evenwicht gebracht en heeft de donkere kant veel minder macht dan in de eeuwen hiervóór, er bestaat nog wel zoiets als oorzaak en gevolg. De dingen die ooit in het verleden in werking zijn gezet vanuit vrije wil, kunnen niet zomaar weer ongedaan worden gemaakt. De komst van de Boeddha verandert daar niets aan. Hij kan niet zomaar ongedaan maken wat iemand ooit in werking heeft gezet, zelfs niet als daardoor de spirituele ontwikkeling vanaf 2020 in feite nog steeds niet goed op gang kan komen in een individuele situatie. Als iemand zich ooit de vingers heeft gebrand aan de samenwerking met de donkere kant, dan zal daar de prijs voor moeten worden betaald om hier weer vanaf te komen. Ook de Boeddha kan daar niets aan veranderen.

Een andere situatie waarin het innerlijk aanvoelen schijnbaar toch niet goed werkt, is een situatie waarin je een prijs moet betalen die onderdeel is van onderhandelingen. Stel dat op de weide is afgesproken dat je niet uit een relatie kunt loskomen, terwijl je in die relatie veel schade oploopt, dan kan het innerlijke kompas je hierin niet goed adviseren.

In feite zou het innerlijke aanvoelen je dan moeten aangeven dat je beter kunt stoppen met zo'n relatie maar er zal dan een neutraal gevoel zijn in zo'n situatie. Hetzelfde geldt bij een baan waarin je schade oploopt maar waarover op de weide bindende afspraken zijn gemaakt. Dit is een veel voorkomende reden waarom mensen soms lang blijven hangen aan een "verkeerde" partner of een "verkeerde" baan. Met "verkeerd" bedoel ik iets wat botst met de Wijsheid van de Ziel.

Als je iemand lang ziet "blijven hangen" in een situatie waarin duidelijk schade ontstaat voor de persoon zelf, dan kan dit dus verschillende oorzaken hebben. Het kan zijn dat iemand het eigen spirituele huiswerk niet op zich neemt en de eigen situatie niet goed heeft onderzocht, of vanuit verkeerde motieven (dat wil zeggen motieven die botsen met de Wijsheid van de Ziel) doorgaat op de verkeerde weg. Maar het kan ook zijn dat iemand op die manier vrij wordt gekocht door bindende afspraken te volgen die hierover op de weide zijn gemaakt.

Omgekeerd zijn er ook situaties denkbaar waarin je bijvoorbeeld eigenlijk allang aan een hele mooie nieuwe baan of een hele geschikte nieuwe partner had kunnen beginnen, maar waarin dat uitgesteld wordt als onderdeel van onderhandelingen die hierover op de weide zijn gevoerd. Ook in zo'n situatie werkt het innerlijke kompas schijnbaar niet goed.

Door het uitstel van mooie kansen, betaal je in feite ook een prijs. Door iets niet te krijgen waar je wel recht op hebt, betaal je evengoed een prijs. De prijs die je op die manier betaalt, kan worden gebruikt om een deel van restanten van oude verplichtingen tegenover de donkere kant af te kopen. Hierdoor kom je vrijer te staan en kun je uiteindelijk in de leermodus verder gaan.

Soms kun je een deel van deze prijs die de donkere kant vraagt, invullen door je flink te verzetten tegen situaties waarvan je op jouw beste momenten aanvoelt dat die botsen met de Wijsheid van jouw Ziel.

Als je herkent dat dingen die jij zelf in werking zet, niet overeenkomen met de Wijsheid van jouw Ziel, maar dat er invloed gaande is vanuit de donkere kant, dan helpt het om in verzet te komen tegen die invloed vanuit de donkere kant. Door dit verzet kun je aantonen wat jij zelf wil. Daardoor kun je een deel van deze beïnvloeding afbreken.

Als je merkt dat er vreemde dingen gaande zijn in jouw leven die misschien te maken hebben met dit soort situaties, dan kan het helpen dit grondig te onderzoeken. Op die manier kun je hier soms al veel verbetering in aanbrengen. Soms kun je door te vechten tegen dit soort invloeden, al heel veel ruimte maken.

Als je dit soort situaties wegstopt en dit negeert, omdat je misschien bang bent voor wat je dan tegen kunt komen, kun je niet actief meewerken om hiervan los te komen. Het zal dan langer duren voordat deze hindernis is overwonnen. Het blijft dus belangrijk dingen grondig te onderzoeken waarvan je op jouw beste momenten aanvoelt dat dit nodig is.

Het kan heel confronterend zijn deze dingen in de diepte te onderzoeken, maar dat kan wel helpen om de situatie te verbeteren. De techniek van de struisvogel geeft misschien een veilig gevoel maar het helpt je niet verder. Belangrijk in zo'n situatie is dat je ook hier de lijn volgt van het innerlijke weten. Als je wel al langere tijd in jouw hart voelt dat je zo'n thema diepgaand zou moeten onderzoeken maar hier keer op keer voor wegloopt, dan handel je in feite tegen beter weten in. Als je op die manier langere tijd jouw eigen spirituele huiswerk negeert dat heel duidelijk op jouw bordje ligt, dan kan het niet anders dan dat hierdoor de moeilijkheden groter worden.

Als je tegenstrijdige signalen opmerkt in verband met een onderwerp, dan is het zaak dit goed te onderzoeken. Als je voor het grootste deel van de tijd een bepaalde visie hebt maar af en toe in de diepte van jouw hart op jouw beste momenten voelt dat het anders in elkaar zit dan je voor het overgrote deel van de tijd denkt, dan kun je er zeker van zijn dat het dan belangrijk is om de hele situatie grondig te onderzoeken.

***Een juiste visie die wordt aangeboden vanuit de Ziel,  
zal meestal vergezeld gaan van Genegenheid.***

***Als je door de donkere kant tegen iemand wordt opgezet,  
dan zal deze Genegenheid altijd ontbreken.***

Een visie die vanuit de Ziel wordt aangegeven, komt van binnenuit via het hart. Een beïnvloeding vanuit de donkere kant komt vaak meer van buitenaf. Het is alsof die van buitenaf over je heen wordt gelegd, ongeveer zoals iemand een bril krijgt opgezet waardoor diens visie wordt ingekleurd. Een dergelijke visie wordt als het ware geïmpregneerd. Het wordt ingeprent vanuit een bepaalde macht van buiten. Zo'n visie voelt koud en hard aan, het is gevoelloos.

De visie vanuit de Ziel wordt op een andere manier duidelijk gemaakt. Het wordt ingegeven vanuit Genegenheid en Wijsheid, het geeft begrip voor een situatie. Het gevoel bij het ontvangen van een visie vanuit de Ziel is anders dan het ontvangen van een visie vanuit de donkere kant. Naarmate de samenwerking met de Ziel verder is opgebouwd, kun je dit onderscheid beter maken.

Een verkeerde visie, dat wil zeggen een visie die botst met de Wijsheid van jouw Ziel, kan te maken hebben met een baan, een relatie, iemand waar je tegen wordt opgezet maar ook met bijvoorbeeld een religie of een spirituele stroming waar je in verzeild bent geraakt. Allerlei diepliggende overtuigingen kunnen ingekleurd zijn door de donkere kant, zonder dat je dit in de gaten hebt.

Stel dat je langzamerhand in de gaten begint te krijgen dat je door de donkere kant tegen iemand wordt opgezet, dan kun je door deze herkenning, vaak al een flink stuk van zo'n oude afspraak met de donkere kant opheffen, door eigen inspanning. Als je je dan blijft inspannen om zo iemand te blijven zien vanuit het licht van jouw Ziel, dan kun je je beter vrijvechten van zo'n beïnvloeding.

In zo'n situatie is het van belang beslissingen te nemen vanuit de diepte van jouw hart en je niet mee te laten slepen door onbestemde impulsen waardoor je wordt opgezet tegen iemand. Dit betekent dat je soms flink moet vechten om de verbinding met iemand schoon te maken of schoon te houden.

Hoewel de grote oorlog in de hemelen nu is afgelopen, zijn er nog wel heel veel gevolgen hiervan, waar mensen soms nog lange tijd aan vast kunnen zitten. Dit betekent in sommige situaties dat mensen daardoor zichzelf niet goed herkennen. Met name de Zieneressen hebben zich in de afgelopen eeuwen vaak ingelaten met de donkere kant. In de middeleeuwen werden zij mede daardoor vaak beschouwd als heksen. Door de samenwerking die veel Zieneressen toen vanuit vrije wil zijn aangegaan met de donkere kant, zijn velen nu nog steeds niet in staat zichzelf goed te herkennen en te leren werken met de vermogens die de Ziel heeft gekregen voor "goed gedaan werk" in het lange verleden. Zo kan zelfs een hele sterke Ziel in een enkel geval, zelfs in 2020 misschien nog maar weinig samenwerken met haar persoonlijkheid in incarnatie, omdat die nog vast kan zitten aan allerlei verplichtingen tegenover de donkere kant.

De nieuwe wetten en regels die zijn ingegaan op 2020, zijn ook aangepast op het gebied van samenwerking met de donkere kant. Er waren eerst regels waardoor de donkere kant nagenoeg onbegrensd gebruik kon maken van rechten die ooit waren gekregen door instemming van iemand die hen vanuit vrije wil om hulp had gevraagd. Met andere woorden de wetten en regels waren eerst sterk in het voordeel van de donkere kant. Dit is sinds 2020 aangepast.

Alle situaties waarin de donkere kant nog steeds rechten heeft in verband met de Zieneressen, zijn inmiddels opnieuw bekeken. Er wordt onderscheid gemaakt in de mate waarin iemand wist welke gevolgen de samenwerking met de donkere kant zou hebben voor volgende levens. Naarmate iemand bij het maken van de afspraak met de donkere kant, beter wist dat dit ook akelige gevolgen zou hebben voor volgende levens, wordt dit zwaarder meegerekend. Als iemand niet beseftte welke gevolgen dit zou krijgen voor volgende levens, wordt dat meegewogen.

De afspraken die iemand heeft gemaakt met de donkere kant worden omgezet in punten. Naarmate iemand bewuster was van wat hij in werking zette, wordt dit zwaarder meegerekend. Als iemand gedreven werd door haat en wraak, wordt dit verrekend met de punten die er nodig zijn om hier weer van los te komen. De situatie wordt dan moeilijker, de prijs wordt dan hoger. Als iemand een gunst vroeg aan de donkere kant zonder haat of wraak, dan zal de prijs om los te komen daardoor lager zijn. Het beoordelen van dit soort situaties die in de afgelopen duizenden jaren zijn ontstaan, is complex. Dit is geen mensenwerk. Het wordt gedaan door degenen die ons evolutieproces in goede banen proberen te leiden.

Soms zochten mensen de donkere kant op in zwarte rituelen. Soms werden mensen opgezocht door de donkere kant en werden hen dingen aangeboden waar zij zelf niet om hadden gevraagd en waar zij zelf ook niet om hadden willen vragen. Soms werd iemand heel subtiel verleid met een heel verleidelijk aanbod. Als iemand hier dan niet tegen protesteerde, dan kon de donkere kant claimen dat iemand hier eigenlijk toch graag in mee had gewild en dit zelf eigenlijk ook best wilde.

Al deze situaties zijn bij de Zieneressen zorgvuldig gewogen en opnieuw beoordeeld. Er wordt dan een aantal punten toegekend aan het gewicht van zo'n onderhandeling met de donkere kant. Om hier weer van los te komen, zal eerst de prijs moeten worden betaald die overeenkomt met het aantal punten dat is vastgesteld door degenen die dit nu mogen bepalen.

Als dit aantal punten is vastgesteld, dan volgen er onderhandelingen met de donkere kant over hoe deze punten zullen worden ingevuld. In principe zijn er heel veel mogelijkheden. Globaal kun je daarbij bijvoorbeeld denken aan vele kleinere hindernissen waardoor in totaal de som wordt betaald die is berekend. Iemand heeft hier dan minder last van maar het kan dan heel lang duren voordat de volledige prijs is betaald. In de loop van zo'n traject kan iemand dan steeds beter herkennen hoe de eigen situatie is.

Een andere manier om de prijs te betalen is bijvoorbeeld één akelige gebeurtenis waarmee in één keer de prijs wordt afbetaald. Soms betekent dit een ongeval, waarbij iemand dit misschien niet overleeft. In zo'n situatie kun je dus niet geleidelijk wennen aan de nieuwe visie die kan ontstaan doordat de invloed vanuit de donkere kant langzamerhand wordt opgeheven.

Er zijn talloze manieren waarop deze oude verplichtingen tegenover de donkere kant kunnen worden ingelost. Op de weide wordt hierover onderhandeld.

Als je te maken hebt met deze oude verplichtingen tegenover de donkere kant, dan kan het zijn dat je een bevriende Ziel die ook in incarnatie is, niet goed kunt herkennen, zelfs niet als er op het gebied van de Zielen een hele sterke vriendschap is. Als de donkere kant jou nog steeds kan opzetten tegen zo'n oude vriend, dan kan via die lijn dus moeilijk hulp worden geboden. Door rechten die de donkere kant kan hebben gekregen, kan het iemand dan onmogelijk worden gemaakt om de aangeboden hulp te aanvaarden. Als dit zo is afgesproken, dan wordt op deze manier ook een deel van de prijs betaald waar iemand dan nog aan vast zit. In de loop van de tijd zal zo'n hindernis dan meestal geleidelijk uitdoven. Soms zijn er jaren nodig voordat via deze manier van afbetalen er langzamerhand meer ruimte komt om aangeboden hulp aan te kunnen nemen.

Ook het niet kunnen werken met de vermogens die de Ziel ooit heeft gekregen, wordt omgezet in punten die bijdragen aan het afbreken van de verplichtingen tegenover de donkere kant. Je kunt dus vleugellam zijn geworden door de onderhandelingen om later alsnog vrij te kunnen staan.

***De paradox in deze situaties is dat naarmate je je meer bewust bent van je gevangenschap, de Vrijheid dichterbij komt.***

Zolang je niet herkent dat je in jouw visie of op andere manieren gevangen wordt gehouden door de donkere kant, kun je hier niet bewust aan werken om de situatie te verbeteren. Pas als je in de gaten begint te krijgen dat je door de donkere kant gevangen wordt gehouden, kun je je hier bewust tegen verzetten.

Er zijn dus talloze situaties waarin iemand de prachtige mogelijkheden om je te ontwikkelen op het spirituele gebied, toch niet goed kan benutten. Ook dit wordt omgerekend in punten die kunnen bijdragen aan het afbetalen van de verplichtingen tegenover de donkere kant.

Als jouw eigen Ziel misschien niet in staat is deze inkleuring door de donkere kant voor jou zichtbaar te maken, dan is er soms een mogelijkheid dat de Boeddha dit alsnog kan verzorgen. Soms kan de Ziel dit niet voor elkaar krijgen omdat er veel kracht nodig is om deze versluiering tijdelijk op te heffen. Soms komt dit doordat er nog te weinig samenwerking is opgebouwd met de Ziel.

Als het innerlijk aanvoelen in de war wordt gestuurd door de donkere kant volgens de rechten die daarop zijn ontstaan, dan kan de Boeddha het soms mogelijk maken dat iemand even kan ervaren hoe de visie zou zijn zonder deze inkleuring door de donkere kant. Het maakt een groot verschil of je nooit hebt ervaren hoe jouw eigen visie zou zijn zonder inkleuring door de donkere kant, of dat je voor een korte tijd een soort van ontheffing hebt gekregen, waardoor je even heel helder kunt zien hoe jouw situatie is.

Als je dit ooit hebt ervaren, dan ben je vanaf dat moment veel beter bewust van jouw eigen onjuiste visie, maar je bent je ook meer bewust van de invloed vanuit de donkere kant. Dat betekent dat je vanaf dat moment een extra mogelijkheid hebt gekregen om los te komen van deze verplichtingen tegenover de donkere kant, namelijk door je te verzetten tegen het ombuigen van jouw eigen visie. Vanaf het moment dat je weet dat jouw visie wordt ingekleurd door de donkere kant, kun je hier heel bewust tegen vechten. Deze verschillen in visie kunnen heel verwarrend en heel vermoeiend zijn. Als je dit merkt in jouw eigen situatie dan is dat een signaal dat er meer onderzoek nodig is en dat het van belang is heel voorzichtig te zijn bij beslissingen die je in zo'n situatie neemt.

Als er sprake is van zware verplichtingen tegenover de donkere kant, dan is iemand vaak moeilijk benaderbaar. Zo iemand wordt dan vaak in een isolement gehouden waar het gaat om spirituele hulp die door bevriende Zielen zou kunnen worden geboden. De donkere kant zal jou meestal niet opzetten tegen iemand die toch weinig voor jou kan betekenen als het gaat om belangrijke dingen. Nee, de donkere kant zal jou vooral opzetten tegen iemand die veel voor jou zou kunnen betekenen bij jouw spirituele ontwikkeling.

Als je het geluk hebt dat er een bevriende Ziel in incarnatie is in jouw directe omgeving, dan kan die helpen bij jouw spirituele ontwikkeling. Stel dat iemand wordt opgezet tegen een bevriende Ziel in incarnatie en daardoor niet de hulp kan aannemen die wordt geboden bij diens spirituele ontwikkeling, dan nog draagt deze situatie bij aan de punten die moeten worden betaald aan de donkere kant om vrij te staan van de verplichtingen. De situatie zal dan in de loop van de tijd heel langzaam verbeteren, omdat de prijs op deze manier langzamerhand wordt betaald.

Vóór 2013 zijn alle blauwdrukken van de levens van de Zieneressen al aangepast. Hierbij inbegrepen zijn de onderhandelingen met de donkere kant die nodig zijn om vrij te komen van oude verplichtingen. Dat betekent dat onheil dat iemand kan zijn overkomen vanaf 2013, onderdeel kan zijn van de onderhandelingen met de donkere kant. Dit geldt in principe voor alle soorten van ongemak, ellende en verkeerde keuzes die vanaf die periode zijn gemaakt, dat wil zeggen keuzes die botsen met de Wijsheid van jouw Ziel.

Naarmate iemand zich minder de vingers heeft gebrand aan samenwerking met de donkere kant, kan iemand de mogelijkheden die er nu zijn voor spirituele ontwikkeling beter benutten. Het karma dat iemand wordt toebedeeld, bepaalt in hoeverre iemand nu gunstige omstandigheden heeft gekregen om zich goed te kunnen ontwikkelen op het spirituele pad. In het meest gunstige geval heeft iemand nu veel tijd beschikbaar en veel ruimte om bezig te zijn met het bewust leren samenwerken met de Ziel, het hogere Zelf. Als iemand in die luxepositie terecht is gekomen, kan iemand nu in een relatief hoog tempo de eigen visie aanpassen aan de Wijsheid van de Ziel, en daardoor steeds meer de missie aanvoelen die de Ziel heeft gekregen. Iemand kan dan toegroeien naar de plaats die de Ziel al lang geleden heeft gekregen. Het innerlijke kompas wijst dan de weg. Op die manier ontstaat er een mens in zijn kracht, die een bron van inspiratie kan zijn voor de mensen die hier direct aan zijn verbonden.

## Oogkleppen op

Als je kiest voor de weg van spirituele ontwikkeling, dan zal in de loop van dit proces jouw waarnemingsvermogen zich langzaam uitbreiden. Dit waarnemingsvermogen is gekoppeld aan het hart. Naarmate je meer hebt opgeruimd aan oud zeer, kan de instroom vanuit de Ziel sterker worden en zul je beter kunnen zien wat er in andere mensen leeft.

Naarmate je meer gaat samenwerken met de donkere kant, omdat je bijvoorbeeld op zoek bent naar macht of omdat je wraak wil, wordt jouw waarnemingsvermogen langzaam maar zeker ingekleurd. Je kunt dan de dingen in jezelf en om je heen steeds minder goed zien. Je krijgt dan geleidelijk steeds meer “oogkleppen op”.

### *Oogkleppen ontstaan vaak door samenwerking met de donkere kant.*

Deze oogkleppen gaan mee van de ene incarnatie naar een volgende. Als je hierdoor specifieke dingen in de loop van de tijd niet meer goed kon zien, dan kun je die meestal in het eerstvolgende leven ook niet goed zien. Er is dan iets bijzonders nodig om hier weer van af te komen en deze oogkleppen symbolische weer af te kunnen doen.

Het ontwikkelen van jouw visie is één van de belangrijkste dingen die je zou kunnen doen met de kostbare tijd die je hebt gekregen. Het ontwikkelen van jouw visie is in feite al een goed begin van veel genezingsprocessen. Er is een direct verband tussen dingen helder kunnen zien, dat wil zeggen in overeenstemming met jouw eigen innerlijke weten, en het op gang brengen van allerlei processen van genezing.

### *Oogkleppen belemmeren een juiste visie, waardoor genezing eveneens wordt belemmerd.*

Mensen die proberen te werken via de lijn van genezing, zullen regelmatig mensen tegenkomen die oogkleppen op hebben. Meestal is dit het gevolg van de samenwerking met de donkere kant in vorige levens. Het is in zo'n situatie belangrijk te herkennen dat je te maken hebt met iemand met oogkleppen op, zodat je weet wat de mogelijkheden zijn van iemand om de dingen te kunnen herkennen die jij misschien aan zou kunnen geven.

Zolang iemand oogkleppen op heeft, als gevolg van de inwerking door de donkere kant, zijn diens mogelijkheden beperkt om de eigen situatie te verbeteren. Gewoonlijk veroorzaakt iemand dan schade op de één of andere manier, en ziet iemand niet meer goed wat hij zelf in werking zet. Soms ontstaat er zelfs fanatisme, juist door de oogkleppen die iemand op heeft. Vaak is het ontstaan van een “tunnelvisie” het gevolg van oogkleppen die iemand op krijgt vanuit de donkere kant. Met andere woorden de donkere kant kan iemands visie ombuigen waardoor je dingen niet (meer) helder kunt zien. Daardoor wordt er vaak veel schade aangericht zowel naar jezelf als naar anderen.

Soms kan iemand weer van die oogkleppen af door hard te werken aan het eigen spirituele huiswerk. Soms zal er eerst een prijs moeten worden betaald aan de donkere kant, voordat iemand hier weer vanaf kan.

Zolang iemand oogkleppen op heeft, kan hij dingen niet goed zien. De mogelijkheden om dan te werken aan genezing zijn in zo'n situatie meestal beperkt. Er is dan vaak eerst een andere route nodig en dat is het op je nemen van jouw eigen spirituele huiswerk in de zin van het verwerken van oud zeer en het onderzoeken van de dingen waarvan je innerlijk aanvoelt dat die veel meer aandacht nodig hebben. Als je op die manier leert samenwerken met de Ziel, jouw hogere deel, dan komen er in de loop van zo'n wisselwerking vaak betere mogelijkheden om van de oogkleppen af te komen.

Pas als de samenwerking met de Ziel voldoende invulling heeft gekregen, kunnen deze oogkleppen weer langzaam worden verwijderd. Zoiets gaat in praktijk zelden in één keer, hoewel je soms wel een flits van inzicht kunt krijgen vanuit de Ziel hoe iets in elkaar zit. De Ziel kan soms voor een kort moment de oogkleppen als het ware opheffen, zodat je dingen even helder kunt overzien. Gewoonlijk is het oplossen en wegwerken van oogkleppen iets wat tijd nodig heeft.

Zolang je in mindere of meerdere mate te maken hebt met oogkleppen, kun je ook de sterke uitstraling van sterke Zielen door de ogen, meestal niet goed zien. Je kunt sterke Zielen daardoor minder goed herkennen. Je zult dan ook allerlei andere dingen niet goed kunnen aanvoelen.

Pas als je in de loop van de tijd voldoende hebt leren samenwerken met jouw Ziel, voldoende bent gevorderd met jouw eigen huiswerk en voldoende van de prijs hebt betaald om los te komen van de donkere kant, zul je meer kunnen waarnemen.

Zelfs wanneer iemand is verbonden met een sterke Ziel, kan het zijn dat de persoonlijkheid, jij dus, toch oogkleppen op heeft en allerlei dingen niet goed kan zien en niet goed kan aanvoelen. Wanneer iemand oogkleppen op heeft, zegt dat niets over de kracht van de Ziel die daarachter werkzaam kan zijn. Het is slechts een momentopname waarin duidelijk wordt waar iemand aan zou moeten werken.

Als iemand niet wil werken aan het eigen spirituele huiswerk en niet het innerlijke weten wil volgen, dan zal hij vaak op een visie uitkomen die botst met het innerlijke weten. Zo iemand heeft dan oogkleppen op maar beseft dat niet en vindt dat waarschijnlijk ook helemaal niet zo erg. Veruit de meeste mensen zijn niet echt op zoek naar zoiets als de Waarheid, maar nemen al snel genoegen met een goed klinkende verklaring. In zo'n situatie heeft de donkere kant vrij spel en worden de oogkleppen symbolisch gesproken steeds dikker. De visie wordt dan steeds verder ingekleurd volgens de lijnen die de donkere kant voor ogen heeft.

Aan de hand van de oogkleppen die je kunt herkennen bij andere mensen, kun je zien waar ze staan en waar ze aan zouden moeten werken om verder te komen met het beter leren kennen van zichzelf.

\*\*\*

## Voortdurend proeven

In mijn vorige boeken heb ik geschreven over de proeven waaraan de Boeddha is onderworpen voordat het evolutieproces in evenwicht kon worden gebracht. Er is beschreven dat hier bindende afspraken over waren gemaakt, al voordat hij vertrok uit zijn veilige plaats in de Oorsprong. Misschien heb je het idee dat deze manier van werken een grote uitzondering is maar dat is niet het geval. Het uitvoeren van talloze proeven is de gebruikelijke weg in ons evolutieproces. Dat is onderdeel van de manier waarop degenen die ons evolutieproces leiden, de situatie monitoren.

Deze proeven worden zowel gehouden op “de weide” als in het gewone dagelijkse leven. Deze proeven zijn er zowel voor de Ziel als voor de persoonlijkheid, de mens in incarnatie. Gewoonlijk heb je volstrekt niet in de gaten dat er een proef gaande is geweest, maar soms kun je via dromen of tijdens meditaties meer zicht krijgen op deze proeven. Via proeven worden allerlei dingen voorbereid zoals het zoeken naar een nieuwe partner, een andere baan of andere woonruimte.

Op de weide kunnen degenen die ons evolutieproces leiden, gebruik maken van instrumenten waarmee kan worden onderzocht hoe iemand staat tegenover een specifieke situatie of een specifieke persoon. Met zo’n instrument wordt iemand dan als het ware “doorgemeten”. Er wordt dan vastgesteld wat iemands mening is. Dat is niet altijd hetzelfde als wat iemand zegt. De uitslag van zo’n proef is vaak bepalend voor de beslissingen die daarna worden genomen.

Meestal gaan dit soort proeven op de weide vooraf aan proeven die er in het gewone dagelijkse leven komen, om te inventariseren in hoeverre een bepaald plan kans van slagen heeft. Degenen die ons evolutieproces besturen, volgen dus gedetailleerd wat er gebeurt in het dagelijkse leven.

Proeven hebben vaak te maken met oude stukken karma waarin dingen verkeerd zijn gegaan, dat wil zeggen waarin er keuzes zijn gemaakt die botsten met het innerlijke weten. Als het gaat om hele belangrijke thema’s, dan komt er onvermijdelijk een volgend leven waarin deze keuzes zich zullen herhalen. Je komt dan gevoelsmatig in dezelfde situatie terecht als waarin er ooit belangrijke keuzes zijn gemaakt die botsten met het innerlijke weten. Je krijgt dan als het ware een herkansing.

In de zeven jaren vanaf 2013 zijn er voor alle Zieneressen zware stukken karma doorgewerkt. Voor ieder persoonlijk zijn er hele belangrijke stukken uit vorige levens opgezocht, die zich gevoelsmatig hebben herhaald in de jaren tussen 2013 en 2020. Er was in die periode een mogelijkheid voor de Zieneressen om deze keer betere keuzes te maken, dat wil zeggen keuzes die beter aansluiten bij de Wijsheid van de Ziel. In mijn vorige boeken is hier het één en ander over aangegeven.

Deze periode heeft geduurd tot 2020. Vanaf toen is er een volgende periode begonnen, die duurt tot 2023. In die drie jaren wordt bij de Zieneressen ditzelfde karma nog een keer doorgewerkt, maar dan onder leiding van degenen die nu de leiding van ons evolutieproces in handen hebben. In de jaren tussen 2013 en 2020 was er sprake van een overgangsfase, maar vanaf 2020 zijn alle nieuwe wetten en regels in werking en is het evenwicht in ons evolutieproces in principe hersteld. De Zielen kunnen nu meestal veel meer doen om te helpen dan in de jaren hiervoor. Er is daardoor voor de Zieneressen een veel betere mogelijkheid om alsnog betere keuzes te maken in de moeilijke stukken karma die ze in de komende periode op hun bordje krijgen.

De mensen die zich ooit in het verleden hebben laten meeslepen door de donkere kant om dingen te doen die volkomen botsten met het innerlijke weten, krijgen een nieuwe kans om hun situatie onder ogen te zien en betere keuzes te maken in dezelfde soort situatie als waarin ze in vorige levens zijn gevallen voor de verleidingen door de donkere kant.

Dit betekent dat als iemand bijvoorbeeld ooit macht wilde over een ander, dit thema zich dan op de één of andere manier zal herhalen. De Ziel en het innerlijke weten zullen dan innerlijk aangeven hoe de situatie is, maar de persoon die beproefd wordt, zal zelf haar keuzes moeten maken. Als er deze keer een betere keuze wordt gemaakt, dat wil zeggen een keuze die in overeenstemming is met de Wijsheid van de Ziel, dan kan iemand daardoor meer loskomen van de donkere kant. Als het niet lukt om een betere keuze te maken, dan wordt er gezocht naar een andere manier om hier verder mee te komen. Soms komt er na verloop van tijd een herhaling van een proef. Dit heeft het karakter van een herexamen.

Je mag er gerust van uitgaan dat alle Zieneressen zich in mindere of meerdere mate de vingers hebben gebrand aan de samenwerking met de donkere kant in de afgelopen eeuwen. De meesters waren bevoegd om de aller moeilijkste stukken karma op te zoeken bij alle Zieneressen, en hebben dit in de jaren tussen 2013 en 2020 op hun manier in werking gezet, binnen de grenzen die daar destijds aan waren gesteld. Vanaf 2020 kan de Ziel veel meer doen, maar de afspraak die op de weide is gemaakt, is dat in de jaren tussen 2020 en 2023 dezelfde stukken karma opnieuw zullen worden doorgewerkt, ditmaal onder de nieuwe regels. Op die manier kunnen de Zieneressen verder loskomen van de donkere kant.

***Proeven zijn een manier om los te komen van de donkere kant.***

Een andere manier om los te komen van de donkere kant is het betalen van de prijs, waar eerder over is geschreven. Het gaat dan niet zo zeer over keuzes maar over het ondergaan van omstandigheden die de Ziel belemmeren zich te ontplooiën.

Soms worden stukken karma doorgewerkt in groepsverband en is er een mogelijkheid elkaar te helpen met het spirituele huiswerk dat ieder op haar bordje heeft gekregen. De ene Zieneres kan de andere dus helpen, in hechte samenwerking met de Ziel, het hogere Zelf.

In het verre verleden slaagden de Zieneressen er vaak niet in elkaar te ondersteunen bij het leren van de lessen die ieder op haar bordje had gekregen. Vaak probeerde men elkaar onderuit te halen en de eigen positie op een subtiele manier zo veel mogelijk te versterken. Er was veel jaloezie en rivaliteit onderling. Het kwam maar weinig voor dat de Zieneressen deze energieën konden overwinnen en het belang van de groep voor ogen konden houden. Als de Zieneressen erin waren geslaagd elkaar meer te helpen met het leren van de lessen, dan zou dat een flinke verbetering zijn geweest in de situatie, maar echte samenwerking is er vaak niet van gekomen. Dit is één van de redenen dat de groep nu een nieuwe kans krijgt om aan te tonen in hoeverre zij deze les inmiddels heeft begrepen.

***Proeven zijn er zowel voor een individu als voor een groep.***

Het gaat hier dus over de relatief kleine groep Zieneressen, die procentueel een te verwaarlozen kleine groep is ten opzichte van onze wereldbevolking. Ik vertel hier iets over omdat ik hier iets van weet. Ik heb weinig zicht op wat de andere groepen op hun programma hebben staan en dat is de reden dat ik daar weinig over kan schrijven. Voor de Zieneressen wordt een uitzondering gemaakt omdat die als groep in de vóór ons liggende periode teruggaat naar de Oorsprong, ook al kan dit nog tientallen jaren duren. Toch is dit wel de reden dat deze groep in sommige opzichten anders wordt behandeld dan andere groepen zoals die van Tweelingen en Leeuw.

Soms is op “de weide” afgesproken dat iemand uitstel krijgt om een prijs te betalen die door de donkere kant wordt opgevraagd om los te komen van oude verbindingen met hen. Als onderdeel van de onderhandelingen hierover kan afgesproken zijn dat er uitstel wordt gegeven mits iemand voldoet aan bepaalde voorwaarden. Vaak wordt dan door middel van proeven vastgesteld in hoeverre iemand voldoet aan die voorwaarden.

Deze proeven die worden gehouden om te bepalen in hoeverre iemand voldoet aan de voorwaarden voor uitstel van het betalen van een prijs, kunnen zowel plaatsvinden op de weide als in het dagelijkse leven. Ook de Ziel kan betrokken zijn bij deze proeven. Het kan dus zijn dat ook de Ziel moet voldoen aan voorwaarden die zijn verbonden aan uitstel.

De voorwaarden voor uitstel kunnen in iedere situatie anders zijn maar er is wel een soort van hoofdlijn aan te geven die in de meeste gevallen wordt gevolgd. Als een Zieneres kiest voor het willen leren samenwerken met de Ziel, het hogere deel, dan zal zij eerder in aanmerking komen voor uitstel van het betalen van de prijs dan wanneer zij haar innerlijke weten niet wil volgen.

Als een Zieneres de mogelijkheden die er nu zijn voor spirituele ontwikkeling graag zou willen benutten, dan zal er eerder uitstel worden gegeven voor het betalen van de prijs dan wanneer zij voortdurend handelt tegen beter weten in, en wegloopt voor haar eigen huiswerk, zelfs als zij innerlijk heel goed voelt dat zij hier veel meer tijd voor zou moeten maken.

Als iemand belangrijke taken op zich zou willen nemen die overeenkomen met wat de Ziel kan doen en wil doen, om van deze wereld een betere plaats te maken, dan zal er eerder uitstel worden gegeven dan wanneer iemand vooral gedreven wordt door eigenbelang en een tamelijk nutteloos leven heeft.

Als een Zieneres ooit iemand dood heeft gewenst of iemand daadwerkelijk dood heeft gemaakt, en daardoor is vast komen te zitten aan de donkere kant, dan zal er eerder uitstel worden gegeven voor het betalen van de prijs om hiervan los te komen, als iemand door middel van proeven aantoont dat zij deze persoon deze keer niet meer dood wenst en niet meer dood wil maken in een situatie die gevoelsmatig overeenkomt met de setting in een voorgaand leven waarin die noodlottige keuze is gemaakt.

Als wordt voldaan aan de afgesproken voorwaarden, dan kan iemand daardoor in aanmerking komen voor uitstel om de prijs te betalen die nodig is om los te komen van de donkere kant. In de tussenliggende periode kan iemand dan verder met het opbouwen van de verbinding met de Ziel, het hogere deel.

Als iemand er *niet* in slaagt goed door deze proeven heen te komen, dan wordt daardoor niet (meer) voldaan aan de voorwaarden die verbonden zijn aan uitstel om de prijs te betalen op de manier zoals dat op de weide is afgesproken met de donkere kant. Dat zal meestal betekenen dat de donkere kant de prijs dan eerder zal opeisen en iemand niet meer verder kan met het leren samenwerken met de Ziel. De donkere kant claimt dan dat iemand eigenlijk niet echt wil leren samenwerken met het hogere Zelf.

***Uitstel wordt alleen gegeven als iemand werkelijk bereid is  
het spoor van het innerlijke weten te volgen.***

Als iemand voortdurend handelt tegen beter weten in, zal er meestal geen uitstel zijn. Soms is er de mogelijkheid van een herexamen.

Met name de Zieneressen krijgen in de jaren tussen 2020 en 2023 dus nog heel veel te maken met allerlei proeven. Soms krijg je hier een klein beetje zicht op via dromen.

Tijdens proeven kun je soms een overweldigende zuigkracht voelen van energie, die je een bepaalde richting in probeert te krijgen, terwijl je tegelijkertijd innerlijk heel goed weet wat het betere spoor is. Er zijn dan twee sporen tegelijkertijd, die beide heel sterk zijn. Er ontstaat dan een enorm spanningsveld en daarbinnen worden er keuzes gemaakt. Dat is de proef.

Stel dat je je bijvoorbeeld ooit hebt laten opzetten door de donkere kant om iemand te vermoorden in een specifieke situatie, dan is de kans groot dat je gevoelsmatig in dezelfde setting uitkomt. Je krijgt dan een herkansing.

Dit zijn gevoelens en keuzes die zich vaak op een subtiel bewustzijnsniveau afspeelen. Dit betekent niet noodzakelijkerwijze dat je dan met een pistool of een mes vóór iemand moet staan. Als je in gedachten iemand verwenst en zoiets denkt als “val dood”, dan is de keuze daarmee duidelijk gemaakt, voor degenen die de proef houden. Soms vertaalt de keuze om iemand dood te wensen zich in een symbolische uiting. Er zijn talloze manieren waarop je iemand esoterisch gezien “dood” kunt maken, bijvoorbeeld door alle contacten te verbreken.

Als een groepje Zieneressen in het lange verleden ooit ten onder is gegaan aan jaloezie, afgunst en rivaliteit, en als het in het verleden vooral ging om het zo veel mogelijk versterken van de eigen positie binnen de groep, dan is de kans groot dat dezelfde mensen in groepsverband een nieuwe kans krijgen om aan te tonen in hoeverre ze elkaar deze keer willen helpen met ieders individuele huiswerk, voor zover je daar zicht op hebt gekregen via bijvoorbeeld dromen, innerlijk aanvoelen of op andere manieren. Je zou in zo'n situatie vanzelfsprekend kunnen zeggen dat je niet weet wat het spirituele huiswerk van een ander is, maar vaak is dit vooral een kwestie van bereid zijn om te kijken wat je voor iemand kunt betekenen of hier niet in geïnteresseerd zijn. Met andere woorden het niet weten wat er bij een ander speelt, wordt dan gebruikt als een goed klinkend argument om de ander dan maar niet te helpen bij haar huiswerk. Dit krijgt dan het karakter van het eigenlijk ook niet *willen* weten, terwijl je als Zieneres hele mooie mogelijkheden hebt om hier meer zicht op te krijgen als je werkelijk bereid bent een ander te helpen met haar huiswerk zoals de missie van de Ziel in feite is. Als je innerlijk voelt en weet dat je gezamenlijk een groepje vormt om de één of andere reden, dan is dit vrijwel zeker een groepje dat een gezamenlijk verleden heeft. In zo'n groepje zal dan karma worden uitgewerkt dat ooit in het verleden is ontstaan door belangrijke keuzes te maken die destijds verschrikkelijk botsten met het innerlijke weten.

Tegelijkertijd heeft zo'n zelfde groepje vaak ook betere periodes gekend in het lange verleden, waarin er op een mooie manier dingen in werking zijn gezet en waar nu op kan worden voort geborduurd.

Meestal hebben proeven het karakter van een keuze uit twee paden, waarbij de donkere kant probeert jou het ene spoor in te krijgen met een hele sterke energie, terwijl de Ziel jou kan helpen het betere spoor te volgen. Meestal is er tijdens de proeven een directe confrontatie tussen jouw Ziel en de donkere kant. Het kan zijn dat jij je op zo'n moment niet zo bewust bent van de donkere kant maar jouw Ziel is dat wel. Die weet dat jij op zo'n moment eigenlijk direct in gevecht bent met de donkere kant.

Soms lopen de proeven anders en is er geen vrije keuze. Dit is voor de meesten een moeilijk te begrijpen werkwijze en daarom wil ik hier iets over vertellen. Het is onbekend terrein en het botst met het menselijke gevoel van rechtvaardigheid.

***In sommige proeven doe je dingen of zeg je dingen  
die je niet van plan was te doen of te zeggen maar je doet dit toch.***

***Waar het dan om gaat is dat je herkent dat je dit niet wilde.***

Er wordt dan iets in werking gezet wat niet jouw keuze is maar wat wel gebeurt onder jouw schijnbare verantwoordelijkheid. Dit betekent dat er in zo'n situatie geen sprake meer is van vrije wil. Dat maakt dit soort proeven buitengewoon bedreigend als je bewust beseft wat er gaande is. Dit is één van de redenen dat mensen hier over het algemeen liever niet bij stil willen staan en dit soort dingen vooral niet willen onderzoeken. Het brengt je immers in een situatie dat je onder ogen ziet dat er onder jouw verantwoordelijkheid dingen kunnen gebeuren die jij niet wil maar die toch gebeuren en waar je blijkbaar niets tegen kunt doen.

Dit is buitengewoon beangstigend en het is daarom niet verwonderlijk dat je hier liever met een grote boog omheen loopt en dit liever ontkent. Toch komt deze manier van werken regelmatig voor bij het houden van proeven door degenen die ons evolutieproces leiden. Dit principe zal ook in de vóór ons liggende jaren nog regelmatig worden toegepast.

Waar het in zo'n situatie om gaat, is dat je herkent dat dit niet is wat jij zelf van plan was te gaan doen of te zeggen of te schijven. DAT is voldoende voor het slagen van de proef.

Als je niet herkent dat je dit in feite zelf niet hebt gewild, dan kan de donkere kant claimen dat dit gedrag dus zó dicht ligt bij jouw eigen keuzes, dat het verschil je niet eens meer opvalt. Met andere woorden de donkere kant claimt dan dat jij dit *had* kunnen doen, hoewel je dit in feite niet zelf hebt gedaan.

Vanuit menselijk standpunt beschouwd is dit venijnig en misschien zelfs wel gemeen. Deze waardebepaling wordt veroorzaakt door een verkeerd besef van onze vrije wil. Met verkeerd bedoel ik dat wij als mensen een onjuist beeld hebben van de vrije wil. Dit verkeerde beeld van onze vrije wil is gebaseerd op onwetendheid.

***Het beeld dat wij hebben van onze vrije wil,  
is meestal niet in overeenstemming met de Wijsheid van de Ziel.***

Het beeld dat wij hebben van onze vrije wil is vooral gebaseerd op onjuiste kennis en vurige wensgedachten. Het is voor ons als mensen een ondraaglijke gedachte dat wij niet meer over vrije wil zouden kunnen beschikken. Naarmate iemand in het lange verleden meer te maken heeft gehad met de donkere kant, wordt de angst voor het ontbreken van die vrije wil vaak groter. Met name mensen die in het verleden veelvuldig te maken hebben gehad met de overweldigende macht van de donkere kant, worden vaak panisch bij alleen al de gedachte dat het mogelijk zou kunnen zijn dat je niet meer kunt beschikken over jouw vrije wil. Dit is heel begrijpelijk maar het verandert niets aan de situatie.

***Het heeft weinig zin de principes van het evolutieproces te ontkennen  
omdat je bang bent voor de consequenties hiervan.***

Het is zinvoller je goed op de hoogte stellen van wat hier beschreven wordt over deze vorm van proeven en dit zorgvuldig te onderzoeken. Je zou kunnen proberen aan te voelen in hoeverre dit overeenkomt met jouw eigen innerlijke aanvoelen in de diepte van jouw hart, op jouw beste momenten.

Als dit heel belangrijk voor jou is, dan zal jouw hogere deel jou proberen te bereiken met een aanvoelen in de diepte van jouw hart. Je kunt dan een gevoel krijgen in hoeverre de dingen die hier worden beschreven overeenstemmen met de Wijsheid van jouw Ziel.

De donkere kant kan jou dingen laten doen of laten zeggen die jij niet wil maar die dan toch gebeuren. Als je niet weet dat dit *kan*, ga je jezelf in sommige situaties volkomen verkeerd beoordelen. Stel dat je akelige dingen hebt gedaan of hebt gezegd, dan zou je daardoor later een heel vervelend beeld van jezelf kunnen krijgen. Het zou kunnen dat jij je daardoor tegen jezelf gaat keren en jezelf veroordeelt voor wat er is gedaan of gezegd. Als dat de situatie is, dan heeft de donkere kant een ingang bij jou gecreëerd waardoor er heel veel schade kan ontstaan aan bijvoorbeeld jouw zelfvertrouwen. Je kunt dan gaan twijfelen over jezelf en misschien vinden dat je niet altijd in staat bent goede beslissingen te nemen. Op die manier kan er heel veel schade ontstaan aan jouw eigenwaarde.

Als je herkent wat er gaande is en je hebt goede kennis van zaken, dan kun je in zo'n situatie eenvoudig de schade proberen te herstellen die er misschien door jouw gedrag voor een ander is ontstaan, terwijl je zeker weet dat jou hierin in feite niets te verwijten valt, ook al is dit naar een ander toe misschien niet goed uit te leggen. Zolang je zelf begrijpt wat er gebeurt, kun je goed door de situatie heen komen, zonder dat er blijvende schade ontstaat bij jezelf of in de verbinding met iemand anders.

Als je niet goed herkent wat er gebeurt, zal er vaak schade ontstaan in jouw verbinding met iemand anders maar vooral ook bij jezelf. Als je vaker van dit soort dingen meemaakt, dan kun je innerlijk enorm gaan twijfelen aan jezelf, waardoor je na verloop van tijd steeds moeilijker goede beslissingen kunt nemen, dat wil zeggen beslissingen die overeenkomen met de Wijsheid van jouw Ziel.

Als dit heel bedreigend voor jou is, dan zul je hoogstwaarschijnlijk proberen je hier zo veel mogelijk voor af te sluiten, waardoor de kans groot is dat je volkomen gaat verharderen. Juist door deze houding wordt het voor jouw Ziel, jouw hogere deel, nog moeilijker om jou te bereiken en meer uitleg te geven over wat er gaande is. In de loop van de tijd zul je dan merken dat je steeds meer vast gaat lopen. Het zal in zo'n situatie vaak heel moeilijk zijn iemand te vinden die je dan nog kan helpen. De kans is in zo'n situatie bovendien heel groot dat je dan niet alleen jezelf niet meer vertrouwt maar in feite ook niemand anders.

Je zou je af kunnen vragen hoe het zit met de grenzen aan dit soort proeven en deze manier van werken die in de afgelopen eeuwen veelvuldig is toegepast door de donkere kant. De hoofdlijn is dat naarmate je meer hebt samengewerkt met de donkere kant, die meer troefkaarten heeft om in te zetten. Dat betekent dat de donkere kant steeds meer mogelijkheden krijgt jou dingen te laten doen en te laten zeggen (schrijven) die jij absoluut niet wil, naarmate je meer met hen hebt samengewerkt in het lange verleden. Je betaalt dus nog steeds de prijs in dit leven voor de keuzes die je ooit in voorgaande levens hebt gemaakt. Juist door de proeven zijn er nu veel mogelijkheden om van deze rechten die de donkere kant heeft, af te komen.

Als je eenmaal hebt geleerd dat het binnen de regels van ons evolutieproces mogelijk is dat je soms dingen doet of dingen zegt die je niet wil doen of niet wil zeggen, maar die toch gebeuren, dan brengt je dat in een situatie waarin je veel meer begrip hebt voor de onderlinge verbindingen tussen mensen. In plaats van te focussen op wat er verkeerd gaat, en wie daar schijnbaar verantwoordelijk voor is, kun je dan boven de situatie uit kijken en op het punt van begrip uitkomen.

Waar het om gaat in ons evolutieproces, is het leren van onze lessen in de leeromgeving waarin wij zijn geplaatst. Helaas is er bij ons vaak een heel gebrekkig begrip van hoe de spelregels zijn bij ons leerproces. Juist omdat er elementaire kennis ontbreekt, is het vaak heel moeilijk op het punt van begrip uit te komen. Dit is één van de redenen dat ik probeer in mijn boeken te voorzien in fundamentele kennis die er nodig is om meer begrip te krijgen voor wat er speelt in de interactie tussen mensen onderling.

De donkere kant heeft duizenden jaren de onderlinge verbindingen van mensen in de war gestuurd en de ene mens voortdurend opgezet tegen de andere, zonder dat mensen dit in de gaten hadden. De kennis die je nodig had om deze dingen te *kunnen* herkennen was niet beschikbaar. De donkere kant had er zorgvuldig voor gezorgd dat deze kennis niet beschikbaar was. Zelfs op de weide was deze kennis lange tijd niet beschikbaar voor de mensen in incarnatie.

We leven nu in een periode dat veel van deze oude kennis weer beschikbaar wordt gebracht op de weide. Dat is de reden dat ik hier nu iets over kan vertellen. Ik begrijp dat het vanuit menselijk perspectief moeilijk te aanvaarden is dat deze mogelijkheden bestaan in ons evolutieproces, maar ik hoop dat je bereid bent dit zorgvuldig te onderzoeken en dit te vergelijken met wat je hierover aan kunt voelen in de diepte van jouw hart op je beste momenten.

Dit neemt vanzelfsprekend niet weg dat je ook zelf verkeerde dingen kunt doen en kunt zeggen waar je wel degelijk verantwoordelijk voor bent. De kennis die ik hier geef is natuurlijk niet bedoeld als een excuus om de eigen verantwoordelijkheid te ontlopen voor dingen waar je zelf verantwoordelijk voor bent. Waar het om gaat is dat je voorzichtig bent (wordt) met het beoordelen van situaties en minder snel focust op degene die ergens verantwoordelijk voor schijnt te zijn. Het gaat er vooral om wat iemand ergens van leert, niet zozeer om het veroordelen van wat er “verkeerd” is gegaan.

Dat brengt ons op een onderwerp dat in het verlengde ligt van wat hier is geschreven namelijk wat is dan de waarde van onze rechtsspraak als de donkere kant mensen dingen kan laten doen of kan laten zeggen die ze niet van plan waren te doen of te zeggen maar dit toch doen?

De rechtsspraak gaat uit van het principe van de eigen verantwoordelijkheid en houdt volstrekt geen rekening met zoiets als de invloed van de donkere kant op het gedrag van mensen. De rechters die oordelen in ons rechtssysteem zijn bovendien volstrekt niet in staat de invloed vanuit de donkere kant te herkennen en dit mee te wegen bij hun oordeel. Het gevolg hiervan is dat onze rechtsspraak zoals wij die kennen maar heel beperkt is, het houdt geen rekening met hele belangrijke factoren zoals de grenzen aan de eigen verantwoordelijkheid door de beïnvloeding door de donkere kant. Toch is dit wel het beste systeem dat we hebben op dit gebied. Er is geen beter systeem dan wat we nu hebben opgebouwd in de loop van de geschiedenis.

Los van ons menselijke systeem van recht, onze rechtsspraak, is er het rechtssysteem zoals dat wordt toegepast door degenen die ons evolutieproces leiden. Karma wordt toebedeeld op basis van wat iemand ooit in werking heeft gezet in het lange verleden. Iemand krijgt dan omstandigheden die recht doen aan de keuzes die er in voorgaande levens zijn gemaakt.

Karma heeft vooral een opvoedkundig doel, het gaat er om wat iemand leert van de ervaringen die iemand meemaakt. De Ziel is zich bewust van de achterliggende redenen voor de omstandigheden waar iemand mee te maken krijgt in het dagelijkse leven. De Ziel is degene die hiervan leert.

## Leren vertrouwen op de kracht van Genegenheid

Voor de meesten is Genegenheid niet veel meer dan een goed klinkend ideaal, iets wat mooi klinkt maar waar je in praktijk weinig aan hebt. In een wereld waarin de donkere kant zo onvoorstelbaar veel schade heeft aangericht in de afgelopen eeuwen, is er in de diepte van het hart weinig meer over van het vertrouwen op de kracht van Genegenheid.

Dit is bij nagenoeg iedereen de situatie, als je eerlijk durft te kijken naar wat er in de diepte van het hart leeft. Het heeft geen zin dit soort dingen te ontkennen, of jezelf voor de gek te houden en jezelf vóór te houden dat jij altijd hebt vertrouwd op de kracht van Genegenheid, hoe moeilijk je het misschien ook hebt gehad in de afgelopen jaren. Zo'n "hoop in bange dagen" is dan in feite niets anders dan een wensgedachte waar je je misschien aan vast hebt geklampt, maar wat niet gebaseerd is op vertrouwen in de diepte van het hart. Als je eerlijk durft te zijn tegenover jezelf, dan kom je vanzelf op het punt uit dat je wel moet toegeven dat er eigenlijk geen enkel vertrouwen meer is in de kracht van Genegenheid.

Het is belangrijk dit voor jezelf duidelijk te hebben en hier niet omheen te draaien. Spirituele ontwikkeling staat of valt met eerlijk zijn tegenover jezelf, hoe onaangenaam het vaak ook is om dingen onder ogen te zien. Het heeft geen enkele zin dingen te ontkennen die leven in de diepte van jouw hart. Door iets te blijven ontkennen, kun je het niet oplossen, en in praktijk betekent ontkennen dat je hier dan niet aan wil werken zolang je in die ontkenningsmodus leeft.

In alle redelijkheid zou de vraag naar voren kunnen komen hoe je vertrouwen zou kunnen hebben in zoiets als Genegenheid, in een situatie waarin het goede het schijnbaar al lang geleden heeft verloren van het kwade.

### *Hoe zou je vertrouwen kunnen hebben in iets waar je eigenlijk helemaal geen ervaring mee hebt?*

Genegenheid heeft bij veruit de meesten van ons, veel overeenkomst met een soort van echo van iets wat je ooit hebt meegemaakt maar waar je in praktijk al heel lang geen concrete ervaringen meer mee hebt opgedaan. In de loop van de tijd wordt Genegenheid dan een soort van mythe, iets wat in de verhalen nog levend wordt gehouden maar waar je in praktijk eigenlijk nooit iets van hebt ervaren.

In de loop van de geschiedenis is er iets anders voor in de plaats gekomen en dat is in feite vooral emotionele aandacht. Bij gebrek aan echte Genegenheid is er in het ontstane vacuüm van alles terecht gekomen wat niets meer te maken heeft met Genegenheid, maar wat door het overgrote deel van de mensheid wel als zodanig wordt bestempeld. Veel sentimentele aandacht wordt vaak beschouwd als een vorm van Genegenheid. Veel emotionele belangstelling, ingegeven door sociaal gewenst gedrag, wordt vaak gezien als uitingen van Genegenheid, hoewel de achterliggende motieven meestal niet in overeenstemming zijn met het innerlijke weten. Als mensen vooral aardig willen worden gevonden, dan gedragen ze zich vaak zó, dat ze juist dit soort emotionele aandacht bewust gebruiken om een soort van Genegenheid te veinzen. Zolang mensen in feite geen enkele ervaring hebben met ware Genegenheid, wordt dit soort "imitatie Genegenheid" vaak beschouwd als een prettige ervaring, hoewel dit bij sommigen "leeg" en "gemaakt" aan kan voelen.

In de komende periode zijn er veel betere mogelijkheden om iets te ervaren van ware Genegenheid, door de instroom vanuit de Ziel, het hogere Zelf. Op bijzondere momenten kun je af en toe iets ervaren vanuit jouw hogere deel, die op die manier aan kan geven hoe het óók kan. Als je eenmaal hebt ervaren wat Genegenheid is, kun je beter onderscheid maken tussen emotionele aandacht en allerlei sentimentele ervaringen aan de ene kant en de eenvoud van Genegenheid aan de andere kant. Zolang je de ware Genegenheid nooit hebt ervaren, kun je dit onderscheid niet goed maken.

Ervaringen met Genegenheid moeten in feite nog helemaal op gang komen. Dit is niet zo vreemd, want de hogere god Vissen heeft pas vanaf 2020 weer volledig de leiding in handen van ons evolutieproces, en er is in de periode daarvoor, een intense strijd uitgevochten met de donkere kant, waardoor er vanuit de hogere Zelfen beschouwd, een waar slagveld op Aarde is geweest, gedurende een hele lange periode. We bevinden ons in een periode waarin de “oorlog in de hemelen” weliswaar nagenoeg is afgelopen, maar waarin symbolisch de ontelbare slachtoffers nog op het slagveld liggen. Er is niemand die er in de afgelopen eeuwen goed vanaf is gekomen. Iedereen is in mindere of meerdere mate beschadigd geraakt. De “oorlog in de hemelen” was zo goed als verloren voor de mensen die het innerlijke weten willen volgen, en de donkere kant was in feite al bezig de overwinning op te eisen, met hele goede argumenten in handen.

Op “de weide” zijn mensen zich beter bewust van hoe verschrikkelijk de situatie is geweest. Het bovenbewuste deel van de mensen die in incarnatie zijn, weet beter hoe akelig dicht de donkere kant bij de overwinning is geweest. Deze kennis die je in jouw bovenbewuste met je meedraagt, werkt door naar het vertrouwen dat je in de kracht van Genegenheid hebt in het gewone dagelijkse leven. Pas nu “de strijd in de hemelen” is gewonnen door degenen die het innerlijke weten willen volgen, is er meer ruimte voor Genegenheid.

De Zieneressen zijn de hoeders van Genegenheid, maar die zijn *zelf* zodanig beschadigd dat er nu eerst veel tijd nodig is voor hun eigen genezingsprocessen. Velen hebben nog nauwelijks besef van het bestaan van een groep die ooit de nobele taak heeft gekregen Genegenheid in het hart te bewaren en dóór te geven aan mensen die hier iets mee zouden kunnen doen. Veel Zieneressen herkennen zichzelf al eeuwen niet meer in deze rol en zijn volkomen vervreemd van zichzelf.

Er is nog een lange weg te gaan, voordat er weer vertrouwen is in de kracht van Genegenheid, dit is niet te verwachten op de korte termijn. Zoiets is niet realistisch en het heeft geen zin jezelf hierin voor de gek te houden. Er zijn nu eerst vooral betere ervaringen nodig, voordat er zoiets kan worden opgebouwd als vertrouwen in de kracht van Genegenheid.

Tegelijkertijd zijn veel mensen gebonden aan oude afspraken uit vorige levens, die zij ooit vanuit vrije wil hebben gemaakt met de donkere kant, waardoor ze zich nu niet goed kunnen ontwikkelen. Voor sommigen betekent dit dat hun innerlijke aanvoelen daardoor nog steeds in de war kan worden gestuurd, hoewel de Ziel af en toe duidelijk kan maken dat er een andere visie mogelijk is, die beter aansluit bij het innerlijke weten en die niet beide waar kunnen zijn.

De donkere kant is verslagen maar de uitlopers van oude afspraken kunnen nog jaren veel invloed hebben op de ontwikkeling in het gewone dagelijkse leven. Door oude afspraken met de donkere kant, kan iemand misschien nog steeds niet loskomen uit een schadelijke relatie of een baan waarin veel te veel van iemand wordt gevraagd. De gevolgen van contracten met de donkere kant, belemmeren mensen vaak om Genegenheid te ervaren in de diepte van hun hart. Soms kan de Ziel deze belemmeringen tijdelijk opheffen, al is het maar voor enkele minuten, zodat je even meer zicht krijgt op jouw eigen situatie. Het is dan heel belangrijk dat je weet wat er gaande is, zodat je beter begrijpt waarom het in jouw situatie loopt zoals het gaat.

Mensen die vrijgekocht worden van oude verplichtingen tegenover de donkere kant, door “de prijs te betalen” die hiervoor nodig is, zullen in eerste instantie vaak nog veel moeilijkheden ervaren en zullen nog weinig merken van de nieuwe wetten en regels waardoor er nu in principe veel ruimte is voor spirituele ontwikkeling. Zij zullen eerst de prijs moeten betalen voor hun spirituele Vrijheid. Pas daarna kunnen zij meer ervaringen opdoen met Genegenheid.

De mensen die betrekkelijk ongehinderd gebruik kunnen maken van de prachtige mogelijkheden die er vanaf deze periode zijn om je te ontwikkelen op het spirituele pad, kunnen nu hun eigen spirituele huiswerk op zich nemen. Onderdeel van deze mooie ontwikkeling is ook het opdoen van betere ervaringen.

Deze betere ervaringen bestaan ook voor een deel uit het ervaren van Genegenheid. Dit kan alleen maar bij de Zielen vandaan komen. Wij, als mensen, als ikjes, als persoonlijkheden, zijn in het beste geval een doorgeefkanaal van Genegenheid maar we kunnen hier niet zelf over beschikken.

De mensen die nu aan de slag gaan met hun spirituele huiswerk, zullen hun eigen visie langzamerhand kunnen aanpassen aan de Wijsheid van hun Ziel. Dit betekent voor deze groep altijd een flinke aanpassing in visie, waardoor mensen in hun directe omgeving zich vaak zullen afvragen hoe het komt dat iemand zó sterk verandert. Juist door de instroom van Genegenheid vanuit de Ziel, het hogere deel, kan dit leerproces aanzienlijk worden versneld.

Misschien heb je het idee gekregen dat Genegenheid vooral een zaak is voor de Zieneressen maar dat is niet helemaal juist. Er zijn mensen die nu onderdeel zijn van de groepen van Tweelingen en van Leeuw, die ooit eerder al onderdeel zijn geweest van de groep Zieneressen in vorige incarnatiereeksen. Deze mensen hebben in die periode Genegenheid kunnen ontwikkelen en hebben dat als Ziel nog steeds in hun pakket. Dit is dan een vermogen geworden dat onderdeel is van de Rijkdom van de Ziel. Bij anderen buiten de groep Zieneressen is in deze periode eveneens Genegenheid in ontwikkeling maar in mindere mate dan bij de Zieneressen.

Er is enorm veel schade ontstaan en zelfs de herinneringen aan het goede dat de hogere goden kunnen brengen, is bij nagenoeg iedereen verloren gegaan. Zoals de Zieneressen zelfzelf vaak niet meer herkennen en het bestaan van de donkere kant zo veel mogelijk wordt ontkend, zo wordt ook het bestaan van de goede goden door veruit de meesten ontkend. Er is eenvoudig geen ervaring mee, en als dat zo is, dan is de meest gebruikelijke reactie om zoiets dan maar te beschouwen als iets wat niet bestaat.

***Wat nu vooral nodig is,  
zijn betere ervaringen.***

Dit is waar de Zielen aan kunnen werken als er niet al te veel hindernissen zijn, zoals oude verplichtingen tegenover de donkere kant. Wat er ook nodig is, is een flinke aanpassing in allerlei diepliggende overtuigingen die je in de diepte van jouw hart hebt opgeslagen, meestal zonder dat je je daarvan bewust bent. Dit vraagt diepgaand onderzoek en dit betekent dat je veel tijd zult moeten vrijmaken om hier grondig mee bezig te kunnen zijn. Jouw Ziel, jouw hogere Zelf, kan jou van binnenuit duidelijk maken wanneer het nodig is om hier tijd voor vrij te maken.

Wat ook nodig is, is tijd om dingen te verwerken en niet langer meer weg te stoppen in een poging zo goed mogelijk de dag door te komen. Misschien dat het tijdelijk heeft gewerkt om te overleven in een situatie dat het nog weinig kans van slagen had om op goede antwoorden uit te komen, maar vanaf 2020 zijn er voor de meesten voldoende mogelijkheden om dingen grondig uit te zoeken. Het is van belang niet meer weg te lopen voor de dingen waarvan je diep in jouw hart allang had gevoeld dat die op jou liggen te wachten. Het is belangrijk ook hierin jouw eigen verantwoordelijkheid op je te nemen, dit niet langer uit te stellen en hier maar gewoon aan te beginnen, ook al ben je misschien bang voor wat je dan diep in jezelf tegen zult komen.

***Genegenheid heeft veel te maken met  
de dingen doen die nodig zijn.***

Het volgen van het spoor van Genegenheid is het voortdurend *doen* van de dingen die nodig zijn. Wat nodig is in een situatie, kun je aanvoelen door je te richten op jouw innerlijke kompas, jouw innerlijke weten. Er is dus veel overeenkomst tussen het volgen van het innerlijke weten en het volgen van het spoor van Genegenheid.

***Eindeloos blijven praten over “licht en liefde”  
betekent dat je NIET bezig bent met jouw eigen spirituele huiswerk.***

Als je dit spoor blijft volgen, kunnen veel moeilijkheden worden opgelost en kun je flinke vorderingen maken met het bewuster leren samenwerken met jouw Ziel, jouw hogere deel.

In praktijk betekent dit ruimte maken voor jouw eigen spirituele ontwikkeling en niet meer weglopen voor jezelf. Als je die weg durft te volgen, zal er in eerste instantie veel oud zeer worden aangeraakt, dat je al heel lang niet hebt kunnen verwerken. Door dit toch maar gewoon onder ogen te zien en langs te laten komen, kan er veel schoonbloeden. Daardoor krijg je meer ruimte voor een bewustere en een sterkere samenwerking met de Ziel, jouw hogere Zelf.

Uitstellen van verwerkingsprocessen is geen oplossing. Het betekent vertraging op jouw weg naar een betere toekomst. Hoe eerder je hieraan begint, des te sneller je begint te ervaren dat er nu inderdaad veel betere mogelijkheden zijn om hiermee aan de slag te gaan. Naarmate je eenmaal hebt ervaren wat het je aan ruimte brengt, wanneer je een stuk oud zeer hebt verwerkt, wordt de motivatie om op deze weg dóór te willen gaan vanzelf groter. Jouw Ziel coördineert deze processen en zal ervoor zorgen dat niet alles achter elkaar aankomt maar met royale tussenpozen, zodat je ook tijd hebt om meer te leren genieten van mooie ervaringen die er dan steeds meer kunnen zijn.

Als je het spoor van Genegenheid volgt, dan doe je de dingen die nodig zijn, ongeacht wat anderen daar misschien van zouden kunnen vinden. De Ziel belicht dan van binnenuit wat je het beste zou kunnen doen. Soms is dat misschien gewoon rust nemen en “niets doen”, soms is dat het grondig onderzoeken waarom je in specifieke situaties reageert zoals je dat doet, en soms is dat misschien het proberen iemand anders ergens mee te helpen of gewoon met iemand in contact te zijn. Waar het om gaat is dat je probeert aan te voelen waar het spoor loopt van Genegenheid, dat is de weg die jou vanuit de Ziel zichtbaar wordt gemaakt. Als je er in de loop van de tijd steeds beter in slaagt die weg te blijven volgen, doe je steeds meer de dingen die nodig zijn. Dit vertaalt zich ook naar het tot je nemen van goede voeding voor jouw lichaam en het achterwege laten van dingen die je beter niet kunt doen en die schadelijk voor jou of jouw lichaam zijn.

Op die weg kun je dingen verwerken en jouw eigen visie aanpassen aan de Wijsheid van jouw Ziel, terwijl je tegelijkertijd ook in contact zult komen met anderen om daar betere ervaringen mee op te doen.

***De Zielen worden gecoacht door de goden,  
zij coördineren het geheel aan onderlinge contacten.***

Als je de weg van Genegenheid volgt, kom je vanzelf meer in contact met anderen, die ook proberen diezelfde weg te volgen. Jij bent dan een klein schakeltje in een veel groter netwerk van mensen die allemaal op hun eigen plaats in onze samenleving proberen te doen wat nodig is. Naarmate er steeds meer mensen komen die doen wat er nodig is, wordt onze samenleving een steeds betere plaats om te zijn, en kunnen mensen zich beter ontwikkelen.

Alle mensen die op deze manier in het leven staan, worden geleid door hun Ziel, hun hogere Zelf. De Zielen *zelf* worden op hun eigen hogere niveau, gecoacht door de goden, ook al is het misschien in eerste instantie moeilijk om dit in je gevoel te krijgen. In het verlengde van het leren vertrouwen op de leiding van jouw eigen Ziel, jouw hogere deel, ligt het leren vertrouwen op de leiding van de goden, die de mensheid proberen te leiden naar betere ervaringen. In feite zijn de goden die het goed met ons vóór hebben, nog maar sinds kort begonnen met het leiden van de mensheid zoals zij dat voor ogen hebben.

***Er is tijd nodig voordat ieder van ons  
betere ervaringen heeft opgedaan met Genegenheid.***

Juist op het gebied van intiem lichamelijk contact zijn er hele mooie mogelijkheden om iets te ervaren van Genegenheid, in directe wisselwerking met een bevriende Ziel, die ook in incarnatie is.

Er is nog een andere toepassing van Genegenheid waar maar weinig over bekend is maar die wel heel belangrijk is, met name in de komende jaren. Er zijn in onze generatie veel Zieneressen in incarnatie die zich in vorige levens de vingers hebben gebrand aan een directe samenwerking met de donkere kant. Sommigen hebben vervloekingen uitgesproken over andere Zieneressen of over anderen, buiten deze groep.

Wanneer je in een vorig leven een vervloeking hebt uitgesproken onder directe leiding van de donkere kant, dan heb je daarmee iets in werking gezet dat altijd gevolgen heeft voor *jezelf*. De donkere kant zal dit altijd beschouwen als het verzoek om een gunst, en zal daar een prijs voor vragen. Soms weet je bewust wat deze prijs zal zijn, die je dan zult moeten betalen, en soms weet je eigenlijk niet helemaal precies wat de gevolgen zijn voor *jezelf*, in volgende levens.

Stel dat je ooit in het oude Egypte hebt samengewerkt met een Egyptische godin en in combinatie met zo'n donkere kracht een vervloeking hebt uitgesproken om een andere Zieneres te raken en haar het leven onmogelijk te maken, dan krijg je onvermijdelijk te maken met de gevolgen hiervan.

Degene die het slachtoffer is van deze vervloeking, kan hier in onze generatie weer vanaf, ook al heeft zo'n vervloeking misschien al enkele duizenden jaren geduurd, waardoor iemand waarschijnlijk een verschrikkelijke reeks levens heeft meegemaakt, waarin op een onverklaarbare manier, steeds opnieuw akelige dingen gebeurden.

De reden dat iemand hier nu vanaf kan, heeft direct te maken met de aanpassingen in ons systeem van evolutie, waardoor al deze vervloekingen worden afgebroken die door anderen zijn uitgesproken. Rond 1 januari 2023 is dit voltooid.

Wat dan nog overblijft zijn de gevolgen van de vervloekingen die zijn uitgesproken, voor de persoon *zelf* die dit in werking heeft gezet. Vaak betekent dit dat iemand dan allerlei dingen niet meer helder kan waarnemen, omdat de donkere kant dan het recht heeft gekregen diens visie in te kleuren. Vaak betekent dit ook dat iemand dan niet meer helemaal vrij toegang heeft tot het eigen hartcentrum en daar niet meer ongehinderd aanwezig kan zijn. De donkere kant heeft dan het recht gekregen om dit te verstoren of dit zelfs helemaal onmogelijk te maken. Je kunt er dan letterlijk en figuurlijk niet meer goed bij, je kunt dan niet meer goed jouw plaats innemen.

Vaak betekent dit dat iemand dan ook, meer dan anderen, moeilijkheden zal ondervinden om goed plaats te nemen in het bekken.

Al deze hindernissen hebben direct te maken met de vervloekingen die iemand *zelf* in werking heeft gezet in een vorig leven, ook al is dit al duizenden jaren geleden gebeurd. Het zal duidelijk zijn dat een "healing" in zo'n situatie kansloos is. De hindernissen zijn een direct gevolg van de vrije wil van iemand, waardoor de donkere kant "rechten" heeft gekregen, binnen de wetten en de regels van ons evolutieproces. In grote lijnen werkt dit nog steeds zo, wanneer alle nieuwe wetten en regels van ons nieuwe evolutieproces helemaal goed functioneren. Dit betekent dat vanaf 1 januari 2023 dit nog steeds de regels zijn in zo'n situatie.

Als je iemand wil vervloeken dan is dit toegestaan binnen ons leerproces, maar het heeft wel gevolgen voor volgende levens voor de persoon die dit in werking zet.

Meestal is iemand zich in latere levens niet meer bewust van wat er ooit aan vooraf is gegaan en welke keuzes er ooit zijn gemaakt. Toch kun je soms wel merken dat je bijvoorbeeld de grootste moeite hebt om je goed te verbinden aan jouw lichaam of dat je veel moeite hebt om goed de plaats in jouw hartcentrum in te nemen of in je bekken.

Als je dit grondig zou uitzoeken, dan zou je vanzelf uitkomen op een situatie waarin je in een vorig leven bijvoorbeeld een vervloeking hebt uitgesproken, waar je nu nog steeds de gevolgen van ondervindt, als onderdeel van ons leerproces.

Mocht je in zo'n situatie terecht zijn gekomen, dan is het van belang in een regressie-sessie deze dingen op te zoeken en onder ogen te zien, hoe akelig dit ook kan zijn. Dit is meestal een noodzakelijke stap in het losmakingsproces dat dan nodig is, waarin je langzaam maar zeker je vrij kunt vechten van de donkere kant, waar je eerder volkomen bewust mee samen hebt gewerkt.

Een volgende stap is iemand proberen te vinden die sterk genoeg staat om Genegenheid uit te kunnen stralen, waardoor een deel van de vervloeking kan worden opgelost. Dit is de methode die je in sommige sprookjes nog terug kunt zien, zoals "Maleficent". Dit is hele oude esoterische kennis, die door de wijzen van die periode is verstoep in sprookjes, zodat die kennis voor het nageslacht bewaard zou blijven.

***Genegenheid is een energie  
die in staat is stukken van een vervloeking af te breken.***

Voor sommigen klinkt dit misschien heel zoet en sprookjesachtig maar dit is wel de realiteit, en van zeer groot belang in onze generatie.

Wanneer ons evolutieproces goed functioneert, zijn de Zielen, de hogere Zelfen, in staat om vanuit Genegenheid deze hulp te bieden, aan Zieneressen en anderen die ooit in vorige levens vervloekingen in werking hebben gezet en daardoor veel ellende voor anderen hebben veroorzaakt.

Maar ook de Zielen *zelf*, hebben zich herhaaldelijk de vingers gebrand aan de samenwerking met de donkere kant om vervloekingen over anderen uit te spreken. In zo'n droevige situatie is er hulp nodig van een bevriende Ziel, om hier weer van los te komen. Er is dan een bevriende Ziel nodig, die sterk genoeg staat, om een andere Ziel hiermee te kunnen helpen.

Wanneer de Zielen *zelf*, in de loop van de geschiedenis in grote moeilijkheden zijn geraakt, en er nog maar weinig kracht meer over is, zelfs bij de sterkste Zielen binnen de groep Zieneressen, die eigenlijk de hoeders zijn van Genegenheid, dan kan er een keer een situatie ontstaan, waarin er vanuit deze groep eigenlijk geen enkele Zieneres meer sterk genoeg staat, om een andere Zieneres hiermee te helpen, omdat er eenvoudig te weinig kracht is om zo'n vervloeking af te kunnen breken, nog even afgezien van het feit dat dit een akelige ervaring is, omdat je dan in direct contact bent met de donkere kant en er een directe krachtmeting is met de donkere kracht die iemand ooit te hulp heeft gevraagd.

***In praktijk zijn we in onze generatie in een situatie beland,  
waarin er eigenlijk geen hulp meer kan worden geboden,  
vanuit de groep Zieneressen,  
in situaties waarin iemand gevangen is komen te zitten  
door de gevolgen van vervloekingen  
die iemand zelf in werking heeft gezet in een vorig leven.***

Wanneer deze hulp *niet* meer aangeboden kan worden vanuit de Zielen van de Zieneressen, de hoeders van Genegenheid, dan betekent dit in de meest praktische zin dat er dan iemand anders zou moeten komen, die dit wel zou kunnen aanbieden.

***In praktijk betekent dit  
dat er dan iemand terug zou moeten komen  
vanuit de Oorsprong,  
die sterker staat dan de Zielen van de Zieneressen  
die op Aarde in incarnatie zijn,  
om te helpen met het doorbreken van vervloekingen.***

Dit is zwaar werk en vraagt veel kracht. Het is bovendien gevaarlijk werk, omdat je voortdurend in aanraking bent met de donkere kant, die *niet* zal accepteren dat Zieneressen weer loskomen van de gevolgen van vervloekingen die ze ooit in een vorig leven in werking hebben gezet.

Wanneer er geen vervloekingen zijn uitgesproken maar er op een andere manier een intensieve samenwerking met een donkere kracht is aangegaan, zijn dezelfde principes van toepassing. Stel dat je bewust en intensief hebt samengewerkt met een Egyptische godin in de periode van de piramides, dan is er ook *dán* veel Genegenheid nodig om hier weer van los te komen.

Dit zijn schoonmaakprocessen, die zich vaak 's nachts afspelen, zonder dat je je hier bewust van bent. Soms kun je hier dromen over krijgen of voel je intuïtief aan in hoeverre je hier *zelf* mee te maken hebt.

Deze situaties zijn vaak bepalend voor iemands incarnatie, waarbij allerlei andere aspecten dan van ondergeschikt belang zijn. Het zal duidelijk zijn dat iemand in zo'n droevige situatie heel veel coaches en therapeuten zou kunnen raadplegen, zonder de problemen op te kunnen lossen waar je dan tegenaan loopt. Er is in zo'n situatie vooral inzicht nodig in wat er in vorige levens is gebeurd en welke keuzes je destijds *zelf* hebt gemaakt, vanuit een volkomen vrije wil.

Wanneer je te maken hebt met de donkere kant, zal het gewoonlijk niet gemakkelijk zijn aan deze informatie te komen, omdat de donkere kant zal proberen te verhinderen dat je dit te weten komt. Deze kennis, is namelijk al een eerste stap om de dingen onder ogen te zien en je hiervan los te maken. De donkere kant wil daarom *niet* dat je deze kennis krijgt, en zal dit zo veel mogelijk proberen te verhinderen.

***Zoals mensen die een sterke instroom van Genegenheid hebben,  
als aangenaam gezelschap worden ervaren door mensen die hooggevoelig zijn,  
zo worden mensen die een verbinding met de donkere kant hebben  
vaak als "irritant" ervaren door hooggevoelige mensen.***

***Aan deze toon kun je zo'n situatie vaak herkennen.***

In het begin van ons nieuwe tijdperk is er een situatie ontstaan waarin er dringend hulp nodig is in al die situaties waarin Zieneressen en anderen, vast zijn komen te zitten aan de donkere kant, waardoor ze nu *zelf* nog steeds iedere dag hindernissen hebben in het beter leren samenwerken met hun Ziel, hun hogere Zelf. Tegelijkertijd kunnen zelfs de Zielen, de hogere Zelfen, van de groep Zieneressen, deze hulp eigenlijk niet goed meer bieden.

***Er is grote behoefte aan iemand die voldoende sterk staat  
om vanuit Genegenheid allerlei vervloekingen te kunnen doorbreken.***

Met name de mensen die verder willen met het opruimen en schoonmaken van hun bekken, zullen vroeg of laat merken dat ze hierbij hulp nodig hebben van iemand die sterk genoeg staat om hieraan te werken vanuit Genegenheid.

Op "de weide" wordt over dit onderwerp meer uitgelegd en als jouw Ziel, jouw hogere Zelf, vindt dat jij hier meer informatie over nodig hebt, dan zal dit op de één of andere manier op jouw weg komen, zodat je verder kunt met schoonmaken en opruimen, wanneer jouw motivatie goed is.

Er is inmiddels iemand gevonden die deze rol op zich kan nemen in de komende jaren. Daarna zullen de Zielen van de Zieneressen waarschijnlijk weer voldoende zijn hersteld om dit werk weer *zelf* te kunnen doen. In de daaropvolgende jaren kunnen de Zieneressen dit werk geleidelijk aan anderen overdragen en zichzelf voorbereiden om terug te gaan naar de Oorsprong. Er zal tegen die tijd een nieuwe lichtung zijn gekomen van hoeders van Genegenheid.

## Het eindpunt van het menszijn

Er is binnen de groep zoekers op het spirituele pad, een volkomen verkeerd beeld ontstaan over het eindpunt van het menszijn. Er zijn door allerlei valse leraren veel te hoge verwachtingen gewekt, met als gevolg een heel vervelend gevoel van minderwaardigheid bij veel mensen die proberen het innerlijke weten te volgen. Dat is de reden dat ik hier iets over wil schrijven.

Stel dat je geboren bent als hond, dan kun je in het beste geval misschien mensen helpen als bijvoorbeeld een blindengeleidenhond. Als jouw bewustzijn tijdelijk is gekoppeld aan dit dier, dan is het zijn van een zorghond waarschijnlijk zo ongeveer het maximaal haalbare. Meer zit er eenvoudig niet in. Dat is niet omdat de hond niet goed genoeg is maar er is eenvoudig een grens aan wat dan de mogelijkheden zijn. Zelfs als je een hele goede blindengeleidenhond bent, dan kun je nog steeds niet lezen en schrijven. Dat is op zich geen enkel probleem, zolang je verwachtingen maar realistisch zijn.

Veruit de meeste zoekers op het spirituele pad hebben fantastische voorstellingen over het eindpunt van het menszijn. Men heeft visioenen van gelukzalige toestanden en men is er ook niet voor teruggeschrokken om die graden van gelukzaligheid aan te duiden met allerlei fantastische namen zoals Nirwana etc. Allerlei spirituele leraren worden ingeschaald in dit systeem, aan de hand van inschattingen van anderen over het stadium dat zo iemand zou hebben bereikt.

Dit leidt tot een soort van competitie wie het verst is op de ladder en wie er al bijna is. Het eindpunt is dan verlichting en een stadium waarin men constant in een gelukzalige toestand zou rondlopen.

Dit beeld komt niet overeen met de werkelijkheid. Juist de spirituele leraren die meedoen aan deze competitie en zich laten aanbidden door hun volgelingen, genieten stiekem van hun status en hun roem.

***Een ware spirituele leraar zou zich niet laten bejubelen en zou niet van zichzelf verkondigen dat hij verlicht is of daar al dicht in de buurt is gekomen.***

Als spirituele leraren hier toch mee bezig zijn, dan is dit een signaal dat zij de verkeerde weg volgen. Zij handelen dan tegen beter weten in. Het gaat er dan blijkbaar vooral om wie het verst is in een soort van competitie. Het gaat dan blijkbaar vooral om status en positie.

Van boven af beschouwd, gaat het in het menszijn om de ontwikkeling van Genegenheid, Wijsheid, Moed en Leiderschap. Als dit voldoende is ontwikkeld, dan is dat het eindpunt van het menszijn. Het gaat hier over de ontwikkeling van de Ziel, niet zo zeer over de ontwikkeling van de persoonlijkheid. Het kan zijn dat de persoonlijkheid, het ikje, goed tot uitdrukking kan brengen wat de Ziel heeft opgebouwd, maar het kan ook zijn dat iemand beperkte mogelijkheden heeft gekregen om tot uitdrukking te brengen wat er in de Ziel aan Wijsheid leeft.

Zelfs vanaf 2020 kan het zijn dat een vergevorderde Ziel om allerlei redenen zichzelf niet goed tot uitdrukking kan brengen door middel van de persoonlijkheid die zij heeft gekregen, terwijl de Ziel daarin weinig te verwijten valt. Met andere woorden je kunt aan iemand in het dagelijkse leven soms heel moeilijk zien wat de Ziel al heeft opgebouwd, en van bovenaf beschouwd is *dat* in feite het meest belangrijk.

Stel dat iemand als Ziel heel veel heeft opgebouwd en zich goed kan manifesteren door middel van een persoonlijkheid die niet al te veel hindernissen oplevert, dan zal zo iemand in het dagelijkse leven eenvoudig hard aan het werk zijn om de wereld te verbeteren. Zo iemand heeft helemaal geen tijd voor een soort van competitie in vreugde, heiligheid en dat soort ijdele hobby's.

Zo iemand is zich bewust van een missie van de Ziel en zet zich daar naar beste vermogen voor in, zo veel als maar mogelijk is. Als het gaat om het gevaarlijke werk van Leeuw, dan kan dat betekenen dat iemand dan af en toe doodsangsten uitstaat en toch kan zo'n Ziel heel ver gevorderd zijn.

***Sommige spirituele leraren verkondigen luidkeels dat zij als verlichte leraren geen angsten meer zouden hebben, maar dit is een illusie.***

Wat veel vóórkomt is het wegstoppen en het ontkennen van angst, om wat voor reden dan ook. Angst is onderdeel van het menszijn en een volkomen natuurlijke beleving. Wanneer iemand te maken heeft met gevaarlijke situaties zoals de mensen van Leeuw dat herhaaldelijk beleven, dan is angst een onvermijdelijke ervaring, hoe ver je als Ziel ook gevorderd kunt zijn. Het ontkennen van angst is een soort van stoerheid waarmee sommigen een bepaalde status voor zichzelf opeisen. Het zou mooi zijn wanneer je dit soort schijnheiligheid kunt herkennen en je hier niet meer door laat misleiden.

Als je een kanaal bent voor Wijsheid en je ziet wat er in de wereld is gebeurd in de afgelopen eeuwen, dan zou je af en toe heel verdrietig kunnen worden. Dit verdriet heeft niets te maken met het ontbreken van de instroom van de Ziel maar met het besef van wat er gaande is. Het is een illusie te denken dat een wijze Ziel nooit meer verdrietig zou kunnen zijn en altijd in vreugde rondloopt.

Als er zoekers naar de Waarheid zijn die angst of verdriet ervaren op hun weg, dan zegt dat niets over de vorderingen die zij als Ziel misschien hebben gemaakt. Dit soort verkeerde verwachtingen wordt gewekt door allerlei valse leraren die in een schijnheilige houding het beeld proberen te scheppen van vriendelijkheid en gelukzaligheid. Deze zelfverheerlijking is een betrouwbaar signaal dat iemand nog niet volop werkzaam is aan de missie die de Ziel heeft gekregen. Zolang iemand nog veel met dit soort ijdelheden bezig is, is dat een signaal dat de samenwerking met de Ziel nog niet goed is opgebouwd en dat zo iemand nog lang niet op een eindpunt is gekomen.

***Zolang een spirituele leraar nog veel geniet van het applaus van zijn volgelingen, is dit een signaal dat hij nog (lang) niet op zijn eindpunt is gekomen.***

Zolang iemand zichzelf verheerlijkt, is dat een betrouwbare indicator dat het eindpunt nog niet is bereikt. In het eindstadium van het menszijn is iemand eenvoudig aan het werk met de missie van diens Ziel en heeft al dit soort ijdelheden al lang geleden losgelaten.

Zolang iemand anderen op een voetstuk neerzet is de kans groot dat hij zichzelf tekort doet. Als een spirituele leraar zichzelf op een voetstuk wil zetten, dan zegt dat iets over de manier waarop hij met anderen wil omgaan. Hij heeft dan blijkbaar volgelingen nodig voor zijn gevoel van eigenwaarde. Dit is een signaal dat iemand zeker nog niet op zijn eindpunt is.

De kerken hebben mensen eeuwen aangepreft dat ze in de kern zondig en dom zijn. De volgelingen zouden de interpretatie van de Bijbel volgens hen, beter kunnen overlaten aan de voorgangers in de kerken dan dit zelf proberen te begrijpen. Veel spirituele leraren volgen in feite hetzelfde spoor en genieten van de aanbidding en de onderwerping van hun volgelingen. Door voortschrijdend inzicht van deze leraren, zouden ze tot de conclusie kunnen komen dat het beter is om niet op die manier in het leven te staan. Door de samenwerking met de Ziel op te bouwen, zou er vanzelf een keer een punt moeten komen dat deze leraren beseffen dat ze zichzelf beter niet op een voetstuk kunnen zetten maar beter in alle eenvoud zich kunnen wijden aan de missie van hun Ziel.

## Over de herder, zijn schapen en Maslow

In de Bijbel wordt af en toe gesproken over de symboliek van de herder en zijn schapen. Met de herder wordt dan Christus bedoeld, en zijn schapen zijn de mensen die dit spoor willen volgen.

*Je zou je af kunnen vragen of je het een eer vindt om te worden beschouwd als een schaap, dat samen met andere schapen gedwee de herder volgt.*

Het is duidelijk dat de kerken dit beeld lang voor ogen van de mensheid hebben gehouden maar er is inmiddels veel veranderd en er is iemand anders opgestaan die de weg van zelfontplooiing heeft aangeraden. Dat is de bekende gedragswetenschapper Maslow. Dit was zeker geen gedwee schaap maar iemand die zijn eigen weg probeerde te volgen, los van welke herder dan ook. Hij probeerde mensen te leren dat juist door het gaan van jouw eigen individuele weg, je jouw eigen unieke bestemming kunt bereiken. Dit lukt niet als je het spoor volgt van de herder en zijn kudde.

*Zelfontplooiing zoals Maslow dit beschrijft, is het tegenovergestelde van het volgen van de herder.*

Maslow beschrijft verschillende stadia die je tegenkomt voordat je op het punt komt dat hij zelfontplooiing noemt. Dit laatste stadium van ontwikkeling heeft veel overeenkomst met het volgen van het innerlijke kompas. Als iemand dat spoor volgt, dan is er veel minder gehechtheid aan wat anderen van jou vinden en er is ook minder behoefte je aan te sluiten bij de één of andere groep, om welke reden dan ook. De zelfontplooiers gaan hun eigen gang en volgen een ander spoor dan anderen. Ze accepteren geen herder (meer). Ze hebben hun eigen weg gevonden.

Het verlangen ergens bij te willen horen, wordt vaak veroorzaakt door een gevoel van eenzaamheid. Als je je aansluit bij de één of andere groep, dan helpt dat om het gevoel van eenzaamheid te bestrijden. Het gevaar is dan dat je jouw eigen visie gaat aanpassen aan wat gebruikelijk is in de groep, om zo de aansluiting beter te maken. Enerzijds heb je dan een medicijn gevonden tegen de eenzaamheid, maar tegelijkertijd betaal je een hoge prijs namelijk het niet meer vrij zijn in jouw visie, want daar komt het in praktijk meestal wel op neer. Je kunt jouw eigen mening in een groep vaak niet goed handhaven. Velen voelen zich regelmatig genooddaakt hun eigen visie dan maar iets aan te passen, zodat je botsingen met de groep zo veel mogelijk kunt voorkomen. Binnen een huwelijk, een groepje van twee, speelt ditzelfde principe eveneens vaak een belangrijke rol.

Als je de weg volgt van spirituele ontwikkeling, dan betekent dit in praktijk dat je langs verschillende stadia onderweg bent naar een steeds hechtere samenwerking met jouw Ziel, jouw hogere deel. Het gevoel van eenzaamheid lost op deze weg langzaam op. Naarmate de samenwerking met de Ziel sterker wordt, verdwijnt het gevoel van eenzaamheid. In praktijk gaat dit langzaam en verschuift jouw visie zich langzaam richting de Wijsheid van de Ziel. Als je eenmaal hebt begrepen dat je beter geen autoriteiten meer buiten jezelf kunt zoeken die de rol van herder op zich hebben genomen, kan er een fase komen dat je gaat hangen aan de leiding van jouw Ziel.

*De uitspraak: “Ik vertrouw op de leiding van mijn Ziel”, heeft soms het karakter van het volgen van een herder.*

Zo op het eerste gezicht klinkt dit geweldig en getuigt dit van veel vertrouwen in de wijze leiding van de Ziel. Bij nader inzien is dit echter een nogal passieve houding die in praktijk niet helpt om veel verder te komen bij het opbouwen van bewuste samenwerking met de Ziel.

***Het is belangrijk dat je zelf in actie komt en actief meewerkt aan de route die jouw Ziel van binnenuit zichtbaar kan maken.***

De Ziel geeft in principe vooral impulsen, die jij kunt opvolgen of niet. Het is *jouw* keuze wat het gaat worden. Hetzij proberen zo goed mogelijk de impulsen van jouw Ziel op te volgen, hetzij hier niet echt veel moeite voor willen doen en hopen dat het dan toch goed komt.

Als je in feite niet echt veel moeite wil doen om regelmatig af te stemmen op het innerlijke weten in de diepte van jouw hart maar wel hoopt dat jouw Ziel het van jou overneemt wanneer jij voor moeilijke beslissingen staat, dan is er een fundamenteel onbegrip voor hoe de Ziel werkt.

De Ziel is vooral jouw coach maar *jij* bepaalt hoe jij in het leven wil staan. Jouw Ziel probeert jou te motiveren en te stimuleren, maar in de kern bepaal *jij* wat je met jouw tijd wil gaan doen. Dit is het principe van de vrije wil. Daaraan gekoppeld is de eigen verantwoordelijkheid.

Als jij jouw carrière bijvoorbeeld belangrijker vindt dan het op je nemen van jouw spirituele huiswerk, dan zal de Ziel proberen aan te geven dat je het beter anders kunt doen, maar als jij per sé eerst verder wil met je carrière, dan is dat jouw keuze.

***Je kunt niet aan de ene kant uitgaan van de vrije wil van de mensheid en tegelijkertijd vinden dat de Ziel het maar moet overnemen als het moeilijk wordt.***

Als jij voor keuzes staat waar jij je eigenlijk geen raad mee weet, dan is het aan jou om daarvoor te gaan zitten en je best te doen om daar verder mee te komen. Als je vindt dat jouw Ziel in zo'n moeilijke situatie dan maar beter zelf de keuze kan maken, dan betekent dit dat je jouw eigen verantwoordelijkheid wil afschuiven. Dat maakt de samenwerking met jouw Ziel een heel stuk moeilijker.

Het is belangrijk jouw eigen verantwoordelijkheid op je te blijven nemen en hier niet voor weg te lopen. Dat is noodzakelijk voordat je een betere samenwerking kunt opbouwen met jouw hogere deel.

Met name mensen die in de diepte van hun hart gekweld worden door diepe twijfels, hebben nogal eens de neiging keuzes over te laten aan anderen. Als dit een houding is die je jezelf hebt aangeleerd om te overleven in het gewone dagelijkse leven, dan is de kans groot dat je op dezelfde manier probeert om te gaan met de Ziel, jouw hogere deel. Maar jouw hogere Zelf heeft de rol van coach en kan geen beslissingen van jou overnemen. Dat is niet de rol van een coach.

De uitspraak "Ik vertrouw op de leiding van mijn Ziel" heeft daardoor vaak het karakter van je vastklampen aan jouw hogere Zelf en hopen dat het goed gaat. Dit is niet de manier waarop de Ziel met jou wil omgaan. Het is belangrijk je daarvan bewust te zijn. Als jij op deze manier met jouw hogere deel wil omgaan, dan belemmer je daardoor *zelf* de samenwerking, door een verkeerde houding.

Een betere houding is het proberen bewust samen te werken met jouw hogere deel als een team, waarbij beide eigen mogelijkheden hebben om de situatie te verbeteren. Zolang je de verantwoordelijkheid voor jouw leven in feite probeert af te schuiven op jouw hogere deel, ben je niet constructief aan het samenwerken. Jouw Ziel kan dan niet anders dan proberen duidelijk te maken dat het op deze manier niet werkt en er een andere houding nodig is vanuit jouw kant om de samenwerking te verbeteren.

## Eigen verantwoordelijkheid op je nemen

Er zijn een paar basisprincipes die noodzakelijk zijn voor spirituele ontwikkeling. Eerlijk zijn tegenover jezelf is zo'n principe maar ook het op je willen nemen van je eigen stukje. Zolang je niet volkomen eerlijk bent tegenover jezelf, zul je dat ook niet zijn tegenover anderen. Dat is een grote hindernis in de samenwerking met jouw Ziel, jouw hogere deel. Het niet op je willen nemen van jouw eigen verantwoordelijkheid is eveneens een veel voorkomende hindernis bij het leren samenwerken met de Ziel.

Stel dat je voor een belangrijke keuze staat en het moeilijk vindt om een beslissing te nemen. Dan zou je kunnen overwegen naar een paragnost te gaan. Misschien dat zo'n paragnost rake dingen kan zeggen die helemaal waar zijn. Het kan ook zijn dat de paragnost verkeerde dingen zegt die achteraf gezien helemaal niet waar blijken te zijn.

***Als jij een beslissing neemt op basis van (verkeerde) informatie van een paragnost, dan is het nog steeds jouw beslissing!***

Het is in zo'n situatie jouw beslissing het advies van de paragnost over te nemen of dit niet over te nemen. Je kunt de verantwoordelijkheid voor het nemen van de beslissing waar jij voor bent komen te staan, niet bij de paragnost neerleggen. Het is jouw keuze om een paragnost te raadplegen. Als die een advies heeft gegeven, dan is het aan jou om dat advies al dan niet over te nemen.

Wat in praktijk veel gebeurt bij talloze mensen die zich willen ontwikkelen op het spirituele pad, is dat ze de verantwoordelijkheid buiten zichzelf neerleggen. Dit komt met name veel voor bij mensen die zelf liever geen keuzes maken omdat ze in het verleden noodlottige keuzes hebben gemaakt die verschrikkelijk botsten met het innerlijke weten en waar heel veel schade uit voortgekomen is. Als iemand dan eeuwen later weer voor een belangrijke keuze staat, is de eerste reactie vaak om die keuze zo veel mogelijk te negeren. Als er dan toch per sé een keuze moet komen, dan zal zo iemand vaak een adviseur raadplegen. Dit advies zal dan vaak worden overgenomen, zonder dit goed te onderzoeken met behulp van het innerlijke weten.

Als er een ernstig traumatische ervaring is geweest in het lange verleden, dan is er daardoor nagenoeg altijd ook een flinke beschadiging gekomen in de samenwerking met de Ziel. Er is dan meestal weinig vertrouwen meer in de Wijsheid van de Ziel. De kans is daardoor groter dat je juist in zo'n situatie advies wil inwinnen van iemand waarvan je hoopt dat die jou kan helpen.

Stel dat het advies van de paragnost verkeerd uitpakt en een deel van de informatie die je hebt gekregen na verloop van tijd niet waar blijkt te zijn, wat is dan jouw conclusie?

Het is dan verleidelijk om de verantwoordelijkheid bij de paragnost neer te leggen en te vinden dat die het helemaal verkeerd heeft gedaan. Je zou je zelfs bij al jouw vrienden kunnen beklagen over deze slechte paragnost en iedereen kunnen aanraden daar niet naar toe te gaan. Maar de paragnost heeft zijn eigen leerproces en jij zou je beter kunnen concentreren op jouw eigen stukje, namelijk het op je nemen van de verantwoordelijkheid voor de beslissing die jij moet nemen.

Sommigen zullen dan op de conclusie uitkomen dat ze blijkbaar verkeerd zijn geadviseerd en dat ze beter op zoek kunnen gaan naar een andere paragnost, iemand die beter kan helpen. Misschien dat ze teleurgesteld zijn in de wereld van de paragnosten, die blijkbaar toch niet zo goed zijn als ze hadden gehoopt. Misschien dat enkelingen hierin de bevestiging zien dat je uiteindelijk toch niemand kunt vertrouwen in deze "boze wereld".

In zo'n situatie ga je het glas zien als "halfleeg" in plaats van als "halfvol". Juist de mensen die ooit in het verleden traumatische ervaringen hebben meegemaakt zoals het vermoorden van een geliefde, zullen vaak moeite hebben zichzelf te vertrouwen in moeilijke situaties. Juist mensen die zichzelf in de diepte niet vertrouwen, zullen ook anderen vaak niet echt vertrouwen. Juist mensen die bang zijn om zelf beslissingen te nemen omdat ze zichzelf niet vertrouwen, zullen vaak advies vragen aan anderen wat zij het beste kunnen doen.

Op die manier blijft iemand vaak eeuwenlang in cirkels rondlopen, waar je heel moeilijk weer uit kunt komen. Kern van de moeilijkheden is het gebrek aan vertrouwen in het leerproces in z'n algemeenheid en het niet meer op je willen nemen van jouw eigen verantwoordelijkheid.

Als je zelf voor een belangrijke keuze staat, dan kan het heilzaam zijn hier met anderen over te praten als je het gevoel hebt dat die jou hiermee zouden kunnen helpen, maar het is daarbij wel van groot belang dat jij je blijft realiseren dat het jouw beslissing is en dat het jouw verantwoordelijkheid is om te beslissen. Als je steeds opnieuw bij alle belangrijke beslissingen een adviseur wil laten opdraven en dan diens advies overneemt, dan vermijd je daarmee het nemen van beslissingen. Je wil dan eigenlijk geen verantwoordelijkheid meer nemen voor de keuzes die jij zelf zou moeten maken. Als je die weg volgt, dan stagneert jouw eigen leerproces. Dit leerproces is de belangrijkste reden dat je op Aarde bent.

Er zou dan een keer een punt moeten komen dat je inziet dat je er goed aan zou doen uit die cirkel te stappen en jouw eigen verantwoordelijkheid weer op je te nemen.

Zolang je jezelf niet hebt "vergeven" voor wat er ooit in het verleden verschrikkelijk verkeerd is gegaan, zul je ook een paragnost niet "vergeven" die jou verkeerde informatie heeft gegeven. Deze dingen lopen meestal gelijk op.

Zolang jij jezelf bewust of onbewust blijft veroordelen voor iets wat er ooit in het verre verleden helemaal verkeerd is gegaan, zolang zul je meestal ook anderen blijven veroordelen die nu iets verkeerd schijnen te doen.

***In praktijk bestaan er geen mensen die alleen maar de Waarheid spreken.***

Zoiets is voor ons als mensen niet weggelegd. Als jij verwacht dat mensen die hun innerlijke weten volgen 100 % juiste dingen zeggen, dan heb je een verkeerd beeld van het menszijn. Je hebt dan volstrekt onrealistische verwachtingen. Je zult dan vaak teleurgesteld zijn in anderen.

Als iemand die het innerlijke weten probeert te volgen zo'n 90 % juiste dingen zegt, dan is dit al buitengewoon goed. Als je een mens afwijst omdat hij 10 % verkeerde dingen zegt, dan zul je erg teleurgesteld zijn in de hele mensheid. Er blijft dan waarschijnlijk niemand over waar je dan nog mee in contact wil staan. De kans is dan vrij groot dat je dit ziet als een bevestiging van een akelige wereld waar je om de één of andere reden in terecht bent gekomen, zonder dat er schijnbaar een zinvol doel is.

Als er traumatische ervaringen zijn vanuit het verleden, dan is er vaak een ernstige breuk gekomen in het vertrouwen in het functioneren van ons leerproces in z'n algemeenheid. Als dan ook nog de adviseur die je raadpleegt het blijkbaar niet goed heeft gedaan, dan wordt dat vaak gezien als een bevestiging van waar je diep in jouw hart al bang voor was, namelijk dat je niemand kunt vertrouwen en dat het een hele akelige wereld is, waarin niemand je echt kan helpen en die helemaal geen enkel nut heeft. Je kunt je dan heel eenzaam en alleen voelen.

In zo'n droevige situatie loop je voortdurend in cirkels rond, net zolang je in de gaten begint te krijgen waar de uitweg is. Als je langzamerhand begint te herkennen dat je door deze manier van denken jezelf gevangenhoudt in deze cirkel, dan kun je proberen om samen met de Ziel een andere weg in te gaan, waarin je heel bewust weer jouw eigen verantwoordelijkheid op je gaat nemen om te leren van de beslissingen die je zelf hebt genomen.

Je kunt de uitweg vinden door de situatie waarin je terecht bent gekomen meer in de diepte te onderzoeken en je eigen verantwoordelijkheid voor jouw eigen leerproces weer op je te nemen. Door steeds opnieuw een adviseur te raadplegen, leer je veel minder dan wanneer je zelf probeert een situatie grondig te onderzoeken en zelf een beslissing te nemen.

Door te beseffen dat het leven vooral een leerproces is, kun je anders oordelen over jezelf en ook over de paragnost die jou een verkeerd advies of verkeerde informatie heeft gegeven. Op die manier kom je spiritueel gezien weer tot leven. Door het goed analyseren van jouw eigen keuzes om je eigen verantwoordelijkheid af te willen schuiven op een zoveelste adviseur, kun je weer terug naar de weg van het op je nemen van jouw eigen verantwoordelijkheid voor jouw eigen leerproces.

Je kunt in de loop van de eeuwen harde klappen hebben gekregen waardoor je spiritueel gezien onderuit bent gegaan en nooit meer belangrijke keuzes wil maken, maar er zou dan een keer een moment moeten komen dat je inziet wat er gaande is en je alle moed verzamelt die je kunt vinden en toch probeert weer overeind te krabbelen en jouw eigen leerproces weer op je te nemen.

Er zijn in deze periode prachtige mogelijkheden om je te ontwikkelen op het spirituele pad en de samenwerking met jouw Ziel weer op te bouwen, maar dan is het wel noodzakelijk dat je volkomen eerlijk bent tegenover jezelf en jouw eigen verantwoordelijkheid weer op je neemt.

Het is belangrijk te leren vertrouwen op jouw eigen mogelijkheden om intuïtief aan te voelen in hoeverre iets de Waarheid is als iemand iets tegen jou zegt. Het gaat er niet om in hoeverre je iemand anders kunt vertrouwen, het gaat er vooral om in hoeverre je kunt vertrouwen op jouw eigen mogelijkheden om de Waarheid intuïtief te herkennen wanneer je die ontmoet.

Als je ooit hebt samengewerkt met de donkere kant en als gevolg daarvan nu de prijs moet betalen om daar weer van los te komen, zullen er misschien akelige ervaringen op jouw weg komen. Het kan zijn dat je dan ook nog eens verkeerd wordt geadviseerd door een paragnost of een andere adviseur, maar het blijft dan uiteindelijk wel jouw karma.

***Je kunt het een paragnost of een andere adviseur niet verwijten  
dat jij misschien een hoge prijs moet betalen om los te komen van de donkere kant.***

Het is belangrijk ook hierin je eigen verantwoordelijkheid op je te nemen en akelige ervaringen die blijkbaar onderdeel zijn van jouw weg, niet af te schuiven op een slecht advies dat je misschien van iemand hebt gekregen.

Als je beseft dat je nog een prijs moet betalen en dat dit de achterliggende reden is dat je akelige ervaringen meemaakt, dan kun je je vaak veel beter staande houden dan wanneer je niet goed begrijpt wat er gaande is. Als je beseft dat jij een prijs moet betalen om los te komen van de donkere kant, dan kun je waarschijnlijk veel beter voorkomen dat je wegglijdt in haat. Je kunt dan proberen een kanaal te blijven voor Genegenheid. Je kunt dan proberen je te herinneren wie je als Ziel bent en je bewust te blijven van de missie die aan jouw Ziel is toevertrouwd. Daardoor kom je veel sterker te staan. Het is belangrijk ook in zo'n akelige situatie toch zo veel mogelijk jouw eigen verantwoordelijkheid op je te nemen.

## Omgaan met aardse rijkdom

Er is veel verwarring over het thema aardse rijkdom en hoe daar mee om te gaan. Daarom wil ik hier mijn visie over geven. Ik hoop op die manier bij te dragen aan de discussie op dit gebied. Door hier mee bezig te zijn, kun je jouw eigen visie ontwikkelen en meer in overeenstemming brengen met de Wijsheid van jouw Ziel.

Veel spirituele leraren hebben in de afgelopen duizenden jaren geld en andere aardse rijkdom afgewezen, omdat het zou hinderen bij spirituele ontwikkeling. De manier van denken is dan vaak, dat geld de aandacht enorm kan afleiden en daardoor de focus op de spirituele ontwikkeling volkomen in de war kan sturen.

Er valt veel te zeggen voor dit standpunt. Als iemand over veel geld beschikt, dan word je immers wel genoodzaakt je hier mee bezig te houden en je af te vragen hoe je hier het beste mee zou kunnen omgaan, op zo'n manier dat dit in overeenstemming is met je innerlijke weten. Het is dan niet anders mogelijk dan dat je hier tijd aan gaat besteden, waardoor je minder tijd over hebt om je met andere dingen bezig te houden.

Toch kan het in zo'n situatie juist heel leerzaam zijn aan te voelen hoe je het beste zou kunnen omgaan met de aardse rijkdom die je blijkbaar om de één of andere reden hebt gekregen. Met andere woorden het leren omgaan met geld, is dan in zo'n situatie onderdeel geworden van wat je aan het leren bent. Als je probeert het geld dat je gekregen hebt zodanig te besteden dat dit in overeenstemming is met jouw innerlijke weten, dan is ook dit een manier om te leren samenwerken met jouw Ziel, jouw hogere deel. In principe botst het bezitten van veel geld daarom niet met het spirituele leerproces.

Als je materie afwijst omdat het volgens jou zou hinderen bij het leren samenwerken met jouw hogere deel, jouw Ziel, dan kun je daardoor in extreme situaties terecht komen, die je gemakkelijk had kunnen voorkomen wanneer je jouw eigen innerlijke kompas zou hebben gevolgd.

***Als je je afzet tegen de materie en dit als slecht beschouwt,  
dan ontstaan juist daardoor allerlei nieuwe problemen.***

Het helpt niet bij jouw spirituele ontwikkeling om materie en geld principieel af te wijzen. Als je dit toch doet, dan schep je daardoor zelf nieuwe hindernissen op jouw weg, waar je na verloop van tijd uiteindelijk toch weer aandacht aan zult moeten besteden.

De uitweg kan ook hier worden gevonden door je regelmatig af te stemmen op jouw innerlijke weten in de diepte van het hart, en te proberen aan te voelen hoe je het beste met geld en allerlei andere aardse spulletjes om kunt gaan. Het principe van eenvoud en soberheid, kan ook hier een waardevolle leidraad zijn, evenals het vinden van een gulden middenweg.

Als je iemand tegenkomt met veel meer geld dan jij, dan zou het zinvol kunnen zijn om diepgaand te onderzoeken in hoeverre je iets in jezelf herkent wat te maken heeft met jaloezie en afgunst. Er zijn maar heel weinig mensen die hier helemaal vrij van zijn. Het is heel verleidelijk om te zeggen dat je veel geld een grote belemmering vindt bij spirituele ontwikkeling, terwijl je eigenlijk vooral heel jaloers bent op degenen die veel meer geld hebben dan jij. Ook dit vraagt dus een zo eerlijk mogelijke houding naar jezelf en anderen, waarin je onderzoekt wat je in zo'n situatie in de diepte van jouw hart tegenkomt.

***Als het evolutieproces goed werkt,  
dan is de hoeveelheid geld waarover iemand kan beschikken,  
in harmonie met iemands karma.***

Als iemand gunstige omstandigheden heeft gekregen om zich te ontwikkelen, dan is dat een gevolg van het karma dat iemand heeft opgebouwd. Als iemand in deze periode veel tijd heeft om zich bezig te houden met verwerkingsprocessen en met het leren samenwerken met de Ziel, dan is dat een enorme luxe, die ontstaat door karma. Op dezelfde manier kan gekeken worden naar geld. Als iemand in deze periode veel geld heeft, dan is dat in principe een gevolg van diens karma.

***Karma is bepalend voor de omstandigheden die je krijgt.***

Als je kijkt naar de superrijken in onze samenleving, dan zou je je af kunnen vragen waarom juist zij over zoveel geld kunnen beschikken.

Dit kan hele verschillende achtergronden hebben. Soms krijgen mensen op die manier compensatie voor een groot nadeel dat zij in één of meerdere vorige levens hebben ondervonden, terwijl hen daarin niets te verwijten viel. Een andere veel voorkomende reden is dat degenen die destijds grotendeels de blauwdrukken voor deze mensen hebben gemaakt (de donkere kant), hen om de één of andere reden heeft willen bevoordelen.

Het is dus niet toevallig dat juist deze mensen de superrijken zijn in onze generatie. Hier zijn altijd grondige redenen voor, ook al zijn die redenen zelden duidelijk voor de omstanders.

Als de goden die het *niet* goed vóór hebben met de mensheid, de blauwdrukken maken voor de levens van mensen die zullen worden geboren, dan zullen daar heel andere keuzes in worden gemaakt dan wanneer de goden die het *wel* goed met mensen vóór hebben deze blauwdrukken maken. In die situatie zullen er hele andere mensen zijn die over veel geld kunnen beschikken.

De superrijken die nu volwassen zijn, hebben over het algemeen hun geld gekregen als onderdeel van de blauwdrukken die grotendeels door de donkere kant zijn gemaakt. Als de goden die het goed met de mensheid vóór hebben dit zouden hebben bepaald, dan zouden er waarschijnlijk (voor een groot deel) andere mensen zijn die nu over heel veel geld kunnen beschikken.

Met andere woorden we zien nu in de groep superrijken de uitlopers van het oude systeem van het uitwerken van karma. Dit zijn grotendeels de gevolgen van wat er ooit door de meesters van de Geestelijke Hiërarchie in werking is gezet, toen zij hier over konden beslissen.

Onze generatie is een overgangsgeneratie. De blauwdrukken van de volwassen mensen die nu in incarnatie zijn, zijn gemaakt onder de oude regels die vóór 2013 van kracht waren. Onderdeel van deze blauwdrukken is ook het bepalen van de hoeveelheid geld waarover iemand zal kunnen beschikken. Als dit eenmaal aan de hand van een blauwdruk in werking is gezet, dan kan dat meestal niet zomaar weer veranderen. Er is vaak een nauwkeurige planning aan vooraf gegaan om de persoonlijke situatie zó te organiseren dat dit in overeenstemming is met de blauwdruk, inclusief erfenissen etc. Dit soort aspecten kan vaak niet meer zo gemakkelijk worden veranderd.

Vanaf 2013 tot 2020 is er een overgangsfase geweest, waarin er heel veel aanpassingen zijn gekomen in de levens van de groepen van Vissen, Leeuw en Tweelingen. Onderdeel van die aanpassingen is ook de hoeveelheid geld waarover iemand kan beschikken.

Hierover kunnen op de weide allerlei afspraken zijn gemaakt, waardoor mensen in de komende periode over meer geld kunnen beschikken dan in hun oorspronkelijke blauwdruk was vastgelegd.

Vanaf 2020 zijn alle nieuwe wetten en regels volledig in werking, zodat de mensen die vanaf die periode zijn geboren, te maken krijgen met de nieuwe manier van karma toebedelen.

Het kunnen beschikken over heel veel geld, kan onderdeel zijn van het manifesteren van de rijkdom van de Ziel, die ook op dit gebied tot uitdrukking kan komen. Als er veel geld is, dan komen er daardoor allerlei mogelijkheden beschikbaar die er niet zouden zijn zonder geld. In die zin is geld te beschouwen als “leven gevende” energie. Dit betekent dat mensen die als Ziel veel goed werk hebben gedaan in het lange verleden, vaak over (veel) meer geld zullen gaan beschikken dan wat daarover in hun oorspronkelijke blauwdruk is vastgelegd.

Als er tussen mensen onderling nog veel karma vereffend zou moeten worden, dan kan het uitwisselen van geld hierin een rol gaan spelen. Op de weide kan dan soms worden afgesproken dat de ene de andere gaat helpen met het geven van geld, in situaties waarin dat zinvol is. Hier kan over worden gesproken door de Zielen. Soms zullen degenen die gaan over het uitwerken van karma hierover beslissingen nemen, maar het is ook heel goed mogelijk dat dit vanuit vrije wil door de Zielen onderling wordt geregeld.

***Er mag in de komende jaren een herverdeling van geld worden verwacht,  
binnen de beperkte mogelijkheden die daarvoor zijn.***

Globaal betekent dit dat de mensen die hun innerlijke weten *niet* volgen, eerder geld kwijt zullen raken, terwijl mensen die hun innerlijke weten *wel* proberen te volgen, op de één of andere manier merken dat ze meer geld tot hun beschikking krijgen dan wat ze hadden verwacht en wat er in hun oorspronkelijke blauwdruk was vastgelegd.

Zoals mensen elkaar nu veel beter kunnen helpen met het leren van elkaars spirituele lessen en zoals mensen elkaar nu veel beter kunnen helpen om betere ervaringen op te doen, zo kunnen mensen elkaar nu ook veel beter helpen met het geven van geld, wanneer ze in de diepte van hun hart aanvoelen dat dit overeenkomt met de Wijsheid van hun Ziel.

Soms heeft iemand volgens de nieuwe regels wel recht op veel meer geld maar krijgt iemand dit (nog) niet, omdat er eerst nog een prijs betaald moet worden aan de donkere kant. Door niet te krijgen waar iemand eigenlijk wel recht op heeft, kan in zo'n situatie een deel van de prijs worden betaald. Mocht de hele prijs uiteindelijk zijn afbetaald, dan kan het zijn dat iemand daarna alsnog meer geld krijgt, als dat in overeenstemming is met diens karma.

\*\*\*

## Messiascomplex

Sommige mensen hebben het idee dat ze geroepen zijn anderen te “redden”. Als dit extreme vormen begint aan te nemen, wordt dit soms omschreven met het woord “Messiascomplex”. Dit is een venijnig thema en dit is de reden dat ik hier iets over wil schrijven.

Zo op het eerste gezicht is er niets mis met het helpen van anderen. Op de lange weg naar de ontwikkeling van Wijsheid en Genegenheid is het zelfs onvermijdelijk dat je vroeg of laat de eigen belangen laat voor wat ze zijn, en probeert anderen te helpen bij hun spirituele leerproces. Het helpen van anderen is dus zo op het eerste gezicht een kenmerk van degenen die onderweg zijn naar de ontwikkeling van Wijsheid en Genegenheid.

Er is bovendien het denkbeeld van de wereldverlosser, die volgens velen zal komen om de mensheid te redden van de ondergang. Zo’n wereldverlosser werkt voor het heil van iedereen op hele grote schaal, maar voor velen is dit beeld een bron van inspiratie om zelf op kleine schaal, te proberen dit beeld te volgen en mensen te redden die op hun weg zijn gekomen.

Als het gaat om het helpen van anderen, dan is het achterliggende motief meestal van doorslaggevend belang. Met andere woorden het is belangrijk dat de helper zijn eigen motieven zorgvuldig onderzoekt, zodat hij zichzelf daardoor beter kan leren kennen. Er zijn twee heel verschillende hoofdlijnen die zich beide kunnen manifesteren door het helpen van anderen.

### *Zowel de lichte kant als de donkere kant proberen mensen te helpen.*

De lichte kant helpt mensen om zichzelf beter te leren kennen en probeert de ontwikkeling van Wijsheid en Genegenheid te stimuleren. Als er in de omstandigheden van iemand hindernissen zijn die de spirituele ontwikkeling in de weg staan, dan wordt er soms hulp geboden om deze omstandigheden te verbeteren. De lichte kant zal ook heel bewust betere ervaringen aanbieden, waarin mensen kunnen ontspannen en meer kunnen genieten van het leven.

De donkere kant helpt mensen soms om hun omstandigheden te verbeteren. Ze doen dit *nooit* voor niets. Ze hebben daar altijd een bedoeling mee, die vaak handig wordt gecamoufleerd.

De maffia geeft mensen soms te eten en zorgt soms voor onderwijs en andere nuttige dingen, waardoor het dagelijkse leven van veel mensen in moeilijke omstandigheden, wordt verbeterd. Toch kun je dan het gevoel krijgen niet meer helemaal vrij te zijn. Misschien dat je dan minder goed durft te weigeren wanneer diezelfde maffia je daarna vraagt om een kleine wederdienst zoals het herbergen van mensen of spulletjes die uit het zicht van de politie moeten blijven.

De maffia helpt mensen en verlost ze soms van erbarmelijke omstandigheden. Toch is het duidelijk dat ze dit niet doen om mensen te helpen met hun spirituele ontwikkeling. Ze proberen op deze manier goodwill te kweken bij de bevolking en het is een soort van investering bij het ronselen van nieuwe medewerkers. Ze creëren daarmee status en ze krijgen daardoor invloed. Ze versterken daarmee hun eigen positie. Toch is hun dekmantel zo op het eerste gezicht niets dan goeds, namelijk het helpen van anderen.

Een bekend spreekwoord dat met deze situatie te maken heeft is: “Wiens brood men eet, diens woord men spreekt”. Dit is een verwijzing naar de aanpassing van mensen aan hun weldoener. Men voelt zich vaak niet meer vrij, wanneer men hulp heeft geaccepteerd.

Als je met dit spreekwoord in gedachten nog eens kijkt naar Jezus die een menigte te eten gaf door broden en vissen te vermenigvuldigen en als voedsel aan te bieden, dan zou je je af kunnen vragen of mensen zich na deze maaltijd nog helemaal vrij voelden om het *niet* eens te zijn met het onderwijs dat hij gaf.

Zo op het eerste gezicht werd destijds het onderwijs gecombineerd met een gezamenlijke maaltijd en was dit niets dan goeds, maar het is heel goed denkbaar dat mensen zich daarna moreel verplicht voelden toch meer mee te gaan met de denkbeelden die hij destijds probeerde over te brengen, dan ze zouden hebben gedaan zonder deze wonderlijke maaltijd. Je zou je dus af kunnen vragen in hoeverre mensen op deze manier werden vrijgelaten en in hoeverre dit schijnbaar onschuldige wonder, een slimme manier was om mensen aan zich te binden.

Jezus kon wonderbaarlijke genezingen doen en zo op het eerste gezicht ging het er om de mensen te helpen die het geluk hadden hiervoor uitgezocht te zijn. Tegelijkertijd kon hij hierdoor aantonen over hoeveel macht hij kon beschikken.

Met andere woorden zo op het eerste gezicht ging het om het genezen van die ander maar ondertussen kon hij daarmee zijn reputatie op een hele sluwe manier opbouwen. In de woorden van nu zou je kunnen zeggen dat dit een hele slimme mediacampagne was, waar een hoop publiciteit uit voort zou komen.

In de Bijbel wordt niet beschreven of de mensen die zo'n wonderbaarlijke genezing meemaakten de ruimte die zij daardoor kregen in hun leven, hebben benut om hun spirituele huiswerk op zich te nemen en aan de slag te gaan met Zelfkennis en de ontwikkeling van Wijsheid en Genegenheid.

Meer waarschijnlijk is het dat mensen zich na hun wonderbaarlijke genezing moreel verplicht voelden volgelingen te worden van deze Heer en zijn leer over te nemen, wat dat ook zou zijn. Met andere woorden deze mensen zouden daarna niet meer zo vrij zijn als daarvoor, ook al waren ze genezen van de kwalen van hun stoffelijke lichaam.

In het verlengde van dit bekende voorbeeld hebben velen geprobeerd net zoals Jezus in het leven te staan, en anderen te helpen op de één of andere manier. Vaak is dit vertaald naar het doen van klusjes of dingen waardoor de omstandigheden van anderen verbeteren. Sommigen hebben dit vertaald naar het spiritueel willen helpen van anderen.

***Als jij het idee hebt dat je anderen zou willen helpen met hun spirituele ontwikkeling, dan kan dit vanuit verschillende bronnen zijn gestimuleerd.***

Het kan zijn dat jouw Ziel aangeeft dat iemand die op jouw weg is gekomen, hulp nodig heeft, en jij hier invulling aan zou kunnen geven. In dat geval zul je voelen dat er Wijsheid en Genegenheid is, bij het aanbieden van jouw hulp. Mocht de ander jouw hulp niet willen aannemen om wat voor reden dan ook, dan zul je dat respecteren, ook al betreur je dit misschien. Toch weet je dat ook in zo'n geval de Ziel van degene die je probeert te helpen, aanwezig is, en zal proberen de persoon die hulp nodig heeft op de één of andere manier verder te helpen. Mocht dat niet via jou kunnen, dan zal die Ziel op zoek gaan naar een andere tussenpersoon. Je zult dan meer begrip hebben voor de situatie en beseffen dat ieder uiteindelijk een vrije keuze kan maken om de aangeboden hulp al dan niet aan te nemen.

Het kan ook zijn dat de donkere kant jou aanmoedigt om iemand te gaan "helpen". Er zijn verschillende redenen waarom die dit soort dingen doet.

Eén van de meest voorkomende redenen is dat er daardoor nagenoeg altijd moeilijkheden worden veroorzaakt en de donkere kant al vooraf kan zien hoe de situatie zich dan op termijn waarschijnlijk zal gaan ontwikkelen.

Als de donkere kant jou aanmoedigt om iemand te “helpen” met diens spirituele ontwikkeling, dan zal er geen Genegenheid en Wijsheid zijn terwijl je jouw hulp aanbiedt. Er zal dan ook geen vrijheid zijn. Je zult dan het idee krijgen dat die ander eenvoudig van jou moet aannemen wat jij aan geweldige inzichten te bieden hebt, terwijl je niet in de gaten hebt of per sé niet wil zien, dat jij de situatie van die ander misschien niet goed kunt overzien en niet goed aanvoelt dat jij misschien niet de meest geschikte persoon bent om die ander hulp te bieden. Als je meer Zelfkennis zou hebben en meer begrip voor wat die ander nodig heeft, dan zou je deze valkuil kunnen zien aankomen, maar als je vatbaar bent voor het Messiascomplex, dan zul je gemakkelijk meegaan op dit spoor. Je zult dan jouw hulp op zo’n manier aanbieden dat die ander in feite niet meer vrij is om dit aan te nemen of niet. Je zult dan vaak geneigd zijn jouw visie aan de ander op te dringen, misschien zonder dat je beseft wat je doet. Toch kun je dan tegelijkertijd in de diepte van jouw hart aanvoelen dat er iets niet goed gaat en je dit beter niet op deze manier zou kunnen doen.

Degene die de “hulp” krijgt aangeboden, heeft dan nog slechts de keuze tussen jouw hulp dan maar aannemen of jou duidelijk maken dat je op deze manier niet echt kunt helpen en niet bijdraagt aan het verbeteren van de situatie.

Als die ander jouw aangeboden hulp aanneemt, dan betekent dit in praktijk meestal dat die ander dan jouw visie overneemt, hetgeen zelden zal werken. Iedereen zal zelf een eigen visie moeten ontwikkelen, ook al kan het soms helpen met gelijkgestemde Zielen te klankborden. Toch is het onvermijdelijk dat je vroeg of laat jouw eigen mening zult moeten ontwikkelen. Iemand anders kan dit niet van jou overnemen. Omgekeerd kun jij ook niet de visie van iemand anders overnemen. Dat is niet de manier waarop de ontwikkeling van Wijsheid en Genegenheid werkt. Je kunt Wijsheid en Genegenheid niet kopiëren.

Als de aangeboden hulp wordt afgewezen omdat degene die de hulp krijgt aangeboden, vindt dat dit niet goed voelt of vindt dat dit niet bruikbaar is, dan kan het zijn dat de helper zich persoonlijk afgewezen voelt. Dat is het moment van de Waarheid voor de helper zelf.

Als de helper is gestimuleerd vanuit diens Ziel, dan zal er begrip zijn voor de situatie. Misschien vindt de helper het heel jammer dat het zo loopt, maar na verloop van tijd zal iemand het dan vanzelf loslaten of een andere route kiezen.

***Als de “helper” is gestimuleerd vanuit de donkere kant,  
dan begint er een volgende fase wanneer iemand zich afgewezen voelt.***

Als mensen niet worden geleid door hun Ziel maar handelen vanuit andere motieven, heeft het “helpen” van mensen soms het karakter van “jij moet dit zo doen, want dat is beter voor jou”. Je zegt dan eigenlijk dat die ander het niet goed begrijpt en dat jij de situatie goed kunt overzien. Je wil die ander dan “helpen” door aan te geven wat die ander volgens jou het beste zou kunnen doen.

Als die ander dat advies niet overneemt en bijvoorbeeld vindt dat jij totaal niet in de gaten hebt hoe de situatie eigenlijk is, dat je totaal in jouw eigen kleine wereldje leeft en dat jouw advies daardoor nutteloos is, dan wordt de helper sterk met zichzelf geconfronteerd.

Als iemand geleid wordt door de Ziel, dan zal hij kalm blijven en rustig bekijken of het waar zou kunnen zijn dat je misschien zelf niet goed ziet wat de situatie van die ander is. Je zult er dan rekening mee houden dat het mogelijk is dat jij zelf niet in staat bent de situatie van die ander goed in te schatten. Je zult dan bereid zijn het hele onderwerp los te laten en te kijken of er een andere manier is waarop je misschien toch hulp zou kunnen aanbieden.

Als iemand niet wordt geleid door de Ziel maar geleid wordt door andere motieven, dan kan het zijn dat iemand ontzettend kwaad wordt als de ander de aangeboden hulp afwijst. Als iemand dan ook nog eens zou aangeven dat jij diens situatie helemaal niet goed kunt overzien en jij je er daarom beter niet mee kunt “bemoeien”, dan kan het zijn dat de “redder” een enorme woede-uitbarsting krijgt. Diens goede bedoelingen worden blijkbaar niet gewaardeerd en de ander wil blijkbaar niet “luisteren” naar degene die was gekomen om iemand te redden van de ondergang.

Als zo’n “redder in nood” niet in de gaten heeft dat hij volkomen in een bubbel leeft, en daardoor volstrekt niet kan aanvoelen wat er speelt bij de ander, dan veroorzaakt hij daardoor veel moeilijkheden voor degene die hij had willen helpen. Degene die de hulp krijgt aangeboden zal misschien vinden dat de redder “een plaat voor z’n hoofd heeft” en zich blijkbaar niet goed kan inleven in de situatie van degene die hulp kreeg aangeboden.

***De lachende derde is de donkere kant,  
die zo op een hele sluwe manier mensen tegen elkaar uitspeelt.***

Als de ene tegen de ander wordt opgezet door bijvoorbeeld veel kritiek, dan is dit gemakkelijker te herkennen. Maar als iemand de rol op zich heeft genomen van de ridder op het witte paard die uitrijdt om een ander te komen “redden”, dan is het veel moeilijker te herkennen dat ook dit kan worden aangestuurd door de donkere kant. Het is een vorm van misleiding die veel moeilijker te herkennen is en dat is de reden dat ik hier iets over schrijf.

Met name mensen die vatbaar zijn voor machtsinvloeden of schuldgevoelens, zullen op deze manier worden benaderd door de donkere kant. Mocht de “redder” zich afgewezen voelen en in zichzelf een enorme woede voelen opborrelen, dan zou het duidelijk moeten zijn dat de “redder” hier tegen een stukje huiswerk aanloopt, waardoor hij zichzelf beter kan leren kennen. Als hij zijn eigen stukje niet goed in de gaten heeft of zijn eigen houding niet eerlijk wil onderzoeken, dan kan het zijn dat de “redder” daardoor grote moeilijkheden veroorzaakt voor degene die misschien hulp nodig had.

De donkere kant zal de “redder” daarna gewoonlijk proberen op te zetten tegen degene die de “hulp” heeft geweigerd. De donkere kant zal woede aanwakkeren en jou inwrijven dat die ander jou niet waardeert. De donkere kant zal mensen influisteren dat ze dit niet moeten accepteren en dat die ander erg ondankbaar is. De donkere kant kan jou misschien zelfs zo ver krijgen dat je vindt dat die ander het nu maar helemaal zelf moet uitzoeken en “dood kan vallen”.

Als het gaat om iemand die heimelijk verliefd is en vanuit die achtergrond probeerde te helpen, dan wordt de situatie nog complexer, wordt de lading nog groter en kan de oorspronkelijke hulp soms omslaan in diepe haat. De “redder” kan dan zelfs in staat zijn die ander iets verschrikkelijks aan te doen, vanuit een diep gevoel van afwijzing.

De “redder” kan dan meestal geen onderscheid meer maken tussen het afwijzen van de “hulp” en het afwijzen van hemzelf als mens, die de “hulp” probeerde aan te bieden.

In zo'n droevige situatie kan de donkere kant heel veel schade aanrichten. Dit is soms de achtergrond van een "crime passionele". Met name verliefde vrouwen die zich persoonlijk afgewezen voelen en het gevoel krijgen aan de kant te worden gezet, kunnen daardoor soms in een korte tijd volkomen omslaan in visie, en zich fel tegen degene keren die ze eerst probeerden te helpen. In mijn boek over de Zieneressen heb ik dit beschreven in het item "There is no fury in hell like a woman scorned". Dit fenomeen komt ook in deze periode nog steeds voor en is met name een grote valkuil voor de Zieneressen die ooit hebben samengewerkt met de donkere kant, waardoor ze dingen nu soms niet meer goed kunnen inschatten en daardoor meegaan op impulsen die zij vanuit de donkere kant ontvangen, zonder dat ze dit goed in de gaten hebben.

***Als een verliefde vrouw spirituele hulp wil aanbieden en haar geliefde dit afwijst,  
dan kan deze verliefdheid in korte tijd omslaan in een felle haat.***

Dit is de manier waarop de donkere kant mensen tegen elkaar op kan zetten. Het begint schijnbaar onschuldig met het aanbieden van hulp, maar als deze hulp wordt afgewezen, kan dit soms omslaan in een venijnige haat. De donkere kant kan dit al ver van tevoren aan zien komen en weet allang dat dit in allerlei situaties de meest waarschijnlijke uitkomst zal zijn. Dit is een reden waarom de donkere kant een "helper" op pad stuurt om een ander schijnbaar te helpen, in een situatie dat dit bij voorbaat kansloos is.

Als jij je geroepen voelt een ander te helpen met diens spirituele ontwikkeling, dan is het dus raadzaam heel zorgvuldig voor jezelf na te gaan, in hoeverre deze impuls afkomstig is vanuit jouw Ziel, en er rekening mee te houden dat er invloed kan worden uitgeoefend door de donkere kant. Als de impuls afkomstig is vanuit jouw Ziel, dan zal er Genegenheid en Wijsheid zijn. Je zult er dan niet heel veel moeite mee hebben als de ander jouw hulp op dat moment afwijst.

Als je wordt aangestuurd door de donkere kant, dan zal er geen vrijheid zijn en zul je vinden dat die ander jouw hulp wel *moet* aannemen. Op die manier kun je deze sluwe manier van werken herkennen.

***Als je wordt aangestuurd door de donkere kant,  
dan zul je vinden dat die ander jouw hulp wel moet aannemen.***

***Je laat de ander dan NIET meer vrij.***

Door eenvoud, bescheidenheid en Zelfkennis, kun je veel van dit soort moeilijkheden voorkomen. Als de Boeddha in de komende periode weer meer tussen de mensen zal verschijnen, dan zal ook hij niet in staat zijn iedereen te redden. Als mensen hun innerlijke weten niet willen volgen en voortdurend handelen tegen beter weten in, dan is er weinig wat hij zou kunnen doen.

Mensen hebben ieder hun eigen verantwoordelijkheid om hun innerlijke kompas te volgen of dat niet te doen. De Boeddha is niet gekomen om de keuzes van mensen te veranderen, dat is iets wat ieder zelf zou moeten doen als iemand dit zou willen.

In het verlengde hiervan zouden mensen die het spoor van het innerlijke weten willen volgen, er goed aan doen rekening te houden met situaties waarin juist de donkere kant iemand probeert aan te wakkeren om een ander te "helpen" en te "redden". Dit is een venijnig type aanval, dat vaak niet goed wordt herkend, omdat het onbekend is dat dit zo werkt. Er is weinig kennis van zaken over hoe de donkere kant werkt. Dit is één van de redenen dat dit op "de weide" uitgebreid wordt besproken. Daardoor kan ik hier iets over schrijven.

## Meer over de compensatieregeling

Wanneer het evolutieproces eerlijk verloopt, houdt iedereen zich netjes aan de wetten en de regels die er in gezamenlijk overleg door de goden zijn opgesteld. In praktijk loopt dit vaak anders en zijn er talloze overtredingen van de wetten door de donkere kant.

In de afgelopen duizenden jaren zijn er heel veel overtredingen geweest van de wetten en de regels door de donkere kant, waardoor vooral de mensen van de groepen van Leeuw, Tweelingen en Vissen ernstig zijn benadeeld.

Nu ons evolutieproces nagenoeg in evenwicht is gebracht en degenen die eigenlijk de leiding in handen zouden moeten hebben, weer veel meer ruimte hebben gekregen, is het tijd voor het compenseren van de mensen die in de afgelopen duizenden jaren ernstig zijn benadeeld door de donkere kant.

Er is pas in de tweede helft van 2020 ruimte om hier diepgaander naar te kijken. De leiding van ons evolutieproces (de grote goden Vissen, Tweelingen en Leeuw) hadden eerst tijd nodig om andere belangrijke dingen voor elkaar te krijgen, zoals het aanpassen van de wetten en de regels van ons evolutieproces, en het terugdringen van het buitensporig kwaad van onze planeet.

Als iemand zich de vingers heeft gebrand aan de samenwerking met de donkere kant en als gevolg daarvan een prijs moet betalen om daar weer van los te komen, dan zijn daar onderhandelingen over geweest. Deze onderhandelingen waren voor het overgrote deel al afgerond voordat 2013 begon.

***Nu de compensatieregeling vanaf 2020 in werking treedt,  
wordt dit verrekend met de prijs die iemand nog moet betalen  
aan de donkere kant om hiervan los te komen.***

Mensen die allerlei dingen niet goed konden zien en “oogkleppen op hadden gekregen”, door de inwerking van de donkere kant, kunnen door toepassing van de compensatieregeling, soms veel scherper zien wat er gaande is in hun eigen situatie. Ze kunnen dingen dan veel beter herkennen en kunnen daardoor betere keuzes maken, dat wil zeggen keuzes die beter aansluiten bij de Wijsheid van hun Ziel.

Als iemand voor deze compensatieregeling in aanmerking komt, dan merk je dit vanzelf in de loop van het dagelijkse leven. Het is heel goed mogelijk dat je dan dromen krijgt waarin er wordt aangekondigd dat er iets bijzonders gaande is of dat je dit intuïtief aanvoelt.

Het gevolg van de toepassing van deze regeling is dat je je leven veel beter kunt inrichten dan daarvoor, en dat de bewuste samenwerking met de Ziel aanzienlijk sterker wordt. Naarmate je meer compensatie krijgt, krijg je meer ruimte om de verbinding met jouw hogere deel verder op te bouwen.

\*\*\*

## Loskomen van de donkere kant

*We zijn in de afgelopen vijfduizend jaar gevaarlijk ver afgeleden naar de donkere kant, zonder dit goed te beseffen, omdat we dit door een collectieve hypnose lange tijd niet goed hebben kunnen zien. Nu deze mist, deze betovering, steeds verder oplost, als gevolg van de grote aanpassingen in ons evolutieproces, wordt steeds beter zichtbaar hoe de situatie is, waarin we gezamenlijk terecht zijn gekomen.*

***We zijn heel ver opgeschoven naar de donkere kant  
en het had weinig gescheeld  
of we waren hier collectief voor onbepaalde tijd in opgenomen geweest,  
zonder dat dit goed tot ons door zou dringen.***

Door de grote aanpassingen in ons evolutieproces, kunnen we nu symbolisch weer naar het licht bewegen, omdat er nu weer veel meer Vrijheid is om het innerlijke weten te volgen, de donkere kant veel beter te leren herkennen en je hier zo veel mogelijk van los te maken, in de vóór ons liggende periode. Eigenlijk zijn hier pas nu goede mogelijkheden voor, voor het eerst sinds een hele lange periode.

Er is op dit gebied eigenlijk nog geen goede kennis beschikbaar. Daarom ben ik van plan hier in de komende periode meer over te gaan schrijven maar voor nu alvast een eerste indruk van dit buitengewoon belangrijke thema.

***Als alle mensen die werken voor de donkere kant,  
zouden worden weggehaald,  
dan bestaat de donkere kant nog steeds.***

De donkere kant is groter dan de mensen die hiervoor werken. Wanneer alle bestaande medewerkers van de donkere kant zouden worden weggehaald, dan zou die eenvoudig op zoek gaan naar andere mensen om mee samen te werken.

Het is niet mogelijk de donkere kant weg te halen uit onze leeromgeving, omdat die een eigen plaats heeft gekregen in ons evolutieproces. Nu het evenwicht in ons evolutieproces wordt hersteld, is er nog steeds een plaats voor de donkere kant. Dit is onderdeel van ons “klaslokaal”, waarin wij onze lessen leren.

Als je ooit verbonden bent geraakt met de donkere kant, zul je vroeg of laat moeten proberen hier weer van los te komen. Zolang je niet voldoende los bent gekomen van de donkere kant, blijf je diens gevangene en kun je niet goed verder op de weg van evolutie.

De ervaringen die je meemaakt op deze weg, zijn aanzienlijk slechter dan wanneer je de weg probeert te volgen van het innerlijke weten. Met andere woorden de mensen die zich hebben verbonden aan de donkere kant zijn *niet* gelukkig, ook al kunnen ze misschien af en toe genieten van hun macht.

Voor veel mensen is het nog moeilijk in het gevoel te krijgen dat de meesters van de Witte Broederschap, in feite “verloren Zielen” zijn, die zichzelf handig hebben gecamoufleerd. Nu het evenwicht wordt hersteld, worden de maskers weggehaald en worden hun ware gezichten steeds beter zichtbaar gemaakt van binnenuit, door het hogere Zelf. De mensen in incarnatie, hebben er nog de grootste moeite mee om dit te zien voor wat het is, maar op “de weide” is dit een heel stuk duidelijker.

*De “verloren Zielen”,  
de meesters van de Witte Broederschap,  
zullen ooit moeten proberen los te komen van de donkere kant.*

De meesters hebben in de afgelopen tien jaar heel veel mogelijkheden gekregen om hieraan te werken, als onderdeel van een periode van intensieve herexamens, in de overgangsfase naar een heel nieuw tijdperk.

Dit werd mogelijk gemaakt door de intensieve begeleiding van het evolutieproces op onze Aarde door vertegenwoordigers vanuit de Oorsprong. Dit is uitzonderlijk en gebeurt alleen als er grondige redenen zijn waarom hun directe aanwezigheid en betrokkenheid per sé nodig is.

Juist door de aanwezigheid van de vertegenwoordigers vanuit de Oorsprong, werden de ‘verloren Zielen’ in de gelegenheid gesteld aan te tonen in hoeverre men nu los zou willen komen van de donkere kant. Zij zouden hiervoor flink hun best moeten doen maar er zou dan alsnog een mogelijkheid zijn om opnieuw te beginnen met hun ontwikkeling via het mensenrijk, deze keer MET een ingebouwd Geweten, dat *alleen* kan worden toegevoegd vanuit de Oorsprong. De hogere goden kunnen dit *niet* op eigen kracht.

Alle meesters hebben deze gelegenheid voor een herkansing gekregen in deze overgangsperiode van tien jaar, en nagenoeg niemand heeft ervoor gekozen om hier echt z’n best voor te doen.

*De “verloren Zielen” die in hun periode van herkansing  
blijven kiezen voor de donkere kant,  
worden overgebracht naar de donkere kant,  
in overeenstemming met hun vrije wil.*

*Ze zijn na verloop van tijd  
geen onderdeel meer van de mensheid,  
zoals ze dat lange tijd zijn geweest.*

Als je de gelegenheid krijgt om los te komen van de donkere kant, dan word je in een situatie geplaatst waarin je direct in aanraking bent met die donkere kant. Je moet dan aantonen welke keuzes je in zo’n situatie wil maken. Met andere woorden je toont dan aan of je trouw wil blijven aan de donkere kant of dat je je hiertegen wil verzetten.

Als je je wil verzetten tegen de donkere kant, dan zal die de druk flink opvoeren en het je steeds moeilijker maken. Toch kun je op die manier aantonen welke keuzes je maakt. Als je kiest voor verzet tegen de donkere kant, dan kom je na verloop van tijd steeds vrijer te staan. Je incasseert dan de klappen die je in zo’n situatie onherroepelijk krijgt, maar je kunt je op die manier wel vrijvechten.

Als je ervoor kiest je *niet* te verzetten tegen de donkere kant en te doen wat die van jou wil, dan zul je in eerste instantie minder klappen krijgen maar je blijft dan wel gevangen. In situaties waarin mensen in direct gevecht zijn met de donkere kant om zich hiervan los te vechten, zijn de ervaringen vaak verschrikkelijk. Voor mensen die nog geen ervaring hebben met dergelijke processen is dit moeilijk te begrijpen. Je ziet vaak pas de verschrikkingen van de donkere kant, wanneer je hiervan los probeert te komen. Pas dan zie je diens ware gezicht, zonder maskers.

***Naarmate je dieper in de donkere kant bent opgenomen,  
zal de prijs hoger zijn die je zult moeten betalen  
om hier ooit weer van los te komen.***

Het betalen van de prijs is de symboliek van een onderhandelingsproces tussen de lichte kant en de donkere kant, waarin iemand vrij komt te staan van allerlei “rechten” die de donkere kant heeft gekregen wanneer je die partij ooit in een vorig leven te hulp hebt gevraagd of hier intensief mee hebt samengewerkt, op de weg naar steeds meer macht.

Wanneer je vanuit vrije wil een overeenkomst met de donkere kant hebt getekend in een vorig leven, dan ben je hier voor onbepaalde tijd aan verbonden. Je kunt je hierdoor niet meer goed ontwikkelen. Jouw visie zal dan worden ingekleurd en de ontwikkeling van Wijsheid en Genegenheid zal dan stagneren. Het is dan moeilijker om de plaats in te nemen in jouw hartcentrum en jouw innerlijke weten goed aan te voelen.

***De “rechten” die de donkere kant heeft opgebouwd,  
doordat je vanuit vrije wil een contract hebt ondertekend,  
kunnen worden afgekocht door “de prijs te betalen”,  
die overeenkomt met deze “rechten”.***

***Dit is onderhandelbaar.***

Het betalen van de prijs vertaalt zich in allerlei akelige ervaringen die de donkere kant dan met jou kan doen, als onderdeel van het losmakingsproces. Deze ervaringen zijn altijd dingen die je NIET wil maar die dan toch gebeuren omdat de donkere kant dit dan kan opeisen omdat dit op “de weide” is besproken en is overeengekomen.

Vanuit het standpunt van evolutie beschouwd, is het van het allergrootste belang dat iemand voldoende ruimte heeft om diens innerlijke weten te volgen en Wijsheid en Genegenheid te ontwikkelen. Maar door overeenkomsten met de donkere kant, kunnen veel mensen zich niet meer goed ontwikkelen op deze weg. De donkere kant heeft in individuele gevallen soms zoveel rechten, dat mensen hun innerlijke weten dan niet meer goed kunnen aanvoelen, ook niet wanneer ons evolutieproces helemaal is hersteld. De donkere kant heeft soms zoveel rechten gekregen, dat iemands ontwikkeling in feite is vastgelopen.

In zo’n situatie is het van het grootste belang dat er weer voldoende ruimte komt om je weer te kunnen ontwikkelen op de weg van het volgen van het innerlijke weten, zodat je weer Wijsheid en Genegenheid kunt ontwikkelen door hier een kanaal voor te willen zijn in de situaties die je op jouw weg tegenkomt.

Mensen die door oude overeenkomsten met de donkere kant vast zijn komen te zitten en eigenlijk niet goed meer verder kunnen, zullen in de komende periode vaak de prijs gaan betalen om los te komen van deze oude verbindingen met de donkere kant, zodat ze zich daarna alsnog goed kunnen ontwikkelen in de richting van hun innerlijke weten.

***Mensen die ingekapseld zijn door de donkere kant,  
leven nog slechts voor zichzelf en zijn niet meer bereid anderen echt te helpen.***

Ze doen *alleen* iets wanneer dit voor henzelf iets oplevert, zoals reputatie, een hogere status of meer macht. Ze streven voortdurend naar het vergroten van hun comfortzone en zijn niet echt geïnteresseerd in anderen, hoewel ze dit vaak wel veinzen. Ze spelen voortdurend toneel.

***Onderhandelingen over het betalen van de prijs  
worden op “de weide” gevoerd  
tussen de lichte kant en de donkere kant.***

De uitkomsten van deze onderhandelingen zijn bindend voor beide partijen. Er is een scheidsrechter die erop toeziet dat dit volgens afspraak verloopt.

Wanneer de donkere kant rechten heeft gekregen om jouw innerlijke weten te versluieren, waardoor je dit innerlijke kompas minder goed kunt aanvoelen, dan is het per sé noodzakelijk dat dit weer vrij is en je dit innerlijke weten weer goed en ongehinderd kunt aanvoelen.

Wanneer je hier weer vrij over wil kunnen beschikken, zonder de hindernissen die de donkere kant tussen jou en jouw innerlijke weten heeft ingebouwd, dan zal die daar een prijs voor vragen, afhankelijk van de mate waarin er rechten zijn verkregen.

Dit betekent altijd dat je dan allerlei akelige ervaringen meemaakt, zoals allerlei kleinere of grotere ongemakken, kleinere of grotere ongevallen, (ernstige) ziektes of het verlies van hele waardevolle contacten die voor jouw eigen ontwikkeling een grote steun zouden kunnen zijn. Sommigen blijven door deze afspraken veel te lang in een schadelijke relatie, werksituatie of woonruimte.

Wanneer iemand heel sterk vast is komen te zitten aan de donkere kant, kan dit er in uitzonderlijke gevallen toe leiden dat iemand daardoor het leven op het stoffelijke gebied zal worden ontnomen en iemand overgaat naar “de weide”. Zo iemand heeft dan in het dagelijkse leven geen mogelijkheden meer om bij te dragen aan een betere samenleving of zelf betere ervaringen op te doen met gelijkgestemde Zielen, maar door het betalen van de prijs, kan iemand zich op “de weide” in veel meer Vrijheid ontwikkelen dan anders in het dagelijkse leven mogelijk zou zijn.

Op deze manier worden veel mensen in de komende periode vrijgekocht van de donkere kant, hoewel dit in de afgelopen tien jaar ook al een belangrijke rol heeft gespeeld. Veel lichtwerkers hebben in de afgelopen tien jaar al een begin gemaakt met het betalen van de prijs om los te komen van de donkere kant door vanuit vrije wil op “de weide” in te stemmen met ongunstige of zelfs akelige omstandigheden, als onderdeel van onderhandelingen om los te komen van de donkere kant. Op “de weide” ben je veel meer bewust van de noodzaak om je hiervan los te maken en geef je daardoor toestemming voor akelige dingen waar je in het dagelijkse leven voor terug zou schrikken.

Door de grote aanpassingen in ons evolutieproces, zijn er hele mooie mogelijkheden om je nu te ontwikkelen in de richting van het innerlijk weten. Tegelijkertijd is het noodzakelijk om los te komen van de donkere kant door het betalen van de prijs die daar voor nodig is.

***In praktijk zal dit voor veel lichtwerkers betekenen  
dat ze eerst de prijs zullen moeten betalen  
om vrij te komen staan van de donkere kant,  
vóórdát ze voldoende ruimte hebben gekregen  
om zich goed te kunnen ontwikkelen.***

Ook al zijn er nu hele mooie mogelijkheden om je goed te ontwikkelen door de grote aanpassingen in ons evolutieproces, in individuele gevallen zal er soms eerst nog een flinke prijs moeten worden betaald, voordat je hier daadwerkelijk iets mee kunt doen in jouw eigen individuele situatie. Tijdens diepe meditatie, wanneer je voelt dat jouw hogere Zelf “in de buurt is”, kun je soms meer zicht krijgen op jouw eigen situatie in dit verband.

***Wanneer je probeert los te komen van de donkere kant,  
zul je altijd moeten proberen te herkennen  
waar die jouw dagelijkse leven beïnvloedt  
en mogelijk zelfs bestuurt,  
zoals een auralifter dit doet.***

Jouw hogere Zelf kan jou helpen om de invloed vanuit de donkere kant steeds beter te herkennen door dit van binnenuit steeds beter zichtbaar te maken. Wanneer er sterke beïnvloeding is door de donkere kant, is het belangrijk dat dit heel voorzichtig gebeurt zodat je dit kunt hanteren, ook al is het *altijd* heel bedreigend om steeds beter te herkennen hoe de donkere kant de dingen die jij doet in jouw dagelijkse leven beïnvloedt, meestal zonder dat je dit in de gaten hebt. Daardoor doe je vaak dingen en zeg je vaak dingen die je niet wil, maar die dan toch zo gaan zoals ze dan gaan.

Wanneer je in de loop van zo'n losmakingsproces steeds beter herkent wat er in jouw eigen situatie gaande is, dan **BEGINT** het gevecht met de donkere kant. Die zal proberen jou voortdurend om te buigen en vast te houden op een oud spoor, dat jou heel bekend en vertrouwd vóór kan komen, zeker wanneer dit al duizenden jaren gaande is.

Het is dan buitengewoon belangrijk dat je alles wat je doet grondig onderzoekt, en voor jezelf nagaat of dingen zo gaan omdat je dit zelf zo wil, of dat je wordt omgebogen tegen jouw vrije wil in. Wanneer je in zo'n losmakingsproces terecht bent gekomen, zul je veel tijd nodig hebben om alles wat je doet en alles aan kennis waar je vanuit gaat, grondig te onderzoeken, en alles helemaal opnieuw te bekijken.

Vóóordat je echt een nieuwe start kunt maken en de mogelijkheden die ons evolutieproces nu heeft goed kunt benutten, zul je eerst zo veel mogelijk vrij moeten staan van oude contracten met de donkere kant. Hier is in de afgelopen jaren al een begin mee gemaakt, zonder dat mensen zich hier van bewust waren. Dit schoonmaakproces, is onderdeel van de overgangsfase van tien jaar. Dit is één van de redenen dat ALLE lichtwerkers het buitengewoon moeilijk hebben gehad in de afgelopen tien jaar.

Wanneer je steeds beter herkent dat je in allerlei situaties van binnenuit wordt omgebogen, en je keuzes maakt die je eigenlijk helemaal niet wil, dan is het van belang hier tegen in verzet te komen en een andere koers te gaan varen, die beter aansluit bij jouw innerlijke weten.

Het is in zo'n situatie belangrijk te proberen je zo goed mogelijk staande te houden, waardoor de verbindingen met de donkere kant langzamerhand losscheuren, want dat is wat er dan gebeurt.

***Wanneer gelijkgestemde Zielen weten in welk proces je terecht bent gekomen,  
dan kunnen die jou helpen met het beter herkennen van beïnvloeding die gaande is.***

Na verloop van tijd kun je diep in jouw hart zó bang zijn geworden voor de donkere kant, dat je je niet meer durft te verzetten en je eenvoudig afwacht, totdat het op de één of andere manier ophoudt. In zo'n situatie is er veel Genegenheid nodig om toch dit gevecht aan te gaan.

Juist de meesters kennen de donkere kant als geen ander. Juist *zij* weten wat er gebeurt als je probeert te weigeren wat de donkere kant jou wil laten doen.

Juist de meesters zien dagelijks de onvoorstelbare macht van de donkere kant. Juist *zij* zijn degenen die volkomen zijn gebroken en ingekapseld. Toch hebben zij een eerlijke kans gekregen in de overgangperiode om los te komen van de donkere kant. Nu zij hebben aangetoond dit niet te willen, worden zij overgeplaatst naar *die* kant. Ze krijgen daardoor een andere plaats in ons evolutieproces. Zij kunnen *niet* meer opnieuw worden geboren in ons mensenrijk in de komende generaties. Deze weg is voortaan afgesloten voor deze groep. Dit is een direct gevolg van de grote aanpassingen in ons evolutieproces.

Ook de verschillende goden die onderdeel zijn van ons evolutieproces, meestal zonder dat wij ons bewust zijn van hun rol, hebben in de overgangperiode van tien jaar, een herkansing gekregen, waarin zij mochten aantonen in hoeverre zij zich vrij willen vechten van de donkere kant. Wanneer één van de goden zich *niet* wil vrij vechten van de donkere kant, en daar al sterke raakvlakken mee zijn gekomen in de loop van het evolutieproces, waar ook de goden onderdeel van zijn, dan kan er een keer een punt komen dat zo'n godheid zover is ingekapseld door de donkere kant, dat je zou kunnen zeggen dat zo'n godheid onderdeel is geworden van die donkere kant. Wanneer dit in overeenstemming is met diens vrije wil, dan komt er een keer een punt waarop het innerlijke weten, het Geweten van zo'n godheid wordt losgemaakt, die ook een god vanuit de Oorsprong meekrijgt, wanneer een god deze heilige plaats verlaat en op missie wordt uitgezonden.

Wanneer een god die is uitgezonden vanuit de Oorsprong overgaat naar de donkere kant, als gevolg van een lange serie verkeerde keuzes, dan wordt uiteindelijk het Geweten losgemaakt uit zo'n godheid. Dit Geweten is een zelfstandige bewustzijnseenheid, die tijdelijk is gekoppeld aan zo'n god die op missie gaat, en dienst doet als een soort van gids op diens weg. Maar wanneer zo'n godheid deze gids lange tijd afwijst en over wil gaan naar de donkere kant, dan is de gids vrij om terug te treden. Deze gids, dit innerlijke weten, dit Geweten, die zelf ook een bewustzijnseenheid is, gaat in zo'n situatie niet mee naar de donkere kant, maar blijft in de Oorsprong.

***Er zijn in deze periode verschillende goden  
die ooit vanuit onze Oorsprong op missie zijn gezonden,  
die overgaan naar de donkere kant.***

Daarnaast zijn er nog de lagere goden die *niet* in ons evolutieproces zijn gekomen vanuit de Oorsprong, maar op een andere manier in ons evolutieproces terecht zijn gekomen, vergelijkbaar met het experiment van de “verloren Zielen”, die in feite stukjes bewustzijn zijn van de hogere god Schorpioen. Op dezelfde manier zijn er ook lagere goden ontstaan, zonder ingebouwd Geweten. Zij hebben veel meer kracht dan de “verloren Zielen” en hebben hier vaak mee samengewerkt. Veruit de meesten van deze *niet* vanuit de Oorsprong geautoriseerde goden, gaan na de periode van herexamens, over naar de donkere kant, in overeenstemming met hun vrije wil.

In de overgangsfase van tien jaar, krijgen al deze verschillende groepen bewustzijn, de gelegenheid om aan te tonen wat zij nu willen doen. Deze periode eindigt op 1 januari 2023. Daarna worden de beslissingen die er dan zijn genomen, in werking gezet. Tot die tijd is er ruimte voor allerlei proeven, ook als dit betekent dat er opnieuw veel schade ontstaat.

Er was in ons evolutieproces een nogal rommelige situatie ontstaan, door de aanwezigheid van allerlei bewustzijnseenheden, die niet volgens het normale schema vanuit de Oorsprong op missie zijn gezonden, maar die op een andere manier in onze leeromgeving terecht zijn gekomen.

*Degenen die nu ons evolutieproces aanpassen,  
maken schoon schip en halen allerlei spelers uit onze leeromgeving.*

*De allerzwartste elementen worden eruit gehaald  
en overgeheveld naar de donkere kant.*

Wanneer dit is voltooid, worden zij op afstand gehouden van het mensenrijk, voor zover mensen hier vrij van staan in hun karma. Wanneer mensen hier sterke raakvlakken mee hebben opgebouwd, door herhaaldelijke en bewuste samenwerking, kunnen deze leden van de donkere kant de mensen in incarnatie vaak nog steeds dicht naderen, juist vanwege het karma dat hen aan elkaar verbindt en de “rechten” die de donkere kant heeft gekregen door de afspraken die er ooit vanuit vrije wil in vorige levens zijn gemaakt. Dit betekent dat de mensen in incarnatie met zo’n achtergrond daardoor nog *niet* van deze oude verbindingen af zijn en zich hiertegen zullen moeten verzetten en zullen moeten proberen hiervan los te komen.

Ondertussen zal de donkere kant hen opzoeken en hen voortdurend benaderen om weer samen te werken, net zoals in het verleden. Zij zullen steeds op hun hoede moeten zijn want vanwege hun karma en de zwakheden in hun karakter, zullen zij vatbaar zijn voor de samenwerking met de donkere kant.

Omdat de mensen met sterke raakvlakken met de donkere kant altijd heel veel schade hebben veroorzaakt in de afgelopen eeuwen en daardoor nog heel veel goed te maken hebben, zullen hun levens sober zijn. Hun omstandigheden zullen minder goed zijn dan die van anderen. Zij zullen veel tegenslagen te verwerken krijgen en het zal voor hen niet gemakkelijk zijn.

Zij hebben vaak heel veel macht gehad, zijn daar volkomen verkeerd mee omgegaan, en zullen als gevolg daarvan in een nieuwe incarnatiereeks veel onmacht ervaren. Zij zullen steeds opnieuw merken dat hun situatie zodanig is dat zij niet de macht hebben maar dat anderen macht hebben over hen.

Op een hoger niveau zijn zij zich bewust van hun eigen verleden. Zij weten waarom dit hun weg is en zij weten hoe zij zich hier langzamerhand van vrij kunnen vechten, eeuw na eeuw. Het zal voor hen een lange weg worden met vaak moeizame omstandigheden, afhankelijk van de mate waarin zij hebben samengewerkt met de donkere kant.

*Een deel van de Zieneressen heeft lange tijd intensief en volkomen bewust,  
samengewerkt met de donkere kant.*

Toch heeft deze groep een ingebouwd Geweten. Kun je van de “verloren Zielen” nog zeggen dat hun houding misschien begrijpelijk is omdat zij geen ingebouwd Geweten hebben en de druk vanuit de donkere kant buitengewoon groot is geweest, de Zieneressen die lange tijd en volkomen bewust hebben samengewerkt met de donkere kant, hebben dit excuus niet. Zij wisten wat zij deden. Zij hadden een goed werkend Geweten en hebben dit doelbewust genegeerd.

Deze groep Zieneressen wilde delen in de macht van de Geestelijke Hiërarchie. Voor de meesten was dit de doorslaggevende reden om samen te werken. Men wilde macht over anderen en genoot van de macht die men had opgebouwd door de vermogens die men had gekregen van de meesters.

Een kleiner deel van deze groep is in een eerder stadium zodanig beschadigd, dat er haat was ontwikkeld in het diepst van het hart.

Ook op het niveau van de Zielen kan iemand worden gebroken. Ook op dat niveau kan iemand in grote moeilijkheden komen. Ook op dat niveau zijn er intense botsingen met de donkere kant.

In de afgelopen tienduizenden jaren waren er geen mogelijkheden meer voor herstel, wanneer de Ziel van een Zieneres eenmaal beschadigd was geraakt, en er haat was ontstaan in haar hart op het niveau van de Ziel. In zo'n situatie is iemand kwetsbaar en vatbaar voor samenwerking met de donkere kant.

In zo'n situatie zal de Ziel haar eigen persoonlijkheid in incarnatie ook niet goed meer kunnen helpen en niet meer goed kunnen beschermen tegen kwaadaardige omstandigheden waarin de persoonlijkheid terecht zou kunnen komen in het leven van alle dag.

In de situaties van de middeleeuwen bijvoorbeeld konden de Zielen van de Zieners over het algemeen weinig doen om schade te verminderen in de omstandigheden waarin de persoonlijkheden in incarnatie toen werden geplaatst. Er was in die periode op het niveau van de Zielen een enorme strijd gaande die z'n weerslag had op de begeleiding van de persoonlijkheden in het gewone dagelijkse leven. De situatie was destijds van bovenaf gezien rampzalig.

De Zielen hadden de handen vol aan hun eigen moeilijkheden en konden nog maar weinig doen voor hun persoonlijkheden in incarnatie. Dit is een situatie die maar zelden voorkomt maar in die periode was dit wel het geval. Dit vertaalt zich naar normen en waarden die barbaars waren voor de mensen in die periode. Dit geeft aan hoe ernstig de situatie toen was. Een mensenleven was in die periode weinig waard.

Hoewel deze periode zich slechts enkele honderden jaren geleden heeft afgespeeld en dus feitelijk nog vrij recent is vanuit het standpunt van evolutie beschouwd, zijn de normen en waarden van de gemiddelde Europese burger inmiddels een heel eind verbeterd. Tegenwoordig wordt er veel aan gedaan om een mensenleven te beschermen en een soort van bestaansminimum te garanderen. Dit is een groot verschil met de donkere middeleeuwen.

De Zieners die volkomen bewust lange tijd hebben samengewerkt met de donkere kant, hebben voor zichzelf een moeizame situatie gecreëerd. Zij zullen in proeven moeten aantonen in hoeverre zij bereid zijn om zich los te vechten van de donkere kant. Zij zullen de prijs moeten betalen die de donkere kant hen oplegt.

***Er is geen gemakkelijke manier om los te komen van de donkere kant.***

***Iedereen die hierin verstrikt is geraakt,  
zal daar vroeg of laat de prijs voor moeten betalen.***

De donkere kant zal bepalen welke prijs wordt gevraagd en zal die eenvoudig opeisen, wanneer hier afspraken over zijn gemaakt. Binnen de wetten en de regels wordt dit over het algemeen toegestaan door de hogere goden. Zolang de donkere kant zich houdt aan de afspraken op dit gebied, zal er niet worden ingegrepen door de goden die het goed met mensen vóór hebben.

Soms voelt een Zieneres innerlijk dat zij de prijs moet betalen voor eerdere samenwerking met de donkere kant maar dat zij daardoor een stuk vrijer komt te staan. Zelfs als zij tijdelijk ten onder gaat in haar omstandigheden, kan zij innerlijk het gevoel krijgen toch een overwinning te behalen.

De Zieners die zich tegen de andere Zieners hebben gekeerd, zullen ooit nog eens iets goed moeten maken ten opzichte van de anderen van de groep.

Als een Zieneres het leven van een andere Zieneres onmogelijk heeft gemaakt, dan zal daar ooit op de één of andere manier iets tegenover moeten komen te staan.

***Binnen de groep Zieners zijn geen “verloren Zielen”.***

De Zieners die hebben gekozen voor bewuste, langdurige en intensieve samenwerking met de Geestelijke Hiërarchie, zijn geen “verloren Zielen”. Zij hebben een verkeerde keuze gemaakt binnen het evolutieproces en zullen daar de gevolgen van ondervinden maar zij kunnen verder op het gebruikelijke pad van evolutie.

Zij hebben veel schade veroorzaakt en zullen veel tijd nodig hebben om die schade weer te herstellen. Zij hebben het innerlijke weten vaak afgewezen en hebben weinig gedaan om de missie die de Ziel heeft gekregen op zich te nemen. Het gevolg hiervan is dat zij er niet in zijn geslaagd om meer Genegenheid en Wijsheid te ontwikkelen.

Toch hebben alle Zieners een goed werkend Geweten. In de kern is dat voldoende om de juiste weg te kunnen vinden. Met andere woorden er is een leersituatie die voldoende kans van slagen heeft om verder te kunnen gaan op het pad van evolutie.

Een tijdelijke afwijzing van het Geweten is onderdeel van de Vrijheid van keuze die je als mens hebt gekregen. Dit past binnen de leersituatie waarin wij als mensen zijn geplaatst. Het tijdelijk afwijzen van het Geweten maakt iemand niet tot een “verloren Ziel”. Het is eenvoudig onderdeel van het leerproces, ook als dit afwijzen langere tijd heeft geduurd.

***Er is een groot verschil tussen de “verloren Zielen”  
en de Zieners die hebben gekozen voor de donkere kant.***

De Zieners die lange tijd bewust hebben gekozen voor de donkere kant, hebben er weliswaar voor gekozen om hun innerlijke weten niet te volgen, maar juist daarin krijgt iemand een vrije keuze. Zij kunnen leren van de ervaringen die zij hebben opgedaan. Zij hebben een reële kans om zichzelf op eigen kracht vrij te vechten van de donkere kant en uiteindelijk alsnog de missie op zich te nemen die de Ziel heeft gekregen. Zij kunnen na verloop van tijd de schade herstellen die zij hebben veroorzaakt en alsnog meer Wijsheid en Genegenheid ontwikkelen. Hun uitgangspunt is weliswaar veel moeilijker geworden door de keuzes in de afgelopen duizenden jaren, maar in de kern kunnen zij leren van hun ervaringen en kunnen zij op eigen kracht de uitweg bereiken. Daardoor kunnen zij zich later alsnog goed ontwikkelen.

De leeromgeving is in de afgelopen duizenden jaren bijzonder moeilijk geweest en het is daarom begrijpelijk dat een deel van de Zieners is bezweken onder de enorme druk die er is geweest. Als de omstandigheden veel gunstiger worden zoals nu, zullen ook deze Zieners terug kunnen komen op de weg van ontwikkeling van meer Wijsheid en Genegenheid.

***De Zieners hebben vanaf eind 2012 te maken gekregen  
met zware stukken karma uit hun incarnatiereeks.***

***Daardoor waren er veel beproevingen en veel confrontaties met de donkere kant.***

Hier zijn “boven” keuzes in gemaakt, voor iedere Zieneres persoonlijk. Voor sommigen is dit vooral een mogelijkheid geworden om aan te tonen wat zij nu willen doen, in een situatie dat zij beïnvloed worden door de donkere kant.

Voor anderen is dit vooral het doorleven van een diepe traumatische ervaring, die bepalend is geweest voor de hele incarnatiereeks. Iedereen heeft zowel beproevingen opgelegd gekregen als de mogelijkheid om diepliggende traumatische ervaringen te doorleven, met daarbij de mogelijkheid om dit beter te verwerken en daardoor meer ruimte te maken voor verdere samenwerking met het hogere Zelf. Bij de ene lag het accent vooral op het doorleven van traumatische ervaringen uit het verre verleden. Bij een ander lag het accent op het maken van keuzes in beproevingen die in verband staat met het loskomen van de donkere kant.

Degenen die gaan over het uitwerken van karma, vlechten ervaringen uit het verleden in het gewone dagelijkse leven van de Zieneressen. De meesters hebben de afgelopen eeuwen meegewerkt aan het uitwerken van karma en aan het opleggen van beproevingen, en sommigen van hen konden dit werk in de afgelopen jaren nog steeds in beperkte mate doen, onder supervisie van de goden, globaal tot 2020.

***De wetten en de regels die bepalend zijn geweest voor het uitwerken van karma, zijn bijzonder oneerlijk geweest in de afgelopen duizenden jaren.***

De goden die het goed met mensen vóór hebben, hebben dit hele onredelijke systeem uitgebreid met de meesters doorgenomen en hen duidelijk gemaakt waarom de wetten en de regels op dit gebied zijn aangepast. Met andere woorden de meesters hebben op hun eigen niveau, heel veel uitleg gekregen over de noodzaak om het systeem te veranderen.

Er wordt dus niet zomaar met macht een andere wet in werking gesteld. De goden die het goed met mensen vóór hebben, hebben eerst zorgvuldig en uitgebreid aangetoond waarom de nieuwe wetten en regels nodig zijn. Ook dit is een opvoedkundig proces. Zo werken de goden.

Deze goden hebben heel duidelijk aan de “verloren Zielen” aangetoond waarom de eerdere wetten en regels bijzonder oneerlijk waren. Dit is de manier waarop de hogere goden hiermee omgaan. Als de meesters na verloop van tijd geen beproevingen meer kunnen opstellen en geen karma meer kunnen opleggen, dan wordt dit werk voortgezet door de hogere goden die het goed met mensen vóór hebben. De rol van de meesters hierin is dan uitgespeeld, maar het uitwerken van karma gaat vanzelfsprekend wel gewoon verder.

Als een Zieneres bewust heeft samengewerkt met de donkere kant, dan zal zij moeten aantonen dat zij hiervan af wil. Hier zijn proeven voor nodig waarin dit wordt aangetoond. Dit is één van de redenen dat er regelmatig heftige gebeurtenissen hebben plaatsgevonden in de levens van de Zieneressen in de afgelopen jaren. Het loskomen van donkere krachten gaat nooit zomaar. Ook het doorleven van traumatische ervaringen die verankerd lagen op de bodem van iemands hart, zal altijd een diepe impact hebben op iemands dagelijkse leven. Daarom hebben de Zieneressen veel tijd nodig voor zichzelf, om dingen te verwerken en dingen grondig te onderzoeken.

Als een Zieneres in de afgelopen jaren tijdens een periode van beproevingen, opnieuw heeft gekozen voor de donkere kant, dan kan daardoor opnieuw schade zijn ontstaan. Dit kan er zelfs toe leiden dat verbindingen tussen de Zieneressen onderling of met anderen, in de afgelopen periode verder zijn beschadigd.

In zo'n situatie is er steeds opnieuw het spoor van het innerlijke weten, dat kan worden aanvoeld in de diepte van het hart, en daarnaast de druk van de omstandigheden, waarin je dan wordt geplaatst, met daarin de oude neiging om opnieuw zo te reageren zoals je dat ooit eerder al eens hebt gedaan, in een vorig leven.

Met andere woorden de situatie is een herhaling van iets wat in een vorig leven volkomen verkeerd is gegaan. Dat wil zeggen waarin er destijds een hele belangrijke keuze is gemaakt om niet de lijn te volgen van het innerlijke weten. De situatie is dus gevoelsmatig een herhaling van wat je ooit eerder al eens mee hebt gemaakt. Dan is er de neiging om te reageren zoals je dat destijds ook deed, met daarnaast het innerlijke weten waarin je aanvoelt hoe het beter zou kunnen. Dat is de beproeving.

***Degenen die gaan over het uitwerken van karma,  
kunnen beproevingen invlechten in jouw gewone dagelijkse leven,  
zonder dat je je hiervan bewust bent.***

***Het ondergaan van beproevingen  
is vaak een manier om los te komen van de donkere kant.***

Op deze manier zou een Zieneres zichzelf in de diepte beter kunnen leren kennen. Het zou dus kunnen bijdragen aan Zelfkennis. Met andere woorden een Zieneres zou hier iets van kunnen leren.

Als een Zieneres wel in zichzelf voelt dat zij meer ruimte zou moeten maken in haar leven voor verwerking van diepliggende pijnpunten, maar dit consequent niet doet, dan kan de situatie slechter worden. In zo'n situatie handelt een Zieneres tegen beter weten in.

Zowel bij het opleggen van beproevingen als bij het doorleven van oude pijnpunten, hebben de meesters geprobeerd zo veel mogelijk schade aan te richten. Hiermee konden zij aantonen in hoeverre zij nu alsnog zouden willen verbeteren, nadat hen uitgebreid is uitgelegd hoe oneerlijk de uitgangspunten zijn die zij hierbij hanteren. Hun keuzes zijn in de afgelopen jaren duidelijk geworden door de enorme moeilijkheden die zij voor de Zieners hebben veroorzaakt.

De keuze van de meesters om hun werkwijze al dan niet aan te passen aan de hand van wat hen is uitgelegd door de goden die het goed met mensen vóór hebben, is voor henzelf de beproeving waar zij ondertussen mee te maken kregen. Konden zij eerder nog zeggen dat zij niet goed in de gaten hadden dat de wetten die zij uitvoerden niet eerlijk waren, nadat dit hen zeer duidelijk is uitgelegd door de goden die het goed met mensen vóór hebben, konden zij zich hier niet meer achter verschuilen. In die situatie mochten zij opnieuw hun keuzes maken, terwijl zij gedeeltelijk door mochten gaan met het werk zoals zij dat al vele eeuwen doen.

Zij bleven tijdens hun eigen beproevingen kiezen voor het handelen tegen beter weten in. Zij willen niet stoppen met het beschadigen van mensen. De goden Vissen en Tweelingen bewaken hierin de grenzen.

Ik besef dat het bovenstaande voor veel lezers in eerste instantie moeilijk zal zijn te begrijpen maar het is naar mijn idee toch zinvol hier iets over te schrijven. Zonder deze kennis is het niet mogelijk om jouw eigen ervaringen van de afgelopen jaren goed te kunnen begrijpen.

Iedere Zieneres heeft te maken gekregen met beproevingen tijdens het doorleven van oude stukken karma en het doorleven van oude pijnpunten, en het is daarom belangrijk iets meer te weten over wat er in werking is gezet door degenen die gingen over het uitwerken van karma.

Daardoor kun je beter begrijpen wat er in feite is gebeurd en waarom dit is gebeurd. De periode vanaf eind 2012 tot eind 2022, is alsnog een moeilijke periode voor de Zieners, maar daarna wordt het voor de meesten beter.

***Dit is een overgangsfase die eind 2022 eindigt.  
Er ontstaat dan een hele nieuwe fase in de geschiedenis van de mensheid.***

Er is dan een beter evenwicht tussen de goden die het goed met mensen vóór hebben en de goden die het niet goed met mensen vóór hebben.

De Zieneressen zullen er steeds voor moeten waken geen aandacht te willen trekken met hun lichaam. Dit is immers de manier waarop Medusa aansluiting zoekt. Ook andere gevaren zijn dan *niet* voorbij, zoals jaloezie ten opzichte van andere Zieneressen.

Door Zelfkennis kun je jouw eigen zwakheden opsporen en proberen deze zwakke punten te verbeteren. Dit is zowel in het belang van jouw eigen spirituele ontwikkeling als in het belang van de groep waar je onderdeel van bent.

***De donkere kant kan nu nog steeds communicatie in de war sturen.***

Dit betekent heel concreet dat je dan bijvoorbeeld niet reageert op mailtjes, appjes of uitnodigingen, terwijl je dat eigenlijk wel van plan was. Je merkt dan dat dit er op de één of andere manier niet van komt. Soms voel je innerlijk dat het goed zou zijn om contact met iemand te zoeken maar blijft dit op de één of andere manier toch liggen, zonder dat je dit oppakt en in werking zet.

Soms reageerde iemand op een hele felle en venijnige manier terwijl zij dat eigenlijk helemaal niet van plan was. In een enkel geval kan dit zelfs betekenen dat je de verbinding met iemand verbreekt, zonder dat je dit van plan was. De donkere kant kan dit vaak beïnvloeden.

Kon de donkere kant in vorige levens voor elkaar krijgen dat een Zieneres iemand ging vermoorden waar zij diep in haar hart misschien van hield, nu kan het gebeuren dat iemand de verbinding verbreekt met een ander, terwijl je diep in jouw hart voelt dat die verbinding in de kern eigenlijk best goed is.

Toch kon de donkere kant dit nog steeds voor elkaar krijgen in de afgelopen jaren. Zo ontstaan er gevoelsmatige herhalingen van droevige taferelen, die ooit in voorgaande levens zijn gebeurd, maar dan meer gematigd en in een symbolische vorm.

Soms is iemand zich hier goed van bewust, zonder te begrijpen hoe dit werkt. Het is dan alsof je door een onzichtbare hand wordt gedwongen om te communiceren zoals het gaat, terwijl jij dat eigenlijk helemaal niet zo wil. Je ziet die invloed niet, maar je merkt wel dat het niet gaat zoals je dat zelf graag had gewild.

Het kan heel bedreigend zijn om dit onder ogen te zien. Het zijn immers invloeden waar je vaak niet zo veel tegen kunt doen. Toch kan het helpen om dit onder ogen te zien.

Naarmate je dit beter herkent, kun je hier meer tegen doen. Als je herkent dat je bijvoorbeeld wordt tegengewerkt door de donkere kant om te communiceren, dan kun je hier bewuster mee leren omgaan. Je zou dan bijvoorbeeld heel bewust hier *toch* ruimte voor kunnen maken en kunnen proberen hier *toch* verder mee te komen. Het is dan belangrijk te leren *vechten* voor wat jij echt belangrijk vindt.

Als je beseft dat je dingen in werking hebt gezet die je niet van plan was en niet wilde, dan kun je daar eenvoudig een vervolg aan geven en bijvoorbeeld aan die ander aangeven dat dit niet is wat jij wilde maar dat het toch zo is gelopen. Je brengt dan de communicatie weer op gang. Als die ander zich bewust is van de donkere kant, dan zal die begrijpen dat zoiets mogelijk is.

Door te ontkennen dat dit soort beïnvloeding gaande is, terwijl het *me* een grote rol speelt in jouw communicatie met iemand, wordt het probleem niet opgelost en zal het ongetwijfeld langer duren voordat de situatie verbetert. Het is begrijpelijk dat je dit soort dingen liever niet wil zien omdat het heel bedreigend is, maar dat helpt niet om de situatie te verbeteren.

Soms wordt de communicatie tijdelijk belemmerd met één specifieke persoon terwijl er in de contacten met andere mensen geen hindernissen zijn. Soms worden allerlei contacten op die manier tegengewerkt, alsof er een soort van vervloeking gaande is, waardoor je in een isolement wordt gehouden. Dit soort situaties is in de afgelopen eeuwen heel veel voorgekomen, zonder dat mensen dit in de gaten hadden. Men wist eenvoudig niet dat zoiets mogelijk is.

***Naarmate iemand meer heeft samengewerkt met de donkere kant, kan die meer hindernissen inbouwen in iemands dagelijkse leven.***

Zo vraagt de donkere kant de prijs die iemand zal moeten betalen om los te komen. Dit zijn altijd dingen die iemand diep raken. De Zieneressen worden hiermee geconfronteerd in deze periode, omdat de donkere kant nu veel van deze “troefkaarten” inzet.

Als de Boeddha na verloop van tijd weer tussen de mensen zal zijn, waar hij vanuit zijn verleden aan is verbonden, dan zal hij veel kunnen doen om moeilijke situaties te verbeteren. De donkere kant zal er daarom veel voor over hebben om dit zo veel mogelijk tegen te werken en te verhinderen dat deze contacten op gang zullen komen. Als een Zieneres in het verleden veel heeft samengewerkt met de donkere kant, dan kan die daardoor in onze generatie ook de verbinding tussen een Zieneres en de Boeddha ernstig in de war sturen. In dit soort situaties wordt er “boven” bepaald, waar de grenzen liggen. Hierover worden per persoon afspraken gemaakt.

Als een Zieneres in het verleden veel heeft samengewerkt met de donkere kant, dan heeft de donkere kant daardoor sterke troefkaarten in handen gekregen om haar tegen de Boeddha op te zetten, mocht zij met hem in aanraking komen. Naarmate zij beter herkent wat er gaande is, kan zij beter proberen zich te verzetten tegen deze invloed, en proberen haar innerlijke weten te volgen.

Als dit niet slaagt, dan kan er in een enkel geval een situatie ontstaan dat de verbinding tussen een Zieneres en de Boeddha zodanig beschadigd raakt, dat hij er voor zal kiezen om hier verder geen tijd aan te besteden en verder zal gaan met het helpen van anderen.

Er kunnen dus situaties voorkomen dat ook de Boeddha niet in staat is om op het stoffelijk gebied contact te onderhouden met een Zieneres, om de eenvoudige reden dat zij zodanig verweven is geraakt met de donkere kant, dat zij niet herkent wat er gaande is, terwijl hij zo'n Zieneres juist probeert op te zoeken, om haar te helpen om haar situatie te verbeteren. Het zou mooi zijn wanneer alle situaties beter zouden worden wanneer hij eenmaal met een Zieneres in contact komt, maar dat zal in praktijk waarschijnlijk niet slagen. Er kunnen situaties zijn waarin ook hij weinig kan doen.

***De Zieneressen die op de één of andere manier met de Boeddha in contact komen, zullen onvermijdelijk tegelijkertijd ook de invloed voelen vanuit de donkere kant.***

De donkere kant wil *niet* dat hij de Zieneressen helpt bij hun spirituele ontwikkeling, en zal er alles aan doen om ervoor te zorgen dat de communicatie wordt verstoord, dat de Zieneressen in de war worden gestuurd en tegen hem worden opgezet. Het zal dus niet eenvoudig zijn voor de Zieneressen om zich staande te houden in het directe contact met de Boeddha.

Misschien dat iemand denkt dat contact met hem een soort van feest zal zijn, maar in praktijk zal dit niet het geval zijn. Contact met de Boeddha betekent altijd dat je dan hard zult moeten werken om je staande te houden te midden van de kracht die er dan op je komt te staan vanuit de donkere kant.

***Direct contact met de Boeddha is niet zonder risico,  
niet voor jouzelf en ook niet voor hem.***

Hij werkt voortdurend te midden van deze moeilijkheden en moet daar zijn keuzes in maken. Die keuze zal vaak worden beïnvloed door de vraag in welke situatie er nog een reële kans van slagen is om te werken aan spirituele ontwikkeling. Soms zullen de moeilijkheden zodanig groot zijn dat hij weinig kan doen om de situatie te verbeteren. Als de groep na verloop van tijd weer uit incarnatie is, komen er betere mogelijkheden om te werken aan allerlei grote problemen waar nu misschien geen oplossing voor is. Er kan dan op “de weide” verder worden gewerkt onder betere omstandigheden dan op Aarde mogelijk zijn. Dáár kan de Boeddha meestal meer doen dan in het dagelijkse leven.

***De donkere kant maakt vaak handig gebruik van iemands zwakheden.***

Het is mede daarom noodzakelijk zowel jouw eigen sterke punten te leren kennen als je eigen zwakke punten. Die zwakke punten zijn vaak het gevolg van dingen die in het verleden niet goed zijn begrepen. Soms waren dingen wel duidelijk maar wilde iemand toch niet het spoor volgen van het innerlijke weten.

In een volgende incarnatie kunnen dan zwakheden ontstaan in iemands karakter. Met andere woorden vaak zijn zwakke punten in iemands karakter gevolgen van wat zo iemand in vorige incarnaties in werking heeft gezet. De donkere kant kent jou veel beter dan jij jezelf kent, en zal precies die zwakke punten opzoeken om iemand te benaderen. Naarmate je er beter in slaagt jouw eigen zwakke punten op te sporen en daar doelgericht aan te werken, kun je ook de ingangen voor de donkere kant aanzienlijk kleiner maken. Daardoor sta je veel sterker.

***Perfectionisme haalt je bij jezelf vandaan.***

Een veel voorkomende zwakheid is de neiging om iets perfect te willen doen. De aandacht komt dan te liggen bij het perfect willen uitvoeren van iets. Dit botst vaak met het innerlijke weten. De lijn van het innerlijke kompas is “doen wat nodig is”. De uitvoering wordt dan meestal gekenmerkt door eenvoud en soberheid.

Door iets perfect te willen doen, gaat de aandacht naar de verkeerde aspecten. Soms is dit ontstaan uit een diepliggende angst om fouten te maken. Door perfectionisme wordt de situatie omgebogen naar de verkeerde kant.

Het is vaak de donkere kant die mensen aanspoort om iets perfect te willen doen. De Ziel, het hogere Zelf, hanteert de lijn van eenvoud, soberheid en bescheidenheid. Onvolkomenheden horen bij het menszijn. Het kan heel heilzaam zijn om dit gewoon te accepteren zoals het is.

\*\*\*

## Over de tijdlijn vanaf eind 2012 en over de toekomst

Het is naar mijn idee belangrijk dat er goed zicht is op de tijdlijn die gaande is. Daarom wil ik hier een overzicht geven.

### *Eind 2012 was het tijdvak afgerond waarbinnen de proeven moesten worden gehouden.*

De uitslag is dat de Boeddha goed door de proeven heen is gekomen, als eerste mens op Aarde. Het gevolg hiervan is dat de hogere goden gemachtigd werden het hele systeem van evolutie van de mensheid in evenwicht te brengen. Met andere woorden het in evenwicht brengen kon toen *beginnen*, volgens de afspraken die daar al heel lang geleden over waren gemaakt. Onderdeel van dit proces van in evenwicht brengen is het aanpassen van de blauwdrukken die voor de mensen in incarnatie waren gemaakt. Onderdeel van dit aanpassingsproces is ook het opstellen van nieuwe wetten en het voorbereiden van de implementatie van die wetten. Dat zijn processen die veel tijd vragen. De hele groep van hogere goden die hierbij is betrokken, moet hierover beraadslagen, net zolang totdat er beslissingen kunnen worden genomen. Dit proces heeft verscheidene jaren geduurd.

De leiders van de groepen van Leeuw, Tweelingen en Vissen zijn in de afgelopen jaren opnieuw geïnstalleerd op het gebied van de Zielen.

Er zijn inmiddels heel veel blauwdrukken aangepast van mensen die in incarnatie zijn, niet alleen die van de groep van Vissen (de Zieneressen), maar ook blauwdrukken van andere groepen zoals die van Tweelingen en van Leeuw. De dingen die beschreven zijn voor de groep van Vissen, gelden voor een deel evengoed voor de mensen van de groepen van Tweelingen en van Leeuw. Ook zij zullen hun persoonlijke levens moeten reorganiseren en ruimte moeten maken voor de samenwerking met de Ziel, als zij de mogelijkheden die er nu zijn voor ontwikkeling op het spirituele vlak, zo goed mogelijk willen benutten.

Ook de mensen van de groepen van Tweelingen en Leeuw krijgen te maken met grote veranderingen in hun persoonlijke levens, als gevolg van het aanpassen van de blauwdrukken en de invloed die de Ziel, het hogere Zelf, kan uitoefenen om het dagelijkse leven opnieuw in te richten.

In praktijk kunnen de Zielen geleidelijk meer doen om hun persoonlijkheden in incarnatie (wij dus), te voorzien van inzichten en heilzame energie. Ook de Zielen zelf zijn ondertussen sterker geworden in de afgelopen jaren en dat is mede de reden dat zij nu veel meer kunnen doen om hun lagere deel in incarnatie (wij dus) te helpen. Er is een periode nodig geweest waarin ook de Ziel *zelf* weer op kracht kon komen.

Er zijn ook steeds betere mogelijkheden om vervloekingen te doorbreken op de weide. Dat heeft enorme gevolgen voor de mensen die hiermee te maken hebben gekregen in de afgelopen duizenden jaren. Dit betekent dat veel mensen hierdoor veel meer ruimte krijgen.

Op de weide is er steeds meer ruimte om de centra weer op te bouwen voor de groepen van Vissen, Tweelingen en Leeuw. Daardoor zijn er in de uren van slaap veel meer mogelijkheden om bij te tanken en bij te praten met gelijkgestemde Zielen.

*Er is vanaf eind 2012 een overgangperiode van tien jaar,  
waarin de moeilijkheden voor iedereen die het innerlijke weten wil volgen  
nog steeds groot zijn,  
vaak zonder het gevoel te krijgen dat je zou kunnen overwinnen.*

In het beste geval kun je je redelijk staande houden maar de omstandigheden zijn nog steeds zwaar, heel zwaar. Ondertussen worden de mogelijkheden van de nieuwe wetten van ons evolutieproces, steeds beter zichtbaar.

De goden gaan ervan uit dat het voor de mensen die dat echt willen, in de loop van deze overgangperiode mogelijk is een bewustere samenwerking op te bouwen met het hogere Zelf, de Ziel. Dit zal voor die mensen alsnog een gevoel van overwinning geven, ook al verandert dit niet altijd direct iets aan de omstandigheden.

*Rond 1 januari 2023 begint er een volgende fase.*

Die is met name voor de groep van Vissen van groot belang. Er is dan een eerste fase van herstel afgerond, waardoor velen van deze groep zichzelf inmiddels alweer goed zullen herkennen. Ook de meeste mensen van de groepen van Tweelingen en van Leeuw zullen tegen die tijd al een bewuste herkenning hebben van een hogere bedoeling van hun leven. Zij zullen gevoelsmatig zicht krijgen op een soort van globale missie van de Ziel. Zij zullen tegen die tijd kunnen voelen dat ze aanzienlijk sterker zijn komen te staan.

De groepen van Tweelingen en Leeuw zullen dus eveneens flink worden geactiveerd in het gewone dagelijkse leven en niet alleen op “de weide”. Zij zullen zich kunnen inzetten om het algemeen belang te dienen in onze maatschappij en de dingen op zich te nemen die nodig zijn. De taken die zij op zich zouden kunnen nemen, worden op hun weg gebracht.

Zo worden deze wereldverbeteraars van binnenuit en van bovenaf naar een juiste plaats geleid in onze samenleving. Zo zullen zij vanzelf in contact komen met mensen waar ze goed mee kunnen samenwerken of die hen meer uitleg kunnen geven over wat er gaande is.

Er kan een prachtige uitwisseling komen tussen de Zieneressen van de groep van Vissen en mensen van de groepen van Leeuw en Tweelingen, waarin ieder een specifieke rol heeft. Het plan dat de hogere goden Vissen, Tweelingen en Leeuw voor ogen hebben, wordt op de weide georganiseerd en daarna in het dagelijkse leven “uitgerold”, zoals men dat tegenwoordig vaak noemt. De Zieneressen zullen anderen vaak kunnen aangeven wat er gaande is, en welke taken zij op zich zouden kunnen nemen, als zij dat zouden willen om het algemeen belang te dienen. De mensen van de groep van Leeuw zullen vaak bestuurlijke taken op zich kunnen nemen. De groep van Tweelingen kan vooral Wijsheid toevoegen waar dat nodig is. Dit is ook de groep die werkt aan genezing. De Boeddha is verbonden aan deze drie groepen.

Het kan zinvol zijn een soort van toekomstbeeld te schetsen van wat je concreet mag verwachten in de komende jaren.

De mensen die willen leren samenwerken met hun Ziel, hebben prachtige mogelijkheden om hieraan te werken. Als je hiervoor kiest, dan zul je hier tijd voor vrij moeten maken. Je zult dan andere dingen moeten afbouwen of moeten stopzetten. Dit vraagt een heroriëntatie op wat je echt belangrijk vindt in jouw leven. Het vraagt een opnieuw inrichten van jouw dagelijkse leven.

Als je het innerlijke weten wil blijven volgen, zul je merken dat je steeds meer gaat zien wat jou dan van binnenuit en van bovenaf zichtbaar zal worden gemaakt door jouw Ziel. Je gaat dan steeds beter herkennen wat er leeft in de diepte van jouw hart. Je gaat dan ook steeds beter herkennen wat er leeft in anderen en wat er zich afspeelt in onze maatschappij.

*Het is niet altijd leuk te zien wat er om je heen gebeurt,  
maar door dit toch onder ogen te zien,  
kun je veel bewuster keuzes maken  
en daardoor beter omgaan met de tijd  
en de mogelijkheden die jou worden gegeven.*

De goden die het goed met mensen vóór hebben, kunnen in de komende periode veel doen om de situatie in de wereld te verbeteren. Zo zal de god Vissen proberen de groep Zieneressen verder te activeren, zodat die verder kan met de taken die ooit aan deze groep zijn toebedeeld. Dit is de groep die Genegenheid kan stimuleren. Dit is ook bij uitstek de groep die anderen de weg kan wijzen bij hun spirituele ontwikkeling. De groep Zieneressen zal waarschijnlijk steeds meer de krachten bundelen en de oude onderlinge conflicten laten voor wat het is. Er is nu een grote noodzaak de missie van de Ziel alsnog op zich te nemen en dat zal in de komende jaren bij de meesten de voorrang krijgen boven het uitwerken van onderlinge conflicten.

De god Tweelingen zal proberen de groep die aan dit teken is verbonden verder te activeren. Daardoor zal er nieuwe kennis worden vrijgegeven die voor de mensheid als geheel van groot belang is in de komende tientallen jaren. Vanuit deze groep zullen ook genezers naar voren komen die veel zullen kunnen doen, met name voor de mensen die hiervoor open staan. Vanuit deze groep zullen wijze mensen naar voren komen op allerlei plaatsen in onze samenleving, soms als klokkenluider, soms als bestuurder, wetenschapper, onderzoeker of op andere manieren.

De god Leeuw zal ook proberen zijn groep zo goed mogelijk te activeren. Dit betekent dat er veel meer ruimte zal komen voor het effectief bestrijden van de zware criminaliteit en de georganiseerde misdaad. Daar waar het er naar uit zag dat de zware misdaad het won van de plaatselijke overheden, daar zal het evenwicht in veel gevallen kunnen verschuiven in het voordeel van de overheid. Vanuit deze groep zullen ook bestuurders naar voren komen die het algemeen belang dienen en zich weinig aantrekken van politieke belangen. Dit is een nieuw type leider, dat nu nog zeldzaam is.

In deze overgangperiode kun je nauwelijks langdurig gelukkig zijn, er is eenvoudig te veel gebeurd en er worden heel veel onaangename dingen zichtbaar gemaakt van binnenuit door de Ziel. Er is onvoorstelbaar veel onrechtvaardig lijden en ellende geweest in de afgelopen duizenden jaren. Er is enorm veel schade ontstaan bij heel veel goede mensen, die zich in de afgelopen duizenden jaren hebben ingezet voor het algemeen belang.

Als je dit steeds beter gaat overzien, dan maakt dit het moeilijk om langere tijd echt gelukkig te zijn. Toch kun je wel gelukkige momenten ervaren als je merkt dat je vorderingen maakt op de weg van bewuster leren samenwerken met de Ziel, het hogere Zelf.

Je kunt je beter voelen als je meer begrip krijgt voor jezelf, en je vorderingen maakt met het genezen van oude en diepe wonden. Als je anderen ziet die vorderingen maken met de samenwerking met hun Ziel of de genezing van hun oude wonden, kan ook dat een gevoel van diepe dankbaarheid geven.

Er zullen ongetwijfeld allerlei momenten zijn waarin je je gelukkig kunt voelen, in de wetenschap dat het tij nu gekeerd is en je veel kunt doen om de situatie in de wereld te verbeteren, maar tegelijkertijd ga je steeds beter zien hoeveel schade er is ontstaan door de eeuwenlange inwerking vanuit de donkere kant.

Er is tijd nodig om dit te laten bezinken en dit te verwerken. Er is tijd nodig om te leren genieten van mooie dingen. Er is tijd nodig om hier mee bezig te zijn.

De publieke opinie zal in de loop van de jaren waarschijnlijk flink veranderen. Allerlei onderwerpen zullen opnieuw worden gewogen door de grote massa. Het gevolg hiervan zal waarschijnlijk zijn dat sommige vernieuwingen die in de afgelopen tientallen jaren zijn doorgevoerd, weer teruggedraaid zullen worden.

Dit zal plaatsvinden in situaties waarin er verandering is ontstaan die eigenlijk niet gedragen werd door onze maatschappij, maar vooral het werk is geweest van de donkere kant, die daarmee heeft geprobeerd zijn plan zo ver mogelijk in werking te zetten.

De publieke opinie op het gebied van omgaan met intiem lichamelijk contact bijvoorbeeld, zal als gevolg hiervan verder verschuiven. Ongewenst intiem lichamelijk contact zal waarschijnlijk veel minder voorkomen in de toekomst, omdat de normen en waarden op dit gebied flink in beweging zullen komen.

Deze veranderingen worden vanaf de weide gestimuleerd. Overtreders van deze omgangsvormen zullen nog veel meer aan de publieke schandpaal worden genageld, waardoor ook de rijken en de machtigen zich geen misstappen meer kunnen permitteren.

Allerlei bestaande spanningsbronnen in de wereld zoals Iran en Noord-Korea zullen op de één of andere manier in betere banen worden geleid. De conflicten die er zijn, zullen binnen de perken worden gehouden. De goden hebben mogelijkheden dit enigszins bij te sturen, binnen de wetten die daar nu voor zijn.

Vrede is niet het juiste woord om aan te geven hoe het zal gaan, maar er zullen ook geen hele grote oorlogen ontstaan. Het zal een soort van middenweg worden, waarin oude conflicten kunnen worden uitgewerkt maar waarbij wel uiterste grenzen zullen worden bewaakt. De goden die het goed met de mensheid vóór hebben, zijn nu beter in staat hun invloed in dit soort conflictsituaties te laten gelden.

***De mensheid gaat een veel betere periode tegemoet,  
waarin zij zich veel beter kan ontwikkelen dan in de afgelopen duizenden jaren.***

Er is in onze periode grote behoefte aan mensen die bewust kunnen samenwerken met hun Ziel om anderen te helpen met hun leerprocessen en met hun processen van genezing. Misschien ben jij één van de mensen die dit zou kunnen en die dit wil. Een leven in hechte samenwerking met jouw Ziel, waarin je anderen kunt helpen en waarin je ondertussen zelf veel kunt leren en oude wonden kunt helen, is een rijk leven. Dit is weggelegd voor de mensen die in de komende jaren weer bewuster willen leren samenwerken met hun Ziel.

Er zullen ontdekkingen komen waardoor er nieuw licht wordt geworpen op wat in onze lange geschiedenis is gebeurd. Door de opwarming van de Aarde en het smelten van het ijs op de polen, zullen er belangrijke restanten uit het verre verleden worden gevonden, die een nieuwe visie mogelijk zal maken op het verleden van de mensheid.

Historici zullen aangenaam verrast zijn en hun wetenschappelijk onderbouwde visies bij moeten stellen. Er zal dan nieuw licht worden geworpen op de geschiedenis van de mensheid in de afgelopen tienduizenden jaren, waarvan veel kennis in onze generatie verloren is gegaan.

Er kan nieuwe wetenschappelijke kennis aan de mensheid worden gegeven via de gebruikelijke kanalen van Tweelingen. Dit is kennis die in de komende periode nuttig kan zijn voor de mensheid als geheel. Veel oude bekenden zoals Einstein zijn inmiddels opnieuw in incarnatie en kunnen dienen als kanalen voor dit wetenschappelijk baanbrekende werk.

***De Boeddha die in deze overgangperiode van tien jaar terug zal keren,  
is volop werkzaam achter de schermen.***

Aan het einde van die periode van tien jaar zal hij aanzienlijk sterker zijn geworden dan hij was in het leven waaraan hij zijn naam heeft te danken, ongeveer vijfhonderd jaar voor het begin van onze jaartelling.

Hij zal er waarschijnlijk voor kiezen in het verborgene te werken, zo veel mogelijk achter de schermen. Dat geeft hem ongetwijfeld de beste mogelijkheden. Hij zal contact zoeken met een relatief kleine groep mensen waar hij vanuit zijn verleden aan is verbonden.

De grote massa verwacht misschien dat de Boeddha bij zijn komst contact op zal nemen met de autoriteiten en zijn aanwezigheid kenbaar zal maken. Mocht hij er voor kiezen dat niet te doen dan verwachten velen dat hij dan op z'n minst contact zal zoeken met de boeddhisten.

Maar de Boeddha volgt niet de structuren die op Aarde zijn ontstaan als gevolg van het verloop van het evolutieproces. Hij volgt de lijnen zoals die op de weide zijn uitgezet door de hogere goden die het goed met de mensheid vóór hebben. De mensheid weet weinig van deze hoofdlijnen en dat is de reden dat ik hier iets over wil schrijven.

De “organisatiestructuur” van waaruit de Boeddha werkt, is de aanwezigheid van drie groepen Zielen die ieder verbonden zijn aan één van de hogere goden. Dit zijn de drie groepen die beschreven zijn in mijn boeken. Dit zijn de groepen van Vissen, Tweelingen en Leeuw.

De Boeddha is verbonden met alle drie groepen. Met andere woorden hij is verbonden aan de Zielen van deze groepen. Hij kent deze Zielen goed en heeft daar een hele lange periode mee samengewerkt.

Voordat hij terug mocht naar de Oorsprong en daar in principe mocht blijven zonder nog te hoeven terugkeren naar het mensenrijk, had hij al heel lang samengewerkt met de Zielen die nu onderdeel zijn van de groepen van Vissen, Tweelingen en Leeuw. Degenen waar hij vanuit zijn eigen verleden aan is verbonden zijn dus deze Zielen. Het kan zijn dat deze Zielen in het dagelijkse leven onderdeel zijn geworden van regeringen of van bijvoorbeeld boeddhistische groepen maar heel waarschijnlijk is dat niet.

***Als de Boeddha contact met iemand zoekt,  
dan heeft dit vaak te maken met de positie die diens Ziel heeft,  
en meestal niet zozeer met de positie die een mens in het dagelijkse leven heeft.***

Het is daarom voor de grote massa volstrekt niet te volgen met welke mensen hij contact zal zoeken. Dit zal weinig te maken hebben met bijzondere posities die mensen in de wereldse organisatie innemen.

De keuze om contact te maken, zal verbonden zijn aan de verbinding die er is op het gebied van de Zielen. Daardoor kan het voorkomen dat hij contact zal zoeken met mensen die zo op het eerste gezicht in niets bijzonder zijn.

Hij kent mensen vooral van de weide en zal vanuit de vriendschap die er op dat gebied is, proberen sommige mensen te naderen in hun gewone dagelijkse leven, om te helpen met hun herstelproces.

***De mensen waar hij contact mee zoekt,  
zullen moeten leren hier goed mee om te gaan.***

De bewuste herkenning van wat er gaande is in zo'n situatie, kan heel confronterend zijn. Het zal diepe indruk maken, misschien zonder dat je in eerste instantie bewust begrijpt wat er gebeurt. Iedereen die dit meemaakt, zal hier erg aan moeten wennen, omdat het volkomen nieuw en ongebruikelijk is. Dit betekent in praktijk dat er tijd nodig is om dit te verwerken en bewust onderdeel te laten zijn van jouw leven.

***De mensen in incarnatie hebben een nieuw ijkpunt nodig,  
dat een uitermate belangrijk richtpunt is  
om hun eigen meest fundamentele uitgangspunten,  
in overeenstemming te brengen met hun innerlijke weten.***

Veel mensen gaan er vanuit te weten wat Genegenheid is, maar vanuit het besef dat de mensheid nagenoeg opgegeven was door de hogere goden, is het niet vanzelfsprekend dat iedereen weet wat Genegenheid is. Het is eigenlijk veel waarschijnlijker dat nagenoeg niemand nog weet hoe de energie van Genegenheid voelt, omdat men dit uit eigen waarneming, in dit leven nog nooit echt heeft ervaren.

Er is daarom een nieuw ijkpunt nodig, waardoor mensen weer met zekerheid kunnen vaststellen wat Genegenheid eigenlijk is, en hoe zoiets voelt. Voor de meesten is dit iets waar wel vaak over wordt gesproken, maar wat men in werkelijkheid nog niet heeft meegemaakt in dit leven, hoe droevig dit ook klinkt.

***De Boeddha kan behulpzaam zijn om genodigden  
de gelegenheid te bieden,  
te ervaren wat Genegenheid is.***

Hij kan ook helpen om juiste kennis aan te geven, zodat belangstellenden dit kunnen vergelijken met wat zij zelf als Waarheid hadden aangenomen, en dit als het ware kunnen checken in hun hartcentrum, waarin ze kunnen aanvoelen in hoeverre de aangeboden kennis overeenkomt met hun innerlijke weten.

\*\*\*

## Johannes de Doper

*Het doel van mijn schrijven is meer ruimte te maken voor de instroom van het hogere Zelf, dat op geschikte momenten, probeert ons denken te verlichten van binnenuit en van bovenaf. Door allerlei gangbare opvattingen opnieuw te onderzoeken als daar reden voor is, komt er meer ruimte voor het instromende licht van de Ziel. Naarmate wij ons meer vastklampen aan verkeerde opvattingen over het verleden, opvattingen die botsen met de Wijsheid van de Ziel, belemmeren we de samenwerking met ons hogere deel. In dit artikel wil ik mijn visie geven over wat er tweeduizend jaar geleden is gebeurd tijdens de doop in de Jordaan. Deze visie botst flink met de gangbare opvattingen in onze generatie. In onze huidige opvattingen over wat er tweeduizend jaar geleden is gebeurd tijdens de doop in de Jordaan, is iets vreemds aan de hand. Daarover gaat dit artikel.*

In de gangbare opvattingen over wat er destijds is gebeurd, wordt beschreven dat Johannes de Doper een tijdlang sprak over een belangrijke periode die zou aanbreken, waarin er iemand zou komen die veel in beweging zou brengen en veel verbetering zou brengen. Er zou een soort van nieuwe leraar komen terwijl er in die periode al veel leraren aanwezig waren in het volk. Er waren al de Mandaeërs, de Farizeeën, de Sadduceeën en de Zeloten, die allemaal hun eigen leraren en leiders hadden. Er waren in die periode allerlei kleinere en grotere groepen, die verzameld waren rond hun leraren. Johannes de Doper bijvoorbeeld had zijn eigen toehoorders maar die konden een volgende dag evengoed aanschuiven bij een andere groep, om te horen hoe men daar naar dingen keek.

Johannes sprak over een tijd waarin er veel verbetering zou komen en mensen als het ware een nieuwe start zouden kunnen maken. In feite was hij al begonnen met die nieuwe start door het ritueel van de doop in de Jordaan. Door deze ceremonie werd iemand symbolisch gereinigd van de zonden van het verleden. De onderdompeling in het water was de symboliek van een nieuw begin.

Johannes onderwees de weg naar binnen, de weg van de gnosticus zoals we dat nu zouden noemen. Hij moedigde mensen aan hun eigen spirituele huiswerk op zich te nemen en zich zo veel mogelijk te “reinigen” van hun zonden, dat wil zeggen afstand te nemen van dingen waarvan je innerlijk aanvoelt dat die niet goed zijn en botsen met de Wijsheid van je Ziel, jouw hogere deel.

In de loop van de tijd werden er veel mensen gedoopt, als teken dat zij de leringen van Johannes serieus namen en een begin wilden maken met een andere manier van leven, waarin ze veel bewuster zouden omgaan met hun innerlijke weten, hun morele kompas, en daardoor meer afstand zouden doen van gedrag dat botste met dit Geweten. Daardoor zou er een betere samenleving kunnen ontstaan en daar wilden deze dopelingen graag aan meewerken.

Dan gebeurt er iets vreemds, iets wat in de afgelopen tweeduizend jaar tamelijk onopgemerkt is gebleven. Misschien is het pas nu de tijd dat dit beter zichtbaar is, voor ons als gewone stervelingen.

Op een bijzondere dag komt Jezus naar voren en meldt zich aan om gedoopt te worden door Johannes, tijdens één van de ceremonieën waarin dit gebruikelijk was. Blijkbaar had Jezus de leringen van Johannes beluisterd en was hij op het punt gekomen dat hij de weg wilde volgen die Johannes daarmee had aangegeven. Door de doop te ondergaan, zou Jezus duidelijk maken dat hij deze weg eveneens wilde volgen, net als de vele honderden die hem daarin waren voorgegaan.

Maar op het moment van de doop van Jezus gebeurde er iets merkwaardigs. Volgens de verhalen verscheen er een duif, die aan de omstanders duidelijk maakte dat Jezus degene was waarover Johannes al zo lang had gesproken.

Met andere woorden door de dingen die toen gebeurden werd aan de omstanders duidelijk gemaakt dat Jezus degene was die zij vanaf dat moment zouden moeten volgen. Anders gezegd door de hele gang van zaken destijds, werd Jezus aangewezen als de leider die iedereen zou moeten volgen.

Maar juist het volgen van welke leider dan ook, botst fundamenteel met het volgen van het innerlijke weten. Met andere woorden juist het installeren van een leider die gevolgd moest worden, botste met alles wat Johannes in de jaren daarvoor had verkondigd.

In de periode die daarop volgde werd Johannes weldra gevangengezet en korte tijd later onthoofd. Hij verdween eenvoudig van het toneel en alle ogen waren daarna hoofdzakelijk gericht op Jezus. Velen vonden de gang van zaken maar vreemd en hadden hun twijfels. Er was veel verwarring in die periode maar na verloop van tijd kozen de meesten ervoor om Jezus te gaan volgen.

Je zou je af kunnen vragen wat voor nut het heeft om zo'n verhaal op te zoeken dat zich tweeduizend jaar geleden heeft afgespeeld en waar we in feite maar heel weinig van weten. Er zijn slechts enkele verhalen van overgebleven. We hebben hier geen foto's van en geen video opnames. We zijn dus ernstig beperkt in onze onderzoeksmogelijkheden en het is een verhaal dat zich al heel lang geleden heeft afgespeeld. Gelukkig kun je tijdens meditatie hier soms meer inzicht in krijgen.

Zoals ik het zie is er destijds iets gebeurd wat enorme invloed heeft gehad maar wat in de kern bijzonder kwaadaardig is geweest, iets wat onze geschiedenis heeft ingekleurd op een manier die ongekend is. Tot nog toe is dit tamelijk onopgemerkt gebleven maar in deze periode is er ruimte om dit opnieuw te belichten, zodat iedereen hier opnieuw naar kan kijken en dit kan onderzoeken, wanneer je innerlijk aanvoelt dat dit belangrijk is. Het zorgvuldig onderzoeken van dit verhaal is naar mijn idee buitengewoon leerzaam, het kan duidelijker maken dat er zoiets bestaat als de donkere kant en hoe die te werk ging in die specifieke situatie. Omdat het evolutieproces nu in evenwicht wordt gebracht, zijn er nu veel betere mogelijkheden om dit thema te onderzoeken dan hiervoor.

In mijn visie bestaat er zoiets als de lichte kant en de donkere kant, die ieder hun eigen bijdrage leveren aan onze leeromgeving. De lichte kant probeert altijd inzicht te geven en mensen de weg te wijzen naar hun innerlijke kracht, de samenwerking met hun hogere Zelf. Dit is mogelijk doordat alle mensen in de kern verbonden zijn met dit hogere deel van zichzelf. Daardoor kunnen mensen de uitweg vinden uit de moeilijkheden die ze in hun gewone dagelijkse leven voortdurend tegenkomen.

De donkere kant probeert deze ontwikkeling van innerlijke kracht zo veel mogelijk tegen te werken door mensen te misleiden en hen verkeerde dingen aan te leren en in te prenten. De donkere kant praat mensen aan dat ze in de kern slecht zouden zijn en dat ze daarom maar beter een leider kunnen volgen die hen aan een beter bestaan kan helpen. De donkere kant zal alles afwijzen of verdraaien wat mensen zou kunnen helpen hun innerlijke kracht te ontwikkelen.

***Een gnosticus zoals Johannes de Doper, zal in principe nooit een leider aanwijzen die anderen zouden moeten volgen.***

***Een gnosticus wijst slechts de weg naar binnen, naar het innerlijke weten.***

Mensen willen aanleren om een sterke leider te volgen is typisch iets wat hoort bij de donkere kant. Het is daarom vreemd dat juist Johannes wordt beschreven als degene die mensen de weg heeft gewezen naar het volgen van Jezus. Dit botst volkomen met alles wat hij daarvoor had geleerd aan de mensen die luisterden naar wat hij wilde vertellen.

Zoals ik het zie is er tijdens deze ceremonie iets heel anders gebeurd en heeft de donkere kant het ritueel van de doop geëncappt om hun man naar voren te schuiven in de persoon van Jezus. Met andere woorden tijdens de doop in de Jordaan van Jezus werd hij door de donkere kant geïnstalleerd als degene die mensen voortaan zouden moeten volgen.

Dit is een manifestatie van enorme macht vanuit de donkere kant, op zo'n manier dat de aanwezigen niet goed konden zien wat er destijds gebeurde. Met andere woorden het machtsvertoon vanuit de donkere kant was destijds zo verweldigend groot, dat de aanwezigen zich daar nauwelijks aan konden onttrekken. Er is toen een situatie ontstaan die heeft voortgeduurd tot in onze generatie. Pas nu kan beter zichtbaar worden gemaakt wat er destijds is gebeurd.

De doop van Jezus door Johannes maakt duidelijk dat er een periode is geweest waarin Jezus dezelfde opvattingen had als Johannes. Maar na de doop in de Jordaan veranderde Jezus van opvattingen. Hij voerde een systeem in waarin hij zichzelf presenteerde als de zoon van god, die anderen zouden moeten volgen. Als mensen hem niet zouden aanvaarden als hun leider, dan zouden zij niet in de hemel komen. Zij zouden dan op een akelig plekje terecht komen na hun dood.

Dit klinkt als een dreigement. Het is een vorm van chantage. "Volg mij, want anders loopt het niet goed met jullie af en krijgen jullie straf nadat jullie zijn overleden". Dat was de boodschap van Jezus.

Dit heeft niets te maken met vrijlatende Liefde (Genegenheid). Het is een enorm dreigement. Merkwaaardig genoeg werd dit door een groot deel van de mensen die daar destijds bij aanwezig zijn geweest aangenomen als Waarheid, hoewel dit botste met wat Johannes had onderwezen.

Jezus zei tegen mensen dat hun zonden zouden worden vergeven, maar zoiets kun je niet beloven. Zonde is eenvoudig een ander woord voor karma, een woord dat de theosofen gebruiken. Als iemand een ander ernstig heeft benadeeld, dan zal daar ooit iets tegenover moeten komen te staan. Dit is een belangrijk uitgangspunt in de leer van karma. Dit is een opvoedkundig proces, waardoor mensen kunnen leren van de dingen die ze ooit zelf in werking hebben gezet, dingen waar ze zelf verantwoordelijk voor zijn. Iemand anders kan daar geen verandering in brengen zoals Jezus beweerde. Hij kon het niet waarmaken toen hij zei dat hij alle zonden van de mensheid op zich zou nemen, zodat hun zonden hen vergeven zouden zijn. Dit was een valse belofte en ijdele hoop voor de mensen die dit geloven. Het is eenvoudig een illusie. Je bent zelf verantwoordelijk voor wat je in werking zet en voor wat je nalaat te doen terwijl dit wel nodig is.

Jezus kon wonderen doen en imponeerde hiermee de mensen die daar destijds getuige van zijn geweest. Zonder deze wonderen zouden mensen waarschijnlijk veel minder bereid zijn geweest hem te volgen. Wonderen zijn een enorm vertoon van macht. Hoe anders was Johannes in zijn eenvoud en soberheid. De stijl van deze twee sprekers was volkomen verschillend.

Als Jezus geen wonderen zou hebben gedaan, geen beloftes zou hebben gedaan over vergeving van zonden die hij onmogelijk waar kon maken en niet had gedreigd dat mensen in de hel terecht zouden komen als ze hem niet als leider zouden accepteren, dan zouden er waarschijnlijk weinig volgelingen zijn geweest en zou het hele christendom nooit zijn ontstaan. Maar mensen waren in die periode schijnbaar erg gevoelig voor misleiding en luisterden naar de dingen die Jezus predikte. Door al deze factoren kon het christendom toch ontstaan. Omdat de illusies die hij predikte nu beter kunnen worden herkend door het in evenwicht brengen van ons evolutieproces, zal het christendom in de vóór ons liggende periode aanzienlijk minder volgelingen overhouden. Steeds meer mensen zullen zich vrijmaken van de illusies die daar worden verkondigd.

Het christendom is in feite gebaseerd op groot machtsvertoon, dreigementen en valse beloftes. Naar mijn mening heeft dit niets te maken met Liefde (Genegenheid). Het is in feite precies het tegenovergestelde.

Door de inwerking van geestelijke vermogens konden veel mensen dit in de afgelopen tweeduizend jaar niet goed zien voor wat het in feite is. Door het in evenwicht brengen van ons evolutieproces wordt dit weer veel beter zichtbaar. Met andere woorden de donkere kant heeft geestelijke vermogens, waarmee de visie van grote groepen mensen ernstig kan worden vertroebeld. Mensen kunnen sommige dingen dan eenvoudig niet meer goed zien. Dit is de macht van de donkere kant, hoewel dit voor de grote massa nog steeds onbekend terrein is. Men beseft niet dat zoiets mogelijk was.

Het verhaal in de Bijbel over de vervloeking van de vijgenboom maakt bovendien duidelijk dat Jezus niet altijd zo vredelievend was als zijn volgelingen graag willen geloven. Toen hij ooit langs een vijgenboom kwam en zin had iets te eten, vervloekte hij deze boom toen hij merkte dat deze geen vruchten droeg. Ook dit is geen uiting van Liefde (Genegenheid). Het heeft het karakter van het bestraffen van iets wat niet voldoet aan zijn verwachtingen. Het is kwaadaardig machtsvertoon.

Tweeduizend jaar geleden was niet iedereen onder de indruk van Jezus. Sommigen hadden in die periode al duidelijk herkend dat het niet klopte wat hij beweerde. De Mandaeërs hadden toen al vastgesteld dat Jezus een valse profeet is en zijn god een hele slechte. (Ilda Baoth) Het is dus niet nieuw wat ik hier schrijf, het is bekend terrein voor de ware gnostici.

***Er is veel verkeerd gelopen in die periode van tweeduizend jaar geleden.  
Deels wordt dit in de direct vóór ons liggende periode hersteld.***

Dit hele thema van de doop in de Jordaan is een geschikt onderwerp voor meditatie. Als je innerlijk voelt dat dit onderwerp jou op de één of andere manier raakt, dan zou je je hier in meditatie op kunnen richten. Als je op een geschikt moment goed bent afgestemd in jouw spirituele hartcentrum in het centrum van de borstkas, dan kun je daar de instroom vanuit jouw hogere Zelf, jouw Ziel, ontvangen. Als jouw hogere deel het belangrijk vindt jou hier meer duidelijkheid over te geven, dan zal die duidelijkheid tijdens zo'n meditatie komen, van binnenuit en van bovenaf. We leven nu in een periode dat hier hele mooie mogelijkheden voor zijn. Op deze manier kun je dit thema zelf onderzoeken.

De overweldigende macht die vanuit de donkere kant is toegepast op de mensen die daar destijds bij aanwezig zijn geweest, wordt in de direct vóór ons liggende periode verder afgebroken, zodat iedereen van ons, de dingen weer beter kan zien zoals ze zijn. Het heeft ongeveer tweeduizend jaar geduurd voordat nu uiteindelijk de sluiers die hier al die tijd overheen hebben gelegen, worden weggehaald.

Ik beseft dat het grote gevolgen kan hebben wat ik hier beschrijf voor de manier van denken over Jezus en over de donkere kant. Ik beseft eveneens dat hierdoor de verwarring in eerste instantie groter zal worden, maar ik weet ook dat er juist hierdoor uiteindelijk meer ruimte komt voor de bewuste samenwerking met de Ziel, het hogere Zelf. Voor de mensen die innerlijk aanvoelen dat dit de moeite waard is om zorgvuldig te onderzoeken, zijn er nu hele mooie mogelijkheden om hier diepgaand mee bezig te zijn. Op deze manier kun je jouw eigen innerlijke kracht beter leren kennen.

De donkere kant zal gewoonlijk proberen zichzelf zo goed mogelijk te camoufleren. De donkere kant werkt vaak met ontkenning. De donkere kant zal mensen daarom proberen aan te leren dat er niet zoiets bestaat als de donkere kant, dat dit slechts bangpraterij is en dat je daar beter niet naar zou kunnen luisteren. De donkere kant zal mensen proberen aan te leren dat alles goed is zoals het is, en dat je je nergens tegen zou moeten verzetten. Op die manier worden mensen in een zoete slaap gewiegd en wordt alle innerlijke verzet tegen onrecht tot stoppen gebracht.

***De donkere kant zal mensen proberen aan te leren dat de donkere kant niet bestaat, dat dit slechts bangmakerij is en dat je daar beter niet naar zou kunnen luisteren.***

Het is diezelfde donkere kant die mensen probeert aan te praten dat je vooral niet moet oordelen over wat er gaande is in de wereld. Zo raken mensen volkomen afgestompt en worden de meest schrijnende situaties beschouwd als iets waar je niet over zou mogen oordelen. Op die manier schakelen mensen zichzelf uit, ze ontkennen hun innerlijke weten, ze ontkennen het betere deel in zichzelf.

Waren het in het verleden de kerken die mensen leerden dat gods wegen nu eenmaal ondoorgrondelijk zijn en dat zij de duiding van gods handelingen het beste maar aan de voorgangers in de kerken zouden kunnen overlaten, tegenwoordig lenen sommige spirituele stromingen zich ervoor om in feite dezelfde weg te verkondigen. Door niet te willen oordelen en alles als goed te beschouwen (hetgeen vanzelfsprekend een oordeel is!!!) schakel je jezelf uit en wordt je passief, beschouwd vanuit jouw hogere Zelf. Je gaat je dan steeds minder verzetten tegen onrecht.

***De donkere kant probeert mensen aan te praten dat ze vooral niet moeten oordelen over wat er gaande is in de wereld.  
Zo wordt het verzet tegen onrecht afgezwakt en worden mensen passief.***

De lichte kant heeft altijd in de geschiedenis geprobeerd mensen te leren vechten met hun geestelijke wapens, de gnostici voorop. De lichte kant heeft altijd de nadruk gelegd op het innerlijke weten en de weg van Zelfkennis. (Mens ken uzelve) De lichte kant heeft altijd geprobeerd inzicht te geven in wat er gaande is in de één of andere periode in de geschiedenis.

De principes van de eindeloze strijd tussen de lichte kant en de donkere kant herhalen zich steeds opnieuw, en spelen zich ook af in onze eigen generatie. Je kunt je niet onttrekken aan deze strijd en het beste dat je volgens mij zou kunnen doen is je eigen wapens leren kennen en daar zo goed mogelijk mee leren omgaan.

De kracht van een mens is zijn ingeboren goddelijkheid die zichtbaar wordt door bewust de samenwerking te zoeken met het hogere Zelf in de diepte van het hart. Op je beste momenten kun je dan steeds meer inzicht krijgen in wat er gaande is in jouw eigen leven, in de levens van anderen of in onze maatschappij. Wie hier moeite voor wil doen, kan in deze periode heel ver komen met het ontvangen van meer zicht op allerlei thema's die jouw eigen hogere deel zou kunnen belichten als jij je hiervoor in wil zetten.

Er komt geen nieuwe wereldleraar die je zou moeten volgen zoals dat in de loop van de geschiedenis steeds zo ging. Eén van de kernpunten van de komende periode is dat je het *zelf* zult moeten doen. Zelf onderzoeken, zelf proberen aan te voelen in jouw hart, zelf een *eigen mening* ontwikkelen in overeenstemming met de Wijsheid van jouw Ziel, jouw hogere deel.

Dit heeft de meeste kans van slagen als je weet dat dit kán, als je weet hoe je deze dingen het beste aan kunt pakken en als je bereid bent je hiervoor in te zetten. Mijn schrijven is bedoeld voor de mensen die deze weg willen proberen te volgen. Mijn boeken en artikelen zijn bedoeld als hulp om sterker te worden, en de donkere kant en alles wat hindert in de samenwerking met het hogere Zelf, te belichten en te ontmaskeren.

***Zonder misleiding en zonder dwang vanuit de donkere kant,  
zou Johannes de Doper nooit een leider hebben aangewezen  
die mensen zouden moeten volgen.  
Dit botst volkomen met zijn eigen uitgangspunten.***

Het is afschrikwekkend om onder ogen te zien dat de donkere kant dit destijds kon doen met de groep die daarbij aanwezig is geweest. De macht van de donkere kant om mensen te misleiden en op die manier gevangen te houden, is enorm geweest in de afgelopen tweeduizend jaar.

Door het in evenwicht brengen van ons evolutieproces komen er nu betere mogelijkheden om dingen te zien zoals ze zijn. Tegelijkertijd wordt door het in evenwicht brengen van ons evolutieproces de macht van de donkere kant flink ingeperkt, waardoor er niet zomaar een herhaling kan plaatsvinden van de gebeurtenissen van tweeduizend jaar geleden.

***De sluiers die tweeduizend jaar lang deze gebeurtenis hebben gecamoufleerd,  
worden in deze periode afgebroken,  
als gevolg van het in evenwicht brengen van ons evolutieproces.***

In de Bijbel wordt beschreven dat Johannes een incarnatie is van Elia. Hij was in de periode van koning Achab en koningin Izebel degene die het volk kon verlossen van de donkere krachten waar het volk zich destijds mee ingelaten had. (Baäl) Er wordt bovendien in de Bijbel voorspeld dat diezelfde Elia ooit nog eens terug zal komen en het volk opnieuw de juiste weg zal wijzen. Dit stond tweeduizend jaar geleden op het programma maar is door extreem machtsvertoon vanuit de donkere kant onmogelijk geworden. In de periode van de priesters van Baäl won Elia de slag, maar in een latere incarnatie, toen deze zelfde Ziel Johannes de Doper werd genoemd, verloor hij de slag van de donkere kant. Hij kwam op een zijspoor terecht en werd onthoofd.

Johannes de Doper verwees naar iemand die zou komen die groter zou zijn dan hij. Dit was een verwijzing naar zijn eigen hogere Zelf. Zijn eigen hogere deel zou destijds de nieuwe wereldleraar worden maar dat werd hem uiteindelijk onmogelijk gemaakt. In plaats daarvan werd er iemand anders geïnstalleerd door de donkere kant. De rol van Johannes was daarmee uitgespeeld. Hij kon niet verder gaan met de missie waarvoor hij was gekomen.

Mochten er mensen in incarnatie zijn, die destijds bij de doop in de Jordaan aanwezig zijn geweest, dan zullen die een nieuwe kans krijgen om de dingen onder ogen te zien zoals ze toen zijn gebeurd. De geschiedenis geeft ons af en toe van dit soort bijzondere kansen om meer zicht te krijgen op belangrijke dingen waar wij zelf ooit mee te maken hebben gehad. Mocht jij hier zelf ooit bij betrokken zijn geweest, dan kan dit door jouw eigen Ziel, jouw hogere Zelf, worden belicht, als jij bereid bent hier moeite voor te doen en hierover gaat mediteren. In regressie-sessies krijg je gewoonlijk geen specifieke informatie over dit soort gebeurtenissen maar je kunt tijdens diepe meditatie soms wel een globaal beeld krijgen van wat er in algemene zin is gebeurd. Naarmate je hier meer moeite voor doet, kan jouw hogere deel jou meer inzage geven in wat er destijds is gebeurd. Dit is de manier waarop deze dingen werken.

## Ontbrekende stukjes over de man van Nazareth

*In de Bijbel wordt een beeld geschetst van een man die niets dan goeds deed maar uiteindelijk toch in een soort van referendum door het Joodse volk tot de dood door kruisiging wordt veroordeeld. De man over wie het gaat deed wonderen en genas ernstig zieke mensen. Toch wilde het volk blijkbaar graag van deze man af. Het is erg onwaarschijnlijk dat een man die volgens de Bijbel alleen maar goede dingen deed, toch door het volk ter dood wordt veroordeeld. Het is alsof er stukjes van deze puzzel ontbreken. Over deze ontbrekende stukjes gaat dit artikel.*

***Als iemand niets dan goeds doet, is het erg ongeloofwaardig  
wanneer iemand in een referendum dan toch ter dood wordt veroordeeld.  
Er moet dan meer aan de hand zijn, ook al wordt daar in de Bijbel niets over gezegd.***

De Bijbel is een boek dat pas een paar honderd jaar na het begin van onze jaartelling zijn huidige vorm heeft gekregen. Het is zorgvuldig samengesteld om een doelbewust gekozen beeld zo goed mogelijk te onderbouwen, en alles wat dat beeld zou kunnen ondermijnen zo veel mogelijk weg te moffelen. Het ging dus niet om “waarheidsvinding”, het ging erom een beeld te presenteren dat zou bijdragen aan het vergroten van de macht van de kerken.

Met dit doel voor ogen zijn bij het samenstellen van de tegenwoordige Bijbel doelbewust allerlei passages achterwege gelaten. Men kon in de periode dat de Bijbel is samengesteld heel goed inschatten wat aanvaardbaar was voor de grote massa gelovigen en wat de massa destijds onaanvaardbaar vond. Vanuit deze achtergrond is de Bijbel met grote zorgvuldigheid samengesteld. Alles wat niet paste bij de beeldvorming die men voor ogen had, is zo veel mogelijk weggehaald.

Over Maria Magdalena is bekend dat zij veel aansluiting heeft gekregen bij Jezus. Zij volgde destijds het spoor dat we nu prostitutie zouden noemen. Dit was in die periode in strijd met de normen en waarden van het volk. Er stond een zware straf op het volgen van deze weg. Jezus zorgde ervoor dat zij werd gered van de dood door steniging, de straf die destijds werd toegepast bij vrouwen die de weg van prostitutie wilden volgen.

Het Joodse volk had in de periode van Elia de keuze gemaakt zich los te maken van de krachten van Baäl. Destijds was er een intense strijd uitgevochten tussen Achab en Izebel aan de ene kant en de profeet Elia aan de andere kant. Izebel was een hogepriesteres in de rijen van de aanbidders van Baäl en dit had veel moeilijkheden opgeleverd voor het Joodse volk. In de tijd van Elia werd aan het Joodse volk duidelijk gemaakt dat men het spoor van Baäl beter niet zou kunnen volgen. Het Joodse volk had dit goed begrepen en heeft in de eeuwen daarna geprobeerd hier afstand van te houden. Deze krachten van Baäl probeerden via seksuele ceremonieën de mens met deze goden te verbinden. Seksualiteit speelde een centrale rol in de inwijdingsrituelen van de aanhangers van Baäl. Het Joodse volk had daar destijds keuzes in gemaakt en wilde niet verder met Izebel en de donkere krachten waar zij zich mee had ingelaten. Dit speelt zich af in de negende eeuw voor het begin van onze jaartelling.

Tweeduizend jaar geleden kwam Elia terug in de persoon van Johannes de Doper maar ook Izebel kwam terug, namelijk in de persoon van Maria Magdalena.

Maria koos opnieuw het oude spoor en kwam in aanraking met dezelfde krachten als waar zij in de periode van Elia eerder mee in aanraking was geweest.

***Maria Magdalena koos opnieuw voor het volgen van de weg naar Baäl.***

Als je als prostituee in het leven staat en de weg bewandelt van vrije seksuele omgang met allerlei mannen, en je bedenkt dat geslachtsgemeenschap vooral een uitwisseling van energie is, dan betekent dit dat zo'n vrouw haar energieveld vult met de lust van alle mannen die met haar seks willen hebben. Daardoor vul je je energieveld met verschrikkelijke energie, die erg schadelijk is voor jezelf. Als je dit doet om hogerop te komen in de rangen van de priesteressen van Baäl, dan is dat handelen tegen beter weten in om meer macht te krijgen. Op die manier ontken je je eigen innerlijke weten en bevestig je dat je bewust wil werken voor de idealen van de donkere kant.

De donkere kant probeert de mensheid aan te leren dat seksualiteit liefde zou zijn en dat liefde seksualiteit zou zijn. Maria Magdalena was daarom voor de donkere kant een uitstekend boegbeeld. Zij belichaamde het ideaal van de krachten van Baäl.

Omdat zij handelde in strijd met de wetten van het Joodse volk, werd zij volgens het Joodse recht ter dood veroordeeld, maar Jezus greep in die situatie in, en redde haar van de dood. Daardoor kon zij verder gaan op de weg die zij had gekozen namelijk het dienen van Baäl.

Jezus volgde zo op het eerste gezicht de lijn van Johannes de Doper. Hij liet zich immers dopen en zoiets zou je in principe niet doen als je de weg die Johannes wees, *niet* zou willen volgen. Er zal dus een periode zijn geweest waarin Jezus schijnbaar dezelfde weg volgde als Johannes.

Na de doop in de Jordaan veranderde dat snel, en kwam Jezus met allerlei aanpassingen. Johannes werd al kort na de doop gevangengezet en kon daarna weinig meer doen. Er was grote verwarring in die periode in de groepen rond Jezus en Johannes. Het was niet meer zo duidelijk welk spoor er het beste gevolgd zou kunnen worden. Johannes was duidelijk geweest in de weg die hij adviseerde maar daarna kwam Jezus met allerlei aanpassingen en raakten velen het spoor bijster.

Jezus had over "de liefde" hele andere ideeën dan Johannes. Jezus beschouwde intiem lichamelijk contact ook als uitingen van liefde, waarbij hij weinig onderscheid maakte tussen mannen en vrouwen. Naar buiten toe werden er vaak andere leringen verkondigd dan naar de mensen van de eigen groep, waartoe ook Maria Magdalena mag worden gerekend. In praktijk kwam het erop neer dat de normen en waarden van Maria en van Jezus heel goed op elkaar aansloten. Met andere woorden zij volgden beiden dezelfde weg, namelijk de weg van Baäl.

***De normen en waarden die in de tijd van Elia waren afgezworen door het Joodse volk, werden negen eeuwen later opnieuw geïntroduceerd door Jezus en Maria Magdalena.***

Het Joodse volk kreeg dit steeds meer in de gaten en verzette zich tegen deze gang van zaken. Men wilde absoluut niet terug naar het verleden, waarin ze verbonden waren geraakt aan Baäl. Het Joodse volk voelde het gevaar en wilde dit stoppen. Toen er een referendum was georganiseerd waarin het volk zich mocht uitspreken of Jezus zou moeten worden gedood of niet, koos het volk daarom voor de dood van Jezus, terwijl een beruchte moordenaar uit die periode werd vrijgesteld. Dit maakt duidelijk dat het Joodse volk Jezus als een groter gevaar zag dan de moordenaar. Het Joodse volk mocht hier een keuze in maken en sprak zich uit vanuit vrije wil.

Even daarvoor had iemand uit de groep van Jezus aan de autoriteiten gemeld wat er gaande was in deze groep. In onze generatie zou men deze man een klokkenluider noemen maar in de Bijbel wordt deze man een "verrader" genoemd, iemand die iets aan de autoriteiten had doorgegeven waardoor Jezus in grote moeilijkheden kwam.

Deze klokkenluider (Judas) gaf slechts aan wat hij had gezien en wat hij had meegemaakt, en liet het aan de autoriteiten over om te oordelen hoe het verder zou moeten gaan met deze overtreder van de Joodse wetten. De autoriteiten vonden het een moeilijke situatie en wilden daarom de mening van het volk horen voordat er een beslissing zou komen.

***Als Jezus niets te verbergen zou hebben,  
dan zou er ook geen sprake zijn van “verraad”.  
Er is alleen sprake van verraad  
als iemand iets verklaart wat hij niet had mogen vertellen.***

Als Jezus niets dan goeds zou hebben gedaan, dan zou hem niets te verwijten vallen. Het is in zo'n situatie erg ongeloofwaardig dat het Joodse volk deze man dan ter dood zou veroordelen, maar in de Bijbel zijn belangrijke stukken doelbewust achterwege gelaten, zodat er een heel ander beeld zou ontstaan.

In de periode dat de Bijbel is samengesteld, een paar honderd jaar na het begin van onze jaartelling, was al duidelijk geworden dat de mensheid *niet* terug wilde naar het spoor van Baäl. Daarom heeft men er destijds voor gekozen *deze* verhalen over Jezus zorgvuldig achterwege te laten. Het is niet ondenkbaar dat er later nieuwe ontdekkingen worden gedaan waardoor oude documenten opduiken die deze visie bevestigen.

Als deze ontbrekende stukjes worden weggelaten, ontstaat er een verhaal dat volstrekt onlogisch en ongeloofwaardig is. Toch is dit de versie zoals die in de Bijbel wordt gepresenteerd. Ook dit is een onderwerp waarover je in diepe meditatie soms meer informatie kunt ontvangen, als jouw hogere Zelf dit voor jou belangrijk vindt om te weten.

In de boeken van Alice Bailey, die door de meesters zijn aangegeven, wordt het ideaal van een wereldbroederschap geïntroduceerd door de “Witte Broederschap”. In die boeken schrijven de meesters dat liefde seksualiteit is en dat seksualiteit liefde is. Met andere woorden volgens de meesters is liefde en seksualiteit uitwisselbaar, het zijn twee woorden die hetzelfde betekenen.

Als je dit vertaalt naar een wereldbroederschap waarin “liefde” de grondtoon is, dan kom je uit bij een samenleving waarin er vrije seksuele verbindingen zijn tussen alle mensen die willen delen in deze broederschap. Als mensen deze weg volgen, dan kom je uit op de weg naar Baäl.

***De wereldbroederschap zoals de meesters die voor ogen hebben,  
bestaat in feite uit het herleven van de aanbidding van de krachten van Baäl.***

In praktijk zijn het steeds dezelfde mensen die in andere tijdperken opnieuw tegenover elkaar staan. In de periode van Elia stond hij tegenover Izebel en Achab, waarbij we er van uit mogen gaan dat er destijds ook veel andere bekenden zijn geweest die terug te vinden zijn in de rijen van de priesters van Baäl. Zoals Jezus verbonden is met de andere meesters van de Witte Broederschap, zo zijn deze zelfde meesters ook aanwezig geweest in de periode aan het begin van onze jaartelling. Met andere woorden de meesters uit de boeken van Alice Bailey zijn dezelfde Zielen als de groep die rond Jezus was verzameld rond het begin van onze jaartelling. Dit is in grote lijnen dezelfde groep die eeuwen daarvoor het spoor had gevolgd van Baäl, met Izebel (Maria) in de rol van hogepriesteres.

We leven nu in een periode dat veel dingen zichtbaar worden gemaakt, van binnenuit en van bovenaf. Ontbrekende stukjes van de puzzel, kunnen daardoor alsnog worden gevonden.

Degene die bekend is geworden als Alice Bailey, had in het begin van onze jaartelling de naam Maria Magdalena. Ooit was zij koningin Izebel. In haar rol van Alice Bailey was zij opnieuw nauw verweven met de meesters.

Zij is als Ziel onderdeel van de kerngroep van de Zieneressen, maar heeft gekozen voor de donkere kant, in ruil voor macht. Ze is opgenomen in de rijen van de meesters in de gevorderde graden. Ze is geen verloren Ziel zoals de meesters van de Witte Broederschap dat zijn omdat zij een ingebouwd Geweten heeft terwijl de meesters dat niet hebben.

Zij heeft heel veel Zieneressen de kant van Baäl op geprobeerd te krijgen op allerlei mogelijke manieren. Zij heeft onvoorstelbaar veel moeilijkheden veroorzaakt voor de Zieneressen in de loop van de geschiedenis, door haar herhaaldelijke keuzes voor de donkere kant.

Veel Zieneressen hebben in de afgelopen tweeduizend jaar haar spoor gevolgd, deels vanuit vrije wil en deels omdat zij met machtige vermogens vanuit de donkere kant zijn gedwongen deze weg in te gaan. Hoe dat precies werkt, wordt duidelijk gemaakt in het boek “de Mahatma brieven” waarin de meester Koot Hoomi aan iemand waar hij een tijd mee heeft gecorrespondeerd (de heer A. O. Hume) duidelijk maakt dat hij, meester K. H., deze Hume alles kan laten doen wat hij, meester K. H., wil, zonder dat Hume dat in de gaten zou hebben.

Het boek dat ik bedoel is “De Mahatmabrieven aan A. P. Sinnett” van A. Trevor Barker, brief nummer 28, bladzijde 238. Degenen die dit uitermate leerzame voorbeeld willen onderzoeken, kunnen dit boek gemakkelijk vinden bij de onlineliteratuur die de theosofie beschikbaar heeft gebracht voor belangstellenden.

Deze brieven van de meesters zijn geschreven rond 1880. De heer Hume was destijds verbonden aan de theosofie en had een voorstel van de meesters afgewezen. De meester K. H. werd toen duidelijk kwaad en beschreef in zijn antwoordbrief hoeveel macht hij over Hume zou kunnen uitoefenen als hij dat zou willen. Dit kan worden opgevat als intimidatie en bedreiging, niet iets wat je zou verwachten van een meester van de Witte Broederschap, die zegt te willen werken aan het opbouwen van een wereldbroederschap. Het is buitengewoon leerzaam dit voorbeeld goed te onderzoeken, het geeft een uniek inkijkje in de wereld van macht waarmee de meesters konden werken. Gewoonlijk hielden de meesters dit soort dingen zorgvuldig verborgen maar in dit geval geeft deze meester prijs wat zijn mogelijkheden zijn om met macht te werken. Hij maakt duidelijk dat iemand in zo’n situatie niet meer kan vertrouwen op zijn Geweten, omdat dit gemakkelijk kon worden overruled door de vermogens waar de meesters mee konden werken.

De macht waarmee de meester K. H. de heer Hume bedreigde, is dezelfde macht waarmee vele eeuwen eerder Johannes de Doper werd gedwongen dingen te zeggen tegen de groep die rondom hem was opgebouwd, die hij niet had willen zeggen maar die hij destijds toch heeft uitgesproken, namelijk dat Jezus degene zou zijn die het volk zou moeten volgen.

***De meesters hadden vermogens waarmee zij mensen dingen konden laten zeggen die zij wilden dat er zouden worden gezegd.***

Deze vermogens zijn afkomstig van de donkere kant en bestaan in onze generatie nog steeds. Dit betekent heel concreet dat er ook in onze generatie en in ons land mensen zijn die worden opgeëist door de donkere kant om dingen te verkondigen waarvan ze in de diepte van hun hart op hun beste momenten aanvoelen dat het niet waar is wat ze zeggen, maar waar zij tot nog toe niet goed vanaf konden komen.

Als het evolutieproces binnenkort weer helemaal in evenwicht is gebracht en de donkere kant voldoende is teruggedreven, kunnen ook veel van de mensen die nu nog door de donkere kant kunnen worden opgeëist om dingen te zeggen die niet waar zijn, hier vanaf. Dit betekent heel concreet dat sommige mensen dan in een hele korte tijd een enorme draai in visie zullen maken en zich diep zullen schamen voor dingen die ze jarenlang hebben verkondigd. Deze mensen zullen dan een nieuwe start kunnen maken maar ze zullen het gevoel krijgen dat ze volkomen zijn gebroken door de ervaringen van de afgelopen jaren, waarin ze lange tijd het verkeerde spoor hebben gevolgd, terwijl ze dat diep in hun hart eigenlijk wel wisten maar er niets aan konden doen om dit tot stoppen te brengen. Door het in evenwicht brengen van de toepassing van de wetten van karma, worden veel van deze situaties in deze periode tot stoppen gebracht, in aanloop naar de nieuwe installatie van de Boeddha op de weide.

Enerzijds zullen veel mensen in verband met de nieuwe installatie vreugde voelen vanwege de nieuwe start die iedereen dan kan maken, maar tegelijkertijd is er ook de droefenis van de herkenning hoeveel schade er in de afgelopen eeuwen is ontstaan.

Het bestaan van de groep Zieneressen was aan het begin van onze jaartelling nog bekend bij een grote groep, maar toen de donkere kant Jezus naar voren had geschoven en Maria zorgvuldig in een positie had gemaneuvreerd waarin zij grote macht kreeg, gingen ook de Zieneressen ten onder. Velen volgden uiteindelijk toch het spoor dat door Maria Magdalena werd voorgeleefd.

Sommigen volgden dit spoor vanuit een vrije keuze en anderen volgden dit spoor omdat de donkere kant dit kon opeisen onder de wetten van karma die destijds werden ingesteld. Dit betekende dat als een Zieneres zich ooit de vingers had gebrand aan de samenwerking met de donkere kant, iemand dan kon worden “opgevraagd” om dingen te doen die de donkere kant wenste dat er gedaan zouden worden.

Heel concreet betekende dit dat als een Zieneres zich ooit de vingers had gebrand aan samenwerking met de donkere kant, die in de periode van Maria Magdalena kon opeisen dat zo'n Zieneres *dat* spoor zou volgen, ook als zij dat innerlijk volstrekt niet wilde.

Dit waren de wetten zoals die tot voor kort in werking waren gezet door de donkere kant. Sinds enkele jaren zijn deze wetten aangepast maar zo is de situatie vele eeuwen geweest. Wanneer het evenwicht in ons evolutieproces weer helemaal is hersteld, zijn er aanzienlijk minder mogelijkheden voor de donkere kant om op deze manier te werk te gaan.

De Zieneressen zijn aan het begin van onze jaartelling vervloekt door de donkere kant en gedwongen een spoor te volgen dat zij volstrekt niet wilden. Dit is één van de redenen dat zij in de afgelopen tweeduizend jaar volkomen zijn gebroken. Zij waren zich zelfs niet meer bewust van hun bestaan. In praktijk werden velen gedwongen het spoor te volgen van Baäl, onder leiding van Maria Magdalena.

Nu ons evolutieproces nagenoeg weer in evenwicht is gebracht, worden ook veel vervloekingen opgeheven. Daardoor kunnen de Zieneressen zichzelf weer herkennen voor wie ze zijn. Er zal voor iedereen veel tijd nodig zijn dit alles zo goed mogelijk te verwerken en een begin te maken met het genezen van oude en diepe wonden die in de afgelopen duizenden jaren zijn ontstaan.

We leven in een periode waarin er wetten zijn aangenomen in ons land die doen denken aan het spoor van Baäl. Legalisering van de prostitutie en het wettelijk regelen van het homohuwelijk (sodomie), is gebaseerd op normen en waarden die flink botsen met ons innerlijke weten, ons Geweten. Toch is dit wel de situatie die is ontstaan in een groot deel van onze huidige wereld.

Als je bedenkt dat de donkere kant in staat is mensen dingen te laten zeggen die ze niet willen, dan betekent dit in praktijk dat onze nobele volksvertegenwoordigers, onze Kamerleden, bij het uitbrengen van hun stem vóór of tegen een nieuwe wet, door de donkere kant konden worden gedwongen iets te zeggen wat zij diep in hun hart niet wilden maar waar zij geen weerstand aan konden bieden. Het principe dat door de meester K. H. is beschreven in zijn brief aan de heer Hume, is ook van toepassing op bijvoorbeeld het stemgedrag van Kamerleden in ons land.

Met dit gegeven in het achterhoofd, is het niet zo vreemd dat onze Nederlandse parlementariërs hebben gestemd voor Nederlandse wetten die het spoor van Baäl aanzienlijk dichterbij brengen. Vanuit onze hogere Zelfen beschouwd zijn dit weezinwekkende taferelen, maar de donkere kant was binnen de geestelijke wetten die hier tot voor kort voor golden, in staat dit toch zo te doen.

Als je alle individuele Kamerleden zou vragen wat zij ervan zouden vinden wanneer hun moeder of hun dochter in de prostitutie zou werken, dan zouden er ongetwijfeld maar heel weinig zijn die dit naar beste aanvoelen in hun hart, een goed plan zouden vinden. Toch is deze wet er wel doorheen gekomen.

Het Joodse volk had in de periode van Elia al afgerekend met verkeerde normen en waarden op het gebied van intiem lichamelijk contact, maar in onze periode is sodomie bij wet geregeld, hoewel velen daar een vreemde smaak aan overhouden. De introductie van sodomie in onze samenleving is iets wat de donkere kant voor elkaar heeft gekregen, enerzijds door de vrije wil van de mensen die hier in mee willen maar tegelijkertijd ook door dit eenvoudig af te dwingen, op de manier die is beschreven door de meester K. H.

Naar mijn idee is de donkere kant heel ver gekomen met het inkapselen van de mensheid in hun systeem. Er zijn ons allerlei normen en waarden aangeleerd die *zij* ons willen laten geloven en die flink botsen met ons innerlijke weten, terwijl mensen die toch massaal omarmen.

Door het instromende licht van het hogere Zelf van binnenuit en van bovenaf, zullen velen hier ongetwijfeld opnieuw naar kijken in de komende periode. Het zou kunnen zijn dat allerlei mensen dan alsnog andere keuzes gaan maken.

***Naarmate de ervaringen op het gebied van seksualiteit extremer worden,  
is de donkere kant dichterbij.***

Met andere woorden er is een direct verband tussen de donkere kant en seksualiteit. Naarmate de ervaringen die worden opgedaan op dit gebied extremer worden, neemt ook de schade toe die je daardoor oploopt. Als er steeds meer wordt gehandeld tegen beter weten in, wordt de aansluiting bij de donkere kant steeds sterker.

De normen en waarden zoals we die nu hebben in onze samenleving, zijn grotendeels de normen en waarden zoals de Witte Broederschap die voor ogen heeft. Hoewel deze normen en waarden tweeduizend jaar geleden nog volkomen anders waren, is de donkere kant er inmiddels weer in geslaagd het oude spoor van Baäl te herstellen en de mensheid massaal dat pad op te krijgen, deels door vrije wil, deels door het inzetten van vermogens.

De normen en waarden op het gebied van seksualiteit waren tweeduizend jaar geleden in het Joodse volk aanzienlijk meer in overeenstemming met ons innerlijke weten dan de normen en waarden die nu gebruikelijk zijn in onze samenleving. Dit maakt duidelijk hoever de donkere kant inmiddels is gekomen met het inkapselen van de mensheid.

Er is nog een ander opvallend verhaal over Jezus. In de Bijbel wordt gesproken over de zogenaamde “beproevingen van Jezus” door de duivel. In dat verhaal zou Jezus door de duivel zijn uitgedaagd om brood te maken van stenen, nadat hij een lange periode in de woestijn zou hebben doorgebracht en al 40 dagen niets zou hebben gegeten. In de Bijbel wordt verteld dat Jezus weigert hierop in te gaan. Met andere woorden hij maakt op dat moment geen gebruik van zijn mogelijkheden om stenen te veranderen in brood. In het verhaal wordt daarmee schijnbaar aangetoond dat Jezus goed door deze beproeving heen zou zijn gekomen.

Maar later doet hij wel degelijk wonderen op ditzelfde terrein. Hij vermenigvuldigt vissen en broden, en kan ook zorgen voor wijn van goede kwaliteit als er op een feest onvoldoende wijn dreigt te zijn. (Je zou je af kunnen vragen vanuit welk motief je wijn tevoorschijn wil toveren om de feestvreugde te vergroten.) Met andere woorden Jezus wijst tijdens zijn vermeende beproeving het doen van wonderen af, maar even verderop in het verhaal tovert hij wel degelijk met voedsel. Je zou je af kunnen vragen of dit dan principieel iets anders is dan de “case” die hem tijdens de vermeende beproevingen is voorgelegd.

Dit zou te denken moeten geven. Het is een bevestiging dat het hele verhaal rond deze beproeving nep is, en verzonnen is om Jezus in een goed daglicht te brengen. Het is pure propaganda.

Tweeduizend jaar geleden waren er al groepen die hadden herkend dat Jezus een bedrieger was, zoals de Mandaeërs bijvoorbeeld, de leerlingen van Johannes de Doper. Je kunt hier meer over lezen in het boek “ISIS Ontsluierd” deel II, van H. P. Blavatsky, hoofdstuk 7 - Vroegchristelijke ketterijen en geheime genootschappen, blz. 340 ev., te vinden bij de online literatuur die de theosofen beschikbaar hebben gesteld. Toch zijn er in onze generatie nog steeds heel veel aanhangers van de christelijke leer, hoewel die voortdurend ingaat tegen het innerlijke weten, het Geweten. Naarmate de donkere kant verder is teruggedreven, zal ook beter zichtbaar worden wat de donkere kant al die tijd in werking heeft gezet.

Tweeduizend jaar geleden was er een profetie die aankondigde dat er een Nazarener zou komen die het volk zou verlossen. De Nazareners is een groep die later bekend is geworden als de Mandaeërs. Johannes de Doper was onderdeel van de Nazareners. Hij werkte vanuit dit gedachtengoed.

***Omdat er tweeduizend jaar geleden een profetie gaande was  
dat de verlosser een Nazarener zou moeten zijn,  
kon Jezus niet anders dan zich een tijdlang aansluiten bij deze groep,  
in feite de groep rond Johannes de Doper.***

Op die manier werd de profetie kloppend gemaakt dat de verlosser die komen zou een Nazarener was, hoewel Jezus na de doop in de Jordaan duidelijk maakte dat hij er hele andere ideeën op nahield dan Johannes de Doper.

In de loop van de tijd zijn de sporen van deze Nazareners zorgvuldig uitgewist door de donkere kant, zodat het grote verschil tussen Johannes de Doper en de latere leringen van Jezus niet al te veel op zou vallen. Toen de Bijbel een paar eeuwen later werd samengesteld in de huidige vorm, was er nauwelijks meer iets terug te vinden over de Nazareners.

Je zou je af kunnen vragen waarom al deze dingen niet eerder door de grote groep volgelingen van Jezus zijn opgemerkt. De reden hiervoor is dat de donkere kant dit al die tijd met machtige vermogens zo veel mogelijk heeft versluierd, hoewel sommige groepen zich hier blijkbaar aan konden onttrekken. Pas in deze periode worden al deze dingen beter zichtbaar.

Als je van binnenuit en van bovenaf steeds meer zicht krijgt op wat er is gebeurd in de afgelopen tweeduizend jaar, dan kan dat intens veel verdriet naar boven brengen. Velen zullen het gevoel krijgen dat hun hart is beschadigd. Je zou je dan af kunnen vragen hoe je een gebroken hart weer kunt genezen.

***Genezing van een gebroken hart kan op gang komen  
wanneer je weer Genegenheid voor iemand voelt.***

Genezing komt op gang wanneer jij *zelf* weer een kanaal wordt voor genezende energie. Genezing komt dus van binnenuit en van bovenaf, nadat je *zelf* de deur weer opent, omdat je sympathie voor iemand voelt.

Als er niemand meer is op de hele wereld waar je een klein beetje sympathie voor voelt, dan sluit het hart zich en komt genezing niet tot stand, ook niet wanneer sommige omstanders misschien veel Genegenheid voor jou voelen. Het is heel waardevol wanneer iemand anders Genegenheid voor jou voelt maar dat is niet genoeg om een hart te genezen wanneer dit ernstig is beschadigd. Pas wanneer degene met een beschadigd hart zichzelf weer openstelt, kan er van binnenuit en van bovenaf weer Genegenheid stromen, *dóór* zo iemand heen naar een medemens.

Als iemand verbitterd is geraakt of misschien zelfs vervuld is van haat, dan zal de energie van Genegenheid niet door zo iemand heen stromen. Genezing van een beschadigd hart kan dan niet op gang komen.

Iemand met een beschadigd hart zou daarom het beste kunnen proberen zo goed mogelijk te verwerken wat er is gebeurd. Dit betekent dat je dan dingen onder ogen ziet en gevoelens langs laat komen zonder ze weg te stoppen. Na verloop van tijd kun je dan merken dat het voldoende is geweest en er meer ruimte is gekomen in jouw hart.

Jouw hogere Zelf begeleidt dit en weet wat er nodig is en wat jij kunt verdragen. Jouw hogere deel loodst jou hier zo goed mogelijk doorheen. Het kan zijn dat je hulp zoekt bij jouw verwerkingsprocessen maar je kunt dit in principe ook heel goed alleen doen door hier ruimte voor te maken. Vaak werkt dit het beste als je helemaal alleen bent.

Als je voldoende ruimte hebt gemaakt in de diepte van jouw hart, kun je ook weer gemakkelijker sympathie voor een medemens voelen. Voor een Zieneres met een beschadigd hart betekent dit meestal dat de Genegenheid voor een bevriende Zieneres het mogelijk maakt dat de stroom genezende energie in de diepte van het hart weer op gang komt. Een bevriende Zieneres kan in de buurt zijn en behulpzaam zijn maar dit alles zijn slechts de omstandigheden waarbinnen een genezingsproces op gang kan komen. Uiteindelijk hangt het af van de *kenze* die iemand in de diepte van het hart maakt, om verder te willen op de weg van sympathie voor een medemens of dat deze weg niet wordt gevolgd, om welke reden dan ook.

Nu het evolutieproces in evenwicht wordt gebracht, kunnen de Zieneressen zichzelf weer beter herkennen en een nieuw begin maken. Dit is direct verbonden met het terugdringen van de donkere kant en het opheffen van allerlei vervloekingen. In feite zijn deze processen al flink op gang gekomen en zijn er nu mogelijkheden om steeds beter te herkennen hoe de situatie in werkelijkheid is, waarin we gezamenlijk terecht zijn gekomen. Juist het feit dat al deze dingen nu zichtbaar worden gemaakt, is een bevestiging van de dingen die gaande zijn.

## Over de installatie van de Boeddha op “de weide”

*We leven in een periode van veel verwarring. Er is daarom behoefte aan een juist perspectief. Er is meer duidelijkheid nodig over de situatie waarin wij gezamenlijk terecht zijn gekomen. Ik wil daarom de situatie beschrijven zoals die op “de weide” wordt uitgelegd, het gebied waar wij allen naar toe gaan wanneer ons lichaam in slaapmodus is.*

*Het is niet mijn bedoeling iemand te overtuigen van mijn visie. Ik bied eenvoudig mijn visie aan zodat die onderzocht kan worden, door wie dat wil. Je kunt deze visie onderzoeken in de diepte van jouw hart tijdens diepe meditatie. Jouw hogere Zelf, kan jou dan duidelijker maken in hoeverre het Waarheid is wat ik hier beschrijf. Je kunt dan intuïtief aanvoelen wat de waarde is van wat hier wordt beschreven.*

We leven in een periode dat “de oorlog in de hemelen” net zo’n beetje afgelopen is, voor het eerst sinds een hele lange periode. De donkere kant wordt iedere dag verder teruggedreven, waardoor het evenwicht in ons evolutieproces verder kan worden hersteld. Binnenkort zal dit terugdringen van het kwaad zover zijn gevorderd dat er een nieuwe installatie kan plaatsvinden van de Boeddha op “de weide”. Er zullen veel mensen worden uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn. Dit punt markeert een nieuw begin in de geschiedenis van de mensheid.

Dat is de uitkomst van een hele lange strijd tussen de goden onderling, waar de mensheid op een verschrikkelijke manier in betrokken is geraakt. De goden hebben hun strijd onderling uitgevochten volgens de regels die daarvoor gelden. Iets van deze gigantische strijd is terug te vinden in onze mythologische verhalen. Dit zijn echo’s van gebeurtenissen uit ver vervlogen tijden, waarvan we nu gewoonlijk de essentie niet meer begrijpen. Velen beschouwen deze verhalen zelfs als volkomen onzin, zover zijn wij vervreemd van zoiets als de invloed van de goden op ons gewone dagelijkse leven. We hebben in feite geen idee meer waar het werkelijk over gaat, al deze verhalen over de strijd tussen de goden onderling. Deze verhalen zijn bovendien zó vaak doorgegeven van generatie op generatie, dat het nog maar helemaal de vraag is in hoeverre de oorspronkelijke kern van deze verhalen bewaard is gebleven in de versies die we heden ten dage nog kennen. Hoogstwaarschijnlijk is er veel waardevolle informatie verloren gegaan, die aanvankelijk verweven was met deze verhalen. We mogen er bovendien vanuit gaan dat deze verhalen oorspronkelijk een opvoedkundig doel hadden en met grote zorg waren samengesteld door de gnostici van die tijd, die op die manier hebben geprobeerd essentiële kennis veilig te stellen en door te geven aan toekomstige generaties. We praten hier over vele duizenden jaren geleden, ver voor onze huidige beschaving.

***Er is in de afgelopen duizenden jaren een intense strijd uitgevochten tussen de lichte kant en de donkere kant, die kortgeleden door de lichte kant is gewonnen.***

De strijd die gaande is geweest in de afgelopen periode is beschreven in een aantal geïnspireerde films, zodat alle mensen dit enigszins zouden kunnen volgen. De films “Lord of the Rings” en “the Matrix” bijvoorbeeld, beschrijven de situatie zoals die zich heeft afgespeeld in de afgelopen tientallen jaren. Veel mensen voelden dat er iets bijzonders met deze films aan de hand was, zonder te beseffen dat ze in feite naar een symbolische weergave keken van de intense strijd die in de afgelopen tientallen jaren is uitgevochten tussen de lichte kant en de donkere kant.

Beide films zijn van bovenaf en van binnenuit geïnspireerd, dat wil zeggen dat de verhalen die de basis vormen voor de films, door de begeleiding is aangegeven. Met andere woorden deze verhalen zijn “vrijgegeven”, zodat de mensheid een klein beetje zou kunnen volgen wat er zich heeft afgespeeld in de strijd tussen de lichte kant en de donkere kant.

In beide films wordt er een intense strijd uitgebeeld tussen de lichte kant en de donkere kant. In beide films zie je dat de donkere kant zó overweldigend sterk is, dat die nagenoeg heeft gewonnen. De overmacht vanuit de donkere kant was zodanig groot, dat de overwinning onvermijdelijk leek.

In beide films gebeurt er iets bijzonders. In the Matrix is er “Neo”, iemand die volgens een oude profetie zou komen maar zich daar zelf niet van bewust was. Hij zou volgens de legende in staat zijn de donkere krachten terug te dringen, hoewel hij zelf geen idee had hoe hij dat zou kunnen bereiken.

In Lord of the Rings is er “Frodo”, die door een wonderlijke speling van het Lot opeens in een situatie komt dat hij blijkbaar de aangewezen persoon is om een nagenoeg onmogelijke missie op zich te nemen. De kans dat deze missie zou slagen was buitengewoon klein.

Dit komt overeen met de missie van de Boeddha. Hij heeft in de afgelopen tientallen jaren een intense strijd uitgevochten met de donkere kant. Het eindresultaat hiervan is dat hij in de komende periode opnieuw zal worden geïnstalleerd op “de weide”. Hij zal vanaf die periode de mensheid met meer kracht kunnen helpen. Het evenwicht in ons evolutieproces zal dan grotendeels zijn hersteld. De mensheid heeft dan gunstige omstandigheden om zich te ontwikkelen en de bewuste samenwerking met het hogere Zelf weer op te bouwen, voor het eerst sinds een hele lange periode.

***In deze periode wordt het evolutieproces in evenwicht gebracht.***

***Het gevolg hiervan is het teruggedrijven van de donkere kant.***

***Als dit voldoende is gevorderd, wordt de Boeddha opnieuw geïnstalleerd op de weide.***

Ons evolutieproces speelt zich af langs de lijnen van de vrije wil. De tegenwoordige mensheid heeft geen idee meer wat dit vanuit de hogere Zelfen beschouwd, betekent. Dit is de reden dat ik hier meer over wil schrijven, zodat deze meest essentiële dingen duidelijker kunnen worden.

Vrije wil, beschouwd vanuit de hogere Zelfen, betekent dat als een mens er voortdurend voor kiest zijn innerlijke weten te negeren en *niet* de dingen doet waarvan hij innerlijk aanvoelt dat die nodig zijn, er voortdurend *keuzes* worden gemaakt. De keuze die een mens dan maakt is dat hij het innerlijke weten *niet* wil volgen.

Hoewel een mens voor zichzelf kan proberen te ontkennen dat hij deze keuze maakt, wordt dit door de goden haarscherp aangetoond, door talloze proeven die in ons dagelijkse leven worden ingevlochten. Als de goden die werken voor de donkere kant, kunnen aantonen dat een mens zijn innerlijke weten *niet* wil volgen, dan kan de donkere kant daardoor claimen dat zo’n mens eigenlijk het spoor wil volgen van de donkere kant.

Als de donkere kant kan aantonen dat er heel veel mensen zijn die hun innerlijke weten niet willen volgen, dan kan de donkere kant claimen dat de spelregels voor ons evolutieproces moeten worden aangepast in het voordeel van hen die hun innerlijke kompas *niet* willen volgen.

Dit alles komt tot stand vanuit de vrije wil van de mensheid, zonder dat die in de verste verte beseft dat men *zelf* invloed heeft op “de spelregels” die ons evolutieproces bepalen. Naarmate mensen in steeds grotere aantallen kiezen voor het negeren van hun intuïtief aanvoelen, kan de donkere kant claimen dat mensen daardoor hebben gekozen voor de donkere kant. Daardoor krijgt de donkere kant meer ruimte om in de loop van de tijd ons evolutieproces geleidelijk anders in te richten, op zo’n manier dat het steeds moeilijker wordt voor de mensen die hun innerlijke weten, hun Geweten, willen volgen.

Als de goden kunnen aantonen dat er nagenoeg niemand meer is die het intuïtief aanvoelen wil volgen, dan kan de donkere kant de overwinning opeisen en de mensheid inkapselen in de gelederen van de donkere kant. Zowel de film “the Matrix” als de film “the Lord of the Rings” maken duidelijker dat de mensheid heel dicht bij deze situatie was gekomen, zonder zich hiervan bewust te zijn.

Er was nog een kleine maar onwaarschijnlijke kans, dat het anders zou lopen, en beide films maken dit heel goed duidelijk. Neo moest naar “machinecity”, het hart van het kwaad, en moest daar iets doen waarvan hij zelf niet precies wist wat. Toch voelde hij dat hij daar naartoe zou moeten gaan, hoe afschrikwekkend dit vooruitzicht ook was. Er was uit die contreien nog nooit iemand levend teruggekomen en hij had geen idee wat hij daar aan zou treffen.

Frodo moest een ring terugbrengen naar een akelige plaats die met groot machtsvertoon werd bewaakt door de donkere kant. Hij kreeg ondertussen een uiterst onbetrouwbare gids in de persoon van Smeagol, die hem de weg wees naar de plaats waar hij moest zijn. De kans op succes was zodanig klein dat zelfs de wijze Gandalf eraan twijfelde of deze missie goed af zou lopen, maar het was de enige kans.

Zowel Neo als Frodo beginnen aan een missie die zo op het eerste gezicht volkomen kansloos is en onvermijdelijk zal eindigen in een drama. Dit komt overeen met de missie waaraan de Boeddha is begonnen. Hij had de mogelijkheid om deze rol op zich te nemen en heeft dat gedaan om de mensheid te hulp te komen, in een situatie waarin die, door de vrije wil van de overgrote meerderheid, de eigen ondergang tegemoet was gelopen. Dit heeft zich afgespeeld in de afgelopen vijfduizend jaar, zonder dat de mensheid zich hiervan bewust is geweest.

Alle mensen worden voortdurend onderworpen aan kleine en grote proeven, in de loop van ons dagelijkse leven, gewoonlijk zonder dat wij dit opmerken. Soms krijg je misschien een droom waarin het één en ander wordt toegelicht maar meestal zijn wij ons hier volstrekt niet van bewust.

De goden hadden onderling afgesproken dat als er één iemand zou zijn die door een serie hele moeilijke proeven heen zou komen, dit gevolgen zou krijgen voor de wetten en de regels die ons evolutieproces bepalen. Als er één iemand door een serie hele zware proeven heen zou komen, door aan te tonen dat hij het innerlijke weten zou blijven volgen onder zeer zware omstandigheden, waarin de druk verschrikkelijk groot zou zijn, dan zouden de wetten en de regels van het evolutieproces worden bijgesteld, zodat er veel meer ruimte zou komen voor het leren samenwerken met de Ziel, het hogere Zelf.

Doordat de goden in de loop van de geschiedenis met grote regelmaat konden aantonen dat de mensheid haar innerlijke weten in feite grotendeels negeerde, had de donkere kant al bedongen dat de wetten van ons evolutieproces steeds verder waren opgeschoven in een richting waarin het steeds moeilijker werd voor de mensen die nog wilden samenwerken met hun hogere Zelf. Met andere woorden ons evolutieproces was in de afgelopen tienduizenden jaren voortdurend verder uit evenwicht geraakt *juist* door de vrije wil van de mensheid, die aantoonde het innerlijke kompas *niet* te willen volgen.

De donkere kant was daardoor gemachtigd ons evolutieproces verder naar zijn hand te zetten, waardoor het voor de kleine minderheid die het innerlijke kompas *wel* wilde volgen, steeds moeilijker werd. Het leerproces zoals dat aanvankelijk voor de mensheid was opgesteld door de goden, was daardoor zodanig moeilijk geworden, dat er van de ontwikkeling van Genegenheid (Liefde) en Wijsheid, weinig meer terecht kwam.

In feite is er een situatie ontstaan waarin de mensheid nauwelijks meer uit eigen ervaring weet wat Genegenheid (Liefde) is, en wordt veel emotionele en sentimentele aandacht verward met dat wat de hogere Zelfen als Genegenheid beschouwen.

***Genegenheid (Liefde) is iets wat bij ons hogere Zelf vandaan komt  
en gaat stromen wanneer wij voldoende sympathie voor iemand voelen.***

Wij hebben als mensen geen Genegenheid van onszelf waar wij over kunnen beschikken maar wanneer de samenwerking met ons hogere Zelf voldoende is opgebouwd, kunnen wij dienen als een kanaal voor Genegenheid, die kan gaan stromen als wij in de diepte van ons hart mededogen of sympathie voelen voor een medemens. Als wij dienen als een kanaal voor Genegenheid, dan ervaren wij deze energie zelf ook. Dit is bijzonder heilzaam.

Omdat de overgrote meerderheid van de mensheid het eigen spirituele huiswerk niet op zich wil nemen, waardoor het hart vol zit met onverwerkt oud zeer, *kunnen* mensen daardoor ook geen kanaal meer zijn voor Genegenheid. Daardoor heeft de overgrote meerderheid geen idee meer wat Genegenheid in feite is. Er is slechts een hele kleine minderheid die het hartcentrum voldoende heeft schoongemaakt, om te kunnen dienen als een kanaal voor Genegenheid.

Ondertussen heeft de donkere kant een eigen versie geïntroduceerd van “liefde”, zoals dat in de volksmond wordt genoemd. Dit is geslachtsgemeenschap, een energie die voor de hogere Zelfen die hun innerlijke weten volgen weezinwekkend is, maar die de mensheid gewoonlijk toch omarmt, vanuit een groot gebrek aan de meest essentiële kennis en vanuit een collectieve hersenspoeling.

Ook de films “Starwars” en “Harry Potter” maken duidelijk wat er in de afgelopen vijfduizend jaar is gebeurd. Ook deze films zijn geïnspireerd, hoewel het verhaal hier naar mijn idee minder nauwkeurig wordt uitgebeeld. Toch wordt in deze beide films ook gesproken over iemand die zou komen om de mensheid te helpen en te verlossen van het kwaad. Er zijn profetieën in deze films, die overeenkomen met de terugkeer van de Boeddha en het fenomeen 2012. Al deze verschillende benamingen gaan over één en dezelfde gebeurtenis. Dit heeft zich in de afgelopen vijfduizend jaar afgespeeld en nadert binnenkort zijn voltooiing. Pas als de donkere kant voldoende is teruggedreven, kan de Boeddha op volle kracht werken. Ook de hogere Zelfen van alle mensen die het innerlijke weten willen volgen, kunnen pas dan op volle kracht werken.

***Als de donkere kant zou hebben gewonnen,  
zou het non dualisme en de cursus in wonderen  
de nieuwe wereldgodsdienst zijn geworden.***

De mensheid zou dan worden aangeleerd dat je je niet druk zou moeten maken over lijden, en dat je vooral niet zou moeten oordelen. Daardoor zou de mensheid langzaam maar zeker zijn omgevormd in “machines” in de symboliek van the Matrix, geprogrammeerd om niet te oordelen. Niet meer willen oordelen en het innerlijke weten ontkennen, betekent dat je niet meer wil vechten voor wat je in de diepte van het hart voelt als de Waarheid.

Mensen zouden dan gevoelloze wezens zijn geworden, die volkomen onverschillig het lijden van anderen zouden hebben aanschouwd. Ze zouden verdwaasd rondlopen, ontdaan van hun kroonjuweel namelijk hun innerlijke weten, hun innerlijke kompas. Ze zouden hergeprogrammeerd worden zoals je dat met machines doet. Ze zouden dan nog slechts toneel spelende poppen zijn geworden, in handen van de donkere kant, die hen ingekapseld zou hebben.

De Zieneressen zouden zich niet meer bewust zijn geworden van hun bestaan als groep en de laatste gnostici zouden geleidelijk ten onder zijn gegaan in het geraas van de grote massa. De mensheid, die het innerlijke weten niet meer zou volgen, zou zichzelf en elkaar onvermijdelijk steeds meer gaan beschadigen, zonder hier nog langer over te willen oordelen.

Als je ziet dat er nu al hordes mensen zijn die ondanks alle waarschuwingen gewoon doorgaan met bijvoorbeeld roken, en daardoor zichzelf beschadigen en kapot maken, dan is het niet moeilijk om je vóór te stellen wat er zou gaan gebeuren als het evolutieproces in een andere richting zou zijn aangepast, waardoor het onmogelijk zou zijn geworden het innerlijke kompas te volgen.

Als de Boeddha er niet in zou zijn geslaagd door de zware proeven heen te komen, die door de goden waren opgesteld, dan zou de donkere kant de overwinning hebben geclaimd en de mensheid verder hebben ingekapseld in diens gelederen. Er zou dan een leeromgeving zijn gecreëerd waarin haat en dwaasheid steeds verder zou worden ontwikkeld. Dit is waar wij naartoe onderweg zijn geweest, en ieder kan zelf vaststellen in hoeverre de donkere kant is gevorderd met deze plannen.

***Als je niet meer wil vechten voor wat je innerlijk voelt als de Waarheid,  
dan heeft de donkere kant gewonnen.***

In alle vier de films die deze verschrikkelijke strijd uitbeelden, is er duidelijk sprake van een intens gevecht tussen de donkere kant en de lichte kant. De symboliek van het zwaard betekent dat mensen moeten leren hun onderscheidingsvermogen te hanteren in de strijd tegen de donkere kant.

Gelukkig heeft de donkere kant *niet* gewonnen en is het evolutieproces nu nagenoeg in evenwicht gebracht. Toen de lichte kant de overwinning had gehaald, heeft het nog lange jaren geduurd voordat het evolutieproces geleidelijk verder in evenwicht kon worden gebracht, door fel verzet vanuit de donkere kant, die zijn nederlaag niet wilde toegeven.

De hogere Zelfen waren net als de mensen in incarnatie, in een hele moeilijke situatie terecht gekomen. Ook onze hogere delen hadden tijd nodig om te herstellen, net als de mensheid in incarnatie ook veel tijd nodig zal hebben om te herstellen.

Er zijn in de afgelopen tweeduizend jaar maar heel weinig mogelijkheden geweest voor de hogere Zelfen om structureel samen te werken met hun persoonlijkheden in incarnatie, met ons dus. Dit moet in feite nog helemaal weer op gang komen, zó ver was ons evolutieproces ontworpen. Velen hebben dit in de afgelopen eeuwen aan gevoeld en gedacht dat ons leerproces weinig zin meer had. Dit was een gevoel dat ze overhielden aan wat er in de afgelopen eeuwen op “de weide” bekend was over het verloop van de strijd tussen de donkere kant en de lichte kant.

Pas in onze generatie eindigt er een hele lange strijd. De Zieneressen zijn zich weer bewust aan het worden van hun bestaan en worden iedere dag sterker. De eersten zijn alweer zover hersteld dat ze weer visioenen krijgen waarin het verdere verloop van ons evolutieproces duidelijk wordt gemaakt.

Als het extreme kwaad dat de afgelopen tweeduizend jaar op de Aarde is geweest is verdreven, begint er een heel nieuw tijdperk voor de mensheid. De mensheid kan zich dan ontwikkelen onder veel betere wetten en regels dan in de afgelopen duizenden jaren.

Er is dan veel meer ruimte voor de samenwerking met het hogere Zelf en het volgen van het innerlijke kompas in het gewone dagelijkse leven. Er is dan veel meer ruimte om oude en diepe wonden te onderzoeken en een *begin* te maken met genezingsprocessen, met hulp vanuit het hogere Zelf. In de afgelopen duizenden jaren waren hier nauwelijks mogelijkheden voor.

De ware gnostici kunnen zichzelf weer beter herkennen in de komende periode en hun plaats weer in gaan nemen als brengers van de Waarheid. De Zieneressen zijn zo zwaar beschadigd dat die in eerste instantie vooral heel veel tijd nodig zullen hebben om *zelf* weer op kracht te komen en een *begin* te maken met het herstellen van oude beschadigingen. De strijd met de donkere kant is verschrikkelijk geweest voor de Zieneressen en er is heel veel schade ontstaan in allerlei opzichten. Toch hebben de Zieneressen een hele mooie rol in de geschiedenis gekregen, want zonder deze groep zou de overwinning van de lichte kant een heel stuk moeilijker zijn geworden.

De situatie waarin we nu met z'n allen terecht zijn gekomen is symbolisch een slagveld waarop zich een hele felle strijd heeft afgespeeld en waarin er ontzaglijk veel slachtoffers zwaargewond liggen te wachten op hulp.

Onze hogere Zelfen zijn in de afgelopen jaren alweer zover hersteld dat ze ons nu te hulp kunnen komen. Ook zij hebben ernstig te lijden gehad van de intense strijd tussen de donkere kant en de lichte kant. Ook zij hadden tijd nodig om te herstellen, hoewel er zelden iemand is die hier rekening mee houdt.

***De nieuwe installatie van de Boeddha op de weide,  
rond de zomerzonnepunt van 2021,  
is een nieuw begin, voor de mensen die dit willen.***

Voor de mensen die dit *niet* willen, zal er niet zo veel veranderen. Als mensen per sé *niet* willen onderzoeken, *geen* eigen mening willen vormen, *niet* willen oordelen en per sé hun innerlijke weten in de diepte van hun hart *niet* willen volgen en misschien zelfs hun Geweten als onzin willen beschouwen, dan blijft dit een vrije keuze. Als mensen zichzelf voor de gek willen houden en allerlei dingen blijven roepen waarvan ze op hun beste momenten in de diepte van hun hart heel goed weten dat het *niet* waar is, dan blijft dit een vrije keuze.

Voor de mensen die willen vechten voor wat ze innerlijk steeds beter herkennen als de Waarheid komen er steeds betere mogelijkheden om zich in te zetten voor het verbeteren van onze wereld. Het is dan belangrijk rekening te blijven houden met de grote groep die het innerlijke weten per sé *niet* wil volgen.

De donkere kant kon de overwinning opeisen omdat de grote meerderheid van de mensheid het innerlijke weten *niet* wilde volgen. Die vrije keuze verandert niet door het aanpassen van de wetten van ons evolutieproces. Ook al is ons evolutieproces nu in veel betere banen geleid, dit verandert niet onmiddellijk de keuze om het innerlijke weten te willen volgen, ook al is er nu veel meer ruimte om die weg te blijven volgen.

***De overwinning is nu door de lichte kant gehaald  
maar dit betekent slechts dat de wetten en de regels zijn aangepast.***

Dit betekent niet automatisch dat alle mensen vanaf nu hun innerlijke weten gaan volgen. Dit blijft een vrije keuze binnen ons evolutieproces. Dit principe verandert niet door het aanpassen van de wetten en de regels. Het zal in de komende periode duidelijker worden of de mensheid zich onder betere wetten en regels ook daadwerkelijk gaat ontwikkelen in de richting van het beter volgen van het innerlijke weten.

De randvoorwaarden voor een betere ontwikkeling zijn er nu gekomen, maar de keuze wat de mensheid daarmee gaat doen, is vrij. Het zal dus nog moeten blijken of de mensheid deze geboden gelegenheid gaat benutten om zich te ontwikkelen in de richting van het innerlijke weten.

***Het in evenwicht brengen van ons evolutieproces  
heeft voor een groot deel te maken met de toepassing van de wetten van karma.***

Dit speelt zich af op een niveau waar mensen gewoonlijk geen inzage in hebben. Het in evenwicht brengen van ons evolutieproces heeft *niet* te maken met de inrichting van onze leefomgeving. Als wij er met z'n allen voor kiezen om onze Aarde sterk te vervuilen met bijvoorbeeld plastic en allerlei zeer schadelijke uitstootgassen, dan is dit een vrije keuze van de mensheid. Dit staat los van het in evenwicht brengen van de toepassing van de wetten van karma.

Vrije wil betekent dat als mensen vanuit diepe ellende en grote eenzaamheid een maatje zoeken in de fijnstoffelijke werelden, de deur dan open staat voor de donkere kant om aansluiting te zoeken. Op die manier ontstaan er soms hele gesprekken “in het hoofd” met een wildvreemde, die zich voordoet als een soort van gids.

Als mensen dit als prettig ervaren, dan betekent dit dat ze daarmee toestemming geven aan deze krachten om te mogen blijven. De donkere kant kan dan proberen steeds meer vertrouwen te winnen en zich te nestelen in jouw energieveld. Zo'n indringer komt dan tussen jou en jouw hogere Zelf in te staan.

Vanuit het standpunt van de hogere Zelfen beschouwd, gebeurt dit dan vanuit vrije wil. Deze krachten gaan gewoonlijk steeds meer jouw leven besturen, net zolang tot jij in de gaten begint te krijgen wat er eigenlijk gaande is en je hiertegen gaat verzetten.

***Jouw hogere Zelf praat niet tegen jou en heeft geen stem.***

***Als je toch een stem in jouw hoofd hoort,  
dan is die niet van jouw hogere Zelf.***

Je zou er goed aan doen deze contacten te negeren en te weigeren, maar als mensen dit per sé toch willen, dan is dat vanuit de hogere Zelfen beschouwd, een vrije keuze.

Als mensen liever geen beslissingen meer willen nemen en bij alle keuzes die ze moeten maken adviezen van anderen vragen en daar dan het beste advies uit selecteren, dan is de kans groot dat je vroeg of laat innerlijk een stem gaat horen die jou advies geeft. Vanwege jouw levenshouding om *zelf* geen keuzes meer te willen maken, zul je dan gewoonlijk blij zijn met zo'n ongeraagd advies. Op die manier probeert de donkere kant aansluiting te maken. Vanuit de hogere Zelfen beschouwd, is het een vrije keuze als iemand daar in mee gaat.

Als de donkere kant jou nadert vanuit de fijnstoffelijke werelden, dan presenteert die zich meestal heel vriendelijk. Er wordt dan een beeld gecreëerd dat voor jou aangenaam is. De donkere kant kan heel goed inschatten wat jij aanvaardbaar vindt, vanuit jouw manier van denken en vanuit jouw waardenpatroon. Als jij “opa” prettig vindt als adviseur, dan is *dat* het masker waarmee de donkere kant jou zal naderen. Als jij contact met “Jezus” wil, dan is *dat* het masker dat de donkere kant zal dragen als er aansluiting wordt gemaakt. Als jij “god” graag wil spreken, dan is *dat* het masker dat zal worden gebruikt door de donkere kant.

***Als jij gelooft in zoiets als een innerlijk kind, waarmee je zou kunnen praten,  
dan is dat het masker dat de donkere kant zal dragen wanneer die ingang zoekt bij jou.***

Maar in werkelijkheid bestaat er niet zoiets als een innerlijk kind, er bestaan slechts jouw hogere Zelf en jij, het innerlijke kind is een masker dat de donkere kant gebruikt om jou te naderen. Zo worden mensen verleid de deur te openen en de donkere kant toegang te geven tot hun innerlijke leven. Ook dit wordt beschouwd als een keuze uit vrije wil.

Met juiste kennis van zaken en door goed jouw innerlijke kompas aan te blijven voelen in de diepte van jouw hart, kun je de uitweg vinden uit dit soort moeilijkheden.

Het hogere Zelf benadert jou in alle eenvoud door gevoelsmatige impulsen te geven, impulsen die je kunt *voelen*. Vaak zul je ook *inzicht* krijgen vanuit jouw hogere deel. De rol van jouw hogere Zelf is jou zelfstandiger te maken en niet om jou afhankelijk te maken van de adviezen die jij misschien krijgt.

***Jouw hogere Zelf zal jou meestal aan het werk proberen te krijgen met jouw spirituele huiswerk en is er niet voor de gezelligheid.***

Vrije wil betekent ook dat als jij je ooit in het hele lange verleden hebt laten verleiden om aansluiting te zoeken bij de donkere kant om iets voor elkaar te krijgen, dat je daar dan soms tot aan de dag van vandaag hinder van ondervindt, ook al heeft deze gebeurtenis zich misschien al drieduizend jaar geleden afgespeeld.

Als je ooit in het oude Egypte aansluiting hebt gezocht met de Egyptische goden en godinnen om bijvoorbeeld macht te krijgen, dan zullen deze krachten daar altijd iets voor terugvragen.

Meestal wordt jou dan iets afgenomen, bijvoorbeeld het contact met een geliefde of een juiste visie die je dan steeds meer kwijtraakt. Daardoor kan het gebeuren dat jouw visie in onze generatie nog steeds wordt ingekleurd door contacten met de donkere kant, die je in het verre verleden ooit bent aangegaan. Vanuit de hogere Zelfen beschouwd, is ook dit een gevolg van de vrije wil.

Je zult dan heel erg je best moeten doen om uiteindelijk op een betere visie uit te komen, een visie die beter aansluit bij de Wijsheid van jouw Ziel, jouw hogere deel. Dit is één van de redenen dat er in onze generatie veel mensen zijn die vatbaar zijn voor de verduisterde gedachtegang van de cursus in wonderen en het non dualisme. Als jij je ooit in het lange verleden de vingers hebt gebrand aan de samenwerking met de donkere kant, dan kan die gewoonlijk jouw visie nog steeds inkleuren, als onderdeel van de samenwerking die je ooit bent aangegaan. Vanuit de hogere Zelfen beschouwd, is dit een gevolg van vrije wil.

Onze leeromgeving is niet gemakkelijk en het leren omgaan met onze vrije wil is een grote opgave en een grote verantwoordelijkheid. Juiste kennis is daarom noodzakelijk. De uitweg kan worden gevonden door zo goed mogelijk af te stemmen op jouw innerlijke kompas in jouw hartcentrum, in de loop van de dag.

Soms zul je daar in het begin misschien veel moeite voor moeten doen maar als je in de loop van de jaren steeds beter beseft wat de waarde hiervan is, dan zal steeds duidelijker worden dat al deze inspanning ruimschoots de moeite waard is. Op die manier kun je veel ellende besparen voor jezelf en voor anderen, en kun je veel meer bijdragen aan het opbouwen van een betere wereld.

Als jij je verder wil ontwikkelen op het pad van Zelfkennis en het leren samenwerken met jouw hogere Zelf, dan is het van belang dit te kunnen doen vanuit een juist perspectief. Ik hoop met dit schrijven bij te dragen aan een beter zicht op de situatie zoals die nu is ontstaan. Ik hoop op deze manier ook mensen aan te moedigen vooral waakzaam te zijn en je best doen om jouw eigen spirituele huiswerk op je te nemen.

## **Geen goeroes meer, maar leren samenwerken met jouw eigen hogere Zelf**

*Eén van de grondtonen van het nieuwe tijdperk is het leren samenwerken met de Ziel, het hogere Zelf. Het is de hoogste tijd om afscheid te nemen van allerlei bekende goeroes, heiligen en goden. Er zijn nu prachtige mogelijkheden om te leren vertrouwen op wat je op jouw beste momenten intuïtief kunt aanvoelen in de diepte van jouw hart. Het is nu van belang te leren afstemmen op jouw eigen innerlijke kompas.*

***Als dit de uitgangspunten zijn voor het nieuwe tijdperk,  
dan is het vreemd om hierbij een uitzondering te maken voor Maitreya of de Boeddha.***

Als we het nieuwe tijdperk binnengaan, met voorop een nieuwe goeroe, die ditmaal Maitreya of de Boeddha heet, dan is dat eigenlijk geen goed begin...

Mocht je op de conclusie zijn uitgekomen dat Christus misschien toch niet helemaal degene is op wie je had gehoopt en heb je het idee dat Maitreya of de Boeddha beter aansluit bij jouw verwachtingen, dan heb je de naam van de ene goeroe vervangen door de naam van een andere goeroe.

Het is daarom beter Maitreya of de Boeddha *niet* op een voetstuk te plaatsen, en van hen geen volgende goeroe te maken, in een oneindig lange reeks. Het zou beter zijn afscheid te nemen van het principe van een goeroe, en een andere weg te volgen, de weg van het *zelf* leren, in hechte wisselwerking met jouw eigen hogere Zelf. De mogelijkheden om je op deze manier te ontwikkelen zijn nu groot, doordat ons evolutieproces al grotendeels in evenwicht is gebracht.

In de afgelopen periode heb ik veel geschreven over Maitreya en de Boeddha. Dit komt doordat hier in de afgelopen periode veel over is gesproken op “de weide”, de plaats waar ons bewustzijn naar toe gaat in de uren dat ons lichaam in slaapmodus is. De leraren van de mensheid die daar werkzaam zijn, waren gericht op de voorbereiding van de installatie van de Boeddha, tijdens de zonnwende op 21 juni van dit jaar (2021). Dit punt markeerde een heel belangrijk moment in de geschiedenis van de mensheid, waarop het evolutieproces grotendeels in evenwicht is gebracht. Hoewel er al vanaf 2012 is gewerkt aan het in evenwicht brengen van ons evolutieproces, heeft het uiteindelijk nog tot de zonnwende van dit jaar geduurd, voordat alle nieuwe wetten en regels die ons evolutieproces bepalen, voor het overgrote deel in werking zijn getreden, en de donkere kant voldoende is teruggedreven om deze nieuwe wetten ook daadwerkelijk te kunnen handhaven.

Het heeft nog verscheidene jaren geduurd, gerekend vanaf 2012, voordat het hele nieuwe systeem van evolutie langzamerhand in werking is getreden, maar uiteindelijk is dit punt tijdens de zomerzonnwende van dit jaar nagenoeg bereikt. Er is nu een nieuw evenwicht, waardoor er veel meer ruimte is gekomen voor het leren samenwerken met de Ziel, het hogere Zelf, door te leren vertrouwen op het intuïtief aanvoelen in de diepte van het hart. De donkere kant is nog steeds aanwezig maar heeft niet meer zo veel macht als in de afgelopen duizenden jaren. Daardoor zijn de mogelijkheden om ons te ontwikkelen in de richting van het volgen van het innerlijke weten veel groter geworden.

***Vanaf de zonnwende is er een nieuwe oase van rust opgebouwd op “de weide”,  
waar de mensen die in incarnatie zijn naartoe kunnen gaan,  
in de uren dat hun lichaam in slaapmodus is.***

Hier kunnen mensen tot rust komen en bijtanken. Hier kan gesproken worden met de leraren en hier kan verder worden gewerkt aan genezingsprocessen en verwerkingsprocessen. De opbouw van dit nieuwe centrum is een direct gevolg van het in evenwicht brengen van ons evolutieproces. In de afgelopen eeuwen waren hier aanzienlijk minder mogelijkheden voor.

In de afgelopen duizenden jaren was er ook op “de weide”, ons “hiernamaals”, geen rust, wanneer je daar was voor een kortere of een langere periode. Door de aanpassingen in ons evolutieproces, is er ook veel meer ruimte gekomen om dáár gelijkgestemde Zielen in alle rust te ontmoeten.

*Sinds de zomerzonnwende van 2021,  
is er een nieuw centrum op “de weide” ingericht.*

*Dit wordt “het huis van de Boeddha” genoemd.*

Dit is een ruimte waar genodigden aanwezig kunnen zijn om bijvoorbeeld lezingen bij te wonen of anderen te ontmoeten, die met dezelfde dingen bezig zijn. Dit huis is *alleen* bedoeld voor de mensen die hun innerlijke weten willen volgen. Je kunt hier *alleen* worden uitgenodigd wanneer je in het dagelijkse leven voldoende hebt aangetoond dat je probeert jouw innerlijke weten zo goed mogelijk te volgen. Vóórdat je hier wordt toegelaten, word je eerst onderworpen aan proeven, meestal zonder dat je dit in de gaten hebt.

Het huis van de Boeddha op “de weide”, zal zich in de komende periode verder uitbreiden, maar er is nu een begin gemaakt. Dit is nieuw terrein en het maakt de communicatie tussen onze leraren en de mensen in incarnatie, een heel stuk gemakkelijker. Hierdoor kunnen de mensen die hier regelmatig worden uitgenodigd, veel sneller hun lessen leren.

Omdat er in de afgelopen periode op “de weide” heel veel is gesproken over Maitreya en de Boeddha, heb ik hier veel over geschreven in mijn artikelen van de afgelopen maanden, maar juist daardoor is het accent onbedoeld komen te liggen op één persoon. Eigenlijk is dat niet een goed begin van het nieuwe tijdperk, want het gaat er nu juist om alle spirituele autoriteiten los te laten en te leren vertrouwen op jouw eigen innerlijke kompas, jouw eigen intuïtief aanvoelen.

Eenzijds is het van belang te weten wat er gaande is op “de weide”, zeker als het gaat om hele belangrijke gebeurtenissen, maar tegelijkertijd is het van belang dat er wordt voorkomen dat de nadruk te veel komt te liggen op slechts één persoon.

Het zou bovendien heel mooi zijn wanneer je ook af en toe in een heldere droom, *zelf* iets zou kunnen ervaren van wat er zich op “de weide” afspeelt. Er zijn daarom plannen geweest om de installatie van de Boeddha tijdens de zonnwende, zichtbaar te maken in een heldere droom bij vele genodigden, maar dit is uiteindelijk anders gelopen.

Als een voorspelling (deels) anders loopt dan is aangekondigd, kan het raadzaam zijn in diepe meditatie te proberen hier meer zicht op te krijgen, en te proberen aan te voelen waarom het anders is gelopen. Jouw hogere Zelf weet wat er gaande is op “de weide” en als jij hier moeite voor doet, kan jouw hogere deel hier iets over aangeven wat jij intuïtief kunt aanvoelen. Je bent *niet* afhankelijk van uitspraken van anderen maar je kunt je richten op jouw eigen hogere Zelf, wanneer jij dit belangrijk vindt. Naarmate jij hier meer moeite voor wil doen, kan jouw hogere deel hier meer over aangeven. Er is een direct verband tussen de moeite die jij wil doen en de bevoegdheid van jouw Ziel om jou aanvullende informatie te geven.

Je had dan tijdens zo'n meditatie bijvoorbeeld het gevoel kunnen krijgen dat die heldere droom is uitgesteld maar dat de installatie van de Boeddha op "de weide" is doorgegaan zoals is aangegeven.

***Er is binnen de groep spirituele leraren op "de weide",  
discussie geweest over de heldere droom tijdens de zomerzonnwende.***

De oorspronkelijke plannen zijn gewijzigd en er is inmiddels een andere invulling gekozen. Er is grote behoefte bij de mensen in incarnatie aan meer duidelijkheid over wat er zich afspeelt op "de weide" en het is daarom van belang dat er af en toe heldere dromen komen waarin je fragmenten ziet van gebeurtenissen die zich "boven" afspeelen. Dit zou bijvoorbeeld een fragment kunnen zijn van een gesprek dat je op "de weide" met iemand hebt, of een bijeenkomst van een groep of iets dergelijks.

Er is nu gekozen voor het geven van meerdere individuele heldere dromen, die afgestemd zijn op de eigen individuele situatie, in plaats van een eenmalige collectieve herinnering van honderden mensen aan *dezelfde* gebeurtenis op *hetzelfde* moment. Deze individuele heldere dromen over taferelen op "de weide", mogen in de komende periode worden verwacht door degenen die zich inzetten voor het leren samenwerken met hun hogere Zelf. Enkelingen hebben al zo'n heldere droom over "de weide" gekregen. Voor de mensen die al zo'n ervaring hebben gekregen, is dit een hele mooie bevestiging van het begin van een nieuw tijdperk.

***Het evolutieproces is bedoeld om jezelf beter te leren kennen.***

Welke keuzes je ook maakt, uiteindelijk kunnen al deze keuzes bijdragen aan het beter leren kennen van jezelf. Als je ervoor kiest jouw eigen spirituele huiswerk te negeren en in plaats daarvan te kiezen voor het opbouwen van een sterke comfortzone, dan zal het waarschijnlijk langer duren voordat je jezelf beter leert kennen maar ook deze keuze kan op de lange termijn heel leerzaam zijn.

***In ons nieuwe tijdperk gaat het vooral  
om het leren samenwerken met de Ziel, het hogere Zelf,  
die je kunt leren aanvoelen door goed af te stemmen in jouw hartcentrum.***

Samenwerken betekent samen met jouw hogere deel bijdragen aan een betere wereld, waaraan iedereen kan meewerken die dat wil. Het opbouwen van een betere wereld kun je het beste samen met jouw hogere Zelf doen. Als je hier op eigen houtje aan wil werken is de kans groot dat je uiteindelijk toch vooral jouw egoalannen volgt, de idealen van jouw ikje, zonder dat die zijn afgestemd op wat jouw hogere deel voor ogen heeft.

Samenwerken betekent ook gelijkgestemde Zielen bewust opzoeken en proberen daar aansluiting mee te maken waar dat zinvol is.

Samenwerken met jouw hogere Zelf betekent ook dat je jouw eigen spirituele huiswerk op je neemt, dat jou van binnenuit en van bovenaf wordt aangegeven. Dit vraagt van jou dat je ruimte maakt voor bijvoorbeeld het verwerken van oud zeer. Als je hier geen ruimte voor maakt en je altijd druk, druk, druk bent, dan blijft dit liggen. Deze *keuze* belemmert een verdere samenwerking met de Ziel, jouw hogere Zelf.

Pas als je bewust ruimte maakt om “niets te doen” geef je jouw hogere Zelf meer ruimte om te komen met oude pijnpunten. De Ziel schuift die dan naar voren, zodat die bij jou onder de aandacht worden gebracht. Jij hebt dan de mogelijkheid een keuze te maken of je hier ruimte voor wil maken of niet.

Jouw Ziel komt als het ware met een voorstel om oud zeer onder ogen te zien en te verwerken, maar jij beslist of je hierin mee wil gaan of dat je dit liever wil blijven wegstoppen. Ook dit is een vorm van samenwerking zoals het hogere Zelf dit ziet, want die komt met het initiatief, ook al zijn veel mensen zich er vaak niet van bewust dat dit zo gaat.

***Verwerken betekent dat je ruimte geeft aan gevoelens die er dan langskomen.***

Soms gaat dit vergezeld van beelden of van intuïtief aanvoelen hoe dingen in vorige levens ongeveer zijn geweest. Verwerken kan ook betekenen dat je ruimte maakt voor gevoelens van woede of misschien zelfs haat. Als deze gevoelens zijn vastgekoekt aan de bodem van jouw hart, dan is het beter die “gecontroleerd uit te laten branden” dan deze gevoelens voortdurend te onderdrukken of te ontkennen.

Nadenken over deze dingen helpt niet om te verwerken. Verwerken is een aangelegenheid van het hart, het heeft te maken met gevoel. Sommige mensen zijn bang voor dit soort dieperliggende gevoelens en zitten daarom liever in hun hoofd. Dit is vaak een soort van vermijdingsgedrag zoals dat bekend is in de psychologie.

***De verbinding met jouw hogere Zelf,  
is de belangrijkste verbinding in jouw leven.***

Dit besef moet nog helemaal doordringen bij veruit de meesten van ons. Het is daarom belangrijk tijd vrij te maken om hiermee bezig te kunnen zijn. Het zou mooi zijn wanneer er in de toekomst meer scholen zouden komen die mensen proberen te begeleiden bij het leren samenwerken met hun hogere Zelf.

In dit nieuwe tijdperk gaat het vooral om het volgen van de weg van het hart, de weg naar binnen, de weg naar Zelfkennis en het leren samenwerken met gelijkgestemden, waarmee je samen kunt werken aan het verbeteren van onze wereld. Wanneer steeds meer mensen steeds beter aanvoelen wat de eigen bijdrage kan zijn aan een betere wereld en dit in alle eenvoud zo goed mogelijk op zich proberen te nemen, wordt onze wereld langzamerhand een betere plaats om te zijn. Ondertussen is het werken hieraan heel leerzaam voor de mensen die deze weg willen volgen.

***Als jouw loyaliteit ligt bij een goeroe, heilige of god(in),  
in plaats van bij de Waarheid,  
dan is dit een grote hindernis op de weg van Zelfkennis.***

Als deze loyaliteit doorschiet, dan ontstaat er onderwerping aan een goeroe of god(in). Deze houding belemmert het zoeken naar de Waarheid. Je beperkt daardoor *zelf* jouw innerlijke Vrijheid.

Door grote veranderingen “boven”, kun je allerlei thema’s sinds kort veel beter zien zoals ze in werkelijkheid zijn. Veel sluiers zijn nu weggehaald. Dit betekent dat er nu veel meer ruimte is om jouw eigen mening opnieuw te vormen, aan de hand van wat je innerlijk aanvoelt op jouw beste momenten.

## Het verhaal achter de god van de Bijbel

*In deze periode worden allerlei situaties beter belicht, ook de achtergrond van de god van de Bijbel. Gewoonlijk weet de mensheid niets van dit soort dingen maar omdat er in deze periode “boven” een uitgebreid evaluatieproces gaande is, is er nu toch een mogelijkheid om hier iets van mee te krijgen. In deze evaluatieperiode wordt teruggekeken naar de geschiedenis van de mensheid, om daar zo veel mogelijk van te leren.*

De god van de Bijbel, de heer der wereld, is een god in de vijfde fase van ontwikkeling in het rijk van de goden. Hij is een heel stuk verder in ontwikkeling dan Medusa is geweest. Zij was een beginnende godin, in de allerlaagste fase van ontwikkeling van de goden.

De goden van de Dierenriem zijn allen veel verder in ontwikkeling dan de god van de Bijbel, de god van onze Aarde, zij zijn onderdeel van de groep goden in de negende fase van ontwikkeling binnen het rijk van de goden. Daarboven is onze Oorsprong, de plaats waar wij vandaan kwamen toen we naar de Aarde gingen. Dit is onze thuishaven, de plaats waar vandaan wij zijn ingedaald.

De god van de Bijbel is de god die eerstverantwoordelijk is voor alles wat er op onze Aarde gebeurt. Hij is een soort van bewaarder die moet zorgen voor een voorspoedige ontwikkeling van alle bewustzijn dat zich hier ontwikkelt.

Dit is een hele complexe “baan”, het vraagt veel van iemand op dit punt van ontwikkeling. Je werkt dan samen met grotere goden maar je hebt ook te maken met allerlei goden die minder ver zijn ontwikkeld, die je een soort van “stageplaats” aanbiedt, voor de één of andere specifieke taak.

Je bent dan eerstverantwoordelijk voor de ontwikkeling van de mensheid, maar ook voor de ontwikkeling van het dierenrijk en het plantenrijk. Je bent eigenlijk overal verantwoordelijk voor wat er op Aarde gebeurt, en je wordt zelf begeleid vanuit de hogere goden daarboven, waaronder de goden die ik gewoonlijk Vissen en Tweelingen noem, bij gebrek aan een betere naam.

Vissen is één van de goden in de negende categorie, net als Tweelingen. Vissen stimuleert de ontwikkeling van Genegenheid (Liefde) en Tweelingen stimuleert de ontwikkeling van Wijsheid. Deze beide goden bestrijken een veel groter terrein dan alleen onze Aarde en laten de “dagelijkse leiding” over aan de god van de Bijbel, een god in de vijfde categorie. Dit is een hele vereenvoudigde weergave van de gang van zaken maar het geeft een praktisch bruikbaar beeld.

Tegelijkertijd is er de donkere kant, die voortdurend probeert alles om te buigen, chaos te veroorzaken en de zwakke punten van goden en mensen zo veel mogelijk uit te buiten, om ingangen te creëren voor de donkere kant.

De donkere kant wil bewustzijn inkapselen, zodat dit zich niet goed kan ontwikkelen. De donkere kant probeert dwaasheid te ontwikkelen en probeert in het diepst van het innerlijk, elementen van haat te kweken, ook als men zich daar eigenlijk helemaal niet zo goed van bewust is.

Dit doen ze vaak door mensen of goden in een onredelijke situatie te plaatsen en dan vervolgens de druk hoog op te voeren, zodat er in de diepte iets gaat breken en mensen of goden bezwijken voor de enorme druk, waardoor er een ingang komt voor haat.

Als iemand eenmaal gevoelig is voor haat, in reactie op een langdurige onderwerping aan een onredelijke situatie, waar je je heel goed van bewust bent, dan ontstaat er voor de donkere kant een ingang.

Symbolisch ontstaat er dan een scheur in iemand innerlijk, waar de donkere kant energie langs kan laten stromen zoals water door een spleet in de rotsen.

Op die manier probeert de donkere kant ingangen breder te maken, die in het diepste innerlijk van mensen of goden zijn ontstaan. Er ontwikkelen zich dan kanalen voor haat, in het verlengde van het langdurig plaatsen van mensen of goden in bijzonder onredelijke situaties, waar zij zelf op dat moment niets aan kunnen doen om de situatie te verbeteren.

Dit betekent dat de goden die ons evolutieproces in goede banen proberen te leiden, zoals Vissen en Tweelingen maar ook de god van de Bijbel, ervoor moeten zorgen dat de wetten en de regels die ons evolutieproces besturen redelijk zijn. Wanneer er redelijkheid is binnen een evolutieproces, kunnen mensen en goden zich goed ontwikkelen. Als er onredelijkheid is binnen de wetten en de regels van ons evolutieproces, dan ontstaat er gegronde reden voor onvrede, die gemakkelijk een ingang kan worden voor de donkere kant.

Naarmate de hogere goden de wetten en de regels beter hebben opgesteld, kan alles wat zich binnen deze regels ontwikkelt, beter groeien en sterker worden. Dit is een enorme verantwoordelijkheid, die je alleen op een goede manier op je kunt nemen tegen de tijd dat je op dat punt van de weg bent aangekomen.

De god van de Bijbel was ooit aangesteld om het evolutieproces op onze Aarde in goede banen te leiden, onder de directe leiding van de hogere goden Vissen, Tweelingen en Leeuw. Tegelijkertijd had de donkere kant het voorzien op onze Aarde, omdat deze plaats heel strategisch ligt ten opzichte van onze Oorsprong, onze thuishaven. Als de donkere kant erin zou slagen onze Aarde binnen te dringen, dan zouden ze van daaruit veel gemakkelijker onze thuishaven, de Oorsprong, kunnen bestoken. Dit is een belangrijke reden dat de donkere kant het heeft voorzien op onze Aarde.

De donkere kant bestookte daarom de god van de Bijbel, die “de dagelijkse leiding” had over de mensheid en over alles wat er met de Aarde gebeurde. Het werd hem moeilijk gemaakt en hij vond het zwaar. Hij was verantwoordelijk voor alles wat er gebeurde. Dit betekent dat als er aanvallen komen vanuit de donkere kant, hij dit zo goed mogelijk op moet vangen, zonder dat de mensheid in de gaten heeft wat hij allemaal moet doen om ervoor te zorgen dat de mensheid zich goed kan blijven ontwikkelen.

***Terwijl hij zich symbolisch in het zweet moest werken  
om de donkere kant op afstand te houden,  
kon de mensheid zich aanvankelijk in een paradijselijke toestand ontwikkelen.***

De god van de Bijbel keek symbolisch af en toe naar de mensen die op Aarde rondliepen en zag sommige van hen heel gelukkig zijn. Er waren mensen die werkelijk Genegenheid (Liefde) in zich hadden en werkelijk gelukkig waren. Maar *hij* moest hard werken en de druk vanuit de donkere kant was verschrikkelijk.

De mensheid beseftte vanzelfsprekend in de verste verte niet wat hij allemaal moest verdragen zodat zij zich goed kon ontwikkelen. Hij keek naar enkele gelukkige mensen en werd jaloers. Heel lang geleden toen hij nog een mens was, was het leven allemaal zo kinderlijk eenvoudig. Je hoefde eigenlijk alleen maar een kanaal te zijn voor Genegenheid en dan was dat al wel voldoende om je goed te kunnen ontwikkelen.

***Heel lang geleden toen hij nog een mens was,  
was het leven allemaal zo kinderlijk eenvoudig.***

De god van de Bijbel werd eenvoudig jaloers op de mensheid, die hij moest beschermen tegen de donkere kant, zodat zij zich goed zou kunnen blijven ontwikkelen. Hij vond het oneerlijk wat er gebeurde, en er ontwikkelde zich onvrede in de diepte van zijn wezen.

De mensheid had geen idee wat hij moest ondergaan zodat zij gelukkig zouden kunnen zijn. Hij vond dat mensen eigenlijk best eens wat meer dankbaarheid zouden kunnen tonen. Daarom wilde hij dat mensen hem zouden gaan bedanken voor wat hij voor hen deed. Zo ontstonden in de loop van de tijd de ceremonieën waarin er dankbaarheid werd betoond aan de god van de Bijbel.

***Hij wilde dat de mensheid dankbaar zou zijn  
voor alles wat hij voor haar deed.***

Dit is ook de reden dat hij de mensheid vertelde dat hij *zelf* de schepper was van de Aarde en alles wat daarop aanwezig is, hoewel dit helemaal niet waar is, maar op die manier zou de mensheid hem vast wel meer waarderen, zo was zijn redenering. De Aarde en de mensheid zijn gemaakt door de hogere goden, de goden van de Dierenriem. De god van de Bijbel is “slechts” de beheerder van alles wat hier aanwezig is.

We spreken hier over de hele grote tijdlijnen van ons evolutieproces, die veel verder teruggaan dan de ontwikkeling van de mensheid op onze Aarde. Voordat wij op de Aarde terecht zijn gekomen leefden we op meerdere andere planeten in ons kleine zonnestelsel. Dit beslaat tijdperken die wij niet kunnen overzien maar deze kennis is nog wel beschikbaar in de theosofie.

De god van de Bijbel werd steeds meer jaloers op de mensheid met haar eenvoudige leventjes. Hij dacht symbolisch vaak terug aan die tijd, waarin het leven nog zo eenvoudig was. Nu hij eenmaal de verantwoordelijkheid had over de hele Aarde, werd de situatie veel complexer. Hij had veel te doen en had nooit veel tijd om uit te rusten. De druk vanuit de donkere kant was groot en de mensheid waardeerde zijn enorme inspanningen niet. Hij besloot daarom rituelen in te stellen waarin men hem zou gaan aanbidden en hem zou gaan verheerlijken. Hij vond dat hij dit wel had verdiend na zo'n intense inspanning om de mensheid voortdurend te beschermen tegen de aanvallen vanuit de donkere kant.

Zo gleed de god van de Bijbel langzaam af naar een zorgwekkende situatie. Zijn directe leidinggevendens, de goden Vissen, Tweelingen en Leeuw, waren druk bezig om de aanvallen van de donkere kant zo goed mogelijk te weerstaan en hadden onvoldoende ruimte om de god van de Bijbel goed te begeleiden. De druk op de goden was immens, het is een orde van grootte waar wij ons eenvoudig niets bij voor kunnen stellen. Het zijn krachten waar we geen enkele ervaring mee hebben en nooit iets van hebben gehoord.

***De druk op de god van de Bijbel was immens  
en langzaam bezweek hij onder deze druk.***

Zijn situatie was onredelijk en dit duurde al veel te lang. De donkere kant houdt zich vaak niet aan de wetten en de regels die ergens in ons onmetelijke universum gelden, en dit was ook van toepassing in onze situatie. De druk vanuit de donkere kant op de god van de Bijbel werd hoog opgevoerd, omdat de donkere kant hem nodig had om een ingang te forceren.

Hij bleek vatbaar te zijn voor jaloezie, geboren vanuit de ontwikkeling van onvrede, in een situatie waarin iemand langdurig in een hele onredelijke situatie wordt geplaatst.

Vanuit die achtergrond ontwikkelde de god van de Bijbel zich in een verkeerde richting, terwijl zijn directe aanspreekpunten, de goden Vissen, Tweelingen en Leeuw, de handen vol hadden, en hem geen goede begeleiding konden bieden, omdat zij zelf de grootste moeite hadden met de aanvallen vanuit de donkere kant.

De donkere kant bereikte wat zij van plan waren, namelijk het versterken van de onvrede in de god van de Bijbel. Zijn vatbaarheid voor jaloezie werd systematisch uitgebuit om meer ingangen te creëren voor de donkere kant. Er ontstond haat in zijn diepste wezen, juist door de schrijnend onrechtvaardige toestand waarin hij terecht was gekomen. Dit vertaalde zich in buitensporig gedrag naar de mensheid.

***Hij wilde aanbeden worden  
en zorgde ervoor dat de mensheid dit ging doen.***

Hij wilde bewonderd worden omdat hij vond dat hij dit had verdiend, juist omdat hij zo veel had gedaan om de mensheid te beschermen tegen de donkere kant.

Zo gleed hij af naar vatbaarheid voor jaloezie, eerzucht, wraak en haat. Zo werd zijn karakter gevormd zoals we dat hebben leren kennen uit de verhalen in de Bijbel.

In een vorige fase van onze ontwikkeling, toen we nog niet op onze Aarde waren, had de god van de Bijbel een sterke Genegenheid gezien in de verbinding tussen enkele mensen, die hij nog niet eerder had waargenomen. Dit raakte hem tot in het diepst van zijn wezen.

Hij wilde dit ook, maar hij kon niet terug naar het mensenrijk. Hij zat vast op zijn hoge positie en moest hard vechten, iedere dag gedurende een onnoemelijk lange periode. Het raakte hem dat er enkele mensen waren die zo'n mooie doorstroming hadden van Genegenheid. Hij wilde dit ook, maar het was alsof dit onbereikbaar was voor hem.

Genegenheid is bij uitstek het terrein van de Zieneressen en de situatie die ik hier beschrijf heeft te maken met de ontwikkeling van sommigen van deze groep, in een vorige fase van ons evolutieproces, die zich afspeelde vóórdat de mensheid op Aarde terecht is gekomen. Ooit leefde de mensheid op de Maan, en dat is de periode waar het hier over gaat. In die periode waren de Zieneressen ook in incarnatie en daarbinnen ontwikkelde zich binnen sommige van hen een bijzondere vorm van Genegenheid.

***Hij had binnen de Zieneressen een bijzonder sterke Genegenheid gezien  
en was daar jaloers op geworden.***

Dit was voor de god van de Bijbel een doorn in zijn oog, een splinter in zijn hart. Hij kon dit niet verdragen en wilde dat dit zou stoppen. De donkere kant had deze situatie doelbewust voorbereid en in werking gezet. Zo zou de god van de Bijbel uiteindelijk worden gebroken, door immense langdurige druk op zijn zwakste punt, namelijk vatbaarheid voor jaloezie.

***Als de god van de Bijbel zich vanuit jaloezie tegen de mensheid zou keren,  
dan zou de donkere kant kunnen claimen dat dit vanuit vrije wil gebeurde,  
en dus "rechtsgeldig" zou zijn.***

De donkere kant zou daarna steeds intensiever met de god van de Bijbel kunnen samenwerken en zijn ingangen systematisch kunnen vergroten. Dit speelt zich af in de loop van vele honderdduizenden jaren. Hele beschavingen komen op en gaan weer ten onder terwijl deze tendensen zich ondertussen ook ontwikkelen.

De donkere kant kreeg steeds meer grip op de god van de Bijbel, en zijn directe begeleiders konden hem hier niet goed mee helpen omdat zij zelf werden aangevallen en daar het overgrote deel van hun kracht voor nodig hadden.

Als zij zelf zouden bezwijken, zou de hele situatie voor allen die daaronder vallen, nog veel slechter zijn geweest. Zij konden daarom maar beter eerst zorgen dat zij zichzelf zo goed mogelijk staande zouden kunnen houden, in een extreme situatie, waarin er in feite een aanval plaatsvond op onze gezamenlijke Oorsprong, de plaats waar zowel de mensen als de goden vandaan komen, voordat ze ergens naar toe worden gezonden, als onderdeel van hun eerstvolgende fase van ontwikkeling.

***De donkere kant was er uiteindelijk op uit om onze thuisbasis,  
onze Oorsprong, aan te vallen, van onderaf en van binnenuit,  
via het mensenrijk en het rijk van de goden.***

Er zijn situaties in de ontwikkeling van een stelsel, dat de goden weinig meer kunnen doen, en de beslissing wordt genomen door iemand van eenvoudige komaf, die een keuze maakt die beslissend zal zijn voor het verdere verloop van de hele mensheid maar ook voor de goden. Er bestaat bij velen het idee dat de goden bepalen hoe het zal gaan met de mensheid en in veruit de meeste situaties is dat ook zo. De goden stellen de wetten en de regels op en daardoor bepalen zij voor een groot deel de toekomst van de mensheid. Maar er zijn situaties waarin de beslissing niet aan de goden is maar aan iemand uit het mensenrijk, die vanuit vrije wil een missie op zich kan nemen om de hele situatie te verbeteren.

***In sommige situaties beslissen niet de goden hoe het zal gaan  
maar iemand uit het mensenrijk,  
die vanuit vrije wil een missie op zich kan nemen  
om de hele situatie te verbeteren.***

Dit heeft te maken met afspraken waar ook de goden aan zijn gebonden. Zij mogen een situatie zichtbaar maken bij degene die zo'n missie op zich zou kunnen nemen, maar de uiteindelijk beslissing is dan aan de mens. Dit betekent dat zelfs de allergrootste goden soms afhankelijk zijn van de keuze van iemand uit het mensenrijk.

In onze situatie gleed de god van de Bijbel steeds verder af, waardoor de wetten en de regels die ons evolutieproces in goede banen zouden moeten leiden, steeds oneerlijker werden. Daardoor ontwikkelde zich onvrede in de diepte van vele mensenharten. De mensen die vatbaar waren voor haat werden steeds verder het moeras in gezogen en raakten verstrikt in oorlogen, waardoor hun ontwikkeling steeds verder afgleed naar een toestand waarin de ontwikkeling van Genegenheid en Wijsheid steeds minder kans van slagen zou krijgen.

Als mannen vele levens betrokken zijn geweest bij oorlogen, dan doet dat iets met je overtuigingen. Dan breekt dit het vertrouwen in openheid en eerlijkheid. Dan raak je er steeds meer van overtuigd dat het er om gaat hoe jouw eigen positie is ten opzichte van degene die de macht heeft.

De kans is dan groot dat je allerlei dingen gaat beschouwen vanuit de achtergrond van status, positie en macht, want dat is dan de dagelijkse realiteit die je gedurende vele duizenden jaren hebt ervaren. Op die manier worden dan je overtuigingen gevormd, en je normen en waarden opgebouwd.

Dit zijn dingen die dan diep in je systeem zijn verankerd. Die veranderen pas nadat je in een andere situatie terecht bent gekomen waarin er andere en betere ervaringen kunnen worden opgedaan. Wanneer er gedurende een langere periode betere ervaringen zijn opgedaan, heeft het kans van slagen de overtuigingen die leven in de diepte van jouw hart, opnieuw te onderzoeken en eventueel bij te stellen als je tot de conclusie zou zijn gekomen dat dit beter is en beter past bij de nieuwe situatie waarin je terecht bent gekomen.

Zonder langdurige betere ervaringen op te doen, is er weinig ruimte om je eigen dieperliggende overtuigingen aan te passen aan de nieuwe situatie en de Wijsheid van het hogere Zelf.

De god van de Bijbel maakte het ontwikkelingsproces voor de mensheid bewust heel moeilijk, met op de achtergrond jaloezie, haat en eerzucht. Mede daardoor ontwikkelde de mensheid zich in een verkeerde richting, een richting waarin er steeds meer haat en dwaasheid werd ontwikkeld.

De hogere goden Vissen, Tweelingen en Leeuw, zagen deze ontwikkeling maar konden hier weinig tegen doen, deels omdat zij zelf de handen vol hadden om staande te blijven en deels omdat de mensheid toch ook voor een groot deel vanuit vrije wil zich ontwikkelde in de verkeerde richting, waardoor zij steeds minder konden doen om de mensheid te hulp te komen.

Tegen die achtergrond was er de mogelijkheid voor ieder mens om onderworpen te worden aan zware proeven, waarin aangetoond zou kunnen worden dat er in ieder geval één mens was die trouw zou blijven aan het innerlijke weten, ook als de druk hoog opgevoerd zou worden.

Deze uitweg is te beschouwen als een soort van “clausule” in een contract tussen de hogere goden en de donkere kant. Daarbij komt het Lot van de goden in handen te liggen van een mens die deze missie op zich neemt.

In principe zouden alle mensen deze missie op zich kunnen nemen en de goden die het goed met de mensheid vóór hebben mochten beslissen wie zou worden onderworpen aan deze zware proeven. Dit speelde zich af in de loop van de geschiedenis van de mensheid, ook toen de mensheid nog niet op Aarde in incarnatie was. In zo’n voorgaande fase was er binnen de Zieneressen iemand die goed door deze proeven heen was gekomen, waardoor destijds de wetten en de regels voor een langere periode weer verbeterd konden worden, zodat de mensen die het innerlijke weten wilden volgen weer meer ruimte hadden dan gebruikelijk. Het waren deze wetten en regels die van toepassing waren toen de mensheid naar de Aarde kwam.

De lichte kant had kort daarvoor de overwinning gehaald, juist doordat destijds, na het slagen van zo’n serie zware proeven, de wetten en de regels van ons evolutieproces voor een langere periode waren aangepast, waardoor mensen zich konden ontwikkelen vanuit een paradijselijke toestand, dat wil zeggen vanuit een goed stromende ki kracht, dankzij een hechte samenwerking met het hogere Zelf en vanuit een sterke gewaarwording van het innerlijke weten in de diepte van het hart. Dit zijn voor mensen de beste omstandigheden om zich in te kunnen ontwikkelen.

***Toen de god van de Bijbel uiteindelijk steeds meer bezweek  
aan de aanvallen van de donkere kant,  
werden de wetten en de regels van ons evolutieproces steeds verder verslechterd.***

Toen de god van de Bijbel vanuit jaloezie uiteindelijk steeds meer bezweek aan de aanvallen van de donkere kant, werden de wetten en de regels van ons evolutieproces steeds verder verslechterd, zodat er steeds minder ruimte kwam voor de samenwerking met de Ziel, het hogere Zelf. De instroom van ki kracht vanuit het hogere Zelf, werd voor lange tijd onmogelijk gemaakt. De mensheid raakte daardoor haar paradijselijke omstandigheden kwijt. Dit is zo ongeveer het punt waarop de Bijbel begint met vertellen over de ontwikkeling van de mensheid. Wat er allemaal aan vooraf is gegaan wordt in dit boek niet verteld.

Degene die een voorgaande keer goed door de proeven heen was gekomen, kon in de Oorsprong genieten van een welverdiende rust, terwijl de mensheid ondertussen opnieuw in incarnatie was gekomen op de Aarde, onder betere wetten en regels dan in de voorgaande cyclus.

Toen hij zag dat de god van de Bijbel steeds meer in moeilijkheden kwam, de mensheid steeds verder weggleed en de Zieneressen waar hij eerder onderdeel van was geweest in grote moeilijkheden waren gekomen, besloot hij opnieuw in te dalen, en vanuit vrije wil de missie op zich te nemen die de goden hem in de Oorsprong hadden getoond.

Er waren afspraken gemaakt voor deze missie en één daarvan is dat hij als man in incarnatie zou moeten komen en niet als vrouw, zoals hij lange tijd was geweest. Hij was lange tijd onderdeel geweest van de Zieneressen en was daarom lange tijd als vrouw in incarnatie geweest. Als hij als man in incarnatie zou komen, dan zou dit de aansluiting met de groep Zieneressen aanzienlijk moeilijker maken. Zij zouden hem niet goed meer herkennen en hem niet beschouwen als één van hen, terwijl hij gedurende honderdduizenden jaren verbonden is geweest met de Zieneressen. Het zou voor hem daardoor veel moeilijker worden maar dit was de uitkomst van de onderhandelingen die hierover zijn geweest tussen de lichte kant en de donkere kant.

Er waren al verscheidene mensen in incarnatie uitgenodigd voor de proeven maar er was niemand sterk genoeg om hierin staande te blijven. Daarom besloot de Boeddha om terug te komen en zich opnieuw te onderwerpen aan de zware proeven, vanuit een volkomen vrije wil. Toen deze proeven goed waren doorstaan, konden de wetten en de regels van ons evolutieproces vanaf eind 2012 worden aangepast. De mensheid heeft hier de afgelopen jaren betrekkelijk weinig van gemerkt, maar in de loop van vorig jaar is dit aanzienlijk beter waarneembaar geworden. De nieuwe wetten en regels van ons evolutieproces zijn inmiddels werkzaam, waardoor de meest gevoelige mensen dit steeds beter beginnen waar te nemen.

We zijn nu in een fase aangekomen waarin “boven” allerlei situaties die de afgelopen honderdduizenden jaren hebben gespeeld, worden uitvergroot, om hier zo veel mogelijk van te leren. In zo’n evaluatieperiode zoals nu, kun je heel veel leren.

De god van de Bijbel krijgt in deze periode een nieuwe kans om naar zijn eigen situatie te kijken en daarvan te leren. Hij kan nu nieuwe keuzes maken, keuzes die beter aansluiten bij zijn innerlijke weten, want ook de goden hebben net als wij, een innerlijk weten, dat ze kunnen volgen of niet. Alle bewustzijnseenheden die afkomstig zijn uit de Oorsprong, mensen en goden, hebben een innerlijk kompas, wanneer zij worden uitgezonden. Enerzijds verlaten ze dan voor een kortere of een langere periode hun thuishaven, maar tegelijkertijd dragen ze een klein stukje vanuit deze Oorsprong met zich mee en dat is hun innerlijke weten, hun Geweten. Dit geldt voor goden evengoed als voor mensen.

Nu de strijd in de hemelen is beslist, krijgt iedereen een nieuwe kans om de eigen keuzes opnieuw onder ogen te zien, die in de afgelopen duizenden jaren zijn gemaakt. Dit geldt zowel voor de mensen als voor de goden. Beide groepen zijn nu aangekomen in een evaluatieperiode.

*Ook de goden krijgen in deze periode een nieuwe kans  
om de keuzes die ze in de afgelopen duizenden jaren hebben gemaakt,  
opnieuw onder ogen te zien.*

Alle mensen en alle goden die verweven zijn geraakt met de donkere kant, krijgen nu de mogelijkheid om zich hier weer van los te maken. Dit betekent voor de goden dat zij dan terug worden gezet in hun ontwikkeling. Zo kan een god in het vijfde stadium van ontwikkeling, terug worden gezet naar een lager stadium van ontwikkeling. Wat er in miljoenen jaren is opgebouwd, kan daardoor soms in een hele korte periode van enkele dagen weer worden ingeleverd.

Toch is zo'n god daardoor dan wel veel vrijer ten opzichte van de donkere kant, ook al blijft het achterliggende karma voor zo'n god dan hetzelfde. De zwakke punten in het karakter zullen door de donkere kant nog tot heel ver in de toekomst worden gebruikt om opnieuw een ingang te vinden.

Toch wordt door het terugzetten in ontwikkeling de druk die vanuit de donkere kant kan worden uitgeoefend onmiddellijk een heel stuk draaglijker. Daardoor kan iemand de beproevingen die de donkere kant zal uitvoeren, beter weerstaan.

Zo krijgen alle goden en alle mensen in deze periode een mogelijkheid om opnieuw keuzes te maken, en zich los te maken van de donkere kant, door de prijs te betalen die hiervoor nodig is.

Op "de weide" in het huis van de Boeddha, wordt er in deze periode veel uitgelegd over deze situaties. Honderden mensen zijn hier in de uren dat hun lichaam in slaapmodus is bij aanwezig, hoewel het nog betrekkelijk zeldzaam is om je hier iets van te herinneren als je weer je dagelijkse leven ingaat.

Toch kunnen de dingen die ik hier beschrijf je ergens heel bekend voorkomen. Dit komt doordat je dit dan als eens eerder hebt gehoord. Dit betekent dat je dan ook zelf af en toe aanwezig bent in het huis van de Boeddha op "de weide". Daardoor kunnen de dingen die ik schrijf je ergens toch bekend voorkomen.

Dat er nu op deze manier kan worden geschreven, is een direct gevolg van de nieuwe wetten en regels, en de draai die er nu is gekomen in ons evolutieproces. Zonder deze grote veranderingen zouden al deze artikelen er nooit zijn gekomen.

\*\*\*

## Het achtvoudige pad of het eenvoudige pad?

*De boeddhisten hechten veel waarde aan het achtvoudige pad. Volgens hen zou dit door de Boeddha zijn aangegeven maar het is nog maar beleemaal de vraag of dit zo is. Het achtvoudige pad heeft veel overeenkomsten met de kronkelige redeneringen van het hoofd, het gaat volkomen voorbij aan de eenvoud van het hart.*

We leven in een periode waarin allerlei dingen beter worden belicht, van binnenuit en van bovenaf. Vanuit die achtergrond beschouwd, is het een groot voorrecht om in deze periode te mogen leven. De mogelijkheden die er nu zijn om dingen te leren en tot nieuwe inzichten te komen, zijn buitengewoon groot, en uniek in de geschiedenis van de mensheid.

We bevinden ons aan het begin van een heel nieuw tijdperk waardoor er ook nieuwe mogelijkheden zijn om opnieuw naar de leer van de Boeddha te kijken, voor zover de boeddhisten ons willen laten geloven dat hij dit zou hebben bedoeld. In oude voorspellingen is langgeleden al aangegeven dat de Boeddha terug zal keren op het moment dat van zijn oorspronkelijke leer maar weinig meer over zal zijn.

***Tegen de tijd dat de Boeddha terug zal keren,  
zal er van zijn oorspronkelijke leer maar weinig meer over zijn.***

De Boeddha zelf heeft altijd geprobeerd de nadruk te leggen op eenvoud en soberheid, waarin het er om gaat het innerlijke weten te volgen, dat je kunt aanvoelen in de diepte van het hart. Als je dat spoor volgt, kom je vanzelf in hechter contact met je Ziel, jouw hogere Zelf, waarmee je dan steeds bewuster kunt leren samenwerken.

Maar de donkere kant heeft geprobeerd deze eenvoudige Waarheid van het hart, zo veel mogelijk om te buigen naar een andere richting, waarin de ratio werd verheerlijkt, oftewel het “hoofd”, zoals velen dat tegenwoordig zouden benoemen. In het Oera Linda Boek, waarin de geschiedenis van de Zieneressen wordt verteld, wordt uitgelegd hoe de valse priesters, de priesters van de god van de Bijbel, de leer van de Boeddha verdraaiden. (blz. 50 en 51) Deze priesters legden de nadruk op het “hoofd” en niet op het hart, zoals de Boeddha dat deed. De priesters legden de nadruk op het denken, de ratio, en niet op het diepe gevoel in het hart, zoals de Boeddha dat onderwees. Op die manier werd de eenvoudige leer van de Boeddha omgebogen naar allerlei ingewikkelde redeneringen, waarbij het denken en het “hoofd”, centraal kwamen te staan.

Allerlei vormen van yoga, zoals raja yoga, zijn hier een voorbeeld van. De nadruk wordt dan zo veel mogelijk gelegd op het denken en in het verlengde daarvan op mentale controle over je gedachten. In de kern gaat het dan om macht over je denken. Je wil dan proberen je gedachten te besturen en onder controle te brengen.

Dit is in de kern een doodlopende weg. Het is niet mogelijk om alle gedachten die langskomen volledig te beheersen. De eenvoudige reden hiervoor is dat allerlei gedachten niet bij jouzelf vandaan komen maar afkomstig zijn van de donkere kant, die ieder mens kan bestoken met allerlei soorten gedachten die kunnen variëren van heel akelig tot heel verleidelijk.

Je kunt deze gedachtestromen, die niet bij jou vandaan komen maar die je wel ervaart omdat je hiermee bestookt wordt, niet besturen. Een betere manier om hierop te reageren is deze gedachten eenvoudig te herkennen in hun afkomst, en ze dan voorbij te laten gaan zoals een waarnemer op het station een trein voorbij ziet komen.

Er zijn voortdurend allerlei gedachten in jouw energieveld aanwezig die niet door jou zelf bedacht zijn, niet door jou zelf gemaakt zijn, maar die toch aanwezig zijn om allerlei redenen, waar je meestal geen zicht op hebt. Je kunt al deze gedachten onmogelijk onder controle brengen, zoiets is volstrekt ondoenlijk.

Als je weet dat lang niet alle gedachten die je tegenkomt in jouw energieveld door jou zelf zijn gemaakt, maar afkomstig kunnen zijn uit andere bronnen, heb je een betere uitgangspositie om te proberen hier op een andere manier mee om te gaan.

De sleutel ligt in het herkennen van de situatie. Als je herkent dat sommige gedachten *niet* van jou zelf zijn, dan kun je die eenvoudig negeren. Je hoeft hier dan verder niets meer mee te doen. Je hoeft er niet bang voor te zijn en je hoeft je er ook niet voor te schamen. Je hoeft je hier niet tegen te verzetten en je hoeft niet te proberen ongewenste gedachten met kracht uit jouw energieveld te drukken. Het enige dat je hoeft te doen is *herkennen* wat er gaande is, en beseffen dat sommige gedachten door de donkere kant worden afgevuurd op jou, om het jou moeilijk te maken.

Naarmate je meer je plaats in het hartcentrum hebt ingenomen, kun je steeds beter de waarnemer zijn, die eenvoudig observeert wat er gebeurt in jouw eigen energieveld. Vanuit de positie van de waarnemer kun je veel beter in verbinding blijven met jouw hogere Zelf, dan wanneer je voortdurend bezig bent met jouw hoofd en je denken.

***Als je met jouw hoofd controle wil uitoefenen over jouw gedachten,  
bevind je je op de weg van het willen uitoefenen van macht.  
Dit is de weg naar de donkere kant.***

De valse priesters uit het Oera Linda Boek, zijn dezelfde als degenen die we nu kennen als de meesters van de Witte Broederschap. Zij hebben in de afgelopen eeuwen allerlei methodes van meditatie geïntroduceerd waarbij de nadruk op mentale beheersing kwam te liggen.

Dit is niet de weg van het hart. Het is in de kern het volgen van de weg naar een steeds grotere controle willen uitoefenen. De meesters *zelf* hebben deze vorm van controle over hun eigen gedachten vaak uitgebreid naar het bewust en gecontroleerd beïnvloeden van gedachten van anderen. Dit is dezelfde manier van werken, maar dan verder uitgebreid. De methodes van mediteren zoals de meesters die hun leerlingen leerden, waren in feite slechts een voorbereidende stap naar de manier van werken die zij *zelf* konden toepassen door een vlijmscherpe concentratie. De manier waarop de meesters hiermee omgingen in het verre verleden, is op een hele mooie manier beschreven in het boek “Tussen leven en dood” van Jozef Rulof. Dit boek is een uitgebreid (regressie) verslag van het leven van één van de grote tegenstanders van de meesters, in de Egyptische oudheid. Het geeft veel inzicht in de manier van werken van de meesters destijds.

***Het achtvoudige pad leidt je niet naar een grotere innerlijke Vrijheid,  
het is een soort van programmering van jezelf,  
die niet gebaseerd is op begrip in de diepte van het hart.***

In ons nieuwe tijdperk gaat het niet om beheersing van je gedachten maar om de eenvoudige Waarheid van het hart. Als je dat spoor wil volgen, kom je in steeds hechtere wisselwerking met jouw eigen hogere Zelf. Daardoor kun je een steeds beter kanaal zijn voor de Rijkdom van de Ziel, die in alle eenvoud aangeeft wat er nodig is, in de situatie waarin je terecht bent gekomen.

## **De Boeddha keert terug, maar ook allerlei anderen komen terug**

*We leven in een hele bijzondere periode waarin een heel nieuw tijdperk begint en er een oud tijdperk eindigt. We leven in een overgangperiode waarin de Boeddha terugkeert maar waarin ook allerlei anderen terugkeren, te midden van de mensen waar zij al vele duizenden jaren aan zijn verbonden en waar zij leven na leven mee hebben samengewerkt.*

De nadruk is sterk komen te liggen op de terugkeer van de Boeddha maar ook allerlei andere bekende namen komen terug in incarnatie, in deze buitengewoon belangrijke periode, waarin een heel nieuw begin wordt gemaakt in de geschiedenis van de mensheid en waarin tegelijkertijd een heel stuk verleden wordt afgerond.

De balans wordt nu opgemaakt, waar staan we nu en hoe kunnen we het beste verder gaan. Dit speelt zich niet alleen af voor de mensheid maar ook voor de goden en de lagen daarboven. Het is een moment om nog eens goed te kijken naar wat er in het verleden is gebeurd, om daar zo veel mogelijk van te leren en met dit inzicht verder te gaan op jouw weg.

***We leven in een periode waarin je hele belangrijke dingen kunt leren.  
Dit geldt niet alleen voor de mensheid maar ook voor de goden,  
want ook die hebben hun eigen begeleiding, net als wij.***

Allerlei bekende namen uit het verleden, zijn opnieuw geboren, en zullen gewoonlijk verder gaan met de dingen waar ze in eerdere levens mee bezig zijn geweest. Albert Einstein bijvoorbeeld is opnieuw in incarnatie. Er mag in alle redelijkheid worden verwacht dat hij opnieuw bezig zal zijn met Natuurkunde, en opnieuw zal proberen zijn bijdrage te leveren aan het verder helpen van de mensheid op de één of andere manier. Er mag worden verwacht dat hij opnieuw baanbrekende inzichten zal brengen, die hem van bovenaf en van binnenuit kenbaar zijn gemaakt, door zijn hogere Zelf, met daarboven de goden die dit alles begeleiden.

Ook Einstein zal in deze incarnatie beter kunnen leren samenwerken met zijn hogere Zelf dan in zijn vorige incarnatie, omdat de wetten en de regels van ons evolutieproces inmiddels zijn aangepast in het voordeel van hen die willen leren samenwerken met hun hogere Zelf, om van onze wereld een betere plaats te maken.

De Zieneressen die vele duizenden jaren geleden in incarnatie zijn gekomen om de mensheid te helpen met hun spirituele ontwikkeling en kanalen te zijn voor Genegenheid, zijn opnieuw in incarnatie. Zij leren zichzelf en elkaar in deze periode weer kennen, en groeien weer naar hun kracht. Ze krijgen van binnenuit en van bovenaf weer hun inzichten, waardoor ze zichzelf en anderen weer veel beter kunnen herkennen en opnieuw de taken op zich kunnen nemen die aan hun hogere Zelfen zijn toevertrouwd. Ze hebben tijd nodig om zichzelf weer beter te leren kennen, oud zeer vanuit het verleden te verwerken en zich weer te herinneren wie zij zijn en wat ze hier komen doen, maar het begin is er en er mag worden verwacht dat deze groep zich in de komende periode nog heel mooi kan ontwikkelen en nog veel zal kunnen doen om elkaar en de mensen met wie zij verweven zijn geraakt, zo veel mogelijk te helpen met hun spirituele ontwikkeling.

Een deel van de Zieneressen heeft bewust en langdurig samengewerkt met de donkere kant, in de loop van de geschiedenis. Ook deze Zieneressen zijn opnieuw in incarnatie gekomen en mogen nu opnieuw hun keuzes maken.

Willen ze in deze incarnatie opnieuw status, positie en macht, of zullen ze uiteindelijk gaan kiezen voor de eenvoud en de soberheid, en proberen hun vermogens in te zetten om anderen te helpen met hun spirituele ontwikkeling.

De Zieneressen die er in de afgelopen duizenden jaren voor hebben gekozen bewust samen te werken met de donkere kant, krijgen nu de gelegenheid om dit beter te leren herkennen en hier andere en betere keuzes in te maken. Ook dit speelt zich af in het gewone dagelijkse leven, te midden van alle andere mensen.

Ook in onze generatie zijn er Zieneressen die op zo'n manier omgaan met hun vermogens dat dit botst met hun innerlijke weten en de Wijsheid van hun hogere Zelf. Vaak zijn dit oude gewoontes vanuit voorgaande levens, die in dit leven in eerste instantie weer de overhand hebben gekregen, met als mogelijkheid dat je dit innerlijk gaat herkennen en hier andere keuzes in gaat maken.

Sommigen zullen aanvoelen dat er in hun eigen situatie grote noodzaak is om deze dingen diepgaand te onderzoeken en hier veel mee bezig te zijn, anderen zullen dit proberen te ontkennen en net doen alsof ze dit niet in de gaten hebben. Enkele Zieneressen zullen misschien stiekem genieten van de macht en het aanzien die hun vermogens hen opleveren, zich niet goed bewust van het gevaar van hun eerzucht en hun honger naar status en positie.

De Zieneressen zijn teruggekomen in incarnatie en worden door hun eigen karma geconfronteerd met de lessen die vanuit hun voorgaande levens zijn blijven liggen. In de afgelopen jaren zijn er herhalingen geweest van hele moeilijke stukken karma, waarbij in het verleden keuzes zijn gemaakt die destijds flink botsten met het innerlijke weten, maar die, meestal onder grote druk van de omstandigheden, toch zijn gemaakt, vanuit vrije wil. In de afgelopen jaren hebben allerlei hele moeilijke stukken karma uit de afgelopen duizenden jaren zich herhaald, hoewel nagenoeg niemand zich ervan bewust is dat dit zo werkt. Dit betekent heel concreet dat als je je in het verleden ten onrechte *tegen* iemand hebt gekeerd, je dit thema vaak opnieuw tegenkomt, met dezelfde persoon.

Degenen die het karma aan mensen toebedelen, de heren van karma, kunnen dit invlechten in het gewone dagelijkse leven, zonder dat je je ervan bewust bent dat dit zo werkt. Daardoor kom je individueel in herhalingen terecht van situaties waarin je in vorige levens keuzes hebt gemaakt, die destijds flink botsten met het innerlijke weten. Soms krijg je hier dromen over.

In de afgelopen jaren zijn op deze manier allerlei hele moeilijke situaties opnieuw doorgewerkt, meestal zonder dat je je hiervan bewust bent. Dit doorwerken van hele moeilijke stukken karma, duurt nog tot het einde van dit jaar. Daarna is er meer ruimte om gelukkiger ervaringen op te doen.

***Op dezelfde manier als de Zieneressen terugkomen in incarnatie,  
komt ook de Boeddha terug in incarnatie.***

Hij zal zich bij zijn terugkeer ongetwijfeld bezighouden met dezelfde dingen als waar hij in vorige levens mee bezig is geweest. Hij zal ditmaal net als alle anderen, sterker staan, omdat de wetten en de regels van ons evolutieproces zijn aangepast, waardoor er meer ruimte is gekomen voor hen die hun innerlijke weten willen volgen en willen proberen van onze wereld een betere plaats te maken.

***De Boeddha zal bij zijn terugkeer  
onvoorstelbaar veel tegenwerking ondervinden van de donkere kant,  
want die zal ten koste van alles proberen zijn grip op onze wereld  
zo lang mogelijk te handhaven.***

Eén van de grootste tegenstanders van de Boeddha is de god van de Bijbel. De gevangenis die deze god heeft gebouwd voor de mensheid, is bij velen bekend als de matrix. Dit is een kooi waar mensen vanuit vrije wil in gevangen kunnen raken door mee te gaan in de vele verleidingen die de god van de Bijbel voor de mensheid heeft opgesteld, op allerlei terreinen van het menszijn.

In één van zijn vorige levens heeft de Boeddha aan de mensheid duidelijk gemaakt dat de oorzaak van veel ellende die de mensheid destijds in haar eigen dagelijkse leven tegenkwam, het gevolg was van het meegaan in hebzucht, het willen hebben van dingen die helemaal niet nodig zijn en die mensen toch willen hebben.

De god van de Bijbel probeert mensen aan te moedigen dingen te willen hebben die niet nodig zijn, dingen die botsen met het innerlijke weten en de Wijsheid van het hogere Zelf. Je zou dit het verleiden van mensen kunnen noemen, om dingen achterna te jagen, tegen beter weten in.

Mensen die hun innerlijke weten volgen, zullen dit herkennen en het juiste onderscheid kunnen maken tussen het achterna jagen van dingen die vanuit hebzucht worden geboren, en het volgen van het spoor van de samenwerking met het hogere Zelf, om anderen te helpen met hun spirituele ontwikkeling.

De donkere kant probeert voortdurend mensen te verleiden dingen te willen hebben die niet nodig zijn en die je in alle eenvoud beter los zou kunnen laten, omdat je innerlijk voelt dat die niet nodig zijn voor het spoor van verdere samenwerking met het hogere Zelf.

***Het willen hebben van dingen die niet nodig zijn,  
vertaalt zich naar alle gebieden van het dagelijkse leven.  
Door heel eerlijk tegenover jezelf te zijn, kun je dit beter herkennen.***

Of je succesvol bent of niet bijvoorbeeld, is maar voor een deel afhankelijk van jouw eigen inspanningen en jouw eigen deskundigheid. Het succes dat je ontmoet op jouw weg, is voor een deel ook eenvoudig het gevolg van karma. Dit betekent dat er “boven” wordt beslist over allerlei situaties, en daar keuzes worden gemaakt of iemand succesvol mag zijn in diens streven of niet.

***In hoeverre iemand succesvol zal zijn,  
is voor een deel afhankelijk van diens karma.***

Niet alleen de Zieneressen en de Boeddha zijn opnieuw in incarnatie, maar ook de bewuste en actieve leden van de donkere kant. Stel dat Dzjengis Khan opnieuw zou zijn geboren, dan zou hij opnieuw proberen om zijn grondgebied uit te breiden onder het mom van broederschap en het verenigen van volken. In hoeverre hij succesvol zal zijn, is niet alleen afhankelijk van zijn militaire kracht en de kracht van zijn tegenstander, maar eveneens afhankelijk van zijn karma. Als het karma is van Dzjengis Khan om ten onder te gaan, dan zal dit gaan gebeuren, hoe superieur hij in eerste instantie misschien ook lijkt te zijn.

***De mensheid heeft haar vrije wil,  
daarboven staan de goden die deze vrije wil met hun kracht kunnen ombuigen  
maar daarboven staan de heren van karma die uiteindelijk beslissen hoe het zal gaan.***

***Deze heren van karma kunnen ingrijpen of niet,  
al naar gelang hun oordeel over de situatie.***

In onze generatie zullen deze heren van karma vaak ingrijpen en situaties bijsturen, om onrecht dat in het verleden is ontstaan, recht te zetten, en zo veel mogelijk te compenseren, ook als de mensheid zich hier volstrekt niet van bewust is.

De leden van de donkere broederschap zullen daarom in de komende periode degenereren. Dit Lot wordt hen opgelegd door de heren van karma. Daardoor worden zij beter herkenbaar in hun innerlijke neigingen, voor de mensen die direct of indirect met hen te maken hebben. Op deze manier leren zij zichzelf beter kennen, want dat is het hoger liggende opvoedkundige doel achter deze processen van degeneratie.

***Stel dat Dzjengis Khan zwart karma heeft opgebouwd vanuit vele voorgaande levens,  
dan zal dit in de komende periode duidelijk worden  
door hele concrete gebeurtenissen in het dagelijkse leven.***

Als de heren van karma hebben besloten hoe een specifieke situatie verder zal gaan, dan staat de uitkomst vast, ongeacht wat iemand daar zelf van zou kunnen vinden. Er is in zo'n situatie geen vrije wil meer.

Ook de meesters van de Witte Broederschap vallen onder deze wetten en regels. Zij hebben in de komende periode geen uitzonderingspositie meer, zoals ze die duizenden jaren hebben gehad. Het zwarte karma dat zij in duizenden levens hebben opgebouwd, werd zorgvuldig bij hen vandaan gehouden door de god van de Bijbel. Vanwege de overgangperiode die nu gaande is, wordt deze bescherming steeds meer opgeheven, en daalt het zwarte karma alsnog op de meesters neer. Aan het einde van dit jaar is deze bescherming volledig opgeheven. De meesters zullen tegen die tijd, in situaties terecht zijn gekomen die in overeenstemming zijn met hun zwarte karma. Ze hebben hier geen vrije wil in, en de god van de Bijbel kan hen hier niet meer tegen beschermen.

De Bijbel is één van de meest merkwaardige boeken die er ooit zijn geschreven. Het verhaal begint met de verdrijving uit het paradijs en het afsterven van “de boom des levens”. Maar aan het einde van dit verhaal, komt diezelfde boom des levens, de bron van levenskracht, weer tot bloei.

In eerdere artikelen heb ik uitgebreid beschreven dat deze boom des levens de symboliek is van de ki kracht in het bekken, de levenskracht, die in de komende periode weer op gang gebracht kan worden door de mensen die dit willen en die hier in vorige levens eerder mee hebben gewerkt. Daardoor kunnen zij over veel meer ki kracht beschikken en veel sterker komen te staan. Daardoor komen zij symbolisch weer in hun “paradijselijke” toestand terecht, zoals dat was toen zij naar de Aarde kwamen om de mensheid te hulp te komen.

***In de Bijbel wordt gesproken over het “opstaan van de doden” aan het einde der tijden.  
Dit betekent niets anders dan het opnieuw geboren worden en de herkenning,  
van bekende mensen uit de geschiedenis in een nieuwe incarnatie,  
in een periode dat we overgaan naar een nieuw tijdperk.  
Dit is nu gaande.***

Het opnieuw geboren zijn van de Zieneressen en de Boeddha, is het “opstaan uit de dood”, zo eenvoudig is het. Ook al heeft de god van de Bijbel duizenden jaren lang de Zieneressen geprobeerd zo veel mogelijk tegen te werken, toch is de groep opnieuw in incarnatie met de mogelijkheid weer naar haar kracht te groeien en elkaar en de mensheid te helpen met hun spirituele ontwikkeling.

Ook al wilde de god van de Bijbel de Zieneressen en de Boeddha zo veel mogelijk tegenwerken en zelfs volkomen vernietigen, de heren van karma beslissen dat er nu een nieuwe kans is om sterker te worden en dwars door alle tegenwerking en hindernissen heen te groeien, en alsnog te doen waar ze voor gekomen zijn.

De god van de Bijbel heeft de mensheid gevangengehouden in zijn zelfgemaakte gevangenis, de matrix, maar door de overwinning van de Boeddha moet hij dit nu loslaten, en krijgt ook hij de gelegenheid om terug te kijken naar wat hij zelf in werking heeft gezet, om daar zo veel mogelijk van te leren.

De Zieneressen die kiezen voor het volgen van hun innerlijke weten zijn bezig met hun voorlopig laatste incarnatie, en gaan daarna samen met de Boeddha terug naar de Oorsprong. Zij mogen daar genieten van hun welverdiende rust en krijgen daar de gelegenheid om verder te herstellen van oude en diepe wonden die er in de incarnatiereeks op Aarde zijn ontstaan.

***We leven in een periode waarin er over ons wordt geoordeeld door de heren van karma,  
en ieder zo veel mogelijk in een situatie terecht zal komen  
die recht doet aan diens karma.  
Dit geldt zowel voor mensen als voor goden.***

Zoals het er nu uitziet zal de godin Medusa weer onderdeel worden van het mensenrijk, en opnieuw worden opgenomen in het rijk van de Zielen, de hogere Zelfen. Zij verliest dan haar status als godin maar komt daardoor veel vrijer te staan van de donkere kant, ook al blijft haar karma daardoor onveranderd. Zij heeft nog heel veel goed te maken naar de mensheid en zal daar op de één of andere manier invulling aan moeten geven in de vóór ons liggende duizenden jaren. De heren van karma beslissen over hoe deze invulling in grote lijnen het beste zou kunnen zijn.

De god van de Bijbel is een heel stuk verder geweest in zijn ontwikkeling dan de godin Medusa, maar ook hij valt onder hetzelfde evaluatieprogramma. Ook hij zal flink teruggaan in zijn ontwikkeling en dan een god worden in een veel lagere categorie, als alles gaat zoals het er nu uit ziet.

***De Boeddha zal ongetwijfeld nieuwe vermogens krijgen  
en meer kracht dan waar hij eerder over kon beschikken,  
vanwege zijn verdienste voor de mensheid.***

Zo krijgt ieder waar recht op is, beschouwd vanuit de heren van karma. Op deze manier worden allerlei situaties recht gezet. Dit is het brengen van harmonie zoals dat “boven” wordt gezien. Globaal is er een periode van tien jaar, gerekend vanaf eind 2012, waarin dit zich afspeelt. Van boven af bezien is dit een buitengewoon kort stukje tijd. Dat er in deze periode zulke enorme verschuivingen mogelijk zijn, heeft te maken met de aanwezigheid van hele bijzondere krachten waar we eenvoudig geen geschikte namen voor hebben. Dankzij hun aanwezigheid en hun ingrijpen, is ons evolutieproces voorlopig in betere banen geleid.

Het zal duidelijk zijn dat de donkere kant zich tot het uiterste zal verzetten tegen deze verandering, maar de feiten tonen aan dat dit uiteindelijk niet is geslaagd. Voor velen is het begin van het nieuwe tijdperk steeds beter voelbaar en merkbaar in het gewone dagelijkse leven, ook al slaagt de donkere kant er nog steeds in om bijvoorbeeld veel heldere dromen tegen te houden.

*Naarmate de donkere kant verder is teruggedrongen,  
zullen er steeds meer heldere dromen komen,  
omdat dit eenvoudig onderdeel is van de wetten en de regels  
van ons nieuwe evolutieproces.*

Met andere woorden we hebben eenvoudig *recht* op deze heldere dromen, wanneer aan de voorwaarden die hieraan zijn gesteld is voldaan. Het is daarom een kwestie van tijd voordat met name de Zieneressen zullen merken dat ze zich steeds meer gaan herinneren van de ervaringen die ze op “de weide” meemaken, in de uren dat hun stoffelijke lichaam in slaapmodus is.

De Boeddha zal onvermijdelijk heel veel tegenwerking ervaren bij alles wat hij probeert te doen. Hij zal daardoor pas aan het einde van dit jaar, eind 2022, volledig vanuit zijn kracht kunnen werken.

\*\*\*

## Een karmische kans

*We bevinden ons in een soort van evaluatieperiode, die globaal duurt van eind 2012 tot eind 2022. In deze periode wordt de balans opgemaakt en wordt voor ieder persoonlijk vastgesteld waar iemand recht op heeft, als compensatie voor het leed en het onrecht dat in de afgelopen duizenden jaren is ondervonden.*

*De mensheid is terecht gekomen in het strijdtoneel van de goden onderling en is daar volkomen in ten onder gegaan. De spirituele ontwikkeling van de mensheid is daarom dramatisch verlopen in de afgelopen duizenden jaren, beschouwd vanuit het standpunt van de goden die het goed met de mensheid vóór hebben.*

*De mensheid heeft zich in de afgelopen duizenden jaren niet goed kunnen ontwikkelen, beschouwd vanuit het standpunt van ons hogere Zelf, door de verschrikkelijke strijd tussen de goden onderling, hoewel de mensheid zich hier niet zo goed van bewust is geweest.*

*Een direct gevolg hiervan is dat de mensheid in sommige opzichten in het verre verleden verder ontwikkeld is geweest op het spirituele pad dan nu, in onze generatie. Ook al hebben we tegenwoordig weer een prachtige technologische ontwikkeling, op het gebied van spirituele ontwikkeling is er veel verloren gegaan.*

### ***De mensheid is de eenvoud uit het oog en het hart verloren.***

We leven in een periode dat nagenoeg alles wordt beïnvloed door de kronkelige redeneringen van het hoofd, waardoor we vaak allerlei goed klinkende redenen hebben om dingen te doen of achterwege te laten, terwijl je in de diepte van jouw hart eigenlijk allang had aangevoeld hoe de situatie in elkaar zit en wat je het beste zou kunnen doen.

We zijn gewend geraakt om met elkaar te communiceren op de golfengete van deze ingewikkelde en kronkelige redeneringen van het hoofd, en we gaan vaak volkomen voorbij aan de eenvoud van het directe en gevoelsmatige contact met een medemens, vanuit de diepte van het hart.

Zo zijn we in de loop van de afgelopen duizenden jaren vervreemd van onszelf en van elkaar. We zijn de kronkelige redeneringen van het hoofd als het normale leven gaan beschouwen, en de eenvoudige gevoelsmatige Waarheid van het hart als iets wat je met andere mensen beter niet zou kunnen bespreken, omdat ze je dan misschien “een beetje gek” gaan vinden.

### ***Tijdens het Lentepunt wordt de richting vastgesteld***

Dit geldt niet alleen voor het bepalen van het teken van de Dierenriem waarin de Aarde zich dan bevindt maar dit geldt ook voor alle mensen, voor alle hogere Zelfen en zelfs voor de goden.

Er wordt dan over ons geoordeeld door degenen die gaan over het uitwerken van karma. In de theosofische literatuur is deze groep hoogstaande wezens beschreven onder de naam “De heren van karma”. Er zijn allerlei dingen waar we nog geen geschikte naam voor hebben en dit is daar een voorbeeld van. Ik gebruik daarom maar gewoon deze naam, bij gebrek aan een betere omschrijving.

Als wij vanuit het standpunt van deze heren van karma recht hadden op een kans om hele belangrijke keuzes die wij in vorige levens *zelf* hebben gemaakt, nogmaals te maken, in een situatie die gevoelsmatig overeenkomt met de situatie uit het vorige leven waarin er is gekozen om te handelen tegen beter weten in, dan hebben we die kans in de afgelopen periode gekregen. Tijdens het lentepunt is er voor ieder van ons vastgesteld wat we hier inmiddels mee hebben gedaan.

Dit geldt zowel voor ons als mensen, als voor onze hogere Zelfen, als voor de goden in allerlei graden van ontwikkeling. Iedereen is onderhevig aan hetzelfde systeem van evolutie zoals dat nu van toepassing is.

De uitslag van deze proeven is “boven” bekend. Soms krijg je daar dromen over, soms kun je in meditatie aanvoelen hoe deze dingen zich ontwikkelen, soms weet je dit op een andere manier.

Dit zijn de dingen die “boven” worden besproken tijdens de uren dat het stoffelijke lichaam in slaapmodus is. Bij de hogere Zelfen wordt dit openlijk en vaak in groepsverband besproken. Op dat gebied ken je elkaar zoals je bent. Je weet van elkaar welke keuzes er in grote lijnen zijn gemaakt in de afgelopen duizenden jaren. Als iemand op het gebied van de Zielen, de hogere Zelfen, langdurig en bewust heeft samengewerkt met de donkere kant, dan weet je dat van elkaar. Je weet dan in grote lijnen ook wat de schade is die hieruit is ontstaan. Vaak is dat vernietigend geweest voor individuen of voor groepen.

Het is niet gemakkelijk om hiermee om te gaan maar dit is nu wel gaande op het gebied van onze hogere Zelfen, als gevolg van de uitgebreide evaluatie van wat er in de afgelopen duizenden jaren is gebeurd. Het is niet gemakkelijk om al deze dingen onder ogen te zien en dan in harmonie met elkaar om te gaan. Dit is onderdeel van het lessenspakket van onze hogere Zelfen.

Wij weten dit soort dingen meestal niet van elkaar, hoewel er in de komende periode steeds meer zichtbaar zal worden gemaakt over enkelingen. Dit zijn de mensen die degenereren, als gevolg van het karma dat zij hebben opgebouwd in de afgelopen duizenden jaren. Deze processen van degeneratie zijn al zichtbaar bij enkele mensen die regelmatig in de media verschijnen. Dit principe van degeneratie zal in de komende periode aanzienlijk verder gaan in individuele gevallen. Sommigen zullen daarin de meesters herkennen, voor anderen zullen dit vooral hele merkwaardige ontwikkelingen zijn, die moeilijk te begrijpen zijn in hun achterliggende oorzaak als je niet over kennis kunt beschikken over de veranderingen in ons evolutieproces.

Een karmische kans is een herhaling van een situatie waarin je eerder een keuze hebt gemaakt die destijds verschrikkelijk botste met het innerlijke weten maar die je toch hebt gemaakt, om wat voor reden dan ook. Je krijgt dan een nieuwe kans om naar dezelfde situatie te kijken en daar een nieuwe keuze in te maken.

Dit zijn altijd situaties die zwaar beladen zijn en waarvan je aan kunt voelen dat hier iets bijzonders mee is. Dit speelt zich af op de subtiele niveaus van ons dagelijks bestaan. Als je dit zou willen, dan kun je dit gemakkelijk wegdrücken en proberen te ontkennen. Van boven af bezien, is dat een *keuze*. Veruit het grootste deel van de mensheid negeert en ontkent deze subtiele signalen die je van binnenuit en van bovenaf ontvangt om duidelijk te maken dat er een belangrijk stuk huiswerk op jou wacht. Veel mensen doen net alsof ze dit niet in de gaten hebben en gaan door met allerlei andere dingen, en proberen deze subtiele signalen eenvoudig weg te drukken.

Als je dit spoor volgt, dan komt er een dag dat de termijn voorbij is waarin je een nieuwe en mogelijk betere keuze had kunnen maken, in een situatie waarin het in een vorig leven verschrikkelijk uit de hand is gelopen. Met andere woorden je hebt dan de mogelijkheid gekregen voor een soort van herexamen, maar je hebt er dan voor gekozen hier niets mee te doen.

Dit is zoals jouw hogere Zelf dit ziet, hoewel mensen zelf gewoonlijk net doen alsof ze zich hier niet van bewust zijn. Dit soort processen speelt zich af aan de grenzen van ons bewustzijn, daar waar we de subtielere werelden naderen, maar vanuit ons hogere Zelf beschouwd, is dit wel degelijk bewuste waarneming, ook al speelt zich dit af op een subtiel niveau.

Ieder van ons heeft de afgelopen jaren deze karmische kansen gekregen en dit gaat nog door tot aan het einde van dit jaar. Daarna komen we in rustiger vaarwater terecht. Door de wetten van karma zijn er dan nog voortdurend allerlei herhalingen van situaties vanuit voorgaande levens maar gewoonlijk zal dit niet meer zo intensief zijn als de situaties die ons zijn voorgeschoteld in de afgelopen jaren, vanaf eind 2012.

Deze herkansingen zijn van boven af beschouwd mogelijkheden om zwarte bladzijden uit ons eigen persoonlijke boek, te verbeteren, voor wie dat zou willen. Ieder van ons heeft daarom hele moeilijke stukken voorgeschoteld gekregen en heeft een nieuwe kans gekregen om hier een keuze in te maken. Naarmate je hier meer aandacht aan hebt besteed, heeft het vaak meer kans om deze mogelijkheden te benutten. Als je er steeds opnieuw voor kiest om al deze subtiele signalen te negeren, dan heb je weinig gedaan om de zwarte bladzijden in jouw eigen persoonlijke boek te verbeteren, door hier voldoende aandacht aan te besteden.

***Het evolutieproces is in de kern een proces waarin je jezelf beter leert kennen.***

Waar je uitkomt is het gevolg van ontelbare keuzes die daaraan vooraf zijn gegaan, in de loop van ontelbare jaren. Sommigen zullen ervaren dat ze na verloop van tijd heel bewust onderdeel zijn geworden van een groep die ervoor kiest het innerlijke weten te volgen en mensen die op hun weg worden geleid te helpen met hun ontwikkeling. Anderen zullen ervaren dat ze na verloop van tijd steeds meer in aanraking komen met mensen die net als zij, gevangen zijn in eigenbelang en hebzucht.

Eén van de belangrijkste mogelijkheden die er sinds kort zijn toegevoegd aan ons evolutieproces is het loskomen van de donkere kant. Tot nog toe was het zo dat als je je eenmaal de vingers had gebrand aan een directe en bewuste samenwerking met de donkere kant, je hier in praktijk niet meer van los kon komen. In praktijk raakte je dan meestal leven na leven verder verstrikt in de webben van de donkere kant. Het gevolg hiervan is dat je dingen dan steeds minder helder gaat zien, en steeds meer ruimte geeft aan de kronkelige redeneringen van het hoofd, terwijl er minder ruimte komt in het hart, voor eenvoud en Waarheid.

Er zijn nu buitengewoon waardevolle mogelijkheden om los te komen van de donkere kant, zodat je de dingen die je op jouw weg tegenkomt, weer veel beter kunt zien en veel beter kunt herkennen wat er gaande is. Als je beter herkent wat er gaande is, kun je ook beter reageren, dat wil zeggen beter reageren in overeenstemming met het innerlijke weten.

Als je een karmisch kans krijgt dan is er in praktijk altijd een tijdlijn verbonden aan zo'n kans. Met andere woorden er komt dan een keer een moment dat de aangeboden kans is geëindigd en er door anderen wordt vastgesteld wat je met deze mogelijkheid hebt gedaan.

Voor ons als mensen is dit iets waar wij gewoonlijk volkomen aan voorbij gaan omdat dit zich vaak afspeelt op de subtielere niveaus, maar als je in de uren van slaap "boven" bent, worden deze dingen met je besproken door de leraren van de mensheid. Vaak zijn dit de Zielen, de hogere Zelfen. Zij maken dan duidelijker welke kansen je hebt gekregen en wat je daar mee hebt gedaan.

De groep Zieneressen wordt in de komende periode helemaal opnieuw opgebouwd. Dit gaat van boven naar beneden. De groep wordt eerst opgebouwd op het gebied van de Zielen, de hogere Zelfen. Daarna gaat dit verder naar beneden en wordt de groep opgebouwd op het gebied van de weide waar de mensen in incarnatie naar toegaan wanneer hun lichaam in slaapmodus is.

Pas daarna kan de groep zich beter manifesteren in het gewone dagelijkse leven, door allerlei hele waardevolle dingen die dan mogelijk worden, in hechte wisselwerking met de hogere Zelfen.

Ook de groep Zieneressen krijgt een karmische kans om opnieuw de taken op zich te nemen die zijn toebedeeld aan de groep, toen die lang geleden naar de Aarde kwam. Door allerlei droevige redenen en buitengewoon moeilijke omstandigheden, is er van de missie die de groep heeft gekregen in het verre verleden, betrekkelijk weinig terecht gekomen, maar er is nu een nieuwe mogelijkheid om dit weer op te pakken en je hier weer voor in te zetten, ditmaal onder veel betere omstandigheden en met veel meer mogelijkheden dan er in het verleden zijn geweest.

***Op het gebied van de Zielen, de hogere Zelfen,  
leert de groep Zieneressen in deze periode veel nieuwe dingen.***

Eén daarvan is het beter leren omgaan met intiem lichamelijk contact. Ook de Zielen leren in deze periode veel nieuwe dingen over dit onderwerp, hoe vreemd dit in eerste instantie ook klinkt.

De nieuwe kennis wordt verwerkt in een betere manier om met elkaar om te gaan op het gebied van intiem lichamelijk contact, op zo'n manier dat de ki kracht veel beter kan stromen. Ook voor de hogere Zelfen is dit betrekkelijk nieuw terrein, omdat dit duizenden jaren afgesloten gebied is geweest, ook voor de hogere Zelfen.

De groep Zieneressen loopt hierin voorop, en kan in deze periode op de weide veel nieuwe dingen tot ontwikkeling brengen op dit gebied. Sommige Zieneressen krijgen hier af en toe dromen over, zonder goed te begrijpen in welk kader dit past. Dit is één van de redenen dat ik ook hier iets over wil schrijven. Het terrein van beter leren omgaan met intiem lichamelijk contact is een onderwerp waar in deze periode op de weide uitgebreid aandacht aan wordt besteed.

Tot nog toe waren hier nauwelijks mogelijkheden voor en bleef onderwijs op dit gebied gewoonlijk achterwege. Nu ook de hogere Zelfen weer ontwaken uit een toestand van verdoving en betovering, waarin ook zij lange tijd hebben verkeerdt, komt ook de ontwikkeling van dit gebied weer tot leven. De symboliek hiervan is het opnieuw tot bloei komen van de "boom des levens", de bron van ki kracht in het bekken, de levenskracht.

De mensheid krijgt nu collectief een kans om nieuwe keuzes te maken en aan te tonen wat zij wil doen wanneer er meer ruimte is om het innerlijke weten te volgen. Kon je je eerder nog verschuilen achter het argument dat het in praktijk heel moeilijk was om je innerlijke weten te volgen, nu de wetten en de regels van ons evolutieproces zijn aangepast, is er voldoende ruimte om het innerlijke weten te volgen, voor wie dat wil. Als iemand het innerlijke weten nu nog steeds niet wil volgen, dan is dit vooral te beschouwen als een *keuze*, in een situatie waarin er in principe voldoende ruimte is. Op die manier krijgt de hele mensheid haar karmische kans om het innerlijke weten deze keer *wel* te blijven volgen.

***Er zijn Zielen, hogere Zelfen, die lange tijd volkomen bewust en actief  
met de donkere kant hebben samengewerkt.***

Deze Zielen hebben in de afgelopen jaren de gelegenheid gekregen hun schadelijke gedrag onder ogen te zien. Deze hogere Zelfen hebben in de afgelopen jaren de gelegenheid gekregen om hiervan te leren en zich zo ver mogelijk los te maken van de donkere kant. Eén van de mogelijkheden die de hogere Zelfen hiervoor hebben is het betalen van de prijs door teruggezet te worden in ontwikkeling.

Dit betekent dat een hoger Zelf dan vanuit vrije wil een deel van de opgebouwde kracht weer inlevert, om op die manier de prijs te betalen die nodig is om vrijer te komen staan van de donkere kant.

Het achterliggende karma van zo'n Ziel blijft daardoor onveranderd en de schade die is veroorzaakt aan anderen, zal ooit in de toekomst gecompenseerd moeten worden, maar door het loskopen van de verbinding met de donkere kant, komt een Ziel veel vrijer te staan. Een Ziel is dan weliswaar aanzienlijk minder sterk dan vóór het betalen van die prijs, maar doordat de donkere kant dan geen rechten meer heeft, staat een Ziel er dan toch aanzienlijk beter voor.

De kracht die een Ziel opbouwt wordt in de loop van duizenden jaren hard werken, langzaam opgebouwd. Als de prijs wordt betaald, wordt een deel van deze kracht in een hele korte periode weer ingeleverd. Dit is een dramatische beslissing voor een Ziel en wordt alleen toegepast als er geen andere mogelijkheden meer zijn.

Als een hoger Zelf ervoor kiest om zich *niet* vrij te kopen, dan kan de donkere kant allerlei rechten blijven uitoefenen, die zijn ontstaan wanneer een Ziel vanuit vrije wil actief en volkomen bewust, heeft samengewerkt met de donkere kant. Vaak werden vanuit die achtergrond rituelen in werking gezet, waardoor individuen of groepen verschrikkelijke ervaringen kregen, voor een korte periode of voor vele levens achter elkaar.

Als een Ziel heeft gekozen voor deze vormen van samenwerking met de donkere kant, dan beschouwt de donkere kant dit als een gunst die is verleend aan zo'n hoger Zelf, op diens verzoek. De donkere kant claimt dan een tegenprestatie van de Ziel die de donkere kant hiervoor heeft benaderd. Deze tegenprestatie is vaak dat je vanaf dan niet meer goed bij het diepe gevoel in het hart kunt, waardoor je de instroom vanuit jouw begeleiding minder goed kunt aanvoelen. Dit speelt ook een belangrijke rol voor de Zielen, de hogere Zelfen, want ook die hebben hun eigen begeleiding. Ook onze hogere Zelfen worden begeleid, net zoals wij begeleid worden door onze hogere Zelfen.

***Als een Ziel, een hoger Zelf, actief en bewust  
heeft samengewerkt met de donkere kant gedurende een langere periode,  
dan heeft de donkere kant daardoor rechten gekregen  
om de visie van zo'n Ziel te beïnvloeden.***

Ook de Ziel, het hogere Zelf, kan een verduisterde visie hebben, net als wij. Dit wordt vaak veroorzaakt door de inwerking vanuit de donkere kant, net als bij ons. Naarmate iemand in het verleden meer heeft samengewerkt met de donkere kant, kan diens visie verder worden ingekleurd. Uiteindelijk kom je dan uit bij waanideeën die voor andere mensen heel goed herkenbaar zijn maar niet voor de persoon die in zo'n situatie terecht is gekomen.

Wanneer een Ziel een verduisterde visie heeft, dan is zo'n hoger Zelf minder geschikt om de persoonlijkheid in incarnatie goed te begeleiden. Toch heeft zo'n mens die begeleid wordt door een Ziel met een verduisterde visie, nog steeds het eigen innerlijke weten, dat onafhankelijk is van de ontwikkeling van de Ziel, het hogere Zelf.

***De Zielen die hebben gekozen voor de donkere kant,  
hebben in de afgelopen jaren uitgebreid de gelegenheid gekregen  
opnieuw naar deze keuze te kijken en dit aan te passen voor zover ze dat zouden willen.***

De hogere Zelfen mogen op hun eigen gebied een keuze maken of ze willen kiezen voor de lichte kant of dat ze zich liever willen aansluiten bij de donkere kant. Eén van de fundamenteën van ons evolutieproces is het recht op een vrije keuze. Dit geldt ook voor de keuze om al dan niet de lichte kant te blijven volgen.

Stel dat een Ziel, een hoger Zelf, na jaren intensieve begeleiding er toch voor kiest om zich aan te sluiten bij de donkere kant, dan is dit een keuze vanuit vrije wil. De begeleiding vanuit de lichte kant, kan dan niet anders dan de vrije wil van zo'n Ziel respecteren.

***Wanneer voor een individuele Ziel de termijn is verstreken  
waarbinnen er een keuze moet komen hoe een hoger Zelf verder wil gaan,  
dan wordt er door de lichte kant vastgesteld waar iemand voor heeft gekozen.***

Er is in zo'n situatie geen mogelijkheid om het ene te zeggen en het andere te doen. Er wordt dan door een hoger niveau beoordeeld wat er in het hart leeft van zo'n Ziel, zo'n hoger Zelf. De vertegenwoordiger van de lichte kant beoordeelt dan de situatie en stelt vast waar iemand voor heeft gekozen.

***Als een hoger Zelf heeft gekozen voor de aansluiting bij de donkere kant,  
dan betekent dit dat iemand dan niet meer terug kan naar de Oorsprong,  
de plaats waar alle Zielen vandaan komen.***

Ons evolutieproces wordt aangestuurd vanuit die hoge plaats. Van daaruit komen ook de goden die ons evolutieproces in goede banen proberen te leiden. De basis voor ons evolutieproces is daarom deze Oorsprong. Dit is een plaats waar mensen en goden vooral bewustzijn zijn. Wanneer zo'n stukje bewustzijn op missie wordt gestuurd, krijgt het de vorm van een menselijke Ziel, of in het geval van de goden, de vorm van een god. Binnen de Oorsprong zijn er andere vormen waarin het bewustzijn aanwezig is. Er is daar geen mannelijk en vrouwelijk zoals wij dat kennen.

Wanneer iemand zich goed ontwikkelt in dit evolutieproces, wordt iemand in de loop van de duizenden jaren steeds sterker en kan iemand over steeds meer kracht beschikken. Uiteindelijk kun je dan zo sterk worden dat je overgaat van het rijk van de mensen naar het rijk van de goden. Binnen het rijk van de goden, kun je ook steeds sterker worden, net zolang je aan het einde komt van wat er binnen het rijk van de goden mogelijk is. Zoals er sterke Zielen bestaan en minder sterke Zielen, zo bestaan er ook sterke goden en minder sterke goden. Aan het einde van de leerschool voor de goden, word je een Oorsprong. Maar ook dit is niet het eindstadium van ontwikkeling. Er bestaan ook nog andere en hoger ontwikkelde wezens, waaronder de heren van karma. Ook de goden vallen onder hun invloed.

Als een Ziel, een hoger Zelf, die ooit vanuit de Oorsprong is uitgezonden met een missie om Genegenheid en Wijsheid te ontwikkelen, ervoor heeft gekozen zich aan te sluiten bij de donkere kant, en in een periode van herkansing volhardt in deze keuze, dan komt er een keer een punt waarop door de lichte kant wordt vastgesteld waar zo'n Ziel voor heeft gekozen. Als zo'n hoger Zelf ervoor heeft gekozen zich aan te willen sluiten bij de donkere kant, dan wordt iemand losgemaakt uit de lichte kant. In de theosofische literatuur wordt zo'n Ziel een "verloren Ziel" genoemd. Dit betekent dat zo'n Ziel is vervreemd van de lichte kant en diens Oorsprong heeft afgewezen. Zo'n hoger Zelf gaat dan over naar de donkere kant, vanuit een volkomen vrije wil.

***Wanneer een Ziel definitief overgaat naar de donkere kant,  
verliest zo'n hoger Zelf diens laatste restje vrije wil.***

In de lange periode die voorafgaat aan het volledig opgenomen worden in de donkere kant, verlies je in verschillende stadia steeds meer je vrije wil, in ruil voor macht, die je dan vanuit de donkere kant krijgt. Met andere woorden om toegelaten te worden tot het machtige bolwerk van de donkere kant, stelt die als voorwaarde dat je jouw vrije wil afgeeft bij de poort. Ook dit is een keuze vanuit vrije wil.

Vanaf het passeren van de poort naar de donkere kant tijdens de procedure die is opgesteld voor de “verloren Zielen”, word je in verschillende stadia opgenomen in de gelederen van de donkere kant. In het allereerste begin heb je nog een soort van “bedenktijd”, waarin je nog terug zou kunnen als je dit per sé zou willen. Ook hier zijn regels voor, zoals overal wetten en regels voor zijn binnen ons evolutieproces.

Als deze periode van “bedenktijd” voorbij is en je toch verder wil bij de donkere kant, dan zal de aansluiting die er dan nog steeds is met de lichte kant, worden losgemaakt. Iemand heeft dan vanuit vrije wil gekozen voor de donkere kant, volgens de procedure die daarvoor is opgesteld.

Wanneer een Ziel daarvoor heeft gekozen wordt het innerlijke weten, het Geweten, losgemaakt uit zo'n hoger Zelf. Ook een Ziel heeft een innerlijk weten, een Geweten, *dat* is de verbinding met de Oorsprong, totdat zo'n Ziel definitief heeft gekozen voor de donkere kant. Dan wordt dit Geweten losgemaakt.

Vanaf dit punt is zo'n Ziel opgenomen in de donkere kant, zonder nog te kunnen beschikken over de hulp vanuit het innerlijke weten. Omdat er in zo'n situatie ook geen vrije wil meer is, is zo'n Ziel dan voor onbepaalde tijd gevangen in de donkere kant.

In praktijk zijn er dan geen mogelijkheden meer om hier nog uit te komen. Iemand is dan onderdeel van de donkere kant en krijgt instructies vanuit die kant wat te doen en hoe hieraan te werken. Zoals een Ziel vanuit de Oorsprong een missie krijgt, zo krijgt een hoger Zelf ook een missie vanuit de donkere kant, wanneer je hebt gekozen voor aansluiting bij deze groep.

Het evolutieproces waarin wij terecht zijn gekomen, is ontwikkeld door de lichte kant, vertegenwoordigd door onze Oorsprong. Het doel van deze ontwikkeling voor ons als mensen is de ontwikkeling van Wijsheid en Genegenheid. Dit wordt bereikt als we ons innerlijke weten volgen.

In principe is er in ons evolutieproces geen ruimte voor Zielen die geen Geweten (meer) hebben omdat ze dit vanuit vrije wil hebben afgestaan of omdat ze om andere redenen geen Geweten hebben en misschien zelfs nooit hebben gehad, omdat ze niet vanuit onze Oorsprong zijn ingedaald, zoals de meesters van de Witte Broederschap. Deze meesters zijn niet afkomstig uit de Oorsprong en hebben daardoor niet de achtergrond die wij hebben. Ze zijn op een andere manier in ons evolutieproces terecht gekomen en hadden hier eigenlijk allang niet meer mogen zijn. Maar de donkere kant heeft hen hier heel bewust naar toegehaald en kon op deze manier heel veel bereiken.

Nu ons evolutieproces in evenwicht wordt gebracht en het hele systeem toekomstbestendig wordt gemaakt, wordt dit thema aangepakt en opgelost. Dit betekent dat de meesters aan het einde van deze overgangperiode zullen moeten vertrekken uit ons evolutieproces, omdat ze hier niet langer aanwezig mogen zijn.

De donkere kant heeft deze groep lange tijd actief gehouden om hier hun doelen mee te kunnen bevorderen maar de lichte kant heeft nu de mogelijkheid om dit alsnog recht te zetten en deze groep te verwijderen uit ons evolutieproces. De Zielen van de meesters zullen daarom naar andere contreien gaan en zich daar verder ontwikkelen in overeenstemming met hun keuze.

Zoals er contreien zijn waar de lichte kant Zielen, hogere Zelfen, in de gelegenheid stelt zich te ontwikkelen, zo zijn er ook plaatsen waar de donkere kant een leeromgeving heeft ingericht om de Zielen die voor aansluiting met die kant hebben gekozen, verder te ontwikkelen. Terwijl de lichte kant Wijsheid en Genegenheid probeert te ontwikkelen, probeert de donkere kant dwaasheid en haat te ontwikkelen.

Als de Boeddha er niet in zou zijn geslaagd om goed door de zware proeven heen te komen vóór eind 2012, zou onze leeromgeving door de donkere kant zijn ingericht voor het ontwikkelen van haat en dwaasheid.

De donkere kant was hier in feite al langere tijd mee bezig en probeerde onze leeromgeving zodanig in te richten dat er in praktijk weinig meer terecht zou komen van de ontwikkeling van Wijsheid en Genegenheid. Het resultaat hiervan kan iedereen zelf uit eigen ervaring beoordelen.

In praktijk kunnen veel mensen nauwelijks een goed onderscheid maken tussen dwaasheid en Wijsheid, en kiest het overgrote deel van de mensheid voor het negeren van het innerlijke weten hoewel men zich wel degelijk bewust is van allerlei subtiele signalen die er voortdurend worden gegeven van binnenuit en van bovenaf.

De donkere kant was al lang geleden begonnen de leeromgeving die vanuit de lichte kant in werking was gezet, zodanig om te vormen dat er een leeromgeving zou ontstaan die geschikt zou zijn om haat en dwaasheid te ontwikkelen. Omdat de Boeddha goed door de proeven heen is gekomen, kon het hele systeem van evolutie worden aangepast, volgens de afspraken die daar vooraf over waren gemaakt.

In praktijk betekent dit dat de ruimte die de god van de Bijbel, de heer der wereld, gekregen had vanuit de lichte kant om hier een eigen invulling te geven aan zijn visie op het evolutieproces, weer teruggedraaid wordt. Deze god mag niet verder met de manier waarop hij de mensheid heeft begeleid.

Hoewel hij in principe lange tijd heeft gewerkt vanuit de lichte kant en net als wij is afgedaald vanuit de Oorsprong, heeft hij langere tijd het spoor gevolgd van de donkere kant en is daardoor gevaarlijk dicht gekomen bij een overgang naar de donkere kant. Ook hij heeft in de afgelopen jaren de gelegenheid gekregen opnieuw te kijken naar de manier waarop hij met de mensheid is omgegaan in de afgelopen duizenden jaren.

De mogelijkheden die hij heeft gekregen om ervaring op te doen met zijn rol als god in de begeleiding van ons als mensen, zijn hem afgenomen. In praktijk betekent dit dat de matrix die hij had ontwikkeld, wordt afgebouwd, en aan het einde van dit jaar niet meer zal bestaan.

De mensheid heeft dan betere omstandigheden om zich te ontwikkelen en kan dan betere ervaringen opdoen met het volgen van het innerlijke weten. De “verloren Zielen” zullen dan zijn overgegaan naar de donkere kant, zij mogen dan niet langer aanwezig zijn binnen ons evolutieproces.

Vanwege de hele bijzondere situatie die nu gaande is in ons evolutieproces, zijn er hoge wezens aanwezig voor wie er geen namen zijn, voor zover mij bekend. Deze wezens zijn nu aanwezig om de aanpassingen in ons evolutieproces te begeleiden. Zij stellen vast wat er nu nodig is om ons evolutieproces duurzaam te maken. Ze constateren waar de zwaktes zijn en hoe daar het beste op kan worden gereageerd.

Zij oordelen over de situatie en begeleiden de overgang naar een betere toekomst. Wanneer dit in werking is gezet, gaan zij weer weg en laten het over aan degenen die de dagelijkse leiding van ons evolutieproces in handen hebben. In principe zijn dat de goden, in allerlei stadia van ontplooiing, met daarboven de Oorsprong, van waaruit alles nauwkeurig wordt gevolgd.

Deze hogere wezens, hoger dan onze Oorsprong, zijn dus slechts tijdelijk aanwezig om de enorme overgang te begeleiden naar een nieuwe fase, en ervoor te zorgen dat ons evolutieproces nu zodanig wordt ingericht dat het goed zal functioneren in de komende duizenden jaren.

Om ons systeem van evolutie toekomstbestendig te maken en ervoor te zorgen dat de donkere kant zo veel mogelijk op afstand wordt gehouden, zodat de ontwikkeling van bewustzijn zo goed mogelijk kan verlopen, is er intensief geobserveerd hoe het hele systeem heeft gefunctioneerd in de afgelopen duizenden jaren. Tekortkomingen van het systeem zijn zichtbaar gemaakt en zo goed mogelijk aangepast. Met andere woorden deze hoogstaande wezens hebben de hele situatie zorgvuldig beoordeeld en hebben ervoor gezorgd dat er in een periode van tien jaar tijd een volkomen nieuwe situatie gaat ontstaan. Deze periode is begonnen aan het einde van 2012, het tijdvak waarbinnen de proeven moesten zijn afgerond, en duurt tot eind 2022, het einde van dit jaar.

Deze periode kan worden beschouwd als een periode waarin er van bovenaf is geoordeeld over de hele situatie die is ontstaan in onze leeromgeving. Deze periode van intensieve beoordeling en aanpassing duurt dus tien jaar. Aan het einde van dit jaar, is deze periode van beoordeling afgerond en gaat het verder vanuit de situatie die dan zal zijn ontstaan. Het zal dan vermoedelijk heel lang duren voordat deze wezens ooit weer terug zullen komen voor een volgende grote aanpassing van ons evolutieproces.

\*\*\*

## Meer licht op meester Jezus

*We leven in een periode dat veel dingen beter zichtbaar worden gemaakt, van binnenuit en van bovenaf. Eén van de dingen die in deze periode beter zichtbaar worden gemaakt, is de aanwezigheid van de meester Jezus. Hij is opnieuw in incarnatie en woont deze keer in Nederland, een land waar hij al eerder is geweest in zijn incarnatiereeks, zonder te worden herkend voor wie hij is. Deze keer is hij opnieuw in Nederland in incarnatie en zal in de komende periode steeds beter worden herkend, door wie dit zou willen.*

*Dit artikel is bedoeld voor de mensen die intuïtief aanvoelen dat dit onderwerp voor hen van waarde zou kunnen zijn, als onderdeel van hun leerproces. Dit artikel is niet bedoeld voor de mensen die op zoek zijn naar sensatie.*

*Ik wil daarom voorstellen dat je eerst voor jezelf gaat vaststellen in hoeverre het voor jou persoonlijk raadzaam is om dit artikel te gaan lezen, vóórdat je verder gaat met lezen. Door dit artikel te lezen, kom je in een positie terecht dat je in staat bent om de meester Jezus te herkennen. Vóórdat je de keuze maakt om in deze positie terecht te komen, is het daarom raadzaam voor jezelf na te gaan of je meer informatie over dit onderwerp zou willen krijgen.*

*Mocht je voor jezelf tot de conclusie komen dat je hier meer over zou willen weten, dan is het van belang volkomen eerlijk tegenover jezelf te zijn en voor jezelf na te gaan vanuit welke motivatie je hier meer over zou willen weten.*

*Mocht je na zorgvuldig onderzoek tot de conclusie zijn gekomen dat jouw motivatie in overeenstemming is met jouw innerlijke weten, dan ben je voldoende voorbereid om verder te gaan met het lezen van dit artikel.*

*Wanneer je eenmaal dit artikel hebt gelezen, is jouw situatie daardoor veranderd, en kun je niet meer terug. Wanneer je deze informatie eenmaal tot je hebt genomen, zal dit jouw visie behoorlijk kunnen veranderen. Het is daarom belangrijk royaal tijd te besteden aan de vraag of jij dit echt wil lezen, en indien je dit wil, waarom je dit wil gaan lezen.*

Het is *niet* mijn bedoeling iemand te overtuigen van mijn visie. Ik beschrijf slechts wat naar mijn idee waardevol zou kunnen zijn. Wanneer je goed bent afgestemd op jouw innerlijke weten in de diepte van jouw hart, kun je beter aanvoelen of iets de Waarheid is. Mijn advies is daarom eerst goed af te stemmen in jouw hartcentrum, voordat je verder gaat met lezen.

\*\*\*

We leven in een periode waarin er hele grote veranderingen zouden komen. Er is een enorme strijd geweest tussen de lichte kant en de donkere kant, en deze strijd zou eind 2012 tot een beslissing komen. Hetzij de lichte kant, hetzij de donkere kant, zou tegen die tijd de overwinning kunnen opeisen, *dat* is wat de voorspelling over 2012 heeft aangegeven.

Als gevolg van deze beslissing, zouden de regels van ons evolutieproces worden aangepast, hetzij in het voordeel van de lichte kant, hetzij in het voordeel van de donkere kant.

Er zou zo *wie* zo iemand terugkomen, die eerder ook al eens naar voren was gekomen. Hetzij Jezus zou terugkomen, degene die de drager is geweest van Christus, hetzij de Boeddha zou terugkomen om zijn licht te brengen in onze wereld.

Veel mensen hebben nog steeds het idee dat het niet zo veel uitmaakt of Jezus Christus nog een keer terugkomt of dat de Boeddha terugkomt. Maar Jezus Christus is de vertegenwoordiger van de god van de Bijbel, degene die de matrix heeft ontworpen, de gevangenis waar wij allen al duizenden jaren in zijn ondergebracht, door de toepassing van oneerlijke wetten en regels, die gezamenlijk ons evolutieproces vormgeven.

Dit is de god die werkt met misleiding en verleidingen op allerlei mogelijke manieren. Hij is degene die de vrouw heeft vervloekt en ervoor heeft gezorgd dat zij werd onderworpen aan de man. Hij is degene die bekend staat om zijn jaloezie, zijn wraak en zijn eerzucht.

Hij is degene die claimt dat hij de schepper zou zijn van de mensheid, hetgeen een voorbeeld is van juist die eerzucht. Hij is NIET degene die de mensheid heeft gemaakt, hij is slechts de beheerder van onze Aarde en alles wat zich hier afspeelt. Zijn grotere broeders, de hogere goden, hebben de mensheid gemaakt zoals die nu is. Zowel de goede goden als de slechte goden hebben daar hun invloed op gehad, zoals op alles wat zich afspeelt in onze leeromgeving, onze Aarde.

De meester Jezus staat voor de god van de Bijbel, hij is één van zijn meest bekende priesters. Waar de meester Jezus is, daar is ook de invloed van de god van de Bijbel. Daardoor kon Jezus wonderen doen, niet alleen in zijn leven van tweeduizend jaar geleden, maar ook in de levens daarvóór en daarna.

Wie gaat lezen in het boek “Tussen leven en dood” van Jozef Rulof, kan gemakkelijk de rol herkennen die meester Jezus in die lange Egyptische periode heeft gehad. Vaak was hij een hogepriester, in hechte wisselwerking met andere hogepriesters.

De situatie die in dit prachtige boek is beschreven, is herhaaldelijk voorgekomen in de loop van de geschiedenis. Het was de inwerking van de machtige vermogens van de priesters en de hogepriesters, die anderen het leven onmogelijk maakte.

De ervaringen van hun tegenstander, Venry, komen overeen met de ervaringen van A.O. Hume in het boek “De Mahatmabrieven aan A.P. Sinnett” van A. Trevor Barker. In dit boek wordt beschreven hoe deze theosoof uit de periode rond 1880 in botsing komt met de meester Koot Hoomi. Deze meester beschrijft openlijk dat hij de heer Hume binnen enkele uren alles kan laten doen wat hij (de meester Koot Hoomi) wil, enkel en alleen door zijn getrainde Wilskracht op hem uit te oefenen. Dit wordt treffend beschreven in brief nummer 28, blz. 238 ev.

Dit is exact hetzelfde als wat in het boek “Tussen leven en dood” wordt beschreven, een regressieverslag uit een veel eerdere periode, in Egypte. Er zijn eindeloze herhalingen in de geschiedenis, waarin dezelfde mensen elkaar steeds opnieuw tegenkomen in ongeveer dezelfde situatie. Zoals het voor mij aanvoelt gaat het hier om dezelfde mensen, die elkaar opnieuw zijn tegengekomen, en opnieuw met elkaar in botsing zijn gekomen.

Als de donkere kant zou hebben gewonnen, dan zou de meester Jezus naar voren zijn geschoven vanuit de Witte Broederschap, de groep van priesters in dienst van de god van de Bijbel. Dit is de groep die al vele duizenden jaren ons evolutieproces heeft gedomineerd, door onder andere de lijn van de christelijke kerken op te zetten. Op die manier werden mensen onder controle gebracht van een in de kern uitermate autoritair systeem.

De mensheid werd op die manier aangeleerd het innerlijke weten te ontkennen en de interpretatie van de Bijbel over te laten aan de priesters. De achterliggende gedachte was duidelijk, de kerken vonden dat de mensheid zó dom was, dat ze op eigen kracht toch niet zou kunnen begrijpen wat er zich afspeelt in de wereld, en daarom maar beter zouden kunnen geloven wat de kerkelijke autoriteiten hierover zouden aangeven. Er werd gehoorzaamheid gevraagd, en onderwerping aan een macht ver buiten jezelf.

Dit is de weg die de meester Jezus heeft aangegeven, waarbij hij ondertussen allerlei cadeautjes uitdeelde zoals wonderen en de valse belofte dat hij in staat zou zijn mensen te verlossen van hun zonden (karma), als ze hem maar zouden volgen.

Hij heeft allerlei dingen aangegeven die niet Waar zijn en hij heeft allerlei dingen beloofd die hij niet kan waarmaken. Eén van de redenen waarom miljoenen mensen deze man toch hebben gevolgd, is het op grote schaal werken met hypnose zoals we dat nu misschien zouden noemen, vermogens waarmee de goden inwerken op grote groepen mensen, vergelijkbaar met de manier waarop de hogepriesters in de Egyptische periode konden inwerken op één specifieke persoon.

Wanneer deze hypnose steeds verder uitdooft, omdat ons evolutieproces nu in evenwicht wordt gebracht, kunnen steeds meer mensen steeds beter zien wat er al die tijd is gebeurd in de afgelopen duizenden jaren. Door het niet goed herkennen van allerlei valse beloftes en door de inwerking van machtige vermogens, raakten miljoenen mensen verstrikt in de webben van de christelijke kerken.

Maar de geschiedenis wordt gekenmerkt door eindeloze herhalingen en ons Lot brengt ons nu in de positie dat we hier opnieuw naar kunnen kijken en hier nieuwe keuzes in kunnen maken, deze keer met meer hulp vanuit ons hogere Zelf, en betere mogelijkheden om ons af te stemmen op ons innerlijke weten, dat je intuïtief aan kunt voelen in de diepte van jouw hart. We kunnen nu opnieuw naar dit onderwerp kijken, maar dan vanuit een situatie dat de versluiering, de hypnose, de betovering, al voor een groot deel is opgelost.

Wanneer de donkere kant eind 2012 zou hebben gewonnen, zouden de meesters triomfantelijk naar voren zijn gekomen, vanuit hun posities waarin ze zorgvuldig waren geplaatst door de Witte Broederschap. Dit is de groep die enorme invloed heeft gehad op ons evolutieproces en die de wetten van karma naar haar hand heeft kunnen zetten, in de afgelopen duizenden jaren. Zij hadden riante mogelijkheden om het tevoorschijn komen van hun voorman, meester Jezus, zorgvuldig voor te bereiden, gedurende vele tientallen jaren waarin zij feitelijk oppermachtig waren.

***Wanneer de donkere kant eind 2012 zou hebben gewonnen,  
zou meester Jezus naar voren zijn geschoven.***

De Witte Broederschap had hem daarom zorgvuldig in een positie gemanoeuvreerd waarin hij enerzijds duidelijk herkenbaar zou zijn maar aan de andere kant ook niet te veel, zodat hij niet voortijdig zou worden herkend, voor wie hij in werkelijkheid is. Hij zou als het ware gedeeltelijk worden gecamoufleerd, zodanig dat als de overwinning eind 2012 een feit zou zijn, hij heel gemakkelijk verder naar voren zou kunnen worden geschoven vanuit de positie waarin hij al terecht was gekomen.

Deze hele situatie was tot in details voorbereid, en de overgang zou soepel verlopen, zo was het uitgangspunt van de Witte Broederschap. Vanzelfsprekend zouden er op allerlei strategische plaatsen van ons land leden van deze Broederschap in incarnatie zijn, met name in posities waarin grote macht zou kunnen worden uitgeoefend zoals in de politiek.

Het geheel zou dan naadloos samenwerken, perfect gecoördineerd vanuit het centrum van de macht van de witte loge, het centrum dat Shamballa wordt genoemd.

***Zoals meester Jezus vaak in zijn incarnatiereeks een hogepriester is geweest  
van de god van de Bijbel,  
zo is hij ook in dit leven opnieuw een hogepriester.***

In onze generatie gebruiken we het woord hogepriester nauwelijks meer maar de hogepriesters vanuit het verleden zijn de trance mediums van onze generatie.

***Een trance medium in onze generatie  
is gewoonlijk een hogepriester(es) vanuit vorige levens.***

De meester Jezus is in het leven dat hij nu heeft, een trance medium, die direct in verbinding staat met de Witte Broederschap. Hij werkt vanuit volledige trance, hetgeen wil zegen dat hij zijn lichaam tijdens zo'n sessie vanuit vrije wil verlaat en ter beschikking stelt aan één van de meesters van de Witte Broederschap.

Hij heeft een eigen organisatie opgebouwd en geeft een blad uit waarin belangstellenden kunnen lezen wat de meesters van de Witte Broederschap in deze periode willen aangeven via de trance sessies.

De meester Jezus heeft een eigen groep opgebouwd, waarvan hij het absolute middelpunt is. Zonder zijn aanwezigheid zou de groep niet kunnen bestaan. Hij heeft ook in dit leven verscheidene vermogens tot zijn beschikking en komt heel vriendelijk over.

***De meester Jezus is goed bereikbaar  
en heeft net als alle andere mensen een email adres,  
waardoor je hem gemakkelijk zou kunnen bereiken.***

In één van zijn vorige levens was de meester Jezus Nostradamus, en veel van die invloed is duidelijk herkenbaar in het leven dat hij nu heeft.

Hij is zorgvuldig voorbereid om na eind 2012 volop in de schijnwerpers te komen staan, wanneer de donkere kant zou hebben gewonnen. Maar ook al had de donkere kant gerekend op een overwinning, het moment om deze overwinning te claimen, kwam er deze keer niet. De meester Jezus kwam daardoor in een ongemakkelijke positie terecht. Enerzijds was hij voorbereid om terug te keren als de grote overwinnaar maar tegelijkertijd werd die overwinning deze keer niet gehaald.

We zijn nu bijna tien jaar later en de overwinning is ondertussen bij de lichte kant gekomen. Daardoor lopen allerlei dingen nu volkomen anders dan de Witte Broederschap had voorzien. Eén van die dingen is de positie van meester Jezus, waar de donkere kant nu niet meer zo gemakkelijk een camouflage overheen kan leggen.

Degenen die aanvoelen dat dit onderwerp voor hen belangrijk is om te onderzoeken, als onderdeel van hun leerproces, kunnen met de informatie die in dit artikel wordt gegeven, deze mens gemakkelijk vinden. Ieder kan dan *zelf* een mening vormen over wat je dan kunt waarnemen.

Het is naar mijn idee belangrijk dat dit onderwerp wordt belicht, ook al besef ik mij terdege dat dit enorme gevolgen kan hebben voor de persoon over wie dit gaat.

We leven nu in een periode waarin er heel veel waardevolle lessen kunnen worden geleerd en dit is daar een onderdeel van. Er zijn nu unieke mogelijkheden om belangrijke dingen te leren en allerlei onderwerpen opnieuw te onderzoeken, voor wie dat zou willen. Deze keer kunnen allerlei thema's worden onderzocht in hechte samenwerking met het hogere Zelf en vanuit een sterke gerichtheid op het innerlijke weten. Op die manier wordt de Waarheid van binnenuit zichtbaar gemaakt.

\*\*\*

## De “heilige” geest

*We leven in een periode waarin er “boven” uitgebreid wordt gesproken over het verloop van ons evolutieproces in de afgelopen duizenden jaren, zodat we hier zo veel mogelijk van kunnen leren, zo veel als we maar op kunnen nemen. Wij hebben het grote voorrecht te leven in een periode waarin er heel veel kan worden geleerd, veel meer dan gebruikelijk is in één mensenleven tijd. Er worden nu zoveel dingen onthuld, dat dit onvermijdelijk onze visie gaat beïnvloeden.*

*Er is heel veel tijd nodig om al deze dingen te verwerken. Zelfs als je hier overdag niet heel veel tijd aan besteedt, dan nog zijn er in de uren dat jouw lichaam in slaapmodus is, talloze bijeenkomsten in het huis van de Boeddha op “de weide”, waar inmiddels al enkele duizenden mensen wel eens zijn geweest. Op die plaats worden regelmatig lezingen gegeven, over allerlei onderwerpen die in deze artikelen naar voren komen.*

*Dit is de reden dat veel dingen die je hier leest, enerzijds nieuw voor je kunnen zijn, terwijl ze je tegelijkertijd toch ergens ook bekend voorkomen.*

Het oude tijdperk en het oude systeem van evolutie, werd gekenmerkt door de “heilige” drie-eenheid, god de vader, de “zoon” en de heilige geest. Op die manier was het machtsblok samengesteld, zonder dat precies duidelijk was wat hier eigenlijk precies mee werd bedoeld. Zoals gebruikelijk werd er verondersteld dat je hier zelf maar beter niet al te veel over na zou kunnen denken, en de duiding hiervan beter over zou kunnen laten aan de kerkelijke autoriteiten, omdat die in de positie zouden zijn om dit uit te kunnen leggen aan de massa volgelingen.

***We leven nu in een periode waarin duidelijker wordt  
hoe dit machtsblok was georganiseerd,  
iets wat duizenden jaren niet echt zo duidelijk is geweest,  
omdat dit handig werd gecamoufleerd.***

God de vader, is duidelijk de god van de Bijbel, een middelgrote god die eigenlijk was aangesteld als een soort van beheerder van alles wat er op en in en rond de Aarde aanwezig is. Hij is niet de schepper god maar eenvoudig de beheerder, die namens de grotere goden de “dagelijkse leiding” had gekregen, als onderdeel van zijn eigen leerproces.

Dit is voor de goden een gebruikelijke manier van ontwikkeling. Er zijn talloze “stageplaatsen” in ons onmetelijke universum zoals de plaats die de god van de Bijbel lange tijd heeft ingenomen op onze kleine Aarde.

Wij hebben vaak het idee dat de goden volmaakt zijn en geen zwakke plekken meer hebben, maar dit is slechts onze onjuiste beeldvorming. Iedereen is onderweg naar een eerstvolgend punt van ontwikkeling en dat geldt evengoed voor de goden, in allerlei verschillende stadia van ontwikkeling. Zelfs de grootste goden zijn niet op hun eindpunt maar kunnen daarna verder ontwikkelen in een andere categorie bewustzijn.

Uiteindelijk kunnen goden doorgroeien naar hogere stadia van ontplooiing en kunnen goden doorgroeien naar iets wat ik de Oorsprong noem, de plaats waar wij vandaan komen, een plaats waar intense Vrede en Rust is, en waar wij weer naar toegaan als onze incarnatiecyclus is afgerond.

Maar ook dat is niet het eindpunt van ontwikkeling, want er bestaat ook zoets als de heren van karma, degenen die in ons nieuwe systeem van evolutie bepalen wat voor ieder van ons individueel de juiste omstandigheden zijn. Deze heren van karma bepalen ook de omstandigheden waarin de goden worden geplaatst.

Waarschijnlijk bepalen ze zelfs de omstandigheden waarin onze Oorsprong wordt geplaatst. Zij zijn bewustzijn op een veel hogere trap van ontwikkeling dan de goden zoals wij die kennen.

Onze god de vader, is een god in de middelste categorie van goden, die de dagelijkse leiding had gekregen over onze Aarde, en die daardoor *zelf* zijn eigen zwakheden zou kunnen leren kennen, zodat die verbeterd zouden kunnen worden. Merkwaardig genoeg zijn deze zwakke punten voor heel veel mensen bekend, omdat ze zijn beschreven in dat merkwaardige boek dat we de Bijbel zijn gaan noemen. Daardoor weten we dat hij vatbaar is voor jaloezie, eerzucht en wraak. Dit zijn zwakheden in zijn karakter, waar hij aan had moeten werken in de afgelopen vele duizenden jaren.

Zoals iedereen in ons evolutieproces heeft ook de god van de Bijbel zijn eigen begeleiding. Ook goden hebben een innerlijk weten, net als wij. In feite is dit een heel klein stukje bewustzijn, dat wij met ons meedragen vanuit de Oorsprong. Het is voor ons een innerlijk kompas, een soort van herinnering aan de Wijsheid zoals we die konden waarnemen toen we nog in de Oorsprong waren, onze thuishaven. Ons innerlijke weten herinnert ons eigenlijk aan het inzicht dat we zouden hebben wanneer we in de Oorsprong zouden zijn en naar dezelfde situatie zouden kijken. Waar we dan op uit zouden komen in onze visie, vinden we nu terug in ons innerlijke kompas, ons innerlijke weten.

Dit betekent dat het innerlijke weten van de goden, verder is ontwikkeld dat het innerlijke weten van een mens.

De god van de Bijbel heeft dus ook een innerlijk weten en daarnaast zijn eigen begeleiding, net zoals wij onze eigen begeleiding hebben bij ons eigen leerproces. De god van de Bijbel wordt begeleid door de grotere goden, waaronder de goden die wij kennen onder de naam Vissen en Tweelingen. Vissen is de grote bron van Genegenheid voor de mensheid en Tweelingen is de grote bron van Wijsheid. Daarnaast heeft de god van de Bijbel begeleiding vanuit allerlei andere grotere goden waaronder Leeuw, de grote bron van leiderschap, daadkracht en moed.

Er zijn in feite drie grote goden die een hele sterke invloed hebben op de mensheid, dat zijn de goden Leeuw, Tweelingen en Vissen. Wanneer wij de eigenschappen die zij versterken voldoende hebben ontwikkeld, zijn we voldoende gevorderd met het menszijn om over te kunnen gaan naar een volgende school, de school voor de beginnende goden, te beginnen in de allerkleinste categorie.

Wanneer een mens voldoende daadkracht, Wijsheid en Genegenheid heeft ontwikkeld, kan hij worden uitgenodigd voor een hogere school, de school voor de beginnende goden. Gewoonlijk wordt zo'n grote overgang gemaakt in de Oorsprong, wanneer een missie succesvol is afgerond of er andere redenen zijn waarom iemand wordt uitgenodigd om toe te treden tot een hogere school.

De god van de Bijbel is in moeilijkheden geraakt in de loop van de tijd, juist door de zwakheden in zijn karakter. Hij is ten onder gegaan in de intense strijd die uitgevochten is tussen de goden in de afgelopen vele duizenden jaren, in hele lange tijdperken, waar wij ons nauwelijks meer iets bij voor kunnen stellen.

De goden *zelf* zijn zwaar onder druk komen te staan door inmenging waar zij mee te maken hebben, hoewel dit ons over het algemeen volkomen ontgaat. Zelfs wanneer er een intense strijd gaande is tussen de goden onderling, is ons waarnemingsvermogen eenvoudig ongeschikt om dit goed te kunnen waarnemen. We bevinden ons op een veel lager niveau en we krijgen hier in ons bewustzijn nauwelijks iets van mee.

Wat wij hier aan over hebben gehouden, is een soort van algemeen gevoel in de afgelopen duizenden jaren, dat ons leerproces weinig zin had en dat ook zoiets als Zelfkennis je niet echt veel verder hielp, en het daarom geen zin zou hebben om je hier al te veel mee bezig te houden.

Zelfkennis werd vooral beschouwd als een soort van hobby van filosofen, die zich dit blijkbaar konden permitteren, en zich niet al te veel zorgen hoefden te maken over hun dagelijkse leven. Voor de gewone mens was het vooral een kwestie van proberen om de dag zo goed mogelijk door te komen, zonder enige ruimte voor dit soort filosofische hobby's.

Eigenlijk is dit een soort van echo van bovenbewuste kennis, kennis waar je je van bewust bent als je op "de weide" bent, terwijl jouw lichaam in slaapmodus is. "Boven" weet je dat er al langere tijd een onvoorstelbare strijd tussen de goden gaande is geweest, waardoor ons leerproces niet goed is verlopen en wij in een positie terecht zijn gekomen waarin we ons niet meer goed konden ontwikkelen.

Vanuit dit hogere weten, sijpelt er dan een gevoel door dat ons leerproces weinig zin had in de afgelopen duizenden jaren. Dit is de manier waarop kennis die je "boven" hebt, doorsijpelt naar het dagbewustzijn.

Dit proces van beïnvloeding van jouw dagbewustzijn vanuit het weten dat je "boven" hebt, is ook in onze periode volop gaande en is nu in feite veel sterker dan in de afgelopen duizenden jaren. Er is nu een steeds actievere wisselwerking tussen ons dagbewustzijn en het bewustzijn zoals we dat hebben wanneer we "boven" zijn. Daardoor komt ons leerproces in een enorme versnelling. We kunnen in deze periode in een jaar tijd aanzienlijk meer leren dan gebruikelijk is geweest in de afgelopen duizenden jaren.

God de vader, heeft zich niet goed ontwikkeld in de afgelopen vele duizenden jaren en dit is één van de redenen dat ons evolutieproces in grote moeilijkheden was gekomen. De mensheid ontwikkelde zich in een verkeerde richting, waarin het innerlijke weten op grote schaal werd afgewezen door de mensheid, vanuit een vrije wil, zij het onder moeizame omstandigheden, waarin de god van de Bijbel onze leeromgeving zodanig had ingericht, dat het voor de mensheid heel moeilijk was geworden om zich staande te houden, te midden van allerlei verleidingen en misleidingen. Hij had voor ons een gevangenis gebouwd, waarin de meesten van ons vast zijn komen te zitten, in mindere of meerdere mate.

De ruimte die deze godheid had gekregen om hiervan te leren, is hem kortgeleden weer afgenomen. Zijn leerweg is daardoor abrupt tot stilstand gekomen. Voor hem is er nu een periode van intensieve evaluatie gekomen, waarin hij onder leiding van zijn eigen begeleiding, de grote drie, Vissen, Tweelingen en Leeuw, zijn lessen alsnog kan leren.

Voor ons betekent dit dat wij nu een betere leeromgeving krijgen, waarin we ons veel beter kunnen ontwikkelen, omdat er veel meer ruimte is om ons innerlijke weten te volgen. Wanneer wij trouw zijn aan ons innerlijke weten, krijgen wij voldoende mogelijkheden om daadkracht, leiderschap, Wijsheid en Genegenheid te ontwikkelen, zodat wij uiteindelijk het menszijn kunnen afronden en kunnen worden uitgenodigd door onze eerstvolgende school, waarin wij "voortgezet" onderwijs kunnen ontvangen.

Onze god de vader, heeft verschillende "zonen" aangewezen in de loop van de geschiedenis. Een "zoon" in de esoterische betekenis van het woord is eenvoudig een leerling. In de Bijbel zijn verschillende "zonen" van de god van de Bijbel terug te vinden. Eén van de meest bekende "zonen" van de god van de Bijbel is Jezus, maar daarnaast zijn er verscheidene andere "zonen".

Als je kijkt naar de positie van zo'n "zoon", dan heeft dit het karakter van een hogepriester. Met andere woorden de status van "zoon" komt in feite volkomen overeen met de status van een hogepriester, zoals we die kennen uit de lange Egyptische periode. Het is eenvoudig een ander

woord voor iemand in dezelfde positie. Het is een spreekbuis voor de goden, iemand waarmee de goden werken vanuit hun positie.

De goden zoals we die kennen uit onze geschiedenis boeken en uit onze indrukwekkende verzameling mythologische verhalen, zijn er nog steeds, ook al gaan we hier in onze generatie heel anders mee om dan in de Egyptische periode, de duizenden jaren vóór het begin van onze jaartelling.

***De “zonen” van de goden,  
de mensen in incarnatie waar deze goden contacten mee onderhielden,  
zijn nu opnieuw in incarnatie, ook in ons land.***

De god van de Bijbel had naar zijn idee de strijd nagenoeg gewonnen en had daarom zijn “zonen” alvast maar verzameld en op strategische plekjes neergezet in onze samenleving. Vanzelfsprekend zou Jezus aanwezig zijn en op een strategisch moment naar voren worden geschoven maar ook andere “zonen” zouden naar voren worden geschoven wanneer zij daartoe opdracht zouden krijgen vanuit hun heer, de god van de Bijbel.

Als Jezus in incarnatie is gebracht, dan is het redelijk te veronderstellen dat ook de groep die heel direct aan hem is verbonden, ook in incarnatie zal zijn. Een mens wordt nagenoeg altijd geboren in groepsverband, hetgeen betekent dat je terugkomt als groep, en niet zozeer als individu. Er is gewoonlijk een groepsdoel, dat verbonden is aan de groep waar je zelf onderdeel van bent, een groep die groter is dan je directe familie en allerlei mensen omvat, die op de één of andere manier van belang zijn bij het leren van jouw lessen en het invulling geven van de missie die jouw Ziel, jouw hogere Zelf, heeft gekregen.

Daarom zal Jezus niet *alleen* terugkeren in incarnatie, maar vergezeld worden door zijn “discipelen”, zijn directe leerlingen uit voorgaande levens. Dit zullen ongetwijfeld mensen zijn waar hij in de loop van de jaren hechte contacten mee heeft opgebouwd, waarschijnlijk al van jongs af aan.

Als je Jezus in dit leven opnieuw tegenkomt en je kijkt naar de mensen die daar direct aan zijn verbonden, dan zie je de groep die hem trouw is gebleven in de afgelopen duizenden jaren. Dit zijn de mensen die zich opnieuw hebben verzameld rond deze “zoon” van god.

Sommige mensen zullen naar zo’n groep worden toe geleid om kennis te nemen van wat daar gebeurt, zodat ze dit kunnen onderzoeken en hier hun keuzes in kunnen maken. Anderen zullen het idee krijgen dat ze koste wat kost zich hieraan willen verbinden, omdat ze een intense innerlijke drang voelen om zich hierbij aan te sluiten. Enkelingen zullen na verloop van tijd tot de conclusie komen dat dit toch niet is wat men hier in eerste instantie van had verwacht of had gehoopt, en na verloop van tijd verder gaan op hun eigen weg, los van deze groep.

De groep rond Jezus is groot in deze periode, we mogen er gerust van uitgaan dat zijn aanhangers nu in grotere getale aanwezig zijn dan in de periode van tweeduizend jaar geleden.

Als Jezus opnieuw in incarnatie is gekomen, dan is het redelijk te veronderstellen dat ook Johannes de Doper nog een keer terug zal komen, en opnieuw zijn leringen aan belangstellenden aan zal bieden, net zoals destijds bij de Jordaan.

Johannes de Doper was in een eerder leven ooit Elia, de profeet, en het is zelfs niet ondenkbaar dat er een nauw verband is tussen deze twee en de Boeddha. Als het gaat om een hele belangrijke periode zoals tweeduizend jaar geleden bij de bekende doop in de Jordaan, dan zou het vreemd zijn wanneer de Boeddha daar niet op de één of andere manier bij betrokken is geweest.

***Het meest geheimzinnige van de bekende drie-eenheid is de “heilige geest”.  
Het is voor de meesten nog steeds niet helemaal duidelijk  
wat hier eigenlijk precies mee wordt bedoeld.***

Het woord geest duidt op iets zonder lichaam, het geeft een tegenstelling aan. Zoals een “zoon van god” een stoffelijk lichaam heeft, zo heeft de “heilige geest” *geen* lichaam.

Deze “heilige geest” is daarom heel duidelijk een fijnstoffelijke component, die nauw verbonden is aan de god van de Bijbel en aan de “zoon” van god.

***In praktijk is de “heilige geest” een ander woord  
voor het hogere Zelf van de meesters van de Witte Broederschap,  
de priesters van de god van de Bijbel.***

Door deze “heilige geest” te introduceren, kregen de hogere Zelfen van de meesters als het ware bestaansrecht, en werden zij geautoriseerd vanuit de kerken. Met andere woorden als je op de één of andere manier met deze “heilige geest” in aanraking zou komen, dan had dat vanuit de kerkelijke autoriteiten vooraf al het etiket “goed” gekregen.

Maar deze “heilige geesten” zijn in praktijk niets anders dan de hogepriesters uit de lange Egyptische periode, degenen die zich los van hun lichaam konden bewegen, omdat zij het vermogen hadden gekregen om te kunnen “uittreden”, los van hun lichaam zich voort te kunnen bewegen, zoals dat zo mooi wordt beschreven in de boeken van Jozef Rulof.

***De meesters die kunnen uittreden  
worden beschreven in de kerkelijke dogma’s als “de heilige geest”,  
die mensen kan “inspireren” dingen te doen,  
die ze anders waarschijnlijk niet zouden hebben gedaan.***

Zo werd op een sluwe manier draagvlak gecreëerd voor deze “heilige geest”, waar je als gelovige mee in contact zou kunnen komen, zo werd je verteld door de kerkelijke autoriteiten. En als je dan in contact zou komen met die “heilige geest” dan zou je natuurlijk maar beter kunnen doen wat zo’n “heilige geest” wilde dat er gedaan zou worden. Op die manier werd er vanuit de kerkelijke autoriteiten een weg aangelegd voor het werk van deze “heilige geest”, een uitermate effectief middel om mensen te “inspireren”, hetgeen in praktijk vaak betekende dat mensen op die manier werden bijgestuurd op gezag van de “heilige geest”.

Zo heeft ons evolutieproces duizenden jaren gefunctioneerd, zonder dat de mensheid duidelijk had hoe dit achter de schermen werkte.

Ook in onze periode zijn er talloze meesters in incarnatie. We mogen er gerust vanuit gaan dat het overgrote deel van hen ook in dit leven kan uittreden. Zij kunnen dus mensen “inspireren”, als zij dat willen, door hun vermogens toe te passen zoals ze die ooit hebben gekregen.

Dit “inspireren” heeft dan vaak het karakter van mensen dingen laten doen die ze zelf niet van plan waren, maar die ze uiteindelijk toch doen, onder invloed van deze meesters, zorgvuldig gecamoufleerd door de god van de Bijbel, hoewel al deze camouflage steeds meer wordt afgebroken in de loop van dit jaar.

*Zoals ons eigen hogere Zelf, de aansluiting met ons kan zoeken,  
zo kun je ook worden benaderd door deze “heilige geest”,  
de vertegenwoordigers van de god van de Bijbel.*

Het is daarom belangrijk te weten dat dit al duizenden jaren gaande is, hoewel het evenwicht in deze periode sterk aan het verschuiven is, dag na dag, in het voordeel van degenen die zich los willen maken van de god van de Bijbel en hun innerlijke weten willen volgen.

*De “heilige geest” is een verzamelnaam  
voor de hogere Zelfen van de meesters van de Witte Broederschap  
plus de meesters in incarnatie die het vermogen hebben om uit te treden.*

Dit is de groep die zorgvuldig is geïntroduceerd in de kerkelijke dogma's zodat iedereen wist dat je hiermee te maken zou kunnen krijgen, terwijl tegelijkertijd niet helemaal duidelijk was hoe dit precies in elkaar zit. Dit is hoe de Witte Broederschap gewoonlijk met dit soort dingen omgaat.

Degenen die openstaan voor de samenwerking met hun hogere Zelf, krijgen hier onvermijdelijk mee te maken. Ze zullen dan merken dat de energie tijdens meditatie “anders” aanvoelt dan wanneer hun hogere Zelf aansluiting probeert te maken.

Wanneer je merkt dat er tijdens meditatie “aanwezigheid” is, maar je kunt niet met zekerheid vaststellen of dit jouw eigen hogere Zelf is, dan zou je dus ook met deze “heilige geest” te maken kunnen hebben. Dit vraagt dus grote voorzichtigheid. Wanneer je niet goed in de gaten hebt met wie je te maken hebt, en je gaat dan in gedachten toch een vraag stellen, terwijl je in contact bent met zo'n “heilige geest”, dan krijg je een totaal ander “antwoord” dan wanneer je in contact bent met jouw hogere Zelf.

*Deze “heilige geesten” kunnen vanuit hun posities  
heel goed waarnemen wanneer iemand zich wil gaan open stellen  
voor communicatie met de fijnstoffelijke wereld.*

In uitzonderlijke situaties waren zij in staat om jouw eigen hogere Zelf met macht opzij te duwen en zich te nestelen in de verbinding tussen jou en jouw hogere Zelf, zodat je ten onrechte vertrouwen opbouwde in zo'n “heilige geest”, in de veronderstelling dat je te maken had met jouw eigen hogere Zelf.

Vaak is zo'n droevige situatie gekoppeld aan keuzes in voorgaande incarnaties, waarin je bewust hebt samengewerkt met diezelfde “heilige geest”, de meesters van de Witte Broederschap, die in mijn visie de vertegenwoordigers zijn van de donkere kant.

De “heilige geest” is ook in onze generatie volop actief en probeert overal invloed uit te oefenen. Net zoals de Witte Broederschap handig is gecamoufleerd, zo is ook de “heilige geest” handig gecamoufleerd, zodat de ware bedoelingen niet goed zichtbaar zijn.

In deze periode is de “heilige geest” nog volop actief, ook al zal dit aan het einde van dit jaar volkomen anders zijn, want met het verdwijnen van de meesters zal ook de “heilige geest” grotendeels verdwijnen, hoewel niet helemaal. De donkere kant zal op deze manier blijven werken, ook in de komende duizenden jaren. Het is daarom van belang te weten dat dit gaande is, zodat je waakzaam bent en blijft, ook wanneer ons evolutieproces aan het einde van dit jaar helemaal in evenwicht is gebracht.

***De beïnvloeding van de “heilige geest”  
kan soms het karakter hebben van het inprenten van volkomen verkeerde denkbeelden,  
die mensen vaak een enorme angst bezorgen.***

De meesters kunnen heel goed vaststellen waar jij het meest bang voor bent, ze hebben daar vermogens voor, zoals ze ook vermogens hebben waarmee ze kunnen vaststellen wat jij graag zou willen hebben. Door deze vermogens in te zetten weten de meester precies hoe ze jou het beste kunnen bestoken, met precies die dingen waar je diep in jouw hart al heel lang bang voor bent. Dit zijn nagenoeg altijd dingen die je in voorgaande levens ooit mee hebt gemaakt en die destijds flink uit de hand zijn gelopen. Meestal ben je je hier zelf niet zo goed van bewust maar de meesters kunnen deze dingen opzoeken in de archieven, en weten daarom precies waar jouw zwakke punten zijn. Juist op die plekken zullen ze proberen een ingang te forceren, waardoor ze je gevangen kunnen houden in bijvoorbeeld angst of hebzucht. Daardoor word je belemmerd om de dingen te doen die nodig zijn.

***Naast het ontwikkelen van Genegenheid (Liefde)  
is het voor ieder mens ook nodig om daadkracht te ontwikkelen.  
Sommigen zouden dit misschien leiderschap noemen.***

Ook dit is onderdeel van het lessenpakket dat wij op Aarde kunnen leren. Vooral in deze periode is er van boven af bezien daadkracht nodig, voor de mensen die hun innerlijke weten willen volgen.

Dit betekent heldere keuzes maken in wat je *wel* wil en wat je *niet* wil. Dit betekent in praktijk dat je niet met iedereen vriendjes kunt zijn en dat het de hoogste tijd is om voor jezelf duidelijk te krijgen wat voor jou nu echt belangrijk is in het leven en waar jij voor zou willen vechten als het er op aan komt.

De tijd van “stil maar wacht maar” zou nu tot het verleden moeten behoren. Dat is niet de “spirit” voor iemand die zich in deze periode wil ontwikkelen op het spirituele pad. Wat iemand nu vooral nodig heeft is *daadkracht*, waarin er heldere keuzes worden gemaakt en waarin het eigen spirituele huiswerk wordt aangepakt, dat heel duidelijk op jouw weg wordt geleid van binnenuit en van bovenaf.

Wat er in deze periode nodig is, is het ontwikkelen van besluitvaardigheid om met jouw nieuw verkregen inzichten, jouw eigen keuzes bij te stellen, en daar de consequenties aan te verbinden die daar onvermijdelijk bij horen.

***Als je geen heldere keuzes maakt,  
blijf je halfslachtig bezig.***

Zolang je iedereen te vriend wil houden maak je in feite geen heldere keuzes. Dit is wat ik bedoel met leiderschap in jouw eigen situatie.

Hier is een bepaalde hardheid voor nodig, waarin het voor jezelf volkomen duidelijk is dat je niet iedereen te vriend kunt houden en dat er heldere keuzes noodzakelijk zijn om voor jezelf en anderen duidelijk te maken waar jij (voor) staat.

Het dromen over een betere wereld kan misschien een mooi begin zijn voor sommigen maar in praktijk is dit niet genoeg. Er is helderheid van keuzes nodig en de bereidheid om te vechten voor verbetering van de situaties van anderen waar dat voor jouw gevoel kans van slagen heeft.

***Als je iedereen te vriend wil houden  
dan vertaalt zich dit ook naar de manier  
waarop je omgaat met de fijnstoffelijke wereld.***

Als je in jouw dagelijkse leven moeite hebt om heldere keuzes te maken en niet duidelijk bent in jouw communicatie in wat je *wel* of *niet* wil, dan zul je dit in jouw contacten met de fijnstoffelijke wereld op dezelfde manier aanpakken.

Als je in het dagelijkse niet duidelijk afstand van iemand wil nemen, dan zul je dat ook niet doen in jouw contacten in de fijnstoffelijke wereld. Dit maakt je een gemakkelijke prooi voor de “heilige geest” die nog steeds volop aanwezig is.

Dit is precies de reden dat je in de contacten met de fijnstoffelijke wereld een bepaalde hardheid nodig hebt. Als je dit niet hebt ontwikkeld in jezelf, dan ben je gemakkelijk bereikbaar voor allerlei “heilige geesten” die jou vanwege zo’n halfslachtige houding, gemakkelijk kunnen benaderen en je gemakkelijk kunnen beïnvloeden.

Voor de meesten van ons is hardheid “not done” in het spirituele wereldje, maar ik hoop dat de noodzaak voor deze eigenschap in de komende periode in hoog tempo duidelijker zal worden.

***Zoals je in jouw communicatie in het gewone dagelijkse leven  
reageert op contacten met andere mensen,  
zo zul je ook reageren op contacten in de fijnstoffelijke wereld.***

De “heilige geesten” kunnen je gemakkelijk opzetten tegen andere mensen door jou dingen in te prenten die helemaal niet waar zijn maar waar je misschien toch op de één of andere manier vatbaar voor bent. Als je niet goed herkent dat je vanuit de fijnstoffelijke wereld wordt opgezet tegen een medemens, dan bestaat het gevaar dat je hierin meegaat.

Als je voortdurend bestookt wordt met heel veel kritiek over een specifieke persoon, en je hebt niet goed in de gaten dat jij dit niet zelf hebt bedacht maar dat deze kritiek wordt ingeprent vanuit de donkere kant, de “heilige geest”, dan kun je hier uiteindelijk in meegaan en deze gedachten als het ware overnemen in jouw systeem.

Zolang je herkent dat gedachten die langskomen zijn als treinen die een perron naderen, dan kun je hier buiten blijven, en hier *niet* in meegaan. Als je goed herkent dat gedachten die langskomen niet per sé door jou gemaakt hoeven te zijn, dan kun je door deze kennis van zaken en door waakzaam te zijn, voorkomen dat je meegaat in dit soort onrust stoken, dat veroorzaakt wordt door de donkere kant.

Wij willen er zo graag van uitgaan dat alles wat er zich in ons energieveld afspeelt door onszelf in werking is gezet maar in praktijk is dit niet het geval. De donkere kant kan jou even gemakkelijk bereiken als jouw hogere Zelf.

***Het is naïef te veronderstellen dat jouw hogere Zelf jou gemakkelijk kan bereiken  
maar de donkere kant niet.***

Als je op deze manier met dit soort dingen omgaat, dan houd je jezelf voor de gek. Het is niet redelijk te veronderstellen dat ons evolutieproces op deze manier zou werken. We zijn terecht gekomen in een moeilijke leeromgeving en de misleidingen en de verleidingen komen van alle kanten. Het daarom noodzakelijk om waakzaam te zijn en te beschikken over grondige kennis over hoe onze leeromgeving is ingericht. Het is belangrijk te weten over welke mogelijkheden de donkere kant kan beschikken en hoe je dit kunt herkennen.

Ik besef dat het onderzoeken van de werkwijze van de donkere kant een vervelend onderwerp is maar als je je goed wil ontwikkelen in de leeromgeving waarin we terecht zijn gekomen, dan is het buitengewoon waardevol ook aan dit onderwerp voldoende aandacht te besteden. Je hebt dit nodig om jouw weerbaarheid te versterken en daardoor uiteindelijk een betere wisselwerking op te bouwen met jouw hogere Zelf. Je kunt geen betere samenwerking opbouwen met jouw hogere Zelf voordat je ook dit onderwerp zorgvuldig hebt onderzocht.

De aanwezigheid van de “heilige geest” is door de Witte Broederschap sluw geïntroduceerd in onze samenleving maar het is nu de hoogste tijd om meer zicht te krijgen op wat dit eigenlijk betekent. Juist door een hechtere wisselwerking met het hogere Zelf, kan ook dit onderwerp beter zichtbaar worden gemaakt, voor wie dit zou willen onderzoeken.

Zoals ons hogere Zelf ons kan onderdompelen in een bad van Genegenheid en Wijsheid, zo kan de donkere kant, de “heilige geest”, ons onderdompelen in een bad van irritatie, onvrede en onrust. Wanneer je dit niet goed herkent als iets wat niet van jou is maar waar je (tijdelijk) in wordt ondergedompeld, dan is het veel moeilijker om hier mee te leren omgaan, dan wanneer je herkent dat je te maken hebt met een soort van wolk van deze energie, waar je tijdelijk mee te maken hebt maar die vanzelf wel weer zal overdrijven.

### ***Voor veel mensen spelen deze ervaringen zich af “onder de radar”.***

Ze herkennen niet goed wanneer ze worden bestookt door de donkere kant met bijvoorbeeld hele depressieve gevoelens, die als een mantel om hen heen worden gelegd maar die NIET van henzelf zijn.

Door jezelf aan te leren regelmatig af te stemmen in jouw spirituele hartcentrum in het midden van de borstkas, sta je sterker en kun je beter herkennen wat er gaande is in jouw energieveld.

Als je weet dat het mogelijk is dat je niet alleen kunt worden bestookt met venijnige of verleidelijke gedachten vanuit de donkere kant, maar dat je evengoed terecht kunt komen in een wolk van depressie, irritatie, onrust, woede of angst, kun je hier veel beter mee omgaan dan wanneer je niet weet dat dit soort ervaringen door de donkere kant in werking kunnen worden gezet.

Door veel af te stemmen en regelmatig uit te stralen met de energie van Genegenheid vanuit jouw hartcentrum, leer je bewuster werken met energie, en draag je meer bij aan het verbeteren van ons gezamenlijke energieveld. Dit zijn de mogelijkheden die nu volop beschikbaar zijn, en het is aan ons om hier zo goed mogelijk mee te leren werken. Door kanalen te zijn voor Genegenheid dragen we bij aan een betere wereld en houden we onze eigen energievelden veel beter schoon. Daardoor wordt er een sterkere wisselwerking mogelijk met ons hogere Zelf.

## Waar komt ons innerlijke weten vandaan?

*We weten nagenoeg niets over de hoofdlijnen van ons eigen evolutieproces en er was voor onze leraren eigenlijk nooit een geschikte gelegenheid om hier iets over te vertellen. Gelukkig zijn er nu betere mogelijkheden om hier meer zicht op te krijgen.*

We bevinden ons van boven af beschouwd in een evaluatieperiode, waarin er uitgebreid wordt teruggekeken naar het functioneren van ons evolutieproces in de afgelopen tienduizenden jaren. In deze periode worden er “boven” heel veel dingen uitgelegd, waar eerder nagenoeg nooit ruimte voor was. Deze uitleg wordt gegeven in de vorm van lezingen, waar vele duizenden bij worden uitgenodigd. Mensen die nog in incarnatie zijn, kunnen hierbij aanwezig zijn in de uren dat jouw lichaam in slaapmodus is.

Als je bent uitgenodigd om bij zo'n lezing aanwezig te zijn, ontvang je deze informatie met je bovenbewuste deel, het bewustzijn zoals je dat hebt wanneer jouw lichaam in slaapmodus is. Iets van deze informatie sijpelt in de periode daarna gewoonlijk langzaam door naar jouw dagbewustzijn, zodat je dit steeds beter in je gevoel kunt krijgen. Dit betekent dat er tijd en ruimte nodig is, om de dingen die je hoort wanneer jouw lichaam in slaapmodus is, te verwerken.

We weten nagenoeg niets over de oorsprong van ons bewustzijn en de manier waarop bewustzijn zich ontwikkelt op de hele lange termijn. We hebben eigenlijk geen idee.

Maar dat bewustzijn zijn wij in feite *zelf* en dit betekent daarom dat wij onszelf in feite ook niet echt goed kennen. Het ontbreekt ons eenvoudig aan de meest fundamentele kennis over onze eigen achtergrond.

We zijn in een leeromgeving terechtgekomen waarin het buitengewoon moeilijk is geworden om jezelf terug te vinden, te midden van alle verleidingen en misleidingen. We zijn gezamenlijk ondergedompeld in een omgeving die volkomen anders is dan wij gewend zijn vanuit onze thuishaven, onze Oorsprong, de plaats van waaruit onze reis naar de Aarde ooit is begonnen.

Wanneer wij in onze thuishaven zijn, kunnen wij de dingen die we nu dagelijks tegenkomen veel beter overzien. We weten dan veel beter wat juist is en wat niet. We hebben dan een goed ontwikkeld onderscheidingsvermogen.

Maar wanneer wij worden uitgezonden naar een omgeving waarin we als het ware teruggaan in de tijd, omdat de normen en waarden daar volkomen anders en minder ver ontwikkeld zijn dan in onze thuishaven, is het een hele kunst om je staande te houden en te voorkomen dat je terugglijdt naar normen en waarden die je misschien zelf ooit hebt toegepast in een heel ver verleden.

Wanneer je in de Oorsprong bent, is er volop gelegenheid voor onderwijs en genezingsprocessen. Daar zijn directe contacten met anderen die veel verder zijn ontwikkeld dan wij. Je hebt daar voorbeelden van waar wij naartoe onderweg zijn. Wanneer je dáár bent, zijn de situaties waar wij dagelijks mee te maken hebben, vaak zo eenvoudig, en is het meestal moeilijk voor te stellen dat mensen daar uiteindelijk toch in onderuit gaan, en kiezen voor handelen tegen beter weten in.

Wanneer wij afdalen vanuit die Oorsprong, zakken we terug naar een leeromgeving waarin de normen en waarden volkomen afwijken van die in de Oorsprong. Maar een klein stukje van deze normen en waarden vanuit de Oorsprong, draag je met je mee. Dat is het innerlijke kompas, het innerlijke weten in de diepte van jouw hart.

Dit zijn de normen en waarden zoals je die *zelf* zou toepassen, wanneer je nog in de Oorsprong zou zijn. Voor ons is dit een soort van geheugensteuntje, aan hoe het ook alweer was in onze thuishaven, toen alles nog zo overzichtelijk was.

Wanneer je iets moois, iets waardevols in jezelf hebt ontwikkeld, iets dat helemaal bij jou hoort, en je gaat dan langere tijd naar een omgeving waarin dit niet gewaardeerd wordt en beschouwd wordt als iets wat niet welkom is en waar mensen volkomen anders mee omgaan, dan is het gewoonlijk een kwestie van tijd voordat hetgeen je had ontwikkeld, afbrokkelt, en in de loop van de tijd steeds meer verloren gaat. Misschien is het zelfs een bewuste keuze om dan maar beter afstand te doen van het waardevolle en mooie dat je ooit in jezelf had ontwikkeld, om problemen te voorkomen met de omgeving waarin je terecht bent gekomen.

Ditzelfde principe is ook van toepassing op ons innerlijke weten. Het zijn normen en waarden die je had toen je in de Oorsprong was, maar die in onze leeromgeving meestal niet werden gewaardeerd. Mensen vonden je maar vreemd als je dat spoor wilde volgen, je hoorde er dan eigenlijk niet goed bij, je was dan “anders” en paste vaak niet goed in de groep waar je dan op één of andere manier bij betrokken was geraakt.

Mensen die hun innerlijke weten volgden in de loop van de afgelopen duizenden jaren, werden vaak als vreemd en afwijkend ervaren door de anderen. Het was bovendien vaak gevaarlijk om je innerlijke weten te volgen, je kon erdoor in enorme moeilijkheden komen als je bijvoorbeeld dingen deed of dingen zei die botsten met wat de autoriteiten hiervan vonden. Je kon worden opgepakt, op de brandstapel komen of op een andere manier worden gedood als je je innerlijke weten volgde.

Dit is vaak het droevige Lot geweest van velen die nu, in dit leven, hun innerlijke weten willen proberen te volgen, om op die manier anderen te helpen.

De verbindende schakel met de normen en waarden vanuit de Oorsprong, is jouw innerlijke weten. Als je dit niet zou hebben, zou je in de loop van de eeuwen de herinneringen aan de normen en waarden die je had toen je nog veilig in de Oorsprong was, steeds meer verliezen. Maar naarmate je de herinneringen aan jouw eigen normen en waarden die je had toen je nog in onze thuishaven was, steeds meer kwijt begint te raken, raak je daardoor ook jezelf steeds meer kwijt.

### ***Je herkent jezelf aan jouw normen en waarden.***

Zonder deze geheugensteun vanuit ons innerlijke weten, zouden we onszelf na verloop van tijd volkomen kwijtraken en volkomen vergeten wie we eigenlijk zijn. We zouden ons na verloop van tijd onze oorsprong, onze afkomst, niet meer kunnen herinneren. We zouden naar alle waarschijnlijk de normen en waarden van de leeromgeving waarin we terecht zijn gekomen, eenvoudig overnemen en daardoor andere normen en waarden aanleren, die eigenlijk al lang niet meer bij ons horen, maar waar we dan toch in terug zouden vallen, omdat dit nu eenmaal gebruikelijk is in *die* leeromgeving.

In zo'n droevige situatie, zouden we teruggaan in ontwikkeling. We zouden ons niet verder ontwikkelen naar betere normen en waarden, maar we zouden teruggaan naar normen en waarden waar we eerder misschien in mee zijn gegaan maar waarvan we later hadden ingezien dat die eigenlijk niet goed bij ons passen.

Ons innerlijke weten maakt het ons mogelijk de verbinding met onze Oorsprong te handhaven, ook al zijn wij ver van huis en geplaatst in een leeromgeving met volkomen andere normen en waarden dan wij zouden toepassen wanneer we in onze thuishaven op een situatie zouden moeten reageren.

***Ons innerlijke weten is de verbindende schakel  
tussen ons en onze thuishaven, de Oorsprong.***

Zonder ons innerlijke weten zouden wij volkomen terugvallen in ons evolutieproces en terugvallen op oude gewoontes, die we eigenlijk al lang geleden achter ons hadden gelaten maar waar we door de plaatsing in een moeilijke leeromgeving, toch weer mee zijn geconfronteerd.

We zijn in de moeilijke leeromgeving op Aarde terechtgekomen, om anderen te hulp te komen, maar daarbij zijn grote risico's genomen door degenen die deze missie hebben voorbereid. Er was dringend hulp nodig voor de mensheid die op Aarde in incarnatie was gekomen. De mensheid ontwikkelde zich niet goed en dreigde volkomen ten onder te gaan. Het gevolg hiervan zou uiteindelijk zijn dat de mensheid langzaam maar zeker opgenomen zou worden in de donkere kant.

Degenen die waken over de mensheid besloten extra hulp aan te bieden. Er kwamen bewustzijnseenheden in incarnatie die toen zij in de Oorsprong waren, al hoogstaande normen en waarden hadden opgebouwd, in de loop van vele incarnatiecycli die ze toen al hadden doorgebracht in het mensenrijk. Dit zijn de mensen die nu sterk reageren op de mogelijkheden die er in deze periode worden aangeboden om zich weer sterker te richten op hun innerlijke weten, omdat daar veel meer ruimte voor is gekomen, als gevolg van het in evenwicht brengen van ons evolutieproces. Dit zijn zowel mannen als vrouwen, verspreid over de hele wereld.

Wanneer wij in onze thuishaven zijn, zijn wij niet de mensen zoals we onszelf nu kennen. We zijn daar bewustzijnseenheden zonder de menselijke vorm die we nu hebben. Onze menselijke vorm is verbonden aan de inrichting van de leeromgeving die op Aarde is ontstaan, als een soort van compromis tussen allerlei partijen die hierbij betrokken zijn, zowel de goede als de slechte. Zowel de lichte kant als de donkere kant, hebben invloed gehad op de inrichting van onze leeromgeving.

In onze thuishaven zijn er verschillende soorten bewustzijn. Er zijn daar bewustzijnseenheden die veel verder zijn ontwikkeld dan wij, en er zijn ook bewustzijnseenheden die nog lang niet zo ver zijn ontwikkeld als wij. Sommige zullen ooit in de toekomst terechtkomen in het mensenrijk maar anderen zullen hun ervaringen voortzetten in het rijk van de goden of in andere rijken zoals dat van de dieren.

Wanneer je in de Oorsprong bent, heb je daar ook je vrienden. Gewoonlijk zijn dit bewustzijnseenheden die ongeveer even ver zijn ontwikkeld als jijzelf.

Wanneer er een missie wordt voorbereid, worden de taken verdeeld die daaraan zijn verbonden. Wanneer sommigen naar bijvoorbeeld de Aarde zullen gaan, om anderen te helpen met hun spirituele ontwikkeling, dan zal er ook voor goede begeleiding worden gezorgd.

Om de mensheid op Aarde goed te kunnen bereiken is het noodzakelijk zo dicht mogelijk bij de mensheid te zijn. Dit betekent dat een deel van de groep die gekomen is om de mensheid te hulp te komen, zou gaan incarneren te midden van alle andere mensen.

Deze groep zou daardoor het dichtst bij de mensheid komen en daardoor het meeste kunnen doen, maar zou tegelijkertijd ook het meest kwetsbaar zijn en het grootste risico lopen meegezogen te worden in de grote massa, die er volkomen andere normen en waarden op nahoudt dan de fijngevoelige groep die de mensheid te hulp kwam.

Degenen die indaalden in het mensenrijk, zouden te maken krijgen met dezelfde omstandigheden als de rest van de mensheid. Ze zouden ook te maken krijgen met dezelfde wetten van het evolutieproces, ook als die volstrekt niet eerlijk zouden zijn en volkomen zouden zijn ontworicht door de donkere kant, waardoor een goede ontwikkeling nauwelijks nog mogelijk zou zijn.

De risico's voor degenen die zich op die manier zouden mengen onder de mensheid, zouden groot zijn, maar door te midden van de mensheid te staan, zouden ze veel goeds kunnen brengen.

Zoals alle menselijke eenheden, heeft deze groep een eigen begeleider, die in principe gedurende de gehele incarnatiereeks aan iemand is verbonden. Wij noemen dit gewoonlijk de Ziel of het hogere Zelf. Deze bewustzijnseenheid is aanwezig op een hoger niveau dan wij, maar volgt ons in alles wat wij doen.

Deze bewustzijnseenheid is niet per sé veel *beter* dan wij zijn, wanneer wij op diezelfde verdieping zouden zijn, maar omdat onze Ziel, ons hogere Zelf, vanaf een hogere etage werkt, kan die alles wat wij doen veel beter overzien.

Onze Ziel, ons hogere Zelf, staat één stap dichterbij de Oorsprong, maar daardoor ook één stap verder bij de mensheid vandaan. Enerzijds heeft het hogere Zelf daardoor meer mogelijkheden om dingen veel beter te kunnen overzien, maar tegelijkertijd is het veel moeilijker om de mensheid te hulp te komen omdat er een hele etage tussen zit.

Toen de hele groep die later de mensheid te hulp is gekomen nog in de Oorsprong aanwezig was, waren deze bewustzijnseenheden ongeveer even ver ontwikkeld. Met andere woorden degenen die later de rol van Ziel, hogere Zelf, hebben gekregen, zijn in de Oorsprong meestal ongeveer even ver ontwikkeld als degenen die later als persoonlijkheid in incarnatie zullen komen.

***Er is alleen een andere rolverdeling tussen het hogere Zelf  
en degene die in incarnatie komt,  
qua bewustzijnsontwikkeling  
zijn beide gewoonlijk ongeveer even ver ontwikkeld,  
wanneer ze terug zijn in onze thuishaven, onze Oorsprong.***

Ook de Ziel, ons hogere Zelf, is uit de Oorsprong afgedaald, bij het begin van de missie om de mensheid op Aarde te hulp te komen. Daardoor daalde ons hogere Zelf af naar een omgeving waarin de donkere kant veel meer invloed heeft dan in de Oorsprong. Met andere woorden ook ons hogere Zelf is buiten de Oorsprong veel kwetsbaarder, en kan terugvallen in oude gewoontes die eigenlijk al losgelaten hadden moeten worden, maar waar je toch weer in terug kunt vallen als gevolg van de verleidingen die je worden opgedrongen door de donkere kant, vaak op hele listige en sluwe manieren, en op een moment waarop je minder waakzaam bent.

Wanneer een hogere Zelf zich niet goed staande kan houden, kan die minder hulp bieden aan degene die hieraan is gekoppeld en in incarnatie is gekomen. Ziel en persoonlijkheid in incarnatie vormen een hecht team, als alles goed gaat.

Als de Ziel, het hogere Zelf, in moeilijkheden komt, dan kan zo'n hoger deel degene die in incarnatie is gekomen, *niet* meer goed helpen. Als het hogere Zelf in de loop van de tijd steeds meer onder de invloed is gekomen van de donkere kant, dan is de kans groot dat daardoor degene die hieraan is gekoppeld, de persoonlijkheid in incarnatie, ook in moeilijkheden komt.

Ziel, hoger Zelf, en persoonlijkheid in incarnatie, vormen een hecht team maar wanneer het hogere Zelf is gevallen voor de verleidingen van status, positie en macht bijvoorbeeld, dan zal deze degene die de mensheid nog een stap dichterbij is genaderd, degene die in de incarnatiecyclus terecht is gekomen, vaak meeslepen in diens val.

De persoonlijkheid in incarnatie krijgt dan tegenstrijdige signalen. Enerzijds is er het innerlijke weten maar tegelijkertijd zijn er dan de impulsen van het hogere Zelf, die de persoonlijkheid in incarnatie een kant opstuwen die botst met het innerlijke weten.

De verantwoordelijkheid van ons hogere Zelf is daardoor groot, als die valt, dan zal die gewoonlijk degene die in incarnatie is gekomen meeslepen in diens val. Als de Ziel, het hogere Zelf, zich niet goed kan handhaven op diens hogere etage, dan is degene die daaraan is gekoppeld, in een hele moeilijke situatie terecht gekomen, zonder daarvoor verantwoordelijk te zijn.

Degene die de rol van Ziel, hoger Zelf krijgt, verlaat de Oorsprong en daalt verder af naar beneden. Daarnaast is er het innerlijke weten, dat gedurende de hele missie aanwezig blijft voor zowel de Ziel, het hogere Zelf, als voor degene die in de incarnatiereeks terecht zal komen.

### ***Het innerlijke weten, is een stukje bewustzijn vanuit de Oorsprong.***

Dit stukje bewustzijn heeft ongeveer dezelfde normen en waarden als jij, wanneer je weer terug bent in onze thuishaven. Het stukje bewustzijn dat ons innerlijke weten is, verlaat de Oorsprong *niet* maar blijft gedurende de gehele missie in die veilige plaats. Daardoor kan dit stukje bewustzijn zich handhaven, terwijl de steun van de Ziel, het hogere Zelf, niet gegarandeerd is maar kan wegvallen als die *zelf* in moeilijkheden zou komen.

Zoals ons hogere Zelf iemand is van onze eigen groep uit onze thuishaven, zo wordt ook de rol van ons innerlijke weten ingevuld door iemand van onze eigen groep vanuit de Oorsprong, die vanuit die hoge plaats nog steeds een lijntje met ons heeft en ons volgt in alles, gedurende de gehele missie.

Met andere woorden als een missie wordt voorbereid in de Oorsprong, krijgen sommigen de rol van degenen die later in de incarnatiereeks zullen indalen en daardoor het dichtst bij de mensen zullen staan. Anderen krijgen de rol van degene die individuele begeleiding verzorgt vanaf een hogere etage, dit is degene die wij de Ziel of het hogere Zelf noemen. Weer anderen krijgen de rol toebedeeld van degenen die in de thuishaven blijven maar wel permanent hun aanwijzingen geven via wat wij ons innerlijke weten noemen. Dit is de groep die het verst bij de mensheid vandaan staat maar die wel het meest stabiel is en het minste risico loopt.

Heel concreet betekent dit dat er in de thuishaven teams worden samengesteld, die op missie zullen gaan. Er is een team van hoger Zelf en persoonlijkheid maar zowel het hogere Zelf als de persoonlijkheid in incarnatie hebben ook een ander team namelijk die met hun eigen innerlijke weten. Dit betekent dat er eigenlijk een groepje van vier is dat één team vormt, van Ziel en persoonlijkheid in incarnatie, met ieder een innerlijk weten.

*Zowel de persoon in incarnatie als het hogere Zelf  
als degene die de rol heeft gekregen van het innerlijke weten,  
hebben in onze thuishaven ongeveer dezelfde ontwikkeling  
en ongeveer dezelfde normen en waarden.*

De bewustzijnseenheden die in onze thuishaven aanwezig zijn, krijgen in de loop van de tijd te maken met vele missies. De rolverdeling van de groep die op missie gaat, wisselt daarbij in de loop van de tijd.

Dit betekent dat degene die nu de rol heeft gekregen van de persoonlijkheid die meegaat in de incarnatiereeks, daarvoor of daarna de rol zou kunnen krijgen van degene die op een hogere etage blijft en daar de rol krijgt van hoger Zelf.

Omgekeerd kan degene die nu de rol heeft gekregen van Ziel, hoger Zelf, daarvoor of daarna de rol krijgen van degene die meegaat in de incarnatiereeks als de persoonlijkheid in incarnatie.

Gewoonlijk zijn degenen die samen een team vormen als hoger Zelf en persoonlijkheid in incarnatie, vrienden in de thuishaven, maar soms loopt het anders en wordt iemand gekoppeld aan een andere bewustzijnseenheid om op die manier moeilijkheden uit te werken die in eerdere incarnatiecyclussen zijn ontstaan. De rolverdeling tussen hoger Zelf en degene die in incarnatie zal komen, wordt dan benut om karma door te werken.

Dit kan één van de redenen zijn waarom iemand de rol van hoger Zelf heeft gekregen. Een hoger Zelf hoeft daarom niet per sé veel *beter* te zijn dan degene die in incarnatie terecht is gekomen, het is eenvoudig een andere plaats en een andere rol, met daaraan gekoppeld andere mogelijkheden, die deze bewustzijnseenheid tijdelijk heeft gekregen, om welke reden dan ook.

In het rijk van de goden spelen dezelfde principes een rol. Het innerlijke weten van één van de goden is gewoonlijk een bevriende bewustzijnseenheid die in de Oorsprong blijft, gedurende de hele periode dat een bewustzijnseenheid op missie is via het rijk van de goden.

Het innerlijke weten van iemand die onderdeel is van de school voor de mensen, is anders dan het innerlijke weten van iemand die onderdeel is van de school voor de goden. Het innerlijke weten is in overeenstemming met de ontwikkeling van degene die op missie gaat. Dit betekent dat het innerlijke weten van één van de goden verder is ontwikkeld dan het innerlijke weten van iemand uit het mensenrijk. Bovendien zal het innerlijke weten van één van de hogere goden veel verder zijn ontwikkeld dan het innerlijke weten van één van de beginnende goden.

Het team van hoger Zelf en persoonlijkheid in incarnatie blijft in principe gedurende de gehele incarnatiereeks bestaan, maar soms loopt het anders, en komt er toch een wisseling in het team, vóórdat de missie van de groep afgerond wordt. In uitzonderlijke gevallen kan dit in deze periode vóórkomen, omdat juist in deze periode de balans wordt opgemaakt over het functioneren van alle teams van hoger Zelf en persoonlijkheid in incarnatie.

Wanneer een hoger Zelf het in de afgelopen duizenden jaren heeft laten afweten, kan het vóórkomen dat de persoonlijkheid in incarnatie die hier de dupe van is geworden, daardoor nu andere begeleiding krijgt, waardoor er opeens veel betere mogelijkheden zijn om zich te ontwikkelen.

Als iemand zich in een uitzonderlijke situatie duizenden jaren lang niet goed heeft kunnen ontwikkelen doordat het hogere Zelf degene in incarnatie voortdurend een verkeerde kant op heeft gestuurd en misschien zelfs bewust heeft tegengewerkt, als onderdeel van de afspraken die dit hogere Zelf heeft gemaakt met de donkere kant, dan zal degene die in incarnatie terecht is gekomen hier vroeg of laat compensatie voor ontvangen.

Als iemand zich graag had willen ontwikkelen in de richting van het innerlijke weten en de missie op zich had willen nemen die de groep had meegekregen bij het afdalen vanuit de thuishaven, maar hierin is gedwarsboomd door het eigen hogere Zelf, dan zal er in de komende periode worden geprobeerd zo iemand alsnog in een positie te brengen waarin er hele mooie mogelijkheden zijn om zichzelf te ontwikkelen en bij te dragen aan de missie die de groep heeft gekregen.

Maitreya en de Boeddha hebben in de afgelopen duizenden jaren een team gevormd. Maitreya had daarin de rol van het hogere Zelf en de Boeddha had de rol gekregen van de persoonlijkheid in incarnatie. Degene die werd onderworpen aan de proeven is de Boeddha. Degene die de rol had om dit zo goed mogelijk te coachen is Maitreya.

### ***Maitreya gaat rond de zomerzonnepunt van 2022 terug naar de Oorsprong.***

De Boeddha blijft dan achter, op eigen verzoek. Het is zijn bedoeling om nog een tijdje aanwezig te zijn, om zo veel mogelijk hulp te kunnen bieden in de uitzonderlijke situatie die nu is ontstaan, door de overgang naar een heel nieuw systeem van evolutie, iets wat maar heel zelden voorkomt.

Maitreya gaat veel eerder dan verwacht, alweer terug naar de Oorsprong. De Boeddha en Maitreya gaan dan verder uit elkaar en in feite is deze lijn in de afgelopen periode al ingezet.

De reden waarom dit zo loopt wordt hier niet beschreven maar degenen die innerlijk aanvoelen dat dit voor hen belangrijk is om mee bezig te zijn, kunnen proberen in diepe meditatie hier meer zicht op te krijgen. Wanneer jouw hogere Zelf vindt dat dit voor jou belangrijk is om te weten, dan zul je daar in diepe meditatie meer zicht op krijgen, wanneer jij je daarop gaat richten.

Er zijn in deze periode hele bijzondere dingen gaande, dingen die nagenoeg nooit voorkomen en waar je nagenoeg nooit inzage in krijgt. Wij leven in een periode waarin heel veel dingen alsnog zichtbaar worden gemaakt, met name tijdens diepe meditatie, wanneer je vanuit een schone motivatie de mogelijkheden om veel te leren zo goed mogelijk wil benutten.

In deze periode leren oude vrienden elkaar weer kennen, hoewel er in de afgelopen duizenden jaren misschien nauwelijks mogelijkheden zijn geweest om samen te werken en te genieten van elkaars aanwezigheid. Maar in deze periode worden er ook hele droevige situaties zichtbaar gemaakt, waarin de donkere kant stevig grip heeft gekregen op mensen in incarnatie en op hogere Zelfen. In deze moeilijke situaties krijgt iedereen een kans om nieuwe keuzes te maken en zich zo veel mogelijk los te maken van de donkere kant. Soms betekent dit dat je dan misschien eerst een hoge prijs moet betalen om je vrij te kopen van die donkere kant. Daarna kan iemand zich misschien alsnog beter ontwikkelen, in de richting van het innerlijke weten.

De Boeddha heeft te maken gekregen met onvoorstelbaar veel tegenwerking, in een orde van grootte waar je je moeilijk iets bij vóór kunt stellen. De donkere kant heeft op alle mogelijke manieren geprobeerd hem te breken en het hem onmogelijk te maken te doen waar hij voor is gekomen.

Nu ons evolutieproces in evenwicht wordt gebracht, zal de druk op hem langzaam verminderen, en krijgt hij steeds meer ruimte om alsnog te kunnen doen waar hij voor is gekomen. In feite geldt dit voor alle lichtwerkers maar de donkere kant heeft zich in volle hevigheid op *hem* gestort. Pas aan het einde van dit jaar zal er ook voor hem een meer normale situatie zijn ontstaan, net als bij de anderen van de groep waar hij al duizenden jaren onderdeel van is.

Als mensen in de afgelopen duizenden jaren niet goed zijn behandeld in ons evolutieproces, dan zullen ze daar in de komende periode zo veel mogelijk hun compensatie voor krijgen. Soms betekent dit dat ze dan met meer kracht mogen werken en sterker zullen worden, in overeenstemming met hun intrinsieke motivatie. Dit zal ook zeker van toepassing zijn voor de Boeddha. Hij zal als onderdeel van de compensatie die hij krijgt, aanzienlijk sterker worden dan in de afgelopen duizenden jaren.

Dit is de manier waarop in het nieuwe evolutieproces wordt omgegaan met situaties waarin onrecht is ontstaan en mensen recht hebben op compensatie. Gewoonlijk weet je hier in je dagbewustzijn niets van maar we leven nu in een periode dat hier toch iets over kan worden aangegeven.

Er wordt nu geprobeerd alvast zo veel mogelijk compensatie te geven in situaties waarin ernstig onrecht was ontstaan gedurende een langere periode, als gevolg van het niet goed functioneren van ons evolutiesysteem.

Voor de mensen die hun innerlijke weten willen volgen betekent dit dat er in de komende periode prachtige mogelijkheden zullen zijn om zich langs deze lijnen te ontwikkelen, en elkaar daarin zo veel mogelijk te helpen.

\*\*\*

## Samenvatting

We leven in een hele bijzondere periode, waarin er “boven” enorme veranderingen zijn, die direct het gevolg zijn van de gebeurtenissen in verband met 2012. Hoewel er eind 2012 zo op het eerste gezicht helemaal niets was veranderd, gebeurde er “boven” in die periode heel veel, maar hebben wij daar niets van meegekregen. Pas in de jaren daarna kwamen de aanpassingen in ons evolutieproces langzaam op gang. Het maken van nieuwe wetten en regels die gezamenlijk ons evolutieproces in goede banen leiden, kost veel tijd en vraagt zorgvuldig overleg tussen degenen die hierover gaan. Het gaat tien jaar duren gerekend vanaf eind 2012 voordat ons hele evolutieproces is aangepast. De donkere kant probeert dit zo veel mogelijk tegen te werken en te belemmeren maar uiteindelijk zullen de nieuwe wetten en regels die gezamenlijk ons evolutieproces vormgeven, eind 2022 volledig in werking zijn getreden.

Maitreya is het hogere Zelf van degene die ooit de Boeddha is geweest, in een leven al vóór het begin van onze jaartelling. Samen zijn zij teruggekomen naar de mensheid, toen zij vanuit hun veilige plaats in de Oorsprong zagen dat de mensheid steeds verder afgleed.

Omdat de meerderheid van de mensheid het innerlijke weten al vele tienduizenden jaren *niet* wil volgen, werden de wetten en de regels van ons evolutieproces steeds verder aangepast in het voordeel van de donkere kant. Het werd daardoor steeds moeilijker voor de mensen die hun innerlijke weten, hun Geweten, *wel* wilden volgen, om nog samen te werken met hun hogere Zelf.

Hoewel de meerderheid van de mensheid het innerlijke weten *niet* wilde volgen, was er toch een mogelijkheid om de wetten en de regels van ons evolutieproces te verbeteren. Al was er maar één mens die in zware proeven zou aantonen het innerlijke weten trouw te blijven onder zeer zware omstandigheden, dan zou dit voldoende zijn om de wetten van ons evolutieproces aan te passen in het voordeel van degenen die willen leren samenwerken met hun hogere Zelf.

De Boeddha kwam goed door deze zware proeven heen, waardoor er aan de voorwaarde werd voldaan om het hele systeem van evolutie aan te kunnen passen in het voordeel van hen die hun innerlijke weten willen volgen en willen leren samenwerken met hun Ziel, hun hogere Zelf.

Het tijdvak waarbinnen deze proeven afgerond zouden moeten zijn, eindigde eind 2012. Dit is de bekende datum uit de voorspelling, hoewel lange tijd niet duidelijk is geweest waar deze datum mee te maken heeft. Omdat over deze dingen op “de weide” veel is uitgelegd in de afgelopen jaren, het gebied waar ons bewustzijn naar toegaat als het lichaam in slaapmodus is, en ik mij veel mag herinneren van wat daar wordt uitgelegd, kan ik over deze dingen schrijven. Dit is bedoeld voor de mensen die op zoek zijn naar antwoorden op diepgaande vragen over deze thema's. Het is niet mijn bedoeling mensen ergens van te overtuigen. Ik bied slechts mijn visie aan voor de mensen die dit zouden willen onderzoeken.

In het nieuwe tijdperk is er veel meer ruimte voor Zelfkennis, voor het leren samenwerken met het hogere Zelf en voor het verbeteren van onze wereld. De ontwikkeling van Genegenheid (Liefde) en Wijsheid krijgt weer veel meer ruimte en er kunnen daardoor betere beslissingen worden genomen, dat wil zeggen beslissingen die beter aansluiten bij het innerlijke weten en de Wijsheid van de Ziel, het hogere Zelf. De mensen die de samenwerking met hun hogere Zelf bewust willen opbouwen, zijn daardoor steeds meer geschikt om kanalen te zijn voor Genegenheid en uitdelers te zijn van de Rijkdom van de Ziel. Daardoor kan er veel goeds worden toegevoegd aan onze samenleving in de vóór ons liggen jaren, van binnenuit en van bovenaf, door de mensen die hier bewust aan mee willen werken.

In de lange geschiedenis van de mensheid zijn er voortdurend twee groepen geweest, die steeds opnieuw met elkaar in botsing zijn gekomen. De ene groep wilde het innerlijke weten volgen, terwijl de andere groep het innerlijke weten steeds opnieuw negeerde en ontkende.

In de Bijbel is de strijd tussen deze twee partijen terug te vinden in vele verhalen zoals de strijd tussen de profeet Elia aan de ene kant en koning Achab en koningin Izebel aan de andere kant.

Tweeduizend jaar geleden kwam de profeet Elia terug in de persoon van Johannes de Doper. Hij had opnieuw een belangrijke missie om het volk de juiste weg te wijzen. Maar de donkere kant slaagde er destijds in hem op een zijspoor te manoeuvreren en hem uit te schakelen. Johannes kon daardoor niet verder met de missie waarvoor hij was gekomen. Jezus nam de leidende rol van hem over en onderwees een machtige god die mensen volgens hem zouden moeten volgen. Maar de god waar Jezus naar verwees is Ilda Baoth, een zeer kwaadaardige god. De Joden hadden 2000 jaar geleden al in de gaten gekregen dat Jezus er ideeën op nahield waar zij *niet* mee verder wilden, maar mede door de vele wonderen slaagde hij er toch in veel aanhangers te verzamelen rond zijn ideeën. Sommigen konden in die periode al aanvoelen dat het niet klopte wat Jezus aan de mensen beloofde zoals het vergeven van schulden, maar anderen volgden toch deze weg, in de hoop dat hij hen zou kunnen verlossen van het kwaad, en herkenden niet dat ze werden misleid.

Pas nu het evolutieproces in betere banen is geleid, is er meer ruimte om opnieuw naar deze dingen te kijken en alles opnieuw te onderzoeken, als je intuïtief aanvoelt dat dit voor jou belangrijk zou kunnen zijn. Het is nu de tijd om allerlei dingen opnieuw te onderzoeken en daarvan te leren wat juist is en wat niet, wat overeenkomt met het Geweten, het innerlijke weten en wat niet. Op die manier kun je jouw onderscheidingsvermogen ontwikkelen.

De bekende meesters van de Witte Broederschap zijn nauw verbonden aan Jezus en Christus. Zij hebben diverse boeken geschreven en daarin hun standpunten duidelijk gemaakt. Zij wijzen het innerlijke weten, het Geweten af, bij monde van hun voorman, de meester Koot Hoomi, en maken daardoor duidelijk waar zij staan in het evolutieproces. Zij scharen zich aan de kant van hen die de samenwerking met het hogere Zelf willen tegenwerken en die de voorkeur geven aan het volgen van een macht buiten jezelf namelijk Christus. Daarmee kiezen zij de zijde van Ilda Baoth, de donkere kant.

Het verlangen naar seksualiteit speelt een belangrijke rol in de levens van hen die het innerlijke weten afwijzen. De meesters hebben een alternatieve vorm van “liefde” geïntroduceerd in onze samenleving waarin zij liefde en seksualiteit als gelijkwaardig beschouwen. Volgens de meesters is liefde seksualiteit en is seksualiteit liefde.

Naar mijn mening zijn Liefde (Genegenheid) en seksualiteit twee volkomen verschillende dingen die onderling met elkaar botsten. Seksualiteit is gebaseerd op lust (begeerte). Daar waar veel lust is daar zal weinig Genegenheid zijn. Daar waar veel Genegenheid is, daar zal weinig lust zijn.

De mensheid was zo ver weggeleden in lust, eigenbelang, hebzucht en het streven naar macht, dat degenen die de mensheid proberen te begeleiden zich genoodzaakt zagen zich verder terug te trekken. Zij beschouwden de mensheid als verloren, omdat die het innerlijke weten voor het overgrote deel afwees. Dit wordt uitgebeeld in films zoals Lord of the Rings en the Matrix. Omdat de Boeddha toch is geslaagd voor zijn bijzonder moeilijke missie, is het tij nu gekeerd en kan de mensheid *beginnen* de samenwerking met het hogere Zelf weer op te bouwen. Daardoor zal ook de visie van degenen die kiezen voor deze samenwerking, in de komende tijd flink kunnen veranderen. Als je kiest voor het volgen van het innerlijke weten, kan jouw hogere Zelf, jouw weg verlichten van binnenuit en van bovenaf, zodat je de dingen beter kunt zien zoals ze in werkelijkheid zijn.

## Over mijn missie

Ik ben één van de vele therapeuten in ons land. In de loop van de jaren ben ik in contact gekomen met allerlei mensen die op zoek zijn naar verdieping in hun leven. Het werd mij steeds duidelijker dat er grote behoefte is aan meer diepgang.

Onze samenleving wordt gekenmerkt door oppervlakkigheid en ook op het spirituele terrein komt dit sterk tot uitdrukking. Veel mensen zijn op zoek naar snelle oplossingen voor problemen waar ze in het dagelijkse leven tegenaan lopen, en dit vertaalt zich ook naar de manier waarop ze spirituele thema's benaderen. Het is vaak een kwestie van zoeken naar de gebaande paden en meegaan in de grote trends, zonder je af te vragen of dit een goed antwoord is op de vraag die je oorspronkelijk misschien had. Het is niet gemakkelijk de gebaande paden te verlaten en een *eigen* weg te volgen, die anders is dan veel bekende goeroes verkondigen.

Als je toch de moed hebt om te beginnen aan het vinden van jouw eigen weg, kun je in aanraking komen met een hoger deel van jezelf, dat door velen het hogere Zelf wordt genoemd. Ik noem dit hogere deel meestal de Ziel. In dit hogere deel van ons, is de Wijsheid verzameld die wij vaak moeizaam hebben opgedaan in de loop van vele vorige levens. Als de omstandigheden gunstig zijn, kun je hiermee in hechter contact komen. Dit is het licht van de Ziel, dat van binnenuit en van bovenaf allerlei dingen belicht, zodat ze voor ons beter zichtbaar worden.

Jouw hogere Zelf, jouw Ziel, is daarom de beste coach die jij je maar zou kunnen wensen. Hierdoor kun je beter onderscheid maken tussen wat goed is en wat niet, wat Waarheid is en wat niet. De instroom van dit hogere deel van jezelf, kun je het beste opvangen wanneer je goed bent afgestemd in jouw spirituele hartcentrum in het midden van de borstkas.

De mensen die op zoek zijn naar meer diepgang en hun eigen weg proberen te volgen, die ze op hun beste momenten aanvoelen in de diepte van hun hart, en bewust of onbewust willen bijdragen aan de leerprocessen van anderen en het verbeteren van onze samenleving, komen als gevolg van deze *keuze*, vanzelf in hechter contact met hun hogere Zelf, gewoonlijk zonder zich hier in eerste instantie zo van bewust te zijn.

In de loop van de jaren begon ik steeds duidelijker aan te voelen dat er grote behoefte is aan meer duidelijkheid over wat het hogere Zelf eigenlijk is. De bestaande boeken over dit thema geven naar mijn idee onvoldoende duidelijkheid en zijn soms zelfs misleidend. Er is daarom praktisch bruikbare kennis nodig waardoor meer duidelijkheid wordt gegeven over wat de rol van het hogere Zelf is, en hoe de samenwerking van dit hogere deel met ons in z'n werk gaat. Er zijn over de samenwerking met ons hogere Zelf veel misverstanden en er is daarom meer duidelijkheid nodig over wat de mogelijkheden zijn om hier bewuster mee te leren samenwerken.

Er is bovendien een theoretisch raamwerk nodig waar het hogere Zelf in past, als onderdeel van ons evolutieproces. Er zijn gelukkig aansluitingspunten met de theosofische literatuur, zodat dit thema kan worden ingebed in een groter geheel, waar wij allen onderdeel van zijn. Het bestaan van ons als mensen op Aarde is het gevolg van "de val in de stof", zoals de theosofen ons dat duidelijk hebben gemaakt. Vanuit onze Oorsprong zijn wij als het ware twee verdiepingen omlaag gevallen, totdat wij zijn wie wij nu als mensen geworden zijn. We hebben vaag nog enige herinnering aan de eerstvolgende hogere verdieping waarop ons hogere Zelf werkzaam is, maar wat er zich daarboven afspeelt, is voor de meesten van ons volstrekt ontoegankelijk terrein. We zijn het eenvoudig vergeten en het is moeilijk je daar nog iets van te herinneren.

Als wij 's nachts slapen, gaat ons bewustzijn naar een gebied dat ik “de groene weide” noem. Hier zijn vaak bijeenkomsten waarin onze leraren ons veel uitleggen over wat er gaande is in ons gewone dagelijkse leven. Soms gaat het over hele belangrijke dingen zoals de veranderingen in ons evolutieproces.

Meestal ben je je niet bewust dat je bij zo'n bijeenkomst aanwezig bent geweest maar het kan zijn dat je 's ochtends bij het wakker worden toch een glimp kunt opvangen van wat er kort daarvoor op “de weide” is besproken. Soms ben je je hier *net* niet van bewust maar weet je toch hoe het in grote lijnen in elkaar zit. Je hebt dan een soort van gevoelsmatige samenvatting gekregen als herinnering aan wat er “boven” is besproken.

Sommige mensen krijgen toestemming zich hier meer van te herinneren. Ik ben één van die mensen die af en toe toestemming krijgen om zich kleinere of grotere stukken te herinneren van wat er op “de weide” is besproken. Deze informatie maakt het mij mogelijk de dingen te schrijven die ik in mijn boeken en artikelen heb verwerkt. Deels is mijn schrijfwerk het gevolg van veel ervaring en veel onderzoek, deels zijn mijn boeken en artikelen het gevolg van wat ik op de weide heb geleerd.

Op de weide is in de afgelopen jaren ook veel uitgelegd over een groep Zieners die in de loop van de geschiedenis een hele belangrijke rol heeft gehad maar die volkomen ten onder is gegaan. De groep was zich tot voor kort niet eens meer bewust van haar eigen bestaan.

De Zieners zijn de hoeders van Genegenheid, zoals de ware gnostici de hoeders zijn van de juiste esoterische kennis. De missie van de Zieners is het helpen van de mensheid bij het leren van haar spirituele lessen. Ook al schijnt het in onze wereld vooral te gaan om materiële resultaten, vanuit het standpunt van onze hogere Zelfen gaat het daar *niet* om, en gaat het om het leren van onze spirituele lessen. De mensheid is in feite vergeten waar het ook alweer om ging toen je naar de Aarde kwam. Eén van de belangrijkste dingen is het beseft dat je hier bent gekomen om iets te leren. Dit beseft is bij velen verloren gegaan, hoewel er nu steeds meer mensen komen die zich dit weer gaan herinneren.

***De mensheid is vergeten dat het leven vooral een leerproces is.***

De Zieners zijn vergevorderde Zielen, ver ontwikkelde hogere Zelfen, die vanuit deze achtergrond anderen kunnen helpen met hun ontwikkeling, wanneer ze zichzelf weer kunnen herinneren wie ze in feite zijn en waarom ze naar de Aarde zijn gekomen. Er is over het algemeen eerst een periode nodig van bewuste opbouw van de samenwerking met het hogere Zelf, vóórdat je als team van persoonlijkheid (ikje) en hogere Zelf weer bewust en doelgericht aan deze missie kunt werken.

De Zieners zijn in de loop van de geschiedenis zodanig beschadigd geraakt dat er eerst een periode van herstel nodig is voordat ze weer goed in hun kracht kunnen staan. Om dit proces van herstel te bespoedigen is er praktisch bruikbare basiskennis nodig die het voor deze groep mogelijk maakt zichzelf weer beter te leren herkennen en doelgericht te kunnen werken aan het opbouwen van een bewustere samenwerking met het hogere Zelf. Door mijn schrijfwerk probeer ik waardevolle basiskennis aan te bieden die hierbij kan helpen.

Veel mensen hoopten eind 2012 dat er iets bijzonders zou gebeuren en toen dat schijnbaar niet het geval was, waren velen teleurgesteld. De voorspelling over 2012 was zo op het eerste gezicht één van de vele die niet uitkomen.

Een groot probleem in deze situatie is dat de wereld van de goden waarin zich dit alles afspeelt, zó sterk verschilt van wat wij gewoonlijk begrijpen van zoiets als het evolutieproces, dat wij meestal volstrekt niet kunnen volgen wat de achterliggende gedachte is achter een voorspelling. We konden daarom in verband met de voorspelling over 2012 onmogelijk nagaan of er nu wel of niet iets belangrijks was gebeurd.

Er was meer duidelijkheid nodig over dit thema. Veel mensen hebben zich hiermee beziggehouden in een poging een goed antwoord te vinden op de vraag hoe het zit met de voorspelling over 2012 maar het scheen in praktijk onbegonnen werk te zijn hier meer duidelijkheid over te krijgen. Als dit langere tijd niet lukt, dan is het een gebruikelijke gang van zaken het hele thema dan maar weer los te laten en weer over te gaan tot de orde van de dag.

Zo verdween het hele thema 2012 in de afgelopen jaren weer uit de belangstelling. Omdat er geen goede antwoorden kwamen, verdwenen ook de vragen weer uit beeld. Het was voor ons als mensen blijkbaar te moeilijk om op deze vragen een goed antwoord te vinden.

Op “de weide” worden deze dingen gezien en gevolgd door de leraren van de mensheid. Er wordt af en toe geprobeerd aanwijzingen aan ons te geven, maar dat was voor ons blijkbaar niet voldoende om meer duidelijkheid te krijgen. Sommigen voelden aan dat er verband is met de terugkeer van de Boeddha maar ook dit thema is omgeven met sluiers. Wat kan er worden verwacht van zoiets als zijn terugkeer en waaraan zou je dit kunnen herkennen?

We hebben eenvoudig geen ervaring met zoiets als de terugkeer van de Boeddha. We weten daarom niet goed waar we op zouden moeten letten om dit te herkennen. We weten eigenlijk niet eens wat hij komt doen. We hebben in feite geen idee wat we hiervan mogen verwachten.

De leraren van de mensheid die op de weide hun onderwijs aanbieden, zijn zich goed bewust van de problemen die wij als mensen ervaren. Er is daarom besloten op de weide veel uit te leggen over de veranderingen in ons evolutieproces. Er is ook veel uitgelegd over de terugkeer van de Boeddha.

De dingen die hierover op de weide worden uitgelegd wijken sterk af van wat gebruikelijke kennis is in onze maatschappij. Wij hebben over het algemeen zó weinig kennis over de “spelregels” die ons evolutieproces bepalen, dat wij ons hier weinig bij voor kunnen stellen. Het is een totaal andere wereld waar we in feite nauwelijks iets van weten. Er is daarom door de leraren van de mensheid besloten hier veel over uit te leggen op “de weide”, zodat het hele verhaal beter te begrijpen is voor de mensen die bereid zijn hier moeite voor te doen.

Zo ontstonden er op de weide veel bijeenkomsten over deze thema's, waar talloze mensen bij zijn uitgenodigd in de afgelopen jaren. Veel van wat daar is besproken heb ik verwerkt in mijn boeken, waarbij het regelmatig gaat om dingen die in onze maatschappij volkomen onbekend zijn. Juist omdat veel mensen hier persoonlijk bij aanwezig zijn geweest (meestal zonder zich hier iets van te kunnen herinneren), kunnen allerlei nieuwe dingen die je in mijn boeken leest, je toch bekend voorkomen, ook al heb je ze misschien nog nooit ergens gehoord of gelezen.

Het kan zijn dat je dingen leest in mijn boeken die enerzijds volkomen nieuw en onbekend zijn, terwijl je op jouw beste momenten in de diepte van jouw hart kunt voelen dat dit je toch ergens heel bekend voorkomt.

Soms krijgen mensen het gevoel dat de dingen die worden beschreven in mijn boeken en artikelen “logisch” aanvoelen. Dit heeft te maken met de bijeenkomsten op “de weide” waarin je deze dingen al eerder hebt gehoord en waaraan je onbewust herinneringen hebt overgehouden, die als het ware worden geactiveerd zodra je deze kennis weer ergens tegenkomt.

In mijn contacten met allerlei mensen kwamen in de afgelopen jaren vaak hele diepgaande vragen naar voren over deze thema's. In reactie hierop schreef ik dan soms uitgebreide brieven (mails), waarvan ik aanvoelde dat die ook voor anderen van belang zouden kunnen zijn. Op die manier zijn er in de loop van de jaren tientallen (thema) brieven ontstaan. Deze themabrieven zijn uitgegroeid tot artikelen. De artikelen zijn uiteindelijk in 2020 gebundeld in drie boeken; één over de Ziel, het hogere Zelf, één over de Zieneressen en één over de terugkeer van de Boeddha, met in het verlengde daarvan het thema 2012. Deze drie boeken vormen samen één geheel en zijn te vinden op mijn website: [www.johansinnema.nl](http://www.johansinnema.nl).

De nieuwe artikelen die vanaf 2020 zijn geschreven, zijn gepubliceerd op LinkedIn en later toegevoegd aan de drie bovengenoemde boeken. De inhoud van deze drie boeken is dus geleidelijk ontstaan in een periode van ruim tien jaar. Eind 2022 zijn deze drie boeken afgerond.

Het boek over de terugkeer van de Boeddha is een diepgaand boek geworden. Voor een deel gaat het om fundamenteel nieuwe inzichten die hier worden beschreven. Toch zijn er ook raakvlakken met de theosofische literatuur. Allerlei items uit deze bestaande literatuur onderbouwen mijn visie als je deze “puzzelstukjes” op de juiste manier in elkaar legt. Daardoor ontstaat er een nieuw beeld van allerlei bekende taferelen uit onze geschiedenis.

Door op deze manier allerlei aspecten te verzamelen die met dit thema te maken hebben, heb ik een poging gedaan de achtergronden te beschrijven van de terugkeer van de Boeddha.

Enerzijds is het van belang dat er voor de mensen die hiernaar op zoek zijn gedegen antwoorden beschikbaar zijn op diepgaande vragen, terwijl het tegelijkertijd ook zo is dat aan het begin van het nieuwe tijdperk - dat is begonnen met het in evenwicht brengen van ons evolutieproces - de nadruk niet al te veel zou moeten liggen op een nieuwe goeroe. Eén van de belangrijkste uitgangspunten van ons nieuwe tijdperk is namelijk dat we het deze keer ZELF moeten gaan doen, door bewust de samenwerking op te zoeken met ons hogere deel, ons hogere Zelf, en ons te richten op ons innerlijke kompas, in plaats van op allerlei goeroes buiten onszelf.

***De kern van het nieuwe tijdperk is het leren samenwerken met het hogere Zelf  
en NIET het volgen van een nieuwe goeroe.***

Deze boeken zijn geschreven voor de mensen die bewust of onbewust op zoek zijn naar antwoorden op vragen over deze thema's. Ze zijn bedoeld om hun weg te vinden naar alle mensen die hier iets aan zouden kunnen hebben bij hun spirituele zoektocht.

Lezen met alleen het hoofd is niet genoeg om mijn boeken en artikelen goed te kunnen begrijpen. Er is een geopend hart nodig om dingen intuïtief aan te kunnen voelen.

Nu deze boeken zijn geschreven en in omloop zijn gebracht, kan iedereen die dat wil, mijn visie onderzoeken. *Het is niet mijn bedoeling anderen te overtuigen van mijn visie.* Ik kan bovendien de dingen die ik schrijf vaak niet bewijzen. Het is aan de lezer *zelf* om in de diepte van het hart intuïtief aan te voelen wat de waarde is van wat ik heb beschreven. Waar het vooral om gaat is de *visie*, de “manier van denken”, die wordt aangeboden.

Het is gebruikelijk dat schrijvers lezingen geven over de boeken die ze hebben geschreven maar ik volg hierin een andere weg. Ik ben *niet* beschikbaar om lezingen te geven en ben ook niet beschikbaar voor interviews.

Wat ik wil vertellen breng ik naar buiten via artikeltjes en boeken. Het is aan de lezer *zelf* om hiermee aan de slag te gaan, wanneer iemand dit zou willen. Wanneer je intuïtief aanvoelt dat sommige van deze artikelen voor jou van belang zijn om in de diepte van jouw hart te onderzoeken, dan kan jouw hogere Zelf ook dit begeleiden, wanneer dit door jouw hogere deel wordt beschouwd als een goede besteding van jouw kostbare tijd en energie.

Eén van de grootste veranderingen die gaande zijn is misschien het besef dat je het *zelf* moet gaan doen als het gaat om spirituele ontwikkeling. Het zomaar overnemen van de visie van iemand anders is bij spirituele ontwikkeling zinloos. Het volgen van goeroes is daarom meestal niet zinvol. Misschien kunnen anderen waardevolle ideeën aangeven maar uiteindelijk zul je *zelf* een mening over iets moeten vormen en jouw *eigen visie* moeten ontwikkelen.

Bewustzijnsontwikkeling heeft te maken met de ontwikkeling van jouw eigen visie en dat is iets wat je helemaal *zelf* zult moeten doen. Iemand anders kan dit niet van jou overnemen; je zult hier vroeg of laat *zelf* mee aan de slag moeten gaan.

Als je geen mening wil vormen over wat jij op jouw weg tegenkomt (niet wil oordelen), dan betekent dit dat je jouw visie niet ontwikkelt. Jouw leerproces stagneert dan, net zolang tot je dit in de gaten begint te krijgen en je hier toch weer mee verder gaat.

Mocht je vragen hebben, dan kun je het beste bij jezelf te rade gaan. Als je in de loop van de jaren hebt geleerd goed af te stemmen in jouw hartcentrum, dan kun je op een geschikt moment in meditatie proberen meer duidelijkheid te krijgen over specifieke vragen. Als jouw hogere deel jouw vraag belangrijk genoeg vindt, dan zal die proberen jou hier meer duidelijkheid over te geven. Soms krijg je meer duidelijkheid doordat je die intuïtief kunt aanvoelen, soms ontvangt je die duidelijkheid via dromen of komt die op een andere manier op jouw weg. Jouw hogere Zelf volgt jou in alles en zal proberen inzicht toe te voegen wanneer jij daarvoor open staat.

Ik heb in de afgelopen jaren af en toe nieuwe artikelen geschreven in reactie op mijn wisselwerking met “gelijkgestemden”. Ik heb geprobeerd op die manier bij te dragen aan het beschikbaar brengen van praktisch bruikbare esoterische kennis. Zoals het voor mij aanvoelt is dit belangrijk omdat er grote behoefte is aan meer kennis over wat er speelt in verband met onze eigen spirituele ontwikkeling. Omdat we een heel nieuw tijdperk binnengaan, zijn er veel nieuwe inzichten gekomen, die op “de weide” door onze leraren worden aangegeven. Over deze dingen heb ik af en toe verslag uitgebracht via nieuwe artikelen. Ik ben van plan ook in de komende jaren af en toe nieuwe artikelen aan te bieden via mijn website.

Er zijn vanaf 2023 twee nieuwe boeken bijgekomen namelijk: “**Januari 2023, het begin van een nieuw tijdperk**” en “**Over Genegenheid**”. Deze boeken zijn eveneens te vinden op mijn website.

Ik hoop dat deze boeken bij de juiste mensen terechtkomen. Mocht je deze boeken geschikt vinden om uit te delen, dan kun je hier gerust je gang mee gaan. Ik hoop dat je ook hierin durft te vertrouwen op wat je hierover intuïtief kunt aanvoelen op jouw beste momenten.

Zoals het voor mij aanvoelt is het mijn rol om deze boeken en artikelen te schrijven, en er zo goed mogelijk voor te zorgen dat ze bij de juiste mensen terecht *kunnen* komen. Als iedereen z'n eigen stukje herkent en zo goed mogelijk invulling probeert te geven, dan wordt onze wereld een betere plaats om te zijn. We zijn immers allemaal kleine radertjes in een veel groter geheel. Op deze manier hoop ik bij te dragen aan het ontstaan van een betere samenleving.

\*\*\*

## Over de schrijver

Ik ben één van de vele therapeuten die werkzaam zijn in ons land. Ik ben in 1964 geboren op een boerderij op het Friese platteland en heb daar mijn jeugd doorgebracht. Na het VWO heb ik een studie bedrijfskunde gedaan aan de HTS in Leeuwarden. Daarna begon ik aan een baan als beleggingsadviseur bij een grote Nederlandse bank in Twente. Ik leerde de wereld van het geld beter kennen, met de normen en waarden die daar toen gebruikelijk waren. Na een aantal jaren kwam ik tot de conclusie dat dit voor mij niet een geschikte plek was om te zijn.

Als hobby had ik in die jaren al het bestuderen van theosofische en esoterische literatuur waaronder het werk van H.P. Blavatsky. Later kwam ik in aanraking met het werk van Alice Bailey en G. de Purucker. Ik ging in die periode naar allerlei lezingen op spiritueel gebied en heb ook het werk van Jung bestudeerd. Ik heb ook twee cursussen Reiki gevolgd (Usui deel I en deel II). Ik ben een paar jaar verbonden geweest aan het Esoterisch Genootschap en heb een aantal jaren gestudeerd aan de Arcane School.

Eind 1994 kwam ik in direct contact met één van mijn gidsen, via een vrouw die was aangesloten bij een klein landelijk netwerk van paragnosten en regressietherapeuten. Ik merkte tot mijn eigen verbazing dat ik hier na verloop van tijd vrij soepel mee kon communiceren. Ik kon telepathisch vragen stellen aan mijn gidsen en ik kreeg telepathisch antwoorden. Begin 1995 kwam ik plotseling in heel nauw contact met deze vrouw, waarmee ik enkele jaren later ben getrouwd.

In die jaren leerde ik via deze kleine groep therapeuten om *zelf* regressie-sessies te begeleiden, in directe samenwerking met mijn gidsen. Mensen die een regressie-sessie wilden doen om meer inzicht te krijgen in hun situatie, schreven mij van tevoren een brief over het thema waar ze aan wilden werken. Daarmee kon ik de situatie voorleggen aan de gidsen. Die gaven mij van tevoren een schets van wat er tijdens de regressie-sessie naar voren zou komen. Zij gaven dan aan welke situaties zouden worden opgezocht, welke inzichten er zouden komen, etc. Met andere woorden voordat iemand die een afspraak had gemaakt bij mij was, had ik al een blauwdruk gekregen van hoe de regressie-sessie ongeveer zou gaan verlopen. Vaak ging het om mensen die al eerder waren geweest maar soms ging het om mensen die ik nog niet eerder had ontmoet.

De eerste keren was het nog even afwachten of de informatie tijdens de regressie-sessies zelf, ook daadwerkelijk overeenstemde met de informatie die ik vooraf had gekregen, maar na de eerste honderd sessies ging ik hieraan wennen en leerde ik te vertrouwen op deze informatie. Dit was zoals het ging, ook al begreep ik niet waarom.

Ik was ondertussen regressietherapeut geworden en kon daar net zo'n beetje de kost mee verdienen. Ik werkte samen met mijn echtgenote in een eigen adviesbureautje. We deden veruit de meeste werkzaamheden samen. In de jaren die volgden groeiden wij langzaam uit elkaar en uiteindelijk besloten wij ieder ons eigen weg te gaan.

Ik ben voor mijzelf tot de conclusie gekomen dat het ontwikkelen van een heldere visie één van de belangrijkste dingen is die je als mens op Aarde kunt doen. Het ontwikkelen van een heldere visie wordt van binnenuit gestimuleerd door het hogere Zelf, die kan putten uit een groot reservoir aan Wijsheid, dat in de loop van vele eeuwen is opgebouwd. Dankzij de instroom vanuit de Ziel, het hogere Zelf, kun je dingen anders leren zien. Wanneer de samenwerking met het hogere Zelf goed op gang begint te komen, kunnen er daardoor grote verschuivingen in visie komen, soms in slechts enkele jaren.

Ook *mijn* visie is enorm veranderd in de lange en moeizame jaren waarin ik heb geprobeerd antwoorden te vinden op diepgaande vragen. Ik heb lange jaren “in de woestijn” doorgebracht om uiteindelijk mijn eigen antwoorden te vinden.

In die lange periode heb ik mij grotendeels teruggetrokken uit het gangbare leven in onze generatie, om mij in zo veel mogelijk rust en stilte bezig te kunnen houden met mijn zoektocht. Toen ik innerlijk voldoende duidelijkheid had gekregen, heb ik weer aansluiting gezocht. De conclusies waar ik op uit ben gekomen, heb ik beschreven in mijn artikelen en mijn boeken.

Ik heb een christelijke opvoeding gekregen en deelgenomen aan belijdeniscatechisatie. Ik ben jarenlang in direct contact geweest met de directe afgevaardigden van de meesters, de gidsen die werkten vanuit de Witte Broederschap. Maar ergens diep in mijn hart voelde ik dat er iets niet klopte in wat er vanuit de meesters werd aangegeven. Toen ik mij hiervan los wilde maken ontstond er een felle strijd, die tot verschrikkelijke taferelen heeft geleid.

Wanneer je meewerkt aan de plannen die de meesters voor ogen hebben, dan komen zij uitermate vriendelijk over. Maar wanneer je hun plannen ontmaskert en je van hen los wil maken, krijg je een hele andere kant van hen te zien.

Ik ken de macht van de meesters uit eigen ervaring en heb de invloed vanuit deze groep ook kunnen waarnemen op mensen waar ik direct mee te maken heb gehad. Ik ben vaak geschrokken van hun onvoorstelbaar grote macht. Zij hebben mij met alle mogelijke middelen geprobeerd tot stoppen te brengen, waarbij ze er niet voor terugdeinsden mijn leven op het stoffelijke gebied onmogelijk te maken. Zij hebben verscheidene malen geprobeerd mij het leven te ontnemen.

Ik heb geprobeerd te onderzoeken of dergelijke situaties in de literatuur zijn te vinden maar voor zover mij bekend is hier maar heel weinig over geschreven. Toch weet ik uit eigen ervaring dat de vermogens die de meester Petrus had om Ananias en Saffira ter plekke dood te maken, nog steeds in het bezit zijn van de meesters. Zij hebben deze vernietigende vermogens nog steeds, ook al kunnen ze hier geleidelijk steeds minder kracht mee zetten. Wanneer zij proberen een tegenstander tot stoppen te brengen, schrikken zij er niet voor terug dergelijke vermogens in te zetten.

Een mens is volstrekt weerloos tegenover dergelijke vermogens. Slechts door bescherming van anderen, kunnen deze vermogens van de meesters onschadelijk worden gemaakt. Door de aanpassingen in ons evolutieproces, kunnen de meesters steeds minder doen met deze vermogens.

Mijn ervaringen met de meesters zijn daardoor heel uitgebreid. Voor mij is dit een afschuwelijke periode geweest, die in de loop van de jaren geleidelijk is verbeterd. Jarenlang ben ik herhaaldelijk met de dood bedreigd, en voelde ik de vernietigende inwerking van hun vermogens, maar door de voortdurende bescherming van een andere macht, slaagden de pogingen van de meesters om mij uit te schakelen uiteindelijk niet, en kon ik verdergaan met het werk dat ik probeer te doen.

Ik ben gevormd door mijn ervaringen en mede daardoor een beetje een kluizenaar geworden. Ik vermijd grote groepen mensen en probeer mijn bijdrage te leveren aan een betere wereld door artikelen te schrijven waar mensen die willen leren samenwerken met hun hogere Zelf, inspiratie uit kunnen halen.

Af en toe verzorg ik massages voor de Zieneressen en probeer ik mensen in directere verbinding te brengen met hun hogere Zelf, in een soort van meditatie-sessies, waarin er ook mogelijkheden zijn om meer zicht te krijgen op belangrijke ervaringen uit vorige levens.

Het is voor mij duidelijk geworden dat er nu prachtige mogelijkheden zijn om je te richten op de samenwerking met het hogere Zelf, en dat je daar meer dan genoeg aan hebt. Het zoeken van contact met gidsen, (aarts)engelen, meesters of wat dan ook, is nergens voor nodig en brengt je niet verder.

In de loop van de jaren ben ik regelmatig uitgenodigd op “de groene weide”, het gebied waar iedereen naar toe gaat als het stoffelijke lichaam in slaapmodus is. Het is mij vaak toegestaan daar bewust aanwezig te zijn en mij veel te herinneren van wat daar gebeurt, als ik weer terug ben in mijn stoffelijke lichaam.

Daardoor kan ik bij het schrijven van mijn boeken putten uit de dingen die op “de weide” worden uitgelegd aan genodigden. Ik probeer praktisch bruikbare kennis te verwerken in mijn artikelen, waarin ik verslag uitbreng van wat er op “de groene weide” wordt besproken tijdens vele lezingen die daar worden gehouden.

In het verlengde van de gebeurtenissen in verband met 2012, zijn de wetten en de regels van ons evolutieproces in de afgelopen jaren aangepast, waardoor er een hele nieuwe fase is begonnen in de geschiedenis van de mensheid. Dit heeft direct te maken met de terugkeer van degene die ooit de Boeddha werd genoemd. Daardoor zijn er nu prachtige mogelijkheden voor mensen die hun innerlijke weten willen volgen om zich te ontwikkelen op het spirituele pad, en een begin te maken met het genezen van oude en diepe wonden die in de afgelopen eeuwen zijn ontstaan.

Ik ben één van de mensen die nu volop in ontwikkeling zijn en die de kansen die nu geboden worden met beide handen aannemen.

Hieronder vier andere boeken die door mij zijn geschreven:

- **Over de Ziel, het hogere Zelf.** Over het bewuster leren samenwerken met jouw eigen hogere Zelf.
- **Over de Zieneressen.** Over een groep Zieneressen die naar de Aarde is gekomen om de mensheid te helpen met het leren van haar spirituele lessen en een kanaal te zijn voor Genegenheid (Liefde) in het gewone dagelijkse leven.
- **Januari 2023, het begin van een nieuw tijdperk.** Een inventarisatie van de situatie die is ontstaan nadat ons evolutieproces in evenwicht is gebracht op 1 januari 2023, na tien jaar intensieve reorganisatie, waarin er veel herexamens zijn geweest, voor ieder van ons.
- **Over Genegenheid.** Over het onderscheid tussen Christus-energie en de ware Genegenheid, en over de ontwikkeling van deze heilzame energie in de geschiedenis van de mensheid.

\*\*\*

## Omschrijving van enkele begrippen

In dit boek worden enkele begrippen gebruikt die niet zo bekend zijn in het algemene spraakgebruik en in de literatuur. Hieronder zal ik een paar van deze begrippen verder toelichten en aangeven hoe ik deze toepas in dit boek.

**“De weide”** is een gebied waar ons bewustzijn naartoe gaat in de uren dat het stoffelijke lichaam in slaapmodus is. Hier zijn mensen wanneer ze niet in incarnatie zijn. Op dit gebied worden mensen niet begrensd door hun hersenen. Sommigen zouden dit misschien liever “het hiernamaals” noemen maar ik geef de voorkeur aan het woord “de weide”. Omdat sommige delen van dit gebied bestaan uit prachtig landschap, wordt dit soms de “groene weide” genoemd. Andere delen van deze fijnstoffelijke werelden bestaan uit scholen en andere settingen.

“De weide” is een uitgebreid terrein met allerlei afdelingen. Sommige afdelingen zijn dicht bij het gebied waarop de Zielen gewoonlijk werkzaam zijn terwijl andere daar veel verder bij vandaan zijn. Er is dus veel verschil in settingen op “de weide”. Waar je terecht komt, is sterk afhankelijk van je eigen motieven in het gewone dagelijkse leven.

In de boeken van Jozef Rulof wordt deze naam gebruikt om dit gebied te beschrijven, onder andere in het boek “Tussen leven en dood”. Ik vind deze benaming heel geschikt en gebruikt daarom ook deze woorden. Dit gebied zal voor de Zieners in de komende jaren steeds belangrijker worden. Na het afronden van dit aardse leven is iemand daar permanent aanwezig. Op dit gebied functioneert iemand als het “boven bewuste”.

Ik ga ervan uit dat mensen ooit zijn afgedaald vanuit een gezamenlijke bron. Deze bron wordt in dit boek **“de Oorsprong”** genoemd. Degene die afdaalt is het bewustzijn, niet de menselijke vorm, want die krijg je pas later. Ook de Ziel ontstaat pas bij het verlaten van de Oorsprong.

Het bewustzijn is degene die tijdelijk uit zijn plaats in de Oorsprong afdaalt naar de leeromgeving die op Aarde is ingericht. Het doel van deze afdaling is de ontwikkeling van Liefde (Genegenheid) en Wijsheid. Wanneer dit in voldoende mate is geslaagd, mag je weer terug naar de Oorsprong. Als een Ziel ervoor kiest om geen Liefde (Genegenheid) en Wijsheid te ontwikkelen, dan blijft zo’n Ziel voor een hele lange periode in de setting waarin zij is geplaatst.

De leeromgeving op Aarde bestaat naast het bekende stoffelijke gebied ook uit enkele hogere gebieden, zoals het etherische gebied, het astrale gebied, het mentale gebied en een aantal gebieden daarboven.

**De Ziel, het hogere Zelf**, verblijft in principe niet op het stoffelijke gebied maar op een gebied daarboven. De Ziel leert en ervaart op haar eigen gebied. De Ziel maakt daar haar eigen keuzes. De afdaling van bewustzijn vanuit de Oorsprong naar de meer stoffelijke gebieden, wordt in de theosofische literatuur “de eerste val in de stof” genoemd of kortweg “de eerste val”.

Hoewel de groep Zielen gewoonlijk verblijft op een hoger gebied, is er een andere groep bewustzijnseenheden die verder afdaalt naar de stoffelijke gebieden. Dit zijn degenen die later in incarnatie komen. Dit zijn wij, zoals we onszelf kennen. Wij zijn verder afgedaald dan ons hogere Zelf. Wij zijn verder naar beneden gevallen, zoals dat in de theosofische literatuur wordt omschreven. Deze afdaling van de mensen die in incarnatie komen wordt in de literatuur de “tweede val in de stof” genoemd. Dat is wat wij hebben meegemaakt.

Wij leven in een andere leeromgeving als de Ziel, en hebben een eigen bestaan. De Ziel, het hogere Zelf, is zich volkomen bewust ons, maar wij zijn ons minder goed bewust van de Ziel. Toch vormen de Ziel en de mens in incarnatie, een team. De Ziel, het hogere Zelf, leeft op een hogere etage.

Wij zijn een stukje bewustzijn dat twee verdiepingen omlaag is “gevallen”. Het is daarom niet verwonderlijk dat de meesten van ons, geen herinnering meer hebben aan wie wij op de hogere gebieden zijn. Sommigen van ons hebben hier een vaag gevoel bij, op hun beste momenten.

Het dagbewustzijn is slechts een onderdeel van de volledige mens. Dit ikje is degene die ervaringen opdoet op het stoffelijk gebied. Dit is de persoonlijkheid. Sommigen noemen dit deel “het ego”.

Als een mens 's nachts slaapt, gaat het bewustzijn naar hogere gebieden, naar “de weide”. Meestal wordt het ons niet toegestaan ons daar iets van te herinneren, maar soms loopt het anders en krijg je daar toch flarden van mee, in een soort van droomachtige setting. Zonder toestemming is het niet mogelijk je iets te herinneren van de gesprekken en de ervaringen die je iedere nacht opdoet op de hogere gebieden, terwijl jouw lichaam in slaapmodus is. Daar vinden vele ontmoetingen plaats met andere mensen, die al dan niet in incarnatie kunnen zijn.

Dit bewuste deel buiten het stoffelijke lichaam, wordt “**het bovenbewuste**” genoemd. Het is het bewustzijn dat je *zelf* hebt, wanneer je op de hogere gebieden bent. Het bewustzijn is zich daar volkomen bewust van de contacten met andere bovenbewuste eenheden. Ons bovenbewustzijn beschikt daardoor over veel meer informatie dan ons dagbewustzijn. Soms kun je 's ochtends bij het wakker worden flarden meekrijgen van dingen waar je bovenbewust mee op de hoogte bent.

Als het “ikje” belangrijke lessen heeft geleerd, dan wordt dit opgenomen in het hogere deel van de mens, de Ziel. Als in een leven bepaalde lessen goed zijn begrepen, dan hoeft dit thema in een volgend leven geen problemen meer op te leveren, omdat de Ziel dit dan heeft opgeslagen in een soort van reservoir van Wijsheid. Zo kan het “ikje” door middel van het leren van lessen in de leeromgeving op Aarde, bijdragen aan het vullen van het reservoir aan Wijsheid van de Ziel. Zo wordt de Ziel wijzer en kan zij het ikje steeds beter coachen vanuit haar eigen positie op de hogere gebieden.

De Ziel is een Leraar voor de persoonlijkheid, het ikje. Zij kan aanwijzingen geven door middel van bijvoorbeeld dromen of door jou dingen intuïtief te laten aanvoelen. Als jij je hierop richt, kan de coaching van de Ziel steeds beter worden herkend. Je kunt dan sneller jouw lessen leren.

Vanwege de overweldigende hoeveelheid indrukken waar wij als mens iedere dag mee worden geconfronteerd, is het niet gemakkelijk om de subtiele signalen van deze coach, de Ziel, goed te kunnen opvangen, maar wie daar moeite voor doet, kan daar vorderingen mee maken en kan deze signalen steeds beter leren herkennen. Er is een soepele wisselwerking nodig tussen de Ziel, het hogere Zelf, en de mens in incarnatie om je goed te kunnen ontwikkelen op het spirituele pad. Als deze samenwerking eenmaal bewust is opgebouwd, zal het leerproces veel soepeler verlopen.

De Ziel heeft op haar eigen hoge gebied een vrije keuze om Wijsheid en Liefde (Genegenheid) te ontwikkelen of dat niet te doen en een ander spoor te volgen. Als een Ziel ervoor kiest om niets te willen leren, dan wordt de weg terug naar de Oorsprong, een hele lange weg. Het zal dan heel lang duren voordat iemand weer terug mag naar de plaats waar hij ooit vandaan kwam.

De Ziel heeft *zelf* eveneens een soort van coach. Dit is het Geweten, het innerlijke weten, het innerlijke kompas. Dit innerlijke weten krijg je mee bij het verlaten van de Oorsprong. Met andere woorden de Ziel werd op reis gezonden naar de leeromgeving op onze Aarde, maar kreeg een kompas mee voor onderweg.

Eenzijds moest de Ziel de veilige plaats in de Oorsprong tijdelijk verlaten maar tegelijkertijd is er een soort van herinnering aan die Oorsprong in de vorm van een Geweten, een innerlijk weten, dat bij belangrijke beslissingen de juiste weg zichtbaar maakt. Dit innerlijke kompas is niet alleen beschikbaar voor de Ziel op haar eigen hoge gebied, maar is ook beschikbaar voor ons als mensen in ons dagbewustzijn.

Ons **innerlijke kompas** bestaat zowel uit het Geweten als uit de leiding van de Ziel. Het is bovendien niet uitgesloten dat er daarnaast nog andere factoren een rol spelen bij ons innerlijke weten, ons innerlijke aanvoelen.

Als de Ziel er in voldoende mate in is geslaagd om Genegenheid en Wijsheid te ontwikkelen, of als zij een andere belangrijke missie heeft voltooid, dan kan er een punt komen dat vanuit de Oorsprong wordt bepaald dat zij weer terug mag naar waar zij vandaan kwam. De Ziel wordt dan in verschillende fasen weer opgenomen in de Oorsprong. Het zou zelfs kunnen zijn dat er in die Oorsprong wordt beslist dat het menszijn voldoende is begrepen en iemand verder kan gaan naar een volgende school.

De eerstvolgende school die aansluit op de mensenschool, is de school voor de beginnende goden. De Ziel begint dan weer vanaf het begin af aan, en komt in de eerste klas terecht van de school voor beginnende goden. Als dit na verloop van tijd een succes zou worden, dan mag iemand verder naar een school voor gevorderde goden, en zo verder.

Het zou zelfs kunnen zijn dat er na de school voor de goden, andere scholen zijn waar wij helemaal geen weet van hebben. Er bestaat niet zoiets als een eindpunt in de ontwikkeling van bewustzijn. Er is slechts eindeloze groei, onderweg naar een volgend stadium.

Ik beschouw de twaalf tekens van de Dierenriem zoals Vissen, Tweelingen en Schorpioen als de **hogere goden**, in tegenstelling tot de lagere goden zoals Venus, Mars, Mercurius, etc. Als iemand de school voor de mensheid met succes heeft afgerond, dan heeft iemand geen stoffelijke vorm meer nodig om zichzelf mee te manifesteren. In het verlengde hiervan is het daarom niet juist om de sterren aan de hemel die gewoonlijk worden beschouwd als de tekens van de Dierenriem, te beschouwen als de woonplaats van deze goden. Zoals onze Zielen niet wonen op het stoffelijke gebied, zo wonen ook de goden niet op het stoffelijke gebied.

Het is bovendien erg onwaarschijnlijk dat er slechts twaalf of dertien van deze hogere goden zouden zijn in ons onmetelijke heelal. Het zijn er waarschijnlijk veel meer. Als we uitgaan van miljarden mensen waarvan er af en toe iemand “afstudeert” en doorgaat naar een volgende school, dan zouden er zelfs heel veel hogere goden kunnen zijn, waarover we nagenoeg niets weten.

Het **gedachteleven** is het dagelijkse geroezemoes in jouw eigen denkwereld, waarvan je misschien in eerste instantie het idee hebt dat dit allemaal voortkomt uit jouw eigen hoofd. Toch kan er in dit gedachteleven ook instroom zijn vanuit andere bronnen zoals jouw gids, jouw Ziel of de donkere kant. Misschien kun je jouw gedachten verborgen houden voor andere mensen, maar er zijn andere partijen die precies weten wat jij denkt. Zowel de gidsen als de donkere kant, kunnen goed volgen hoe jij denkt en waarom jij zo denkt. Er bestaat dus niet zoiets als privacy in jouw gedachteleven.

In dit boek wordt af en toe geschreven over **goed en kwaad**. Met “goed” wordt datgene bedoeld dat in overeenstemming is met het Geweten, het innerlijke weten. Met “kwaad” wordt datgene bedoeld dat indruist tegen het Geweten, het innerlijke weten.

Handelen tegen beter weten in, wordt in dit boek beschouwd als iets wat niet goed is. Als het woord zwart (donker) wordt gebruikt, dan heeft dit de betekenis van handelen tegen beter weten in, waardoor schade ontstaat op de één of andere manier.

**“Shamballa”** is een naam die gegeven is aan het machtscentrum dat Ilda Baoth, de donkere kant, op onze Aarde had ingericht. Het was geen plaats in de stoffelijke wereld. Het was een plaats die bestond in de fijnstoffelijke werelden. Het was het centrum van waaruit de hogere ingewijden van “de Witte Broederschap” lange tijd hebben gewerkt. In dit centrum werden ook de hoofdlijnen voor de blauwdrukken van de levens van alle mensen gemaakt, in de afgelopen duizenden jaren. Dit was het hart van het kwaad op onze planeet. Dit is de plaats waar de strijd is uitgevochten tussen de Boeddha en Ilda Baoth. Dit centrum is vanaf eind 2012 langzaam afgebroken. Er was heel veel kracht nodig om dit machtscentrum tot stoppen te brengen. Hiervoor was hulp nodig van bijzondere krachten die gewoonlijk niet zo direct zijn betrokken bij wat er op onze planeet gebeurt. Deze bijzondere krachten zijn nu aanwezig om het evenwicht te herstellen. Dankzij deze hulp kan Shamballa helemaal worden afgebroken totdat er niets meer van over is.

De **“Oorsprong”** is een benaming voor een bijzondere categorie bewustzijn/kracht, die hoger is dan de goden zoals wij die kennen. Een bewustzijnseenheid klimt in de loop van de hele lange geschiedenis op via het plantenrijk naar het dierenrijk en komt dan uiteindelijk in het mensenrijk terecht. Met andere woorden het bewustzijn wordt tijdelijk gekoppeld aan het plantenrijk en het dierenrijk totdat het uiteindelijk wordt gekoppeld aan het mensenrijk. Zo ontwikkelt zich bewustzijn op de hele lange termijn. Na verloop van tijd kan het inwonende bewustzijn ook het mensenrijk weer verlaten omdat het voldoende is geweest en de noodzakelijke lessen zijn geleerd. In ons geval is dat de ontwikkeling van Genegenheid en Wijsheid. Als dat voldoende is ontwikkeld, kan een mens verder op zijn weg van ontwikkeling en wordt hij geplaatst in het rijk van de goden.

Een ver ontwikkeld mens, wordt zo uiteindelijk een beginnende god, op dezelfde manier als een vergevorderd dier uiteindelijk overgaat naar het rijk van de mensen. Als een god na verloop van tijd een steeds grotere god wordt, dan kan zo’n god uiteindelijk doorgroeien naar een hoger liggende categorie, waar wij nog geen naam voor hebben. Ook het rijk van de goden is geen eindpunt in de eindeloze weg van bewustzijnsontwikkeling.

Als het rijk van de goden goed is doorlopen en de noodzakelijke lessen zijn geleerd, dan kan een god doorgroeien naar iets wat ik “de Oorsprong” noem. Het is eenvoudig het vervolg op het rijk van de goden, net zoals de goden het vervolg zijn op het rijk van de mensen.

Goden hebben veel macht maar kunnen niet alles. Goden mogen bijvoorbeeld geen Zielen maken. Onze Oorsprong is wel bevoegd om Zielen te maken.

Wij zijn als mensen ontstaan in deze Oorsprong. Daar ligt onze thuishaven. Dat is de plaats waar wij naar terug gaan als onze incarnatiereeks is afgerond. Soms komen mensen weer terug op Aarde voor een volgende incarnatiereeks, soms is dat niet meer nodig en hebben wij het recht om in de Oorsprong te blijven, zoals bijvoorbeeld de Boeddha dat recht al langere tijd heeft verworven.

Er bestaan verschillende categorieën goden. Er zijn de bekende goden van de Dierenriem maar er bestaan veel meer dan deze. We mogen ervan uitgaan dat ook in andere sterrenstelsels veel goden van deze categorie actief zijn. Daarnaast bestaan er goden die nog groter en machtiger zijn. Daarvan zijn er veel minder.

Goden zijn, net als mensen, onderweg om hun bewustzijn te ontwikkelen. Zij hebben, net als mensen, een ingebouwd Geweten, dat zij kunnen volgen of niet. Zoals er mensen zijn die hun innerlijke weten *niet* willen volgen, zo zijn er ook goden die hun innerlijke weten *niet* willen volgen. Dat zijn de goden die handelen tegen beter weten in, en daardoor bewust of onbewust schade veroorzaken bij mensen. Sommige goden kiezen er heel bewust voor om mensen tegen te werken in hun ontwikkelingsproces. Zoals mensen vanwege hun doelen en hun motieven in aanraking kunnen komen met **de donkere kant**, zo kunnen ook goden worden opgenomen in die donkere kant. De donkere kant is groter dan “verloren Zielen” en is groter dan goden die het niet goed met de mensheid vóór hebben. De donkere kant heeft net als wij bestaansrecht in ons systeem van evolutie. De setting in onze leeromgeving is zodanig dat wij de donkere kant voortdurend tegenkomen omdat die onderdeel is van onze “schoolklas”.

We mogen ervan uitgaan dat er meerdere centra zijn die ik “de Oorsprong” noem. Voor ons als mensen is dit onze Oorsprong in ons sterrenstelsel, maar er bestaan vele miljarden sterrenstelsels en die hebben allen hun eigen centra die ik de Oorsprong noem. Het is bovendien niet ondenkbaar dat daarboven weer hogere categorieën bewustzijn aanwezig zijn, waarvoor ik nog geen geschikte naam heb gevonden.

Er bestaat zoiets als **“de heren van karma”** die voor alle bewustzijnseenheden de omstandigheden bepalen waarin je wordt geplaatst, wanneer ons evolutieproces goed verloopt. Alle mensen maar ook alle goden worden op die manier in een leeromgeving en in een specifieke situatie geplaatst die direct in verband staat met alles wat daar ooit aan vooraf is gegaan, in de loop van de geschiedenis. Zo krijgt ieder individueel precies de omstandigheden die recht doen aan iemands karma, wanneer het systeem goed functioneert. Deze “heren van karma” zijn niet “de Oorsprong” maar een andere en hogere categorie aan bewustzijn.

We hebben als mensen eenvoudig nauwelijks zicht op dit soort dingen. Ik probeer daarom in alle eenvoud een praktisch bruikbaar beeld te schetsen, zodat het iets beter te begrijpen is hoe dit in z'n werk gaat. Ik hoop dat het gevoelsmatig duidelijk is, dat dit terrein voor ons als mensen, maar voor een heel klein deel te bevatten is. Mijn kennis over deze dingen is maar heel beperkt. Toch is het naar mijn idee zinvol hier iets over te vertellen, omdat daardoor meer begrip kan ontstaan voor wat er gaande is.

Ik schrijf af en toe over **“verloren Zielen”**. Dit onderwerp is terug te vinden in de theosofische literatuur maar krijgt in dit boek een heel andere betekenis. Zoals ik het zie zijn “verloren Zielen” anders gemaakt dan andere Zielen, en hebben zij geen ingebouwd Geweten. Dit zorgt ervoor dat zij niet veel kunnen leren en vooral zijn gemaakt om hun schepper te dienen. Die schepper is in dit geval één van de hogere goden die het niet goed met de mensheid voor heeft. Deze “verloren Zielen” proberen mensen het verkeerde pad op te krijgen, door het op grote schaal toepassen van macht en allerlei vormen van misleiding. Zij gaan daarbij gewetenloos te werk.

Een ander begrip uit de theosofische literatuur is **Ilda Baath**. In mijn visie is dit een verzamelnaam voor donkere krachten. Sommige van de lagere goden zoals Medusa en sommige van de hogere goden waaronder Schorpioen, vormen gezamenlijk deze kracht. Ook de namen “Geestelijke Hiërarchie” en “verloren Zielen” horen bij deze kracht.

**De groep Zieneressen** is een grote groep vrouwen, die er als Ziel voor heeft gekozen om de mensheid te helpen bij haar spirituele ontwikkeling. Zij proberen vooral Zelfkennis bij anderen te stimuleren. Door deze weg te volgen, ontwikkelen zij zelf Genegenheid en Wijsheid. Zij proberen zo goed mogelijk het spoor van hun innerlijke weten te volgen, in het gewone leven van alle dag. Voor hen is dit het kompas dat de juiste richting aangeeft bij alle belangrijke beslissingen.

Deze groep heeft het zwaar te verduren gehad in de afgelopen eeuwen en herkende daardoor zichzelf vaak niet meer als Ziel in incarnatie. De groep is zodanig beschadigd dat ze in deze periode niet meer in staat is om veel te betekenen voor de mensheid als geheel. Zieneressen zijn heel gevoelig (high sensitive) en sterk ontvankelijk voor allerlei indrukken. Dat maakt hen tegelijkertijd ook heel kwetsbaar. Deze groep heeft als Ziel al veel kennis en Wijsheid opgebouwd. Zij zijn vooral de hoeders van Genegenheid. Er zijn tienduizenden Zieneressen. De Ziel is in feite de Zieneres.

\*\*\*

*Dit boek is bedoeld voor alle mensen die geïnteresseerd zijn in de thema's de terugkeer van de Boeddha, het innerlijke weten en het leren samenwerken met de Ziel, het hogere Zelf. Het mag gerust worden doorgegeven aan belangstellenden. Ik hoop dat je bij de keuze om dit boek door te geven, durft te vertrouwen op wat je hierover diep in jouw hart intuïtief kunt aanvoelen op jouw beste momenten.*