

Over het netwerk van Genegenheid

Het netwerk van Genegenheid is in de loop van onze geschiedenis verloren gegaan. In de komende periode wordt geprobeerd een begin te maken met de nieuwe opbouw hiervan.

De mensheid komt gezamenlijk uit de donkere kant, ook al is het akelig om dit onder ogen te zien. Aan het begin van de heel grote cyclus die nu afgerond wordt, kreeg de mensheid een nieuwe kans om zich te ontwikkelen in de richting van het innerlijke weten, met in het verlengde daarvan de ontwikkeling van Genegenheid.

In de loop van de ontwikkeling van de mensheid op verschillende planeten en in verschillende grote cycli, werd er door sommigen Genegenheid ontwikkeld in de diepte van hun harten.

De donkere kant zag dit en wilde dit koste wat kost tegenhouden en indien mogelijk volkomen vernietigen.

***Genegenheid is nodig als contrast
met de verslavende energie van lust en opwinding.***

Wanneer de mensheid *alleen* te maken heeft met lust en opwinding, dan is deze verwoestende energie veel moeilijker te herkennen dan wanneer er ook Genegenheid is.

***In praktijk werkt het vaak zo
dat wanneer er voldoende contrast is,
herkenning veel beter is
en er daardoor ook betere keuzes worden gemaakt,
keuzes die meer in overeenstemming zijn met het innerlijke weten.***

De lichte kant probeerde mede daarom een netwerk van Genegenheid op te bouwen in de loop van ons evolutieproces, dat miljoenen jaren beslaat en zich heeft afgespeeld op verschillende andere planeten, waaronder onze Maan.

De donkere kant viel dit netwerk van Genegenheid aan door gebruik te maken van zwakheden in de persoonlijkheden van de mensen in incarnatie. Zwakheden zijn dingen die zich afspelen in je persoonlijkheid - in je ego - die je nog niet goed hebt herkend en die je nog niet hebt versterkt.

De donkere kant ziet deze zwakheden en maakt daar gebruik van door een ingang te forceren en binnen te dringen in je kern, met energie waarmee je steeds verder wegglijdt naar de donkere kant.

Door de weg van Zelfkennis te blijven volgen, kun je al jouw eigen zwakheden opsporen en langzamerhand gaan versterken. Dit vraagt eerlijk Zelfonderzoek aan de hand van de bekende vragen: 'Hoe reageer ik nu?' en 'Waarom reageer ik zo?'.

Wanneer je iedere avond trouw jouw avondoverzicht doet en bij belangrijke dingen die je die dag hebt meegemaakt jezelf deze vragen stelt, kun je jezelf in de loop van de jaren aanzienlijk beter leren kennen.

De weg van Zelfonderzoek vraagt vooral dat je heel eerlijk bent tegenover jezelf en anderen. Het is in onze samenleving gebruikelijk om mee te gaan met de grote massa die voortdurend doet alsof, maar dat helpt niet om jezelf beter te leren kennen en je zwakheden te versterken.

De oppervlakkige houding van doen alsof betekent eigenlijk dat jouw spirituele ontwikkeling stagneert terwijl *dat* eigenlijk de reden is dat je hier gekomen bent. Het ging niet om jouw carrière of je schoolprestaties of iets dergelijks, maar het ging om jouw eigen vorderingen op het spirituele pad, toen je ooit afdaalde vanuit onze gezamenlijke Oorsprong naar de onderwereld, ons gewone dagelijkse leven dat volkomen doordrenkt is met allerlei soorten misleiding, afleiding en verleiding.

Te midden van deze moeilijke omstandigheden was er voor iedereen die dat werkelijk wilde de mogelijkheid om jouw eigen innerlijke weten te blijven volgen of dat niet te doen en mee te gaan met de vele soorten afleiding, misleiding en verleiding.

Nu de heel grote cyclus nagenoeg is afgerond, wordt er vanuit de begeleiding van ons leerproces met droefheid vastgesteld dat het netwerk van Genegenheid dat in de loop van ons evolutieproces met heel veel moeite was opgebouwd, volkomen verwoest is, op zo'n manier dat er in de meest praktische zin niets meer van over is.

*De Zieneressen zijn op onze kleine planeet
de bewaarders van Genegenheid,
maar van deze groep is eigenlijk niets meer overgebleven,
zodanig verwoestend is de donkere kant geweest.*

*Zelfs de herinneringen aan deze groep
zijn uit ons collectieve geheugen gewist.*

In de nadagen van de heel grote cyclus wordt er alsnog weer *een begin* gemaakt met het opnieuw opbouwen van een heel nieuw netwerk van Genegenheid. Zo'n netwerk wordt van boven naar beneden opgebouwd.

*Eerst is er een sterke bron nodig
die van bovenaf de aanvoer
van deze heilzame energie kan waarborgen.*

Pas wanneer deze aanvoerlijn voldoende sterk is, kan er worden gewerkt aan de opbouw van opvangpunten van Genegenheid in de lagen daaronder.

*De bron van Genegenheid bevindt zich helemaal bovenin,
in feite op een niveau boven dat van de hoogste goden.*

*De goden in hun verschillende klassen
zijn de eerste opvangpunten
voor Genegenheid in ons stelsel.*

Vanuit de hogere goden wordt deze voedende energie doorgegeven naar de middelgrote goden, die op hun beurt deze energie weer doorgeven aan de lagere goden en godinnen.

Ieder van de goden en godinnen zal zichzelf eerst geschikt moeten maken als ontvanger en doorgever van deze genezende energie. Misschien heb je het idee dat alle goden sowieso de energie van Genegenheid goed zouden kunnen opvangen en kunnen doorgeven, maar dat is volstrekt niet het geval.

***Ook de goden kunnen een verstopt hartcentrum hebben,
net als de mensen in incarnatie.***

Ook de goden kunnen gekozen hebben voor de donkere kant in de loop van de geschiedenis, waardoor ze nu niet onmiddellijk geschikt zijn om te dienen als kanalen voor Genegenheid, net als de mensen in incarnatie.

Ook de goden hebben zoiets als hun eigen spirituele huiswerk en zullen op hun eigen niveau hier eerst voldoende vorderingen mee hebben moeten gemaakt vóórdat ze een geschikt kanaal zijn geworden voor Genegenheid.

***In de afgelopen jaren is er gewerkt
aan de opbouw van een heel nieuw netwerk van Genegenheid
op deze hogere niveaus,
buiten het zicht van de mensen in incarnatie.***

Dit deel van het nieuwe netwerk van Genegenheid moet eerst voldoende sterk zijn, vóórdat er een volgende fase mogelijk wordt, namelijk de aansluiting bij de mensen in incarnatie.

Deze fase wordt in de komende periode mogelijk, doordat het voorbereidende werk ver genoeg is gevorderd en voldoende sterk is gebleken bij diverse proefnemingen, zoals die gebruikelijk zijn wanneer de lichte kant iets opbouwt voor de lange termijn.

***In de komende periode kan er daarom op kleine schaal
worden gewerkt aan de verdere opbouw van het netwerk van Genegenheid
in het gewone dagelijkse leven.***

Het zullen in eerste instantie vooral diegenen zijn die hier in het verleden eerder mee te maken hebben gekregen die hiervoor zullen worden uitgenodigd. Zo'n uitnodiging betekent dat je dan een intensief traject ingaat van het beter leren kennen van jezelf en het opsporen van al je zwakheden, zodat je doelgericht kunt werken aan het versterken hiervan.

In de loop van zo'n traject krijg je betere ervaringen aangeboden op het gebied van intiem lichamelijk contact, waarbij het van belang is afstand te leren nemen van oude en verkeerde gewoontes die je dan van binnenuit en van bovenaf steeds duidelijker worden gemaakt door de begeleiding van dit project.

***Degenen die hiervoor uitgenodigd worden,
zullen dit innerlijk aanvoelen
en zullen aanvoelen welke stappen ze zouden moeten zetten
om hier een geschikte invulling aan te geven.***

Je voelt dan van binnenuit en van bovenaf dat er een soort van aanbod is, waar je een keuze in mag maken om daarop in te gaan of dit niet te doen.

Er is grote behoefte aan Genegenheid in onze samenleving met name bij de lichtwerkers die het in de komende periode vaak moeilijk zullen hebben. Er zijn daarom royale faciliteiten voor degenen die zichzelf geschikt willen maken als een kanaal voor Genegenheid.

In praktijk betekent dit dat er dan studiefaciliteiten zullen komen op de één of andere manier. Dit betekent dat je dan op de één of andere manier *meer* ruimte gaat krijgen om jezelf geschikt te maken als een kanaal voor Genegenheid.

In de loop van zo'n traject zul je zo veel mogelijk met de juiste mensen in aanraking worden gebracht, waardoor je kunt leren samenwerken met anderen die dezelfde weg willen volgen. Zo kun je leren van elkaars ervaringen. Zo kan jouw eigen leerproces in een versnelling komen.

De mensen die hun innerlijke weten zo goed mogelijk proberen te volgen, zullen in de diepte van hun hartcentrum aanvoelen dat de Boeddha op de één of andere manier betrokken zal zijn bij de opbouw van dit nieuwe netwerk van Genegenheid. In de loop van de geschiedenis van de mensheid is hij onderdeel geweest van dit netwerk en hoewel de donkere kant in de jaren rond 2012 geprobeerd heeft hem volkomen te vernietigen, is hij inmiddels zover hersteld dat hij opnieuw kan bijdragen aan de opbouw van dit netwerk.

Genegenheid is de tegenpool van lust en opwinding.

Wanneer je kiest voor de weg van geslachtsgemeenschap en daarmee voor de weg van lust en opwinding, dan blijft de deur gesloten voor Genegenheid. Je houdt dan *zelf* de deur gesloten, als een keuze.

Wanneer je innerlijk voelt dat je beter kunt stoppen met geslachtsgemeenschap en dit ook daadwerkelijk afbouwt en tot stoppen brengt, dan gaat er een andere deur open, namelijk de deur naar de weg van Genegenheid.

Onze samenleving is verslaafd geraakt aan lust en opwinding.

Eén van de vele vormen van verslaving in onze generatie is de verslaving aan lust en opwinding, hoewel nagenoeg niemand geslachtsgemeenschap op die manier wil zien. Veel lichtwerkers beschouwen seksualiteit als het mooiste wat ze ervaren en zijn *niet* van plan om dit af te bouwen en tot stoppen te brengen. Dit is een dramatische *keuze*, tegen beter weten in.

De lichtwerkers hadden na miljoenen jaren in talloze levens ervaringen te hebben opgedaan met seksualiteit, inmiddels moeten hebben geleerd dat dit hen niet verder heeft geholpen op de weg van Zelfkennis en het blijven volgen van hun innerlijke weten.

Het is alsof het innerlijke weten wordt overruled wanneer het gaat om activiteiten op het gebied van seksualiteit. Het is alsof het innerlijke kompas dan tijdelijk wordt uitgeschakeld, ook al is dit eigenlijk heel vreemd, omdat juist dit innerlijke kompas je in ALLE mogelijke situaties de juiste weg aanwijst.

***De mensen die hun innerlijke weten negeren
als het gaat om activiteiten op het gebied van seksualiteit,
zullen hun innerlijke weten ook negeren
op andere terreinen van ons menszijn.***

Dit betekent dat de mensen die de weg *blijven* volgen van geslachtsgemeenschap, steeds verder in de moeilijkheden zullen komen als gevolg van hun eigen keuzes.

De mensen die gestopt zijn met geslachtsgemeenschap krijgen faciliteiten aangeboden om steeds verder los te komen van de weg van lust en opwinding. Wanneer er in allerlei proefnemingen is aangetoond dat je inderdaad wil stoppen met het beleven van lust en opwinding, worden je geslachtsorganen minder ontvankelijk gemaakt voor dergelijke prikkelingen.

Dit is een technisch proces, dat wordt toegepast door de leiding van ons evolutieproces. Daardoor kunnen de lichtwerkers die stoppen met het najagen van lust en opwinding zich gemakkelijker handhaven in een omgeving waarin de energie van lust en opwinding volop aanwezig is. De vatbaarheid vermindert dan om hierin weg te glijden.

Omgekeerd is het zo dat wanneer iemand kiest voor het blijven najagen van ervaringen van lust en opwinding, de geslachtsorganen dan steeds meer verslaafd raken aan aanrakingen. Het zijn dan de organen *zelf* die als het ware steeds luider schreeuwen om aangeraakt te worden, op welke manier dan ook.

Wanneer je hierin meegaat en hier geen weerstand aan biedt, dan kun je hier helemaal in wegglijden, zoals dit bij elke vorm van verslaving zo is. Het innerlijke weten wordt dan steeds minder gevolgd en de verslaving voert je dan mee naar ervaringen waarvan je innerlijk zeker weet dat je daar beter ver vandaan zou kunnen blijven, maar wanneer de verslaving eenmaal op gang is gekomen, is het in praktijk vaak moeilijk om die nog tot stoppen te brengen. Zo'n verslaving sleurt je dan mee naar de ondergang en terwijl dit gaande is, weet je eigenlijk zelf heel goed dat je dit tot stoppen zou moeten brengen.

Je hebt dan Wilskracht nodig om zo'n verslaving tot stoppen te brengen, plus een heldere visie. En juist zo'n heldere visie ontbreekt nagenoeg altijd bij mensen die gevangen zijn in de één of andere vorm van verslaving. Wat je in zo'n situatie nodig hebt, is het beter leren afstemmen op jouw eigen innerlijke kompas, waardoor je weer een betere visie kunt krijgen.

Vanuit die betere visie kun je dan jouw Wilskracht weer opzoeken om zo'n verslaving te beteugelen en tot stoppen te brengen. Wanneer dit niet lukt, zal zo'n verslaving je meeslepen naar grote moeilijkheden waar je dan uiteindelijk niet meer uitkomt. Je gaat dan ten onder aan een verslaving waarvan je eigenlijk al lange tijd wist dat je daar beter tegen zou kunnen gaan vechten.

Dit is de situatie waarin het overgrote deel van de lichtwerkers terecht is gekomen en ook degenen die in de komende periode verder gaan met het opbouwen van het netwerk van Genegenheid kennen allen deze ervaringen van lust en opwinding. Het gaat er op onze kleine planeet om dat je door middel van het leren kennen van beide paden een keuze leert maken tussen hetzij het willen blijven volgen van de weg van lust en opwinding, hetzij een begin wil maken met het worden van een steeds beter kanaal voor Genegenheid.

In de komende periode wordt er een begin gemaakt met het opnieuw opbouwen van dit netwerk van Genegenheid.

De moeilijkheden zullen opnieuw groot zijn, want er is heel veel misgegaan in het lange verleden en juist deze stukken verleden waarin het innerlijke weten *niet* is gevolgd, zullen in de komende periode opnieuw doorgewerkt worden, als een soort van herkansing.

Tegelijkertijd is het belang van dit nieuwe netwerk groot, omdat de behoefte aan Genegenheid groot zal zijn in de vóór ons liggende periode. Degenen die hieraan mee willen doen, zullen daarom meestal uitstel krijgen aangeboden voor het betalen van prijzen om verder los te komen van de donkere kant.

Dit zijn gunstige voorwaarden, waaronder je alsnog mee kunt werken aan de opbouw van dit nieuwe netwerk, terwijl je die mogelijkheid misschien *niet* zou hebben als je eerst forse prijzen zou moeten betalen om zo ver mogelijk los te komen van de donkere kant.

Deze uitstelregeling is een faciliteit voor degenen die er in de diepte van hun hart voor kiezen om zichzelf geschikt te maken als een kanaal voor Genegenheid. Deze regelingen worden “boven” besproken met degenen die hiervoor in aanmerking komen.

Soms krijg je via dromen of meditatie bevestigd dat je voor een dergelijke regeling in aanmerking komt als onderdeel van jouw totale “pakket” aan afspraken. In praktijk betekent dit dat zo lang je in zo’n situatie de weg van Genegenheid blijft volgen, er uitstel voor het betalen van prijzen van toepassing is.

Wanneer je je niet houdt aan dergelijke afspraken die je op de weide hebt gemaakt, dan zal de uitstelregeling weer worden ingetrokken. Dit is de manier waarop er “boven” allerlei afspraken worden gemaakt.

Wanneer je een intensief traject ingaat, dan wordt dit altijd van binnenuit en van bovenaf begeleid. Dit betekent dat je dan van binnenuit steeds duidelijker aan kunt voelen hoe je specifieke moeilijkheden het beste aan kunt pakken, op zo’n manier dat je steeds weerbaarder en steeds sterker wordt.

Soms vragen mensen mij wat ze het beste kunnen doen.

*Ik zeg dan dat ze het beste vooral zo eerlijk mogelijk kunnen zijn
tegenover zichzelf en anderen.*

*Dat helpt
om een beter kanaal voor Genegenheid
te kunnen worden.*

*Dit artikel is bedoeld voor alle mensen die hun innerlijke weten willen volgen.
Het is kennis die aangeboden wordt aan alle lichtwerkers.*

*Door dit zorgvuldig met jouw hart te onderzoeken,
kom je sterker te staan in het leren samenwerken met jouw Ziel, jouw hogere Zelf.*