

Waar is de Boeddha al die tijd gebleven?

Sinds zijn incarnatie als de Boeddha is er niets meer van hem vernomen en in deze periode verschijnt hij weer tussen de mensen, maar wat is er al die tijd met hem gebeurd? Waarom hebben we al die tijd niets meer van hem gehoord?

De grote aanpassingen in ons evolutieproces zijn mogelijk geworden door de overwinning van de Boeddha, die erin geslaagd is zich staande te houden in zware beproevingen, waarin hij onder extreem hoge druk moest aantonen toch zijn innerlijke weten te blijven volgen. Hij slaagde erin om door deze proeven heen te komen en daarom zijn nu de wetten en de regels die ons evolutieproces in goede banen leiden, aangepast, in het voordeel van de groep die het innerlijke weten wil volgen en zich wil inzetten om anderen te helpen met hun ontwikkeling.

De Boeddha heeft ongeveer 2500 jaar geleden geprobeerd duidelijkheid te geven aan de mensheid van die periode, en zal proberen dat opnieuw te doen, zodra hij daar de kans voor krijgt. En juist *dat* is het probleem geweest in de afgelopen tweeduizend jaar, het is hem al die tijd eenvoudig onmogelijk gemaakt om de duidelijkheid te brengen waar een deel van de mensheid naar op zoek was.

De Boeddha is, net als alle andere mensen, ondergedompeld in ons evolutieproces, zoals dat in de afgelopen duizenden jaren heeft gefunctioneerd.

Hij is vanuit vrije wil gekomen, vanuit de plaats die ik de Oorsprong noem, de plaats waar alle mensen vandaan komen die op onze Aarde in incarnatie zijn. Het verschil met andere mensen is dat hij niet per sé terug hoefde naar de Aarde maar ook “boven” had kunnen blijven, in een aangename en vreedzame plaats, de Oorsprong.

Maar hij koos ervoor om de mensheid te hulp te komen, ook al was deze missie buitengewoon riskant voor hemzelf. Hij zou onmiddellijk het mikpunt worden van de donkere kant en die zou alle mogelijke middelen inzetten om hem tegen te werken, en ervoor te zorgen dat hij niet het licht zou kunnen brengen dat hij van plan was aan de mensheid te geven.

De donkere kant zou er niet voor terugdeinzen alle mogelijk middelen in te zetten om hem te dwarsbomen en hem tot stoppen te brengen, zelfs als ze daarvoor hoge wetten zouden moeten overtreden, die onderdeel zijn van de regels waar de goden zich aan moeten houden.

De donkere kant had zijn zinnen gezet op onze Aarde en was van plan hier een leeromgeving in te richten waar haat en dwaasheid zou worden gekweekt, en waar mensen zich vanuit vrije wil zouden ontwikkelen in een richting waarin het innerlijke weten steeds minder zou worden gevolgd, totdat de mensheid uiteindelijk door de keuze van de overgrote meerderheid zou zijn veranderd in gevoelloze wezens, die volautomatisch reageren vanuit hun programmering, die zorgvuldig door de donkere kant is aangeleerd en is ingeprent, al dan niet met gebruik van hypnose en andere vormen van macht en dwang.

De mensheid is nu aan het loskomen uit deze hypnose en kan de dingen steeds beter zien zoals ze in werkelijkheid zijn. Het is voor ons het beste wanneer dit niet heel snel gaat maar geleidelijk, zodat we voldoende ruimte hebben om dit te verwerken.

De Boeddha heeft ongeveer 2500 jaar geleden aangegeven wat er in die periode nodig was als aanwijzing voor de mensheid van die tijd, zodat die zichzelf los zou kunnen maken van de matrix, de gevangenis die de god van de Bijbel heeft gemaakt om de mensheid in gevangenen te houden.

Zijn belangrijkste leer is de beschrijving van de hebzucht van de mensheid, die steeds opnieuw kiest voor het willen hebben van dingen die volstrekt niet nodig zijn en die volkomen botsen met het innerlijke weten en de Wijsheid van het hogere Zelf. Daardoor ontstaan veel moeilijkheden.

Veel mensen kennen theoretisch dit inzicht maar slagen er niet goed in dit te herkennen en toe te passen in hun eigen dagelijkse leven.

***Het willen hebben van een comfortzone
is evengoed een vorm van hebzucht,
die zelden als zodanig wordt herkend.***

Als je door middel van meditatie een sterke comfortzone wil opbouwen, als een soort van vlucht uit een dagelijks leven dat je misschien als onprettig ervaart, dan is zo'n motief niet in overeenstemming met jouw innerlijke weten. Je kunt door deze vormen van meditatie gemakkelijk aansluiting krijgen met krachten waar je vanuit voorgaande levens eerder mee hebt samengewerkt en die de samenwerking met jouw hogere Zelf in de weg staan.

Meditatie in overeenstemming met het innerlijke weten is geen vlucht maar heeft een zinvol doel namelijk het werken aan jouw eigen spirituele ontwikkeling. Dit betekent ruimte maken voor onderzoek, afstemmen op jouw hogere Zelf en verwerkingsprocessen de ruimte geven die hiervoor nodig is.

***Als je kiest voor een orgasme omdat dit je een “goed gevoel” geeft,
dan is dit evengoed een vorm van hebzucht.***

Vanuit het hogere Zelf maakt het een groot verschil of je wil toewerken naar een orgasme omdat dit nodig is voor de verzorging van jouw lichaam of dat je dit wil doen vanuit hebzucht (lust).

***In de Oorsprong, de plaats waar wij vandaan komen,
een plaats waar intense Vrede en Genegenheid is,
komen geen orgasmes voor.***

Onze experts op het gebied van seksualiteit, degenen die grote invloed hebben op onze normen en waarden op dit gebied, gaan uit van een “gezonde seksuele relatie” als ideaalbeeld. Maar vanuit de Wijsheid van het hogere Zelf bestaat er niet zoiets als een gezonde seksuele relatie. Vanuit het hogere Zelf beschouwd is iedere vorm van geslachtsgemeenschap gebaseerd op lust en opwinding, en daarom gebaseerd op motieven die botsen met het innerlijke weten. Als je deze weg volgt, ben je een kanaal voor de energie van lust en opwinding.

Ook al is het een normaal onderdeel van het menszijn om hier ervaringen mee op te doen, de uitkomst van deze ervaringen zou eigenlijk moeten zijn dat je herkent en aanvoelt dat deze ervaringen niet in overeenstemming zijn met het innerlijke weten en de Wijsheid van het hogere Zelf. Maar door vervloekingen en om allerlei andere redenen wordt dit in onze generatie nog niet goed herkend voor wat het is.

Het kan daarom zinvol zijn je eens te realiseren dat geslachtsgemeenschap zoals wij dat kennen in onze thuishaven, onze Oorsprong, niet voorkomt. Daar zijn geen mannelijke en vrouwelijke lichamen zoals wij die kennen. In onze thuishaven is veel Genegenheid maar geen lust en opwinding.

Hebzucht ligt in het verlengde van eigenbelang.

Wanneer je doet wat nodig is in een situatie, dan maak je jouw eigen belangen ondergeschikt aan de noodzaak van de situatie. Als je de weg van Genegenheid wil volgen, dan probeer je zo veel mogelijk te doen wat er nodig is in de situatie waarin je terecht komt, en probeer je al het andere eenvoudig zo veel mogelijk los te laten.

Loslaten is iets anders dan overgave.

Loslaten betekent dat je goed herkent wat er speelt in de situatie maar dat je een bewuste keuze maakt om je hier niet mee bezig te houden, terwijl je de situatie niet goed kunt overzien maar wel voelt wat de juiste weg is en daarop wil vertrouwen, ongeacht de consequenties die dit misschien voor jouzelf kan hebben.

***Overgave ligt in het verlengde van onderwerpen.
Dit gaat gewoonlijk vergezeld van een passieve houding,
waarin waakzaamheid ver weg is.***

Overgave betekent dat je met de stroom meegaat en in het verlengde daarvan accepteert wat er dan gebeurt. Er is dan niet meer de waakzaamheid en de scherpte die nodig is, om de invloed vanuit de donkere kant die voortdurend invloed probeert uit te oefenen, goed te herkennen.

Onze leeromgeving is geen gemakkelijke plaats, en ook na het grote aanpassingsproces dat nu gaande is, is het noodzakelijk om voortdurend waakzaam te zijn. Een houding van overgave past daar volstrekt niet bij.

***In onze leeromgeving is waakzaamheid nodig,
altijd en overal,
ook wanneer ons evolutieproces helemaal is aangepast.***

De donkere kant speelt handig in op onzuivere motieven, motieven die botsen met het innerlijke weten, en probeert op allerlei mogelijke manieren mensen te vertragen en om te buigen in hun pogingen hun spirituele huiswerk op zich te nemen.

Dit vraagt daarom een bijzondere houding waarin je tegelijkertijd waakzaam maar toch ontspannen bent. Voor de meesten van ons vraagt het nog veel oefening om zich deze houding eigen te maken. Gewoonlijk ben je pas bereid dit te leren wanneer je hebt ervaren dat dit nodig is.

Als je ervaringen opdoet op het gebied van intiem lichamelijk contact bijvoorbeeld en je geeft je over aan lust en opwinding, dan volg je niet het spoor van het innerlijke weten, hoewel deze overgave je wel een vals “goed gevoel” kan geven. Dit vraagt dus onderzoek en een grote mate van waakzaamheid.

***Het is de Boeddha in de afgelopen 2500 jaar eenvoudig onmogelijk gemaakt
om de dingen te doen waar hij voor gekomen is.***

De overmacht vanuit de donkere kant was eenvoudig te groot. Zoals het de Zieneressen onmogelijk is gemaakt om te doen waarvoor ze gekomen zijn, namelijk het zijn van een kanaal voor Genegenheid en het helpen van anderen om hun lessen te leren, zo is het ook de Boeddha onmogelijk gemaakt om zijn inzichten te brengen aan de mensen die daar bewust of onbewust naar op zoek waren. Pas in deze periode heeft hij daar weer voldoende ruimte voor, op precies dezelfde manier als ook de Zieneressen in deze periode weer meer ruimte krijgen om bezig te zijn met de missie die hun Zielen, hun hogere Zelfen, ooit hebben gekregen toen ze afdaalden naar onze Aarde om de mensheid te hulp te komen.

Zoals de donkere kant heeft geprobeerd de Zieneressen uit te schakelen en te vernietigen, zo heeft de donkere kant ook geprobeerd de Boeddha uit te schakelen en te vernietigen. Zoals de Zieneressen door de goden zijn vervloekt, zo is ook de Boeddha door de goden vervloekt.

Mensen incarneren gewoonlijk vrij snel achter elkaar, soms zijn er langere tussenperiodes van honderden jaren maar meestal gaat het vrij vlot achter elkaar, waarbij er in uitzonderlijke gevallen slechts enkele jaren verlopen tussen de ene incarnatie en de volgende.

***We mogen er gerust vanuit gaan dat de Boeddha in de tussenliggende periode
verscheidene incarnaties heeft gehad,
net als de Zieneressen, en net als alle andere mensen.***

Dit betekent dat hij sinds 2500 jaar geleden waarschijnlijk enkele tientallen incarnaties heeft gehad, zonder te worden herkend voor wie hij in werkelijkheid is.

Het is redelijk te veronderstellen dat hij zo veel mogelijk zal hebben geprobeerd verbetering te brengen in de periodes waarin hij in incarnatie is geweest, te midden van de groepen waar hij vanuit zijn eigen verleden hecht aan is verbonden.

Een mens incarneert altijd in groepsverband, dit geldt evengoed voor de Boeddha als voor de Zieneressen als voor alle andere mensen. Je incarneert als groep in een specifiek gebied, waarbij de leeftijden niet zo belangrijk zijn. Je komt steeds opnieuw dezelfde mensen tegen, leven na leven. Soms is dit familie, soms zijn het je vrienden of kennissen maar het zijn voortdurend dezelfde mensen die je tegenkomt, leven na leven, ook je tegenstanders.

***Conflicten die je nu hebt met anderen,
zijn nagenoeg altijd overblijfselen vanuit vorige levens,
soms heb je al duizenden jaren moeilijkheden met één specifiek iemand.***

Omgekeerd zijn ook de mensen waarvan je aanvoelt dat je daarmee zou kunnen samenwerken bij jouw Zielsmissie, nagenoeg altijd mensen waar je in voorgaande levens al eens eerder mee hebt samengewerkt. In meditatie kun je beter aanvoelen en beter herkennen, welke mensen dat zijn.

De donkere kant zal voortdurend proberen mensen aan te moedigen hun comfortzone in stand te houden en uit te breiden. Voor veel mensen is hun comfortzone nooit groot genoeg. De motieven die hierachter werkzaam zijn, zijn allerlei vormen van eigenbelang. De donkere kant speelt hier handig op in, meestal zonder dat dit wordt herkend. Dat wij eigenbelang vaak niet goed herkennen komt doordat dit zó nauw verweven is met onze normen en waarden, dat het ons vaak niet meer opvalt. Het is vaak volkomen verweven met ons systeem. Het is daardoor een type energie, dat “onder de radar” aanwezig is, het wordt vaak niet herkend.

***De donkere kant biedt mensen precies wat ze willen hebben,
een comfortzone op spiritueel gebied.***

De donkere kant vertelt mensen dat hun zonden worden vergeven wanneer ze de sterke leider volgen die zij naar voren hebben geschoven als de zoon van god. Veel mensen willen zich graag onderwerpen aan zo'n god, als die hen belooft dat hun zonden hen dan worden vergeven.

Voor veel mensen is dit een prettige gedachte, het is een spirituele comfortzone. Het is het geloven van precies die dingen die je graag wil horen, omdat het heel goed aansluit bij wat je hoopt of verwacht, ook al besef je diep van binnen op je beste momenten, dat dit botst met jouw innerlijke weten. Met andere woorden je weet wel beter, maar je probeert dit te overschreeuwen, en je wil zo'n leider maar al te graag volgen die je al deze goed klinkende dingen belooft.

Wanneer een leider sterk overkomt doordat hij allerlei wonderen kan doen, dan zijn veel mensen graag bereid zo'n krachtige leider te volgen. En ook dit is een vorm van eigenbelang. Het gaat er dan blijkbaar niet zo zeer om of zo iemand veel inzicht heeft te bieden, waar jij verder mee kunt op jouw eigen weg van ontwikkeling, het gaat er dan blijkbaar vooral om dat je een sterke man hebt gevonden, waar jij je graag bij wil aansluiten, omdat je op die manier sterker denkt te staan. Je hoort dan bij een sterke groep en dat vinden veel mensen een prettige gedachte.

De lichte kant probeert mensen bewust te maken van hun eigen verantwoordelijkheid, niet alleen het op je nemen van de verantwoordelijkheid voor wat je *nu* doet en nalaat, maar ook het op je nemen van de verantwoordelijkheid van wat je in de afgelopen duizenden jaren in werking hebt gezet of hebt nagelaten, in situaties waarin dringend handelen nodig was.

***Door op een sluwe manier precies in te vullen wat mensen graag willen horen,
bouwt de donkere kant een spirituele comfortzone die mensen "een goed gevoel" geeft.***

In feite is dit gebaseerd op eigenbelang, zonder dat dit goed wordt herkend. Veel mensen voelen zich hier prettig bij.

De lichte kant probeert mensen te activeren hun eigen innerlijke kracht te ontwikkelen door hun eigen spirituele huiswerk op zich te nemen en daar niet (langer) voor weg te lopen, ook niet als dat moeilijk en zwaar is, en het misschien verschrikkelijk is om onder ogen te zien wat je *zelf* in werking hebt gezet in de afgelopen duizenden jaren.

Toch is dit wel de route om verder te komen met het opruimen van oud zeer en het intensiever leren samenwerken met je hogere Zelf. Dit is de weg van Zelfkennis.

Ook hier geldt weer hetzelfde, theoretisch weten heel veel mensen dat het zinvol is om eens stil te staan bij het uitgangspunt "Mens, kent uzelve", maar velen schrikken terug bij het idee dat dit ook betekent dat je dan onder ogen ziet wat je in voorgaande levens *zelf* in werking hebt gezet.

***Je kunt jezelf niet goed leren kennen
als je nagenoeg niets weet van jouw ervaringen in voorgaande levens.***

Je hebt zicht nodig op de grote lijnen van jouw hele incarnatiereeks voordat je jezelf echt goed kunt leren kennen. Dit vraagt uitgebreid onderzoek en veel tijd om de dingen die dan naar boven komen te verwerken. Wat gedurende jouw hele incarnatiereeks problemen heeft gegeven, zal ook in het leven dat je nu hebt, problemen geven. Het is belangrijk deze dingen bewust te leren kennen.

Als de Boeddha in deze periode weer tussen de mensen zal verschijnen en ook allerlei andere mensen in deze periode “opstaan uit de dood”, dan is het niet onredelijk te veronderstellen dat ook meester Jezus en andere bekenden uit het lange verleden, weer tussen de mensen aanwezig zijn, op precies dezelfde manier als de Zieneressen ook weer aanwezig zijn, te midden van de mensen waar zij vanuit het lange verleden aan zijn verbonden.

Als je beseft dat meester Jezus in zijn leven van tweeduizend jaar geleden allerlei wonderen kon doen, dan is het redelijk te veronderstellen dat hij ook in dit leven allerlei bijzondere vermogens zal hebben, en daar openlijk mee zal werken. Hij zal net als de Zieneressen gewoon aanwezig zijn te midden van de mensen waar hij vanuit zijn verleden aan is verbonden, en weer dezelfde dingen doen die hij eerder heeft gedaan.

Hij zal net als de Zieneressen en net als de Boeddha, meerdere incarnaties hebben gehad sinds zijn bekende leven van tweeduizend jaar geleden, en als hij destijds strijd heeft gevoerd met zijn tegenstanders dan zal die strijd zich in de afgelopen paar duizend jaar voortdurend hebben herhaald.

Ooit was hij degene die we nu kennen als Nostradamus, maar daarvóór en daarna heeft hij allerlei andere incarnaties gehad waarin hij actief was op het gebied van genezing, in hechte verbinding met zijn groep, de meesters van de witte broederschap, met op de achtergrond de god van de Bijbel.

In de Egyptische periode had hij voortdurend de rol van hogepriester en er is weinig verbeelding voor nodig om hem te herkennen in het boek “Tussen leven en dood” dat geschreven is door Jozef Roelof. In dit bijzondere boek wordt de strijd in die periode beschreven tussen enerzijds de meesters van de witte broederschap zoals we hen nu zouden noemen en aan de andere kant één van hun tegenstanders. (Venry) Dit boek is een soort van regressieverslag van dit bijzondere leven en is buitengewoon leerzaam. Het geeft veel inzicht in hoe het eraan toeging in het oude Egypte.

In dit boek wordt ook de naam “de groene weide” geïntroduceerd, om het gebied aan te geven waar wij naar toe gaan wanneer ons lichaam in slaapmodus is.

Genezing is het terrein bij uitstek waarop de donkere kant heel gemakkelijk kan aansluiten bij wat mensen graag willen hebben. Veel mensen zien genezing van stoffelijke lichamen als iets positiefs en beschouwen dit als een teken dat iemand het juiste spoor volgt. Maar de donkere kant kan heel goed stoffelijke lichamen genezen en doet dit vaak, om mensen vóór zich te winnen en te imponeren met de macht om te genezen.

De donkere kant kan heel goed stoffelijke lichamen genezen.

In de verhalen uit de periode van tweeduizend jaar geleden zie je dat bij die genezingen er geen sprake is van het krijgen van inzicht in hun situatie. Het ging blijkbaar enkel en alleen om het genezen van het stoffelijke lichaam. In modern taalgebruik zou je dit “propaganda” kunnen noemen, het was onderdeel van een uitgekende marketingstrategie, waar veel deskundigen in onze periode nog veel van zouden kunnen leren.

Jezus had allerlei genezende vermogens die ver uitgingen boven wat anderen in zijn periode konden doen op dit gebied. Het is redelijk te veronderstellen dat dit ook daarvóór zo was, in zijn incarnaties in de lange Egyptische periode, en ook daarna, in de incarnaties van de afgelopen tweeduizend jaar, want ook Jezus is net als alle andere mensen steeds opnieuw in incarnatie geweest.

Vanwege de overweldigende macht van de donkere kant, heeft de Boeddha in de afgelopen duizenden jaren weinig kunnen doen. Hij was aan handen en voeten gebonden en had niet de Vrijheid om te doen waar hij voor gekomen was.

Tegelijkertijd hadden de meesters van de witte broederschap, de valse priesters van de god van de Bijbel, alle ruimte om de mensheid op het verkeerde spoor te lokken, met allerlei goed klinkende redeneringen, gewoonlijk gebaseerd op het opbouwen van een sterke spirituele comfortzone.

Zolang mensen vooral op zoek zijn naar een spirituele comfortzone, staan ze vaak niet open voor de dieperliggende Waarheid. De donkere kant maakt vaak handig gebruik van deze ingeboren zwakheid bij velen van ons. Het is vaak gemakkelijker om een goed klinkende redenering te volgen die je schijnbaar een bepaalde veiligheid biedt, dan heel gericht dingen op te zoeken waarvan je in de diepte van jouw eigen hart allang had aangevoeld dat dit gevoelig ligt en omgeven is met moeilijkheden die je liever niet onder ogen wil zien.

***Een van de slogans van de donkere kant is”
“Stil maar, wacht maar, alles komt goed”.***

Dit is een mooi voorbeeld van het handig inspelen op wat mensen graag willen horen. Het geeft een vals gevoel van zekerheid en veiligheid. Het is een mooi voorbeeld van “positief denken”.

In praktijk worden er vaak kansen aangeboden, die gekoppeld zijn aan een tijdlijn. Wanneer de tijd is geëindigd, is ook de kans voor dat moment voorbij. Als iemand de kans niet heeft kunnen benutten, is het nog maar helemaal de vraag of er op korte termijn een volgende kans komt om hetzelfde thema door te werken.

In praktijk zul je voor nagenoeg alle vooruitgang op de weg van ontwikkeling van bewustzijn je best moeten doen. Het uitgangspunt “stil maar wacht maar, alles komt goed” maakt mensen passief. Dit is niet de houding die je nodig hebt om je goed te kunnen ontwikkelen op het gebied van het vergroten van jouw eigen bewustzijn.

In de tien jaar die verlopen tussen eind 2012 en eind 2022, worden veel mensen geconfronteerd met grote moeilijkheden uit allerlei voorgaande levens. Voor veel mensen worden juist de meest moeilijke stukken uit de hele incarnatiereeks doorgewerkt, op een gevoelsmatig niveau. Dit betekent dat er heel veel herhalingen zijn van belangrijke thema's uit jouw eigen incarnatiereeks.

Ben je in jouw incarnatiereeks ten onder gegaan aan seksualiteit, dan zal dat het thema zijn dat in de afgelopen tien jaar uitgebreid naar voren is gekomen, met als mogelijkheid om dit nader te onderzoeken en te proberen aan te voelen wat jouw hogere Zelf hierover wil aangeven van binnenuit en van bovenaf.

Ben je in jouw incarnatiereeks ten onder gegaan aan het voortdurend zoeken van macht, dan zal dit thema zijn ingevlochten in de ervaringen van de afgelopen jaren, zodat je beter zou kunnen herkennen welke keuzes je op dit gebied maakt, zodat je dit aan zou kunnen passen als jij het gevoel hebt dat dit beter zou zijn.

Als je in jouw incarnatiereeks voortdurend in botsing bent geweest met de meesters van de witte broederschap dan zul je dit thema opnieuw zijn tegengekomen in de afgelopen jaren, ook al heb je dit tot nog toe misschien niet goed herkend. Vaak spelen deze conflicten zich af op een niveau waarvan je je niet goed bewust bent maar in dromen kun je dit thema soms heel duidelijk tegenkomen.

Voor veel Zieneressen wordt deze strijd in de komende periode aanzienlijk duidelijker, terwijl dit in praktijk al lange jaren gaande is, zonder dat dit is herkend. Sommige Zieneressen herkennen al de specifieke persoon of personen, waar ze vaak mee in botsing zijn geweest in hun incarnatiereeks.

Voor hen is dit geen theoretische mogelijkheid maar een hele concrete werkelijkheid. Voor veruit de meeste Zieneressen is deze herkenning nog niet op gang gekomen maar in de komende periode zal een deel van de groep heel concreet zicht gaan krijgen op wie hun grote tegenstanders zijn geweest gedurende hun hele incarnatiereeks.

Het is niet mogelijk om jezelf beter te leren kennen en geen enkel idee te hebben wie jouw tegenstanders zijn geweest gedurende jouw incarnatiereeks.

***Zolang je jouw tegenstanders nog niet hebt herkend,
betekent dit dat je in feite nog maar heel weinig zicht hebt
op jouw eigen incarnatiereeks.***

Het is misschien heel vervelend om deze dingen onder ogen te zien, maar dit zijn wel de dingen die er op het programma staan voor de mensen die zich intensief bezighouden met hun eigen spirituele huiswerk. Het heeft weinig zin om hier omheen te draaien, dat maakt je niet sterker.

Je hebt er meer aan om te weten wat je kunt verwachten op de weg van intensiever leren samenwerken met jouw eigen hogere Zelf. Jouw Ziel is voortdurend in botsing met de donkere kant en probeert zich daar zo goed mogelijk in staande te houden.

***Naarmate jij intensiever leert samenwerken met jouw hogere Zelf,
zul je daardoor ook meer zicht krijgen op de tegenstanders van jouw hogere Zelf.
Op die manier ontwikkel je jouw onderscheidingsvermogen.***

Misschien had je liever gezien dat de donkere kant niet bestaat en dat alles “in de hemelen” Vrede is, maar de situatie is volkomen anders en je zou er goed aan doen de dingen onder ogen te zien zoals ze zijn, ook als je dat niet fijn vindt.

Je hebt er niets aan om jezelf voor de gek te houden en onjuiste kennis uit te dragen naar anderen in de hoop dat die dit overnemen, terwijl je innerlijk heel goed weet dat je op die manier jezelf en anderen misleidt.

Waar je sterker van wordt is de dingen onder ogen te zien zoals ze zijn en elkaar te helpen om waakzaam te zijn en juiste kennis in omloop te brengen, voor de mensen die hiernaar op zoek zijn. In de afgelopen eeuwen is er heel veel verkeerde kennis in omloop gebracht door de donkere kant, zonder dat hier een goed tegenwicht aan te bieden was vanuit de lichte kant.

Pas in deze periode is de lichte kant in staat om structureel nieuwe dingen uit te leggen en onjuiste informatie zo veel mogelijk te ontcrachten. Dit staat direct in verband met de aanpassingen in ons evolutieproces.

***In praktijk heb je bij spirituele ontwikkeling een bepaalde hardheid nodig,
ook al klinkt dit in eerste instantie misschien vreemd.***

Het is belangrijk dat je leert *vechten* met de wapens die je tot je beschikking hebt en heel bewust keuzes leert maken in de situaties waarin je wordt geplaatst.

Met hardheid bedoel ik het tegenovergestelde van de zoetsappige houding die gebruikelijk is in het spirituele wereldje, waarin mensen elkaar vaak tegemoet treden met goedklinkende lieve woordjes, zonder te letten op de motieven van waaruit men handelt. Maar motieven is energie.

*Als je vanuit onzuivere motieven handelt,
dan breng je daarmee verkeerde energie in beweging.
Daardoor draag je bij aan de vervuiling van ons gezamenlijke energieveld.*

Er zijn al zo veel mensen die al te lang het masker van vriendelijkheid hebben gedragen, en het zou mooi zijn als de mensen die zich bezighouden met spirituele ontwikkeling zich hier niet toe laten verleiden maar gewoon open en eerlijk zijn over wat er in hen leeft. Het is wat het is. Die houding heb je veel meer aan dan het gekunstelde “lief” willen zijn en vriendelijk willen overkomen, hetgeen vaak iets schijnheiligs heeft.

Spirituele ontwikkeling heeft weinig kans van slagen zolang mensen niet volkomen eerlijk zijn en aan een masker van vriendelijkheid kun je al een eerste inschatting maken hoe iemand in het leven staat.

*Het klinkt voor velen misschien prachtig dat iedereen goed zou zijn zoals die is,
maar in praktijk is dit een doodlopende weg.*

*Dit zou betekenen dat iemand die heel veel schade veroorzaakt,
goed zou zijn zoals hij is,
en dit is zeker niet het geval.*

Er zijn in zo'n situatie heldere keuzes nodig. Met alleen vriendelijkheid kom je in zo'n situatie niet verder, er is dan krachtig optreden nodig om de schade te beperken en degene die de schade veroorzaakt tot stoppen te brengen.

In het spirituele wereldje zijn er velen die geen heldere keuzes maken en in eerste instantie vooral iedereen te vriend willen houden, in feite net zoals de meeste andere mensen in het leven staan. Deze spirituele zoekers willen dan eigenlijk geen keuze maken tussen Jezus en zijn tegenpool, de Boeddha, maar willen beide te vriend houden, want daar komt het op neer.

Zo'n halfslachtig houding brengt je niet verder op het gebied van de samenwerking met de Ziel, jouw hogere Zelf. Er zou dan een keer een punt moeten komen dat je een heldere keuze gaat maken welk spoor je eigenlijk het liefste wil volgen, hetzij het spoor dat Jezus heeft aangegeven hetzij het spoor dat de Boeddha heeft aangeraden.

Je kunt deze twee paden niet combineren want het zijn elkaars tegenpolen, maar veel zoekers op het spirituele pad schrikken ervoor terug om hier heldere keuzes in te maken en willen het liefst met beide verder. Ook dit is vaak gebaseerd op een vorm van eigenbelang.

Deze houding van schijnbare vriendelijkheid, waarin je vooral geen kritiek wil geven op anderen, helpt in praktijk niet om vorderingen te maken met het leren samenwerken met jouw hogere Zelf. Het is naar mijn idee een nogal slappe houding, die gebaseerd is op het “vriendjes willen zijn” met iedereen, hetgeen ten koste gaat van heldere keuzes.

Als je kiest voor de samenwerking met jouw hogere Zelf en jij je in wil zetten voor de missie die jouw Ziel op zich heeft genomen, dan is het belangrijk dat je allerlei andere dingen eenvoudig loslaat, dat geldt ook voor het “vriendjes willen zijn” met alle mensen die je dan tegenkomt.

Naarmate je de sluwe werkwijze van de donkere kant beter herkent, besef je ook beter de noodzaak om krachtig te handelen in situaties waarin dit dringend nodig is. Wapens die je op het spirituele pad nodig hebt zijn waakzaamheid, herkenning, Genegenheid, Wilskracht en de wil om uit te stralen en anderen te helpen met hun ontwikkeling. Zolang je die weg volgt, zal er ook samenwerking mogelijk zijn met jouw hogere Zelf.

Als het er vooral om te doen is zelf meer aandacht en macht te krijgen, en een sterkere comfortzone op te bouwen, dan zal de samenwerking met het hogere Zelf steeds meer naar de achtergrond verdwijnen.

Het loskomen van de donkere kant speelt zich vaak af in de nachten in een directe confrontatie met de donkere kant, in een toestand die tussen jouw dagbewustzijn en de ervaringen op de weide inligt, het is een soort van half waken, half slapen. In die toestand kunnen er soms hevige aanvallen zijn vanuit de donkere kant, waarin je slechts kunt proberen je zo goed mogelijk staande te houden.

***Het aanroepen van allerlei heiligen, aartsengelen etc.
is in de kern het werken met macht en daarom af te raden.
Het zijn pogingen jouw eigen comfortzone intact te houden.***

De confrontaties met de donkere kant kunnen akelig zijn maar hebben altijd een gegronde reden zoals het doorlopen van de procedures om hiervan los te komen.

Het loskomen van de donkere kant is niet iets wat je uit een boek zou kunnen leren. Er zijn altijd confrontaties met de krachten waar je van los wil komen aan verbonden, en die zijn nooit aangenaam.

Je zult in zo'n situatie moeten *vechten* zonder daarbij een hogere macht in te willen roepen om jou uit jouw benarde situatie te redden. Juist dit zoeken naar een hogere macht die de aanvallen van de donkere kant voor jou zou moeten opvangen, kan je in nog veel grotere moeilijkheden brengen.

Het zou beter zijn om je zo goed mogelijk staande te houden in zo'n storm, die gewoonlijk het gevolg is van een procedure waarin jij je meer los kunt maken van de krachten waar je in het lange verleden ooit mee hebt samengewerkt.

Er mag worden verwacht dat de Zieneressen die ervoor hebben gekozen zich vrij te vechten van de donkere kant, in de komende periode dergelijke confrontaties mee zullen maken, met name in de nachten. Er zijn al enkelen die dit hebben ervaren. Dergelijke gevechten zijn akelig, maar helpen wel om los te komen van de donkere kant.

De donkere kant biedt mensen een schijnbaar veilige comfortzone aan met veel gezelligheid en veel vriendelijkheid. De lichte kant biedt vooral in deze periode tot aan het einde van dit jaar, mogelijkheden aan om je vrij te vechten van de donkere kant, in akelige confrontaties, voor wie dat wil. Deze keuzes worden “boven” gemaakt. Dit is één van de redenen dat er veel verwarring is in deze periode. Het is vaak niet duidelijk wat er precies gebeurt en waarom dit gebeurt.

In de nachten worden soms ook procedures uitgevoerd die eigenlijk bedoeld zijn voor de mensen die hun incarnatie al hebben afgerond. Bij de mensen die al zijn overgegaan komen er heel veel dingen langs als in een film.

Op die manier worden er dan dingen uit je energieveld gehaald. Veel Zieneressen ervaren in deze periode ook dergelijke processen, waarbij allerlei dingen langskomen terwijl ze hier helemaal niet mee bezig zijn en aanvoelen dat ze hier eigenlijk ook niets mee hoeven op dit moment.

Dit is onderdeel van de procedures die horen bij mensen die al zijn overgegaan om hun energievelden op te schonen. Deze procedures worden nu door de hogere Zelfen toegepast om mensen meer ruimte te geven voor verdere samenwerking met hun hogere Zelf. Het zijn dus eigenlijk een soort van faciliteiten om meer ruimte te maken. Dit wordt door de Zielen toegepast bij de mensen die hier ruimte voor maken en in hun dagelijkse leven proberen te leven in overeenstemming met hun innerlijke weten. Naarmate je hier meer je best voor doet, heeft jouw hogere Zelf meer ruimte om dit soort faciliteiten toe te passen.

***Om belangrijke lessen te leren,
heb je vaak specifieke omstandigheden nodig.
Dit zijn meestal omstandigheden die je liever wil vermijden.***

Dit betekent in praktijk dat als je er alles voor over hebt om in jouw comfortzone te blijven zitten, je meestal weinig zult leren.

Jouw hogere Zelf zal jou voorzichtig en behoedzaam in een situatie proberen te manoeuvreren waarin je belangrijke lessen kunt leren of waarin je oud zeer kunt doorwerken. Dit zijn nagenoeg altijd omstandigheden waar je liever niet in terecht wil komen.

Toch zijn er specifieke omstandigheden nodig om specifieke lessen te leren. De heren van karma zorgen er daarom zo goed mogelijk voor dat mensen in situaties terecht komen waarin ze hele specifieke dingen zouden kunnen leren. Dit betekent nagenoeg altijd dat je dan ver uit je comfortzone raakt, ook als je dat per sé niet wil.

***Zolang je eerst je comfortzone zo goed mogelijk wil opbouwen
en van daaruit jouw spirituele lessen wil beginnen,
zul je over het algemeen weinig leren.***

Je uitgangspunt is dan volkomen in botsing met jouw innerlijke weten. Je kiest dan in eerste instantie voor het behartigen van jouw eigen belangen. Dat is een volkomen ongeschikte uitgangspositie om belangrijke lessen te leren.

Door de weg van Zelfkennis te volgen, kun je al deze dingen opsporen, en daardoor jezelf beter leren kennen, maar dit vraagt dan wel een houding van volkomen eerlijk zijn tegenover jezelf en tegenover anderen. De donkere kant had allang geconstateerd dat de overgrote meerderheid van de mensen dit eigenlijk liever niet wil. Dit is één van de redenen dat er van werkelijke Zelfkennis en werkelijke spirituele ontwikkeling weinig terecht is gekomen in de afgelopen duizenden jaren. Omdat ons evolutieproces nu in evenwicht is gebracht, zijn er aanzienlijk betere mogelijkheden om hier alsnog aan te werken, voor wie dat zou willen.
